

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



SOSYALIST GERÇEK

**YAŞASIN ANTI-EMPERYALİST
BİRLEŞİK CEPHE HÜKÜMETİ!
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ
ΑΝΤΙ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!**

24 Kasım Cuma 2006, Yıl 10, Sayı:230 Fiyatı:1 YTL. (KDV dahil) İngiltere: 50 p.



- Güney ve Kuzey rejimleri elele vererek milliyetçiliği tırmandırıyor.
- Güneydeki rejim "Rum mallarını kullanan, alan ve satana hapis cezası vereceğiz" diyerek milliyetçiliği tırmandırıyor.
- Milliyetçilik uğruna Lefkoşa İngiliz okulunda ortaokul çocukları kavga ettiriliyor!
- Milliyetçilik uğruna Denктаş ve Ferdi Londra'daki Kıbrıslı Türkler'i seferber etmeye koyuluyor.
- "Loizidu Davası gibi AIHM'nde Ayşe davası açıp kazanacağız" diyor Ferdi milliyetçiliği tırmandırmak amacıyla...
- "KKTC devletini yoketmek için imza atacak el yok" diyor Denктаş milliyetçiliği tırmandırmak amacıyla...

- "Maraş verilmezse Mağusa Limanı açılmaz" diyor Papadopulas milliyetçiliği tırmandırmak amacıyla...
- Kuzeydeki rejim "izolasyonlar kalkmalı" diyerek milliyetçiliği körüklüyor.
- Pek yakında Rum-Türk kavgasına şahit olacağız bu burjuva çıkarlar uğruna...
- Buna izin vermeyelim!
- Burjuva milliyetçiliğin adada barışı engellemesine HAYIR diyelim.
- İnadına Milliyetçiliğe Hayır! için sen de sesini yükselt!
- Milliyetçiliği tırmandıranlara karşı Kıbrıs'ta kardeşlik için KSP'nin önerdiği Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Programı'na destek ver!

Vurun Kahpeye!

İki eski yoldaş arası ilişkiler ancak bu kadar olur. Geçtiğimiz hafta gerek AKEL'in Talat hakkında gerekse de CTP tayfasının AKEL hakkında söyledikleri bu iki "sol" partinin ne kadar da milliyetçi çizgide olduğunu gösterdi. O kadar ki AKEL Genel Sekreteri Dimitris Hristofyas, Mehmet Ali Talat'ın "kendi kendini, partisinin ilkelerini ve Sol görüşün ilkelerini reddettiğini ve Kıbrıs Türk toplumunun ve Ankara'nın milliyetçi çevrelerine geçtiğini" ilan etti.

Sayfa 2'de

Nepal'de Burjuva Cumhuriyet'e Doğru İlk Adım

Geçtiğimiz Nisan ayında halk ayaklanması ile feodal kiralığın temellerinin sarsıldığı Nepal'de köylüler ve burjuvalar anlaşta.

Feodalizme karşı köylüleri örgütleyen ve 10 yıldır savaş yürüten Nepal Komünist Partisi-Maocu (NKP-M) ile Nisan ayında oluşturulan demokratik hükümet feodalizmin tasviyesi konusunda anlaşta.

Sayfa 5'te

OKU-OKUT-ELEŞTİR-ABONE OL
Bu Gazete Siz Emekçilerin...

Vurun Kahpeye!

İki eski yoldaş arası ilişkiler ancak bu kadar olur. Geçtiğimiz hafta gerek AKEL'in Talat hakkında gerekse de CTP tayfasının AKEL hakkında söyledikleri bu iki "sol" partinin ne kadar da milliyetçi çizgide olduğunu gösterdi. O kadar ki AKEL Genel Sekreteri Dimitris Hristofiyas, Mehmet Ali Talat'ın "kendi kendini, partisinin ilkelerini ve Sol görüşün ilkelerini reddettiğini ve Kıbrıs Türk toplumunun ve Ankara'nın milliyetçi çevrelerine geçtiğini" ilan etti.

Eh! Dimitris Hristofiyas böyle söyler de Talat geri mi kalır? Talat da özel kalem müdürü ütopyacı Asım Akansoy aracılığı ile AKEL'e veryansın ediyor. O kadar ki Akansoy AKEL konusunda "içerisinde sosyalistleri, toplumların siyasi eşitliğini kabul eden barışseverleri de barındıran, bugün için muhafazakar, eski sol değerleri savunur gibi yapıp günlük siyasette milliyetçi merkeze teslim olmuş, parti iktidarının devamını adada barışa tercih edecek kadar 'kendinden başkasını önemsemeyen, sevmeyen', ve bugün adadaki statükonun devam etmesinden öncelikle sorumlu olan partidir" şeklinde tanımlama yapacak kadar ileri gidiyor. Hristofiyas ve Talat durup dururken neden böyle atışma ihtiyacı duysunlar ki? Bunlar

arasındaki bu çatışma nereden kaynaklanıyor? Sorunun püf noktası burada... Ne zaman ki Kıbrıslı Rum burjuvası Kıbrıs sorunu konusunda

elinin güçlendiğini hissederek bir atılım yapmaya çalışır karşısında "barış yanlısı" Talat'ı bulur. O Talat ki Kıbrıslı Rum burjuvaların çıkarlarına karşı hem TC'nin hem de Kıbrıslı Türk burjuvaların çıkarları konusunda şahin kesilir. Hristofiyas ve Talat yıllarca "BM gözetiminde sağlanacak AB üyesi Federal bir Kıbrıs" konusunda herkese vaazlar verdiler ama her ikisinin de anladığı "AB üyesi Federal bir Kıbrıs"ın başka başka olduğunu "fark etmediler"! Olacak iş mi bu şimdi? Kıbrıs'ta burjuva-emperyalist çözümün ancak bir tarafın ötekine dayatması ile mümkün olabileceğini, burjuva-emperyalist çerçevede anlaşarak bunun bugün mümkün olmayacağını yıllardır açıkladığımızda bizleri "hayalci" ilan eden Talat'ın CTP'si ve Hristofiyas'ın AKEL'i bu açıklamaları ile kimlerin hayalci olduklarını sergilediler. Kim haklı? Hristofiyas mı Talat



adına konuşan Akansoy mu? Aslında her ikisi de haklı. Her ikisi de gerçeği gizliyor! CTP ve Talat Kıbrıslı Türk burjuvaların çıkarlarını

savunurken TC çıkarlarını da savunmak zorundadır. Çünkü, bugüne kadar burjuva diplomaside yaşananlar bunu göstermiştir Talat'a... Burjuva ortamda TC'nin çıkarları savunulmadan yürütülecek siyaset ve siyasetçilerin sonlarının vahim olacağı bir gerçek. Bunu çok iyi gören Talat ve CTP kendi siyasetinin iflas nedenini AKEL ile hazırladıkları burjuva-emperyalist çözüm formülünde değil de 'karşı tarafta' arıyor. Bunu çok iyi bilen Talat AKEL'in Kıbrıs'a barışın gelmesini engellediğini ilan etmekten geri durmuyor. Hatta AKEL'i Rum milliyetçisi bile ilan ederek burjuva-emperyalist çözümün ne kadar uzak olduğuna işaret ediyor. 'Kahpelik yapan'ın AKEL olduğunu söyleyerek "Vurun Kahpeye" çağrısı yapıyor! AKEL ve CTP liderleri geçenlerde ortak yemek yemelerine karşın CTP'nin AKEL'in taleplerine olumlu cevap vermesi mümkün değildir.

Bunu çok iyi gören Hristofiyas kendi siyasetinin iflas nedenini CTP ile hazırladıkları burjuva-emperyalist çözüm formülünde değil de 'karşı tarafta' arıyor. Bunu çok iyi bilen Hristofiyas Talat'ı siyasetinde 180 derece dönüş yaptığını ilan etmekten geri durmuyor. 'Kahpelik yapan'ın Talat olduğunu söyleyerek "Vurun Kahpeye" çağrısı yapıyor! İlahi Hristofiyas ve Akansoy! Siz burjuva-emperyalist çözüm planlarının iflası yüzünden neden birbirinizi yıpratıyorsunuz? Baksanıza! Emperyalist efendiler Kıbrıs'ta Türk ve Rum burjuva milliyetçiliğini sizin sayenizde nasıl da tırmandırıyor! Kıbrıs'ta sizin ağızınızdan düşürmediğiniz "barış ve kardeşlik" nasıl da yok olup gidiyor. Madem ki siz Kıbrıs'ta nasıl bir çözüm istediğiniz konusunda anlaşamıyorsunuz, gelin bizim siyaset için mücadele verelim. Gerçek anlamda "barış ve kardeşlik" vardır bizim siyasetimizde... Gerçek anlamda halkın çıkarlarını savunan tek sol siyaset bizim siyasetimizdir. Hem bizim Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti siyasetimiz Kıbrıs'ta Rum-Türk burjuva milliyetçiliğine olanak tanımaz. Ne dersiniz?

Yağmurlar Yağdı Salyangozlar Ortaliğa Yayıldı

Takvimleri öne sürerek kitlelere "barış" getireceklerinin safatasını yayan Talat-CTP takımı şimdi de yeni bir Gambari takvimine sarıldılar. Talat 15 Kasım konuşması ile iki devletli birleşik Kıbrıs'ta barıştan söz ederken Ferdi Sabit Soyer de Londra'da Kıbrıs'ta iki ayrı halkın iki ayrı devlete sahip birleşik Kıbrıs konusuna vurgu yaptı. Talat'ın KKTC'nin Kıbrıslı Türklerin kendi kendisini yönetmek amacıyla kurulduğuna vurgu yapması ve Ferdi Sabit Soyer'in ise "Kıbrıs'ta müslüman ve hristiyan olan iki halkın AB'de medeniyetler arasında barışı getirecek" siyasetini Londra'da öne çıkarması Kıbrıs'ta burjuvalar arası çıkar çatışmalarında varılan noktayı sergiliyor. Talat ve CTP takımının "BM çerçevesindeki görüşmelerle AB

üyeleri federal Kıbrıs" siyasetlerinin her gün yapılan girişimlerle duvara tosladığı açık olarak görülüyor. Bu siyasetin iflasını gören kitlelerin çıkış yolu için burjuva-emperyalist siyasetlerden alternatif siyasetleri mercek altına aldığı da ortadadır. Bu durum karşısında kitleleri burjuva-emperyalist çözüm ablukasında tutmak için UBP genel başkanı Özgürkün kolları sıvadı. Özgürkün eski UBP burjuva-emperyalist çözüm siyasetini tekrardan piyasaya sürerek burjuva çıkarların nasıl korunacağına vurgu yapıyor şimdi. Özgürkün UBP Güzelyurt İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmasında Talat ve CTP'ye verdi vermişti. Sanki UBP



hükümeti Kıbrıs'taki kitlelerin çıkarlarını savunuyormuşcasına Mehmet Ali Talat ve Ferdi Sabit Soyer'in büyük bir gaflet içinde olduğunu ilan etti. Oysa Özgürkün UBP'nin de siyasetinin büyük bir gaflet içinde olduğunu unuttu. Kuzey Kıbrıs'ta kitlelere burjuva-emperyalist çerçevede barış ve özgürlük getireceği sözünü veren sadece Talat ve CTP midir? UBP de "iki ayrı devlet" siyaseti ile bunca yıldır kitlelere barış ve özgürlük sözü vermiyor mu? İflas etmiş "iki ayrı devlet" siyaseti yerine "BM çerçevesindeki görüşmelerle AB üyesi federal Kıbrıs" siyasetini gündeme getiren yine aynı burjuva çevreler değil mi? Yani bu siyaseti ABD ve İngiltere ile el ele verecek pazarlayan yine aynı TC devleti ve

onun hükümeti değil mi? Tayyip, Ecevit, Baykal ya da Bahçeli'nin Kıbrıs konusundaki siyasetleri TC devletinin yani büyük burjuvaların -patronların- çıkarlarına ters mi düşüyor da UBP ile CTP'nin siyasetleri bunlardan farklı olsun? Uzun zamandır yeni siyasetle piyasaya yeniden çıkacağını ilan eden UBP bir de bakmışız ki eski siyasetini kitlelere satmaya çalışıyor. Hani derler ya "yağmurlar yağınca salyangozlar ortalığa yayılır". Özgürkün de Kıbrıs'ta geçenlerde yağın yağmurlardan mı nedir saklı salyangozlar gibi piyasaya çıktı. Hem de aynı kılık ve kıyafetle... Salyangozları 2000-2004 yıllarında çok iyi tanıyan kitleler eski salyangozlara ne yapacağını biliyor artık. UBP ve Özgürkün'e duyurulur...

BİR ELÇİNİN TAHLİLLERİ

Önümüzdeki günlerde emekliye ayrılacak olan TC Lefkoşa Büyükelçisi Aydan Karahan, Kıbrıs'ta belli aralıklarla üç dönem yaptığı görevi ve izlenimlerini açıkladı.

Karahan, savaştan hemen sonra ülkede bolluk olduğunu, bavul ticareti yapıldığını, çok fazla turist geldiğini, bir yerden bir yere gitmenin çok zor olduğunu belirterek, şu anda KKTC'nin ne kadar geliştiğini kanıtlamaya çalıştı.

Kendisine yöneltilen "o dönemde yapılan düzenlemelere karşı toplumsal direniş var mıydı" sorusuna ise bu ülkede hiç toplumsal direniş görmediğini ama hep serzeniş olduğunu söyledi.

Karahan, toplumsal direnişlere elçisi olduğu ülkenin asker süngüsüyle yanıt vereceğini ekleyeydi, daha gerçekçi bir tahlil yapmış olurdu.

Menar grevi bile, çok büyük toplumsal bir eylem olmamasına rağmen, polis tarafından şiddete başvurularak dağıtılmak istenmişti!

Karahan, yeni yönetimle sıkıntı yaşayıp yaşamadıkları konusunda ise, söylemde farklılık olsa da Kıbrıs konusunda hedeflerde

aynılık olduğunu söyleyip, herkesin bu vatanın evladı olduğunu, Denктаş'a nasıl saygı duyuyorsa, aynı saygıyı Talat'a da göstermekte en ufak sıkıntısı olmadığını, çok rahat ve sıkıntısız çalıştığını, Talat'la birbirlerine büyük saygı ve sevgileri olduğunu belirtti.

Karahan, kendi atadıkları "yöneticilerle", kendileriyle aynı siyaseti savunan ve sözlerinden çıkmayan "yöneticilerle" birlikte çalışmanın zaten sıkıntısız ve rahat bir durum olduğunu da sözlerine ekleyeydi, daha gerçekçi bir tahlil yapmış olurdu.

Karahan açıklamasında tüm örgütleri, siyasi partileri ziyaret ettiğini, kapısını çalan herkesle görüştüğünü, kapısını çalmayanlarla da "herhalde ilişki istemiyorlar" diyerek üzerlerine gitmediğini de açıkladı.

Karahan, TC siyasetiyle aynı



olanları ve işgalcinin valisiyle görüşmekten büyük haz ve onur duyanları ziyaret etmesinde bir sakınca olmadığını, ancak KSP'yi ziyaret ettiği taktirde kendisinin ve ülkesinin işgalden dolayı işledikleri suçların kendilerine

hatırlatılacağını iyi bildiği için buralara adım bile atmadığını sözlerine ekleyeydi, daha gerçekçi bir tahlil yapmış olurdu!

Kıbrıs'ın içişlerine karışmadıklarını, her sıkışanın topu TC elçiliği ve Türkiye'ye attığını, CTP-ÖRP koalisyonunda da müdahaleyle suçlandıklarını

ancak bunların asılsız olduğunu da sözlerine ekleyen Karahan, devleti hedef alan bir eleştiri de duymadığını belirtti.

Halbuki Karahan, kuzey Kıbrıs'ın ekonomisinden siyasetine kadar her şeyinin TC tarafından belirlenip yönetilip denetim altında tutulduğunu, işgal altındaki

ülkelerde de böylesi durumların "normal" olduğunu da söyleseydi, daha gerçekçi bir tahlil yapmış olurdu!

Hükümetin ekonomi politikalarına da değinen Karahan, Soyer hükümetinin özel sektörü geliştirme, yatırımlara öncelik verme konusundaki girişimlerini ve Soyer'in bu konudaki açıklamasını ilk duyduğunda kendisine müzik gibi geldiğini de sözlerine ekleyerek, toplumun alışkanlıklarını ve sendikaların taleplerinin çok fazla oluşunu eleştirdi.

Ancak Karahan, TC'nin IMF ile ne imzalıyor, bir benzerini de Kıbrıs'a uyguladığını ve bunun üzerinden kâr elde ettiğini, toplumun refahını yükseltmek adı altında inşaat şirketlerinin, dağıtaşı delip para kazananların, büyük sermayedarların daha fazla kârının yükseldiğini emekçi ve işçilerin ise buna paralel olarak daha da yoksullaştırıldığını, bunun da liberal ekonominin gereklerinden birisi olduğunu belirtseydi, daha gerçekçi bir tahlil yapmış olurdu!

İşte Aydan Karahan'ın söyledikleri ve savunduklarının kısa bir özeti, kısa bir yorumu...

KTÖS'TEN UYARI GREVİ

Atatürk İlkokulu'nda iki öğrencide Hepatit A virüsüne rastlanması üzerine, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, okuldaki sağlık sorunlarının endişe verici boyutlara ulaştığı gerekçesiyle ciddi önlemler alınması için geçtiğimiz hafta saat 11.00-12.40 arasında bir uyarı grevi gerçekleştirdi. KTÖS'ten yapılan yazılı

açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Özellikle Lefkoşa Atatürk İlkokulu ile ilgili olarak Sendikamızın ortaya koyduğu açılım ve öngörülere rağmen, devleti yönetenlerin duyarsızlığının devam etmesi ve sorumsuzca davranması, bizleri eylem noktasına getirmiştir. Konu ile ilgili olarak gereken müdahaleyi



yapması yönünde uyardığımız hükümet yetkilileri, sorunu çözme yerine gerçekleri gizlemeye çalışmaktadırlar. Gelinek noktada HEPATİT A virüsünün kol gezdiği okulumuzda, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tehdit altındadır. İnsanları, insanlık dışı koşullarda yaşatan ve buna göz yuman bir yönetim anlayışı, sermayeye hizmet etmekten başka bir işe yaramamaktadır. Atatürk İlkokulu özelinde yaşanan sorunlar bütün okullarımız için

geçerlidir. Hükümet yetkililerinden yaşanan sağlık sorununun üzerine ciddiyetle giderek çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve toplumun sağlığına önem vermelerini acilen talep etmekteyiz."

Sendikanın eylemini destekliyor ve tüm veli ile öğretmenlerin, devletin kaliteli, temiz ve çocukların sağlığıyla oynamayacak bir eğitim vermesi gerektiğini hatırlatıyoruz!



HANGİ SAĞLIK SİSTEMİNE GÜVENELİM?

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, geçtiğimiz hafta Lefkoşa Fuar alanında özel bir şirketin sağlık ekipmanları fuarında "Sağlık Servislerimize Güvenelim" adıyla bir basın toplantısı düzenleyerek, önümüzdeki günlerde sağlık alanında yapılması planlanan projelere değindi. Bakan Vaiz, kuzey Kıbrıs'taki sağlık sistemini överek, kuzey Kıbrıs'a yabancı ülkelere dahi hastaların geldiğini ve güney Kıbrıs'taki Rum veya Maronitler'in daha erken müdahale için kuzeydeki hastaneleri seçtiğini iddia etti. Geçmiş suçlamanın ve sağlık üzerinden siyaset yapmanın yeri olmadığını da iddia eden Vaiz, 2007 yılını sağlıkta reform ve sağlık yılı ilan ettiklerini, 2007'nin ilk aylarıyla birlikte de Genel Sağlık Yasası ve Hasta Hakları Yasası'nın yürürlüğe konacağını belirtti. Vaiz, bu yasalarla birlikte yurttaşların devlet ve özel sektörlerindeki sağlık potansiyellerinden yararlanacaklarını, yaygın, kolay, ulaşılabilir, ve süratli bir sağlık sunumunu gerçekleştireceklerini, devlet ve özel sektörlerinin rekabetinin de kaliteli ve şefkatli hizmeti de beraberinde getireceğini savundu. Ücretsiz ve sıra beklemeden sağlık hizmetine kavuşulacağını da iddia eden Bakan Vaiz, bazı istatistik

veriler verdi. Verilere göre, 2006'nın ilk 10 aylık döneminde 5 hastaneye 265 bin, 17 sağlık merkezine ise 300 bin hasta müracaat etti. Ancak yine Bakan Vaiz'in verilerine göre yaklaşık 18 milyon YTL yatırım yapıldığı sağlık sektöründe, 5 hastane ve 17 sağlık merkezinde toplam 268 hekim ile 650 hemşirenin görev yaptığı belirtiliyor. Bu durum ise, Bakan Vaiz'in sıra beklemeden, ilgili, süratli ve şefkatli sağlık hizmetinin nasıl gerçekleşeceği sorusunu akıllara getiriyor. Çünkü bu verilere göre 10 ayda tüm sağlık kurumlarına 565 bin hasta başvururken, yine tüm sağlık kuruluşlarında 268 hekim ile 650 hemşire görev yapıyor. Yani gelen hasta ile doktor-hemşire sayısı, birbirini dengeleyemiyor, hem doktorun ve hemşirelerin kapasitesinden fazla hastayla ilgilenmesi sonucunu getiriyor, hem de kalitesiz, ilgisiz, yavaş ve çaresiz kalan bir sağlık sistemine sahip olduğumuzu gösteriyor. Bakan Vaiz hızını aldığı için vaat ve iddialarına devam ediyor. Artık parasız ve hızlı sağlık sistemine kavuşulacağını "müjdesini veren" Vaiz, yeni tanı ve tedavi merkezlerinin kurulacağını bildiriyor. Parasız sağlığa geçişi, yeni yasalarla sağlayacaklarını iddia eden Vaiz, TC ile ekonomik paket imzalandıktan bir

ay sonra, devlet hastanesinde sigortasız insanlar için bir muayenenin 2.5 YTL olmasını, ve bir insanın birden fazla hastalığı olduğu takdirde her poliklinik için ayrı ayrı 2.5 YTL ödemesi gerektiğinin yanından bile geçmiyor, bunları ağızına bile almıyor. İlaçların ateş pahası olduğu bir ülkede yaşadığımızdan da söz etmeyen Bakan Vaiz, devlet hastanesinde bir ultrason için 4 ay sonraya gün verilmesini hangi "akıllı" bahane ile açıklayabilir? Hastane binalarının tadilatları için 800 bin YTL harcadığını göğsünü kabarta kabarta söyleyebilen Bakan Vaiz, neden devlet hastanesinde kısıtlı sayıda MR ve ultrason cihazı olduğunu ve bunların takviye edilmesi ile insanlara 4-5 ay sonraya gün verilmesi rezaletinin bir nebze de olsa ortadan kaldırılacağını açıklayamıyor? İnşaat firmalarına kâr ettirerek 800 bin YTL harcanabiliyorsa, hastanelere daha fazla doktor, hemşire, hastabakıcı ve teknik donanım alınmıyor mu? Trilyonlar harcanarak yaptırılan Basınç Odaları, DNA laboratuvarları gibi "icraatların" ise güvenilirliği ve hızlığı tartışılır olacaktır. Yine binbir övgüyle alınan makinelerden insanların 4-5 ay bekleyerek "yararlanması" (o da ölmezlerse!)



gerçeği akıllara getirildiğinde, bu cihazlardan nasıl ve hangi hızda yararlanılabileceği sorusu yine Bakan'a yöneltilmek durumundadır. Bakan'ın sağlıkta reform yılı olarak adlandırdıkları, TC ve dolayısıyla IMF ile imzalanan ve Türkiye'de de geçirilmeye çalışılan Genel Sağlık Sigortası ve Yasası türünden uygulamalardır. Bu "reformun" kimlerin yaşamını iyileştireceği ise sanıyoruz ki paraların harcadığı kurum ve kuruluşlara bakılarak görülebilir. Devlet hastanelerinde tedavinin sigortasız insanlara ücretli olması, sağlık bakanının "ücretsiz sağlık" komedisini en başından trajediye dönüştürmektedir. Amaç insan yaşamı ve sağlığı değil de azami kâr olunca, insanların hangi sağlık sistemine güvenemeyeceği açıkça görülüyor!

REJİMİN ÇÖPÇÜSÜ CENK MUTLUYAKALI

Arka Sayfadan Devam...

İşte süpürgeci, rejimin koltuklarında, rejimle birlikte iş yapanları aklayabilmek için ne KKTC'yi, ne böylesi uyduruk "kutlama" törenlerini, ne de bunu sahiplenmek ve daha güzel törenler düzenlemek yerine tamamiyle protesto edilmesi gerektiğini unutturmaya çalışıyor. Cenk'in sorunu başka! O ve tüm CTP'li üst tabaka, TC'yi de, KKTC'yi de "gerçekçilik" adına benimsemişler, ona karşı çıkanın ise "canına okuyorlar!" Süpürgeci Cenk'in serzenişleri ve "öfkesi" bitmiyor. Ancak işleri biraz daha ağırdan alması gerektiğinin de farkında olarak yazılarına devam ediyor. Cenk'e göre "eleştiri" konusu ettiği hususların doğruluğu, yanlışlığı veya gerekli olup olmaması esas konu değildir. Esas konu, sivil otoriteye (her işini TC ve onun askeriyesine danışarak yapan sivil "otorite) karşı başka otoritelerin çıkması, bunun demokratikleşmeyi ve sivilleşmeyi engellediği! Asker düşmanı olmadığını belirliyor Mutluyakalı her "ihtimale" karşı! Eğer diyor, Kıbrıslı Türkler'in Kıbrıs'ın kuzeyinde söz sahibi olduğu ve kendi kendini yönettiği iddiasını ileriye taşımak istiyorsak, askeri yönetim değil de sivil ve demokratik bir otoriteyi dünyaya duyurmak istiyorsak bu adımları atmamız. Görüldüğü üzere Cenk temele inmiyor, gözle

görünen kısımları düzeltmeyi öneriyor yine ve yine! Tıpkı zamanında, YDÜ'ye gelen konukların, okulun karşısında bulunan Eşref Bitlis kişisinden dolayı kötü bir görünüm edindikleri endişesiyle tankların, topların herkesin göremeyeceği yerlere kaldırılması önerisinde bulunduğu gibi, burada da "askerî işgal rejimi muhafaza edilsin ama çok gözönüne çıkmasın ki CTP "demokratik ve siviliz" diyebilsin" önerisini getiriyor. Yani içerik aynı, şekil-şemal farklı olsun diyor Mutluyakalı... Yani 'kafalar kuma gömülsün'ü öneriyor... Cenk, başka bir ülkenin bayramının Kıbrıs'taki çocuk ve gençlere de kutlatılmasından rahatsız olmuyor. 19 Mayıs'ta sokaklarda sığınmanın altında yürütülen, 23 Nisan'larda perişan edilen, büyüklerin eğlendiği ve küçüklerin ezildiği, yorulduğu bayramlara karşı olduğunu, bunların da şekil şemalının değiştirilmesi gerektiğini savunuyor. Çocuklara Türkiye tarihinin hatmettirilmesinden, TC bayramlarında tespih tanesi gibi sokaklara dökülmesinden, üniversitelerdeki hukuk eğitiminin bile TC hukuku olmasından zerre gocunmuş değil Mutluyakalı. Örneğin, 30 Ağustos'larda sokaklarda tankların, roketlerin yürütülmesini trafik kilitleniyor diye kınıyor sadece...



İşgalciler Kıbrısımızda silahlarını yürütüp gövde gösterisi yaparak, bayramlarını kutluyorlar diye serzenişte bulunamıyor. "Kutlansın, ben de sahipleniyorum başka ülkelerin, işgalcimin bayramını, ama bu şekildeki kutlamalar imajımızı bozuyor" diyor özetle... Bunun ne anlamı var?

Birinci anlamı, CTP'li köşe yazarlarının rejimle sıkı bir koordinasyon içinde olduklarıdır. İkinci anlamı, kendilerini takip eden sola yakın tabanın da zaman zaman damarına basılması gerektiğini düşünerek, bu tür sözde "asker karşıtı" çıkışlar yaparak, CTP'nin ne kadar devrimci olduğunu kanıtlamaya çabalamaktır. Üçüncü anlamı ise yazımıza konu ettiğimiz çöpçülük faaliyetidir. Yani, CTP'li hükümet ve CTP'li Cumhurbaşkanı'nın bu yaşananlarda suçu yoktur, olaylar birkaç kendini bilmez "halt etmesidir" işte... Yoksa bu memlekette ne işgal vardır, ne de askerî rejim! Dördüncü anlamı ise rejime gönderilen ince bir mesajdır; Kıbrıslı Türkler bu tür uygulamalardan rahatsız olurlar, onların tepkisini çekmememiz için askerî görünümü uygulamaları biraz daha el altından yapın, kendinizi Kıbrıslı Türkler'e sevdiren, işgalci sıfatını üzerinizden

atmaya çabalayın ki insanlar sizlere ateş püskürmesin, işgalci-işgal edilen el ele, gül gibi geçinip gidelim! Mutluyakalı'nın şu sözleri bile bu iddiaları gerçekçi kılmıyor mu zaten? "Bu bayramlar aynamız olmadığı ve kendimiz kutlamadığımız için değil mi ki, sadece hatırı sayılır 'taşımaya' kalabalıklarca izleniyor... Ve 'protokol tribünü' her zaman çok daha kalabalık oluyor, izlemeye gelenlerden... Hiç düşündünüz mü bunun sebebinin? Meydanları dolduran onbinler, acaba neden 'resmi geçit'lerinize selam durmuyor diye.. Hani 'bayrama gider gibi' diyerek, neden dökülmüyor insanım yollara... Hiç düşündünüz mü?" Sadece bunlar mı? GKK bağlı sivil polisler her yıl okul okul gezip öğretmenlerin isimlerini ve de adreslerini toplarken kimsesi ses çıkarmıyor. Ülkede tonlarca uyuşturucu piyasaya sürülerek çocuklar ve gençler zehirlenirken sivil polisler bunların kaynağını araştırıp kurutacağına okullarda hangi öğretmen nerede kalır araştırmasına giriyor. Ve Cenk Mutluyakalı ile "solcu" gazetecilerimizden "tık" sesi dahi çıkmıyor. İşte rejimin çöpçülüğünü yapmaktan kastımız tamı tamına budur!

Nepal'de Burjuva Cumhuriyet'e Doğru İlk Adım

Geçtiğimiz Nisan ayında halk ayaklanması ile feodal kiralılığın temellerinin sarsıldığı Nepal'de köylüler ve burjuvalar anlaştı.

Feodalizme karşı köylüleri örgütleyen ve 10 yıldır savaş yürüten Nepal Komünist Partisi-Maocu (NKP-M) ile Nisan ayında oluşturulan demokratik hükümet feodalizmin tasviyesi konusunda anlaştilar.

8 Kasım günü yapılan anlaşma çerçevesinde Maocular geçici parlamentoda 73 sandelye ile temsil edilecekler ve de hükümette yer alacaklar. Buna ek olarak Maoculara yakınlıkları ile bilinen sivil toplum örgütleri de 48 sandelye alacak. Böylece geçici parlamento 330 kişiden oluşmuş olacak. Maocuların Nepal Komünist Partisi - Birleşik Marksist Leninist (NKP-BML) ile beraber güçlü bir demokratik güç oluşturdukları parlamentodaki temsil yetleri ile açıkça görülüyor. Buna karşılık köylülerin oluşturduğu Halk Kurtuluş Ordusu en geç Temmuz 2007 yılına kadar yapılması öngörülen seçimlere kadar silahlarını BM gözetiminde 7 ayrı depolarda tutacak. Buna karşılık olarak Nepal Kraliyet Ordusu da BM gözetiminde aynı miktarda teçizatı depolarda tutacak.

8 Kasım günü yapılan anlaşma çerçevesinde en büyük siyasi partinin Nepal Kongre Partisi olduğu da teyit edilirken feodalizme karşı bir dizi önlemlerin alınması da kararlaştırıldı. İlk etapta eski kral ve kraliçenin mülkiyetleri ile bugünkü kralın kraliyet statüsü sayesinde elinde bulundurduğu tüm mülkiyetler devletleştirilecek

Anlaşma çerçevesinde BM Halk Kurtuluş Ordusunu denetliyor



ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik kullanılacak. Kraliyetin devlet yönetimindeki tüm hakları son bulacak ancak kraliyetin Nepal'deki konumu en geç Temmuz 2007'de yapılacak parlamento seçimlerinden sonra bu parlamentonun ilk oturumunda karara bağlanacak.

Maocuların kırların yüzde 80'nini kontrol altında tuttuğu ve buralarda kendi yönetimlerini oluşturdukları dikkate alınarak en geç 1 Aralık 2006 tarihine kadar yeni hükümetin kurulması ve Maocuların oluşturdukları yönetimlerin de lavedilmesi kararlaştırıldı.

Varılan anlaşmada çok etnik kökenli Nepal toplumunda "sınıf,

etnik, dil, kültür ve cinsel ayrımlara son verilecek" ifadesi kullanılıyor.

Feodal toprak mülkiyetinin ise bilimsel toprak reformu ile yeniden düzenleneceğine vurgu yapıldığı anlaşmada burjuva toprak mülkiyetine atıfta bulunulmuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan NKP-M kraliyet yanlısı olan burjuvalara yeni devlet yapısında beraber çalışmaktan kaygıları olmadıklarını, hedeflerinin burjuva demokratik bir cumhuriyet olduğunu açıkladı.

Lenin'in sözünü ettiği "işçi ve köylülerin devrimci demokratik iktidarı"nın dünya konjktürü dikkate alındığında Nepal'de mümkün olmadığını dile getiren NKP-M, özellikle de Hindistan ile iyi ilişkiler içinde olmayı arzuladıklarını belirtti.

NKP-M "21. Yüzyıl devrimlerinin ilk deneyi" olarak adlandırdıkları bu devrimde Nepal'de yabancı tekellerin yatırımlarına karşı olmayacaklarını açıklamaları da dikkat çekicidir.

Sosyalizm arzularından vaz geçmediklerini söyleyen NKP-M Nepal'in ülke olarak kalkınmasından sonra bunun mümkün olabileceğini vurguluyorlar.

Nikaragua'da 1980'lerde ABD'nin beslediği contra gerici ile yaşanan iç savaşın aynısını Nepal'de yaşamak istemediklerini dile getiren NKP-M büyük burjuvalarla iktidarı paylaşmakta sakınca görmüyorlar.

NKP-M siyasetini Leninizm siyasetinden farklı bir siyaset çerçevesinde oluşturduğu ve sosyalizm için savaşı sosyal-demokrasi gibi ileriki bir tarihte erteleme yaklaşımları sergilediği açıkça görülüyor. Bu da onların temsil ettikleri sınıfların çıkarları ile uyuyor. Tıpkı Mao ve Çin devrimcileri gibi sosyalizmi burjuvazi ile beraber inşa etme ve burjuvazinin süreç içerisinde sosyalizme kazanılacağına olan inanç siyaseti...

Diğer yandan hükümetin NKP-M ile yaptığı anlaşma sonrası ABD Dışişleri Sorumlusu Richard Boucher Nepal'e giderek Nepal Kongre Partisi'nden Başbakan Koirala ile özel bir görüşme yaptı. ABD rejiminin Nepal'in stratejik konumu-dolayısı ile oradaki uzantılarının iktidarda söz haklarını koruma konusunda kaygılı olduklarını ve bu konuda Başbakan Koirala'dan güvence aldığı bildirildi.

Anlaşmanın hemen sonrasında ise CIA tarafından beslenen çevreler ve basın NKP-M'ya güvenilemeyeceği ve NKP-M'nin Halk Kurtuluş Ordusu için gençleri zorla askere aldıkları propagandalarını artırdılar. Bu da gerici feodal ve burjuva çevrelerin gelecek yıl yapılacak seçimlere kadar demokratik güçlerin gücünü zayıflatmayı ve ABD emperyalizminin emrinde olacak bir hükümetin oluşması için harcanan yoğun çabaların göstergesidir.

İngiltere Emek Partisi ise yapılan bu anlaşmadan menun görünüyor. Bu anlaşma sayesinde İngiliz Ordusu Gurka birliğine Nepal'den asker almaya devam edecek ve Nepal'deki imtiyazını koruyacak. Bu nedenledir ki eski İngiliz Emek Partisi Lideri Lord Neil Kinnock ve NKP-M lideri Praçanda Hindistan'da aynı platformda demokrasi konusunda birbirlerine güven verici konuşmalar yaptılar.





SOSYALİST GENÇLİK

24 Kasım Cuma 2006, Yıl:3 Sayı: 93

KSP GB Haftalık Yayın Organı

GENÇLİK GELECEK

GELECEK
SOSYALİZMLE ÖZGÜRLEŞECEK

Kıvılcım

KSP 4 YAŞINDA

KSP, 22 Kasım'da dördüncü yaşına bastı.

Tabir yerindeyse bu dört yılın nasıl geçtiğini anlamadık...

Parti kurulduğunda yığınlar sokaktaydı.

Kadroları görece zayıf, kitle olarak dar, ancak mücadele azmi açısından ileri, gencecik bir parti, kendisini Annan Planı süreci denilen yığınsal sokak hareketinin içinde buldu.

Sürece değinmeyeceğiz.

Bunu çok fazla yaptık.

Bu konuyla ilgili söylemek istediğimiz birkaç nokta var ki; KSP'nin yığınlar neredeyse orada çalışma yapmak ve yığınları kendi siyaseti çerçevesinde örgütlemek anlayışı, bu süreçte kendini gösterdi.

Plana, yaşanıp görülerek bu tür planların sorunu çözemediği, hatta o koşullarda (ve şu anda da) bir anlaşmaya bile varamayacaklarını kanıtlamak için verilen taktik destek, KSP siyasetinin doğruluğunun kanıtlanması açısından olumluydu.

Ne var ki, KSP siyasetinin doğruluğunun

kanıtlanması demek olan ve hüsrarla sonuçlanan Annan Planı dönemi, parti saflarında da düşük oranda da olsa hayal kırıklığına ve yorgunluğa neden oldu.

Uzun soluklu bir mitingler dönemi, BDH ile genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, aradan geçen iki genel seçim daha...

Elbette bu süreçler, iki-üç yıllık bir parti için maddi-manevi bir yorgunluk, ve görece "güç kaybıydı".

Ancak siyasi-ideolojik yorgunluğun yerini, siyasi-ideolojik gurur almak durumundaydı.

Hareketli bir dönem atlatıldıktan sonra, Parti, gerçekleştirdiği çalışma ve toplantılarında bu sorunu da ele aldı ve çözüme kavuşturdu.

Bu uzun soluklu çalışmanın sonuçları ise,

zamanı geldiğinde ele alınacaktır.

Parti, dördüncü yaşını kabaca özetlediğimiz olumluluk ve olumsuzluklardan ders çıkararak kutluyor.

Parti, kadrolarını toparlıyor, yetiştiriyor, eğitiyor ve daha nice ve nitelik olarak farklı yığın hareketlerine hazırlıyor.

Parti, siyasi-ideolojik yolunun doğruluğunu teyit edip sağa, emperyalistlere ve sol görünümü sağlara karşı mücadele ediyor.

Parti, sürecin kaçınılmaz sonuçlarından olan dağınıklık ve ataleti hızla üzerinden atıyor ve işçi-emekçi kitleler içinde çalışma yürütüyor.

Partimizin dördüncü yaşı kutlu olsun!

Tüm yoldaşlarımıza çalışmalarında başarılar!



E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi Sizi Bekliyor!

Uzun bir aradan sonra yeni binası ile faaliyete geçen E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi tüm ilerici ve demokratları birlikte çalışmaya bekliyor! Emegin Kurtuluşu İçin Mücadele'de kültür-sanat alanında mücadele eden E.K.İ.M, tüm işçi ve emekçilere bu mücadeleye katılma çağrısı yapıyor!

E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sokak No: 5 Kızılbaş Lefkoşa



E-mail: KSPGB@yahoo.com Tel: (0392) 22 70 680 Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net>

Soru

**DAÜ ve YDÜ
KÖB'e ne oldu?
Neredeler?**

Polemik

**Lefkoşa ara bölgedeki
mayınların temizlenmesi
sonuç vermez. O
mayınları döşeyenlerin
temizlenmesi gerekir!**

Üniversite Günlüğü

**Vize
sınavlarında
başarılar!**

ŞİİR KÜPÜ

⚡ MHP'nin kongresinden ilginç bir tespit daha; "Kimse ülkücüleri sokağa dökemez! Biz iktidarı istiyoruz"

Bu ülkücü tosuncuklar hep sokakta değil miydi? Elde döner bıçağı, taş, sopa, tabancayla Rambo gibi milleti doğramıyor muydu bunlar?

Daha geçen hafta küpe takıyor diye öğrencinin birini haşat etmediler mi? Ülkücü gençler başkanlarını iyi dinlesinler ve artık terör faaliyetlerini sokakta değil, evlerde sürdürsünler.

Banyoda solcuları, mutfakta rakip siyasileri, oturma odasında da birbirlerini katletsinler!

Hah, şimdi tam oldu!

⚡ Trafik Kazalarını Önleme Derneği, şimdi de kaza olmasın diye mum yaktı.

Ben de destek olmak

için kafama florasan bağlayıp öyle gezeceğim! Elektriği de bir şekilde halledecez artık... Al sana protesto. Kel başa şimşir florasan!

⚡ Ferdi Abi'ye göre bundan sonra Kıbrıs'ta Müslüm değil, Tarkan havası olacaktı. Yani ağlayıp jiletlemeyecekmişiz kendimizi.

Karamsarlığa son! Hopbidi hopbidi sekeceğiz yerimizde Tarkan gibi.

Ferdi Abi'nin siyasal gerçekliğine de müzik zevkine de hayran kaldım.

Güleriz ağlanacak halimize, Oynarız utanılacak cemalimizel!

Sen oyna Ferdi Abi... At göbecikleri.

Bizim göbek havasına daha var.



⚡ Mühim yazar, akademisyen, siyasetçi, halk önderi, arkeolog ve de ressam Nuri Çevikel, yine kitap çıkardı.

Nuri'nin birinci kitabı; "Kıbrıs'ta Osmanlı Mirası" İkincisi de "Akdeniz'de Bir Osmanlı Adası"

Nuri Biyii??

Osmanlı yıkılalı epey oldu.

Bu Nuri iyice coşup kafaya kavuk, sırtına kaftan geçirmezse iyi valla.

Son Osmanlı Nuri. Genç Osman Nuri. Hey gidi Nuri...

**"Tarih,
yenilmez
orduların
hiçbir zaman
varolmadığını
ve asla
varolmayacağını
göstermiştir."**

**Marks-Engels-
Lenin-Stalin
Partizan Savaşı
Yar Yayınları**

Sovyet Ekonomistleriyle Beş Görüşme 1942-1952 Bölüm: 35

SORU: (M.I. Rubinstein) Yaşadığımız dönemde SSCB'nin temel görevi nasıl anlaşılmalıdır? Bu görevi belirlemede, başlangıç noktası olarak 1929 nüfusuna göre kişi başına kapitalist üretim miktarını mı yoksa kıyaslama amacıyla, kapitalist üretim seviyesine ilişkin son verileri mi esas alalım? Örneğin ABD'de, ekonominin askerileştirilmesi nedeniyle son veriler 1929'dakinden daha yüksektir. Yayınlarda ve derslerde sık sık belirtildiği gibi, sizin de 9 Şubat 1946'da yaptığınız konuşmada belirttiğiniz üretim miktarındaki başarının, SSCB'nin belirleyici ekonomik görevi olarak komünizmin ikinci aşamasına geçişi ifade ettiğini düşünmek doğru olur mu?

CEVAP: Kişi başına üretim ile yapılan hesaplama yöntemi gücünü koruyor. Kişi başına üretim, ülkelerin gücünün temel göstergesidir. Bunun yerini alan başka bir ölçü yoktur. 1929 seviyesinden değil, günümüz üretim seviyesinden hareket etmek gerekir. Yeni hesaplara ihtiyacımız var. Bizdeki kişi başına üretimi, kapitalist ülkelerdeki son rakamlarla karşılaştırmak gerekir.

1946'da verdiğim rakamlar, belirleyici ekonomik görev olarak ikinci aşamaya geçişe işaret etmiyor. Bu rakamlara ulaşmayı başararak daha da güçlü hale geldik. Bu durum bizi, düşmanın saldırı tehlikesinden, kapitalimin saldırısından koruyor. Fakat 1946'daki konuşmada ifade edilen belirleyici görev henüz komünizmin ikinci aşamasına geçişe işaret etmiyor. Bazı yoldaşlar, komünizmin ikinci aşamasına geçişi etkilemek için çok acele ediyor. Yasalar yaratılmayacağı için, bu geçişte aşırı hızlı olunmamalı. Hatta bazıları komünizmin üçüncü aşamasını düşünüyor. Kıstas, denektaş eski. Daha zengin olan ülkelerle kıyaslama yapmak için son verileri kullanmamız gerekir. Bu da ilerleme anlamına gelir.

-BİTTİ-

NOT: L.M. Gatovsky, I.I. Kuzminov, I.D. Laptsev, L.A. Leontyev, K.V. Ostrovityanov, V.I. Pereslegin, A.I. Pashkov, D.T. Shepilov ve P.F. Yudin'in notlarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca Atlas, Arakelyan, Bolgov, Vasilieva, Gusakov, Kozlov, Lyubimov ve Rubinstein'in notları da dikkate alınmıştır.

Künye: Sosyalist Gençlik, Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi yayın organıdır. Ücretsiz olarak, Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek gazetesi eki olarak ve elden dağıtılır.

Park a

Ziya Çelik

HİZMETE BAK!

TC Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt'ın "PKK'nin dergileri ve günlük gazeteleri yayınlanıyor. Bunlara müsaade edilmemesi gerek. Bunlar nasıl yayınlanıyor?" açıklamasının hemen ardından savcılık harekete geçerek Türkiye'de yayınlanan Ülkede Özgür Gündem gazetesini 10 gün süreyle kapattı.

Bir askerın demeciyle gazete kapatan bir hukuk sistemi...

Kapatma kararı, Türkiye'de birçok çevre tarafından protesto edilirken, Kıbrıs'ta yayınlanan Özgür Düşünce gazetesi, konuyla ilgili yayın yaptığı nedeniyle polis baskısına maruz kaldıklarını iddia etti.

Özgür Düşünce gazetesinin genel yayın yönetmeni Necmettin Çapa, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Şemdinli olayları sırasında Büyükanıt'ı eleştiren yayınlar yaptıkları için polis baskısına maruz kaldıklarını ve tehditler aldıklarını söyledi.

Ülkede Özgür Gündem gazetesi, ağırlıklı Kürt sorunu üzerine yayın yapan, Kürt Ulusal Hareketi'yle ilgili haberler, araştırma yazıları ve röportajlar yayınlayan bir gazete...

TC egemen çevreleri, birçok gazeteye yaptıkları gibi, bu günlük yayına da sık sık müdahalede bulunuyorlar.

Alınan haberlere göre Özgür Gündem, hakkında açılan davaların çokluğundan dolayı gazeteyi kapatıp, "Demokratik Toplum" adıyla başka bir gazete kuracak.

Sistemin baskısından biraz olsun sıyrılabilmenin bir taktiği uygulanacak yani...

Bu örnek bile TC'nin o meşhur demokratikleşme, hoşgörü, saygı, basın hürriyeti sloganlarının nasıl palavradan ibaret olduğunu gösteriyor.

Gelelim bizim arka bahçeye...

Özgür Düşünce gazetesi, yazının başında belirttiğim gibi, Şemdinli olayları sırasında yaptığı yayınlarla polis baskısına uğruyor.

Özgür Düşünce gazetesi de, Kıbrıs'ta ilgili güncel gelişmeler yanında, Türkiye'deki Kürt sorununa dair de haberler yayınlayan bir gazete...

Kürt sorununu devletin resmi ideolojisi dışında ele alan her yayın, Türkiye'de de, Kıbrıs'ta da baskıyla karşılaşılıyor.

Bu baskının boyutlarının nerelere varabileceğini ise tahmin bile etmek istemiyorum.

Bakınız konu nereden nereye geliyor;

Başbakan Ferdi Sabit Soyer, geçtiğimiz hafta Londra'daydı.

CTP Londra Örgütü'nün balosuna katıldı.

Bunun yanı sıra, İngiltere Kürt Dernekleri Federasyonu Başkanı Arzu Peşmen'le de görüştü.

Soyer bu görüşmede Kıbrıs'ta yaşayan Kürt toplumuna yönelik hizmetleri geliştirerek sürdüreceklerini söyledi.

Hatta Başbakan, Londra'daki Kürtler ve Kıbrıslıların son zamanlarda birlikte başarılı işlere de imza attıklarını ve bunu geliştirmek istediklerini de belirtti.

Anlaşılan Başbakan'ın ya ülkede olanlardan haberi yok, ya işine geldiği gibi konuşuyor, ya da Federasyon Başkanı'yla görüşürken çok fena bir ironi yapmış!

Üçü de birbirinden beter değil mi?

Başbakan'ın ülkesindeki gazetecilere yönelik baskılardan haberinin olmaması kötü.

Ya da Başbakan'ın her nabza ayrı şerbet vermesi de bir o kadar kötü.

En son da, Başbakan'ın "Kıbrıs'taki Kürt toplumuna yönelik hizmetleri geliştirmek"ten kastı "TC'yi kızdıranın canını yakar, çok ateşli hizmetler götürürüz" teması ise, bu başlı başına bir rezalet!

Buyrun, kararı siz verin...

Kıvılcım Yayıncılık Tarafından Yayınlanan Kitap ve Broşür Listesi: Bu yayınlara ulaşmak isteyen okurlarımız gazetemizin telefonlarından (0392 22 70 680) bizlere ulaşabilirler.

- Hamur Kağıda Ciltli Yayınlar:**
- Kıbrıs Sorunu. 120 Sayfa. 5 YTL.
 - Bilgisayar Çağında İnternet'in Ağında. Nusret Şen. 94 Sayfa. 4 YTL.
 - Bir Önceliğin Ne Önemi Var Ki?. Nusret Şen. 78 Sayfa. 4 YTL.
 - Bir Sovyet Otomatik Fabrikası. A. Erivanski. 86 Sayfa. 5 YTL.
- Hamur Kağıda Broşürler:**
- Proletaryanın Emperyalizme Karşı Savaşımı ve Milli Mesele I. Kitap. Ahmet B. 153 Sayfa. 4 YTL.
 - Proletaryanın Emperyalizme Karşı Savaşımı ve Milli Mesele II. Kitap. Ahmet B. 112 Sayfa. 4 YTL.
 - Tarihi Materyalizmin Çarpıtcılığında Zıtların Birliği. 49 Sayfa. 3 YTL.
 - Bulgar İşçi Partisi(Komünist) V. Kongresinde Merkez Komitesi'nin Sunduğu Siyasi Rapor(19 Aralık 1948). Georgi Dimitrov. 70 Sayfa. 4 YTL.
 - Kısa Dersler (Diyalektik, Ekonomik Yasaların Nesneliliği, Teori ve Pratik, Teori-Program-Strateji-Taktik-Devrim Aşamaları, Devrim ve Reform, Milli Mesele, Parti Kavramıyla İlgili Tezler, Parti Yapısıyla İlgili Tezler, Partinin Gelişme Süreciyle İlgili Tezler). 25 Sayfa. 3 YTL.
 - Rusya'da İşçi Sınıfı Hareketinin Gelişmesi ve Marksist Bir Parti İçin Mücadele (1870-1903). 46 Sayfa. 3 YTL.
 - SBKP(B) Tarihi Kısa Ders'in Yayınlanması İle Bağlantılı Olarak Parti Propagandasının Örgütlenmesi Üzerine SBKP(B) M.K. Kararı. 25 Sayfa. 3 YTL.
 - Stalin Komünizmdir, Stalin İnsanlıktır. 58 Sayfa. 3 YTL.
 - Annan Planı, Strateji ve Taktik. 13 Sayfa. 2 YTL.
 - Kıbrıs Sosyalist Partisi Programı ve Tüzüğü(I. Olağan Kongre'de Onaylanan Değişikliklerle). 43 Sayfa. 3 YTL.
 - Kıbrıs Sosyalist Partisi I. Olağan Kongresi Faaliyet Raporu ve Mesajlar. 48 Sayfa. 3 YTL.



E.K.I.M KÜLTÜR SANAT ÜRETİM MERKEZİ KOL FAALİYETLERİ BAŞLADI!



E.K.I.M. KURSLARI YENİ BİNAMIZDA BAŞLAMISHTIR, İLGİ DUYANLAR KAYIT YAPTIRABİLİRLER. Bilgi için: 0542 859 35 10 Adres: Şehit Sıtkı Hasan Sokak No:5 Kızılbaz Lefkoşa

Şöürüş

Ali Yalçınay

AKEL'e de CTP'ye de Düzen'e de Koruyucularına da Hizmet Eder!..

Merhaba...

Yenidüzen gazetesinde geçtiğimiz gün ilginç bir yazı yazdı Asım Akansoy...

"AKEL' eleştirmek neye hizmet eder?" konu başlıklı bu yazı gerçekten çok ilgimi çekti..

Yazı Noam Chomsky'nin ilginç bir sözü ile başlayıp AKEL'i eleştirmemenin zararlarından ve kimlere hizmet ettiğinden bahseden bir yazıydı...

AKEL'in sosyalistliği, Kıbrıs Türk solu, AB konusundaki Kıbrıs gelişmelerden tutun da birçok konuya haklı veya haksız çeşit çeşit yorumlar getirdi Akansoy yazısında...

Doğru sözü söyleyeni alkışlar ama saçmalayan adama da kancayı takmaktan hoşlanan bir yapım vardır hayatta...

Kancayı takmamın sebebi de elbet onun kötülüğü için değil tam tersine doğruları görebilmesi ve düzelebilmesi içindir gerçek hayatta...

AKEL'in sosyalist bir parti olmadığı bugün KC burjuva devletinin bir bekçisi olduğu ve statükocu bir yapıya sahip olduğu bir gerçek...

Bunları Asım Akansoy çok güzel bir şekilde görüp değerlendiriyor fakat unuttuğu bir nokta var...

Hani derler ya "keçi koyuna güldü...!"

Tıpkı o misali kendisi de CTP'yi koruyor ki gayet doğal da karşılıyorum kendisini...

Oturduğu koltuktan tutun da beslediği miras v.s. elbet bireysel burjuva çıkarlar derken CTP'ye şükreden bir yapısı konumuna gelmiştir Akansoy gördüğü gibi...

AKEL'i eleştirmek evet çok büyük bir yanlış peki ya CTP'yi eleştirmek ne?

CTP gibi CTP'nin çift yumurta ikizi BKP ve YKP'yi eleştirmek ne?

Daha sağ kesime hiç giremiyorum bile maşallah sol'daki oportünist tutum hepsine bedel duruma geldi...

CTP sosyalist bir parti mi? AKEL'in milliyetçi bir konuma geldiği doğru...

Peki CTP tabanında senelerdir var olan Kıbrıs Türk milliyetçisi tutuma karşı ne yaptı Asım Akansoy?

Milliyetçiliği yaratan bozuk düzene emperyalizme karşı çarpık ekonomik yapıya karşı ne gibi faaliyetler gösteriyorsun sayın Akansoy?

AKEL'i eleştirmek kadar CTP'yi ve onun politikalarını savunan tüm kurumları eleştirmek de gene aynı felsefeye yani ülkemizi bölücü, ayrılıkçı gerici unsurlara hizmet etmiyor mu Asım Akansoy?

Yanlış bilmiyorsam CTP içerisinde Eğitim Sekreterliği görevindediniz veya bir dönem yaptığımızı hatırlıyorum...

Peki eğitim sekreterliği yaptığımız zaman gençlerinize de üyelerinize de sempatanlarınıza da ki eminim birçoğu da saf bir şekilde barış isteyen insanlardı; acaba onlara da mı kuru, altı boş bir AKEL karşıtı propaganda yapıyorsunuz Sayın Akansoy...

Dikkat ederseniz AKEL'e muhalefet edişinize karşı değil, karşı olduğum şey yaptığınız eleştirinin temelsiz olduğudur...

Çünkü AKEL'i eleştirirken hem yetersiz hem de kendi özünü de eleştirmeyen bir hal içerisindeyiz...

Kimse kusura bakmasın ama bence bu bir acizliktir...

AKEL de burjuva emperyalistlerin yolundan gidiyor CTP de CTP'nin kardeşi birçok kendine "sol" diyen parti de ve baştan sona bütün ülkemizin hem güneyinde hem de kuzeyindeki bütün gerici sağ partiler de...

AKEL'i izlemedi mi CTP seneler boyu?

AKEL de AB ve BM'ci siz de AB'ci ve BM'cisiniz...

Onlar da anavatancı siz de anavatancısınız...

Onlar da troçkist siz daha da troçkistsiniz...

Olan gene Kıbrıs halkına ve işçi sınıfına oluyor...

Yani sayın Akansoy dedim ya yazımın başında...

"Keçi güldü goyuna..!"

Aynen tekrar yazıyorum ve rica ederek şunu istiyorum...

İğneyi hem de çuvaldızı da evet yanlış üzerine batırınız...

Ama batırırken de kendi yanlışlarınıza da kendi burjuva-oportünist mantığımıza da yapınıza da batırmayı asla ve asla unutmayınız...

Bu ülke ileriye doğru adımlar atması gerekiyorsa elbet AKEL'in de CTP'nin de buna yönelik adımlar atması gerekir...

Ama bu mantık ve felsefe ile yaptıkları zaten ortadadır...

Kısacası sayın Asım Akansoy....

Her zaman söylediğim bir laf vardır...

Lafazanlıkla peynir gemisi yürümez....

Peynir gemisi yerine haydi gelin anti-emperyalist bir gemi yürütelim, AKEL de siz CTP'liler de ve bütün kurtuluşa gönül verenlerle...

Görün bakın o zaman bu ülke ne güzel yarınlar görecektir...

İnşallah bu güzel günleri getirmek için birgün gerçek anlamda bir niyet besler ve altı boş söylemler yerine daha sağlıklı daha mantıklı yapıcı görüşler temelinde fikirleri hep birlikte sizlerle paylaşmaya devam ederiz...

Barış ve sevgi dolu günleri görmek dileğiyle...



OKUYUCU MEKTUBU

Görkem Eylem

KKTC = Muz Cumhuriyeti

KKTC, yani Muz Cumhuriyeti'nin 23. kuruluş yıldönümü törenlerle kutlandı. Törende tanklarla, tüfeklerle gövde gösterisi yapıldı. Yine törende yapılan konuşmalarda KKTC'nin sonsuza dek yaşatılacağı söylendi, yani bol bol hamasi nutuklar atıldı. Şovenizm çığırkanlığı yapıldı. Törene katılan paşaların, devlet büyüklerinin KKTC aşkı nereden kaynaklanıyor dersiniz?

KKTC

muzlarıyla

meşhurdur. Bu muzdan

yiye herkes büyülüyor,

KKTC'ye aşık oluyor. Törene

katılan paşaların, devlet büyüklerinin

KKTC aşkı bundan kaynaklanıyor.

Onlar büyülendir de biz büyülenmez

miyiz? Biz de büyülendik. Yıllardır bu

büyünün etkisi altındayız. Gazeteciler

öldürülüyor, matbaaları bombalanıyor.

Faili meçhul cinayetler işleniyor,

gençlerimiz iş bulamadıkları için yurt

dışına göç ediyorlar, iş bulanlar ise ya

Güney Kıbrıs'ta ucuz işçi olarak

çalışıyor ya da özel sektörde üç kuruşa

muhtaç ediliyorlar.

Her gün meydana gelen trafik kazalarında en az bir kişi ölüyor, Türkiye'den getirilen, oy deposu olarak görülen işçiler, emekçiler can güvenliği olmadan çalışmaya zorlanıyorlar, iş kazasında ölürlerse yüzlerine bakan olmuyor. Ne de olsa ölen ölür, kalan sağlar onların.

Yabancılara satılan, her bir karesi

yağmalanan

topraklarımız da

cabası.

Hal böyle olunca

biz de büyülenmez

miyiz? Biz de

büyüleniriz. Ama bu büyü

bozulacak, bu büyüü bozacak bir yapı var.

Bu yapının adı Kıbrıs Sosyalist

Partisi'dir. Gazetemiz baskıya girdiği

zaman Kıbrıs Sosyalist Partisi 4. yaşını

doldurmuş olacak. Kıbrıs Sosyalist

Partisi bu kara tabloyu değiştirecek.

Çünkü KSP gücünü işçilerden,

emekçilerden alıyor. İşçilerden,

emekçilerden aldığı güçle bu tabloyu

değiştirecek. Muz Cumhuriyeti'ne son

verecek. Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin 4.

kuruluş yıldönümü kütlu olsun.



Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



Vergimizi Ödüyoruz, Ama Yine de Elektriksiz Kalmaya Devam Ediyoruz!

Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



Vergimizi Ödüyoruz, İşçi Sınıfının Verdiği Vergilerden Elde Edilen Kaynaklarla Sermaye Sınıfı Daha da Güçlendiriliyor!

Volkswagen Brüksel'de İşçilere Tekme

Geçtiğimiz aylarda "zarar" ettiğini ilan eden Volkswagen Almanya'daki fabrikaları kapatıp üretimi Doğu Avrupa'ya taşımayı planladığını açıklamıştı. Bu durum karşısında Almanya fabrikalarında çalışan işçileri temsil eden sendikalar işçilerin işlerini kaybetmemeleri pahasına hem çalışma saatlerinin uzatılmasını hem de ücret artışlarının durdurulmasını -aslında işçilerin ücretlerinin azaltılmasını- kabul etmişti.

Bir de ne görelim! Volkswagen 21 Kasım Salı günü açıklama yaparak Brüksel'de üretim yapan VW Golf model fabrikayı kapatacağını ve üretimi de Almanya'da Mosel ve Wolfsburg şehirlerindeki fabrikalarına taşıyacağını açıkladı. Nedeni de çok basit: Almanya'da üretim maliyeti daha düşük. Yani Alman işçiler daha fazla kar getiriyor Brüksel işçilerine kıyasla... İşçilerin ücretlerini sabit tutarsan üstüne üstelik onların çalışma saatlerini de artırırsan elbette daha fazla kar getirir patrona...

Brüksel fabrikası konusunda da açıklama yapan VW yöneticileri fabrikayı tamamı ile kapatmayacaklarını ancak iş yükünün azalması ile "yeniden yapılandırma"ya gidileceğini açıkladılar. İşverenler "yeniden



yapılandırma" sözcüklerini kullanarak binlerce işçiyi işten durdururlar. Daha sonra da daha ucuza işçi olarak üretimi artırırlar.

Brüksel'de VW fabrikasında çalışan 5 bin 600 işçiden kaçta kaçının işten durdurulacağı açıklanmasa da burjuva gözlemciler 4 bin civarında işçinin işine son verileceğinden söz ediyorlar. Geriye kalan 1500 işçi de Polo model arabanın üretiminin devam etmesi için kullanılacak.

Araba üretiminde otomasyon çok ilerlese de şirketler kendi eğitimleri işgücünü tutmak yerine işten atarak azami karlarını korumayı tercih ediyorlar. VW için gerek Rusya gerekse de Asya pazarında artış gözlemlediklerini açıklayan VW Brüksel fabrikası konusundaki kararı açıklaması ile bu yıl 20 bin işçinin işine son verdi. Diğer bir deyimle satışlar arttıkça işçiler işten atılıyor. Daha az işçi ile daha fazla üretim yapılıyor. Çok daha fazla karlar elde ediliyor.

İngiltere Otobüs Şoförlerine Eşit Haklar!

İngiltere'de toplum taşımacılık hizmetlerinin özelleştirilmesi ardından yavaş yavaş bölünen iş gücü eşit haklar için mücadelelerini sürdürmekte.

Londra:

Londra'da çalışan otobüs şoförleri arasındaki maaş farklılıklarını gidermek için sendikaları iteklemekte.

Londra'nın Kuzeyinde 60 kadar hat çalıştıran Metroline şirketi şoförlerine %4 artış önerisinde bulununca şoförler çareyi greve gitmekte buldu. Londra otobüs hizmetleri özelleştirildiklerinden beri, farklı şirketlerin şoförleri farklı maaşlar almaktadır. Bu farklılıkların giderilmesi için yıllardır vaatlerde bulunan sendikaların boş vaatlerine doyan şoförler bu farklılıkları kabullenmeyeceklerini işverene de sendikacılara da açıkça ifade ettiler.

Metroline şirketinin %4 maaş artışı teklifini ret eden işçiler Londra'da hizmet veren diğer şirketlerin verdiği %6 maaş artışını talep ettiler.

T&G sendikası adına basına açıklama yapan J. Dromey işveren ile aralarındaki görüşmelerin tökezlemesi sonucunda grevin kaçınılmaz olduğunu belirtti. "Londra'da hizmet veren diğer şirketler %6 artışı verebiliyorsa bu şirket de verebilir" dedi.



Scarborough:
İngiltere'nin doğu sahilinde hizmet veren East Yorkshire Motor Services işçileri 17 Kasım, cuma günü 24 saatlik greve gittiler.

Şehirlerarası ve okul hizmetleri haricinde tüm otobüs hizmetleri, yapılan 24 saatlik grev neticesinde durdu.

Grev boyunca işyerine girişlere barikat kuran işçiler basına verdikleri demeçlerde varılan noktanın istenmediğini, şirketin işçileri dinlememesi sonucunda eylem ve grev yapmaktan başka bir çarelerinin olmadığını belirtti.

İşçileri greve iten ücretler ve de çalışma koşulları: Günde 12 ile 13 saat kadar süren vardiyalar sonunda sadece 8 saat ödenek almaları.

Bu konuya karşılık şirket yorum yapmayı ret etti ve sadece yaratılan rahatsızlık için özür dilediklerini belirtti.



Bu da Başka Bir Tür Soygun

İngiltere'de Farepak Şirketi iflas etti. müşterilerinin her bir sterlinlik (100 penny) yatırımına karşılık en çok 4 penny verebileceği açıklaması yapıldı, tabii bir de özür.

Farepak şirketinin 300 bin ailenin 150 milyon sterlinlik Noel birikimlerini batırdığı (yuttuğu) açıklandı.

Özellikle işsiz ve yoksul aileler Noel dönemi için aylar önce Farepak acenteleri vasıtasıyla para biriktirmeye teşvik ediliyordu. Farepak topladığı paralara karşılık Noel sepeti, hediye ve de yiyecek maddeleri almaları için müşterilerine kupon veriyordu.

Yaklaşık olarak 35 bin acenti



bulunmaktaydı ve de yatırımları haftalık olarak toplanmaktaydı. Bu acentelere Farepak tarafından yüze 2.5 komisyon veya sepet maliyetinden yüzde 25'e varan indirimler verilirdi. Bu acenteler daha çok aileler, dostlar ve komşulardan oluşan ağlar şeklinde iş görüyorlardı. Şirketten aldıkları kuponlar karşılığında eş, dost, tanıdıklarından para toplayıp şirkete yatırıyorlardı.

13 Kasım günü Farepak, Noele bir ay kala, iflas açıklamasıyla 300 binden fazla aileyi daha çok da bayramı bekler gibi noeli, Noel hediyelerini bekleyen çocukları mahzun duruma düşürdü.

Meksika'da Emeklilik Yaşı Artırılmak İsteniyor



Meksika'da 16 Kasım günü Şeker Endüstrisi Sendikası işçileri işi bıraktılar. 58 şeker fabrikası işçileri yenile mekli olmuş işçilerin haklarını savunmaktadırlar. Meksika kanunları 35 sene çalışanlara 60 yaşında emekli olma hakkı veriyor. Ancak 2000 senesinde mahkeme emeklilik yaşını 65'e hizmet süresini de 40'a çıkardı. Bu kararın ardından fabrika sahipleri eski yasalara göre işe aldığı işçilere haklarını vermemekte diretmektedir.

Sendikaların en son emeklilik yaşını doldurmuş 3000 kişi için emeklilik talebini fabrikalar reddettiler. Şeker işçileri bunun yanında ücretlerde de artış talep etmektedirler.

İşçilerin sırtından 35 senelik bir sömürü işverenlere kafi gelmemektedir. Bunun üzerine bir 5 sene daha eklemek istemektedirler. Kaldı ki işverenlere kalsa işçilerin ölene kadar çalışmasını tercih edecekler. 5 senelik bir artış bunu göstermektedir.

ÇÖZÜM, ÇIKMAZ AYIN SON ÇARŞAMBASINA

Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile yakın bir tarihte görevini bırakacak olan BM Genel Sekreteri Kofi Annan, geçtiğimiz hafta Cenevre'de bir görüşme gerçekleştirdi. Yarım saat süren görüşmenin ardından Genel Sekreter Kofi Annan Türk kesimine dönük izolasyonların sona ermesi gerektiğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Talat ise düzenlediği basın toplantısı ile daha geniş bir açıklama yaptı.

M. Ali Talat, toplantının çok verimli geçtiğini, Kıbrıs sorununun çözümü için çabaların bundan sonra da Annan Planı şemsiyesi altında süreceğini söyleyerek, Annan'ın da belirttiği gibi Kıbrıs Türk tarafına uygulanan ambargo ve izolasyonların kaldırılmasını istedi.

Finlandiya'nın önerilerini ise hakkaniyete uygun bulmayan Talat, izolasyonların kaldırılmasının hiçbir şarta bağlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Basın toplantısı, Talat'ın, Annan'ın görevi sona erse dahi Kıbrıs sorununun çözümü



konusunda mutlaka yer almasını istediklerini ve bu dileklerini kendilerine iletip olumlu yanıt aldıklarını belirtmesiyle sona erdi.

Görüldüğü gibi, halkımızın yıllarca sokakta, en kitlesel şekilde eylemler koyarak, mitingler düzenleyerek gerçekleştirdiği mücadelenin sonuçsuz kalması, hala daha izlenen siyasette aranmıyor. Aksine, Kıbrıs sorununun çözümünün Annan Planı çerçevesinde gerçekleşeceğine yönelik kuvvetli

"inanç" korunuyor. Halbuki Annan Planı ve benzerleri, Kıbrıs üzerinde hak ve çıkar iddia edenlerin çıkarlarını uzlaştırabilme becerisinden de yoksundur. Bu durum, mitingler, seçimler ve referandumlarla yaşanarak bir kez daha görülmüştür.

Kıbrıs denilen pastanın en büyük dilimini kendilerine almak için masa başında ve kamuoyu önünde son derece nazik ve diplomatik hareket edenlerin, masanın altından birbirlerine tekme attıkları açık değil

midir? Kıbrıs sorununun çözümü için artık tam bir kangrené dönmüş olan mal-mülk sorununun, ülkemizde asker, üs ve ekonomik-siyasal bağlılığa yol açan politikaların sahibi olan emperyalistlerin ülkemizden atılması sorununun, kısacası dünyanın her yerinde ortak bir dile sahip olan ve çıkarları çatışmayan işçiler ve emekçilerin çıkarları doğrultusunda çözülmesi gerektiği net değil midir?

Kıbrıs sorununu hala emperyalistlerin çıkarlarını uzlaştırmaları için mücadele etmek ve dolayısıyla da şu ya da bu emperyalist gücün safında yer alarak çözmeye çalışmanın sonuç vermeyen bir siyaset olduğu gerçeği kendisini dayatmaktadır. KKTC ve KC'nin yöneticileri ise, çözümü çıkmaz ayın son çarşambasına havale etmekle meşguldürler. Onlar o çamurlu yolda ilerlemeye devam etsinler. İşçiler ve emekçiler, kendi yollarını çizmişlerdir ve emperyalizme karşı birlikte mücadele edecek kadar güçlü ve deneyim sahibidirler!

Vaiz'den İnciler

Çağdaş Öğüç

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız Eşref Vaiz yaptığı açıklamada, sağlık servislerine karşı gereksiz bir güvensizlik oluştuğunu belirterek, halktan sağlık sistemine güvenmesini istedi. Vaiz, bu söylemlerine ek olarak yurtdışından hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanmak için Kuzey Kıbrıs'a başvurduklarını ve zaman zaman da Rum ve Maronit'lerin daha erken ve daha sağlıklı bir sağlık hizmeti alabilmeleri için Kuzey Kıbrıs hastanelerine başvurduklarını söyledi. Ve Vaiz tüm bunlara ek olarak Kuzey Kıbrıs devletinin, devlet hastanesindeki sağlık hizmetlerinin ücretsiz olduğunu ve özel hastanelerin de ücretsiz sağlık sistemine geçmesini istiyor. Sanırım Vaiz, bunları söylerken kastı Kuzey Kıbrıs değildi. Kuzey Kıbrıs hastanelerindeki ölümleri duymayacağımız yoktur. Sürekli bir şekilde "Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesine giren hastaların çıkma şansları yok" gibi sözler de

söylenir halk arasında bazen. Vaiz sağlık sistemlerine güvenmemiz gerektiğini söylerken, Kıbrıs'ta herhangi bir hastalıktan dolayı hastaneye gittiğimizde orada o bölümün doktoru olmadığından, öyle bir bölüm doktoru yetiştirmediklerinden bahsetmiyor herhalde... Ya da Vaiz, devlet hastanesindeki, sağlık hizmetlerinin ücretsiz olduğundan bahsederken, kaydolmak için ödenen paradan, kan tahlili için ödenen paradan, M-R çekmek için verilen paradan bahsetmiyor herhalde...

Vaiz, devlet hastanelerine karşı yayılmakta olan güvensizliğe karşı ortaya çıkarmaya çalıştığı güven salgılama metodunu kullanırken aslında bizden, cebimizden çıkan onca parayı, okullarda yayılan Hepatit-B virüslerini, hastane koridorlarında hasta insanların çektiği eziyetlerden, bölüm doktorlarının hastanelerdeki ve adadaki eksikliğinden bahsetmiyor herhalde. Vaiz'in tüm bunları söylerken aslında kasdı bizlerin

saflığını kullanarak, "ücretsiz sağlık hizmeti" adı altında bizleri sömürerek, sağlıklı olmanın bile bu devirde para ile olduğunu saklamaya çalışarak, hastanelerin pisliğini aslında yokmuş gibi göstererek, hastaların yurtdışlarına akıttığı paraları, kendilerine akıtmaları gerektiği gibi bir istek olabilir.

Kuzey Kıbrıs'taki hastanelerdeki hizmetlere güvenmek ya da devlet sağlık hizmetlerine güvenmek ancak tam gün sağlık hizmeti ve her adımda haraç vermeyeden geçer. Kuzey Kıbrıs'taki devlet sağlık hizmetlere güvenmek refakatçısı olmayan hastanın hastanede ilgisiz kalmaması demektir. Kuzey Kıbrıs'taki devlet sağlık hizmetlere güvenmek istenen ilacın hastanenin ecza deposunda bulundurulması demektir. Devlet sağlık hizmetinde çalışanların gönül şevki ile çalışması demektir. Hastanelerde doktorların, hemşirelerin ve de diğer



çalışanların iş yükünün adil dağıtılmasından geçer.

Bunlar olmadığı için vatandaş son kuruşunu özel sağlık hizmetlerine ve ilaçlarına harcamak zorunda kalıyor.

Hangi devlet sağlık hizmetinden yüzde yüz hizmet aldığımızı ve güvenebileceğimizi varsın Eşref Vaiz söylesin...

REJİMİN ÇÖPÇÜSÜ

CENK MUTLUYAKALI

Verilen vaatlerin tutulmaması, zamlar, imzalanan ekonomik paketler, sendikaların pasifleştirilmesi ve daha bir çok uygulama yanında, kamuoyunun gözüne en çok yansıyan etkinliklerden birisi olan 15 Kasım KKTC'nin kuruluş yıldönümü törenlerinin içerik ve şekli, yeni hükümet ve cumhurbaşkanının bunlara karşı kayıtsız ve emirber tutumu, bu kesimlere oy veren kesimlerin güvenlerini sarsacak niteliktedir.

Zamanında, bu tür törenleri eleştirenlerin, TC askeriyesinin emrine amade olanlara demedik lâf bırakmayanların şimdi aynı tutum içinde olmaları, CTP'li hükümet ve Cumhurbaşkanı'na dönük beklentilerin, güvenin ve iyiniyetin artık karşılıksız kaldığının ve onların da diğer burjuvalar gibi aynı kulvarda olduğunun ve onlardan belki nüanslarla ayrıldığı bilince çıkmasını doğurmaktadır.

Eleştirdikleri işleri yapanların, tükürdüğünü yalayanların, halka yalanlar vaadedenlerin çalacak kapıları artık azalmaya başlamıştır. 15 Kasım "kutlamalarında" yaşananlar da, CTP'li hükümet ve CTP'li Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir aciz ve düzenle uyum içerisinde olduğunun göstergesi olmuş, halk, "güvendiğimiz, oy verdiğimiz insanlar bunlar mıydı" noktasına gelmiştir.

Yenilenen vitrin, aynı ışıklarla ve aynı giysilerle süslenmektedir. Sadece mankenler değişmiş durumdadır. CTP'li hükümet ve CTP'li Cumhurbaşkanı, anavatancı, orducu, NATO'cu, ama bir yandan da barışçı ve çözümcü (burjuva-emperyalist çözümcü) bir siyasetle halkın gözünden düşmektedir.

Siyaset arenasındaki son değişikliklerden sonra, ortalığa yeni yeni pislikler yayılmıştır. Bu pislikleri, her sayı gazetemizde işlemeye gayret ediyoruz. Rejim, pisliklerini elinden geldiğince gizlemeye çalışsa da, skandalları engellemeye uğraşsa da, bunu bir yere kadar başarabilmektedir.

Rejimin ve rejimle ortaklık edenlerin, rejimle uyum içinde siyaset üretenlerin foyaları ve pislikleri her geçen gün daha çok yola savrulmaktadır.

İşte tam da burada, kendine bu pisliği temizlemek ve bu pisliklerle doğrudan alakalı olan CTP'li yöneticileri ibra etmeyi kendine vazife bilen kimi yazarlar peyda olmaktadır. Bunlar, aslında şu anki rejimin o kadar kötü olmadığını, ancak kimi "çürük elmaların", kimi "densizlerin" hareketleri yüzünden hem KKTC'nin, hem de CTP'li hükümet ve CTP'li Cumhurbaşkanı'nın zor durumda kaldığını iddia etmektedirler.

Bu yazar-çizer çevresinin tüm işi, rejimin pislikleriyle, şu anki yöneticilerin hiçbir ilgisinin olmadığını kanıtlamaya çalışmaktır. Öyle ki, bu çevreler ülkenin hükümeti ve cumhurbaşkanlığı elinde tutanların, yani "en büyük seçilmişlerin" nasıl oluyor da bu pislikleri temizleyemedikleri sorusu sorulmasın diye, insanüstü bir çaba içine girmişlerdir. Konular dallanır budaklanır, güzel bir demagoji çekilir ve sonuç öyle bir bağlanır ki, rejim de, rejimin "yöneticileri" de tertemiz kalırlar. Bu "kutsal" vazifeye verilebilecek tek isim vardır, o da; rejimin çöpçülüğüdür!

İşte Cenk Mutluyakalı da bu rejim çöpçülerinden birisidir. Geçtiğimiz 15 Kasım törenleri dolayısıyla yaşanan protokol ve program "krizi" üzerine iki gün üst üste zehir zemberek yazılar yazan Mutluyakalı, hem nala, hem miha vurarak, "eleştirel gazeteciliğinin gereklerini" kendince yerine getirdi, ama rejim ve yöneticileri aklayarak da partililiğinin hakkını veriverdi.

15 Kasım törenlerinin programı, Protokol Dairesi Başkanlığı'nın bir komitesi tarafından hazırlanmış, bu komitede Enformasyon Dairesi Müdürü, polis



temsilcisi, BRT'den temsilci, Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimlerden temsilciler ile askerî temsilcisi varmış.

Ama birileri bu sivil otoriteyi (polis, asker ve Enformasyon Dairesi Müdürü'nün de içinde olduğu sivil(!) otorite) ihlal edivermiş, bilgi bile vermeden kendince

tören programı yaratmış. Değişikliklere gelince; asker günün anlam ve önemi üzerine bir konuşma yapmış, dağdaki bayrağın şerefine havaî fişekler patlatılmış, tören alanına birileri ellerinde bayrakla girip bunu Talat'a sunmuş, sadece 30 Ağustos'larda konuşan asker ilk kez 15 Kasım'da da konuşmuş.

Ve Mutluyakalı'ya göre bunun hesabı verilmeliymiş, çünkü birileri KKTC yurttaşlarının oylarıyla yönetime gelen otoritenin (yani sivil otoritenin) üstünde olmak istemiş! Kim, hangi yetkiyle tören programını değiştirebilirmiş?! Gördüğümüz gibi Mutluyakalı "temizlik" faaliyetine hemen başlıyor. KKTC'nin kuruluş yıldönümünde, kendini sosyalist, ilerici gören CTP'lilerin ne aradığını, KKTC'yi devlet olarak sahiplenmenin, TC emperyalizmini kabul etmek anlamına geldiğini, o makamlara oturabilmek içinse KKTC'yi de, TC'yi de bağıra basmak gerektiğini söylemiyor da, yaygarayı patlatıyor; "Vay efendim, böyle tören mi olurmuş! Tören programını siviller belirlemelidir!"

Devamı Sayfa 4'te...

ÖZÜR VE DÜZELTME

Gazetemizin geçen hafta yayınlanan sayısında (Sayı 229), arka sayfamızda yayınlanan "MEDENİ OLMAYANLARIN İTTİFAKI!" başlıklı makalemizin son kısmı teknik bir aksaklık nedeniyle çıkmamıştır. Bu teknik aksaklık için tüm okurlarımızdan özür diliyor, söz konusu makalemizin son kısmını aşağıda yayınlıyoruz.

KSG

"(...) İspanya Başbakanı Zapatero'nun açıklamasından da görüleceği üzere fanatik olarak nitelediği kesimlere mekanı dar etme tehditleri savruluyor.

Hem soruna siyasal çözümler ve karşılıklı anlayış ve diyalogla çözüm nutukları atıp, ondan sonra da savaş çığırtkanlığı yapmak, ittifakın medeniyetler değil, medeni olmayanların ittifakı olduğunu gösteriyor.

Farklı kültürlerin uzlaşısından bahsedenler, mesela Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Kürtler'in dilleri ve kültürlerinin ve sosyal varlıklarının faşizan uygulamalarla, katliamlarla, zorunlu göçler ve köy yakmalarıyla nasıl baskı altında tutulduğunu nasıl izah edebilecekler?

Emperyalizm dünyanın hiçbir yerinde ulusal sorunları çözebilecek yetenekte değildir.

Medeniyetler İttifakı'nın sorunları çözeceği söylemi ise, emperyalizme karşı gelişen tepkilerin eğitim, medya vb. metotlarla söndürülüp sisteme yedeklenmesi amacını taşımaktadır.

Medeniyetler İttifakı, dünyayı kan gölüne çeviren medeniyetsizlerin ittifakıdır!"

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



SOSYALIST GERÇEK

Sahibi: Kıvılcım LTD.

Posta Adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sok.

No:5 Kızılbaş Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 70 680

Fax: 0392 22 70 681

Basıldığı Yer: Toplumcu LTD.

Adres: Cengizhan Sok. No:7

K.Çiftlik Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 74 872

Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net>

E-mail: info@KibristaSosyalistGercek.net