

**Kıbrıs'ta**

**Haftalık Siyasi Gazete**



**SOSYALİST GERÇEK**

17 Kasım Cuma 2006, Yıl 10, Sayı:229 Fiyatı:1 YTL. (KDV dahil) İngiltere: 50 p.

**YAŞASIN ANTI-EMPERYALİST**

**BİRLEŞİK CEPHE HÜKÜMETİ!**

**ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ  
ΑΝΤΙ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ  
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!**

# KIBRIS SOSYALİST PARTİSİ 4 YAŞINDA!

■ Kıbrıs işçi sınıfının ve ezilenlerin kurtuluşu için mücadele bayrağını yükselten,

Kıbrıs'ta sömürü düzenine son vererek insanların insanca yaşamasını gururla, programıyla beraber yılmadan savunan

Kıbrıs Sosyalist Partisi 4'ncü kuruluş yılını kutluyor!

■ Kıbrıs'ın gerçek bağımsızlığının garantörlerin reddi ile, gerek garantörlerin gerekse de diğer yabancı güçlerin Kıbrıs'taki uzantılarının iktidarının alaşağı edilmesiyle

■ Büyük mülk sahiplerinin varlıklarının devletleştirilmesiyle, bu varlıkların işçilerin, yoksul köylülerin ve ezilenlerin kullanıma sunulmasıyla

Kıbrıs'taki milliyetler arasında düşmanlık yerine barış, kardeşlik ve ortak vatana ulaşılabilir.

■ Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin savunduğu bu siyaset, anti-emperyalist cephe hükümeti siyaseti, her geçen gün doğruluğunu daha da fazla kanıtıyor.

■ 4 yıl önce Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yola çıkan burjuva emperyalist siyasetler bir bir dökülürken işçi sınıfına ve emekçi halka dayanan KSP siyaseti dimdik ayakta duruyor.

■ Kıbrıs'ın işçileri birleşiniz!

■ Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz!

■ Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar birleşiniz!

**OKU-OKUT-ELEŞTİR-ABONE OL**  
**Bu Gazete Siz Emekçilerin...**



# İŞGALİN HİKMETLERİ

KKTC'nin 23. kuruluş yıldönümü kutlamaları nedeniyle adaya gelen TC Genelkurmay Başkanlığı Gaziler Heyeti, Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat tarafından kabul edildi. Gaziler Heyeti'ni Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu ve Başbakan Ferdi Sabit Soyer de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada gazilerin 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı'na katılan ve sonrasında da görev yapan askerler olarak Kıbrıs ve Türk tarihinde çok önemli bir olaya katkıda bulduklarını söyledi. Talat, TC ordusunun eski mensuplarının Kıbrıs Türkünü uzun süre yaşadığı cendereden kurtardıklarını ve Kıbrıslı Türkler'in çağdaş bir yaşama doğru ilerlemesine katkı koyduklarını belirtip, Kıbrıslı Türkler'i özgürlüğüne kavuşturanları adada görmenin cesaret verdiğini ve geleceğe güvenle bakmasını sağladığını da kaydetti.

1974 harekâtının hedefinin barış olduğunu da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Talat, Kıbrıslı Türkler'in hedef ve çabalarının da barış, Kıbrıs ve Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin sağlanmasına dönük olduğunu vurguladı. Talat konuşmasını "Doğru yoldayız, mücadelemizi sürdüreceğiz ve

başaracağız" cümleleriyle sonlandırdı.

Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu ise heyeti kabulünde, gazileri adada görmekten mutluluk duyduklarını ve 1974 Barış Harekâtı ile Kıbrıslı Türkler'in özgürlüğüne kavuştuğunu iddia etti.

Başbakan Ferdi Sabit Soyer ise 1974 harekâtına daha farklı bir anlam

yükleyerek hem Kıbrıslı Türkler'in ENOSİS'ten kurtulduğunu, hem de harekâtın Yunanistan'daki faşist cuntanın yıkılmasını sağladığını savundu.

Heyete başkanlık eden emekli Hava Tümgeneral Mehmet Yurdakan ise duygu ve düşüncelerini şu şekilde özetledi; "Barış getirdiğimize inanıyorum. Barışın sonsuza dek süreceğini ve Kıbrıslı kardeşlerimizin daima yanında olacağımızı iftiharla söylüyorum"

CTP'li Cumhurbaşkanı, CTP'li Meclis Başkanı, CTP'li Başbakan'ın 1974'teki TC'nin işgal harekâtını tanımlamaları bir



zamanlar eleştirdikleri "şükran siyaseti"ni anımsatıyor mu? Talat'a göre 1974 harekâtı, TC'nin emperyalist-askeri bir işgali değil, bir barış harekâtıdır! Talat, harekâta katılıp, Kıbrıs'ı burjuva çıkarları için parselleyip, yağmalayıp, TC'nin arka bahçesi haline getirenleri Kıbrıslı Türkler'i özgürlüğüne ve çağdaş bir yaşama kavuşturan kahramanlar

olarak ilan ediyor. Ekonomisinden siyasetine, sosyal yaşantısından kültürüne kadar yaşamın her alanını egemenliklerine alanlar, aday işgal edip silah deposuna çevirenler,

Kıbrıslı Türkler'e işsizlik, geleceksizlik, göç, kara ekonomik paketler, ekonomik krizler, enflasyonlar ve bölünmüşlük dayatanlar, Talat'a göre Kıbrıslı Türkler'i özgürleştiriyor ve geleceğe güvenle bakmasını sağlıyor!

Bugün sokağa çıkıp vatandaşa sorsanız, acaba kaç tanesi özgür ve geleceğe güvenle baktığını iddia edebilir acaba? Talat, bu



demeçlerle oturduğu makamın hakkını layığıyla vermiyor mu? TC'nin işgalini barış, güvenlik, özgürlük olarak nitelemek ve sonuçlarını sevimli ve meşrû göstermek sanıyoruz ki KKTC'nin cumhurbaşkanı olmak için gerekli "kriterlerden" bir tanesi... Talat'la benzer bir söylem içinde olan Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu'nun yanı sıra, Başbakan Ferdi Sabit Soyer'in işgale giydirmeye çalıştığı "Anti-Faşist" elbisesi ise teorik zavallılığı ile oldukça bol duruyor.

TC işgalini haklı ve doğru olarak göstermenin teorik kılıfının, 74 harekâtının Yunanistan'daki faşist cuntayı devirmesi oluşu, zaman zaman sosyalistliği ve ekonomi-politik bilgisiyle iftihar eden Ferdi Sabit Soyer'i oldukça komik duruma düşürüyor...

1974 TC işgalinin hikmetleri bakalım ilerki günlerde neler neler olacak?!

## GAZETECİLER DE ÇÖZEMEDİ

Danimarka'nın başkenti Kopenhagen'da düzenlenen Kıbrıs panelinde, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazeteciler Kıbrıs sorununu tartıştılar.

Politiken gazetesinin konferans salonunda düzenlenen panelde konuşan Kıbrıslı Rum gazeteci Andreas Paraschos, hiçbir liderin Kıbrıs sorununu çözmek istemediğini, bunun güney Kıbrıs'ta iktidara destek veren zenginlerin işine gelmediğini, çünkü bir birleşme durumunda bu zenginlerin zenginliklerini Kıbrıslı Türkler'le paylaşmak zorunda olduklarını haklı biçimde vurguladı.

Kıbrıs sorununun Türkiye'siz çözülemeyeceğini de iddia eden Paraschos, geçmişe sünger çekilerek ve diyalog yoluyla sorunun çözülebileceğini, sorun çözülmeyen de Türkiye'nin AB'ye giremeyeceğini iddia etti.

Paraschos'un doğru ancak eksik bıraktığı "zenginliklerin paylaşılması" söylemi, aynı şekilde Kıbrıslı Türk ve Türkiyeli sermaye çevreleri açısından da geçerlidir. İşgallerle ve gasplarla bir kangrene dönmüş olan mal-mülk ve toprak sorununun "mülkiyet hakkı kutsaldır" mantığıyla çözülemeyeceği 32 yıldır yaşanarak görülmüş olsa gerek... Pastanın en büyük diliminden başka seçenek kabul etmeyen TC-Yunanistan ve İngiltere ile Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sermayedarlarının (ve adayla ilgilenen daha birçok emperyalist devlet ve kurumun) toprak ve diğer sermaye alanlarındaki çıkarlarını uzlaştırmaya çalışarak Kıbrıs sorununu çözmek, işte tam da bu yüzden imkansızdır.

Dolayısıyla Paraschos'un Kıbrıs sorununun burjuva-emperyalist

"diyalogla" ve garantörlerle birlikte çözülebileceği iddiası da yanlış ve gerçekçi olmayan bir tespittir.

Madem toprak sorunu artık kangren olmuştur, bu hastalık, bu mülk anlayışının kökten kesilip atılmasıyla, yani büyük mülk sahiplerinin mallarının karşılıksız olarak ve işçi-emekçiler lehine devletleştirilmesiyle çözülebilir.

Konferansa katılan Yenidüzen gazetesi yazarı Sami Özuslu da, sorunun çözümünü burjuva çerçeve içinde görmekten ötesini yapamadı. Konuşmasında adadaki kimi sorunlara da değinen Özuslu şunları söyledi;

"Danimarka'ya bile gelebilmek için İstanbul aktarmalı ve 7 saat İstanbul'da bekleyerek geldim. Lefkoşa'da doğrudan bir uçak bile uçamıyor. Bir mektup bile doğrudan gelmiyor. Bu ne biçim demokrasi ve Avrupalılık?! Sandviçteki peynir gibi



iki taraf arasında sıkıştık" Özuslu, KKTC'nin legalleştirilmesi ve o çok beğendikleri uluslararası "hukuka" uygun hale getirilmesi çabasını görüldüğü üzere konferansta da sürdürüyor. Ancak adaya bir mektubun bile "Mersin 10 Turkey" olarak gelmesinin nedenini, adanın bağımsız olmamasında görememesi, sorunun geçtik politikacıları, bu tür gazetecilerce bile çözülemediğinin bariz bir göstergesi oluyor.

# Dünya Bankası'nın Kuzey Kıbrıs Raporu ve Sınıfların Tavırları

Geçtiğimiz ay Dünya Bankası kuzey Kıbrıs'a sözde yardımcı olmak için "uzmanlar" ile "yerinde" incelemeler yaparak uzun bir rapor hazırladı. Rapor kuzey Kıbrıs ekonomisinin bugünkü burjuva-emperyalist ekonomik yapısının hala hazırda devrede olan sözüm ona "liberal ekonomi" anlayışından uzak olduğunu tespit etmiş.

İyi de kuzey Kıbrıs ekonomisinin bugünkü "liberal ekonomi" uygulamalarından uzak olduğunu tespit etmek için Dünya Bankası uzmanlarına gerek yoktu ki... Aklı başında her burjuva-emperyalist bunun öyle olmadığını gayet iyi görebiliyor. O zaman CTP hükümeti neden böyle bir raporun Dünya Bankası tarafından hazırlanmasını istedi ki? Kuzey Kıbrıs ekonomisi yıllarca dünya tekellerinin güçlü devletlerinin TC üzerinden ayakta tutuluyorsa bunun bir nedeni olmalı elbette... Çünkü Kıbrıs'ın bölünmüşlüğü bu tekellerin bu gibi harcamalarla çıkarlarının korunduğundan emin oldukları için... Kıbrıs'tı Türklerin kurtuluş için mücadelelerini yükseltmelerini ekonomik yöntemlerle bastırabilmeleri için...

Ve AB üyeliğini ve normlarını insanlarımızı layık gören CTP'nin AB normlarını hayata geçirebilmek için... Oysa Kıbrıslı işçi ve emekçiler AB normlarından çok daha iyilerine layık olduklarını çalışan kesimler talep ettikleri halde solcu CTP bunu AB normları ile kısıtlamak istiyor.

AB normlarına baktığımızda yoksul kesimlerin sosyal yatırımlarının artırılmasını, özel işletmelerin, yani patronların önlerinin çok düşük vergilerle açılmasını görüyoruz. Böylece de sadece yerli büyük burjuvaların değil aynı zamanda büyük AB ve dünya tekellerine kolayca sömürebilecekleri ve de çok rahat azami karlar elde edecekleri işgücü piyasası sağlama olduğu bir gerçek...

Dünya Bankası raporu "istikrarlı ekonomi"den sürekli dem vuruyor.

Oysa en büyük burjuva-emperyalist ülkelerin dahi bu liberal burjuva-emperyalist ekonomi siyasetinin sonucu olarak istikrarlı ekonomilere neden sahip olmadıklarını açıklıyor. Neden ABD, Japonya, İngiliz, Fransız, Alman vs ekonomileri savaşlar

yaratmadan ayakta duramazlar? ABD ekonomisi ayakta duruyorsa bu Irak, Afganistan gibi savaş harcamaları sayesinde duruyor. Ancak bu yaklaşım uzun vadede sürdürülemez.

UBP ve DP'lilerin bu rapora arka açıklamalarını anlarız da kendilerinin solcu olduklarını söyleyen CTP liderleri ile yazarları anlamak zor oluyor. Zor oluyor çünkü sosyal adaletten dem vuran bu kesimler adaletsizliğin kurumsallaşmasını savunuyorlar. O kadar ki, YeniDüzen yazarlarından Cenk Mutluyakalı'nın açıkça ayrı program hazırlanması yerine Dünya Bankası raporunda yapılan önerilerin aynen uygulanmasını savunması Kıbrıs'ta solculuğun vardığı acınacak

noktayı gösteriyor. Ve Mutluyakalı gibi kendini solcu ilan edenlerin bu tavırlarından dolayıdır ki işçi ve emekçi kesimler

CTP'nin solculuğuna bakarak solculuğa lanet okuyorlar... Sınıf mücadelesi yerine burjuva bireyciliğe yöneliyorlar.

Dünya Bankası kuzey Kıbrıs'ın eğitim sistemini incelemiş ve "Eğitim sistemi zayıf" diyor!

İyi de eğitim sisteminin zayıf olduğunu görmek için Dünya Bankası'nın uzmanlarına mı ihtiyaç vardır? Ailelerin yıllarca çocuklarının yüksek öğrenim görmeleri için özel derslere-dershanelere harcadıkları paraları bilmeyen mi var? Kitlelerle bağı olan bir siyasi parti bunu gayet açık olarak görebiliyor. Özellikle de devlet sektöründe çalışanların devlet sektörü haricinde bir hatta iki iş yaparak çocuklarının daha iyi bir eğitim için özel derslere-dershanelere on binlerce dolar harcadıklarını bilmeyen mi kaldı? Eğitim için özel derslere harcayacak parası olmayan ailelerin çocukları da yandılar ve yanıyorlar.

Biz yıllardır tam gün eğitimin devreye konmasını savunuyoruz. Bar bar bağırıyoruz! Ancak bugünkü hükümet bu yönde gerek olulların alt yapısına gerekse donanımına yatırım yapmak yerine

eğitimde makyaj tazeleme çalışmalarını artırıyor. Kültürlü, yetenekli ve de başarılı yeni nesiller mevcut sistemin makyajını tazelemekle olmaz ki! Makyajlama "serbest piyasa" ekonomisi için ancak uygun olur. Ve "serbest piyasa"nın daha da kökleşmesi için özel okullara mali yardım ve her türlü olanak sağlayarak, yani eğitim sorumluluğunu bireysel seviyeye indirgeyerek hükümet olarak, toplum olarak sorumluluktan sıyrılmaya çalışan kim? CTP hükümeti ve temsil ettiği patron sınıfı değil mi?

Toplumun kalkınması ve insanlığın ilerlemesi için ekonomini planlı yapmak zorundasın. Bu planlı ekonominin hayat bulması

in eğitim, sağlığın ve yönetim kurumlarını ona göre göre

düzenlenmek zorundasın...

Ancak tüm bu planlı

ekonomi ve bu ekonominin ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim, sağlık ve yönetim bugünkü üretim ilişkileri ile, yani insanlar arasındaki ekonomik ilişkilerle mümkün değildir. Çünkü bugünkü ekonomik ilişkiler, azami kar dürtüsü ile yapılan burjuva-emperyalist ilişkilerdir. Çok yönlü gelişmiş, kültürlü ve mutlu yüzbinler yerine bir avuç rahat yaşayan parabolünün mutluluğunu sağlayan bir sistem bugünkü sistem...

"Kamu açığı çok yüksek" diyor Dünya Bankası...

Diğer bir deyimle memurlar, öğretmenler, polisler çok para ile az iş yapıyorlar, maaşları yüksek diyor Dünya Bankası... Memurların devlet dairelerinde patronların işlerini hızlı yapmak için her türlü baskıya maruz kaldıklarını ve sıradan vatandaşın işini yapamadıklarını "görmüyor" Dünya Bankası... "Performansa dayalı ücret sistemi getirin" diyor Dünya Bankası... Bir başka deyimle işçiler, memurlar, öğretmenler arasında rekabeti getirin diyor Dünya Bankası... Getirin ki sendikaların toplu iş sözleşme gücü azalsın diyor Dünya Bankası...

AB'de son 25 yılda bu yöntemle sendikaların gücünü zayıflattıklarını gizlemiyor aslında Dünya Bankası... 'Devletin çıkar grupları ile SENDİKALARIN işgalinde' tanımlaması boşuna kullanılmadı. Sendikalar açıkça hedef gösterilirken patronların kuruluşlarından bahsedilmiyor bile raporda... Sanki devlet kurumlarını işgal edenler patronlar değilmiş gibi... Sanki gelir vergisinin azaltılmasını isteyen patronlar değilmiş gibi... Yani patronların karları az diyor Dünya Bankası... Daha fazla kar yapmak için sendikaların gücünü kırın diyor CTP hükümetine... Ve Cenk Mutluyakalı gibi solcular da dört elle sarılıyor bu rapora...

Bir taraftan vergiler çok yüksek diyen Dünya Bankası uzmanları "Kayıt dışı ekonomi çok büyük" diyor ayrıca... Kayıt dışı ekonominin yüksek olduğunu söyleyen Dünya Bankası hükümetin vergi toplayamadığını dile getiriyor. Paralar dönüyor etrafta ama vergisi alınamıyor.

İyi de çok parası olan kimler? Kıbrıs bankalarında, ya da TC bankalarında ya da, AB ile İsviçre bankalarında çok parası olan sıradan işçiler ya da memurlar mı? İşçi ve yoksul kesimlerin kazançları geçimlerini bile sağlayamazken bankalarda yüzbinlerce YTL'yi biriktirenler kimler? Patronlar elbet! Ve de orta halli memurlar ve esnafın paralarını ancak Kıbrıs bankalarına yatırabilirken dönem dönem de paralarını hortumculara kaptırdıklarını Dünya Bankası uzmanları bilmiyor mu? Ancak Dünya Bankası uzmanlarına göre hortumcuların orta halli memur ve esnafın paralarını yutması normaldir de patronlardan yüksek doğrudan ya da dolaylı vergi alınması normal değildir.

Aslında Dünya Bankası bu raporu hem Kıbrıslılar için hem de yabancı yatırımcılar için hazırladı. Yabancı yatırımcılara hükümeti zorlayarak nasıl kolay kazanç elde edeceklerini söylüyor bu rapor. Ancak bunca "uzmanlar"ın bulunduğu ve yolsuzluklarla adı ayyuka çıkmış bir kurumun önce kendisine bakması gerekmez mi?

Hani bir laf vardır: Kelin ilacı olsa önce kendi kel başına sürer diye....

Dünya Bankası raporu da öyle birşey...





## Londra Mektubu

Elif Kara

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde de  
KKTC'de de Aynı!

Afrika gazetesinde Tony Anastiniotis isimli Kıbrıslı bir Rum'un da yazıları yayınlanmaya başlandı.

13 Kasım günü yayınlanan yazısının başlığı 'Kilise, Devlet ve Bir Sürü Muz'.

Halkın sömürülmesinin aracı olarak kilise ve devleti bağlantısını bir bütün olarak ele almayan bu yazı Güney Kıbrıs'ta kilise ve devlette başkanları eliyle yaşanan yolsuzluklara değinilmekte ve bunlar için de Afrika gazetesinin güney Kıbrıs'ta da yayına girmesi tavsiyesi edilmektedir. Bunu da Afrika gazetesi ekibinin aleyhlerine devamlı dava açılmasından alışkın oldukları tezinden yola çıkılarak anlatıyor.

Sonuç olarak bir Avrupa ülkesi olan güney Kıbrıs'ta da kuzey'dekinden farksız bir durumun söz konusu olduğunu anlıyoruz. Kıbrıs sorunu dahil kuzey'de gelişen her sorunun Kıbrıs Cumhuriyeti çatısı altında çözülebileceğini iddia eden Afrika gazetesi ekibinin bu tezinin, bir AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nde de yaşandığını göstererek çürütülmesine de katkı koymaktadır.

Kıbrıs'ın her iki yakasında da ve de dünyanın her ülkesinde yaşananlar gerek din eliyle gerekse de, ki son tahlilde aynı kapıya çıkar, devlet eliyle olmaktadır. Burjuva devlet her ülkede gene kendilerinin hayat verdikleri hukuk çerçevesinde o

ülkenin belli bir zümresini korumakla yükümlüdür. Bu zümrenin de kimler olduğu herkes için gayet açıktır; Büyük iş sahipleri.

"KKTC yaşatılacaktır" diye uğraşanlar aslında kimleri korumak için devlete sahip çıkılacağını açıklamazlar. Sadece halktan devlete sahip çıkılması istenerek tüm toplumun bundan fayda sağlayacağı iddia edilir. Tüm bunlar büyük iş sahiplerinin devlet eliyle korunmaya çalışılmasının yöntemlerinden başka bir şey değildir.

Bir avuç büyük iş sahibinin korunması, daha fazla zenginleşmesi ve halkın da aynı ölçüde yaşam koşullarının kötüleşmesini gerektirmektedir. Zam adı altında her türlü yaşam araçlarına, bilhassa da bir sürü şeyden vazgeçmiş olan halka yaşamları için şart olanların fiyatlarının artışı yapılmaktadır. En son ekmeğe yapılan zam gibi. Ücretlerin çalışanların ve ailelerinin asgari düzeyde yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayacağı bir seviyede tutulduğu, çalışanların ürettiklerine sahip çıkanların karlarını da artırdıkları halde devletin sağlık, eğitim, belediyelerdeki tutumu yanında zam adı altında çalışanları daha da cezalandırması açıkça sermaye sahiplerinin yanında yer aldığı göstergesidir. Bu durumlar sadece Kuzey'de değil dünyanın her yerinde, kapitalist-emperyalist sistemin hakim olduğu tüm ülkelerde yaşanmaktadır. Bir tarafta halklar diğer tarafta da devlet koruması altındaki sermaye sahipleri. Ve Güney'de kilise din maskesi altında ayrıcalıklı olarak çalıştırılan güçlü bir işletmeden başka bir şey değildir.

Halk kadercilik, 'böyle geldi böyle gider' vb telkinleri ile meselenin kökü olan bu uzlaşamaz mücadelede uyutulmak için en üstte devlet olmak üzere tabii ki din, basın, tv vb kanallar



kullanılacaktır. Bu arada tüm bu kanallarda çalışanlar da gerek bilerek gerekse bilmeyerek aynı sistemin devamına devlet kadar hizmet etmektedirler.

Ancak mürekkep yalamış olarak addedilen bu çalışanların kaba kol kuvveti ile çalışandan daha fazla durumların farkında olması kaçınılmazdır. Kimisi bilerek ve isteyerek sermayenin çıkarlarını korumaya soyunur kimisi de bildiği halde sermayeye karşı tavır geliştirir görünerek halkı gene değişik yöntemlerle sermayenin hizmetinde tutar.

Mesela Tony Anastiniotis üstte sözünü ettiğimiz başlık altındaki yazısında Karl Marx'ın "din kitlelerin afyonudur" sözüne atıfta bulunarak yazıya başlıyor. Ancak netice?... Güney'de de Afrika gazetesi yayınının devreye girmesi talebinden öteye gidemiyor. Bu da kitleleri doğru bilinçten, kendi sınıf bilincinden uzaklaştırmanın bir başka biçimi.

Karl Marx'tan alıntı yapan bir kişiden halkı kapitalist-emperyalist sisteme karşı eğitmeyi, doğru bilinçle bilinçlendirmeyi beklerken ne yazık oyalama taktiklerinin bir başka türünü görüyoruz.

## SÖYLEM VE UYGULAMA

Birleşik Kıbrıs Partisi Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Korkmazhan AKEL'in gençlik örgütü EDON'un geçen hafta sonu gerçekleştirdiği kongresinde yaptığı açıklama ile Kıbrıs'ın bölünmüşlüğüne karşı, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların aynı çatı altında ortak çaba harcamalarını engellemek isteyen, yurtiçi ve yurtdışı güçlere karşı Kıbrıs ilerici gençliğinin mücadelecilik karakterini geliştirmek gerektiğini savundu. Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümün tüm Kıbrıslıların ortak çıkarlarını gözetmesi gerektiğinin ve yabancı karışmacılığın da kabul edilemez olduğunun altını çizen Korkmazhan, Kıbrıs sorununun Kıbrıs üzerinde yaşayan toplumlarla emperyalizm arasında bir sorun olduğunu söyledi ve ülkedeki emperyalist karışmacılığa ve kuşatmaya son verilmeden gerçek barış ve çözümden bahsedilmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Korkmazhan'ın açıklaması sol söylem için oldukça uygun bir

durumdadır. Sorunu emperyalizm ile Kıbrıs halkı arasında görmek, başlı başına doğru bir tespittir. Kıbrıs'taki halkların birlikte mücadelesinin önünde engel olarak duran güçlere karşı mücadele edilmesi talebi de oldukça yerindedir. Ne var ki Korkmazhan'ın partisi BKP'nin, bu söylemleri teoride ve pratikte gerçekleştirmek yönünde en ufak bir çabası da yoktur. Savaş çıktığında, 1 Mayıslar geldiğinde veya bu gibi önemli tarihlerde sokakta emperyalizme küfretmekle anti-emperyalist olunamayacağı gerçeği bu gazetenin sayfalarında defalarca belirtilmişti. Bunun bir örneğini de parti kongreleri oluşturmaktadır. BKP bugün birincil sorun olarak Kıbrıs'ın emperyalist zincirden kurtarılmasını mı gündeme

almaktadır, yoksa Annan Planı gibi burjuva-emperyalist planlar yoluyla Kıbrıs sorununun çözümlü birleşik ve AB üyesi bir Kıbrıs'ın elde edilmesini mi?

BKP, tüm keskin sol söylemlerine rağmen, özünde emperyalizmle hesaplaşmak için işçi sınıfı ve emekçileri birleşik bir cephe altında toplayabilme yeteneğinden yoksundur. Çünkü BKP'ye göre bugünkü şartlarda ve bölünmüş bir Kıbrıs'ta sınıf mücadelesi ile anti-emperyalist mücadelenin koşulları yoktur. Çünkü BKP'ye göre, bugünkü şartlarda en "akılcı" ve en "gerçekçi" siyaset, Kıbrıs'ın emperyalistlerin planlarının kayıtsız şartsız ve her daim desteklenerek birleştirilmesini sağlamaktır. Bu da, hem emperyalistler arasında taraf tutmak, hem de Kıbrıs sorununu çözemeyeceği açık olan emperyalizme, bu



sorunun çözümünü havale ederek çözümü imkansız bir tarihe ertelemek sonuçlarını vermektedir. Ve bunların Korkmazhan'ın kongrede sarfettiği sol söylemlerle bağdaşır hiçbir yanı yoktur. Eğer sorun Korkmazhan'ın da belirttiği gibi emperyalizmle halklar arasında ise, ve bu bir gerçeklikse, o halde halkları emperyalizme karşı örgütlemek gerekmiyor mu? Ama yok, BKP, "önce emperyalist çözüm, sonra anti-emperyalizm" şeklinde uyduruk bir siyasi formülasyonla hareket ettiği sürece, bu tür söylemler ancak miting alanlarında, basın bildirilerinde ve yazılı açıklamalarda hayat bulabilecektir. BKP'li dostlarımıza "önce emperyalist çözüm, sonra anti-emperyalizm" siyasetinin, anti-emperyalist mücadeleyi ucu bucağı bilinmez bir tarihte yürütülmeye mahkum ettiğini belirtmek isteriz. Çünkü emperyalizm, Kıbrıs sorunu gibi ulusal sorunları çözmekte sınıfta kalmıştır ve kalmaya devam edecektir!



# CENK'İN KIZAMADIKLARI

Yenidüzen yazarı Cenk Mutluyakalı, geçtiğimiz hafta okullardaki disiplin sorununu ele alan bir yazı yayımladı. Genç TV'de yayınlanan TV Gazetesi adlı programı için okullarda ekibiyle birlikte çekim yapan Mutluyakalı, öğrencilerin okul kantininde açıkça sigara içiyor ve kantindeki sigara dumanından göz gözü görmemesinden yakınıyordu.

Mutluyakalı, "okullarda disiplini kim sağlayacak" diye soruyor. Yanıtını da kendi veriyor;

"Bu sorun, önce Eğitim Bakanlığı'nın sorunu. Elbette okuldaki müdürün, muavinin, öğretmenin. Sonuçta bu toplumun sorunu"

Gencecik beyinlerin medya ve toplumsal-ekonomik koşulların etkisiyle şiddete, popüler kültüre, yozlaşmaya, uyuşturucu, kumar ve fuhuşa sürüklendikleri bir sistem, elbette okul içinde "püf püf" sigara içilmesi sonucunu

verecektir. Kaldı ki sigaranın nerede içildiği de o kadar önemli değildir. Okul dışında bile içilse, sigara denen zehir yine içilmiş olacaktır.

Eğitim Bakanı, müdürler, muavinler, öğretmenler ve toplumun, eğer gençliği farklı bir şekilde yetiştirmesini istiyorsa, onlara bu tür bir eğitimin verilmesini şartlandıran sistemin değiştirilmesi zorunludur.

İşte Mutluyakalı yazısında bu sistemin olmazsa olmazlarından, "öğrenciyi müşteri olarak görme" sorununa da eğiliyor ve diyor ki;

"Eğer bir "öğretmen" için sınıfındaki "öğrenci", sırtından "para kazandığı" bir "müşteri"yse, sizce "disiplin" sağlanması mümkün mü? Bu, işin bir yanı sadece... Ama eğitimin "ticarileşmediği" okullarda böylesi



"tatsızlıklar" çok daha azsa, bir "haklılığımız" vardır, elbette..."

Özel dersler veren lise öğretmenlerini haklı olarak eleştiren Mutluyakalı, bu konuda devamlı bir noktayı eksik bırakıyor. Mutluyakalı'nın yazılarında bir türlü dershanelerin ve özel üniversitelerin eleştirisiyle karşılaşmıyoruz. Yoksa bu kurumlar da tıpkı Cenk Mutluyakalı'nın dediği gibi "öğrenciyi

sırtından para kazandığı bir müşteri" olarak görmüyorlar mı? Eğitimin ticarileşmesi, lisede disiplin problemi yaratıyor, peki dersane ve özel üniversiteler ne yaratıyor?

Kıbrıs'taki öğrencilerin diline pelesenk olmuş "yürüyen dolarlar" gibi bir sonuç olabilir mi?

Öğrencinin sık sık üniversitelerde "müşteri değil

öğrenciyiz" sloganlarının atıldığı eylemler olabilir mi?

Veya parası olmayanın ne dershaneye gidebilmesi, ne de üniversiteyi kazanabilmesi ya da sınavı geçse bile okuyamaması olabilir mi?

Acaba Cenk Mutluyakalı'nın "eğitimin ticarileşmesi" meselesi, "gücü gücüne yetene" mantığının bir yansıması mı?

Yani özel ders veren milli eğitim öğretmenine eleştiri, ancak parayla diploma satan özel üniversite patronlarına övgü yığınları mıdır Cenk Mutluyakalı'nın "parasız eğitim" anlayışı?

Eğer öyleyse bu nasıl büyük bir çelişkidir böyle?

Kısacası Mutluyakalı, büyük sermayedarlara bir türlü kızıyıyor ve "özel mülkiyete olan saygısından" her fırsatta onları kolluyor olamaz mı?

## SAHTE KİMLİKLER "YAKALANDI"

İstanbul Asayiş Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği "Ökse" operasyonunda 418 adet sahte KKTC kimlik kartı, 361 adet nüfus cüzdanı, 48 bilgisayar, avukat kimlik belgeleri, pasaportlar, askeri kimlik kartları, polis tanıtma kartları ve silah taşıma ruhsatı fotokopileri, 313 adet diploma, uluslararası nakliye belgesi, sahte kimlik hazırlanmasında kullanılan malzemeler ile bol miktarda mühür ve kaşe ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 43 kişi, adliyeye sevk edildi.

Sahte KKTC kimlik kartlarına ne gerek vardı ki?

Mehmet Ali Erbil'den tutun da Sinan Aygün'e, birçok sivil faşistten "derin" kişilere kadar kimlik kartları dağıtılmadı mı?

Asıl sahtekârları ve sahte kimlik taşıyanları yakalamadık ve bir daha yapılmasının önüne geçilmedikten sonra

ufak bir sahtecilik şebekesi yakalanmış ne önemi var?



## HER HALİYLE REZALET

Lefkoşa Atatürk İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinden Ç.T ile A.Ş'de Hepatit A virüsüne rastlanarak çocukların derhal Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılması, ülkemizde çok yönlü bir sağlık rezaletini daha ortaya çıkardı.

Lefkoşa Surlarıçi'nde bulunan ve büyük oranda ekonomik durumu iyi olmayan emekçi ailelerinin çocuklarının devam ettiği Atatürk İlkokulu'nda bulaşıcı ve tehlikeli Hepatit A virüsü aynı zamanda birçok soruyu da beraberinde getirdi.

Çocuk hekimi Dr. Suphi Hüdaoğlu'nun Hepatit A'nın iki doz aşıyla önlenilecek bir hastalık olduğunu belirtmesi, devletin okullarda ücretsiz aşı uygulamalarına gidip gitmediği sorusunu gündeme getiriyor. Eğer çocuklara aşı yapılsaydı, bu virüsün ortaya çıkmaması gerekirdi. Devletin, iş çevrelerine trilyonlarca kredi ve teşvik primi dağıtırken, çocuklarımızın sağlığını hiçe sayarak aşı kampanyalarını düzenli ve bilinçli olarak düzenlememesi, bu devletin insan yaşamını hiçe saydığını gösterir.

Hastalığın ortaya çıkmasından sonra devreye giren Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, virüsün okuldan

mi yoksa evden mi yayıldığını incelemeye aldı.

Öğrenci velilerinin okul tuvaletlerinin çok pis olduğunu açıklaması da, rezaletin ikinci boyutunu ortaya çıkardı. İlkokul çocuklarının temizlik konusuna dikkat edememeleri normal bir durumken, bu durum bilinmesine rağmen okul tuvaletlerinin pis durumda bırakılması anormallik değil de nedir?

Okullarda gerekli hijyenin sağlanmaması, öğrencilerin sağlığına yönelmiş bir tehdit değil de nedir?

"Devletin okulları" öğrencilerine pis tuvaletleri mi lâıyk görüyor? Eğer çocuklar virüsü evlerinden kaptırlarsa, Surlarıçi'ndeki aileleri çöpe, lağım ve bakımsız pis evlere mahkum edenler, bu rezaletten yine birinci derece sorumlu olacaklardır ki, bu da rezaletin üçüncü boyutudur! Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin araştırma sonuçlarının takipçisi olacağız.

Ve "sonuç" ne çıkarsa çıksın, çocukları aşılamayı bile gerekli görmeyenleri, insanları pislik içinde yaşamaya ve okumaya mahkum edenleri teşhir etmeye devam edeceğiz!





# SOSYALİST GENÇLİK

17 Kasım Cuma 2006, Yıl:3 Sayı: 92

KSP GB Haftalık Yayın Organı

GENÇLİK GELECEK



GELECEK SOSYALİZMLE ÖZGÜRLEŞECEK

## Kıvılcım

# HERKES BOYU KADAR İŞ YAPAR

Geçtiğimiz hafta, Girne Limanı'ndan Kıbrıs'a giriş yapmak isterken üzerinde bol miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan Girne Amerikan Üniversitesi öğrencisi, gazetelerin manşetlerine taşındı.

Bir öğrenciye asla yakıştırılmayacak bir davranışta olduğu, öğrencilikten çok uyuşturucu fabrikası olduğu yönünde manşetler atılan olay, aslında hangi çevrelerin hangi olaylara nasıl baktığının iyi bir göstergesidir.

Ülkemiz gençliği için çok büyük bir tehdit haline gelmiş olan uyuşturucu sorununa, "torbacı" tabir edilen birkaç kişinin yakalanmasını fırsat bilerek, uyuşturucu sorununun arkasındakileri görmeyerek yaklaşan ve ara sıra yakalanan ufak satıcıların günah keçisi ilân edilip uyuşturucu sorununu çözdüğünü sanan çevrelerdir ve yaklaşımlarınadır sözümüz.

\*\*\*

Bu sütunlarda uyuşturucu sorunu üzerine çok şey yazıldı çizildi...

Çok büyük paraların ve perde gerisinde çok "büyük ve derin" ilişkilerin döndüğü, tüm dünya çapında "pazarı" olan devasa bir sektörden sözediyoruz.

Hükümet devirtip hükümet kurdurtabilen, siyaseti belirleyip onu uygulatabilen, yasa çıkartıp yasa kaldırtan büyük parababalarının en çok değer verdikleri bir sektörden bahsediyoruz.

Uyuşturucu sorunu bize göre şu anki devlet mekanizmalarından bağımsız değildir, olamaz da...

Yeri geldiğinde kimin hangi saatte nerede ne yaptığını kamera, fotoğraf, ses vb. kayıtlarıyla insanların önüne koyabilen, geniş bir istihbarat ağına sahip olan günümüz devlet mekanizması, hangi patronların, hangi "iş çevrelerinin" uyuşturucu işi yaptığını, kimlerin buna birçok alanda yardımcı olduğunu ve buradan nemalandığını, işin uluslar arası durumunun ne boyutta olduğunu ve ilişkiler ağını bilemeyecek kadar geri mi kalmıştır?

Yani günümüz devleti icap ettiğinde bütün bir toplumu teker teker fişleme imkânına bile sahipken, neden uyuşturucu sorununda sınıfta kalmaktadır?

Bu işi yapanlar gerçekten çok mu iyi gizlenebilmektedir, yoksa sermaye-devlet-devletin kolluk güçleri ve hukuk arasında bir dirsek teması mı vardır?

Tüm bu sorular üzerine düşünmemiz

gerektiğine inanıyoruz.

\*\*\*

Dolayısıyla biz, medyanın çarşaf çarşaf verip "kaka çocuk" ilân ettiği uyuşturucu müptelâlarının ve basit torbacıların günah keçisi ilân edilip uyuşturucu sorununun böyle "kötü kalpli" insanlara fırsat verilmese ortadan kalkacağı düşüncesi ve bunun propagandasına kesinlikle inanmıyoruz.

Uyuşturucu pazarlayıp kullandığını beyan eden öğrenci gence "öğrenci değil uyuşturucu fabrikası" yakıştırmasını yapıp uyuşturucu sorununu bataklığı kurutmak yerine sineklerle uğraşmaya bağlı kılanlar, madem o kadar büyük gazeteci olduklarını sanıyorlar, buyursunlar ülkeye sokulan ve pazarlanan uyuşturucu işinin başını kim veya kimlerin çektiğini bulsunlar ve ifşa etsinler?

Ya da o kudretli devlet büyükleri bu sorunun kökenine inebilirler mi dersiniz?

Hiç sanmıyoruz...

Çünkü uyuşturucudan, insan pazarlamaktan dahi olsa elde edilen "gelirden" vergi almakta beis görmeyen bir sistemin gazeteleri de, medyası da, kolluk güçleri ve siyasetçileri de boylarından büyüğünü yapmaktan her zaman kaçınacaklardır!

## E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi Sizi Bekliyor!

Uzun bir aradan sonra yeni binası ile faaliyete geçen E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi tüm ilerici ve demokratları birlikte çalışmaya bekliyor! Emegün Kurtuluşu İçin Mücadele'de kültür-sanat alanında mücadele eden E.K.İ.M, tüm işçi ve emekçilere bu mücadeleye katılma çağrısı yapıyor!

E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sokak No: 5 Kızılbaz Lefkoşa



E-mail: KSPGB@yahoo.com Tel: (0392) 22 70 680 Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net>



## Soru

**Atatürk'ü yine andık  
ama neden bir kez bile  
tarih kitaplarında  
bilimsel temelde  
tartışma açamadık?**

## Polemik

**İyi ki doğdun  
KSP!**

## Üniversite Günlüğü

**Üniversite öğrencileri  
peşisıra evlerinde ölü  
bulunuyorlar. Bunun  
sorumluları ise hiç mi  
hiç "bulunamıyor"!**

## Sinir Küpü

\* Talat'la Annan 20 Kasım'da yine buluşuyorlar.  
Annan'ın görev süresi de doluyor artık.  
Şöyle bir diyalog geçer mi aralarında acep?  
- N'aptın be Arap? bıraktın gidiyon bizi?  
- Hiç olur mu Talat'ım. Yerime Güney Koreli'yi bıraktım ya?  
- O nasıl? Aramız iyi olur değil mi?  
- O benden daha süper bir kişilik. Günlüce gözleri görünmüyor. Birer adet çizgi var. Çok sevimli birşey. Agucu bugucu...  
- Ama sen daha bir heybetliydin sanki be Annancım?  
- Bende Afrikalı kanı, onda da Samuray ruhu var Talat'ım. Siz, sizden büyüklere hürmette kusur etmediğiniz sürece o Rumları karateyle döver. Hiç merak etme sen canım benim.  
- Abimsin sen Kofi. Canımsın sen Kofi. Hadi seni de sevdim Güney Koreli...  
\* Tayyip artık öyle bir coşturdu ki, yahu dilim çenem kilitlendi.  
Yani şurası bir gazete sayfası olmasa çok güzel yorumlar yapacaktım ama elden ne gelir!  
Tayyip ne diyor biliyor

musunuz?

"KKTC bir terör, uyuşturucu, kara para aklama yeri değildir"

Bu kadar rahat ve cümle alemin önünde nasıl ama nasıl yalan söylenebilir?!!

Biri bana bunu açıklasın yoksa koşa koşa Abdullah Gül'ü yanağından öpüp kaçacam!

Demek KKTC terör, uyuşturucu ve kara para aklama yeri değil.

Peki ne?

KKTC aslında çift kaşarlı tost, kıymalı Tatar böreği ve tavada kızartılmış maymun beynidir!

Aslında KKTC diye bir yer de yoktur.

KKTC Orta Asya'da bulunan bir mantar türüdür.

Hah, şimdi tam oldu!

\* Cenk Mutluyakalı bu sefer de kafayı askeri bölgelerdeki tutuklamalara takmış.

Diyor ki; askeri bölgelerde tutuklamalar olmasın yoksa kuzey işgal altında diye propaganda yapıyorlar.

Bu Cenk, geçen yıllarda da, YDÜ'nün karşısındaki Eşref Bittis kışlasındaki topların tankların görülmeyecek yerlere kaldırılmasını istemişti.

Neden?



YDÜ'ye çok yabancı ziyaretçi geliyor, askeri birlik de işgal imajı uyandırıyor diye!

Cenk en sonunda şu öneriyi yapacak;

Kıbrıs'ın üstünü altını yanını yöresini kapatıp haritadan silirin, Kıbrıs sorunu da kalsın!

Ben de öneririm ki; Cenk kafasını kuma gömmekle kalsın, komple gömsün kendini toprağa, romatizmaya iyi gelir.

\* Talat yine Kıbrıs sorununun çözüm yerini tespit etti.

AB'de değil BM'de.

Talat'a şiiir bana bir tatlı huzur lâzım!

CANIM GARANTÖRLERİM

AB'de değil BM'de,

Bir de değil üç tane,

Üç de yetmez yedi tane,

Ver ver ver, ver Allahım ver!

**"Dolayısıyla ücret, işçinin kendi ürettiği metada sahip olduğu bir pay değildir. Ücret, kapitalistin onlarla kendisi için belirli bir miktarda üretken emek-gücü satın aldığı, daha önceden varolan metaların bir bölümüdür."**  
**K. Marks**  
**Ücretli Emek ve Sermaye, Sayfa 21 Sol Yayınları**

## Sovyet Ekonomistleriyle Beş Görüşme 1942-1952 Bölüm: 34

**SORU: (G.A. Kozlov) Milli ekonominin planlı ve oranlı kalkınması yasasının içeriği nedir?**

**CEVAP:** Milli ekonominin planlı kalkınması yasası ile planlama arasında bir fark vardır. Planlar, bu yasaya ve onun gereklerine göre dikkate alınması gereken herşeyi hesaba katmayabilir. Örneğin, belli sayıda otomobil üretimi planlanmış, ama (bu üretim için) gereken tabaka metal miktarı planlanmamışsa, yıl ortasında otomobil fabrikaları duracaktır. Belli bir miktar otomobil planlanmış, ama gerekli petrol miktarı planlanmamışsa, bu sektörler arasındaki bağ ihlal edilmiş demektir. Bu durumda, milli ekonominin planlı ve oranlı kalkınması yasası kendisini ciddi bir biçimde hissettirir. Bu yasa ihlal edilmediğinde sakince durur ve adresi belli değildir; hem

her yerdedir hem de hiçbir yerde. Genel olarak, tüm yasalar ihlal edildiği zaman hissedilir ve bu cezasız kalmaz. Milli ekonominin planlı kalkınması yasası, sektörler arasındaki uyum eksikliğini gösterir. Milli ekonominin tüm unsurlarının karşılıklı uyumunu ve birbiriyle uyum halinde, orantılı gelişmesini gerektirir. Planlama hataları, milli ekonominin planlı kalkınması yasası ile düzeltilir.

**NOT: L.M. Gatovsky, I.I. Kuzminov, I.D. Lapyev, L.A. Leontyev, K.V. Ostrovityanov, V.I. Pereslegin, A.I. Pashkov, D.T. Shepilov ve P.F. Yudin'in notlarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca Atlas, Arakelyan, Bolgov, Vasilieva, Gusakov, Kozlov, Lyubimov ve Rubinstein'in notları da dikkate alınmıştır.**

**Künye: Sosyalist Gençlik, Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi yayın organıdır. Ücretsiz olarak, Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek gazetesi eki olarak ve elden dağıtılır.**



# Park a

## Ziya Çelik

### KKTC BİR ÇAMAŞIR MAKİNASIDIR

"Biz sadece Türkler'e değil, Rumlar'a da barış getirmek için adaya gidiyoruz"

Kapkaraoğlan'ın cızırtılı belgesel kasetlerinden belleğimize kazınan sözleri bunlar...

Geldiler ve cümle aleme barış getirdiler!...

Bu barış amma zalim şeymiş be birader!

Geldikleri gibi kaynakları, toprakları, insanı, doğayı talan ettiler...

Aileler parçalandı, yuvalar yıkıldı,

İnsanlar onca sene doğup büyüdüğü yerleri bile göremediler...

\*\*\*

İşgalci, 15 Kasım 1983'te kurulan "şeyi" meşrû kılmak için sol söylemleri bile kullandı...

"KKTC'nin kurulması, bir ulusun kendi kaderini tayin etmesidir"

Hani Kıbrıslı Türkler Türkiye Türklerinden ayrılmaz bir bütündü?

Hani Kıbrıslı Türkler ufacak, gariban ve aciz bir Türk topluluğuydu?

Bir anda ulus oluverdik,

Kendi kaderimizi bile tayin ediyoruz!

Kenan Evren de 1982 Anayasası referandumunda "Anayasa'ya Hayır" oylarını kırmızı ve dışardan görünecek kadar ince zarflarda kullandırmıştı.

Yani "Anayasa'ya Hayır" diyenin vay haline!

Bu adamlar da toprağı işgal etmiş, ister devlet kurar, ister muhtarlık...

Emperyalizme hizmet eden "ulusların kaderlerini tayin hakkının" cehennemine dibine kadar yolu var.

Çünkü o artık tayin değil, talim ve terbiyedir!

\*\*\*

Bu adada uyuşturucunun dibine vuruluyor.

Burada kumar yasal, kumarhaneler "sayın işadamları"...

KKTC'de genelev işletmek pezevenklik değil, ülke ekonomisine katkı...

Özel okullarda diploma satmak, Avrupa standartlarında kaliteli, bilimsel eğitimin adı...

KKTC'de gazeteci öldürenler, "devlet için kurşun atan saygıdeğer insanlardır"...

KKTC, bağımsızlık ve demokrasi isteyenlerin kafasına inen bir kızılık sopasıdır!

Ekonomisi TC ve IMF'ye,

Siyaseti TC ve Kontr-Gerillasına,

Askeriyesi "bağımsız" ama TSK'ya bağlıdır!

TSK ise öz be öz NATO imalatıdır!

\*\*\*

Ben ezelden beridir işgal altında yaşadım, yaşarım,

Hangi çılgın bana "KKTC bağımsızdır" diyecekmiş şaşarım!

Burası bir arka bahçe...

Ön bahçenin pislikleri burada yıkanır...

Kısacası törenlerle kutlayacakları,

Saygı duruşuna geçip işgalciyi ve onun tanklarını selamlayacakları KKTC,

Bir çamaşır makinasıdır!



## E.K.I.M KÜLTÜR SANAT ÜRETİM MERKEZİ KOL FAALİYETLERİ BAŞLADI!



E.K.I.M. KURSLARI YENİ BİNAMIZDA  
BAŞLAMIŞTIR, İLGİ DUYANLAR KAYIT YAPTIRABİLİRLER.  
Bilgi için: 0542 859 35 10  
Adres: Şehit Sıtkı Hasan Sokak No:5 Kızıbaşı Lefkoşa

### Kıvılcım Yayıncılık Tarafından Yayınlanan Kitap ve Broşür Listesi: Bu yayınlara ulaşmak isteyen okurlarımız gazetemizin telefonlarından (0392 22 70 680) bizlere ulaşabilirler.

#### Hamur Kağıda Ciltli Yayınlar:

■ Kıbrıs Sorunu. 120 Sayfa. 5 YTL.

■ Bilgisayar Çağında İnternet'in  
Ağında. Nusret Şen. 94 Sayfa. 4 YTL.

■ Bir Öncelliğin Ne Önemi Var Ki?..  
Nusret Şen. 78 Sayfa. 4 YTL.

■ Bir Sovyet Otomatik Fabrikası. A.  
Erivanski. 86 Sayfa. 5 YTL.

#### Hamur Kağıda Broşürler:

■ Proletaryanın Emperyalizme Karşı  
Savaşımı ve Milli Mesele I. Kitap.

Ahmet B. 153 Sayfa. 4 YTL.

■ Proletaryanın Emperyalizme Karşı  
Savaşımı ve Milli Mesele II. Kitap.

Ahmet B. 112 Sayfa. 4 YTL.

■ Tarihi Materyalizmin  
Çarpıcılığında Zıtların Birliği. 49

Sayfa. 3 YTL.

■ Bulgar İşçi Partisi(Komünist) V.  
Kongresinde Merkez Komitesi'nin

Sunduğu Siyasi Rapor(19 Aralık

1948). Georgi Dimitrov. 70 Sayfa. 4

YTL.

■ Kısa Dersler (Diyalektik,  
Ekonomik Yasaların Nesnellığı, Teori

ve Pratik, Teori-Program-Strateji-

Taktik-Devrim Aşamaları, Devrim ve

Reform, Milli Mesele, Parti

Kavramıyla İlgili Tezler, Parti

Yapısıyla İlgili Tezler, Parti İşleyişiyle

İlgili Tezler, Partinin Gelişme

Süreciyle İlgili Tezler). 25 Sayfa. 3

YTL.

■ Rusya'da İşçi Sınıfı Hareketinin

Gelişmesi ve Marksist Bir Parti İçin

Mücadele (1870-1903). 46 Sayfa. 3

YTL.

■ SBKP(B) Tarihi Kısa Ders'in

Yayınlanması İle Bağlantılı Olarak

Parti Propagandasının Örgütlenmesi

Üzerine SBKP(B) M.K. Kararı. 25

Sayfa. 3 YTL.

■ Stalin Komünizmdir, Stalin

İnsanlıktır. 58 Sayfa. 3 YTL.

■ Annan Planı, Strateji ve Taktik. 13

Sayfa. 2 YTL.

■ Kıbrıs Sosyalist Partisi Programı

ve Tüzüğü(I. Olağan Kongre'de

Onaylanan Değişikliklerle). 43 Sayfa.

3 YTL.

■ Kıbrıs Sosyalist Partisi I. Olağan

Kongresi Faaliyet Raporu ve Mesajlar.

48 Sayfa. 3 YTL.



# Örüş

Ali Yalçınay

## Tan Kıbrıs'ta Çözüm İstiyormuş...

Merhabalar...

Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Namık Tan, Kıbrıs sorununun Türkiye-AB ilişkilerine yine zarar vereceğinden bahsetti geçtiğimiz gün...

Türkiye AB ilişkilerindeki ilerleme raporu hakkında haftalık basın toplantısı veren Tan Kıbrıs sorununun Türkiye AB ilişkilerine dahil edilmemesi gerektiğinden bahsetti...



Ve genelde değişik şekillerde söyledikleri gibi gene çözüm isteyen tarafın sadece Türkiye politikalarının olduğundan söz etti...

Yani tipik bir AKP politikasını basın toplantısında tekrardan aktardı Namık Tan...

Peki işin gerçek yüzü böyle mi?

Yani bugün izolasyonların kaldırılmasına yönelik politikaları yada daha da geriye gidersek 30 yıldan fazladır güdülen bu politikaları TC önümüze yeni yeni mi koyuyor?

TC bugünkü burjuva çıkar ayrılıkları gereği AB yerine BM ile işbirliği yapmayı tercih ediyor...

Ve tabii KKTC de buna destek veriyor TC politikaları gereği...

KC yine kendi burjuva çıkarları gereği AB ile işbirliğine gitmek istiyor ve BM'yi saf dışı bırakmak istiyor...

Yunanistan ise kafa karıştırmaya mı çalışıyor artık bilemiyorum ama geçtiğimiz gün TC'nin AB'ye girişine tam destek vereceği yönde her zamanki açıklamalarına devam ederken öbür yandan da KC politikalarına yani AB'nin doğrultusundaki çizgiye destek veriyor...

Yani kısacası işte emperyalizm böyle birşey...

Tam bir arap saçı...

Bir kör düğüm gibi bizim ülkemizi bizden daha iyi biliyorlarmış gibi siyaset belirleyip hareket ediyorlar ve çözüm getirmekten bahsediyorlar bizlere...

Pasta paylaşımında yani kıssadan hisse alma konusunda anlaşmışları zaman da karşımıza "barış güçleri" olarak çıkıyorlar...

Bu onların politikasıdır...

Tıpkı Finlandiya'nın son dönemde yaptığı ilginç girişimler gibi...

Peki şimdi ne yapmalıyız?

Bizim üzerimize düşen görev hem bu ülkede yaşayan demokrat insanlar olarak hem bu ülkeye emek veren insanlar olarak Türk, Rum, Kürt, Kıbrıslı, Ermeni, Yunanlı demeden bu ülkenin insanları olarak ülkemize sahip çıkmalıyız...

Bize ait olan bir ülkeyi bizden kim daha iyi bilebilir?

Kendi yarattıkları soruna şimdi kendileri neden çözüm bulma girişimleri gösterebilirler?

Dertleri ne bu emperyalistlerin?

Amaçları ne?

Bunları sorgulamamız lazım...

Sendikalarda sivil toplum örgütlerinde sağlam bir şekilde örgütlü bir şekilde birleşmeli ve demokrasi mücadelemizi barış mücadelemizi özgürlük mücadelemizi en yükseğe çıkartmamız lazım...

Oportünizm en büyük düşmanımız ve en sinsi olgudur ülkemizde...

Buna geçit vermeden bu olguyu büyütmeden ayağımızı sağlam bir şekilde basarak yürümek zorundayız...

Belki şuan acil ihtiyaçlarımızın karşılandığını ve maddi anlamda rahat olduğunuzu düşünüyorsunuz...

Ama ya yarın?

Bugün bile ülkemizin geleceğinin durumu belli değil...

Ya ülkemizin geleceğini kendimiz çizip kendimiz belirleyeceğiz...

Ya da Namık Tan gibileri her hafta bizim adımıza lafazanlık yapmaya ve siyasi örgütü ve burjuva devleti adına rant toplamaya devam edecek...

Barış ve sevgi dolu günleri görmek dileğiyle...

## TC PAKETLERİNDE SON RÖTUŞLAR

Ekonomi ve Turizm Bakanı Enver Öztürk, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Halil İbrahim Akça başkanlığındaki heyeti, ekonomik program çalışmaları nedeniyle makamında kabul etti. Müsteşar Akça kabul konuşmasında KKTC ile TC arasında onaylanan ekonomik reform paketini uyguladıklarını ve programı gözden geçirmek amacıyla adada bulduklarını söyledi. Programda özel sektörün gelişmesine odaklandıklarını da sözlerine ekleyen Akça, kamu sektöründe de belli bir reforma gidileceğini ve yeni paket ile Kıbrıs ekonomisinin gelişme hızının artacağını iddia ederek, yeni ekonomik paketin herkesi memnun edecek şekilde ilerlediğini belirtti. TC ile KKTC makamları arasında imzalanan ve IMF tabanlı olan, işçi haklarına ve emeğe saldırı niteliği taşıyan yeni ekonomik pakette son viraja girildiği görülüyor. Heyetlerin temasları, özel sektöre odaklanıldığını açıkça belirtmekten kaçınmıyorlar. Her yeni paket döneminde ülkede özelleştirmelerin, işten çıkartmaların,



sendikasıylaştırmanın, ağır vergi ve kesintiler ile zamların yapıldığı gerçeği dikkate alındığında, bu ekonomik paketin de kesinkes özel sektörü gözeteyeceği ve zaten zengin olan patronların daha da zenginleşmesine dönük bir çalışma olduğu açıkça gözlemlenebiliyor. Gerek Kıbrıslı gerekse Türkiyeli sermaye çevrelerinin ekonomik gelişmelerini üst düzeye çıkartmak için imzalanan paketlerin sonuçlarını yapılan zamlar ile şimdiden görmeye başladık.

Patronların daha da zenginleşmesi, halkın ağır vergiler, zamlar ve işsizlik sorunuyla birlikte daha da yoksullaşması anlamına geliyor. Halkını, işçileri ve emekçileri yoksullaştıran böylesi paketlerin altına imza atabilen hükümetlerin ise, zenginlerin yanında yer aldığını kanıtlamak için fazla bir şey yapmaya da gerek kalmıyor!

## OKUYUCU MEKTUBU HAFTA SONU MESAİLERİ

Gökem Eylem

Merhaba sevgili dostlar,  
Yine bir haftayı daha geride bıraktık. Bir hafta içinde gündemi değiştiren olaylar oldu. Ama hayat devam ediyor. Bu haftaki yazımda size biz işçilerin, emekçilerin hayatımızın bir parçası olan mesailerden bahsedeceğim (hayatımızın bir parçası diyorum, çünkü patronlarımız ceplerini doldurmak için bizi geç saatlere kadar çalıştırıyorlar). Hepimiz hafta sonu geldiğinde seviniriz ya, biz sevinemedik. Çünkü sevgili (!) patronlarımız bizi Pazar günü bile çalıştırmaya başladı. Sevdiklerimizle beraber olduğumuz, boş vakitlerimizi değerlendirdiğimiz sayılı günlerden biri olan Pazar günü akşama kadar çalışmak zorunda kaldık. Patronlarımız bizim iyiliğimizi düşündükleri, bizi sevdikleri için mi hafta sonu geç saatlere kadar çalıştırıyorlar? Tabii ki hayır! Bizim emeğimizi alıyorlar, çalmakla da kalmıyorlar, ceplerini parayla dolduruyorlar. Biz de çaremiz olmadığı için çalışmak zorunda kalıyoruz. Çünkü çalışmazsak evde ekmek getirmemizi bekleyen çocuklarımıza ekmek götüremeyeceğiz, çalışmazsak çocuklarımızı okutamayacağız, aç



kalacağız, çıplak kalacağız, evsiz kalacağız. Kısacası yaşayabilmek için iş güvenliği, sendika, sigorta olmadan hafta sonu bile çalışmak zorunda kalıyoruz. Patronların biz işçilere, emekçilere reva gördükleri hayat bu! Bir düzen kurmuşlar, o düzenin içinde bizleri eritiyorlar. Bu düzen devam edecek mi? Değişmeyecek mi? Patronların kurduğu bu düzene adapte olanlar için elbette değişmeyecek. Ama hiçbir şey değişmez değildir. Doğada olup biten herşey değiştiği gibi, mevsimlerin değiştiği gibi, yaşımızın ilerlediği gibi, bu düzen de değişecektir. Ne zaman değişeceğini söyleyemeyiz. Karamsarlığa kapılmadan, sabırlı, inatçı bir mücadele verdiğimiz zaman dizginleri elimize almış olacağız. Ta ki patronların saltanatı yıkılana kadar, ta ki patronlara karşı kendi iktidarımızı kurana kadar.



## İspanya Petrol İstasyonları İşçileri Maaşlar Ve Çalışma Saatlerinde Anlaşamadı

7 Kasım'da maaşlarında artış, çalışma saatlerinin azaltılması ve de ek mesai ücretlerinin artırılması talepleri kabul göremeyince petrol işçileri 24 saatlik greve gittiler. Grev süresince İspanya'nın büyük şehirlerinde petrol istasyonlarının önünde kuyruklar trafiği felç etti.

İspanya Endüstri Bakanlığının yayınladığı raporda grevin etkisinin büyük olduğu ve ülke çapında %80 petrol istasyonunun greve katıldığını belirtti.

İspanya'nın başta gelen iki

sendikası (UGT ve Commissions Obreras) işçilerin yıllık maaşlarında €600 artış, 40 saatlik haftanın 32'ye indirilmesi çağrısının kabul görmemesi sonucu grev kararını aldıklarını belirtti. Bunlara ek Cumartesi ve milli tatillerde çalışanlara €60 bonus ödenmesi ve de ek mesai yapan işçilere ek ücret ödenmesi taleplerinde bulunuldu. UGT sendikasının raporlarında petrol istasyonlarında çalışanların ayda ortalama €800 aldıkları belirtilmektedir.



## Yunanistan'da Protestolar Devam Etmekte

3 Kasım'da Yunanistan'ın Atina şehrinde öğretmen, üniversite ve yüksek okul öğrencileri eğitim yasalarında yapılması planlanan değişiklikleri protesto ettiler. Bir günlük gösterileri ilkökul ve okul öncesi öğretmenleri 24 saatlik greve giderek destekledi, ve buna ek olarak sivil hizmetler çalışanları desteklerini greve giderek belirttiler. Gösterilere katılan 9,000 kadar gösterici polis tarafından saldırıya maruz kaldı. Yunan polisi öğretmen ve öğrencilere karşı gözyaşartıcı bomba kullanmaktan çekinmedi.

Bir günlük eylemler boyunca ülkenin 3,000 ortaokul ve liseleri ile beraber 75 Üniversiteleri öğrenciler tarafından işgal edildi. Daha geçen haftaya kadar 6 haftalık grevin ardından ilkökul öğretmenleri işe geri döndü. 6 haftanın ardından işe geri dönen öğretmenler grevi geçici olarak bıraktıklarını, maaşlarında kayde değer bir artış olmadığı takdirde greve devam edeceklerini belirtmişlerdi.

Atina'da devlete karşı düzenlenen gösteriler ve eylemler Yunanistan'ın başka şehirlerinde de yapıldı. Orta Okul öğretmenleri sendikalar tarafından terk edilmelerine rağmen



gösteriler ve eylemler yaptılar. Orta Okul Öğretmenleri sendikası daha önceden yaptığı açıklamalarda ortak greve gidilmeyeceğini ve de bu tür eylemleri desteklemeyeceğini belirtmesine rağmen öğretmenler destek amaçlı greve gittiler ve eylemlerde yer aldılar.

Yapılan grevler ve eylemler ücretler yanında hükümetin yüksek eğitimi özelleştirme planlarına karşı yapıldı. Hükümetin eğitimi özelleştirmesi hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından şiddetle kınanmaktadır. Buna rağmen 'halkın devleti' kendi halkının taleplerini hiçe sayarak özelleştirme planlarını gerçekleştirmek için elinden geleni ardına koymamaktadır.

Alın size demokrasi, alın size seçimler yolu ile bizi temsil edenlerin demokrasisi.

## Fransa Demiryolu Çalışanları Grevde

Fransız devleti kontrolündeki SNCF demiryolu işçileri 8 Kasım'da daha yüksek maaş ve de daha fazla işçinin işe alınması taleplerinin reddedilmesini protesto etmek için greve gittiler. Buna ek olarak sendika demiryolu taşımacılık sektörüne daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Demiryolu işçilerini temsil eden 6 sendika birlikte davranarak grev çağrısında bulundu. Salı günü geç saatte greve giden işçiler Perşembe sabah 8'de geri işe döndüler. Grev sonucu Paris'e



giren trenlerin sadece yarısının işlediği ve de ülke çapında büyük aksamaların yaşandığı belirtildi.

## Metro İşçileri Greve Gitti!

7 Kasım'da toplu iş sözleşmesi toplantısının sonunda Portegiz'in Lizbon şehrinin metro işçileri greve gitti. 2007'de bitecek olan toplu iş sözleşmeleri son geçtiğimiz bir senenin içinde 6 ayrı greve neden oldu. Son 30 yıldır geçerli olan toplu iş antlaşmasının 2011 yılına kadar uzatılmasını talep eden işçiler bunu kabullenmek istemeyen yöneticilerle karşı çaresiz kaldıklarını belirttiler.

Grev sabahın 6.30'unda başladı ve öğlen son buldu. Şehir Taşımacılığı Sendikaları Federasyonu (FUTU) tarafından çağrılan greve katılımın çok olumlu



olduğu, çok az işçinin greve katılmadığı belirtildi.

## Finlanda İşçilerinden Gurur Verici Eylemler

3 Kasım'da Finlanda'nın güneybatısının Tutku bölgesindeki Aker Sahasında 1,300 tersane işçisi yabancı işçilerin görmekte oldukları kötü muameleleri protesto etmek için greve gitti. Yerel sendikaların basına verdikleri açıklamalarda gemi yapımındaki bir-takım şirketler işe aldıkları yabancı işçilere hem asgari ücretin altında ödeme yapmakta hem de sağlık ve güvenlik tetbirlerinden ödünler vermekteler.

Yapılan araştırmalar sonucunda Litvanya'lı bir şirketin işçilerine saati €1.51 ödediği açıklandı. Buna ek sağlık ve güvenlik konuları yanısıra çalışma saatlerinin kayıtlarının eksiltildiği ortaya çıkartıldı. Buna karşılık Aker Gurubu tüm şirketlerin Finlanda'nın yasalarını hayata geçirmelerini talep etmiş. Finlanda'lı işçilerin duyarlılığı ve dayanışmaları sonucu yabancı işçilerin hakları ve de yaşam koşulları savunuldu.





# ORDUCU TALAT

Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC'nin kuruluş yıldönümüyle ilgili verdiği bir demeçte, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin her zaman desteğini aldıklarını belirterek, ülkenin güvenliğinin ve ekonomisinin inşasında TSK'nın katkılarının unutulmayacağını iddia etti.

Talat konuşmasına, "TSK olmasaydı KKTC gibi bir devlet kurulamazdı" diye devam ederek, TSK'nın Kıbrıslı Türkler'in güvenliğini hiçbir kuşkuyla yer bırakmayacak şekilde sağlamanın yanında ekonominin gelişmesine de katkıda bulunduğunu ve bu yüzden TSK'ya teşekkür etti.

NATO üyesi Türkiye'nin, NATO'cu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs ve dünyadaki faaliyetlerini bilmeyenler için Talat'ın kahramanlık ve şükran nutukları inandırıcı olabilir.

Ancak Kıbrıs halkı, 1974'ten beri adayı fiili işgali altında tutan, ülkedeki ekonomi ve siyaseti belirleyip yönlendiren, istediğini indirip istediğini başa getiren, anti-demokratik ve acımasız olmakla ün kazanmış bir orduya teşekkür edip minnet duygularını



ifade ederken daha dikkatli hareket etmelidir.

Emperyalist amaçlarla Kıbrıs'ta bulunan işgal güçlerini, Kıbrıslı Türkler'in güvenliğini sağladığı iddiasıyla aklamaya çalışmak, düne kadar eleştirdikleri çevrelerin ağızıyla konuşmak değil de nedir?

Talat, işgalcisine övgüler düzen bir işgal valisi edasıyla verdiği demeçlerle Kıbrıs halkının ulusal onurunu zedelediğinin belki farkında değildir ancak halk başa gelenlerin tüm icraatlarını takip etmektedir.

Düne kadar şükran ve hamaset siyaseti yapanları meydanlarda kıyasıya eleştirenlerin şimdi aynı söylemleri ağızlarında sakız etmelerinin faturasını ödemesi kaçınılmaz olacaktır.

## Kıbrıs Türkleri Kobay Olarak mı Kullanılıyor?

Kıbrıs Türk toplumu, tarihte emperyalizmin bir çok oyunlarına alet edilmişlerdir, savaştırılmışlar, barıştırılmışlar, evlerinden, köylerinden edilmişler, bölünmüşler veya birleştirilmişler tüm bunlar emperyalist sermayenin bu coğrafyadaki çıkarları için yapılmış. Şimdi ise Kıbrıs Türk toplumu Amerikan sermayesinin kobayı olarak mı kullanılmaya çalışılıyor.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Amerikan patentli W-Max isimli bir şirket geliştirmiş olduğu kablosuz ev telefonu sistemini Kıbrıs'ın kuzeyinde kurmak için ulaştırma bakanlığı ile görüşmelerde bulunmaktadır. İlk bakışta bunun ne zararı olabilir diye düşünebilirsiniz, ancak soru şu: dünyanın herhangi bir yerinde denenmemiş olan bu sistemin insan sağlığı üzerinde ne etki yarattığı bilinmiyor, 20 millik bölgeler içerisine kurulacak antenler sayesinde hizmet



verecek olan bu anten sistemlerinin, insan sağlığı üzerindeki etkisi denenmiş midir? Yoksa denemek için Kıbrıs'ın kuzeyi mi seçildi. Cep telefonlarının yaratmış olduğu sağlık tartışmalarının ve bilinmezlerin hala daha sürdüğü bu günlerde, şimdi de kablosuz ev telefonlarını bu ülkede denemek hangi aklı evvelin düşündüğü bir iştir bilemiyoruz.

Bu konuda Ulaştırma Bakanı'nı açıklama yapmaya davet ediyoruz. Her fırsatta emekçi halkın yanında olduğunu söyleyenlerin halkına bir açıklama borcu vardır ve bu konudaki açıklamalarını bekleyeceğiz.

# BALON BALIĞINA DİKKAT

Kıbrıs'ta balıkçıların ağlarına sıklıkla takılmaya başlayan "balon balığı" konusunda Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü bir uyarı açıklaması yaptı. Süveyş kanalının açılmasıyla balon balığının Akdeniz'de sıkça görülmeye başladığının belirtildiği açıklamada, balıkların Doğu Akdeniz'in kuzey kıyılarına ve batıya doğru yayılıyor.

Balon balıklarının bazı türlerinde tüm organlar toxic, iç organlarda da çok yüksek oranda tedraotoxin bulunduğunu açıklayan Hayvancılık Dairesi, tedraotoxin maddesinin akciğer yetmezliğinden ölüme yol açtığı uyarısında bulundu.

Çeşitli uzak doğu ülkelerinde tüketilen balon balığının Avrupa ve Kıbrıs'ta ticaretinin

yasaklandığının da belirtildiği açıklamada, diğer yasaklı balıklar da sıralandı. Diodontidae (kirpi balıkları), Canthigasteridae, Molidae (pervane veya ay balıkları) familyalarına ait zehirli balıklar ile siguatera toksinleri ya da kas parolitik toksinleri gibi biyo-toksin içeren su ürünlerinin de piyasaya sunulmasının yasak olduğuna işaret edilen açıklamada balon balıkları şu şekilde tarif edildi;

"Lagocephalus spadiceus, türünün maksimum 40 cm (5-30 cm) uzunluğunda, 2-3 kg. ağırlığında, siyah ve yan ile üst kısmı gümüşü gri renkte, yan kısımları parlak gümüşü, karın kısmı ise beyaz renklidir. Lagocephalus scleratus türü maksimum 85 cm (20-60 cm) uzunluğunda, L. padiceus türü ile



benzer renklerde fakat siyah benekleri ve rengi ile kendini göstermektedir.

Çok sert ve esnek bir deriye sahip olmaları; çenelerinin altında bulunan bir kemik yardımı ile korktukları ya da tehlikede oldukları zaman su yutup bu kemik ile kilitleyerek boyutlarını iki katına çıkartabilmeleri ve özellikle alt ile üst çenede ikiye

adet güçlü ve oldukça iri karakteristik dişleri ile diğer türlerden kolaylıkla ayırt edilebilirler."

Evlerimiz depreme dayanıksız, sulak alanlara, dere yataklarına nasıl yapılıyorsa, ölüme yol açan balon balıkları ve türdeşlerinin de sofralarımıza kâr amacıyla sokulup sokulmadığını öğrenmek zor olmasa gerek...



# MEDENİ OLMAYANLARIN İTTİFAKI!

Türkiye ve İspanya'nın eşbaşkanlığını yaptığı Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin son toplantısı, önemli tespit ve önerilere sahne oldu. İttifak'ın Üst Düzey Grubu'nca hazırlanan eylem planında Batı ile Müslüman toplumların arasındaki anlaşmazlıkların kökeninde dini veya kültürel değil, siyasal sorunlar olduğu belirtilerek, sorun siyasal olduğu oranda çözümünün de mümkün olduğu kaydedildi.

Eylem Planı'nın BM Genel Sekreteri Kofi Annan'a verilmesinden önce basına bir açıklama yapan bir BM görevlisi, Medeniyetler İttifakı Eylem Planı'nın özellikle Ortadoğu'ya dair önemli siyasal mesajlar vereceğini belirterek, iki bölüm halindeki rapor hakkında bilgi verdi.

Raporun birinci bölümünde Batı ile Müslüman toplumları arasındaki sorunların nedenleri ve çözüm yolları üzerinde durulurken, ikinci kısımda ise Müslüman ülkelerdeki askeri operasyonlara değinildi ve Filistin'in işgalinin kaldırılması sembolik olarak vurgulanırken, bu

tür müdahalelerin bu bölgelerde radikalizmi artırdığı tespitine yer verildi.

Eylem planına göre Ortadoğu'daki sorunun çözümü siyasal yollarla aranacak ve bunun için bölgeye bir BM üst düzey temsilcisi atanacak. Rapora göre, bölgedeki sorunların ortadan kalkması için Medeniyetler İttifakı, medya, gençlik, göç ve eğitim sorunlarına el atacak ve bunları bölge toplumlarının sahip olduğu önyargıların kırılması için kullanacak. Medya alanında değişik kültürlerin ortaklaşa radyo ve TV programları hazırlayıp, gazetecilik okullarında değişik toplum ve kültürler konusunda nasıl yazmaları gerektiği öğretilecekken, eğitimde ise öğrencilerin değişik din, kültür, toplum ve ülkeleri öğrenme ve anlamaları sağlanacak, bunun için zaman zaman küresel öğrenci değişimi programları uygulanacak. Göçmenler konusunda alınan karar ise, göçmenlerin hükümetlerle uyum içinde ve birlikte çalışmaları sağlanacak.

Zirvede konuşan TC Başbakanı Tayyip Erdoğan, küresel terör tehdidine ancak küresel bir yanıt verilebileceğini ve bunun da medeniyetler ittifakı ile mümkün olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye olarak ortak evrensel değerlerin güçlü bir savunucusu olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyerek ittifaklar girişiminin de aynı amaçta olduğunu iddia etti.

Erdoğan devamla, karşılıklı anlayış ve işbirliğinin refaha, çatışmanın ise toplumlara yoksulluğa sürüklediğini ileri sürerek, bu projenin çok uzun soluklu düşünüldüğünü, kültürlere anlayışla yaklaşıp farklı toplum ve devletler arasında diyalog ve işbirliği yoluyla çatışmaların önüne geçilmesinin hedeflendiğini savundu.

Toplantıda konuşan eşbaşkanlardan İspanya'nın başbakanı Jose Luis Zapatero ise düşüncelerini şu şekilde ifade etti; "Barış ve anlayış için yeterince büyük bir yer sahibiyiz ve fanatiklerin mekanını dar edeceğiz. Onların kolay çalışmasını engelleyeceğiz"

Medeniyetler İttifakı, ittifaka katılan ülkelere ve temel çatısı olan BM kurumuna baktığımızda, burjuva-emperyalist ülkelerden oluşuyor.

Bu ülkelerin farklı kültürleri, dinlere saygı, anlayış, tolerans ve karşılıklı işbirliği ve diyalog yoluyla çatışmalara son verme anlayışı, görünen odur ki dünya çapında saldırıya geçen emperyalizmin ve özellikle de Amerikan emperyalizminin ömrünü uzatma çabası olarak nitelendirilebilir.

Emperyalizm, gün geçtikçe daha da saldırgan ve pervasız davranmakla, dünyanın dört bir yanında yeni yeni düşmanlar kazanıyor. Dünyanın birçok yerinde, sağlıklı, bilimsel ve sınıfsal bir temele oturmamış olsa



dahi, emperyalizme karşı bir tepki, bir öfke sözkonusu...

Amerikan ve müttefik orduların özellikle Irak'ta battıkları batacak, son Filistin ve Lübnan saldırılarında yaşananlar, emperyalizmin askeri operasyonlarının yanı sıra, bölge halklarının dezenformasyona ve burjuva-emperyalist propagandalar ve eğitimlerden geçirildikten sonra sisteme olan tutarlı ya da tutarsız öfkelerinin ve tepkilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Medeniyetler İttifakı adı verilen oluşum, özellikle Ortadoğu'daki emperyalist krizin sözümona "barışçı" yollardan da aşılmasının mücadelesini verecek gibi duruyor.

Verecek gibi duruyor diyoruz çünkü bu ittifakın temsilcileri ve üyeleri, dünyadaki savaşların, katliam ve yıkımların başlıca sorumluları olan kesimlerdir.

İspanya Başbakanı Zapatero'nun açıklamasından da görüleceği üzere fanatik olarak nitelediği kesimlere mekanı dar etme



## Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek Gazetesi Abonelik Formu

İsim-Soyisim:

Adres:

Yaş:

Öğrenim Durumu:

Meslek:

Telefon Numarası:

İstenilen  
Abonelik Süresi

- 13 Sayı (13 YTL.)  
 26 Sayı (26YTL.)  
 52 Sayı (52YTL.)

Tarih:

Abonenin İmzası:

Bilgi için/Abone Sorumlusu: Canan Onureri Tel No: 0542 859 35 10

Kıbrıs'ta  Haftalık Siyasi Gazete  
**SOSYALİST GERÇEK**

Sahibi: Kıvılcım LTD.  
Posta Adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sok.  
No:5 Kızılbaz Lefkoşa Kıbrıs  
Tel: 0392 22 70 680  
Fax: 0392 22 70 681

Basıldığı Yer: Toplumcu LTD.  
Adres: Cengizhan Sok. No:7  
K.Çiftlik Lefkoşa Kıbrıs  
Tel: 0392 22 74 872

Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net> E-mail: [info@KibristaSosyalistGercek.net](mailto:info@KibristaSosyalistGercek.net)