

Kıbrıs'ta



SOSYALIST GERÇEK

Haftalık Siyasi Gazete

13 Ekim Cuma 2006, Yıl 10, Sayı:224 Fiyatı:1 YTL. (KDV dahil) İngiltere: 50 p.

**YAŞASIN ANTI-EMPERYALİST
BİRLEŞİK-GERNE HÜKÜMETİ!**
**ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ
ΑΝΤΙ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!**

Emperyalistler Çözememezler!

■Denktaş "ambargolar kalkmadan" olmaz diyordu!

Talat ise "izolasyonlar kalkmadan" olmaz diyor!

Aynı siyaset farklı dile getiriliyor:

■KC imzasıyla değil KKTC imzasıyla ticaretin yürümesini istiyorlar yani "kuzey burjuvalarının da Rum burjuvaların gibi önü açılmalıdır" diyorlar.

Rum burjuva temsilcileri de elbette kendi burjuvalarını düşünecekler. "Ohi" diyorlar.

■İş sadece Kıbrıs Türk ve Rum burjuvalarıyla da kalmıyor; "anavatanların", İngiltere'nin, AB'nin, ABD'nin ve de Rusya'nın da çıkarlarının uyuşturulması lazım.

Kıbrıs sorunu, Türk Rum kaygısı denen sorunun aslı işte bu!

■Gali Fikirler Dizisi, Annan planı, TC'nin önerileri, Finlandiya'nın önerileri, vs...

Say gitsin.

■Bu çıkarları uyuşturmak için uğraşıyorlar, daha doğrusu tilkilerin kuyruklarını birleştirmeye çalışıyorlar.

Olacak iş mi?

■Zaten halkın çıkarına hiçbir şeyin olmadığı tüm bu önerilerle "bugün git yarın gel" misali kitlelere hayali umut satmaya devam ediyorlar.

Onlar öyle zannediyorlar.

■Bu sorunu, Kıbrıs sorununu çözecek tek güç halkın, işçi ve emekçilerin KSP öncülüğünde örgütlü gücü olabilir.

Emperyalist anavatanlardan ve de diğer emperyalist güçlerden tam kopmadan Kıbrıs sorunu çözülemez!

Gerisi boş.

YOKSA KAMU-SEN STATÜKOCU MU?

Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş partilere birlik yaparak Cumhurbaşkanı'nın etrafında kenetlenme çağrısında bulundu. Özkardaş, Kamu-Sen'in Kıbrıs'ta eşitlik temelinde çözüm için mücadele eden bir örgüt olduğunu, halkın 24 Nisan referandumundaki "Evet" iradesinin arkasında

durduklarını da kaydeden Özkardaş, UBP ve DP'yi eleştirdi. Bazı partilerin iç sorunları gündemde tutup Kıbrıs sorununu ikinci plana attıklarını söyleyen Özkardaş, boykotun demokratik bir hak olduğunu ancak Avrupa Parlamentosu'nu da boykot etmenin Kıbrıslı Türkler'e zarar verdiğini belirtti. **Sayfa 5'te**

PAKETLERİN YÜKÜ EMEKLIYE

Dünya Bankası'nın beklenen Kıbrıs raporu açıklandı. Rapordan kamuoyuna yansıyan ilk unsur ise emeklilik sisteminin "reform" edilmesi... UNDP (BM Kalkınma Programı) tarafından yönetilen, AB finansmanlı "Ekonomik Kalkınma İçin Fizibilite Çalışması" adlı Dünya Bankası çalışması, verdiği direktiflerle

Kıbrıs emeklisine zor günler yaşatacağına benziyor. Sorunu bütçe açıkları temelinde ele alan Dünya Bankası, kuzey Kıbrıs'taki kamu emeklilik sisteminin Gayri Safi Millî Hasıla'da %6.3'lük açık yarattığını, emekli olacak devlet memurlarının da eklenmesiyle bu açığın %14.7 düzeyine çıkacağını belirtiyor. **Sayfa 3'te**

OKU-OKUT-ELEŞTİR-ABONE OL
Bu Gazete Siz Emekçilerin...

AKEL'in ve CTP'nin Kıbrıs

Geçtiğimiz hafta Özcan Özcanhan AKEL Genel Sekreteri Dimitris Hristofiyas ile söyleşi yaptı ve bu söyleşi Kıbrıs basınında yayınlandı.

Hristofiyas yoldaşın Kıbrıs adasını birleştirme arzusu konusunda hiç kuşumuz yoktur. Ancak uzun yıllar denemiş ve hala daha denenen burjuva-emperyalist çözüm konusunda ısrarı, AKEL'in Kıbrıs sorunu çıkmazını açıkça segiliyor.

Kıbrıs sorununun merkezinin toprak sorunu olduğunu yıllar önce tesbit ettik ve Kıbrıs'ta toprak sorunu çözümlenmeden Kıbrıs sorunun da burjuva emperyalist çerçevede çözümlenemeyeceğini açıkça ilan ettik.

Gelelelim Hristofiyas yoldaşın son açıklamaları ve CTP'nin bugünkü siyaseti ve uygulamaları AKEL ile CTP'nin ortak vatan yaratma konusunda birbirinden ne kadar uzak olduklarını ve ortak vatan yaratma siyasetlerinin ne kadar içi boş siyasetler olduğunu açıkça bir kez daha gösteriyor.

Hristofiyas yoldaş Özcanhan ile söyleşisinde "son Ledra Palace'de yapılan toplantılarda AKEL, yakınlaşma konusunda daha da yoğun çalışmalar yapılması çağrısında bulunmuştur. Bu çabada AKEL ve CTP'nin öne çıkmasını belirttik. AKEL ve CTP arasında Kıbrıs sorununun bazı konularında ciddi görüş ayrılıkları vardır. Bu bir gerçektir. Diyaloğa devam etmeliyiz ki, bu sorunları ortaklaşa çözelim, biryerlere varalım" diyerek ortak vatan yaratma konusunda ciddi siyasetten ne kadar uzak olduğunu sergiledi.

Biz yıllar önce, hatta nerede ise 10 yıl önce AKEL ve CTP'ye bu çağrıyı yapmıştık. Dedik ki "siz AKEL ve CTP bir araya gelin ve Kıbrıs sorunu çözümü konusunda ortak bir anlaşmaya varın; biz de size kayıtsız olarak destek verelim". Taştan ses çıktı ama CTP ve AKEL'den ses çıkmadı bu konuda... "Diyalog" çerçevesinde AKEL ve CTP yetkilileri yaz döneminde iki kez bir araya geldiler.

Sonuç? Büyük bir hiç!

Çünkü gerek AKEL gerekse de CTP bugünkü burjuva siyaset çerçevesinde Kıbrıs sorununu çözme gayretlerinin sonuç getirmeyeceğini çok iyi görüyorlar.



Bunu görüyorlar, ancak kitlelere ütopya bir siyaseti satmaktan da geri durmuyorlar.

CTP ve de AKEL "ortak vatan"dan "BM görüşmeleri çerçevesinde AB üyesi federal Kıbrıs" anlıyorlar. Ve bu "BM görüşmeleri çerçevesinde AB üyesi federal Kıbrıs"ı elde etmek demek Kıbrıs'taki mevcut burjuva hukukun devamını da korumak demektir.

Kıbrıs'ın kuzeyinde işgal hukuku ile oluşturulan burjuva düzen sayesinde burjuva mülkiyet üzerinden bir dizi burjuvalar oluştu. Burjuva toprak mülkiyeti ile toprak spekülasyonu son hızıyla devam ediyor. Ve Hristofiyas yoldaş buna veryansın ediyor. Veryansın etmesine ediyor da onun isyanı proleter-komünist isyan değildir.

Bakın Hristofiyas yoldaş ne söylüyor?

"Türk mallarını satanlar bizim mahkemelerde mahkum edildi. Ama sizde 2-3 yıldan beri yoğun biçimde Rum mallarına inşaat yapıyor ve satılıyor. Bizde Türk malları üzerine yapılanlar için tazminat ödenecektir. Kıbrıs hükümeti kimseye tapu vermemiştir. İzinsiz olarak Türk malı üzerine inşaat yapanlara başka bölgelerde hükümet tapulu mal vermektedir. Mülk sorununu Türk tarafı hukuk dışı olarak daha da karmaşık hale getirmektedir."

Yani Hristofiyas yoldaş 1974 öncesi toprak mülkiyetinin korunmasını istiyor ve Kıbrıslı Rum ve Türk burjuvaları arasında Kıbrıs sorununun merkezini oluşturan, çıkar çatışmasının merkezini, esas sorunlardan bir tanesinin dahi çözümlenemeyeceğini açıkça teslim

ediyor. Kıbrıslı Rum burjuvaların toprak konusundaki talebinin karşılanması demek Kıbrıslı Türk burjuvaların teslim olması demektir. Kıbrıslı Türk burjuvaların toprak konusundaki talebinin karşılanması demek Kıbrıslı Rum burjuvaların teslim olması demektir. Ve ne CTP ne de AKEL Kıbrıs'taki büyük toprak sahiplerine karşı tavır sergilemeden toprak sorununu "evrensel hukuk" çerçevesinde çözümlenmesini talep etmeye devam ederken atı alan gerek Rum gerekse de Türk burjuvalar deyim yerinde ise Üsküdarı çoktan geçerek ceplerini doldurdular ve de doldurmaya devam ediyorlar.

Kıbrıs Cumhuriyeti kendini tüm Kıbrıs'ın yasal devleti olarak görerek 1974 öncesi Kıbrıslı Türk arazilerinin istimlakını yasal ilan ediyor ve o topraklar üzerinden spekülasyona yasal kılıf uyduruyor. Kuzey'deki Türk burjuvalar ise kuzeyde oluşturulan işgal hukuku ile 1974 öncesi Kıbrıslı Rumlara ait olan arazileri kendi yasalarına göre dağıtarak-yağmalattırarak tüm uygulamalarını yasal ilan ediyor. Ve tüm bunlara burjuva hukuk çerçevesinde kılıf uyduruluyor.

Böyle bir durumda Kıbrıs'taki toprak sorunun burjuva-emperyalist çerçevede çözümlenmesi Hristofiyas yoldaşın deyimi ile "daha da karmaşık hale getirmektedir". 1974 sonrası bir dizi Rum ve Türk arazileri yağmalanmış, içine inşaatlar yapılmış, bu yağmalamadan vurgunlar yapılmış, bu vurgunlardan İngiliz, Alman, bir dizi AB vatandaşı ve İsraili burjuvalar köşeyi dönmüş, bazı aileler çocuklarına ev yapmış,

aile kurmuş, vs... Bu durum karşısında olası bir burjuva-emperyalist çözüm durumunda buralara yerleşen-yerleştirilenlerin atılmaları ya da şöyle ya da böyle zarar görmeleri kaçınılmazdır. O zaman hangi hukuk adil olarak uygulamaya konulacak ki burjuvalar zarar görmesin? Sadece burjuvalar değil yoksul kesimler de zarar görmesin?

Hangi rejim kendi burjuvalarının aleyhine ve de zararına karar alabilecek gönüllü olarak? Bu ancak bir burjuva grubun başka bir burjuva gruba dayatması ile gerçekleşmek zorunda değil mi? O zaman? O zaman burjuva-emperyalist çerçevede "AB üyesi federal Kıbrıs" yaratmanın günümüzde imkansızlığı açıkça görülüyor. Ve biz yerli burjuvalarımızın kendi çıkarları için yabancı emperyalist burjuvalara (İngiliz, TC, Yunanistan, AB, ABD, Rusya) tavizler vererek bu çıkmazı daha da depresifletirdiklerinden söz dağ etmedik.

Ancak Hristofiyas yoldaş haksızlık etmeyelim. Hristofiyas yoldaş kuzeyde 1974 öncesinde toprakları olan Kıbrıslı Rumların topraklarını geri alabilmesini Türkiye'den getirilen kolonların yerleşiklerin geri gönderilmesi ile çözümlenmeye çalışıyor. İyi de yine aynı Hristofiyas yoldaş değil midir ki "25 bin yerleşik Kıbrıs vatandaşı olabilir" diyor? Bu 25 bin yerleşiklerin büyük çoğunluğunun köylere yerleştirildiği ve olası bir köy-ev boşaltma hareketi karşısında isyan etmeyecekleri nereden malum? Ne de olsa bu yerleşikler-kolonlar da burjuva hak-hukuk talebinde bulunacaklar. Yani bir burjuva çıkarı korumak için başka bir burjuva çıkarın ayaklar altına alınması gerekmeyecek mi?

Oysa KSG ve de KSP yıllar önce sunduğu Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti Programı'nda (AEBCH) toprak konusu ve de kolonlar sorununa çözümü ele almıştı. Bizim toprak ve de kolonlar sorununa çözüm yaklaşımımız CTP ve AKEL'in yaklaşımının aksine tamamıyla sınıfsal temelde ele alınmıştır. Milliyeti gözetmeksizin Kıbrıs'taki tüm büyük toprak sahiplerinin topraklarının ve taşınmaz mallarının karşılıksız

Sorunu Çıkmazı

olarak millileştirilmesini ve bu toprakların ve de evlerin topraksız, evsiz işçilerin, memurların ve de köylülerin kullanımına verilmesinin tek doğru çözüm olduğunu vurguladık.

Kıbrıs'ta toprak sahiplerinden yüzde 6'sının toplam koçanlı arazilerin yüzde 40'ını elinde tuttuğunu AKEL ve CTP bilmiyor mu? Bu yüzde 6'lık kesimin büyük çoğunluğunu kilise, evkaf ve şirketlerin oluşturduğunu AKEL ve CTP bilmiyor mu? Ve de bunlara ek olarak büyük toprak sahibi olanların bu toprakları işletme olarak çalıştırdıkları ve bu büyük topraklarda tarım olarak işletilenlerin göçmen işçileri köle gibi çalıştırdıklarını AKEL ve CTP bilmiyor mu? Tüm bu gerçekler karşısında toprak sorununun Kıbrıs'ta ezici çoğunluğa hiçbir sıkıntı yaratmadan çözülebileceğini AKEL ve CTP bilmiyor mu?

Elbette biliyorlar!

Sorun bilip bilmeme değildir. Sorun Kıbrıs sorunun çözümüne burjuva milliyetçilik çerçevesinde mi yoksa enternasyonal sınıf çerçevesinde yaklaşımdadır. Ve CTP ile AKEL ne yazık ki solcu olduklarını ilan ettikleri halde diğer konularda olduğu gibi bu konuda da soruna enternasyonal sınıf çerçevesinde bakamamanın zaafını sergiliyorlar.

Kolonlar konusunda ise KSG ve de KSP, yine AKEL ve CTP'nin aksine, soruna enternasyonal sınıf çerçevesinde yaklaştı.

Kıbrıs'ı vatan olarak kabul edip Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti'nin hayat bulması için bizimle onuz omuza mücadele veren demokrat-devrimci kolonlar ve yerleşikleri kucaklayacağımızı bizim bu programımıza karşı savaşımların ise ülkede kaç yıl kaldıklarına bakmaksızın geldikleri ülkelere geri göndereceğimizi vurguladık. Ve bu programın sadece kuzeydeki kolonlar ve yerleşikler için değil de güneydeki kolonlar ve yerleşikler için de geçerli olduğunu ilan ettik.

Ve bizim toprak ve kolonlar programımızın uygulanabilmesi için Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti'nin iktidara gelmesi için, canla başla çalışmamız gerektiği ve tüm mücadelemizin buna odaklanması gerektiğini ilan ettik.

Ve bir kez daha yabancı askerler konusu....

Özcanhan'la söyleşisinde Hristofiyas yoldaş ayrıca yabancı askerlerden de söz etti. Hristofiyas yoldaş "vatanımızda ne Türk askeri ne Yunan askeri ne de herhangi yabancı bir asker istemiyoruz. Fakat çözüm olmazdan önce Milli Muhafız Ordusu'nun lav edilmesi söz konusu değildir. Bir çözüme ulaşıldıktan sonra tamamıyla

askersizleşmeyi istiyoruz" diyerek sözleri ile pratik uygulamaları konusunda çelişkiye düştü.

Hristofiyas yoldaş "'vatanımızda ne Türk askeri ne Yunan askeri ne de herhangi yabancı bir asker istemiyoruz" diyor ancak diğer taraftan da burjuva-emperyalist çıkar çatışmasında İngiliz emperyalistlerini yanlarında tutmak için İngiliz üslerinin burjuva-emperyalist bir çözümde dahi korunmasına ses çıkarmıyor. Evet, vatanımızda ne Türk askeri ne Yunan askeri ne de herhangi yabancı bir asker istemiyoruz. Ve bu talebimizin gerçekleşmesi için ona uygun politikalar üretmemiz ve kitleleri bu uğurda harekete geçirmemiz gerekiyor mu Hristofiyas yoldaş? Yoksa sosyalizm konusunda ve de Kıbrıs sorununda olduğu gibi bu yabancı asker ve üslerin adadan çekilmesini de çıkmaz ayın onbeşine mi erteleyeceğiz?

Sadece bu mu?

Kıbrıs'ın burjuva-emperyalist çözümden sonra askersizleştirilmesi demek bir burjuva devlet olarak Kıbrıs'ın savunmasını "anavatanlara" ve yabancı büyük emperyalistlere teslim etmek demektir. Yani değişik garantör emperyalist ülkelerin devreye konulması demektir. Burjuva garantörlüklerin devam etmesi Kıbrıs'ta herhangi bir asker bulundurulmasını gerektirmiyor. Onlara hava ve deniz limanlarımızı bu garantörlüklerle sürekli olarak açık bıraktığımız sürece 1959-1960 antlaşmalarında elde ettikleri haklar gibi Kıbrıs'ı istedikleri zaman istedikleri gibi kullanacaklar.

Bu garantörlüklerden dolayı değil midir ki bu güne kadar gerek TC, gerek Yunanistan, gerekse de İngiltere Ada'da istediği gibi cirit atmaktadır?

Hristofiyas yoldaşın Özcanhan'la yaptığı söyleşi bize AKEL ve CTP'nin, ve onlarla birlikte burjuva-emperyalist "anavatan" ve AB devletlerinin, Kıbrıs sorununa burjuva-emperyalist bir çözüm bulma siyasetlerinin sadece iflas ettiği değil kokuştüğünü da gösteriyor.

Gangren olmuş Kıbrıs sorununu çözebilecek tek siyasetin KSG ve KSP'nin Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti Programı olduğu gün gibi ortadadır. Kıbrıs'ta ortak vatan yaratmak isteyen tüm yurtsever, demokrat ve devrimci kesimler bu Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti Programı için hareket etmediği sürece AB-ABD-Ankara-Talat-Hristofiyas takımının rüya politikalarına teslim olacaklar.

PAKETLERİN YÜKÜ EMEKLİYE



Dünya Bankası'nın beklenen Kıbrıs raporu açıklandı. Rapordan kamuoyuna yansıyan ilk unsur ise emeklilik sisteminin "reform" edilmesi... UNDP (BM Kalkınma Programı) tarafından yönetilen, AB finansmanlı "Ekonomik Kalkınma İçin Fizibilite Çalışması" adlı Dünya Bankası çalışması, verdiği direktiflerle Kıbrıs emeklisine zor günler yaşatacağına benziyor. Sorunu bütçe açıkları temelinde ele alan Dünya Bankası, kuzey Kıbrıs'taki kamu emeklilik sisteminin Gayri Safi Millî Hasıla'da %6.3'lük açık yarattığını, emekli olacak devlet memurlarının da eklenmesiyle bu açığın %14.7 düzeyine çıkacağını belirtiyor. Sosyal sigorta fonunun da bundan etkileneceği ve açığı karşılayamaz duruma geleceği gerekçesiyle Dünya Bankası, emeklilik ve sosyal güvenlik sistemi üzerinde köklü değişiklikler yapılmasını şart koşuyor. Birçok basın-yayın kuruluşunda ve Dünya Bankası belgelerinde "iyileştirme" ve "reform" olarak adlandırılan yaptırımlar ise şu şekilde sıralanıyor;

- Emeklilik yaşı artırılabilecek, düşük emeklilik yaşı nedeniyle fon açıkları devam ediyor.
- Asgari emeklilik ödenekleri düşürülecek.
- İkramiyeye ödemeleri azaltılacak, kaldırılacak ve katkı oranları artırılabilecek.
- (İkramiyeye son, yüksek vergiler ve kesintiler geliyor!)
- Geçici bir nominal emeklilik dondurması yaparak 1987 öncesi devlet memurları için açık azaltılacak.
- Yardım sandığından sadece tapu ödemeleri yapmak yerine, emeklilik ürünleri sağlamaya başlanacak.
- Kamu hizmetlerinde uzun vadeli istihdam için emeklilik sistemi teşvikleri kaldırılacak

ve devlet memurları için emeklilik sistemi genel sisteme tedricen entegre edilecek. Dünya Bankası raporunun KKTC yönetimine verdiği direktiflerden de görüleceği üzere, ortalama ömürün erkeklerde 71, kadınlarda 75 olan bir ülkede emeklilik yaşı 65'e çıkartılmaya çalışılmakta, insanlar mezarda emekli edilmeye uğraşmaktadır. Katkı payının artırılması bahanesiyle kamu çalışanlarının üzerindeki vergi yükü ve kesinti sorunu ağırlaştırılacaktır. Emekli ikramiyeleri azaltılacak, kaldırılacaktır. Sosyal güvenlik iğdiş edilecek, çalışanların yaşam koşulları ağırlaştırılacaktır. Emperyalist dünya düzeninin ekonomik kuruluşu Dünya Bankası, çalışanlara işte böylesi bir yaşam şartı koymaktadır. Tıpkı dünyadaki diğer hükümetlere dayattığı gibi... Patronların daha da semirmesi için dağıtılan kredilerle bütçe açığı rahatça kapatılabilir! Patronların kaçırdığı vergilerle bütçe açığı rahatça kapatılabilir! Kıbrıs üzerinden parsa toplayanların malvarlıklarına el konsa, bütçe açığı diye bir şey kalmaz! Haybeye maaş çeken, 3-4 kurumdan "emekli" oluverenler temizlense, bütçe açığı kalmaz! Ancak TC'ye, IMF'ye, Dünya Bankası'na bağımlı hükümetlerimiz bunu yapamazlar. Çünkü sermayenin emrindedirler! Onlar, onurlu bir duruş sergileyerek tüm emperyalist kurum ve politikaları reddedemezler. Çünkü varlıkları, sermayenin varlığına bağlıdır! Emperyalizm emrediyor, hükümet uyguluyor! Olan çalışana ve emekliye oluyor.

Petrol ve Sigara Şirketlerinin

1950'lerde bilim adamları sigaradaki nikotinin bağımlılık yarattığını, sigaradaki katran ve diğer maddelerin akciğer kanseri ile bağlantısı olduğunu açıkladıklarında sigara tekelleri bir dizi bilim adamı tutarak "araştırmalar" yapmaya giriştiler. Sigara tekellerinin tek amaçları vardı: Sigaranın sağlığa zararlı olmadığı kuşkusu yaratıp sigaraların satışlarını devam ettirmek ve böylece de azami karlarını korumak!

Sigara tekellerinin bu yaklaşımı uzun yıllardır devam ediyor. Sigaranın zararları konusunda yapılan araştırmaların yarattığı olumsuz etkileri azaltmak amacıyla bir dizi değişik kuruluşlarla işbirliğine yapmaya devam ediyor. Gerek ABD'de gerekse de AB'de bir dizi "halkla ilişkiler" firmalarının ve para karşılığı ruhunu satan bilim adamlarının sigara karşıtı kampanyaları sayesinde sigara tüketimine karşı yeni yasalar çıkartılmasını engelleme girişimleri devam ediyor. ABD'de senato ve kongre üyelerinin kampanyalarını finanse etmeden tutun da partilere ve bireylere "maddi bağış"ların ucu hesabı yoktur.

Son 15 yıldır çevre ile ilgili olarak yapılan bir dizi araştırmalar fosil yakıtların (özellikle de petrol tüketiminin) yerküremizdeki hava kirliliğini artırdığı ve karbondiyoksit artışı ile sera etkisinin arttığı açıkça sergileniyor. Hatta bilim adamları sera etkisi nedeni ile kutuplardaki buzulların erimeye yüz tuttuğunu ve bunun yerküremizin iklimini olumsuz yönde etkilediğini verilerle gösteriyorlar. Bu etki o kadar büyüktür ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde fosil yakıt tüketiminin azaltılması konusunda önlem alınamaması karşısında bir dizi ülkelerin kıyılarının sular altında kalacağını ve 50 yıl sonra en az 10 milyon insanın göçe zorlanacağını dahi açıkladılar.

Bilim adamlarının bu bulguları karşısında harekete geçen petrol

tekelleri tıpkı sigara tekellerinin 50 yıl önce giriştikleri gibi aynı girişimleri yapmaya başladılar. Örneğin, ExxonMobil tekeli günde bir milyar ABD doları satış yapıyor. Bu tekel kendi kârlarını korumak amacıyla çevre ile ilgili yapılan araştırmalardaki bulguların kredibilitelerini bertaraf etmek için "alternatif" araştırma merkezlerini finanse etmeye ve bu "araştırma" merkezleri aracılığı ile çevrede yaratılan yıkımın boyutunu küçümsemeye girişti.

Petrol tekellerinin bu "halkla ilişkiler" girişimini araştıran George Monbiot sadece

yönelmesini önlemeyi geciktirmek...

Kitleler genelde bu kuruluşları isimlerine bakarak yargıladıklarından bu kuruluşlar kendilerine "saygın" isimler seçiyorlar. Örneğin, petrol tekellerinin finanse ettikleri kurumlar arasında Karbondiyoksit Çalışma Merkezi, Küresel Değişim, Irk Eşitliği Kongresi gibi isimler geçiyor.

Petrol tekelleri ayrıca medyada tanınmış isimleri de yanlarına alarak araştırmalar hakkında kuşkuları yaymaya girişiyorlar. Örneğin, yeryüzümüzün hava

Örneğin 1960'larda ABD'de önemli ve "saygın" kurumlarda başkanlık yapan Frederick Seitz 1998 yılında Oregon İmza Kampanyası adı altında bir belgeyi kaleme alarak iklim değişikliğinin gerçek olmadığını öne sürdü. Frederick Seitz'in bu belgesi ABD kamuoyunda iklim değişikliği konusunda büyük bir kuşku yarattı ve Bush hükümetinin Kyoto protokolünü iptal etmesinde kamuoyunu yatıştırmada kullanıldı. Frederick Seitz bu belgeyi köktendinci Arthur B. Robinson aracılığı ile yayınladı. Oysa Arthur B. Robinson'un başını çektiği OregonBilim ve Tıp Enstitüsü 1998'den bu yana ExxonMobil'den 630 bin ABD doları aldığı belgelerle kanıtlandı.

Seitz bu imza kampanyasını 1960'larda başkanı olduğu Bilimler Milli Akademisi'nin yayın organında hem de bugünkü Bilimler Milli Akademisi'nin yönetim kurulunun haberi olmadan yayınladı. Bilimler Milli Akademi yönetimi bu durum karşısında basın açıklaması yaparak bu imza kampanyasının Akademi ile hiçbir bağı olmadığını açıklasa da iş işten geçmişti. İmza kampanyasının onbinlerce kopyası tüm dünyaya yayıldı ve 17 bin üniversite mezunu Seitz'in ve Bilimler Milli Akademisi'nin adını görünce bu kampanyaya destek beyan ettiler. Böylece küresel ısınma ile ilgili kamuoyunu etkileme noktasında ABD'de petrol firmaları üstün çıktı.

Bulgular, sigara ve petrol tekellerinin insanoğlunun çevreye verdiği zararları konusunda kuşku yaratma çalışmalarında ortak hareket ettiğini gösteriyor. Sadece aynı "halkla ilişkiler" firmalarını kullanmıyorlar, aynı zamanda finanse ettikleri "araştırma bulgularını" paylaşıyorlar da... 1993 yılında sigara tekellerine yönelik hazırlanmış bir raporda



ExxonMobil tekelinin 124 değişik kuruluşa mali yardımlarda bulunduğunu gözler önüne serdi. İlk bakışta masum gibi görülen bu 124 kuruluşun birçoğunun hala hazırda sigara tekellerine "halkla ilişkiler" konusunda danışmanlık yaptıkları dikkat çekicidir. Bu kuruluşlar çevre ile ilgili bulguları yayınlayan ve tehlikenin boyutları nedeni ile petrol harcamalarının kısıtlanmasını öneren bilim adamlarını "yalancı", "deli" ya da "şarlatan" olarak ilan etmekten geri durmuyorlar. Petrol tekellerine danışmanlık yapan kuruluşların esas amacı kitleler arasında çevre konusunda uyarılarda bulunan bilim adamlarının saygınlık kazanmasını engellemek ve kitlelerin gerek taşımacılık gerekse de petrol tüketimi konusunda alternatif çözümlere

katmanlarından bize en yakını olan troposferin soğuduğu sonuçları sera gazı etkisi ile çeliştirmeyi yaparak küresel ısınma konusunda yapılan yüzlerce araştırmacının güvenilirliğini basını yoluyla kitlelere yayıyorlar. Ancak troposferin soğuması ile ilgili verileri yayınlayan araştırmacı Ağustos 2005 yılında bu verilerin eksik olduğunu ve daha sonraki araştırmalarda bu eksikliği gidererek sera gazı etkisi ile bağına açıkladığı halde bu medya adamları eski verileri 2006 yılında hala daha yayınlamaya devam ediyorlar.

Medya ve kuruluşları finanse eden petrol tekelleri toplum içerisinde saygınlık kazanmış bilim adamlarını da satın almaktan geri durmuyorlar.

Ortak Yaklaşımı

"amacımızın eyaletlerin, şehirlerin ve de işyerlerinin pasif-içici yasakları getirmelerini engellemektir" denilerek gerçek yüzlerini açığa vurdular.

Sadece bu amaçla sigara tekelleri APCO adındaki bir kuruluşa 230 bin ABD doları vererek tüm ABD çapında pasif-içici yasaklarına karşı bir koalisyon kurulmasına ön ayak oldu. APCO sanal dünyada bir dizi web sitesi kurarak onların çıkarlarına ters bulguları yayınlayan bilimadamlarına karşı kampanya yürüttüler ve de yürütüyorlar.

APCO ile bağlantılı bir başka kurum ise İklim Enstitüsü'dür. Bu kurum son bin yıldaki verileri değerlendirdiğini öne sürerek bir rapor hazırladı. Bu raporda "iklim değişikliğinde ciddi değişimler olmadığı"ni öne süren İklim Enstitüsü'nün kiminle bağlantılı olduğu ve nereden finanse edildiği kısa zamanda ortaya çıktı. Bu kurumun ABD'de azılı Cumhuriyetçiler'den bir yetkili tarafından kurulduğu ve ABD petrol tekellerinin üyesi olduğu Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından finanse ve de takviye edildiği su yüzüne çıktı.

Materyalizm bize var olandan hareket etmemizi öğretir. Olguları bütün çıplaklığı ile görmek ve onlara dayanarak sonuçlar çıkarmak insanlığın ilerlemesine katkıda bulunurken insanlığın da doğayı doğru anlamasına ve de doğa ile mücadelesine yardımcı olur. Ancak bilimde materyalist yaklaşım sergileyen on binlerce bilimadamları yanında mali çıkarlar uğruna mevcut düzenin devamı için bilim dünyasında yer edinmiş bazı bilimadamlarının bilimi kullanarak idealizmi yaydıkları da bir gerçek. Petrol, sigara ve bir dizi tekeller işte bu



idealist "bilim adamları" sayesinde kamuoyunu aldatmayı onların bilime olan inançlarında kuşku yaratmayı ya da tamamıyla bilime karşı güvensizliği yaratarak kapitalist-emperyalist sömürden azami kârlar elde ediyorlar.

Dolayısı ile her burjuva bilim adamının söylediklerinin doğru olup olmadığını anlamak için hangi kurumlardan finanse edildiğini ve bu kurumlarla yaptığı araştırmalar arasında bağlantı olup olmadığına dikkat etmek zorundayız.

Burjuva-emperyalistlerin dezenformasyonu sadece burjuva siyaset alanında değildir. Burjuva-emperyalistler hayatın tüm alanlarında azami kârlar uğruna dezenformasyona baş vurmaktadırlar. Bu nedenledir ki işçi sınıfının burjuvazinin bu sahte kampanyalarına ve de dezenformasyonuna karşı her zaman doğru bir şekilde donanmış olması gerekmektedir.

İşçi sınıfı iktidarında ise gerek çevre gerekse diğer bilim dallarında idealist yaklaşıma yer yoktur. Çünkü komünizme doğru ilerlerken insanlığın sürekli artan ihtiyaçlarını karşılamının yanında doğa güçleri ile mücadeleye doğru adımlar atılıyor.

Sınıfsız bir toplumda, yani gerçek komünizmde mücadele sınıflar arasından kalkacağından mücadelemiz doğayla mücadele olacaktır. Ve doğa ile mücadelede doğayı anlamadan atılan her adım diğer alanlarda olduğu gibi büyük yıkımları getireceğinden toplumun tümü materyalist olmak zorundadır.

YOKSA KAMU-SEN STATÜKOCU MU?

Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş partilere birlik yaparak Cumhurbaşkanlığı'nın etrafında kenetlenme çağrısında bulundu. Özkardaş, Kamu-Sen'in Kıbrıs'ta eşitlik temelinde çözüm için mücadele eden bir örgüt olduğunu, halkın 24 Nisan referandumundaki "Evet" iradesinin arkasında durduklarını da kaydeden Özkardaş, UBP ve DP'yi eleştirdi.

Bazı partilerin iç sorunları gündemde tutup Kıbrıs sorununu ikinci plana attıklarını söyleyen Özkardaş, boykotun demokratik bir hak olduğunu

ancak Avrupa Parlamentosu'nu da boykot etmenin Kıbrıslı Türkler'e zarar verdiğini belirtti. Tüm siyasal partilere de seslenen Özkardaş, polemiklere son vererek cumhurbaşkanının etrafında kenetlenip, azınlık ve yama olmamak için mücadele etme çağrısında bulundu. Statükoyu devirdik diyenler, Kıbrıs'ta burjuva anlaş(ma)mazlık üzerinden

sürdürülen statükoyu görmezden gelmeye devam ediyorlar. Sendikacılar, kitlelerini de buna inandırmaya çalışıyorlar. Statükoyu kitlelerin değişmesi olarak görenler, üzerinde üslerin, garantörlerin oturduğu, emperyalizme bağımlı burjuva görüşmeler üzerinden elde edilen bir Kıbrıs'ta da statükonun başka türüsünün egemen olacağını

göremiyorlar. Şu anda sürdürülen siyasetin de statükocu bir siyaset olduğunu görmüyorlar, görmek de istemiyorlar. Ve cumhurbaşkanının etrafında

kenetlenilmesini öneriyorlar. Makyajlı, yeni statükonun etrafında birleşilmesini öneriyorlar. Annan Planı türünden bir siyasetin Kıbrıs'taki çözümü simgelediğini söyleyen iki parti de (CTP-AKEL) ve de anavatanları da hükümette ve bir türlü anlaşmıyorlar! İşte bu çıkar dalaşında saf tutulmasını öneriyorlar! Önerileri kabulümüz değildir.



KOLA YASAKLANDI

Kıbrıs'ın kuzeyindeki anaokulu ve ilkokulların bazı kantinlerinde cola başta olmak üzere gazlı içeceklerin satışı durduruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı sonucunda durdurulan satışlar ile çocukların meyve suyu ve ayran gibi sağlığa yararlı içeceklerle yönlendirileceği bildirildi.

Diş Tabipleri Odası'nın da destek verdiği uygulama 13 okul kantininde başlatıldı.

Ortaokul ve lise kantinlerinde cola başta olmak üzere benzer zararlı gazlı içeceklerin satışının serbest olması ise bir eksiklik olarak duruyor.

Sadece kantinlerin değil, herkesin elini uzatsa deşeceği market,



bakkal, benzinlik gibi alışveriş mekanlarında da bu tür içeceklerin satılıyor olması sorunun kapsamlı ve Coca-Cola, Pepsi gibi gazlı içecek şirketlerinin çıkarlarına darbe vurmaktan çekinmeyecek devrimci bir sağlık politikası ile çözüleceğini kanıtıyor.



SOSYALİST GENÇLİK

13 Ekim Cuma 2006, Yıl:2 Sayı: 87

KSP GB Haftalık Yayın Organı



Kıvılcım

GENÇLİK BU BEYİNLERİN ELİNDE!

YDÜ Hukuk Fakültesi'nde okuyanlar, Şeref Ertaş ismini iyi bilirler.

Medeni Hukuk, Eşya Hukuku, Miras Hukuku gibi özel hukuk dallarında dersler veren bu zat-ı muhterem, dersinden öğrenci geçirmemesiyle meşhurdur.

"Ne kadar çok öğrenci bırakırsam o kadar iyi hoca olurum"saçmalığından mıdır bilinmez, bu hocanın dersinden geçebilmek için öğrenciler kırk takla atarlar.

400-500 öğrencinin girdiği bir sınavdan sadece 15-20 öğrencinin geçmesinin tüm sorumluluğu ise öğrencinin tembelliğine ve disiplinsizliğine yüklenir.

Şeref Ertaş'ın yaşamın her alanında (keza verdiği dersler de dahil) katı bir liberal, aynı zamanda sıkı bir rejim yanlısı olduğu da bilinir.

Bu hocaya, "Hocam, bu Miras Hukuku sınıflı toplumlara özgü bir hukuk dalı. Peki bu iyi birşey mi?" diye sorsanız önce yerinde şöyle bir yaylanır, sonra bir süre ne olduğu anlaşılamaz şeyler mırıldanır, en sonunda "bu dersi hatmedeceksiniz" temasıyla sorunuz "yanıtlamış" olur.

Kitap okuyan bir robot gibi ders anlatan Şeref Ertaş, derste zaman zaman konu dışına çıktığında öğrencilerin hakları için

mücadele etmesini savunur, örgütlenmenin ise ne kadar kötü bir şey olduğunu söyler, örgütlenme kötüyse koskoca hukuk fakültesi öğrencilerinin örgütlerle hiçbir işi olmayacağını/olmaması gerektiğini falan vaaz eyler.

Hukukçular, barolar birliği altında örgütlenince olur da, bu iş parti, dernek, birlik türü örgütlenmelere gelince hukukçuluğa yakışmaz!

Aslında konumuz, bu çürümüş maarif sisteminin çürümüş bir elemanını çekiştirmek değil.

Konumuz, Şeref Ertaş özelinde akademi çevrelerinin ne hale geldiği ve nasıl nesiller yetiştirildiğidir.

Şeref Ertaş, aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı'dır.

Evrensel gazetesinin 5 Ekim tarihli sayısında manşete çekilen haber, taşın altından yine Şeref Ertaş'ın çıktığını göstermektedir.

Bu yüzden bu ismin üzerinde bu kadar yazmış bulunmaktayız.

Fakülte açıldığında panolara asılan Ertaş imzalı dekanlık yazısında önce üniversitenin güzellikleri sıralanıyor.

Ardından şu ifadelere yer veriliyor;

"Üniversite yönetim kurulu kararı ile kayıt yenileme harcı olarak 60 YTL harç alınmaktadır. (...) Fonda toplanan paraların rektörlük tarafından harcanması saydam olup, isteyen herkesin kontrolüne açıktır. Bu konuyu ülkemizi bölmeye çalışanlara bir fırsat yaratmayacak şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Prof. Dr. Şeref Ertaş."

Yani hukuk fakültesinin dekanı, toplanan har(a)çların herkesçe denetlenebileceğini ama para vermemenin de ülkeyi bölmek anlamına geldiğini savunuyor.

Yani Şeref Ertaş, muğlak ifadesinde fondaki paraların kontrol edilebileceğini söylüyor ama bunu kimlerin nasıl yapacağını ve bunun "bölücülük" olup olmayacağını açıklamıyor.

Yani demokrat, ilerici kimliğiyle tanınan bir öğrenci fondaki paraların akibetini sorsa "bölücülükle" suçlanmasın an meselesi!

Ya da harçlara karşı çıkılıp parasız eğitim istense, öğrenci yine bölücü olacak!

İşte YDÜ'nün medar-ı iftihar olarak gösterdiği, o okulda da öğrenciye kan kusturan gerici ve siyasi paranoyak bir hocanın ibret verici akademik kariyeri!

İlkokuldan üniversiteye kadar kimlerin ellerinde yetiştiriliyoruz, iyi görelim!

Soyguncu Yıl Marşı

Bacanak koalisyonuna ithaftır.

**Çıktık şişkin cüzdanla
10 yılda her soygundan
10 yılda 15 milyon
dert yarattık utanmadan.**

**Başta bütün MAFİA'nın
Saydığı baş bezirgân
Hortum bankalarla ördük
Kaynata yurdu dört
yandan**

**Hırsızız, bu düzeni
Korumaya tüm siperiz
Hırsıza doymak yaraşmaz
Hırsız önde, hırsız ileri.**

Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



**Vergimizi
Ödüyoruz, Ama
Paralı Eğitim Daha
da Yaygınlaşıyor!**

Soru

Finlandiya'nın önerileri Kıbrıs sorununu çözecek mi?

Polemik

Yine bir işçi inşaattan düşerek yaşamını yitirdi! Sermaye'nin katil olduğuna şimdi inandınız mı?

Üniversite Günlüğü

YDÜ "Sosyal Etkinlik Parası" diye her yıl ekstradan 100 Dolar para alıyor. Ama ne sosyallik var, ne de etkinlik!

SİNİR KÜPÜ

Afrikanlı Damla Özhan'a göre işçilerin sınıf bilinci ve örgütlenecekleri sağlam yapı yok.

E be Damla kardeşim, sende de KSP'yi görebilecek sınıfsal göz yok!

Nere bakıyor senin gözler canım benim?

TC'den yeni hükümete çağrı;

"Ortak Hedef, Kıbrıs'ta Çözüm"

Kıbrıs işçisi elini bir çözsün de,

Görün bakalım nasılmış Kıbrıs'ta çözüm!

İşinize gelmez değil mi garagöz perdeleri sizii!

DAÜ rektörü diyor ki; "Dimdik Ayaktayız!"

Arkadan kim el atıyor acep bunlara ki düşmesinler?

Sivil polis, özel güvenlik, siyasi şube, parababaları, siyasetçiler, asker?

Arkası amma da

sağlamış DAÜ'nün haa!

Gümbürt diye yıkılırsınız birgün!

Demedi demeyin!

THY uçağı İtalya'ya nasıl kaçırıldı öyle?

Silâhsız adam şıp diye kaçırdı uçağı!

İkna gücü çok sağlamış.

"Uçağı kaçırmama izin verin, bari yolcular İtalya görsün" mü dedi acaba?

Ya da fena tehdit etti pilotu;

"Bak pilot! Eğer uçağı İtalya'ya sürmezsen kulağına fiske, burnuna yumruk, kafana da şu hostesi atarım görürsün gününü! Bas ulan gazal!"

Bu korsanlık işi anca böyle olur...

Milletin saati var, alarmı var kardeşim!

Şu Ramazan topunu atmayın artık!

Her gün camlar zangırdıyor vallahi...



En sonunda kafama atacaksınız o topu, tam olacak!

- Sinir küpü topu dikmiş, ölmüş.

- Aa, niye?

- Kafasına Ramazan topu düşmüş...

Diyaloğa bak!

Oldu mu şimdi?

Finlandiya'nın önerileri konusunda TC KKTC'ye, KKTC de TC'ye topu atıyor.

Öneriler eşşeğe döndü bir o yana bir bu yana gitmekten.

Eşşek emperyalizmin eşşek önerileri n'olacak!

"Gerici burjuvazi, her yerde ve her zaman, din düşmanlıklarını körüklemeye büyük özen göstermiştir."

Yazar: Lenin

Kitap: Proletarya Kültürü

Sayfa: 90

Yayınevi: Yar Yayınları

Sovyet Ekonomistleriyle Beş Görüşme 1942-1952

Bölüm: 29

SORU: SSCB'de kar kategorisi nasıl anlaşılmalıdır?

CEVAP: Belli bir miktar kara ihtiyacımız var. Kar olmadan rezerv yaratamaz, birikim yapamaz, savunma görevlerinin yerine getirilmesini destekleyemez, toplumsal ihtiyaçları karşılayamayız. Burada kendisi için emeği ve toplum için emeği görüyoruz. Kar sözcüğünün kendisi çok kirli bir hale gelmiştir. Başka bir kavramın olması iyi olurdu. Ama hangi kavram? Belki net gelir? Kar kategorisi altında tamamıyla farklı bir içeriği sakladık. Bizde, ne kendiliğinden bir sermaye akışı, ne de rekabet yasası var. Ne kapitalist aşırı kar yasası, ne de ortalama kar yasası var bizde. Ancak kar olmadan da ekonomimizi geliştirmek mümkün değildir. Bizim

işletmelerimiz için minimal kar bile yeterlidir ve bazen başka işletmelerin karları sayesinde karsız da çalışabilirler. Biz kaynakları kendimiz dağıtıyoruz. Kapitalizmde sadece kar yapan işletmeler ayakta kalabilir. Bizim sistemimizde ise çok karlı, bir şekilde karlı ve tamamıyla karsız işletmeler vardır. İlk yıllarda ağır sanayimiz hiç kar yaratmadı; fakat daha sonra kar yaptı. Genel olarak ağır sanayi işletmeleri ilk dönemlerde kendileri araç ihtiyacı duyarlar.

NOT: L.M. Gatovsky, I.I. Kuzminov, I.D. Lapyev, L.A. Leontyev, K.V. Ostrovityanov, V.I. Pereslegin, A.I. Pashkov, D.T. Shepilov ve P.F. Yudin'in notlarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca Atlas, Arakelyan, Bolgov, Vasileva, Gusakov, Kozlov, Lyubimov ve Rubinstein'in notları da dikkate alınmıştır.

Künye: Sosyalist Gençlik, Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi yayın organıdır. Ücretsiz olarak, Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek gazetesi eki olarak ve elden dağıtılır.

Parke

Ziya Çelik

ASFALT İÇSEM YERİDİR

Sabahın bir körü hastanedeyiz.

Ağrımız var, sancımız var, sorunumuz var yahu!

Rahatsızlığımıza derman bulmak için elektronik gişeye yaklaşıyoruz.

Gişenin önüne yeşil biber kılıklı bir adam dikmişler, size hastalığınıza göre bölüm fişi kesiyor.

Kardiyoloji, nöroloji gibi terimleri bilmeyenler "şuram ağrıyor" diyor, ona göre kesiliyor fiş...

Peki o gişeci eleman hangi hastayı hangi bölüme "sevkedeceğini" biliyor mu?

Fişimizi alıp kaydımızı yaptırıyoruz.

2.5 YTL karşılığında tedavi olacağız...

Hastanede çok büyük bir yığılma yok.

Sabahın 7'sinde geldiğimiz için mi böyle, bilemiyoruz...

Bazı bölümlerin doktorları gelmek bilmiyor, hastalar huysuzlanıyor.

Polikliniklerin önüne koydukları işgüzar görevli devamlı birşeyler söylüyor hastalara.

Bu ütü masası kılıklı işgüzarı nerden bulmuşlar, dur şuna az ilişeyim derken sıramız geliyor, muayeneye giriyoruz.

Kısa bir tetkikten sonra, bir yığın test kağıdıyla odadan ayrılıyor.

Laboratuvara "bu tetkikler kaç patlar?" sorumuzu tedirgin bakışlarla iletiyoruz.

Laboratuvarın muhasebe kısmındaki

katalitik soba kılıklı adam hesaplıyor ki 53 YTL lâzım.

Ütü masası kılıklı işgüzardan sonra katalitik soba da iyi haber vermiyor...

Hesap-kitap edip parayı denkleştiriyoruz...

Ya denkleştiremeyenler?

Onların hasta olmaya bile hakları yok!

Rahatsızlık ciddi olabilir...

Bu yüzden detaylı tarama istedi doktor.

Ultrasona da girmek icap ediyor.

Özele para yetmez, kötünün iyisi, daha ucuza hastanede halletmeli bu işi...

Labirente benzer yerlerden geçerek ultrason merkezini buluyoruz.

Oraya diktikleri adam da aynı patlamış mısıra benziyor.

"Ultrasona girme niyetindeyiz, tabii sakıncası yoksa" diyerek kağıdımızı uzatıyoruz.

"Size 17 Ocak 2007'ye gün veriyorum" diyor mısır abi...

Gülsek mi, ağlasak mı, yoksa zaten patlamış olan mısır abiyi bir güzel bir daha patlatsak mı diye düşünüyoruz...

Elde bir yığın kağıt, hastane önündeyiz.

17 Ocak 2007...

3 ay 11 gün sonrasına gün verdi adam... E, bizim durumumuz acil be adam?!

Demek oluyor ki Türk kahramanlığı devreye girecek,

17 Ocak 2007'ye kadar ölmeden bekleyeceğiz!

Elimizde 53 YTL + 17 Ocak 2007 tarihi...

Nasıl yakılmaz birer sigara...

Nasıl çekilmez ciğerlere duman, tiryakiyiz tiryaki!

Ancak hiçbir derdimizin sigara ile çözülemeyeceğinin de bilincinde olmalıyız.

Onların istediği bu zaten; çok yönlü vurgun.

Ben böyle ücretli sağlığın,

3.5 ay sonrasına gün verilen hastanenin...

Tiryakisi ettiler bizi kardeşim, neylersin!..

Bir yanda insan canı, diğer yanda işadamlarına dağıtılan kredilerin yüzde biriyle inşa edilebilecek mükemmel bir hastane...

Asfaltı içsem yeridir!

Bu sistem içinse,

Ölen ölür,

Kalan sağlar dandik sağlık sisteminindir!

Oysa sosyalizmde "insan merkezli" yaşam sözde değil gerçekte hayat bulmuştur. Sosyal devlet, bedava ve de kaliteli sağlık hizmeti ancak sosyalizmde olmuştur. Bu da çok iyi biline...

Not: Canımın cânı geçmiş olsun... Bunu da atlatacağız...



Bu köşemizde kare bulmaca yerine, daha farklı bir zeka oyunu olan Suduko bulmacalarını yayınlayacağız.

Her sayı kolay, orta derece ve zor olmak üzere üç farklı seviyede sudoku

bulmacasını ve çözümünü bu köşemizde siz okurlarımıza sunacağız.

Hepinize keyifli ve faydalı bulmaca çözmeler...

KSG Bulmaca Köşesi

Sudoku Nasıl oynanır?

1 - Toplam 9x9=81 adet kareye 1'den 9'a kadar rakamlar yerleştireceksiniz.

2 - Her bir rakam her bir satırda sadece bir kez yer alabilir.

3 - Her bir rakam her bir sütunda sadece bir kez yer alabilir.

4 - Her bir rakam her bir alt karede (3x3'lük karede) sadece bir kez yer alabilir.

	5		3				8	
	2	1		9			5	
	9							2
		5			3		6	8
				2				
6	8		5			4		
5							7	
	7			3		2	9	
	6				5		4	

1	4	8	5	7	2	3	6	9
5	6	2	9	3	4	8	7	1
6	7	3	1	8	9	2	4	5
3	2	4	9	1	5	7	8	6
7	1	5	8	2	6	9	3	4
8	6	9	3	4	7	5	1	2
2	3	7	4	5	1	6	9	8
4	5	6	7	9	8	1	2	3
9	8	1	2	6	3	4	5	7

Görüş

Ali Zafer

Anarşist Bakış...

Geçtiğimiz gün internette bir siteye rastladım... Sitede "Anarşist Bakış" isimli yazımdaki gibi bir sayfa başlığı vardı...

Teorik-pratik bilgiler verilmekte ve Noam Chomsky'nin birçok yazısı falan yayınlanmaktaydı...

Herneyse yazıları okumaya başlayınca kullandıkları kitapları, okudukları kitapları falan araştırmaya kalktım...

İyiki de yapmışım çok ilginç bulgulara rastladım...

Bu tür kitapların altında okuyucu görüşleri yer alıyordu...

Kropotkin'in yazdığı kitaplarda genelde incelediklerim...

İnsanlar şunu söylemekteydiler: "İçimde anarşist bir duruş olduğumu sezinledim!"

Bu ilgimi çekti...

Emperyalizm yani burjuva düzen insan hayatı içerisinde sayısız sorun ve çelişki üretir. İnsanlar arasında yozlaşmacı, sosyal alanda birbirine düşman eden ve tüm insani ilişkileri yok eden olgular yaratır...

Peki alternatif olarak sizce neyi destekler?

Bakın mesela Musollini'yi ele alalım...

Musollini'nin anarşistlere yaşadığı dönem içerisinde en az zararı verdiğini biliyor muydunuz?

Devrimcilerin kanını akıtırken anarşistlerle fazla ilgilenmiyordu faşizm...

Aynen bir köprü gibi...

Yalnız daha da ilginç birşey daha var...

Artık anarşistler de eskisi gibi örgütsüz değiller...

Örgütlenmeye ve kuvvetlenmeye çalışıyorlar... Kime karşı? Emperyalizme ve faşizme karşı mı? Hayır..

Bütün varlığa, insanoğlunun, bilmin varlığına karşı....

Bazen Amerikan sinemalarında filmler izlerim...

Severim de Hollywood filmlerini bence görsel anlamda güzel filmler de çıkartmıyor değiller herifler!..

Tabi bu işin espirili yanı, filmlerde hep gözüme çarpan bir taraf var; hani sokaklarda varelle içerisinde ateşli ortamlar falan yaratırlar ya



filmlerinde...

Hani loş ışık, ateşli ortam roman havası falan...

Tam da anarşist bir yapıyı aşıyor değil mi?

İşte bunun adı burjuvazidir...

Bakın İspanya devriminde yaşananlara...

Devrimciler'e anarşistler tarafından uygulanan yaptırımlara...

Diyalektik bize neyi işaret eder?

Diyelim ki bir konu üzerine konuşan 5 kişi var...

Mutlaka ki bu konu üzerine karar veren ve yorum yapanların sayısı eğer ki 5 kişi 5 tane farklı görüş koyuyorsa, doğruyu söyleyen kesin ya 5 kişiden 1 tanesi ya da hiçbiridir yani doğru görüşü ortaya 5 kişiden hiçbiri koyamamıştır...

Kurtuluşa ulaşmanın ideolojisi kaç tane?

"Askere gitme, diren!" diyor anarşistler...

Neden? Askerde silah eğitimi var, savaş teknikleri var...

Ha belki yalan dolan burjuva propağandalara da yok değil ama bunlar var diye onlara karşı savaşıma tekniklerini öğrenmemek akılcı birşey mi?

"Cocacola içmeyiz!" diyor anarşistler...

E güzel peki ne içersiniz? diye sorduğumda "pepsi içeriz! Onlar daha az burjuva..." diyorlar...

İlginç değil mi?...

Şeytan daima ayrıntıda gizlidir...

Eğer ki şeytana karşı mücadele ediyorsak, ona pabucu ters giydirecek cinsten adamlar olmamız gereklidir...

Bugün ülkemizde de anarşist yapılar veya kimbilir kurumlar var hatta "başka bir kültür mümkün" diye yapılananlar bile vardır kimbilir...

İddiaya giriyorum ki birgün bu örgütler partileşecek...

Ve halkı anarşizme yönetecek...

Anarşist parti olur mu demeyin...

Adamlar tam olarak anarşistiz demeseler bile bal gibi halkı "özgürlükçü sosyalizm" adı altında "liberter sosyalizm" denen düzene yani proletarya diktatörlüğünü reddeden düzene doğru kayıyorlar.

Bu sadece basit bir örnektir ve bu gibi olgulardan ders çıkartılması gerekir fikrimce...

Anarşizim ne midir?

Anarşizm, burjuvaziyi yıkarak işçi sınıfının iktidarının kurulmasını reddeden, sözde her "türlü diktatörlüğe karşı" felsefesi ile burjuvaziyi ayakta tutmaya yarayan bir ideolojidir. Bu ideoloji Marx tarafından yaklaşık 150 yıl önce yerle bir edilse de sosyalizmin aldığı darbelerden dolayı burjuva aydınlar tarafından tekrardan ısıtılarak önümüze konuyor.

Yarın böyle bir yapılanma ülkemizde partileşecek, kimbilir...

Bunun için kurtuluşa uzanmanın yolunu iyi seçelim ve bu yönde mücadele edelim...

Barış ve sevgi dolu günleri görmek dileğiyle...

HARVARD'DA ZORUNLU DİN EĞİTİMİ

ABD'nin en eski ve önemli üniversitelerinden Harvard Üniversitesi, müfredata zorunlu din dersi koyuyor.

Yapılan açıklamalara göre bir fakülte komitesinin

müfredata zorunlu din dersi koyma önerisinde bulundu.

Öneri yaşama geçerse, Harvard bir anlamda eskiye dönecek!

Çünkü Harvard, 1600'lerde başka üniversitelerden din adamı almak yerine Amerika'nın kendi din adamlarını yetiştirmesi için kurduğu bir okuldu.

Önerilen raporda ise "Din ve



Demokrasi", "Evrin Kavramı", "Niye Tanrı'yı Amerikalılar Seviyor da Avrupalılar Sevmiyor" gibi dersler yer alıyor.

Bilim dünyası, her geçen gün daha çok dinsel gericiğin batağına sürükleniyor.

Akıllı yaratıcı türünden "teorilerin" ardından üniversitelere zorunlu din dersi konması, bu hamlelerin yeni bir başlangıcı...

DAÜ ÖĞRENCİSİ SUSMUYOR

Geçen seneden itibaren bir dizi ekonomik-akademik sorunları protesto eden ve çözüm arayan, en son eylemi de geçtiğimiz haftalarda yapan DAÜ Kollektif Öğrenci

Hareketi, bu sefer kafeterya fiyatlarını protesto etti.

Üniversite kantinlerinin fahiş fiyatla ürün satması üzerine

merkezî derslikler önünde toplanan 100 kişilik öğrenci grubu sloganlarla yürüyüşe geçti.

"Müşteri Değil, Öğrenciyiz", "Rektör Uyuma, Öğrencine Sahip Çık", "Sermaye Defol, Üniversiteler Bizimdir" sloganlarının atıldığı

eylemde konuşan Halil Sayın, üniversitenin bilim üreten bir yer olmaktan çıkarak sermayenin büyük bir pazarı haline geldiğini ve öğrencinin para üreten makinalar

olarak görülmesini asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

Halil Sayın, bir süreliğine kantin boykotu yapacaklarını da konuşmasına ekleyerek,

ulaşım sorununu da eleştirdi ve satın alınmış olan otobüs hizmetinin kendilerine tekrar satıldığını söyledi.

DAÜ öğrencisinin hak arama mücadelesinin yanında olduğumuzu belirtiyor, mücadelelerinde başarılar diliyoruz.



ABD'de Bush Karşısı Protestolar

ABD'li göstericiler Bush Yönetimine karşı Birleşmiş Milletler binası önünde ve öğleden sonra da Union Meydanı önünde eylem düzenlediler.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 190 bölgesinde 5 Ekim günü Dünya Bekleyemez Koalisyonu'nun düzenlediği gösterilere bazı çalışanlar da işyerlerini ve okulları terk edip destek verdiler. Bush Yönetimi'nin Irak savaşından, terörle mücadele yöntemlerinden ve de küresel ısınma ile ilgili tavrından şikayetçi olduklarını gösteren protestolar düzenlediler. Geçen sene Kasım ayında da Bush Yönetimi'ne karşı ABD'nin 70 şehrinde gösteriler düzenlenmişti.

Şikago

Dünya Bekleyemez Yürüyüşü adı altında örgütlenen protestolara



katılanlara karşı çok sayıda polisin göreve çağırılması dikkat çekiciydi. "Bush rejimini görevden atın" sloganlarının yer aldığı yürüyüşlerde bazı şehirlerde göstericilerin sayısından fazla polis yer aldı.

Daha çok da Irak savaşına katılımın protesto edildiği gösterilerde Irak'taki askerlerin güvenliği konusuna dikkat çekildi.

Kızı Irak'a asker olarak yeni gitmiş bir anne "18 Ekim'de 19'uncu yaş gününü kutlayacak. Tabii o güne kadar yaşarsa" diyerek kızının hayatından endişe ettiğini ifade etti.



Kimi göstericiler ise bu gösterilerin partizanlıkla ilgisi olmadığını liderlikle ilgili olduğunu ve Bush'un liderliğinden memnun olmadıklarını söylediler.

Washington

Beyaz Saray önünde yapılan gösteride Bush hükümeti suçlu ilan edildi.

Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler, diğer 190 şehirdekiler

gibi Bush Yönetimi'nin Irak savaşı politikaları yanında küresel ısınma ile ilgili politikalarını da eleştirdiler.

Dünya Bekleyemez Koalisyonu örgütleyicileri Bush rejiminden kurtulmak için çok büyük bir örgütlenme içine girdiğini açıkladılar.

New York

New York'ta ise protesto

yürüyüşü BM binası önünde başladı.

Union Meydanı önünde yapılacak eylem için gece saat 9'a kadar izin alındığı halde New York Polis'inin tepkisiyle karşılandı.

New York Polisi akşam saat 6'dan sonra gösterinin devam etmesine izin verilemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine göstericiler de mahkemeye başvuracaklarını açıkladılar.

Göstericiler "Bu savaş bitmelidir" ve "11 Eylül maskesini indirin" sloganı ile hükümetin ikiz kulelere yapılan 11 Eylül 2001 saldırısında parmağı olabileceğini ima ettiler.



82 yaşındaki bir gösterici gösterilerin gücüne inandığını belirterek sivil hakların bu şekilde kazanıldığını hatırlattı.

Seattle

Seattle'daki gösterilerde gösterinin barışçı olduğu bildirildiği halde 5 kişi tutuklandı.

Göstericiler Bush hükümetiyle dalga geçer şekilde kıyafetler giydiler ve sloganlar atıldılar.

Kalabalık grupların gösteri yaptığı diğer şehirler arasında Portland, Los Angeles, Reno, ve Ashville de bulunmaktadır.

Portland'da en az 10 kişinin tutuklandığı bildiriliyor.

Dünya Bekleyemez Koalisyonu 2005 senesinde örgütlenmiş ve Bush Yönetimi'ne karşı çeşitli gösteriler düzenlemiştir.

Bangladeş Tekstil İşçilerine Polis Saldırısı

Bangladeş Tekstil İşçilerine Polis Saldırısı

Geçtiğimiz haftalarda Bangladeşli tekstil işçilerinin gösterilerine polis ve şirket korumaları tarafından saldırıldı. Dünyada en az ücretle çalıştırılan işçiler asgari ücrette artış, dini tatillerde çalıştırıldıklarında fazla mesai parası talep etmektedirler ve de işveren satışmalarına karşı çıkmaktadırlar.

Ulusal Ücret Komisyonu'nun şu an aylık 600 taka olan ücretleri 1,604 takaya (23 dolara) çıkarmayı önermesi ile protestolar başladı. 1994'den beri asgari ücretin değişmediğini bildiren sendikalar asgari ücretin 2000-3000 taka arasında artırılmasını istiyorlar.

26 Eylül'de Dakka'nın Shewrapara bölgesindeki fabrikalara giden yolları kapatan işçiler 4 gün önce kapatılan bazı işyerlerinin açılmasını talep etmişlerdi.

En az 200 işçi ve 7 gazeteci de 29 Eylül'de Uttara'daki gösterilere yapılan polis saldırısında yaralandılar. Bu portesto işverenin kiraladığı korumaların işçileri işyerinden atma çalışmalarına karşı yapılmıştı. Bir gazete fotoğrafçısı



ve en az 10 işçi kritik şekilde yaralandı. ertesi gün de polis binlerce göstericiye Dakka'da gözyaştırıcı bomba ve plastik mermi kullandı ve en az 50 kişiyi yaraladı.

1 Ekim'de polisin ve güvenlik bekçilerinin tekstil işçileriyle çatışmasında en az 100 işçi yaralandı ve 5 fabrika ve 20 araç tahrip edildi. Bu protestolar işçilerin işe alınmalarını ve 2 tanesinin de güvenlik bekçileri tarafından fena şekilde dövülmelerinin ardından başlamıştı.

2 Ekim'de Opex Grup çalışanları ve destekçileri Mirpur'da gösteriler düzenlediler. 15 işçi şirketin kiraladığı saldırganlar tarafından yaralandı. İşçilere karşı polis ve hareket halinde bir tabur konuşlandırıldı. Aynı gün 200 Garry Stone Sveter fabrikası işçileri parça başı ücretlerde işverenin kesintiye gitmesi üzerine iş bıraktılar. Diğer bin tekstil çalışanı da protestoya katıldı.

Bangladeş'te 2 milyon işçi çalıştıran 4,200 civarında tekstil fabrikası vardır. Bu işçilerin yüzde 85'i kadındır. Geçen mali yılda Bangladeş'in global tekstil ihrac kotasının yüzde 24 artmasıyla tekstil üretimi de tavana vurdu.

Avrupa'da Özelleştirmeye Karşı Eylemler

İtalya:

Telecom Italia çalışanları 4 Ekim günü şirketin cep telefonları kısmının özele satılmasına karşı iş bıraktılar. CGIL sendikası tarafından örgütlenen greve şirketin 63 bin çalışanın yüzde 80'inin katıldığı bildirildi.

Milano'nun kuzey kısımlarında da tahminen binlerce kişi gösteri düzenledi.

Telecom Italia'nın cep telefonları için 2 kısma ayrılması birinin sabit hat ticaretiyle genişband ve medya hizmetlerine verilmesi önerisine karşı çıkmaktadır.

Bu öneriyi sunan Başkan 15 Eylül'de istifa etmiş yerine geçen başkan ise Telecom Italia'nın 1997'de özelleştirildiği dönemde başkanı.

Almanya:

Almanya'da demiryolu işçileri özelleştirmeye karşı ve iş güvencesi için greve gittiler.

19 Eylül günü 1,700 demiryolu işçisinin katılımıyla gerçekleştirilen grev özelleştirme ve işten çıkarmalara karşı bir ihtar greviydi. Grev dolayısıyla 3 Alman yerel devletinde tren saatlerinde aksamalar oldu. Bazı büyük şehirlerde iş yerine gitmek için tren kullananlar tren hizmetlerini kullanamadı.



Alman hükümeti demiryolu şirketinin yarısını 2008 yılında milyarlarca euroya satmayı planlamaktadır.

Geçtiğimiz 2 haftadır Transnet ve GDBA işçi sendikaları ile devlete ait demiryolu şirketi Deutsche Bahn arasında özelleştirme ve iş garantileri konusunda görüşmeler yürütülmektedir. Görüşmelerde Deutsche Bahn, hükümet 2010'a doğru demiryolu işletmesini satmayı ve hatları, rayları ve

istasyonları devlet elinde bırakmayı kararlaştırırsa demiryolu işçilerine iş garantisi veremeyeceğinde ısrar ediyor.

Fransa:

Parlamentoda Gaz de France şirketinin özelleştirilmesi tartışmalarına karşı Fransız sendikalarının çağrısıyla gaz ve elektrik çalışanlarının tüm Fransa genelinde 12 Eylül'de başlattıkları eylemler devam etmektedir.

Fransız hükümeti kişilerin ve de örgütlerin özelleştirmeye karşı çağrılar karşısında yalnız kalmaktadır.

Gaz de France



Sigara Firmalarının Marifetleri

Gün geçmez sigaranın sağlığa zararları medyada ele alınmasın. Bilim adamlarının sigaranın sağlığa zararları konusunda yıllardır yaptıkları araştırmaları küçük düşürmek için sigara firmalarının harcadığı milyarlarca dolarlar gözden kaçıyor. Hatta sigara içen arkadaşlarımız bile sigaranın sağlığa zararları konusunda yapılan açıklamaları reddetmiyor. Tüm bunlara rağmen sigara firmaları azami karlarını ve de varlıklarını korumak için gençleri sigara bağımlılığı yapmak için her türlü yola baş vuruyorlar. Hem de burjuva yasaları kullanarak...

Geçtiğimiz haftalarda dünya basınında çıkan bir haber sigara firmaları gençlere sigarayı daha çeki yapmak için sigaraları "tatlılaştırma" yöntemine baş vurduklarını duyurdu. Sigara firmalarının sigaraları üretirken şeker, şurup, bal ve hatta çekici meyva suyu lezzeti kattıklarının sonuçları Yiyecek ve Kimyasal Toksikoloji dergisinde yayınlandı. Böylece ilk başlangıçta sigaradan tiksinenin etkisi azaltılmış oluyor gençler arasında...

Dünyanın önde gelen sigara tekellerinden Philip Morris,

Britanya Amerikan Tütün (BAT), RJ Reynolds Tütün, Gallaher, ve Japonya Uluslararası Tütün firmalarının bu kurnazca davranışları akciğer kanseri hastalığının da artmasına neden oluyor. Araştırmalara göre şeker tadı almak için gençler bir yandan daha fazla sigara tüketiyorlar. Diğer yandan da "şekerli" sigaralar yanarken aketaldehayt (bir zehirli madde) üretiliyor, duman daha zehirli oluyor ve bu madde de gençlerin ve sigara içenlerin nikotin bağımlılığını artırıyor.

Sigara tekelleri "tatlandırılmış" sigaraların yasalarla yasak olmadığını açıklayarak "müşteri memnuniyeti"ni mazeret olarak göstererek tüm şirketlerin müşterilerini memnun etmek ve daha fazla mal satmak için "müşteri memnuniyeti" yöntemini kullandıklarını övünerek anlatıyorlar.



Haksız da değiller...

İngiliz Gallaher firması (Silk Cut sigarasını üreten) 2005 yılında sadece sigara satışından 551 milyon sterlin kar yaptı. British American Tobacco firmasının 2005 yılı karları 2,830 milyon sterlin... Aynı dönemde RJ Reynolds ve Japonya Uluslararası Tütün firmalarının karları ise 36.9 milyar dolar.

Sigara üretiminde otomasyon, yatırım ve kişi başına elde edilen kar oranları dikkate alındığında sigara üretimi ve satışının dünyanın önde gelen en karlı işletme olduğu açıkça görülüyor.

Bu nedenledir ki sigara firmaları prestij sporlarını sponsor etmek için kıyasıya yarışıyorlar. Dünyanın her yerinde reklamlara tonlarca dolar harcasalar da bu harcamaların kat kat üstünde paralar elde ediyorlar. İngiliz Emek Partisi hükümeti Başbakanı Blair 1997 seçimleri

propagandasında bu sponsorlukları kaldırma sözü vermişti ama "yağma yok" denen cinsten yapamadı.

Ülkemiz Kıbrıs'ta uyuşturucu konusu gazetelerde işlense de gerek uyuşturucudan gerekse de sigaradan ne kadar karlar elde edildiği ele alınmıyor bile... Uyuşturucu burjuva yasalarına göre yasak olduğundan polisler arada bir küçük satıcıları yakaladıklarında medyaya manşet oluyor. Ancak sigara tüccarları ve de bakkalların sigaradan elde ettikleri karları araştırıp yayınlamaya ihtiyaç duymuyor bizim medyamız...

Yasak haplar ve uyuşturucular ortaokullara kadar giriyor ancak rejim ve onun polisi gencecik çocuklarımıza bunları pazarlayanları bir türlü bulup ortaya çıkaramıyor. Bu yetmezmiş gibi yine ortaokul ve lisedeki gençlerimize sigara satanlara bu rejim ve onun polisi ses dahi çıkarmıyor. Oysa her köşede her çocuğa satılan ya da verilen her sigara, sigara tüccarları ve tekelleri için azami karların garantilenmesinden başka birşey değildir.

YAŞAM PAHALILIĞI ARTARAK SÜRÜYOR

Devlet Planlama Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre Eylül ayında tüketici fiyatları Ağustos ayına göre % 3, Aralık 2005'e göre % 15.9, Eylül 2005'e göre % 16.8 arttı.

Pahalılık rekoru, % 134.8 ile salatalıkta olurken, birbiriyile amansız bir rekabet içindeki uçak fiyatları % 48.6 düştü.

Ana mal ve hizmetlerdeki değişiklikler de şu şekilde;

- Gıda ve Alkolsüz İçecekler: % 6.9
- Alkollü İçki ve Tütün: % 0
- Giyim-Ayakkabı: % 2.5
- Konut, Su, Elektrik, Gaz: % 8
- Sağlık: % 2.5
- Eğlence-Kültür: % 1.4
- Eğitim: % 5.1

Eylül ayında Ağustos ayına göre en yüksek artışlar ise şöyle;

- Salatalık: % 134.8
- Karpuz: % 120.2
- Dolmalık Biber: % 102.2
- Maydonoz: % 82.1



- Sivri Biber: % 77.7
- Patlıcan: % 71.4
- Banya: % 64
- İlkokul Kitapları: % 20.6
- Ortaokul Kitapları: % 58
- Lise Kitapları: % 20
- Konut-Elektrik Ücreti: % 37
- Özel Üniversite Ücreti: % 21.1
- Numaralı Gözlük Camı: % 20

En temel ihtiyaçlarımızdan kültür-sanat-egitime kadar ulaşan zamlar bu şekilde...

Ekonomimiz büyüyor, kalkınıyoruz, refah artıyor diyenlere duyurulur!

YİNE Mİ ETİK TARTIŞMASI?

Memlekette çıkarı zedelenen "Etik" tartışması açıyor! Son "Etik" tartışmasının mimarına, KTHY ile HAVAŞ arasında imzalanan anlaşma nedeniyle kârı zedelenen İstanbul Airways AŞ ve İstanbul Handling Kıbrıs



Havaş
HAVAŞLANLARI YER HİZMETLERİ A.Ş.

huzursuz edecek.
HAVAŞ'la KTHY ortaklık

direktörü Mehmet Kral! Kral, yaptığı açıklamada kendilerinin 1993'ten beri 12 havayolu şirketine hizmet verdiklerini, KTHY ile HAVAŞ arasındaki niyet mektubunda yer alan İstanbul Handling'in ruhsatının lağvedilmesi ve HAVAŞ'ın ortak olmasının kendilerini hayrete düşürdüğünü belirtti.

Kral devamla "Bu, dağdan gelip bağdakini kovacak, tekellik yaratacak ve bu kadar çalışanı, şirketi ve diğer havayolu kuruluşlarını

yapacaklarsa, serbest piyasa koşullarında yapsınlar. Bizi ortadan kaldırarak tek başına bu hizmeti vermeleri son derece ayıptır"

Kârı zedelenen patronun, diğerini "etik olmamakla, ayıp etmekle" suçlaması moda oldu memlekette...

Hükümet kurulumundan pazar paylaşımına kadar ahlaktan nasibini almamış burjuva rekabet, "ahlak" nutukları atıyor!

Bu yeni moda memleketimize hayırlı olsun!

BU MEMLEKET BİZİM AMA NASIL? İŞTE BÖYLE!



Kutlay Erk, 7 Ekim tarihli Yenidüzen'deki köşesinde soruyor; "Bu Memleket Bizim, ama nasıl?" Yazımız, Erk'in kendi sorusuna verdiği yanıtların eleştirisini ve alternatifini ortaya koyma amacını taşıyor.

Erk, yazısına şu şekilde başlıyor; **"Kıbrıs sorununun çözümü sürecinde, yani şu andaki durumda ve ortamda Kıbrıslı Türkler'in adanın kuzeyinde doğal ve demokratik haklarını tam ve tümünden kullandıklarını söylemek herkesin bildiği sırrı saklamaya çalışmak olur"**

Erk'in şu andaki süreci Kıbrıs sorununun çözümü süreci olarak ele alması kesinlikle yanlış, ancak Kıbrıslı Türkler'in doğal ve demokratik haklarını kullanamadıkları saptaması tamamıyla doğru.

Erk, bu saptamasını birilerini incitmeden şöyle gerekçelendiriyor; **"Gerçekçi olmak gerek; 1963'ten beri Kıbrıslı Türkler'in ekonomik, politik ve güvenlik konularında Türkiye ile yakın ve organik ilişkileri vardır. İzolasyonlar nedeniyle dünya ekonomisinden ve siyasetinden dışlanan Kıbrıslı Türkler'in varlığını sürdürmeleri ancak bu yakın ve organik ilişkilerle mümkün olmuştur. Bu ilişkiler Türkiye'ye Kıbrıslı Türkler üzerinde etki ve bazan da yetki kullanabilme sonucunu doğurmuştur"**

Yani Erk'e göre Türkiye olmasaydı Kıbrıslı Türkler varlığını sürdüremeyecekti.

Tipik bir TMT mantığı değil mi? Madem ki Türkiye Kıbrıslı Türkler'i "kurtardı", Kıbrıslı Türkler üzerinde etki ve yetki kullanmalıdır, kullanacaktır, bunda abartılı şikayet edecek birşey de yoktur! Ne de olsa işgali yapan düdüğü de çalar Erk'e göre.

Tipik bir güce tapma siyaseti değil midir bu?

Devam edelim; **"Bu memleket bizim olacaksa, gerçekleri tüm açıklığı ve katılığıyla görmek gerek. Bu memleketin bizim olabilmesinin temel koşulu bu memleketin ekonomisinin kendi**

ayakları üzerinde durmasıdır. Mal ve hizmet üretimi ve ürünlerin yarattığı değerün üleşimi tüm üretim güçleri ve aktörleri tarafından yeniden ele alınmalıdır"

Erk meseleyi çok doğru bir yerden tutuyor.

Bu memleket bizim olacaksa, öncelikle ekonomimizin bağımsız olması gerekir.

Ekonomisi başka ülkelere bağımlı olan ülkeler, iradelerini de başkalarına teslim etmişler demektir.

Erk'in "gerçekçi olalım" dediği nokta, işte burada daha da önem kazanmaktadır.

Erk ve partisi CTP'nin bir zamanlar "Ankara, ne paketini, ne memurlarını isteriz" sloganının hasıraltı edilmesindeki rolü sayesinde ekonomik bağımlılığın hala daha devam ediyor oluşu, gerçeğin ta kendisidir.

Üretici güçlerin, yani işçilerin, yoksul köylünün, emekçinin patronun sömürü altında yaşadığı, üretilenlerin toplumsal, bunun sahipliğinin ise bireysel olduğu bir sistemde yaşadığımız gerçeğin ta kendisidir.

Bu ülkede de diğer ülkelerde olduğu gibi üretenlerin ürettiklerine sahibi olmamaları, bu ürünlere patron denemelerin sahip çıkmaları ve de çalışanlara da boğaz tokluğuna, sırası gelir boğazları da doymaz ya, ücret verdikleri gerçeğin ta kendisi değil mi? Nerde görüldü diktığı ahım şahım elbiseyi, yaptığı ahım şahım ayakkabıyı giyebilen, sabahtan akşama kadar skaloşalarda çalışan bazan da hayatına mal olan inşaat işçisinin o yaptığı villalarda oturabildiğini?

Emperyalizme kökten bağımlılık, TC, Yunan ve İngiliz üsleriyle kuşatılmış bir Kıbrıs ve kapitalist emek sömürüsü, bu adadaki gerçeğin ta kendisidir!

TC ile CTP döneminde de imzalanan son ekonomik paket, Dünya Bankası kuzey Kıbrıs raporu, bunların GERÇEK kanıtı değil mi? Partinizin ÖP ile TC müdahaleli hükümet kurması, bunların GERÇEK kanıtı değil mi? Eğer Erk, yazısında bunları belirtseydi, gerçeklerin ve gerçekçi

olma meselesinin üzerinden atlamayıp, onların üzerine parmak basmış ve ülkemizi egemenliğinde tutan işgalci güçleri hedef göstermiş olacaktı.

Ama olmadı...

Erk, topu UBP-DP-Denktaş dönemine attı.

Erk'in bu memleket bizim "vizyonu", ekonomik bağımsızlık sloganı UBP-DP-Denktaş kesimine karşı hamle yapmak içinmiş meğer...

Çünkü bu kesimin bu memleket bizim vizyonu kendi küçük gruplarınınken, CTP'nin bu memleket bizim vizyonu "biz" imiş,

yani tüm Kıbrıslı Türkler imiş... Bu Kıbrıslı Türkler içinde yeşil dolarlar için halkın onurunu, geleceğini, iradesini satan yerli patronlar da var mı?

Mesela bu "biz" içinde seçim öncesi yemekler yenen "iş" çevreleri var mı?

TC'nin, TC IMF'sinin emek düşmanı politikalarını uygulayanların "biz" kavramları anlaşılan çeşitli sermaye grupları arasında düğümliyor...

Yani Kutlay Erk'in bu memleket bizim vizyonu, "biz" kavramı ve ekonomik bağımsızlık sloganı, emperyalizmle kafa kafaya gelemeyen, onunla hesaplaşmak değil de, "gerçekçi olmak" adı altında onun varlığını koruyup ömrünü uzatmak hedefinden öte değil...

O yüzden Erk'in yazısında tüm demokrasi-çözüm-barış güçlerinin bu temelde birleşmesi (dolaylı olarak CTP'ye destek isteniyor) çağrısı hiç de "gerçekçi" değil, aksine işe yaramaz ve boş bir öneri...

Yerli patronların çıkarlarını zedelemeyen, TC'yi ise hiç mi hiç incitmeden bu memleketi bizim yapacak olan Erk, yazısının sonunda ise biraz da sol jargon kullanarak yemeğin sosunu döküyor;

"Kendi değerinden fazla üreten emeğin değerini alma mücadelesi sürdürülsün ama kendi değerinden fazla değer vermeyen emeğin başkalarının emeğini sömürdüğü de bilinsin"

Göçmen işçilerin örgütlenmesine,

sendikalaşmasına izin verilmeyen, az biraz başkaldırdı mıydı sınırdışı tehdidini burnuna dayayan bir düzeni savunan Erk, bu işçiler **"haklarını arasın"** diyor.

Ancak partisinin yayın organı Yenidüzen, KTOEÖS CTP hükümetini zorda bıraktığında velileri öğretmenlere karşı kışkırtıyor, grevci öğretmenlere "arsız, açgözlü, emek hırsız, tembel" diye ağız dolusu sövüyor "emek" adına!

Ki Erk de **"sistemi rahatsız etmeyen ufak tefek grevler yapılınsın ama sistem ayakta kalsın"** diyerek **"demokrat"** kişiliğini ortaya koyuyor zaten...

"İşgücünün yerlisi-yabancısi mücadelesi değil, enternasyonalist yaklaşımla "Tüm dünya işçilerinin birliği ve kardeşliği ilkesi" ile işçilerin aş-ış-refah talebine dayanan örgütlü mücadelesi ve dayanışması başarılmalıdır" İşte Erk'in işçiye sunabildiği maksimum miktar...

Yukarıda saydığımız sistemin katı duvarları da geçerli olarak, iktidarı almanın adı bile yok... Reformlarla günü kurtarıp rejimin devamını sağlamak...

Bunun yanı sıra eğer Erk işgücünün yerlisi-yabancısi ayrımı değil de birlikte mücadelesini gerçekten savunuyorsa, göçmen ve yerli işçilerin sendikalarda birleşmesi hedefini de yazmalıydı!

Eğer Erk, yerli yabancı işçi ayrımına karşıysa, TC elçiliğiyle yapılacak olan (?) "Getto Konut Projesi"ne karşı çıkmalıydı!

Eğer Erk, işçi ayrımına karşı çıkacaksa, göçmen işçilerin de sendika ve partilerinde örgütlenmelerinin önündeki burjuva yasal engellere karşı savaş vermeliydi...

Yani "Bu Memleket Bizim Ama Nasıl" sorusunun yanıtı Erk'inki gibi olmamalıydı...

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



SOSYALIST GERÇEK

Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net>

Sahibi: Kıvılcım LTD.

Posta Adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sok.

No:5 Kızılbaş Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 70 680

Fax: 0392 22 70 681

Basıldığı Yer: Toplumcu LTD.

Adres: Cengizhan Sok. No:7

K.Çiftlik Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 74 872

E-mail: info@KibristaSosyalistGercek.net