

GÜÇ-SEN, LİMAN-SEN VE KAMU-SEN'DEN GREV!

Sermaye sahiplerinin azami kar hırsları yüzünden insan sağlığı tehdit altında!

Liman işçilerinin yaşamları tehdit altında!

Mağusa Liman bölgesi sakinlerinin yaşamları tehdit altında!

Güç-Sen, Liman-Sen ve Kamu-Sen sendikaları, yaşananlara karşı güçlerini birleştirdiler.



Sayfa 4'te

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



SOSYALİST GERÇEK

7 Ekim Cumartesi 2006, Yıl 10, Sayı:223 Fiyatı:1 YTL. (KDV dahil) İngiltere: 50 p.

**YAŞASIN ANTI-EMPERYALİST
BİRLEŞİK-ÇERHE-HÜKÜMETİ!
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ
ΑΝΤΙ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!**

İşçiler Örgütlenmeye!

■ Sözde Kıbrıslı Türklere iş vererek yardımcı olduklarını iddia edenler onları güneyin inşaatlarında ucuza çalıştırarak milyonlar elde ediyorlar.

■ Milyetçilikte mangalda kül bırakmayanlar iş ucuz işgücüne geldi mi ne milliyet, ne din, ne dil hiç fark gözetmiyorlar kârlarına kârlar katmak için.

■ Türklükleriyle 3 öğün günde övünenler de Türkiyeli işçi oldu mu ucuz işgücü ya, aynı şekilde kârlarına kârlar katmak için sömürmekten geri durmazlar.

■ İki yıldır kaçak göçmen işçi kayıt altına alınmış...

Ama işçilerin sendikalaşma hakkı konusunda devrimci, emekten yana geçinen sendikalarımız karınca boyu adım atmamış. Bunlar nasıl emekten yana sendikalardır?

■ İşçi kardeş senin senden başka dostun yoktur. Seni senden başka patronların sömürsünden kurtaracak yoktur.

Sermayenin saldırılarına karşı ancak kolektif olarak kendimizi savunabiliriz.

İşçiler sendikalara!

İşçiler sendika yönetimlerine!

İşçiler iktidara gelmek için örgütlenmeye!

**OKU-OKUT-ELEŞTİR-ABONE OL
Bu Gazete Siz Emekçilerin...**

UBP ve DP'nin Şovları

CTP ve Ankara'nın darbesi ile uzun zaman kuzey Kıbrıs yönetiminde çöreklenmiş olan DP ve UBP kaybettikleri "cennet"e geri dönmek için hem kuzey meclisini protesto ediyorlar hem de erken seçim talebinde bulunuyorlar.

Geçtiğimiz gün yapılan eylemlerinde "Satılanlara da alanlara da yazıklar olsun", "Satılmışlar dışarı", "Satılmış hükümet istemiyoruz" sloganları ile protesto düzenleyen UBP ve DP daha düne kadar kendilerinin yaptıklarını nasıl da unutuverdiler. Yarım asırdır Kıbrıslı Türk halka baskı uygulayanlar ve entrikalar düzenleyenler şimdi sütten ak çıkmış bir şekilde sözde temiz siyasetten söz ediyorlar.

Daha bundan 5-6 yıl önce Ankara'nın ekonomik yıkım paketini Kıbrıslı Türk halkına dayatan onun emirlerinden çıkmayan ve her gün şükran sunan bu beyler şimdi meydanlarda hak savunuculuğu yapıyorlar.

Patizancılığın dikalesini daha birkaç yıl öncesine kadar yapan UBP ve DP şimdi tozu dumana katıyor. Kendilerinin ortak oldukları ve yaratılan enkazın sorumluları sanki onlar değilmiş.

Hele hele "Denктаş geri gelecek" sloganları açıkça CTP'ye değil 2000'lerin başında sokakları

dolduran ve CTP hükümeti ile biraz olsun rahatlayan kitlelere de tehdittir. Bugünkü Ankara bağımlılığının mimarları UBP ve DP ile onların temsil ettiği Kıbrıslı Türk burjuvalardır. Ancak burjuvalar çıkarları ne tarafta ağır basarsa oraya doğru giderler.

Evet, şu anda bir enkaz var önümüzde ve bu enkazı



temizlemek ve de yeni bir yapı inşa etmek hiç de kolay değildir. Hele hele CTP gibi uygulamalarla ve Dünya Bankası'nın önerilerini hayata geçirmek için kollar sıvanırsa imkansızdır. Keneler gibi halkın kanını emen Ankara ve Kıbrıslı Türk burjuvalar dünya tekellerini mutlu tutmak için her an taraf değiştirebiliyor. Türkiye tekellerinin esen rüzgarına göre Kıbrıs'ta da ona uygun parti hükümete getirildi bu güne kadar ve bugünkü sistem devam ettiği sürece de bu devam edecektir.

CTP hükümeti kuzeydeki büyük burjuvaları ve de Ankara'yı rahatsız etmemek için onların karlarını sürekli olarak korudu hatta sömürülerini artırmak için bir dizi yasayı da hayata geçirdi. Ancak "sol" görünüp de sağ politikaları hayata geçiren CTP hükümeti işçi, emekçi, yoksul köylü ve memur kesimlerin sempatisini



büyük oranda yitirmiştir. Bu emekçi kesimler aynı zamanda UBP ve DP'nin onlara attığı kazıkları da unutmuş değildiler. Dolayısı ile CTP'den memnun olmayan emekçi kesimler UBP ve DP'ye destek beyan etmiyor.

TC'de son günlerde asker ile AKP hükümeti arasındaki çatışma, TC'nin AB üyeliği konusunda olası yaşanacak bir tren kazası için hükümet-yönetim değişikliği için iktidar kavgasıdır. Hangi kesimler hükümete gelecek ve kendi burjuva çıkarlarını sağlama alacak.

Bu noktada CTP'nin iki seçeneği vardır.

TC'de olası yönetim değişikliği karşısında UBP ve DP'nin taleplerini Ankarada'ki siyaset değişikliğine paralel olarak kabul etmesi ve erken seçime gitmesi - ki bu da CTP'nin hükümetten atılması demektir-, ya da bu keskin dönemeçte uzun zamandır sürekli olarak anlattığımız, detaylı olarak ele aldığımız Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti Programı'nı hayata geçirmek için işçi ve emekçilerle ve onların sendikaları ile el ele verip bu kahrolası burjuva-emperyalist kısır döngü baskı ve sömürsünden kurtulmak için mücadeleyi yükseltmek.

Ya CTP kitleleri kurtuluşa götürecek böyle bir siyaseti hayata geçirerek halkın yanında onurlu yerini alacak, ya da UBP ve DP gibi Ankara'nın, ABD'nin ve AB'nin çıkar dalaşmalarında bir piyon olarak kullanılarak kitleleri aldatmaya devam edecek.

"Pamuğa doğmayan" ve yıllardır UBP-DP ve Ankara tarafından sürdürülen, baskı altında tutulanların onur duyarak yapması gereken bu çanak yalayıcılarına gereken dersi vermektir!

Soyer'den Müjde!

Hade gözümüz aydın! Soyer yaptığı açıklamada hükümetin 2010 yılına kadar eğitimden sağlığa kadar bütün sorunları çözmeyi hedeflediğini belirtti. Şunun şurasında ne kaldı ki? en çok 4 sene. Bu güne kadar bu halk dayanmış 4 sene mi dayanamayacak?

Soyer'in eğitimde ve sağlıkta sorun olduğunu kabul etmesi de büyüklük aslında. Da bilindiği gibi herkese göre sorun farklıdır. Mesela bu eğitimi ele alırsak özel okul sahiplerine göre sorun başka öğrencilere göre daha başka. Özel okul sahipleri, Leymosunlular hatırlayacak, rahmetli ölü yakayıcı Gamber'in her ölü gömdükten sonra elini "allah artırsın" niyetine tabuta

vardığı gibi ne kadar öğrenci o kadar para düşüncesiyle ellerini ovuştururlar. Bilhassa da dovizin fırladığı dönemlerde belli etmek istemeseler de bayramları vardır. Özel okul sahiplerine öğrenci bulman lazım. Ki bu da hale hazırda halkın parası harcanarak YÖDAK vasıtasıyla sağlanmaya çalışılıyor hükümet tarafından. Bir şekilde de özel okul sahiplerinin sorunları karşılanacak/karşılıyor. Soyer bu



konuda doğru söylüyor özel okul sahiplerinin 4 sene beklemelerine de gerek yok aslında

Ama öğrenciler için böyle mi ya?

Öğrencilerin sorunları farklı. Eğitimini dövizle yapmak zorunda olduğundan derdi büyük. Bir yandan harcı bulup buluşturma sorunu,

diğer yandan kalacak yer sorunu, kitap, otobüstü derken sorun üstüne sorun işte. Hele de ailesinde çalışan/çalışanlar asgari ücrete talim etmek zorundaysa bu sorun nasıl çözülecek allah aşkına? Özel

okulların talep ettikleri harcı düşürsen okul sahiplerini memnun edemezsin, harcı aynı bile tutsan öğrencinin sorununu çözemezsin. Soyer kimin sorununu çözeceğini açıkça açıklasa ya...

Sağlık desek o daha bela. Hükümet sağlık sigortasını esaslı bir şekilde devreye koyarak yapılacak yatırımlara göre sağlık hizmeti vermenin planlarını yapıyor ve de 2010 senesine kadar bu işi çözmeyi vaadediyor. Yani ne kadar para o kadar sağlık hizmeti vermeyi önüne hedef koyuyor. Ve de sorunun çözüleceğinden bahsediyor. Kimin için sorun çözüyorsun sen sayın Soyer?

Yahu gerçekten bu halkın alnında enayi mi yazıyor?

YENİ PAKET YENİ YIKIM

TC ile KKTC arasında imzalanan üç yıllık ekonomik ve mâfi işbirliği protokolü TC Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak uygulamaya kondu.

Protokole göre TC, KKTC'ye istediklerini yapması şartıyla 2007-2009 yılları arasında 1 milyar 875 milyon YTL'li "hibe" yapacak ve halen uygulanmakta olan "Yeniden Yapılandırma ve Ekonomik Kalkınma Programı" bu yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Kamu Reformu, Sosyal Güvenlik Reformu, Yerel Yönetimler Reförmü ve KİT Reformu uygulamaları da 2007-2009 yılları arasında tamamlanarak sonuçlandırılacak.

Yetkililerin demeçlerine göre bu reform ve protokol adı altında yaşama geçen yeni paket, bütçe açığını 2007'de 127 milyon, 2008'de 100 milyon, 2009'da ise 75 milyon YTL'ye indirecek.

Reform adı altında TC'nin kuzey Kıbrıs'a dayattığı noktalar önemlidir.

Bu dayatmalarla geçen yıllarda olduğu gibi özelleştirmelere hız verilecek, işsizlik ve sendikasızlık patlama gösterecektir.

Vergilerin yükseleceği, maaşların

değersizleştirilip yaşam pahalılığının daha da artacağı kesin bir göstergesi olan paket, dünya emperyalist düzeninin içinde bulunduğu kriz ve bunun TC'ye yansımalarının da etkisini taşımaktadır.

Paketin diğer bir boyutu da TC'nin yapacağı iddia edilen "hibe"!

Parayı verenin düdüğü çaldığı bu sistemde, TC bahsi geçen "reformların" uygulanması halinde yine kendi belirleyeceği alanlarda kullanılmak üzere 1 milyar 875 milyon YTL'lik "hibe" yapacak.

"Hibe" edilen bu paranın kullanılmasına izin verilen(!) alanlar şöyle;

- Kamu ve mali sektörün yeniden yapılandırılması
- Reel sektörün desteklenmesi
- Savunma

• Altyapı yatırımları ve teşvik kredileri

Aynı zamanda TC, kuzey Kıbrıs'ta öncelik turizm ve yüksek öğrenim olmak üzere belirlenecek alanlardaki yatırımlara Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla uygun koşullarda kredi kullandıracak, kuzey Kıbrıs'a da teknik yardımda bulunacak!

Görüldüğü üzere, "reformlar" ile işsizlik, özelleştirme, hayat pahalılığı ve yoksulluk artırılıp, halka her geçen gün daha fazla yük bindirilirken, yapılacak olan

"hibe" de halkın ihtiyaçlarına ve yararına kullanılmayacak!

"Hibe", Türkiyeli ve Kıbrıslı patronların yeni işyerleri açma, varolanların da teşvik kredileriyle daha da zenginleşmesini sağlama amacıyla kullanılacak.

1 milyar 875 milyon YTL'lik para,



HERKESİN İLKESİ, DEĞERİ FARKLI

TC Deniz Harp Okulu'nun açılış töreninde konuşan Oramiral Yener Karahanoğlu, Türkiye üzerinde emelleri olan iç ve dış mihrakların bulunduğunu ve bunların Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) yıpratmaya çalıştığını söyledi.

Faşistlerin "Ya Sev, Ya Terk Et" sloganını hatırlatan bir üslupla konuşan Yener Paşa, "Sonlarını hazırlayan bu zavallılara acıyorum. Bu mihraklar ya Türkiye'yi terkedecek, ya da Anadolu denizinde boğulacak" dedi.

Konuşmasında Türkiye'nin AB sürecine de değinen Karahanoğlu, "Bilinmesi gerekir ki TSK'nın, Türkiye'nin anayasayla belirli temel değerlerinden asla vazgeçemez. Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesinde kimsenin dayatma ve tavsiyesine ihtiyacı yoktur. İç ve dış mihrakların talepleri, devletimizin felsefesini, vazgeçilmez değerlerini ve tarihsel gerçeklerimizi gözardı ediyor ve ulusal birliğimizi sarsıyorsa bu talepler dikkate alınmaz" diyerek sözlerine devam



etti.

Yener Paşa tüm bu sert söylemlerin ardından "çelişkili" ve kendini ele veren açıklamalar yapmaktan geri duramıyor;

"Bugün hiçkimse şüphe duymamalıdır ki çağdaş medeniyler seviyesine erişim konusunda TSK ideali, AB ile tam uyum içindedir. TSK, NATO üyesi olduğu 1952 yılından beri Avrupa güvenlik mimarisinin içindedir. TSK'nın Avrupalılığı tartışılmaz"

Yener Paşai kimsenin Türkiye'nin işlerine karışamayacağını, vazgeçilmez değerleri

koruyacaklarını "kahramanca" haykırırken, NATO üyesi olmakla övünüyor, TSK'nın Avrupalılığı'nı göklere çıkartıyor ve sanki o anayasa emperyalizme karşıymış gibi 1980 darbesinin ürünü anayasayı kutsuyor.

Dünyayı kana bulayan emperyalist NATO üyesi bir ordunun ilkeleri de, değerleri de, vazgeçilmezleri de epey farklı!

NATO, IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlar geçtik yönetmeyi, Türkiye'nin işlerine bile karışmıyor Paşa'ya göre!

Demek ki Paşa'ya göre Lübnan'a asker gönderilmesinde de sorun edilecek bir durum yok!

Demek ki Paşa'ya göre ülkesindeki ABD üslerinin rahatsızlık uyandırması, iç ve dış mihrakların provokasyonu, kimilerinin vatan hainliği ve de bölücülüğü!

Kıbrıs'ın daha çok kumarhane-genelev-diploma tüccarlığı cenneti haline getirilmesinde, silâh başta olmak üzere çeşitli ticaret türlerinde kullanılacak!

Asgari ücretin yükseltilmesi, konutsuzlara başlarını sokacakları evler verilmesi, ülkedeki altyapının düzeltilmesi (ihale verilerek birilerinin zengin edilmesi değil!), kaliteli sağlık, eğitim gibi programların yaşama geçirilmesi...

Bunların hiçbiri yok!

Ve bunun adı da reform!

Yakında tepemize bomba yağdırdıklarında bunun adına da savaş değil, devrim diyecekler!

Bu yasaya karşı sendikalar ve emekten yana olduğunu iddia eden partiler mücadele etmek zorundadır.

Türkiye ile işbirliği içinde halkın yıkımına yol açan liberal, sağ, emek düşmanı paketlerin altına atılan imzalar, çocuklarımızın boğazından geçen lokmaya el uzatılmasıyla eş anlamlıdır!

Geleceğimiz için, işsiz, aç, eğitimsiz, sağlıksız kalmamak için mücadeleyi yükseltmekten başka çaremiz yok!

(Emperyalizme karşı çıkanların hepsi jandarma dipçliğini hakediyor değil mi Paşam?)

Demek ki Paşa'ya göre NATO toplantısına İstanbul'da ev sahipliği yapmak Türk misafirperverliğiymişken, emperyalist katliamcılarının toplantısını protesto etmek iç-dış mihrakların oyununa gelmek, anarşistlik, bozgunculuk!

Ve demek ki, TSK'nın bağımsızlık, değerleri korumak, dayatma ve tavsiyelere direnmek konusunda söyledikleri palavradan ibaret!

Onlar, emperyalizmi ülkesinde istemeyen, emperyalist kuruluşları ve programları reddeden, işçi ve emekçilerin sömürülmeden yaşayacakları bir sistemi savunanları dış mihrakların emrindeki bölücü bozguncular olarak suçlayadursun,

Şu beyanatta bile kendilerinin, ilkelerinin ne olduğunu ortaya serdiler bile!

GÜÇ-SEN, LİMAN-SEN VE KAMU-SEN'DEN GREV!

Sermaye sahiplerinin azami kar hırsları yüzünden insan sağlığı tehdit altında!

Liman işçilerinin yaşamları tehdit altında!

Mağusa Liman bölgesi sakinlerinin yaşamları tehdit altında!

Güç-Sen, Liman-Sen ve Kamu-Sen sendikaları, yaşananlara karşı güçlerini birleştirdiler.

Biliyoruz ki işçiler birlikte oldukları oranda güçlüdür.

6 Ekim tarihinde, saat 10:00-12:00 arasında üç sendika uyarı grevi yaptı.

Peki, Mağusa limanında neler oluyor?

Güç-Sen Genel Sekreteri Mehmet Ögüç, gerçekleştirdikleri grevle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Öncelikle bu grevi yaratan koşulları, grevin sebeplerini genel olarak anlatabilir misiniz?

Mehmet Ögüç: Bu greve gelinceye kadar geçen süreci bilmek gerekir, ki bu grevin niye yapıldığını anlayabilelim. Bundan bir süre önce limanda yapılan tahliye şeklinin ilkel olduğu yönünde yetkilileri uyarıydık. Neydi bunlar? Limana dökme yük olarak gelen çimento ve tahılın

tahliyesinde ortaya çıkan toz bulutlarının insan sağlığı üzerinde büyük etkisi olduğunu vurgulamıştık. Bu çağrımıza Çevre Dairesi yetkilileri kulak verip bir incelemede bulunmuşlardı ve çimentodan çıkan toz bulutlarının asbest içerdiği ortaya çıktı, ki herkesçe bilinen bir olay asbestin insan sağlığı üzerindeki kötü etkisi. Bu Çevre Dairesi'nin yayınlamış olduğu rapor o dönem basında da yer almıştı. Bu uyarılardan ders çıkarıp yetkililerin önlem alacağını beklerken, serbest limanda Türkiye sermayesinden Sabancı ve OYAK'a ait çimento dolum tesisleri kuruldu, burada çimento ambalajının da tahliyesinde olduğu gibi ilkel yöntemlerle yapıldığı ortaya çıktı ve çevre kirliliğini iki kat artırdı. Yine sendikamızın

yetkililere tüm uyarılarına rağmen aldığı cevap, "bu sorun bizim bakanlığımıza ait değil, diğer bakanlığa aittir" şeklinde oldu. Bir türlü sendikamız bu sorunun hangi bakanlığın sorunu olduğunu bulamadı. Belki bu grevle bu sorunun sorumluları da ortaya çıkar diye düşünüyoruz.

Peki liman işçi, memur ve sakinlerinin yaşadıkları başka sorunlar da var mı?

Mehmet Ögüç: Tüm bunların yanında, bu sorunların doğurduğu bir de trafik anarşisi ortaya çıktı. Serbest

limanda kurulan fabrikalardan mal alıp mal götürmek için kamyonların liman içerisinde yarıştığı gün gibi ortada. Hatta, bir süre önce iki liman işçisi bir kaza sonucu hayatlarını kaybetmişlerdi. Bunlar dahi yetkililerin bu konu için önlem almalarına yetmedi ve duyarsızlıkları devam etti. Son çare, sesimizi duyurabilmek için Cuma günü iki saatlik uyarı greviydi. **Gerçekleştirdiğiniz bu uyarı grevinin tüm bu sorunlara çözüm olabileceğini düşünüyor musunuz?**

Mehmet Ögüç: Tabii ki bu grev yetmez. Adından da anlaşılacağı gibi, uyarı grevidir bu grev. Ve önlem alınmadığı takdirde, eylemlerimiz devam edecektir. Sadece burada söylemek

istediğim birşey daha var. Sendikaların bu konuda yapabileceği şeyler olduğu gibi, halkın da duyarlılığı çok önemlidir. Liman çevresinde yaşayan sakinler, limanda işleyen personel kadar tehlike altındadır. Dolayısıyla, Mağusa halkı ve Liman çevre sakinlerinden eylemlerimize destek bekliyoruz. **Sermaye sahiplerinin azami kar hırsının getirilerine karşı gerçekleştirdiğiniz bu uyarı grevinizde başarılar diliyor, teşekkür ediyoruz.**

GÜÇ-SEN'İN YAŞANANLARI BELİRTTİĞİ VE ÖRGÜTLERDEN



DESTEK BEKLEDİĞİNİ SÖYLEDİĞİ RESMİ AÇIKLAMASINI AŞAĞIDA AYNEN YAYINLIYORUZ:

"Uzun süreden beri Mağusa Limanı giderek artan çevre sorunlarıyla karşı karşıyadır. Yetkililere defalarca sorunlarımızı gerek yazılı gerekse medya yoluyla iletmemize rağmen hiçbir çözüm bulunamamıştır. Mağusa Limanı şantiye haline gelmiştir. Limanda trafik anarşisi oluşmuş yakın geçmişte iki Liman çalışanını kaybetmiştik.

Yük gemileri ile gelen dökme yükler (çimento, arpa, buğday, küspe, darı gibi) ilkel usullerle boşaltılmaktadır. Bundan dolayı Limanda çalışamaz hale geldik ve önemli sağlık sorunları ile karşı karşıyayız. Ayrıca bütün bunlar çevreyi, denizi ve tarihi Mağusa kentini tehdit eder hale gelmiştir. Bu sorunları protesto etmek, yetkilileri çözüm üretmeye zorlamak için 06/10/2006 tarihinde saat: 10.00 - 12.00 arasında Liman - Sen, Güç - Sen, Kamu - Sen iki saat uyarı grevi yapıyoruz.

Greve desteklerinizi bekleriz.

**GÜÇ-SEN
05/10/2006"**



Ucuz İşçi Azami Kâr

4 Ekim tarihli Kıbrıs gazetesinde KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hasan Erçakıca'nın açıklamalarına yer verildi. Erçakıca haftalık basın brifinginde gerek iç gerekse de dış meseleler hakkında açıklamalar yaptı.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıs sorununu Türkiye'nin AB sürecinde kullanmak istemesinden şikayetle sorunun BM gözetiminde görüşmeler yoluyla halledilebilme sürecine zarar verdiğinden söz etti...

Ne kadar da Temmuz ayında Gambari ile Kıbrıs Rum ve Türk sözcüleri birbirlerini kötülememe kararı almış olsalar da her iki taraf da her fırsatı bunun tam tersini yapmakta kullanmaktadırlar. Erçakıca da bu haftalık basın brifinginde de diğerlerinden farklı davranmadı ve rakip taraf olarak gördüğü Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerini daha doğrusu Kıbrıs

Rum burjuvazi temsilcilerini bir Kıbrıs Türk burjuvazisi temsilcisi olarak eleştirmekten geri durmadı.

Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin bilhassa da Papadopoulos'un güneyde çalışan Türk işçilerini örnek vererek Kuzey'in ekonomisine yaptıkları katkıya cevaben Erçakıca "Güney Kıbrıs'ta çalıştığı tahmin edilen Kıbrıslı Türk sayısı 4 bin-4 bin 500 dolaylarındadır. Buna karşın Kıbrıs Türk ekonomisi 40 bin kadar yabancı işçi istihdam etmektedir. 40 bin yabancı işgücü istihdam edebilme kapasitesine sahip olan Kıbrıs Türk ekonomisinin 4 bin 500 işçinin gelirleriyle büyüdüğünü ileri sürülebilmek için ekonomi biliminden haberdar olmamak gerekmektedir." sözleriyle cevap verdi.

Doğruya doğru ekonomi bilimine göre ne kadar çok işçi çalıştırılırsa o kadar çok kâr edilecek demektir. Bilhassa da bu işçiler yabancı bir

ülkeden, daha açık söylemek gerekirse gelir seviyesi kuzey Kıbrıs seviyesinden bile daha düşük bir ülkeden getirilir de boğaz tokluğuna, normal mesai saatlerinden çok daha uzun saatlerde çalıştırılırsa tabii ki ekonomisine yani işverenin cebine giren para hayli hayli çok olur.

Aslında bu işte alan memnun satan memnun dalaverası vardır. Kuzey, Güney'e gönderdiği işçilerle Güney işverenlerine daha ucuz işgücü sunarken Türkiye'den getirdiği ucuz işgücü ile kendi işverenlerine hizmet etmektedir. Yoksa 40 bin yabancı işçi çalıştırabilen bir ülke 4 bin 500 işçisini mi istihdam ettiremezdi?

Nasıl ama? İşlerine geldiğinde ne de güzel anlaşıyorlar? Bütün mesele hizmet ettikleri sınıfın çıkarlarının uyuşması. Gerisi lo lo...

O yüzden ne Türk ne de Rum



rejimlerinin dalaşlarını halkın çıkarını koruma uğruna yapılan mücadele olarak almamalıyız. Tam tersi bunlara karşı Rum, Türk, Türkiyeli, Ermeni vb işçiler, emekçiler olarak ortak hareket edebilme mücadelesini başlatabilmek için örgütlenmeye gidebilmeliyiz. Aksi, işçi ve emekçilerin bunların elinde daha fazla sömürülmesine, ezilmesine götürür.

UÇAK YOLCULUĞU GÜVENSİZ

Sayıları hızla artan havayolu şirketleri, uçaklarda yaşanan sorunlar nedeniyle güvensizleşmeye devam ediyor.

Kıbrıs'ta da Onur Air'den sonra Pegasus Havayolları'na bağlı İstanbul-Ercan seferini yapan uçakta da teknik arıza yaşandı. İstanbul'dan Ercan'a doğru yola çıkan Pegasus Havayolları'nın uçağı, kabin basıncında yaşanan sorun nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na geri döndü. Basıncıdaki problem nedeniyle birçok yolcunun kulaklarında kanamanın da yaşandığı arıza, havada büyük bir paniğe neden oldu.

Uçak Sabiha Gökçen Havaalanı'na geri döndükten sonra yolcuların doktor kontrolünden bile geçirilmeden apar topar, olayın üstünü kapatmak

istemişcesine başka bir uçakla Kıbrıs'a gönderilmesi de sorunun bir başka boyutuydu.

Özellikle son bir yıldır sayıları hızla yükselen ve aralarında amansız bir rekabet başlayan havayolu şirketleri, bu rekabetten galip çıkmak için çok çeşitli yollara başvuruyorlar.

Türkiye içi uçak bileti fiyatlarının otobüs fiyatlarından düşük hale getirilmesi bile rekabetin boyunu gözler önüne sermek için yeterli bir örnek.

"Daha fazla müşteri-daha fazla sefer" mantığıyla hareket eden havayolu şirketleri, alana inmesiyle yeniden kalkması bir olan uçakların teknik bakımı ve dinlendirilmesini dikkate almıyorlar.

Uzmanların verdiği bilgilere göre bir uçağın yolcular indikten, yerine yerleşip motorlarını kapattıktan sonra en az yarım saat dinlendirilmesi ve bakımdan geçirilmesi zorunludur.

Ancak bu zorunluluk hem belli bir masrafı, hem de şirketler için zaman kaybını ve dolayısıyla taşınacak müşteri sayısında yekünde bir azalışı getireceğinden, uçakların alana inmesiyle kalkması bir oluyor.

Teknik arızalarla en çok anılan Onur Air adlı uçuş şirketine bağlı bir uçakta geçtiğimiz hafta yaşanan

olay ise, durumun ne kadar ciddi boyutta olduğunu gösteriyor. Antalya-İstanbul seferini yapmak için alanda hazır bekleyen Onur Air uçağının kaptan pilotu, uçak havalanmadan önce motorlardan birinin arızalı olduğunu ve kendiliğinden durduğunu fark ediyor ve durumu yetkililere bildiriyor. Arızayı şipşak ve de sözde onaran teknik ekibin, aynı uçağın sabahki seferinde de diğer motorun aynı şekilde arızalandığını belirtmesi ve hemen ardından sözde tamir edilen motorun yeniden durması üzerine kaptan pilot bu durumda uçulamayacağını yetkililere

bildiriyor. Yetkililerin verdikleri yanıt ise tüyler ürpertici;

"Arıza onarılmıştır, uçak havalansın!"

Olay, pilotun uçağın uçuşa güvensiz olduğu ve kendisinin de istifa ederek uçaktan ayrıldığı anonsuyla

sona eriyor.

Onur Air'in daha önce de teknik sorunlar yaşayan ve iki defa pistten çıkan uçakları da olmuştu. Türkiye'deki Hava-İş Sendikası, son bir yıldır sık aralıklarla iş bırakma eylemleri düzenliyor.

Bu eylemlerin en büyük nedeni de, Türk Hava Yolları (THY)'ndeki siyasi kadrolaşma, personelin sürekli işten çıkartılması ve bunun yanında kalan personelin iş yükünün fazlalaştırılması! Tüm bunlar yanında Hava-İş Sendikası THY'nin alana inen her uçağın en az yarım saat bekletilip kontrolden geçirilmesi gerekirken bu sürenin 10 dakika bile bulmamasına, "uçak yerde kalmaz" mantığıyla bir kapıdan yolcular inerken diğer kapıdan yolcu alınmasına itiraz ediyor.



Örneklerden de görüldüğü üzere havayolu şirketleri azamî kâr için insan yaşamını hiçe sayıyorlar. Havayolu şirketleri utanmasalar uçaklar havadayken yolcu indirip bindirecekler. Yeter ki zaman kaybı olmasın, en fazla yolcu ne şekilde olursa olsun taşınısın ve kâr elde edilsin! Her zaman için, ne koşulda olursa olsun en çok kârı hedefleyenler, insanların yaşamını hiçe sayanlar, bile bile onları ölüme uçuranlar bunun hesabını vermek zorundadırlar!

BDH MÜDAHALEYE MÜDAHALE EDİYOR?

BDH Genel Sekreteri Mehmet Çakıcı, yaptığı açıklama ile son hükümet oluşumunu kastederek, Kıbrıs Türk demokrasisine zarar veren her türlü müdahaleye nereden gelirse gelsin önceden olduğu gibi şimdi de karşı çıkacaklarını belirtti.

Çakıcı, şimdiye kadar yapılan müdahalelere ses çıkartmayan UBP ve DP'nin tepkilerinin hiçbir anlam ve geçerliliğinin olmayacağını da altını çizdi.

BDH'ya Kıbrıs'ta, hatta dünyada gerçek bir demokrasinin olup olmadığını sormak gerek. BDH'nın demokrasisi, kendilerinin de hükümetin ucundan kıyısından tutabilecekleri bir demokrasi mi? BDH madem müdahaleden bu kadar şikayetçidir, neden garantörleri, üsleri adamızda tutan siyasetin gerçek çözüm ve barış olacağını savunmaktadır? BDH'nın istediği türden bir anlaşma gerçekleşmiş



olsaydı, yani garantörlerin var olduğu tadilatlı bir Kıbrıs yaratılsaydı demokrasimiz zarar görmeyecek, adamızda üs bulunduranlar irademize müdahale etmeyecekler miydi?

Bunlar BDH'nın çelişkileridir.

Bu nedenle BDH'nın ne UBP, DP gibi partilere, ne de CTP'ye kızma hakkı vardır.

Ancak BDH işkembeden üfürmeye de devam etmektedir!



SOSYALİST GENÇLİK

7 Ekim Cumartesi 2006, Yıl:2 Sayı: 86

KSP GB Haftalık Yayın Organı

GENÇLİK GELECEK

GELECEK SOSYALİZMLE ÖZGÜRLEŞECEK



Kıvılcım BU EZBERİ ARTIK BOZMAK GEREK!

Kıbrıs'ta okuyan ve yerli-yabancı öğrenci ayrımı farketmeden tüm öğrencileri etkileyen en önemli sorunlardan bir tanesi barınma sorunu.

Ülkede ev kiralari 300 sterlinden başlayınca ve de ev sahipleri altı aylık, bir yıllık peşin kiralari isteyecek kadar sapıtınca, üstüne üstlük işine depozito da girince öğrencilerin barınmak için ellerinden pek bir şey gelmiyor.

Memleket, otobüs duraklarına, okul duvarlarına asılan kiralık ev ilanlarından geçilmiyor.

Yazın içinde gördüğünüz ev ilanı sizleri de güldürmüyor mu?

Tek oda (stüdyo tipi daire deniyor) bir barınak için "Sadece 2300 Dolar" para isteniyor.

Utanmak iyice unutuldu, 2300 dolar peşin paraya "sadece" sıfatı bile getiriliyor.

Hem de uyduruk tek bir oda için!

Tek odalı bir daire için bile bu para isteniyorsa, normal koşullara sahip diğer evlerin halini varın siz düşünün!

Ülkede özel üniversiteden başka birşey olmayınca, okul fiyatları da dövize endeksli olunca, iş, öğrenci için daha da çekilmez hale geliyor.

Döviz fırlayınca okul taksitleri de fırlıyor!

Geçtik parasız eğitimden, dövizin sabitlenmesi ya da YTL olarak ödeme koşulları bile düşünülüyor.

Öğrencilerin güç bela örgütlenerek düzenledikleri eylemler de para etmiyor!

Okul yönetimleri nuh deyip peygamber dememekte direndikçe, haklarını savunmakta duyarlı olan öğrencilerin de çoğu zaman diğer öğrenci arkadaşları tarafından yüzüstü

birakılmasıyla lider tabir edilen öğrencilerin üzerine her türlü baskının gelmesi de kaçınılmaz oluyor.

Örneğin okul servislerinin kalabalık olmasından her öğrenci yakınırken, daha fazla servis kaldırılıp da balık istifi gibi yolculuk etmemek için eylem koyan öğrencilere diğer öğrenci arkadaşları gülünce, iş komediden de öte, sinir bozukluğu safhasına eriyor.

"Ben akşam 17:00 servisinde oturacak koltuk buldum, gerisi beni ilgilendirmez, günü kurtardım" mantığı, döviz konusunda da, akademik sorunlarda da, sosyal problemlerde de karşımıza çıkıyor.

12 Eylül sonrasının yeni tip gençliği, kendisini burada da belli ediyor.

İşin aslı, kendini belli edenin egemen sınıfın gençliği ne hale getirdiği!

Lefkoşa'da ev bulamayıp Gıme'ye her gün gidip gelen,

Mağusa'da ev bulamayıp Güzelyurt'a her allahın günü sefer eyleyen,

Okul parasını yatırmadığı için sınavlara alınmayan,

Okul parasını yatırdığı halde makbuzunu kaybettiği için paranın ödenmemiş olduğunu utanmadan ileri sürebilen (sıfıf aynı taksidi bir kez daha cebe indirmek için!) okul yönetimlerine karşı sinir krizleri geçiren, sigara üstüne sigara yakan,

akademik öğretim denen kurumlarda, hocanın, egemen sınıfın, resmî ideolojinin ezberini bozacak çıkışlar yaptığında 3 sene boyunca, hatta dersin hocası değişmediği sürece dersten geçemeyen,

Verdiği burslarla övünen, ama daha fazla para

için her ne hikmetse bir türlü 4 üzerinden 2 ortalama tutturulmasına izin verilmeyen bir öğrenci ülkesidir Kıbrıs!

Herhangi bir akademik hak arama eyleminde bile eylemci öğrenciden çok kara gözlüklü sivil polislerin okula üşüştüğü, haftalarca da kantinlerde çay içip geçirdiği bir memleketir burası!

Bahar şenliklerinde ülkücü faşistlerin, asker tıraşlı tiplerin alan basıp kız-erkek-misafir-çocuk demeden önüne gelene saldırıp ortalığı satırlarla, baltalarla kan gölüne çevirebildiği, dayak yiyenlerin de ülke dışına çıkış yasağı getirilip yıllarca mahkemelerde süründürüldüğü bir "üniversiteler" diyarıdır bu memleket!

Demokratik olan üniversitelerimizde, Öğrenci Temsil Kurulu'na girebilmek için arkadaşları tarafından seçilmiş öğrenci olmak değil de, 4 üzerinden 3.5 ortalama sahibi olma kıstasının arandığı ve de Milli Eğitim Bakanı'nın tüm bunlardan "ayrı ayrı gurur duyduğu" bir rezillik yatağıdır bu diyarlar!

Öğrencinin sorunları çoktur!

Çözülmesi de bir o kadar zordur!

Müşteri toplamak için Türkiye'de stand açmaktan vakit bulunursa, belki kısmi iyileştirmelere gidilebilir düşüncesi uyansa da insanın zihninde,

Parasız, demokratik, bilimsel bir eğitime sahip olabilmeyen uzun soluklu bir mücadelenin ürünü olabileceği fikri kesinlik kazanmaktadır!

DAÜ öğrencilerinin geçen yıldan beri devam eden haklı, meşru eylemleri de işte bu rezilliğin bir anlamda teşhiri ve sistemin ezberinin bozulması anlamına gelmekte ve desteklenmesi gerekmektedir!

E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi Sizi Bekliyor!

Uzun bir aradan sonra yeni binası ile faaliyete geçen E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi tüm ilerici ve demokratları birlikte çalışmaya bekliyor! Emegin Kurtuluşu İçin Mücadele'de kültür-sanat alanında mücadele eden E.K.İ.M, tüm işçi ve emekçilere bu mücadeleye katılma çağırısı yapıyor!

E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sokak No: 5 Kızılbaş Lefkoşa



Soru

Reklamlarda KTHY'nın Türkiye'nin 4. en iyi hava kuruluşu olduğu söyleniyor. Hani KTHY Kıbrıslı Türklerindi?

Polemik

BKP'ye göre son hükümet oluşumu halkın iradesini ayaklar altına almış. CTP- DP hükümeti ve de diğerleri halkın iradesini yansıtıyordu o zaman! Bu kadarına da pes!

Üniversite Günlüğü

Standçı YÖDAK, yakında üniversite içinde limon-portakal satmaya başlayacak. Tezgahının parasını da öğrencilerden alacak!

Sinir Küpü

Özgürün halka ineceğiz diyor.
Bu halk nerede yahu?
In in bitmiyor, hala ulaşamadılar halka!
Magmada mı yaşıyor bu halk?
Desenize hepsi şiş kebab oldular?

Sami Özuslu köşesinde makara yapıyor;
"Yeni hükümeti kim kurdurttu; valla ben yapmadım" diyor.

Yeni hükümete ahlaksızlık suçlaması yapanlara da kızıyor.

Hem komik hem kızgın, tam benim adamım!

Aslan abim, canavar Samiciğim, bizim geçen sayıda "Burjuva Ahlak" diye bir yazı çıktıydı.

Gördün mü onu?

Bir oku, beğenmezsen gene gülüşürüz...

Tayyip gene köpürdü;
"Ağzı olan konuşuyor,

kalemi olan yazıyor" diyor.
İşbirlikçi olan da memlekete başbakan, cumhurbaşkanı yapıyor değil mi?
Vallahi kimseye işbirlikçi demedim, sadece soru sordum be...
Canım benim..

Tiyatro EKİM oyuncularından Diren Özdoğal ve Suzan Polat, Sahne Sanatları Fakültesi'ne girmeye hak kazandılar.

Tiyatro EKİM'in arkadaşlara mesajını iletiyorum;

"Bir süre beraber çalışamayacak olsak da sizlerin mücadelemizi ve sanat anlayışımızı orada da sürdürdüğünüzü biliyoruz!

Tiyatro EKİM olarak sahne sanatlarına iki oyuncu birden vermenin gururunu yaşıyoruz.

Başarılar!

Sizlerle gurur duyuyoruz!"

Şşşşt LTBI!
Bak kardeşim!



Kaymaklı mezarlığının önündeki otobüs durağını tamir edin!

Geçen gün durağa oturayım dedim,

Bankı yerden sökmüşler, bir de sağlıklı durak imajı verilmiş,

Yerle bir oldum!

Üstüme de bank devrilince tam oldu!

Millete rezil olduğuma mı yanayım, kafamın şişine mi!

Anam anam kafam...

"İşçiler arasındaki rekabet, ayrıca aynı ölçüde makinelerle de rekabete girdikleri ve makineler tarafından ekmeklerinden yoksun bırakıldıkları için de büyür."

Yazar: K. Marx

Sayfa: 70

Kitap: Ücretli Emek Ve Sermaye

Yayınevi: Sol Yayınları

Sovyet Ekonomistleriyle Beş Görüşme 1942-1952

Bölüm: 28

SORU: (A. Arakelyan) SSCB'de değer yasaının 'dönüşümü' kavramı yerine değer yasaının 'işleyişini sınırlama' kavramını kullanmak doğru olur mu?

CEVAP: Bilim yasaları yaratılamaz, ortadan kaldırılamaz, feshedilemez, değiştirilemez ve dönüştürülemez. Yasalar hesab aktılmalıdır. Onları ihlal edersek zarar görürüz. Bizde bu yasaların zamanının geçtiğine dair yaygın bir anlayış var. Bu anlayış sadece ekonomistler arasında değil, pratik çalışma içinde olanlarda ve politikacılarda da sık sık görülüyor. Bu, yasa konseptine uygun değildir. Yasaların dönüşümü ile ilgili önerme, bilmeden sapmadır ve kültürsüzlükten kaynaklanır. Doğanın ve toplumun yasalarını dönüştürmek mümkün değildir. Eğer bir yasayı dönüştürmek mümkün ise onu ortadan kaldırmak da mümkündür. Eğer yasaları dönüştürmek ve kaldırmak mümkün ise bu "bizim için herşey mümkündür" anlamına gelir. Yasalar hesaba katılmalı, anlaşılmalı ve onlardan yararlanılmalıdır. Onların etki alanını sınırlamak mümkündür. Fizikte ve kimyada bu böyledir. Bütün bilimler için bu böyledir. Yasaların dönüşümünden değil, onların işleyiş alanının sınırlandırılmasından söz etmek gerekir. Bu daha doğru ve bilimsel olur. Kitapta doğru olmayan hiçbir şeye izin verilmemelidir. Bütün dünyanın karşısına bir ekonomi politik kitabıyla çıkıyoruz. Bu kitap ülke içinde ve dışında kullanılacak.

Yasaları sınırlayan biz değil, maddi objektif koşullardır. Yasanın işleyiş alanı sınırlandırıldığında yasa farklı görünür. Bizde değer yasaının işleyiş

alanı sınırlanmıştır. Değer yasaı tam olarak kapitalizmde olduğu gibi değildir. Onu biz dönüştürmedik, objektif koşulların gücü onu sınırlandırdı. Esas olan şu ki, bizde özel mülkiyet ortadan kaldırıldı ve emek gücü de meta olmaktan çıkarıldı. Değer yasaının işleyiş alanının sınırlandırılmasını belirleyen objektif koşullar bunlardır. Değer yasaının bu sınırlandırılması, biz öyle istediğimiz için değil, öyle gerektiği için, böyle bir sınırlandırılmanın koşulları olduğu için ortaya çıktı. Bu objektif koşullar, değer yasaının işleyiş alanını sınırlamaya zorladı bizi.

Yasa, objektif sürecin bir yansımasıdır. Yasa, objektif koşullar arasındaki karşılıklı bağlantıyı yansıtır. Neden ile sonuç arasındaki ilişkiyi gösterir. Eğer belli bir güçler dengesi ve belli objektif koşullar verili ise, kaçınılmaz olarak belli sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu objektif koşullar hesaba katılmalıdır. Eğer objektif koşullardan bazıları yoksa o zaman koşullar farklı olacaktır. Kapitalizm ile kıyaslandığında bizde objektif koşullar değişti (özel mülkiyetin olmaması ve emek gücünün meta olmaktan çıkması); bu nedenle sonuçlar da farklı. Değer yasaı bizde dönüşmedi; fakat objektif koşullar nedeniyle işleyiş alanı sınırlandı.

NOT: L.M. Gatovsky, I.I. Kuzminov, I.D. Lapyev, L.A. Leontyev, K.V. Ostrovityanov, V.I. Pereslegin, A.I. Pashkov, D.T. Shepilov ve P.F. Yudin'in notlarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca Atlas, Arakelyan, Bolgov, Vasilieva, Gusakov, Kozlov, Lyubimov ve Rubinstein'in notları da dikkate alınmıştır.

Künye: Sosyalist Gençlik, Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi yayın organıdır. Ücretsiz olarak, Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek gazetesi eki olarak ve elden dağıtılır.

Park a

Ziya Çelik

İŞÇİLERE DİYET LİSTESİ HAZIRLADIM

Harika bir araştırma var.

Kilo alma olayı, meslek gruplarına göre değişiyormuş.

O yüzden de her mesleğin diyeti farklıymış.

Araştırmada verilen meslekler ve neler yemeleri gerektiği özetle şu şekilde sıralanıyor;

Avukatlar: 40 gram peynir, 1 yumurta, çiğ sebze, yoğurt, ızgara balık-tavuk, salata

Doktorlar: Bal, reçel, meyve, pilav, makarna, börek.

Bankacılar: Kepek ekmeği, meyve, sebze, köfte, yatmadan önce kuşburnu çayı.

Muhasebeciler: Etli sebze yemeği, meyve, ızgara.

İşte sağlıklı, kilosuz yaşam için listemiz bu.

Listede işçiler yok.

Buna gerek de yok.

Çalışmaktan, üstüne üstlük aldığı parayla geçinememekten dolayı işçiler göbek, kolestrol, kalbin yağ bağlaması gibi sorunlarla uğraşmazlar!

İşçilerin daha önemli sorunları vardır.

Kanser, iş kazası, geçim derdini düşünmekten dolayı sinir bozuklukları gibi.

Doğru, her mesleğin diyeti de farklı, sorunu da.

İşçi, "Ne yapsam da bugün kilo

almasam! Ekmek bulamıyorum ama pasta yersem acaba kilo alırmıyım" gibi dertlerle uğraşmaz.

Dünyanın ürününü üretir ama ürettiği ürünleri satın alabilmesi için de iki ay çalışması gerekir!

Çocuk, okul, sağlık, kira, faturalar da devreye girince, işçinin ve ailesinin şişmanlık sorunu artık sorun değil tatlı bir hayaldir...

İşçinin yukarıda sayılan meslek grupları ile önemli bir farkı da vardır; o da **spor!**

İşçi, iğneyle delmece adlı sporda her gün dünya rekoru kırmaktadır!

İşçi ve ezilen emekçi kesimler için favori bir spor dalıdır "iğneyle delmece" sporu!

Kalınca bir iğne alınır, ateşte bir süre kızdırılır ve kemere batırılmak suretiyle kemerde yeni bir delik açılır.

Bunu en hızlı yapan rekortmene ise yeni delikler delebilmesi için daha büyük bir kemer hediye edilir!

Hükümetin "kemer sıkma politikaları" ile uyum içinde, bu spor yıllardır gelenekselleşmiştir.

İşçiler, bu işte en maharetli olanlardır.

Bu sporu da her gün yaptıkları için zaten kilo sorunları da olamaz!

İşçiler, diyet listesindeki meslek gruplarına alınmamışlar.

Ben onlar için bir liste hazırlıyorum ki sağlıklı yaşam bozulmasın;

Sabahları: Kuru ekmeğe, varsa çay, tırnak kadar peynir.



Öğlenleri: Yoğurt ve ekmeğe

Akşamları: Yumurta, domates ve yeşil biberden oluşan kutsal üçlü; yani menemen!

Bu şekilde işçilerin kilo problemi otomatikman çözülmüş olur.

Hem kilolu insanda kalp, damar, şeker gibi birçok önemli rahatsızlık çıkar!

Şu komünistler de bir acayıp!

İşçiler partilerinde, sendikalarında örgütlenmeli ve iktidarı almak zorundadır diye bağırıyorlar!

Çünkü patronlar işçileri açlığa, yoksulluğa mahkum ediyor, buna karşı çıkmalı, insanca yaşamak, geceleri kimsenin aç yatmaması, geleceksiz kalmaması için örgütlenip mücadele edilmeli diyorlar!

Ne kadar dar görüşlü bu komünistler! Patronlar işçilerin kilo almadan, sağlıklı bir yaşam sürmesi için yapıyorlar bunları, haberleri yok!

İşçinin ise kilo diye bir derdi zaten hiç yok!

Bu köşemizde kare bulmaca yerine, daha farklı bir zeka oyunu olan Suduko bulmacalarını yayınlayacağız.

Her sayı kolay, orta derece ve zor olmak üzere üç farklı

seviyede sudoku bulmacasını ve çözümünü bu köşemizde siz okurlarımıza sunacağız.

Hepinize keyifli ve faydalı bulmaca çözmeler...

Sudoku Nasıl oynanır?

1 - Toplam 9x9=81 adet kareye 1'den 9'a kadar rakamlar yerleştireceksiniz.

2 - Her bir rakam her bir satırda sadece bir kez yer alabilir.

3 - Her bir rakam her bir sütunda sadece bir kez yer alabilir.

4 - Her bir rakam her bir alt karede (3x3'lük karede) sadece bir kez yer alabilir.

KSG Bulmaca Köşesi

	6			2				
		5		6	4	8		2
				7		5	4	
9		3	2					
6								6
				8	3		1	
8	7		4					
2		6	3	7		6		
			8				7	

6	7	5	9	2	8	4	3	1
8	4	9	1	7	3	6	5	2
3	1	2	5	6	4	9	7	8
1	6	3	8	4	9	7	2	5
9	2	4	3	5	7	1	8	6
5	8	7	6	1	2	3	4	9
4	5	6	7	8	1	2	9	3
2	3	8	4	9	6	5	1	7
7	9	1	2	3	5	8	6	4

Görüş

Ali Valçınay

İnsani İhtiyaçlar ve
Toplumsal Bakışımız
Üzerine...

Merhaba dostlar...

Bu hafta böyle bir konuyu ele almak istedim...

Bazen sokağa, çarşıya çıktığımda insanlarla sohbet etmeye çalıştığımda bana sorulan soru özellikle de gençlerin sorduğu soru "neden?" sorusudur...

Yani "neden böyle düşünüyorsun?" sorusu...

Örneğin geçtiğimiz gün bir yoldaşım gazete satışına gittiğinde adam ona "refahizm de yaşıyoruz, derdin ne senin?" gibilerden bir soru sormuş...

İlginç değil mi?

"Refahizm" deniliyor emperyalist düzene...

Hani herkesin altında iki araba herkeste cep telefonu mevcut ya o açıdan...!

Özel mülkiyet rejiminde ve bizim ülkemiz koşullarında buz dağının görünen kısmının bu şekilde yansımalarına şaşmıyorum...

Çünkü burjuvazi eskisinden daha şeytani eskisinden daha da güçlü ve kuvvetli bir şekilde adımlarını atıyor...

Ama gene her koşulda birileri zenginleştikçe diğerleri de fakirleşiyor...

Ülkemiz insanı, insan olarak emekçi yaşayan bir varlık olarak gittikçe yoksullaşıyor; burjuvazi yani sermaye emekçiyi paraya boyun eğdirmek istiyorsa özel mülke boyun eğdirmek hedefindeyse parasının gücü üretim hacmindeki artışla ters orantılı olarak azalır yani paranın gücü arttıkça muhtaçlığı da

artar...

Bu yüzden para gereksinimi burjuva düzenin ürettiği hakiki gereksinimdir ve sistemin ürettiği bir gereksinimdir.

Emperyalizm ise bu çarkın bu değirmenin toprağıdır...

Bu toprağı yok edemediği sürece bütün ezilen ve sömürülen sınıflar gün ve gün bir adım daha eriyip gitmek durumundadır...

İdeolojik anlamda bu gibi çelişen unsurların yaşadığımız düzendeki varlığı zaten ortada...

Yani diyalektik saati tıkır tıkır çalışmaya devam ediyor...

Öbür yandan bir de burjuvalara bakalım...

Onlar şuan bizden bir adım hatta bir adım da değil birkaç adım öndeler...

Bizim işçi sendikalarımıza, kooperatiflerimize, fabrikalarımıza örgütsel bazda ve ideolojik bazda hakimdirler...

Burda sadece kastettiğim faşist veya yobaz kesimler değil, bugünün troçkizmi ve sosyal demokrat diye adlandırdığımız kesimler de bunlara dahildir...

Kısaca bu geri çekilme sürecinde şuan bir kıvılcımız...

Altı çelikten ve sapasağlam bir yapıyı oluşturuyoruz...

Güç nedir?

Bir insanda güç sadece kasları ve vücudundan mı oluşur? Veya çok zeka güçlülük anlamı taşır mı?

Zeka sahibi olmak zeki olmak bir güçtür ama toplum içerisindeki çarpıklıkları ve düzgün olmayan şeyleri değiştirmek için zeka eksik bir olgudur...

İyi niyet, dürüstlük emeğe saygı ve ilerici bir mentalite gerekir bir toplumun ilerlemesi için...

Bugün tüm bunlar hiçe sayılan olgulardır...

Daha doğrusu hiçe sayılmadan ama bütün burjuva sınıf ideolojileri ve sınıfı bakımından oyuncak gibi kullanılan olgulardır...

Kısacası insani ihtiyaçlarımız, o ihtiyaçlarımızı yaratacak insanların değil yokedecek insanların ellerindeki bir propaganda aracı olarak kullanılmaktadır...

Buna izin vermememiz gerekir...

Barış ve özgürlük talebi bugün faşistler tarafından bile kullanılan bir taleptir...

Halkın isteği bu yöndedir...

Peki bu adamlar bunu getirebilir mi?

Mümkün değil, onlar için barış ve özgürlük bugünkü ekonomik yapıdan ibarettir...

Emperyalist kuşatmalar altında yürümek ve var olmak onların barış ve özgürlük anlayışıdır...

İşte emperyalizm bu çelişkileri ortadan kaldırmamız için bir adım olsun ve emekçi kitlelerin yolu açılsın diye yok olmak zorundadır...

Fazla mı felsefe yaptım bilmiyorum ama kafamdan bu hafta geçen bunlar...

Bazen bir ekmek bir de zeytinle "doydu karnım!" der insan...

Oysa ki ekmek ve zeytinle karın doymaz...

Ekmek fabrikaları olanlar, zeytin bahçeleri olanlar da fazla bulur atar yok eder...

İşte böyle çarpık bir düzen bu düzen...

Bunun için değil midir ki mücadele ediyoruz ülkemiz insanları?

Hadi isterseniz mücadele etmeyin bakalım...

Birileri bizi yönetmeye, birileri adamızın dörtbir tarafından bizim barış isteğimizi, özgürlük ve demokrasi isteğimizi, emeğimizi yok etmeye devam etsin...

Ne dersiniz? Güzel mi? Hoşlanıyor musunuz? Zevk alan var mı?

...

Barış ve sevgi dolu günleri görmek dileğiyle...

OKUYUCU MEKTUBU

Tezcan Kaya

ATLAR VE KATIRLAR

Göçmenköy'den Terminal'e gitmek için minibüs beklemeye koyulduk.

Geldi, bindik. Girne Kapısı'ndan dönecek ve Terminal'e gidecek. Bekliyoruz..

Ama gidemiyoruz çünkü trafik görülmemiş biçimde sıkışık.

Bir tuhaflık var sanki sokaklarda..

Hareketlilik, pek de alışık olmadığımız..

Polis de çok.

Şoför söyleniyor "nedir bu kardeşim n'oluyor" diye.

Haklı, bütün gün sıcakta direksiyon sallamış.

Yanımızdaki arabadan anlatıyorlar ne olduğunu.

DP ile UBP milletvekilleri(!) boykot yapıyor, eylem varmış meclis önünde, trafiği kapatmışlar.

Şoför söyleniyor hala "kazanınca iyi de kazanamayınca mı boykot ediyosunuz" diye.

Haklı,

Tabii biz iş görüşmesine gidiyoruz geç kalamayız ilk seferden değil mi?!

Ama nerde, geç kalıyoruz işte minibüs çıkamıyorki trafikten.

Şimdi bu eylem tam olarak UBP'den ve DP'den istifa eden milletvekillerinin kurduğu Özgür Parti'yi, CTP'yi ve Türkiye hükümeti AKP'yi boykotmuş! Minibüs meclisin

oraya yaklaşınca görüyoruz ki eylemi yapanların tamamı neredeyse Türkiyeli. Uçaklarla Türkiye'den getirdikleri ne olduğu belirsiz kişilerin ellerine vermişler bayrakları eylem yaptırıyorlar.

İyi de bunda halkın suçu ne?

İşine gücüne yetişmeye çalışan bizlerin günahı neydi de tüm trafiği kapattınız eylem uğruna?

Eyleminizin halk için gerçek bir gerekçesi olsa hiç değilse..

Sizler de müdahalelerle hükümet olmuş adamlarsınız, neyin kavgasını veriyorsunuz meclis önünde?

Hükümetken, muhalefetken, meclis içinde dışında her halükarda külliyen zararsınız bu halka!!

Ne oldu dersiniz?

Geç kaldık ilk günden, e bizim işe girme hayalleri de su gibi geçti önümüzden...

İşsizlik gün be gün çoğalırken hükümetimizin politikaları nedeniyle,

Güç bela iş bulanların da koltuk kavgası uğruna yollarda önlerini kapatıyorlar..

Sözün kısası;

Atlarla katırlar tepişiyor, olan otlara oluyor bu adada.



Meksika'nın Oaxaka Eyaleti Halkına Katliam Planı

Geçtiğimiz Mayıs ayında Meksika'nın Oaxaka kentinde ve eyaletinde öğretmenler daha iyi ücret, okulların daha iyi donanımı, okul yemeklerine çocuk başına ayrılan bütçenin artırılması ve çocuklara bedava üniforma sağlanması için greve gitmişlerdi.

Oaxaka kent merkezine çadır kuran öğretmenler Oaxaka kent halkından büyük destek görmüşlerdi. Ancak Oaxaka valisi grev ve de eylem yapan öğretmenlerin bu hareketini hemen hemen her ay askerler ve polisle şiddet uygulayarak bastırmak istemişti. Gerek öğretmenlerin gerekse de Oaxaka kent halkının

desteği karşısında geri adım atmak zorunda kalan rejim geçtiğimiz hafta yine saldırıya geçti.

Öğretmenlerin grevi kamu çalışanlarının grevi ile birleşti ve Oaxaka kentinde hükümet faaliyetleri felce uğradı. Hükümet artık çalışamaz duruma geldi. Meksika başkanlık seçimlerinde sağcı adayın sahtekarlıkla çok az bir farkla seçimin galibi ilan edilmesinin ardından yoksul kesimi desteklediği solcu aday taraftarlarının "ikili hükümet" tehdidi sağcı rejimin korkulu rüyası oldu.

Oaxaka eyaletinde yönetim pratik olarak grev yapan ve ona destek

veren kitlelerin elinde. Rejim tam anlamıyla iktidarsız... Bu durumun aynı zamanda diğer eyaletlere sıçramasından korkan Oaxaka eyaleti valisi ve merkezi rejim, başkanlığı sağcı adaya devretmeye hazırlanan Vicente Fox'a çağrıda bulunarak Oaxaka'daki "isyan"ı bastırma çağrısında bulundu.

Oaxaka Halkları Popüler Birliği'nin başını çektiği bu hareketin çok geniş bir kitle tabanı olmasından dolayı bu güne kadar kullanılan şiddet işe yaramadı. Ajanslar, Oaxaka kentindeki bu hareketin ancak çok büyük bir askeri güç silah zoru ile bastırılabilirine işaret



ediyorlar.

ABD'nin yakın dostu olarak bilinen Başkan Vicente Fox'un başkanlıktan ayrılmadan önce Oaxaka'da oluşturulan halk yönetimini bastırıp öyle mi ayrılacağı yoksa bu eylemi katliamla bastırmayı seçimi kazandığı iddia edilen sağcı Felipe Calderon'a mı devrereceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Brezilya Otomobil İşçilerinin Grevi Devam Ediyor

Brezilya'da bir dizi yabancı otomobil tekellerinin fabrikalarında grev dalgası devam ediyor.

Volkswagen, Renault ve Volvo fabrikalarında çalışan 7,800 işçi işverenlerin yüzde 4.16 ücret artışı teklifine karşı kendi taleplerinin karşılanması için 20 Eylül'de greve gittiler. Grevin

başlaması ile otomobil tekelleri ücret artışı oranındaki tekliflerini azıcık artırmalarına karşın işçiler yine de yaptıkları toplantılarda grevlerine devam etme kararı aldılar.

Brezilya otomobil işçileri yıllardır kemer sıkma politikası ve

enflasyon dolayısı ile gelirlerinde büyük kayıplara uğradığından en az yüzde 5 artış talep ederken yaşam kalitelerinin de

iyileştirilmesi için yüzde 2.85 ek artış ile toplam yüzde 7.85 artış talep ediyorlar.

Diğer yandan Sao Paulo'da bulunan General Motors fabrikasında çalışan 9,200 işçi de yine yüzde 7 oranında artış

talebi ile 24 saatlik uyarı grevi yaptı.

Brezilya'da faaliyet yürüten yabancı otomobil tekelleri sadece Brezilya piyasası için değil birçok Güney Amerika ile diğer ülkelerdeki piyasalar için otomobil üretiyor.



Volkswagen İşçilerine Dayatma

Almanya'da altı değişik fabrikasında otomobil üreten Volkswagen firması işçileri işten atma ile tehdit etti.

Otomobil sektöründe azami karları korumak amacıyla işçilere yapılan dayatmalardan bir yenisini devreye koyan Volkswagen firması, işçilerin çalışma saatlerini uzatmayı tehditle elde etti.

100,000 çalışan işçisi olan Volkswagen firması işçilerin mücadelesi ile elde ettikleri 28.5 saatlik çalışma saatini işçileri işten atma tehdidi ile 35 saate çıkardı. Bu tehdit sayesinde işçilere 2011 yılına

kadar iş garantisi veren Volkswagen aynı zamanda işçi ücretlerini de sabit tuttu.

Volkswagen firması Almanya'da çalışan işçilerin sırtından elde ettiği bu azami karlar nedeniyle yeni Golf model otomobili de Almanya'da üretmeye karar verdi. Bilindiği gibi Volkswagen AB üyesi birçok ülkede değişik model araba üretimi yaparak

azami karlar elde ediyor. Aynı zamanda da bu ülkelerdeki fabrikalarda çalışan işçileri de fabrikaları başka ülkeye taşımakla tehdit ederek işçilerin taleplerini etkisiz kılmayı dönem dönem becerebiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan IG Metall sendikası temsilcisi "bu

anlaşma ile 2011 yılına kadar iş garantisi" elde ettiklerini açıklarak işçilerin mücadelesini sattığını örtmeye çalışıyor.

Volkswagen firması İnsan Kaynakları Direktörü Horst Neumann ise

"Volkswagen'in yeniden yapılandırılması ile ilgili büyük bir adım" atıldığını ve firmanın "rekabetinin arttığını" söyleyerek firmanın bu anlaşmadan memnuniyetini dile getirdi.

İşçilerin yaşamak için ekmek kavgası karşısında milyarlarca euro karlarla bir avuç zengin lüks yaşamaya devam ediyor.



Liverpool İtfaiyecilerinin Zaferi

Son bir aydır daha iyi iş koşulları ve işten durdurmalara karşı greve giden 1,000 kadar Liverpool itfaiyecileri grevlerinde başarı sağladılar.

İşverenin toplu iş sözleşmesi sırasındaki katı tutumuna grev ile cevap veren

Liverpool işçileri haklarını savunmada kararlılık gösterince işveren geri adım atmak zorunda kaldı.

Grev sırasında sendikasız 200 kişinin itfaiye servisi vererek grevi kırma çalışmaları ise başarısızlıkla

sonuçlandı.

Toplu iş sözleşmesi ile işçiler üretkenliği artırırken gönüllü erken emeklilik haricinde hiçbir işçi işini kaybetmeyecek. Bu da işçilerin başından beridir dile getirdiği talepti.

Grevin bittiğini açıklayan sendika temsilcisi de grev sırasında büyük bir profesyonellik sergileyen itfaiyecileri tebrik etti. Her türlü grev kırıcılığı ve değişik provakasyonlar karşısında soğukkanlı davranan işçilere Liverpool halkı da büyük bir destek vermişti.



Peru Liman İşçileri Grevlerinde Kararlı

20 Eylül'de toplu iş sözleşmesi talebiyle 24 saatlik uyarı grevi yapan Peru'nun Callo liman işçileri işverenin vurdumduymazlığı karşısında grevlerine süresiz devam edeceklerini bildirdiler.

Callo liman işçileri limanda işyeri olan bir dizi işletmeyle ayrı ayrı sözleşme yapmak yerine ortaklaşa tek bir toplu iş sözleşmesi yapmak istiyorlar. Böylece de, işverenlerin limanda işçiler arasında rekabet yaratılarak ücretlerin düşürülmesini engellemeyi amaçlıyorlar.

Diğer yandan limanda işyeri olan işletmelerin oluşturduğu Peru Deniz Acenteleri Birliği hükümete

baş vurarak Callo limanındaki greve son verilmesini ve grevin diğer limanlara da sıçramasını durdurmasını talep etti.

Peru Denizcilik Sendikası ise yaptığı açıklamada Çalışma Bakanlığı'nın işverenlerin yanında müdahalesine olumlu

bakmayacaklarını, sendika ile işverenler arasında arabuluculuk konusuna ise karşı olmadıklarını açıkladılar. Sendika lideri Saavedra sorunun işverenlerin uzlaşmaz tavırları yüzünden büyüdüğünü ve bakanlık devreye girmedikçe grevlerini sürdürmede kararlı olduklarını açıkladılar.



Müşerref'ten Önemli İtirafılar

Pakistan'ın darbeci devlet başkanı General Müşerref son dönemlerde çarpıcı açıklamalar yaparak burjuva-emperyalist düzenin sözde "teröre karşı savaş" uygulamalarındaki iki yüzölçümünü ele verdi.

NATO'nun Afganistan'da Taleban'a karşı yürüttükleri 5 yıllık savaşta başarı sağlayamadı. Bu durum karşısında ve Taleban'ın gittikçe güney Afganistan'da güç kazanmasının faturasını Pakistan'a çıkartmak isteyen Anglo-Amerikan emperyalistleri, Pakistan'ı köşeye sıkıştırmak

amacıyla bir dizi açıklamalar yapıyorlar.

Gericiler arası bu çıkar çatışması karşısında Pakistan gerici rejimi ayakta tutmak için harekete geçen general Müşerref ABD ve İngiliz emperyalist rejimlerinin islamcı teröristlerin yaratılması ve güçlendirilmesinde önemli rolleri olduğunu söyledi. Özellikle de Pakistan'da 2002 yılında ABD'li gazetecinin bu teröristler tarafından idam edilmesinin sorumlusu olarak tutuklanan ve de yargılanarak idama mahkûm edilen İngiliz

vatandaşı Ömer Şeyh'i örnek vermesi dikkat çekicidir.

London School of Economics'de İngiliz gizli servisi MI6 tarafından 1990'larda görevlendirilen Ömer Seyh'in önce Balkanlara daha sonra da Pakistan'a jihad yapmak için gönderildiği bilgisi İngiliz MI6 ve CIA'nın değişik ülkelerde gericiyi nasıl silahlandırdıkları konusunda ipuçları veriyor.

Dünya tekellerinin emrinde olan politikacıların ve devlet kurumlarının bir yandan insan



düşmanı canavarlar yaratırken diğer yandan da onlara karşı savaştıklarını iddia etmeleri onların tekellerin azami karlarının emrinde ikiyüzlü politikacılar olduklarını açıkça gösteriyor.

ŞİMDİ DE PKK

Yaklaşık bir ay önce, ABD'nin PKK koordinatörü atamasıyla özellikle Türkiye'de yoğun bir tartışma süreci başlamıştı.

Lübnan'a asker gönderilmesini onaylayan tezkerenin meclisten geçirilmesi, bir anlamda ABD'den PKK sorunu konusunda destek almanın bir bedeliydi.

Keza öyle de oldu, tezkerenin hemen ardından ABD, PKK koordinatörünü atayıverdi.

Geçtiğimiz günlerde PKK'nin ateşkes kararı da gündeme oturmuştu!

Kürt ulusal hareketi üzerine böylesine sıcak bir emperyalist gündem gelişir de, KKTC bunun dışında kalır mı?

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs

Cumhuriyeti'nin PKK'ye destek verdiği iddiasıyla BM'ye belge, fotoğraf ve açıklamalardan oluşan bir dosya sundu.

Dosyada Öcalan Kenya'da yakalandığında üzerinden çıkan Lazaros Mavros adına düzenlenmiş Kıbrıs Cumhuriyeti (KC) kimliği, bu kimlik nedeniyle KC'nin kovuşturma yapmaması, bunun sorumlularının yargılanmadığı ve dönemin yetkililerinin "Kıbrıs, Kürtler'in özgürlük, insan hakları ve kültürel kimlik mücadelesini desteklemektedir" türündeki demeçleri yer alarak KC'nin PKK'ye destek verdiği belirtiliyor.

Bunların yanı sıra BM'ye gönderilen dosyada Öcalan'ın tutuklanmasının kabul edilmez

olduğuna dair Rum Meclisi kararı, AKEL ve EDEK'in tutuklamaya karşı açlık grevi yapan güney Kıbrıs'ta yaşayan Kürtler'e destek ziyaretinde bulunması ile ABD'nin Kıbrıs ziyareti sırasında dönemin KC yetkililerine "PKK'yi desteklemeyin" çağrısı da yer alıyor.

BM'ye gönderilen dosya, kuzeydeki yönetimin TC-ABD güdümlü siyaset izlediğinin yeni bir kanıtı olma niteliğini taşıyor.

Ezilen bir ulusun mücadelesine karşı Türkiye'de yerleştirilmeye çalışılan şovenizm ve siyasi paranoyanın, CTP ve CTP'li Cumhurbaşkanı eliyle Kıbrıs'ta da yerleştirilmeye çalışılmasının da açık bir örneği olan dosyanın, ABD'nin PKK koordinatörü

atamasının ve TC'de yaşanan savaş konusunda ateşkes türünden gelişmelerin gerçekleşmesiyle aynı döneme "denk gelmesi" de önem taşıyor.

TC-ABD temelli ve güdümlü siyasetin yeni bir örneği, kendine hala daha sosyalist diyenlerce ezilen bir ulusun mücadelesinde (hareketin hataları, zaafı konumuz dışıdır!) uluslararası çapta uygulanıyor!

TC-KKTC ikilisinin her alanda güney Kıbrıs'la rekabet ve ondan baskın çıkma mücadelesinin yeni bir aracı, bugünlerde Türkiye'deki bir ulusun mücadelesi oldu.

Bakalım daha hangi ulusların başına çoraplar örülecek!

MARS'IN KEŞFİ DEVAM EDİYOR

NASA'nın Mars'ta yaşam belirtisi bulması amacıyla 2004 yılında Mars'a gönderdiği robot Opportunity, Victoria kraterine ulaştı.

Gezegenin geçmişine ilişkin önemli veriler ulaştırması beklenen robot

Opportunity, şu anda kraterin kuzeybatısında yer alıyor ve dünyaya düşük çözünürlüklü fotoğraflar yolluyor.

Derinliği 60, çapı 800 metre olan kraterin iç duvarlarında bulunan kaya katmanlarından önemli

jeolojik bulguların elde edileceğini tahmin eden bilimadamları, bunun gezegenin geçmişiyle ilgili önemli bilgiler vereceğini de kaydettiler.

Mars'ta bulunan ve robotun inceleme yaptığı ıslak alanın geçmişte daha

yaygın olup olmadığı konusunda da bilgi bulmayı ümit eden bilimadamları, Opportunity'nin daha kaliteli ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar yollaması ile bu işin kolaylaşacağını düşünüyorlar.

İŞÇİLER İÇİN ÇALIŞMAK BİRAZ DAHA DİKKAT İSTER

4 Ekim 2006 tarihli Yenidüzen gazetesinde, Yenidüzen gazetesinin yaptığı bir röportaja yer verildi. Devrimci İşçi Sendikaları, Kuzey Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu ve Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu ile yapılan röportajda işçilerin barınacakları yerlerin olmaması ve bu barınacak alanları işverenlerin vermesi ile çözümleneceği konusuna, ülkeye getirilen kontrolsüz işçilerin demografik yapıyı bozacağı gibi konulara yer verildi.

Ülkede işçilerin barınması ile ilgili olarak, ciddi anlamda bir sorun vardır. İşçilerin aileleri ile birlikte barınabilecekleri konutlar, evler yoktur. Örneğin, Türkiye'den gelen bir inşaat işçisi, bir evi inşa etmeye başladıktan itibaren inşaatların içinde kalır. Ta ki o inşaatın sonlarına gelinsin. Bu gerçekten büyük bir sorun. Sağolsunlar işçi sendika başkanları, Yenidüzen gazetesinde yaptıkları açıklamalarda haklılar. Gerçekten de işçiler barınacak yerlere ihtiyaç duymakta. Fakat; o işçi sendika başkanlarının, bize göre unuttuğu birkaç nokta var. İlk olarak, sendika başkanları, işçilere barınacakları yer vermeleri için, işçi patronlarından yardım istiyor. Patronlara, işçileri barındırmanın onların görevi olduğundan bahsediyor ve işçileri, patronun ev sahibi yapması gerektiğinden bahsediyor. Gerçekten de işçinin

barınabileceği yerlere ihtiyaçları vardır. Fakat sizce, patron karının üstüne kar eklemek dururken, niye işçilere ev yapıp karını düşürsün ki? Sizce patron bunu düşünür mü? Yoksa patron, ettiği karın üstüne bir o kadar daha karı nasıl ekleyebilir diye düşünmekle mi meşguldür?

Ya da farz edelim ki, patron bir şekilde işçiye barınacak bir yer sağladı. Sizce patron onlara barınacak bir barınak mı



yoksa bir ev mi sağlar? Patronlar bu kişilere, işçilere barınacak bir yer yapmaya kalksa bile, ev yapmayacağı aşikar... Patron, onlara ev yapmak yerine barınak yapmayı tercih edecektir. Patronlar, bizlerin hayatını yapan, bizlerin yaşarken kullandığımız her türlü aracı sağlayan işçilere, emekçilere, hayvan muamelesi yapmaya devam ediyor, devam edecekler de...

Patronların insan canını düşünmediği, işçilerin insanca yaşaması için gerekli olan koşulları çok da iyi bilmelerine rağmen bu koşulları yaratma gibi bir

derdinin olmadığı, onların derdinin sadece ve sadece işçilerin sırtlarına basarak maksimum düzeyde kar elde etmeleri olduğu ortadayken, işçilerin temsilcileri olduğunu söyleyen sendika temsilcileri, işçilerin barınma sorunundan tutun ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi sorunlarına kadar, işçilerin yaşamlarındaki tüm problemleri işçiler lehine ortadan kaldırmak için çaba sarf etmelidirler. Eğer sendika yönetimleri bunu beceremiyor ya da bu işe

girişmekten köşe bucak kaçarak işçiler adına patronların çıkarlarının sözcülüğünü yapıyorlarsa, işçiler sendikalarına sahip çıkmalı ve kendi haklarını savunmayan/savunamayan liderlikleri alaşağı etmelidirler!

Ele aldığımız barınma sorunuyla ilgili de sendika temsilcileri gazetelere sayfalar dolusu demeçler verirken (Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin işçilerin barınma meselesiyle ilgili yayınladığı basın bildirisinin ardından bu sendika temsilcilerinin çıkıp da işçiler adına ahkam kesmesi de rastlantı mıdır bilinmez!..) daha dikkatli

olmalıydılar. İşçilerin insanca yaşayabilecekleri barınak ve yaşam koşullarına evet demelidirler, fakat bunu patronlara yahut hükümete "lütfen yapınız" diyerek başaramayacaklarını, ancak ve ancak işçilerin örgütlü gücünün doğru yönde gösterilmesiyle bir baskı unsuru yaratılması koşullarında burjuvalardan işçilerin günü kurtarıcı haklarının ve özgürlüklerinin alınabileceğini akıllarından çıkarmamalıydılar.

İşçilerin insanca yaşayabilecekleri konutlarının olmasını savunmanın ciddi anlamda gerekliliği ortadayken, aynı zamanda işçileri temsil ettiğini söyleyen bu sendika temsilcileri, işçilerle ilgili her bir gelişmeye karşı son derece uyanık olmak zorundadırlar. Mesela işçiler için insanca yaşam koşulları ve konut hakkını almak için mücadele verilmeli, bununla da kalmamalı, işçiler için yapılan barınakların, işçilerin yerli halktan izole edilmeleri ve dolayısıyla patronlar ve onların devleti tarafından insanlık dışı bir şekilde kullanılmaları ihtimali her an göz önünde tutulmalıdır.

Sendika liderlikleri sayfalar dolusu demeçler verirken, eğer işçiler için çalıştıklarını söyleyip patronların yahut onların devletinin koruyuculuğunu yapmaya devam ederlerse, ilerki zamanlarda temsilcileri olduğunu söyledikleri işçilerin onlara gereken cevabı vereceklerini de iyi bilmelidirler.

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



SOSYALİST GERÇEK

Sahibi: Kıvılcım LTD.

Posta Adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sok.

No:5 Kızılbaş Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 70 680

Fax: 0392 22 70 681

Basıldığı Yer: Toplumcu LTD.

Adres: Cengizhan Sok. No:7

K.Çiftlik Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 74 872

Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net> E-mail: info@KibristaSosyalistGercek.net