

Burjuva Ahlak

DP ve UBP kodamanları için işçilerin sömürülmesi, onların yarım inşaatlarda barındırılması devam ederken kendilerinin sefa yaşaması etikdir ya da ahlaklı bir davranıştır. Ya da çocuğuna bir ayakkabı dahi alamayacak durumda olan asgari ücretle çalışan bir işçilerin sırtından

milyonlarca doları cebe indirmek etikdir ya da ahlaklı bir davranıştır.

DP ve UBP kodamanlarına göre iş bulmak için kapı kapı gezen solcuların süründürülmesi etik ya da ahlaklı bir davranıştır. *Sayfa 2'de*



Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



SOSYALIST GERÇEK

22 Eylül Cuma 2006, Yıl 10, Sayı:221 Fiyatı:1 YTL. (KDV dahil) İngiltere: 50 p.

**YAŞASIN ANTI-EMPERYALİST
BİRLEŞİK-GERNE-HÜKÜMETİ!
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ
ΑΝΤΙ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!**

AHLAK MI DEDİNİZ?

■ Ahlak Dersi Vermeye Çalışanlar Ne Kadar Ahlaklı?

■ Son 32 yıldır yönetime gelenler yaptıkları icraatlarla ahlak konusunda ahkam kesenler ne kadar ahlaklı davranıyorlar?

■ Çıkarların uyuşmaması için millet, din, dil, ırk, cinsiyet vb farklılığının olmasının gerekmediğini bize geçtiğimiz günlerde yaşadığımız partilerden istifa ve yeni hükümet oluşumlarıyla ilgili hareketlilik göstermektedir.

■ Farklı milliyetler, dinler, ırklar vs olduğunda halk bunlar temelinde kışkırtılırken şimdi aynı millet, din vs olduğunda ahlakın ardına sığınmaya geçildi!

■ Burjuvalar arası çıkarlar çatışması millete, dine, diline bakmaz!

■ Çıkarları uyuştığında nasıl anlaşılırsa uyuşmadığında da işte böyle ahlak teriminin ardına

sığınarak gerçekleri emekçi kitlelerden saklamaya uğraşırlar!

■ Ortak yanları halkın sırtından hangisinin daha fazla semireceği uğraşdır!

■ Gerçek şu ki halkın çıkarları ile ilgili her türlü demeçler verseler de halkın çıkarları onların masalarında yoktur!

■ Onlar daha çok hangisi kime sırtını dayayarak daha çok kazanç elde edecek yarışındadırlar!

■ İşçi ve emekçiler bunun farkında olup kendi çıkarları olan sömürüyü yok etmek için mücadelesini yükseltmek zorundadır.

■ Bunun tek yolu da KSP öncülüğünde örgütlenmekten, sınıf mücadelesine güç katmaktan ve Gerçek Bağımsız ve Özgür Kıbrıs yaratmaktan geçmektedir.

**OKU-OKUT-ELEŞTİR-ABONE OL
Bu Gazete Siz Emekçilerin...**

Burjuva Ahlak

Son birkaç haftadır UBP'den istifa edip yeni parti kuranlarla CTP'ye bundan zarar gören çevreler tarafından etik davranmadıkları suçlaması yapılıyor.

Gerçekten de bu bu kesimler ahlaki davranmadılar mı? Ahlak ya da etik denen nedir ki?

DP ve UBP kodamanları için işçilerin sömürülmesi, onların yarım inşaatlarda barındırılması devam ederken kendilerinin sefa yaşamaları etik ya da ahlaki bir davranıştır. Ya da çocuğuna bir ayakkabı dahi alamayacak durumda olan asgari ücretle çalışan bir işçilerin sırtından milyonlarca doları cebe indirmek etik ya da ahlaki bir davranıştır.

DP ve UBP kodamanlarına göre iş bulmak için kapı kapı gezen solcuların sürdürülmesi etik ya da ahlaki bir davranıştır.

DP ve UBP kodamanlarına göre burjuva rekabet nedeniyle kapılar arkasında devlet ihalelerinin belli işadamlarına-şirketlere verilmesi etik ya da ahlaki bir davranıştır.

DP ve UBP kodamanları için gece kulüplerinde kadınların pazarlanmasının yasalar ile korunması, yani çalışmalarına izin verilmesi etik ve ahlaki bir davranıştır.

DP ve UBP kodamanları için kara para aklama merkezleri olarak faaliyet gösteren casinoların yasalar ile korunması, yani çalışmalarına izin verilmesi etik ve ahlaki bir davranıştır.

CTP ise yine AB burjuva-emperyalist yasalara atıfta bulunarak sözde sosyal devlet ahlakını savunduğunu öne sürüyor. Oysa gerek Kıbrıs gerekse de AB yasaları farklı forumlarda olsa da tamamıyla sömürücü sınıfların ahlaki değerlerini yansıtıyor.

Diğer bir deyimle her sınıf kendi çıkarına uygun olan davranışları

doğru olarak değerlendiriyor. Yani ahlak ya da etik denen davranış her toplum için aynı olmasa da her toplumun sınıfları arasında da aynı değildir.

Örneğin aç olduğu için "hırsızlık" yapan bir insanın davranışı burjuvalar tarafından ahlaksız olarak değerlendirilirken aç olanlar bu davranışı hiç de yadırgamıyorlar. Ya da vergi kaçakçılığı ile köşeyi dönenler vergi kaçakçılığını etik ya da ahlaki davranış olarak kabul ederken aynı kişiler kasalarından ekme için 10 YTL alan işçinin davranışı ahlaksızlık olarak değerlendiriyor.

Yine azami karlar için büyük burjuvalar ülkemizin kıyı kesimlerinin ve doğal güzelliklerin olduğu yerlerin beton yığını haline getirilmesini ve villalarla doldurulmasını etik ya da ahlaki davranış olarak görürken, toprağın millileştirilip ihtiyaçlı köylülere, toplumun yiyecek ve sanayi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim yapması için verilmesini ahlaki davranış olarak görmüyorlar.

Azami karlar için milyonlarca insanın açlıktan ölüme terk edilmesi etik ya da ahlaki davranış olarak algılanırken rejime karşı mücadele yürütenlerin davranışını etik dışı ya da ahlaksızlık olarak algılıyor sermaye çevreleri...

Demek ki burjuva ahlak sömürü düzeninin devam etmesi için kullanılan yaklaşımdır. Sermaye babaları paraya tapmayı, bireyselliği, "gemisini kurtaran kaptandır", "altta kalanın boynu kopsun" mentalitesini yaygınlaştırmaya yönelik davranışları ahlaki davranışlar olarak algılıyorlar.

Tüm bunlar dikkate alındığında burjuvalar arası rekabette kaybeden taraf kazanan tarafı

ahlaksızlıkla suçlayarak kayıplarını sıfırlamak hatta kazananın üstesinden gelmek için bu gibi yöntemlere baş vuruyor. Kazanan burjuva taraf da yeni elde ettiği kazaçalarını korumak amacıyla kaybeden tarafın çirkin



iş çamaşırlarını (sanki kendisinin iş çamaşırları temizmiş gibi) sergilemekten geri kalmıyor. Her iki davranış da her iki burjuva tarafın da aynı ahlak değerlerine sahip olmasından kaynaklanıyor.

Baba ve oğul Denktaş'ların gerek Kıbrıs'ta gerekse de Türkiye'de verdikleri demeçler tam da bu çerçevede oluyor. CTP başkanı Soyer ve diğer CTP'liler sağ partilerdeki bu istifalar karşısındaki tavırlarını da yine aynı çerçevede yürütüyorlar.

Burjuva ahlak ve değerlere karşı işçi, emekçi ve yoksul köylülerin farklı ahlaki değerleri vardır. Onlar için ahlaki değerler bireysellik değildir. İşçi, emekçi ve yoksul köylüler için doğru ahlak sömürücü sınıflara karşı bilinçli olarak sınıf mücadelesi vermektir. Sömürülenlerin düzeni son bulmadan tüm burjuva ahlaksızlığın da son bulmayacağı bilinciyle burjuvalararası rekabette yaşanan burjuva ahlak tartışmalarında o ya da bu burjuva tarafın yanında yer almazlar. Tam tersine burjuvaların bu tartışmalarını kullanarak ezilen ve sömürülen kesimlerin



sömürücülere karşı kin beslemesini ve onların saltanatlarına son vermesini örgütlemek için kullanırlar.

Lenin'in deyimi ile "[Komünistler için] ahlaki değerler insan toplumunun daha yüksek bir seviyeye ulaşmasına ve emek sömürüsüne son vermek amacıyla hizmet eder". İşte bu nedenledir ki Sovyetler Birliği'ndeki sosyalizme saldırılar o dönemde yaşananları anlayamazlar ve yapılanları burjuva ahlaki değerler ile yargırlarlar.

Dolayısı ile YeniDüzen gazetesinde "Ahlak" konusunun tarihsel geçmişini ve şekillerini doğru bir şekilde ele alan Nazım Beratlı yoldaşımız günümüz toplumumuzda bu günlerde yaşanan ahlak konsundaki tartışmaları kesin sonuca vardırılmayarak burjuva ahlak anlayışını mahkûm edemiyor ya da onu mahkûm etmekten kaçınıyor.

CTP ise bu burjuva etik ve ahlaki davranış tartışmalarında kendi burjuva çıkarları gereği yeni kazançlı çıkanın burjuvaların yanında yerini alarak burjuva etik ve ahlaki değerlere dört elle sarılıyor.

Bu da Kıbrıslı sosyalistlerin işçi, emekçi ve yoksul köylülere emekten yana kimin olduğunu kimin emek düşmanı olduğunu anlatmada güçlü bir olanak sağlar. Burjuva ahlakın nasıl bir çirkef olduğunu gösterme sorumluluğu biz sınıf bilinçli işçi ve aydınların omuzlarındadır.

Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



Vergimizi Ödüyüyoruz, Yine de 860 YTL Asgari Ücretle Çalışmaya Mahkum Ediliyoruz!

Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



Vergimizi Ödüyüyoruz, Ama Paralı Eğitim Daha da Yaygınlaşıyor!

ÜNİVERSİTEDE UYUŞTURUCU

14 Eylül tarihinde Narkotik Şube ekiplerinin Mağusa'da düzenledikleri baskında, Sudan uyruklu Bedrettin Awooda'nın öğrenci evinde 153 adet Ecstasy hap, 150 gram Hintkeneviri (Gannavuri) (120 gramı satış için paketlenmiş) ile bir gram kokain ele geçirildi.

Awooda'nın verdiği bilgiler doğrultusunda başka bir eve düzenlenen baskında da 30 gram hintkeneviri daha ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen öğrenciler hakkında soruşturma sürüyor.

Fedakâr KKTC polisi, büyük bir başarıya daha imza atmış görünüyor.

İki tane öğrenci evini basıp cüzi miktarda uyuşturucu madde ele geçirmek çok da zor olmasa gerek!

Satış amaçlı bulundurulduğu anlaşılan uyuşturucuların kimlerden temin edildiği, ülkeye nasıl sokulduğu, ülkedeki uyuşturucu piyasasının kimlerin

elinde olduğu, hangi "babaların" bu işin kaymağını yediği ve neden bir türlü tepedeki "babalar" yakalanamazken, birkaç basit torbacının el ense karakola sokulduğu soruları ise akıllara takılıyor.

Kıbrıs'ın kumar-fuhuş-uyuşturucu adası olarak anılması karşısında, kudretli devlet yetkilileri ve de polis teşkilatı neden hiçbir şey yapmıyor?

Birkaç uyuşturucu satıcısının yakalanması ile ülkede ortaokullara kadar inen uyuşturucu sorunu çözümlenmiş mi oluyor?

Uyuşturucu sektörü, dünyanın her yanında büyük bir pastaya sahip ve olağanüstü kazançlar sağlanan bir sektör!

Bu pastanın da elbette ki imal edenleri, dağıtanları ve bundan kırıntı olarak nasiplenenleri var.

Kıbrıs'ta uyuşturucu sorununun gözle görülür biçimde ilerlediği yapılan araştırmalar ve yetkililer tarafından defalarca gündeme getiriliyor.

Bir ülkede uyuşturucu satılabilmesi için, bu maddelerin ülkeye büyük partiler halinde sokulması gerekir!

Bunlar nasıl sokulmaktadır?

Birkaç öğrenci limanlarda çorap aralarına sokarak mı bu kadar fazla uyuşturucuyu satmaktadırlar?

Piyasaya sürülen uyuşturucu miktarı, uyuşturucu kullanma yoğunluğu dikkate alındığında bu uyuşturucu maddelerin ülkeye 8-10 kişinin kişisel gayretleri ve kurnazlıklarıyla sokulmadıkları gerçeği gün gibi karşımıza çıkar!

Çok açıktır ki, bu işten nemalanan, bu işin ticaretini yapan ve oldukça güçlü ve "derin" bağlantıları olan, dokunulamaz duruma gelmiş bir avuç patron sözkonusudur!

Ve bunlara hiçbir şekilde dokunulamamakta, göstermelik olarak bu işin kırıntılarıyla uğraşan üç beş torbacının evi basılmakta,



tutuklanmakta, hüküm giydirilmektedir.

Bu durumda, ya devlet güçlerinin uyuşturucu babalarına gücü yetmemektedir, ya da bizim şu anda bilemeyeceğimiz dolaplar dönmektedir.

Karar sizin!

ÖLDÜRÜLÜYÖRÜZ!

Yapılan araştırmalara göre, tarım üretiminde kullanılan tarımsal ilaçların MS, Parkinson, Epilepsi (Sara) başta olmak üzere şeker hastalığı, bağırsak kanseri, tiroidlerde çeşitli rahatsızlıklar ile kısırlığa kadar varan birçok hastalığa neden olduğu ortaya çıktı.

Daha önce İngiliz bilimadamlarının konuyla ilgili yaptıkları araştırmaları "The Observer" adlı gazeteye taşınmaları üzerine tekrardan gündeme gelen tarımdaki zararlı ilaçların varlığı ve etkileri konusunda Çocuk Hastalıkları Uzmanı Suphi Hüdaoğlu bir açıklama yaptı.

Hüdaoğlu açıklamasında tarımda kullanılan ilaçlardaki kimyasalların vücuttan dışarı atılmadığını, bu maddelerin özellikle yağlı tabakalarda birikerek MS, Parkinson, Epilepsi ve daha birçok rahatsızlığa neden olduğunu belirtti.

Zararlı kimyasalların vücuttaki yağlı bölgeler dışında testis ve yumurtalıklarda da birikerek kısırlığa bile yol açtığının altını çizen Hüdaoğlu, belediyelerin haşaratla mücadele için kullandığı gazların ve bireysel sinek öldürücülerin de bu tür tahriplere



neden olduğunu kaydederek, bunların bilinçsizce kullanıldığını ve insan sağlığına zarar verdiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir de, daha iri meyve ve sebze elde edilmesi için bu tür kimyasalların kullanıldığını, ancak bunların geriye dönüşü mümkün olmayan tahribata neden olduğunu, tarımda bu yıl 200 bin ton sunî gübre ve 50 ton haşere yok edici kullanıldığını belirtti.

Tarımda ilaçların ve suni gübrelerin aşırı şekilde kullanılması ilaç firmalarının bilinçsiz köylülerin sırtından para kazanmasından başka birşey değildir. Köylüler aşırı

ilaç ve suni gübre neden kullanıyor? Tüccarlar tarım ürünlerini köylülerden yok pahasına alıp pahalı bir şekilde şehirlerde satarak lüks içinde yaşarken köylüler de sefalet içerisinde yaşamak zorunda kaldığı için. Bu nedenledir ki köylüler daha fazla ve çabuk üretim yapmak arzusu ile bilinçsiz bir şekilde tarımsal ilaçlar, hormonlar ve suni gübreler kullanmaya zorlanıyor. Bu durum sadece sebzeleri tüketenlerin değil aynı zamanda tarımsal ürünleri ilaçlayan köylülerin sağlığına da zarar verir. Terim yerinde ise tüccarlar kar yapsın diye gerek kırdaki gerekse şehirdeki insanlar zehirleniyor. Bugünkü şartlarda tarımda aşırı derecede ilaçların

kullanılmasını istemiyorsak, bunların yarattığı zararları asgariye indirmek istiyorsak tarımsal üretimin yapıldığı her köyde daimi ziraat ve veteriner merkezlerinin kurulması şarttır. Ziraatçılar ve veterinerlerin köylülerle her gün bağlantı içerisinde üretimlerinden az kayıp vererek tüm insanlara daha sağlıklı tarım ürünleri sağlayabilirler. Önemli olan rejimin ve ilaç firmalarının bu konuda geri adım atmasını saplayacak mücadeleyi örgütleyip kazanmaktır.

Tüm bunların yanında uzmanlar, ekolojik sistemin ve insan vücudunun tahribatına karşı organik tarım uygulamasına geçilmesinde birleşiyorlar. Ve de "ileri" ülkelerde organik tarım adı altında kimyasal ilaç ve suni gübre kullanılmadan tabii yöntemlerle tarım da yapılmaktadır. Ancak bu şekilde yapılan tarımdan alınan ürünün sağlığa yaptığı fayda yanında üretiminin daha az olması organik tarım ürünlerini ortalama gelir düzeyindeki aileler alamamaktadır. Böylece de organik tarım gene toplumda azınlıkta olan zengin burjuva zümrenin sağlığını koruyan bir tarım olmaktan başka bir görev üstlenmemektedir.

Kıbrıs Medyasına Yansıyan ve Yansımayan



Mehmet Ali Talat'ın Pakistan ziyareti Kıbrıs medyasında günlerce yer alırken Pakistan'ın darbeci Başkanı General Müşerref'in nasıl devlet başkanı olduğu unutulmadı.

General Müşerref bundan 6 yıl önce askeri darbe düzenleyerek zirveye oturdu. Kendisini de "adil" biri olarak lanse etti. Oysa General Müşerref'in Pakistan'da gerek sol kesimlere gerekse de kadın haklarına saldırısı bizim burjuva basın tarafından ele alınmadı bile...

Örneğin General Müşerref'in Pakistan'da tecavüz yasasının şeriat kanunları çerçevesinde yeniden düzenlenmesine yeşil ışık yaktığı bizim "demokrasi ve insan hakları" yanlısı burjuva medya tarafından unutuldu. Onlar için Talat'ın böylesi bir ülkenin darbeci başkanı tarafından davet edilmesi çok daha önemliydi.

Geçtiğimiz hafta General Müşerref'in Avrupa Parlamentosu'nda (AP) dini terörizm konusunda yaptığı konuşma ise bizim basın tarafından es geçildi.

General Müşerref'in AP konuşmasındaki sözleri dikkat

çekicidir:

"Pakistan'da var olan terörizm ya da aşırıçılık 26 yıllık savaş ve militancılığın sonucudur. 1979 yılına kadar geri gider. O Batı, ABD ve Pakistan Savyetlerin Afganistan işgaline karşı savaşa gider.

"Cihad başlatıldı ve tüm müslüman dünyadan, Batı'dan ve ABD'den mücahitler getirttik. Taliban'ı silahlandırıp gönderdik, bunları beraber yaptık. 1989'da herkes Pakistan'dan ayrılırken 30 bin mücahit ve Taliban'ı geride bırakarak gitti."

Müşerref bugünkü islamcı terörizmin sorumluluğunu Batı ve ABD'ye yüklerken Pakistan rejiminin bu canavarın yaratılmasındaki payını küçültmeye çalışıyor. "Bizi bu sorunla yüz üstü bırakıp gittiniz, ne yapabiliydik ki" demeye getiriyor olayı...

Pakistan Komünist Partisi (PKP) General Müşerref'in yaptığı bu açıklamaya karşı verilerle cevap vererek bugünkü Pakistan rejiminin geçmişi temizleme diye bir derdi olmadığına dikkati çekti.

Taliban'nin Pakistan Gizli Servisi ile CIA tarafından yaratıldığını

açıklayan PKP, Diktatör Ziya Ül-Hak ve Pakistan Gizli Servisi eski başkanı Genreal Hamit Gül'ün zengin Arab ülkelerinin milyarlarca doları ile bu örgütü yarattıklarına dikkati çekti.

Tüm bunlar bilindiği halde General Müşerref'in Genreal Hamit Gül'ü mahkemede yargılanması yerine onu koruduğu ve bunun da rejimin kendini aklamadan başka bir şey olmadığı açıkça görülüyor.

Afganistan'da Sovyetlere karşı savaş sayesinde Pajero ve Land Rover'lerle dolaşan, milyonlarca doların üzerine oturan, her gün yeni terörist yetiştiren ancak yoksul kesimlere yoksul ve basit yaşamı "gerçek ve temiz yaşam" olarak vaaz eden ulemalara dokunmayan rejimin terörizme karşı samimi olmadığı açıkça görülüyor.

Belli ki Batılı emperyalistler Pakistan'ı dünyada gelecekte olası gelişmelere karşı dini gerici

teröristlerin yetiştirme merkezi olarak korumakta kararlı olduğunu gösteriyor. Diğer yandan emperyalistler, bu dini teröristleri gerekçe olarak göstererek dünyada ezilenlerin isyanlarını bastırmak ve gericiyi yaymak için kullanıyorlar.

Tüm bu gerçekler dikkate alındığında Kıbrıs'ın demokrasi ve barış yanlısı güçlerin Pakistan'ın darbeci başkanı General Müşerref'e övügüler sergilemesi bir çelişki değil midir?

Sözde KKTC'nin tanınmasını istemiyorlar ancak Müşerref'in resmi davetini de göklere çıkarıyorlar.

Bu yaklaşıma halk arasında ne denir biliyor musunuz?

Gündüz evliya gece havliya!

CAN PARADIR, PARA DA CAN

Geçtiğimiz hafta, Almanya vatandaşı Zeliha Devrim, Girne'de geçirdiği motosiklet kazası sonucunda ağır yaralandı.

Kazayı geçiren kişi Alman vatandaşı olduğu için, Almanya'dan kalkan bir ambulans uçak derhal Kıbrıs-Ercan'a gelerek, yaralıyı Almanya'ya götürdü ve tedaviye orada devam edilmeye başlandı.

Bu olay, dünyanın birçok yerinde

görülen, yaşanan bir olaydır.

Durum böyle olmasına rağmen bu olay YeniDüzen tarafından göklere çıkarıldı.

YeniDüzen olayı "İşte insan yaşamına verilen değer" olarak ikinci sayfadan duyurdu!

Hiçbir şeyin görüldüğü gibi olmadığına anlaşılması için olayı incelemek gerekiyor.

Almanya'dan bir ambulans uçağın kalkıp Ercan'a inmesi, yaralıyı alıp Almanya'ya götürmesi ve tedavi masraflarını üstlenmesi, göze ve kulağa hoş gelebilir.

Ama işin iç yüzünü bilmeyenler, ve insanların da bilmesini istemeyenler bu olayı karşılıksız yapılmış bir iyilik, AB ülkesi bir devletin vatandaşının sağlığına ne kadar değer verdiğinin bir kanıtı olarak

gösterme gayretine girebilirler.

İşin iç yüzü şu noktada gizlidir; yaralanan vatandaş sigortalıdır!

İnsanlar "Sosyal Güvenlik Projesi" adlı sigortadan yararlanabilmek için her ay bu şirkete 78 Euro ödemek durumundadır.

Yani ortada karşılıksız yapılmış bir şey yoktur.

Sigorta şirketi, yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Yani ticari bir iş yapmış, düzenli yatırılan primler nedeniyle de vatandaşını alıp ülkesine götürmüştür.

Eğer bu olay insan yaşamına verilen değer göstergesi olarak gösterilecekse, "paranın insan sağlığına etkileri" adlı bir manşetle duyurulmalıydı.

Çünkü parası olmayan, sigortalı olmayan, veya sigortası yaptırılmayan kesimler, emin olunuz ki bu tür gösterişli uçak

merasimlerinden yararlanamayacaklardır.

Ticari bir işin herhangi bir sonucunu, burjuva Alman devletinin bir şirketinin uçak kaldırması işini karşılıksız yapılmış bir iyilik veya insan yaşamına verilen değer olarak göstermek en basit ifadeyle saflıktır.

Sigorta şirketleri hasar ödemeleri fazla olunca da primleri artırırlar. Primleri en fazla artanlar da hasta olup da tedavi masraflarının sigorta tarafından ödenenler olur.

Sigorta şirketlerini dolayısı ile de "parayı veren düdüğü çalar" mentalitesini göklere çıkartanlar, ve dolayısı ile bedava sağlık hizmetlerini bu yaklaşımla belki de isteyerek ayaklar altına alanlar sigortası olmayan ve dolayısıyla böyle hizmetlerden yararlanamayanların yüzüstü bırakılması karşısında ne yanıt verecekler, merakla bekliyoruz!



DIYARBAKIR'DA YENİDEN PROVOKASYON

Diyarbakır'da Ne Yaşandı?

Demokratik Toplum Partisi (DTP)'nin PKK ile TC arasındaki çatışmalara dair "ateşkes" çağrısının hemen ertesi günü Diyarbakır'da patlayan bombalar, 7'si çocuk olmak üzere 10 kişinin ölümüne, 16 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Saldırının ardından birçok parti, sendika ve ilerici kuruluşlar basın açıklamaları yaparak saldırıyı kınadılar.

Diyarbakır esnafı kepenk kapatıp dükkanlarına beyaz bayrak asarak saldırıyı protesto ederken, öfkeli halk yolu trafiğe kapatarak bir protesto yürüyüşü düzenledi.

Saldırıyı **Türk İntikam Tugayı (TİT)**'in üstlenmesi, bölgede yeni provokasyonların hazırlanacağı düşüncelerini uyandırıyor.

Kısa bir süre önce kontr-gerilla örgütü **JİTEM** elemanlarının bölgeye "göreve" gönderilmesinin peşi sıra gerçekleşen bu olay, olayın devlet temelli bir senaryonun yeniden bölgede uygulandığı izlenimini veriyor.

Alınan bilgilere göre, patlamadan önce bölgede daha önce görev yapmış ve emekli olmuş **JİTEM** subaylarının da içinde olduğu bir ekibin Diyarbakır'a çağrıldığı, 7. **Kolordu Komutanlığı**'na ait bir binada iki hafta boyunca istihbarat ve operasyon konularında eğitim aldıkları belirtilen **JİTEM'cilerin** bölgede **1992-2000** yılları arasında görev yapmış elemanlardan seçilmiş olması da dikkat çekici!

İşin diğer "ilginç" bir boyutu da, saldırıyı açık açık **TİT** üstlenmesine ve bunun bazı basın-yayın kuruluşlarında belirtilmiş olmasına rağmen devlet yetkilileri ve devlet güdümlü medyanın bu olayın failinin **PKK** olduğu konusunda yaptıkları açıklamalar!

KKK ve **PKK**, bombalı saldırıyı kınayıp, "Diyarbakır'daki saldırıyla ilgili Kürt Özgürlük Hareketinin hiçbir biçimde ilişkisi yoktur" açıklamasıyla olayla bir ilgileri olmadığını belirtmesine ve **TİT**'in de "Şehit edilen her Türk kardeşimizin karşılığında 10 Kürt öldüreceğiz! En iyi Kürt, ölü Kürttür" diyerek saldırıyı üstlenmesine rağmen hala daha olayın müsebbibi olarak **PKK**'nin gösterilmesi, provokasyon ihtimalini

son derece kuvvetlendiriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı **Osman Baydemir** de yaptığı açıklamada barış çağrısı yapmak için Ankara'ya gittiklerini belirterek "**Barış istenci, barış talebi sabote edilmek istenmiş, bu çok açıktır. Gerçekten, bundan derin bir acı hissetmek gerekiyor. Bir provokasyon olduğu, tekrar bizleri 1990'lı yıllara götürme istencinin başladığı açıktır. Esas bizlerin yapması gereken bu provokasyonu bu oyunu boşa çıkaracak bir duyguyu bir davranışı el birliği ile ortaya koymaktır**" diyerek olayın provokasyon olduğunu teyit ediyor. Saldırıyı protesto eden çeşitli siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin de olaylarla bağının kurulmaya çalışılması, provokasyonun çevresinin genişletilmeye çalışıldığı anlamına geliyor.

Peki Türk İntikam Tugayı (TİT) nedir?

Tüm **NATO** ülkelerinde olduğu gibi 1950'lerle birlikte gayri-nizami harp üzerine eğitilmiş kontr-gerilla örgütleri Türkiye'de de kurulur. **Özel Harp Dairesi (Ergenekon)** bunun ilk adımıdır.

İlk etapta komünizm tehlikesine karşı kurulan bu tür örgütler, zamanla emperyalist güçler arası çatışmalarda ve bölgede gelişen ulusal kurtuluş hareketlerine karşı mücadelede kullanılan, her türlü yasadan bağımsız hareket eden illegal kuruluşlar olarak faaliyete başladılar.

Türk İntikam Tugayı da, işte bu **gayri-nizami harbin** bileşenlerinden birisidir.

Adı **İnsan Hakları Derneği eski Başkanı Akin Birdal** suikastiyle duyulan ve Danıştay saldırısında sıkça anılan **Binbaşı Cem Ersever'in** kurucusu olduğu iddia edilen **TİT**, Kuzey Kürdistan'da yoğunlaşan çatışmalara müdahil olmak amacıyla kuruldu.

Bir **TİT** itirafçısının anlatımına göre bu oluşum öncelikle **KAP (Kemalist Asker Polis)** adı altında kurulmaya çalışıldı ancak devletle çok fazla ilişkilendirileceği endişesiyle bu isimden vazgeçildi. Aralarında emniyetçilerin, istihbaratçıların, askerlerin yanı sıra



itirafçılar ve ülkücülerin de bulunduğu **TİT**, bir binbaşının denetiminde, dolayısıyla **TC ordusunun kontrolünde faaliyet gösteriyor.**

Çeşitli sabotaj, bombalama, adam kaçırmaya, suikast ve haraç alma gibi eylemlerde bulunan örgütün devlet ve asker tarafından kollandığının en açık göstergelerinden birisi de, şu anda **TİT itirafçısı olan Ali Timurtaş'ın** çeşitli askeri birimler tarafından ifa ettiği "**görevler**" nedeniyle ödüllendirilmesi ve bazı yasadışı faaliyetlerden üzerinden çıkan **JİTEM kimliği sayesinde kurtulması!**

Verilen küçük örneklerden de anlaşılacağı üzere **TİT**, kontr-gerilla merkezli, belki de kontr-gerilla teşkilatının yan kollarından birisi! Ve her kontr-gerilla örgütü gibi ilericilerin, yurtseverlerin, hak arayan işçilerin mücadelelerine karşı her türlü terör yöntemiyle karşı koyan, ve aynı zamanda birçok kirli işe de adı karışan (uyuşturucu, çek-senet gibi) bir teşkilat!

Amaç Ne?

Son dönemde yaşanan çatışmalar ve asker aileleri de dahil olmak üzere savaşta yaşamını yitirenlerin ailelerinin "**savaşı durdurun, akan kanı durdurun**" çağrısı, kamuoyunda önemli bir etki yarattı. Hürriyet başta olmak üzere birçok burjuva basın kuruluşu, öldürülen asker ailelerinin "**Bu savaş anlamsızdır, zenginlerin, paşaların çocuklarının hiçbirisi doğuda askerlik yapmıyor, olan bizim çocuklarımız oluyor**" türünde karşı çıkışlarını, **PKK'nin psikolojik bir oyunu olarak nitelendiriyor** ve hedef sapırtıyorlar. Son tahlilde ülkede 30 yıldır süren savaş hem Kürt halkını, hem de

Türk halkının dayanma gücünü aşmış ve çatışmalara son verilmesi talebinin yükselmesine neden olmuştur.

Ulusal bir sorun olan Kürt sorununun, kesinlikle "**Demokratik Cumhuriyet, Türkiyelileşme**" gibi sloganlar ve siyasi açılımlarla çözülemeyeceği gerçeği aklımızın bir yanında durmak zorundadır. Ancak, akan kanın durması talebinin kitleleşmeye doğru gitmesi önemlidir ve sorunun burjuva-demokratik çözümünde bile uzlaşmaz taraf olarak duran **TC egemenlerini** rahatsız etmektedir. **TC egemenlerinin** yıllardır uyguladıkları yöntemler de bu süreçte bir bir devreye girmektedir. Linç kültürünün ülkeye hakim kılınmaya çalışılması, en ufak bir hak arama mücadelesi veya protesto gösterisinin bile "**ülke bölünüyor**" paranoyasıyla linç merasimine çevrilmesi, Türk-Kürt düşmanlığının yaratılıp halkların birbirine kırıdırılmaya çalışılması ve buna dönük provokasyonlar bunun en basit örnekleridir.

Diyarbakır'da son haftalarda yaşananlar da bunun izdüşümlerinden başka birşey olarak nitelenemez.

Halkların iradesi hiçe sayıldığı sürece,

Kürt sorununda reformlara gidilmesinin bile sekterce önünde durulduğu sürece,

Ve de en önemlisi, Kürt Ulusal hareketi, Türkiye işçi sınıfı hareketiyle bir noktada buluşmadığı ve buluşturulmadığı sürece, Kürt sorununun çözümünde bir arpa boyu yol alınamayacak ve bu tür provokasyonlar, katliamlar yaşanmaya devam edilecektir.



SOSYALİST GENÇLİK

15 Eylül Cuma 2006, Yıl:2 Sayı: 84

KSP GB Haftalık Yayın Organı



Kıvılcım

PARASIZIZ HEPİMİZ YAŞASIN OKULUMUZ

Asgari ücretle geçinmek durumunda olan iki çocuklu bir aileyi düşünün.

Ev kirada,

Elektriği, suyu en pahalıya satılan bir memlekette sürdürülen bir yaşam,

Temel tüketim gıdalarının ateş pahası olduğu bir ekonomik sistem...

Yaz dönemi belki de o aile için ne kadar da güzeldi...

Çocukları "iş öğreysin" diye işlemeye verdilermiydi hem gün içindeki yemek masrafından kurtuluyor, hem de çocuk eline geçen üç beş kuruşu maaşı belliyordu...

Belki de bu yüzden babasının başının etini yemiyordu "bana harçlık ver baba" diye.

Eh, yaz tatili bitti.

Okullar açıldı..

860+860=1720 YTL

Gazetemizin geçen sayısında çıkan habere göre, tüm lüks masrafların kısıtlandığı, fazladan hiçbir şeyin alınmadığı bir hesaba göre, tek bir öğrencinin yeni öğretim yılına başlaması için gereken asgari masraf; 363 YTL!

Dikkatinizi çekiyoruz, bu en ekonomik tutulan bir hesaplama!

Kıt kanaat bir öğrenci masrafı yani...

İki çocuklu bir ailenin masrafı ise ikiye katlanmak durumunda.

Etti mi sana 726 YTL?

Her eğitim yılının başlangıcında, hiç beklenmedik masrafların da ortaya çıktığı düşünülürse, iki çocuklu bir ailenin belki de 1000 YTL dolayında bir masraf yapması gerekiyor!

Asgari ücretle geçinen bir emekçi ailesi bu durumda ne yapacak?

Çocukları okuldan mı almalı?

Onları birer işe sokarak aile ekonomisine katkı sağlamaları için zorlamalı mı?

Veya bazı temel okul malzemelerinden feragat mi etmeli?

Mesela okul üniformalarını almazsa, iki çocukta 200 YTL kâr eder veli!

Okul üniforması dediğiniz de nedir ki zaten!

Mühim olan eğitimse, öğrenci okula üniformasız da alınır, kitapsız da, kalemsiz de, deftersiz de...

Değil mi Canan Öztoprak?

Hiç olmadı yemek yemez, kira-elektrik-su parası vermez, bu sorunu da böyle çözer!

Parasız eğitimden bahseden milli eğitimin yiğit neferleri bu hesap karşısında ne yanıt

verecekler?

Yeni eğitim ve öğretim yılının başarılı olmasını mı?

Ailelerin tepelerine binen ağır ekonomik yükleri görecekler mi mesela?

Veya, bilim dışı müfredatın artık iflas ettiği ve insana, topluma, doğaya dair, akılcı, gerçekçi, ezberci olmayan, dinamik bir müfredatı yerleştirmeyi düşünecekler mi mesela?

Hak ettiklerini isteyen, sendika ile bakanlık arasındaki görüşmeler sonucunda elde edilmiş haklarını talep eden, bunun için mücadele eden öğretmenlerin tepesine binbir hakaretle saldırmaya ve diğer grupları da saldırtmaya devam mı edecekler mesela?

Yeni öğretim-eğitim yılımız her yıl olduğu gibi aşağı yukarı aynı sorunlarla başladı...

Bu düzen değiştirilmediği sürece de, aynı sorunlar yaşanacak görünüyor.

Tüm velilere ve başı bilim dışı eğitimle belada olan öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılı kolay gelsin.

Üç kuruş paraya nasıl çocuk okutulup ev geçindirilebilir öğreten bu sisteme de sonsuz "teşekkürler"...

E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi Sizi Bekliyor!

Uzun bir aradan sonra yeni binası ile faaliyete geçen E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi tüm ilerici ve demokratları birlikte çalışmaya bekliyor! Emegin Kurtuluşu İçin Mücadele'de kültür-sanat alanında mücadele eden E.K.İ.M, tüm işçi ve emekçilere bu mücadeleye katılma çağrısı yapıyor!

E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sokak No: 5 Kızılbaş Lefkoşa



Soru

CTP, DP ile sürdürdüğü politikaların aynısını ÖP ile sürdüreceksen, bu koalisyonun anlamı ne?

Polemik

Statüko kişilerin değiştirilmesi sorunu değildir! Statüko, sistemin değiştirilmesi sorunudur!

Üniversite Günlüğü

Üniversitelerdeki uyuşturucu sorununun çözümü sadece eğitim değildir. Sorunun çözümü, uyuşturucuya izin veren bu ekonomik sistemin değiştirilmesidir.

SİNİR KÜPÜ

⚡ Soyer UBP'yi ziyaretinde diyor ki; "Sadece kahve değil ayran da içmek isteriz"

Be Ferdi abi, millet sizin yüzünüzden o kadar mitingin üstüne soğuk su içti.

Midesi bozuldu, cır cır öter!

Üstüne bir de ayva yedirdiniz millete, sürdis gider cümle alem!

Ayran içmenin zamanı mı?

⚡ Gazeteyi açtım, baktım o da ne?!

"Cep telefonu beyin tümörü yapmıyor" diyor!

Bir karar verin be kardeşim!

Yapıyor mu yapmıyor mu!

Ona göre tümör yapsa

da umrunda olmayacak ceplerime koyacam telefonu!

⚡ Kahveye zam geldi! Uluslararası borsadaki dalgalanmalar, bizim kahveyi de etkiledi!

Kahve de zamlı, sigara da!

Bundan böyle sabah kahvesi yerine orta şekerli zift,

Yanına da sigara yerine egsoz dumanı koklayacam!

Bir keyfimiz vardı onu da duman ettiniz be!

⚡ Papa, Müslümanları kızdıran açıklama yaptı.

Kiliselere ateşe verildi, kaos ortamı doğdu.

Provokasyon peşinde bu Papa!



Vatikan bankası bu kolay mı!

Vatikan şirketleri bu kolay mı!

Ortadoğu'daki savaştan rant elde etmeye uğraşan dinci şirketler bunlar kolay mı!

Kâr için adamın anasına da söver, feleğine del!

MİNİ MÂNİ

Hükümeti karıştırdı din işleri Bütün partiler bilediler dışlerini Bunların arkasında emperyalizm var Anlamadınız mı hala allahın rocky'leri!



"Sınıf mücadelesinin şiddetlenmesi, kentte ve kırdaki kapitalist unsurların direnişinin güçlenmesi, bugünkü gelişme aşamasında, güçler dengesinin bugünkü koşullarında tam da bu temelde ortaya çıkmaktadır."

Kitapı SBKP(B)'deki Sağ Sapma Üzerine Yazarı J. Stalin Sayfa 38

Yayınevi İnter Yayınları

Sovyet Ekonomistleriyle Beş Görüşme 1942-1952**Bölüm: 26****EKONOMİ POLİTİK SORUNLARI ÜZERİNE TARTIŞMA**

15 Şubat 1952

(Saat: 22.00 - 23.10)

SORU: Ekonomik Sorunlar Üzerine Görüşler basında yayınlanabilir mi? Sizin Görüşler'inizi bilimsel, araştırma, pedagojik ve edebi çalışmalarda kullanabilir miyiz?

CEVAP: Görüşler'i basında yayınlamamalıyız. Ekonomi politiğin sorunları konulu tartışma kamerada yapıldı ve halk bu tartışmaları bilmiyor. Tartışmaya katılanların konuşmaları yayınlanmadı. Bu nedenle, Görüşlerimle basının karşısına çıkarsam anlaşılmaz.

Görüşler'in basında çıkması sizin yararınıza olmaz. Kitaptaki herşey önceden Stalin tarafından tanımlanmış gibi yorumlanabilir. Kitabın otoritesi beni ilgilendiriyor. Kitap, kusursuz bir üne sahip olmalı. Halkın, Görüşler'in içeriğini kitap aracılığıyla öğrenmesi daha uygun olur.

Basında Görüşler'e gönderme yapılmamalı. Yayınlanmamış bir dökümana nasıl gönderme yapabilirsiniz? Görüşler'imi beğeniyorsanız kitapta kullanın.

Onları derslerinizde, fakültede ve politik çevrelerde yazara gönderme yapmadan kullanabilirsiniz.

Eğer yerterli sayıda basılmadıysa yenilerini çıkarabiliriz; ama basında yayınlanmamalı. Kitabın basılmasının üzerinden bir-iki yıl geçtikten sonra Görüşler basılabilir. Eserin herhangi bir bölümüne dahil edilebilir.

SORU: (K.V. Ostrovityanov) Ekonomik Sorunlar Üzerine Görüşler adlı

eserinizde tüketici mallarından söz ediliyor; fakat bizim sistemimizde üretim araçları da mı metadır? Değilse, üretim araçları üreten sektörlerde maliyet hesaplamasının (khozrashyot) kullanılmasını nasıl açıklarız?

CEVAP: Serbestçe alınıp satılan herşey metadır; ekmek, et, vb. Bizim üretim araçlarımız, özünde meta olarak değerlendirilemez. Bunlar, piyasaya sürülen ve isteyen herkes tarafından satın alınabilen tüketici maddeleri değildir. Üretim araçlarını kendimiz dağıtıyoruz. Bunlar, genel kabul gören anlamıyla meta değildirler, kapitalist koşullarda varolan türden meta değildirler. Kapitalizmde üretim araçları metadır. Bizde ise üretim araçlarına meta denemez.

Bizdeki maliyet hesaplaması, kapitalist işletmelerde kullanılanın aynısı değildir. Kapitalizmde maliyet hesaplaması öyle uygulanır ki karsız işletmeler kapatılır. Bizim işletmelerimiz çok karsız olabilir, hepsi karsız olabilir. Ama bizim sistemimizde bunlar kapatılmaz. Devlet bütçesinden sübvansiyon alırlar. Bizim sistemimizdeki maliyet hesaplaması, hesaplama ve dengeleme amacıyla vardır. İşletme yöneticilerini denetlemek için kullanılır. Bizim sistemimizde üretim araçları sadece biçimsel olarak meta şeklinde görülürler. Bizde yalnızca tüketim maddeleri meta dolaşımı alanına girer, üretim araçları değil.

NOT: L.M. Gatovsky, I.I. Kuzminov, I.D. Laptjev, L.A.

Leontjev, K.V. Ostrovityanov, V.I. Pereslegin, A.I. Pashkov, D.T.

Shepilov ve P.F. Yudin'in notlarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca Atlas, Arakelyan, Bolgov, Vasilieva, Gusakov, Kozlov, Lyubimov ve Rubinstein'in notları da dikkate alınmıştır.

Künye: Sosyalist Gençlik, Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi yayın organıdır. Ücretsiz olarak, Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek gazetesi eki olarak ve elden dağıtılır.

Parke a
Ziya Çelik

BATAN GEMİNİN HÜKÜMETİ

İstifalar, dedikodular, imanın müdahalesi, AKP'nin dolarları derken yeni hükümetimiz görevle başlayacak.

Bu yazı yazılırken CTP-ÖP hükümetine doğru tam gaz ilerleniyordu.

Şimdiden yeni hükümetten beklentiler sıralanmaya başlandı.

Kimileri çözüm, AB üyeliği, demokratikleşme gibi taleplerini sıralarken,

Kimileri de ekonomiyi iyileştiresin, elektrik sorununu çözsin, eğitimi şahlandırсын gibi isteklerde bulunuyorlar.

Müstakbel hükümetimiz zaten istenen istenmeyen ne varsa "biz her halı yaparız dert etmeyin" mesajını veriyor.

Hep böyle olmuştur zaten...



Her hükümet değişiminde umut dolan, talepler sıralayan, olmayacak işleri yeni hükümetin önüne sürenleri gördükçe dama çıkmaktan alıkoymuyorum kendimi!

Dam güzeldir...

Yıldızlara bakarsın, serin rüzgarı ciğerlerine çekersin, sakınleşirsin...
Yani be kardeşim, hükümet var hükümet var.

Sorun, hangi abidik gubidik partilerin koalisyon kurduğu, hükümet olduğu sorunu değil ki!

Sorun, hangi sınıfın iktidara geldiği-iktidarda olduğu, ve/veya iktidara gelmesi için çalışıldığı sorunu!

Sorun, sorunlara çözüm bulunacak diyerek kıçım kadar elektrik santraline milyon dolarlar ödeme sorunu!

Sorun, askerin karşısında secede varıp varmama sorunu!

Sorun, patronların kaba ellerini ne yaparız da daha fazla yağlandırırız sorunu!

Sorun, dağ, bayır, ormanın bile patronların kullanımına verilmesi sorunu!

Sorun, tanklarıyla ada sokaklarını turlayan, her turda da aslında onurumuzu çiğneyenlere karşı diklenip dikleneme sorunu!

Sorunu bu şekilde ele aldığımızda yeni hükümetin civciv kadar kıymet-i harbiyesi olmayacağı açık.

Özel mülkiyet korunacak, işgalcilere şükran çekilecek, çalışanın sırtına her gün daha fazla binilecek!

Dinine yandığım memleketinde dinine yandığım bir hükümet daha değişecek işte...

Yıvrıngı çıkmış bir sistemin yeni bir hükümeti daha olacak.

Batan geminin hükümeti bu!

Gemi batmış,

Sistem çökmüş,

Bunlar hükümet...

Haydi kardeşim kolay gelsin...

Siz sağ,

Biz selameti!

KSSG Bulmaca Köşesi

Bu köşemizde kare bulmaca yerine, daha farklı bir zeka oyunu olan Suduko bulmacalarını yayınlayacağız.

Her sayı kolay, orta derece ve zor olmak üzere üç farklı

seviyede sudoku bulmacasını ve

çözümünü bu köşemizde siz okurlarımıza sunacağız.

Hepinize keyifli ve faydalı

bulmaca çözmeler...

Sudoku Nasıl oynanır?

- 1 - Toplam 9x9=81 adet kareye 1'den 9'a kadar rakamlar yerleştirileceksiniz.
- 2 - Her bir rakam her bir satırda sadece bir kez yer alabilir.
- 3 - Her bir rakam her bir sütunda sadece bir kez yer alabilir.
- 4 - Her bir rakam her bir alt karede (3x3'lük karede) sadece bir kez yer alabilir.

8	7	6		2				
3		6		5				
			8	7				
1	4	3				6		
			9		3			
						8	4	3
				5	8			
			3			5		8
						9	3	

	7		2			5		
8	5			4				
2	9	6						
						7	5	
9		7		8		4		3
4	6							
						3	5	4
				3		1	7	
			8		4		6	

						8		
4			6		1	9		
	8	6	9	4			3	
5					6		1	9
				2				
8	2		1					5
					9	7	4	2
	5				8	2	5	
					4			

2		6	9	T	4	8		
8	7	5	6	2	3	7	T	9
4	T	9	8	5	7	6	3	2
3	4	8	T	9	2	5	6	7
T	5	7	3	4	6	2	9	8
6	9	2	7	8	5	3	4	T
9	2	3	4	7	8	T	5	6
7	8	4	5	6	T	9	2	3
5	6	T	2	3	9	7	8	4

2	9	6	4	7	T	8	3	5
7	T	8	2	3	5	6	4	9
4	5	3	8	9	6	T	2	7
6	8	T	7	2	3	5	9	4
3	2	4	5	8	9	7	T	6
5	7	9	6	T	4	7	8	3
T	4	7	3	5	8	9	6	2
9	6	2	T	4	7	3	5	8
8	3	5	9	6	2	4	7	T

8	5	T	3	9	4	7	6	2
9	6	7	5	T	2	8	4	3
3	2	4	7	6	8	T	5	9
5	9	3	4	7	T	6	2	8
4	7	8	6	2	5	3	9	T
6	T	2	9	8	3	4	7	5
T	3	5	2	4	7	6	9	8
7	8	6	T	5	9	2	3	4
2	4	9	8	3	7	6	5	T

Görüş
Ali Yalçınay

Son Durum...

Merhaba...

Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi belli başlı gelişmeler yaşadık ülkemizde...

Bunlardan bir tanesi Limasol'da Türk Okul'u açılması meselesiydi...

KTÖS'ün hatta bu yönde yaptığı bir de eylem vardı...

Eylem sebebi Limasol'da açılan Türk Okulu'nun 1960 KC anayasasının ihlalini teşkil etmesi sebebiyle düzenlendiği söylendi...

İlginçtir ki şuan ki KC ve KKTC'deki siyasi konum ve eğitim sistemleri zaten 1960 anayasasına uygun değildir...

Yani eğer ki KTÖS KC'nin yerine KKTC bakanlıklarının Limasol'daki Türk Okulu'nu yönetmesini talep ediyorsa bunun altını doldurmalı ve iki çarpık yapının milliyetçi burjuva kesimlerine ve onların şöven eğitim sistemlerine karşı bir eylemde bulunmalıydı...

Yani KC'ye karşı tutum alırken KKTC bakanlığının yani dolaylı yoldan KKTC milliyetçiliğine kayarak bunu dile getirmemeliydi...

Yani KC ve KKTC burjuvalarının ayak oyunlarına geçit vermemeliydi...

Peki KTÖS sizce kuzeydeki yani dolaylı olarak da güneydeki eğitim içeriği ile ne kadar ilgileniyor?

KTÖS neden halen daha buradaki eğitim sistemine karşı aldığı tutumu daha bilimsel hale getirmek için, daha modern koşullara çekmek için verdiği mücadelenin yetersiz olduğunu, doğru ideolojik açıyı yakalayamadığını göremiyor?

KTÖS eylemlerini yaparken Türk burjuvalarına geçit verecek şekilde yani buradaki sermayedar kesimlere de rant sağlayacak şekilde altı boş ve yapıcı olamayan işleri uygulamaktan ne zaman vazgeçecek?

KTÖS'ün geçtiğimiz günlerdeki dine dayalı eğitim sistemi konusunda yaptığı açıklamayı

görmüştük....

Burada daha önce da gazetemizde bu konuya ait bir makalede de bunu ele alıp yazmıştık...

Bu konuda da gene sağlam bir temel yok...

Yani kısaca KTÖS bir tarafın burjuvalarından birşeyler koparmanın mücadelesini verirken diğer tarafın burjuvalarına da ister istemez pay veriyor...

Öbür yandan...

Geçen sene CTP-DP döneminde Kolej Sınavlarına giriş kaldırılmıştı...

Neden "üniverste giriş sınavları" denen öğrenciyi sosyal hayattan, yetenekden kopartan ÖSS gibi sınavlar neden hale daha hem ülkemizdeki okullarda hem de devlet okullarında insanların önüne konuyor?

"Rekabet kaliteyi getirir miş!!!"

Hey yavrum hey...

Rekabette birileri "mammayı" yerken diğer büyük çoğunluk da, belki çok daha zeki olup maddi geliri olmayanlar da eli havada kalmaya devam ediyor...

Bu toplum bu şekilde mi ilerleyecek?

Bu işlerden kimler çıkar sağlıyor?

Bunların hepsi ortadadır...

Soyguncu bir devlet yapısı, onun eğitim sistemi ve insanların beynine, emeğine uygulanan talandan başka birşey değildir bu yapılar...

KTÖS de diğer sendikalar da bu emperyalistlerle işbirliği içinde kolkola yürüyen kesimlere ister kuzeyde ister güneyde mesaj verirken eksik bir şekilde değil doğru ve net bir şekilde vermelidir...

Öbür yandan hükümet meselesi de var tabii...

Yeni hükümet kurulurken Denктаş'ın yaptığı ilginç açıklamalar var...

Nedir bu açıklamalar?

Müftü'nün bir açıklaması oldu bildiğiniz gibi...

CTP-DP hükümeti döneminde DP tarafından atanmıştı bu müftü...

Şimdi DP ve UBP ortak hareket ederek meclisi boykot etme kararı aldılar...

Müftüye suçlamalar yöneltince eski DP'li yeni CTP'li müftü bunlara tepki gösterdi...

Denктаş da çıkıp bunu ayıpladı...

İlginç değil mi?...

Burjuvaları sevdiğimi size daha önce söylemiştim....



Çok ilginç insanlar şu burjuvalar...

Karizmatik, dönek, palavracı, sahtekarlık ve üçkağıtlılıkta usta insanlardırlar...

Bunları kendilerinde toplayıp ustaca hareket ediyorlar...

Helal vallahi...

Şimdi Müftü'ye bakın...

CTP ye ve yeni kurulan partiye yani hükümete bakın...

Muhalefet olan UBP ve DP'ye bakın...

Ne oldu ilginizi birşeyler çekti mi?

Tıpkı tanıma uyuyor değil mi?

Müftü mü dürüst yoksa CTP mi yoksa DP mi yoksa yeni kurulan parti mi yoksa UBP mi?

Bu meclise girmeyi hak ediyorlar mı bu politikalarla?

Halkı temsil etmek bunların işi mi?

Beni kim yönetebilir?

Ben İnönü Meydanları'ndan gelip kopan bir insanım...

Beni bunlar sahiplenebilecek mi?

Denктаş da, bu gibi rezilliklerli "halkçıyız" diye çıkıp bize palavra atmaya çalışanlar da bize hayır getiremez...

Emperyalizme yama, sömürüye ve talana yelken açmış bu gibi bireyler de yapılar da sadece adanın bölünmüşlüğüne yönelik adımlar atmaya devam edeceklerdir...

Sıcak para düzeninin yasaları gereği...!

Emperyalizme karşı, onun yaptırımlarına karşı örgütlenelim, onun izinden gidenleri uyaralım, yanlışlarını düzeltelim ve hep en doğruya ulaşmaya ve doğruların kalıcı bir şekilde var olmasına yol almaya ve kavga etmeye devam edelim...

Barış ve sevgi dolu günleri görmek dileğiyle...

Liverpool'da Grev

Liverpool itfaiyecileri işverenin toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki esneksizliği nedeni ile greve gitti.

Liverpool Belediyesi sendika ile yaptığı toplu iş görüşmelerinde itfaiyeyi modernleştirmeye karşılık olarak 140 kişinin işten durdurulmasını talep ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan FBU sendika sözcüsü Les Skarratts greve gitme konusunda hiç de memnun olmadıklarını ancak işverenin işçileri buna zorladığını açıkladı. Skarratts ayrıca görüşmelerde fazla yol katetmediklerini ve merkezi görüşmecilerin devreye girmesini talep etti.

İngiltere'de itfaiye servisleri yerel yönetim görevi yapan ya büyükşehir belediyelerine ya da diğer yerel yönetimlere bağlı olarak çalışır. Toplu iş sözleşmeleri de bu yerel yönetimlerle

sendikaların yerel temsilcileri arasında yapılır.

Liverpool itfaiyecilerin bu grevi geçtiğimiz haftalarda 4 günlük grevlerden sonra gerçekleştiriliyor. İtfaiyecilerin bu grevi bu sefer 8 gün sürecek.

Belediye yetkilileri itfaiye servislerini modernleştirirken aynı zamanda işçileri de işlerinden durdurarak kendi bütçelerinde çok büyük tasarruflar yapmayı hedefliyor. Bu tasarrufların faturası da çalışanlara çıkartılıyor. Yöneticiler 4 vardiyadan oluşan çalımayı 5 vardiyaya çıkartarak daha az çalışana daha fazla iş yüklemeyi hedefliyor.

İş makinelerinin ve çalışma ortamlarının modernleştirilmesi sosyalizmde işçilerin çalışma ve yaşam kalitesini iyileştirirken kapitalizmde ise işçileri daha da köleleştiriyor, çoğu durumlarda



işverenlerin karlarını daha da artırma aracı ve de işçilerin sefaletle terkedilmelerinin aracı olarak kullanılıyor. İşçiler ise modernleştirmeye karşı olmamakla beraber böylesi köleleştirmeye, ya işsiz bırakılarak ya da ücretleri yaşam seviyesinin çok altına indirilerek sefaletle terkedilmelerine, karşı mücadelelerini yükseltmek zorunda...

Almanya Çelik İşçilerinin Grevi

Almanya'nın en büyük çelik işletmelerindeki işçiler daha iyi ücret için greve gittiler.

ThyssenKrupp AG firmasının Duisburg kentindeki iki fabrikasında uyarı grevi yapan işçiler taleplerine cevap verilmediği takdirde grevi yaygınlaştıracaklarını açıkladılar.

Geçtiğimiz yıl ThyssenKrupp AG ve Salzgitter AG kararlarının rekor kırdığını açıkladıktan sonra çelik talebinin devam edeceğini de bildirmişlerdi. Hissedarlara karları dağıtan firmalar işçilere sadece yüzde üç artış vermek istiyorlar. Firma ise Merkel hükümetinin ekonomik uygulamalarının başarılı olması için bunu gerekçe olarak gösteriyor.

Geçtiğimiz yıllarda çelik işçilerine Alman ekonomisinin "iyi olmadığı"



gerekçesi ile ücret artışlarını enflasyonun altında tutan firmalar şimdi ise işçilerin geçmiş yıllardaki kayıplarını tazmin etmeyi reddediyorlar. IG Metall Sendikası sözcüsü Wolfgang Nettelstroth 85 bin işçi için bir yıllığına yüzde 7 artış talep ettiklerini ve bu haklarını almak için grevleri yaygınlaştırmaktan da geri durmayacaklarını açıkladı.

Her Yerde Aynı Yöntem

Güney Afrika'nın Elandsfontein kentinde işten durdurmaya karşı greve giden 300 Kraft Yiycek firması işçileri disiplin cezası ile karşı karşıya kaldılar.

Özellikle de işçi grevlerini örgütleyen önder işçilerin hiçbir mazeret gösterilmeden işten atılmayacağını iyi bilen işveren bu işçileri şirket disiplin kuruluna sevk ederek onları cezalandırmaya çalışıyor. Böylece yeni çalışma koşullarını işçilere kolayca dayattırması olacak.



Konuyla ilgili demaç veren sendika temsilcisi Luvuyo Tyikwe firmanın 50 işçiyi disiplin cezası ile işten atmayı planladığını ve bu şekilde

işten atılacak işçilerin hiçbir tazminat hakları olmayacağını söyledi.

Dört ay grev sürdüren Kraft işçileri geçimlerini sürdürebilmek için işlerine geri döndüklerinde sendikanın işverenle yeni toplu iş sözleşmesi yapmasını beklerken işveren ise binbir mazeretle önder işçileri işten atmaya girişti.

Dünya çapında faaliyet yürüten Kraft firması hissedarlara hisse başına ödenen karları bu yıl yüzde 7.5 artırırken dünya çapında 8 bin işçiyi de işten durduruyor.

Kraft firmasının Güney Afrika'daki bu uygulaması Kıbrıs'tan hiç de farklı değil. Kıbrıs'taki işverenler greve giden işçileri ve özellikle de göçmen işçileri anında işten durdurarak onları sınır dışı ederek diğer işçilere de gözdağı veriyor. Kıbrıslı patronların hepsi de bu konuda aynı tavrı sergileyerek göçmen işçilerin örgütlenmelerine ve sendikalara üye olmalarına karşı duruyorlar.

Ford (ABD) 75 Bin İşçinin İşine Son Veriyor

ABD'nin otomobil sektörü eski yöntemlerini uygulamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda CryslerBenz firması 130 bin civarında işçinin işine son vereceğini

açıkladıktan sonra Ford ABD de bu kez 75 bin işçinin işine son veriyor.

Petrol fiyatlarındaki artışla beraber spor araba satışlarındaki azalmayı mazeret olarak gösteren Ford şirketi azami karlarını üretimi de artırarak devreye koyarken şimdi de yine azami karlarını artırmak amacıyla işçileri işten atmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta gerek Ford gerekse de sendika ağalarının yaptığı açıklamalarda beyaz ve mavi yakalı işçileri de kapsayan işten durdurmaları "talep azlığı" nedeni ile gerekçelendiriyorlar. Özellikle de spor ve kamyonet araçlarında çalışanlar en fazla darbeyi alacaklar.

Ford firması ve sendika ağaları özellikle de orta yaşlı işçileri hedef seçerek sözde "iyi paketler"le işten durduracaklarını açıkladılar. Uzun yıllar otomobil sektöründe emek veren bu işçilerin işten durmaları halinde başka yerlerde iş bulmaları bir o kadar daha zor olacak. Ancak işçilerin bu durumu ne Ford şirketinin ne de sendika ağalarının umurunda...

İşçilerin işten durdurulması sadece otomobil üretimi yapan fabrikaları kapsamıyor. Otomobiller için yedek parça üreten ve Ford şirketine bağlı olan fabrikalardaki işçiler de işten



durduruluyor.

Bu yetmezmiş gibi Ford şirketi 2012 yılına kadar 14 fabrikayı da kapatmayı hedeflediğini açıkladı.

Emperyalist-kapitalizm ortamında işçilerin hiçbir hayat güvencesi olmazken patronlar, hissedarlar, yöneticiler ve direktörler milyonlarca doları ceplerine indirmeye devam ediyorlar. O kadar ki bu gibi işlerden ayrılırken dahi milyonlarca dolarlık emeklilik ikramiyelerini de alıp gidiyorlar.

İşçilere gelindiğinde ise çalıştıkları her yıl için 2 haftalık ücret tazminatı verilerek sokağa atılıyor. Bu tazminatlar ne ev borçlarına, ne çocuklarının eğitimlerine, ne sağlık sigortalarına ne de yeni bir iş bulmalarına yetiyor.

Emperyalist-kapitalizme karşı birleşerek iktidara gelmeyi hedeflemeyen işçiler emperyalistlerin bu gibi insanlık dışı uygulamalarına maruz kalmaya devam edecek.

Ya iktidara gelip kapitalizme son vereceğiz ya da gelecek nesillerimizin de aynı muameleye maruz kalmasını kabul edeceğiz.

Bu seçenek biz işçilerin elinde....

Kıvılcım Yayıncılık Tarafından Yayınlanan Kitap ve Broşür Listesi: Bu yayınlara ulaşmak isteyen okurlarımız gazetemizin telefonlarından (0392 22 70 680) bizlere ulaşabilirler.

Hamur Kağıda Ciltli Yayınlar:

- Kıbrıs Sorunu. 120 Sayfa. 5 YTL.
- Bilgisayar Çağında İnternet'in Ağında. Nusret Şen. 94 Sayfa. 4 YTL.
- Bir Önceliğin Ne Önemi Var Ki?. Nusret Şen. 78 Sayfa. 4 YTL.

Hamur Kağıda Broşürler:

- Proletaryanın Emperyalizme Karşı Savaşımı ve Milli Mesele I. Kitap. Ahmet B. 153 Sayfa. 4 YTL.
- Proletaryanın Emperyalizme Karşı Savaşımı ve Milli Mesele II. Kitap. Ahmet B. 112 Sayfa. 4 YTL.
- Tarihi Materyalizmin Çarpıtıcılığında Zıtların Birliği. 49 Sayfa. 3 YTL.
- Bulgar İşçi Partisi (Komünist) V. Kongresinde Merkez Komitesi'nin Sunduğu Siyasi Rapor (19 Aralık 1948). Georgi Dimitrov. 70 Sayfa. 4 YTL.
- Kısa Dersler (Diyalektik, Ekonomik Yasaların Nesnelligi, Teori ve Pratik, Teori-Program-Strateji-Taktik, Devrim Aşamaları, Devrim ve Reform, Milli Mesele, Parti Kavramıyla İlgili Tezler, Parti Yapısıyla İlgili Tezler, Parti

İşleyişiyle İlgili Tezler, Partinin Gelişme Süreciyle İlgili Tezler). 25 Sayfa. 3 YTL.

- Rusya'da İşçi Sınıfı Hareketinin Gelişmesi ve Marksist Bir Parti İçin Mücadele (1870-1903). 46 Sayfa. 3 YTL.

■ SBKP(B) Tarihi Kısa Ders'in Yayınlanması İle Bağlantılı Olarak Parti Propagandasının Örgütlenmesi Üzerine SBKP(B) M.K. Kararı. 25 Sayfa. 3 YTL.

- Stalin Komünizmdir, Stalin İnsanlıktır. 58 Sayfa. 3 YTL.

■ Bir Sovyet Otomatik Fabrikası. A. Erivanski. 86 Sayfa. 4 YTL.

- Annan Planı, Strateji ve Taktik. 13 Sayfa. 2 YTL.

■ Kıbrıs Sosyalist Partisi Programı ve Tüzüğü (I. Olağan Kongre'de Onaylanan Değişikliklerle). 43 Sayfa. 3 YTL.

- Kıbrıs Sosyalist Partisi I. Olağan Kongresi Faaliyet Raporu ve Mesajlar. 48 Sayfa. 3 YTL.

KTAMS'ta Seçime Doğru

Bilindiği gibi Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'nın (KTAMS) 31. Olağan Genel Kurulu 30 Eylül'de toplanıyor. Son 8 yıldır sendika başkanlığını yürüten Ali Seylani bu seçimlerde aday olmayacağını belirtirken, ilk toplantıda nisap sağlanmaması halinde genel kurulu 7 Ekim'e alınacağı da belirtildi.



KTAMS'ın son 8 yıllık Ali Seylani başkanlığında yürüttüğü politikalar CTP çizgisine paralel bir şekilde ilerlemişti ve BMBP ve Annan Planı döneminde de Amme Memurları'nın hareketini bu doğrultuda yönlendiren sendikalardan birisi konumundaydı.

KTAMS'ın yeni dönemde alacağı yolda, onların sendikacılık anlayışında birçok değişiklik yapmaları gerektiği görüşündeyiz. 3 bin 700'e yakın üyesi bulunan bu sendikanın Amme Memurlarının emeğine en iyi şekilde sahip çıkması gerekmektedir. İşçilerin, emekçilerin

sermaye tarafından gasp edilen ekonomik, demokratik, sosyal haklarıyla ilgili uygulamalarda işçilerin, emekçilerin yanında, onların gündelik yaşamlarını daha iyiye götürme amacıyla mücadele etmeli ve bu temelde örgütlenme faaliyeti yürütmelidir. Bunun yanında ve esasında, Ada'mızın emperyalizm zincirinden kopmasını KTAMS ve bütün diğer sendikaların da benimsemesi gerekmektedir...

Sermayeyi koruyan bir anlayışla, emperyalizme boyun eğen, sermaye sınıfının dayatmalarına gerekli tutumu gerektiği gibi savunamayan bir sendikacılık anlayışı düşünülemez...

KTAMS ve ülkemizdeki bütün emekçi kesimler daha güzel günler görmek istemektedir.

Yeni dönem KTAMS için böyle bir dönemi yaratma günü olmalıdır.

Bunu yapamadığı sürece KTAMS da diğer sendikalarımız da ülkemizdeki binlerce emekçi de yüzyıllardır olduğu gibi birileri tarafından sömürülmeye, kandırılmaya ve emperyalizme boyun eğdirilmeye devam ettirilecektir...

Olağan genel kurullarında KTAMS'a ve orada sendikayı daha ileri yerlere taşıyacak insanlara başarılar diliyor, KTAMS'ın ülkemizde bundan sonra yaşanacak olan gelişmelerde daha ilerici bir sendikacılık anlayışına sahip olmasını ve bağımsız bir Kıbrıs için, anti-emperyalist bir Kıbrıs için mücadele etmesini bekliyoruz.

Birşey mi dedin Wilson?..

ABD Ankara Büyükelçisi Ross Wilson Türkiye Mütteahhitler Birliği'nce düzenlenen "Gündem 2006" toplantısında Kıbrıs Sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu...

Yaptığı açıklamada Kıbrıs Sorunu'nda üç alandaki çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Wilson bu alanları Türkiye'nin AB'ye giriş sorununa, BM müzakerelerine ve Ada'daki iki halkın pratik sorunlarına verilecek çözümler olarak sıraladı...

Sözlerine ABD ve Türkiye arasındaki çok yakın ilişkiler konusunu ele alarak devam eden Wilson Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyaretini de bu yaklaşımla değerlendirdiklerini ifade etti...

Şimdi çok ilginçtir ki ABD büyükelçisi Wilson'un önümüze koyduğu bu söylemler yeni söylemler değil...

Senelerdir ABD elçilerinin, AB yetkililerinin, Türkiye gibi ülkelerin neredeyse hep üst düzey bürokrat kesimleri tarafından hep söylenen şeyler...

ABD bütün dünyaya kendi kendisini özgürlük ve demokrasi getiricisi bir ülke olarak tanıtıyor...

Peki 'demokrasi getiricisi ve özgürlük feneri ABD' neden önümüze Türkiye'nin AB'ye girişini bizim bir engel teşkil etmememizden bahsediyor, yani neden bizi bir koz olarak kullanıyor?

Türkiye'nin AB'ye girmesi sanki çok güzel birşeymiş gibi bir de bizim bu soruna engel olmamız gerektiğinden bahsediyor Wilson...

Bununla da sınırlı kalmıyor Kıbrıs sorununa BM yetkilileri (ki zaten BM büyük oranda ABD'nin yetkilileri tarafından idare edilen bir kurumdur) bu işe direkt olarak temas etsin ve süreci canlandırsın diyor Bay Wilson!

Bu da ilginç bir açıklama olsa gerek. Neden mi? BM'nin süreci canlandırma sendromlarını Doruk anlaşmalarında olsun Gali Fikirler Dizisinde olsun, Annan Planı döneminde olsun defa defa izledik...

Bir "canlandırma" veya birçok kez canlandırma olması gerektiği doğru peki bunu kim yapacak?

Wilsonun dediği gibi BM mi?

Yoksa Kıbrıs'ta yaşayan işçi, emekçi, ezilen, sömürülen ve işgal altında emperyalist boyunduruklar altında yaşayan

Ada halkı mı?

Emperyalizmin "canlandırmaları" da birer canlandırmadır şüphesiz...

Ama yapılan canlandırma kimin lehinedir?

Ada'da yaşayan emekçilere mi yoksa düzenden beslenen kesimlere mi yapılacak bu canlandırma?

Daha da devam ediyor Wilson ve Ada'da yaşayan halkın pratik sorunlarından bahsediyor...

Doğru...

Pratik sorunlarımız evet var...!

Peki yaratan kim?

Yaratan yerli Türk ve Rum burjuvalarla beraber Wilson gibi, AB emperyalistleri gibi, Türkiye, Yunanistan, İngiltere kan dökücüleri gibi ülkeler değil midir?

O zaman bu pratik sorunu kim çözecek?

Burjuva-emperyalistler mi yoksa başta işçiler, emekçiler olmak üzere emperyalizmden darbe yiyen sınıf ve tabakalar mı?

Elbette ki işçiler, emekçiler ve emperyalizmden darbe yiyenler...

Elbette ki demokrat, devrimci ilerici kitleler...



Elbette ki ezilenler çözecek bu sorunu...

Wilson, Bush gibi dünya halklarının kanını akıtan ABD'nin kelle avcılarının temsilcilerinden bir tanesidir...

Bu gibi söz ve söylemleri kullanarak demokratları, ilericileri kandıramaz; halkın kandırılmaması için de mücadele etmemiz gerekmektedir. Bizlere oyun oynayamaz...

Bu gibi olayları sorgulamaya devam edeceğiz ve bu gibi kan dökücüleri, emperyalistlerin oyunlarını söylemlerini teşhir etmeye, onların yerli burjuvalarla bizim Ada'mızı elimizden almak ve halkımızı yok etmek için yaptıkları bu oyunları bozmaya devam edeceğiz...

ALIN SİZE ÜCRETSİZ EĞİTİM!

Yeni eğitim-öğretim yılının yenice açıldığı şu günlerde, içinde yaşadığımız sistemin "ücretsiz eğitim" dediği eğitimin nasıl birşey olduğunu daha net görüp gösterebilmek amacıyla çocuk okutan çeşitli ailelerle yeni-eğitim öğretim yılındaki okul masrafları ve bunların nasıl karşılandığı ya da neden karşılanmadığıyla ilgili bir söyleşi yaptık. Söyleşilerin yorumunu şimdilik okuyucularımıza bırakıyoruz.



Menderes Aslan
Ne işle meşgulsünüz?
Hazır beton sektöründe santral operatörüyüm.
Kaç çocuğunuz var?
Üç.
Kaç tanesi okuyor?
İki.
Nerede okuyorlar?
Biri Demokrasi Ortaokulu'nda, biri de Atatürk İlkokulu'nda.
Bu eğitim-öğretim yılında çocuklarınıza ne kadar masraf yaptınız?
Daha yarısını bile almadık, 200 YTL şu anda gitti.
Neler aldınız mesela?
Çanta, kalem, silgi, cetvel, defter, cilt, pantolon. Şu anlık bunlar. Ve bunlar yarısı...
Peki diğer yarısı tahminen ne kadar tutar?

Bilemiyoruz. Kırtasiyeden kırtasiyeye geçiyor. Daha bu işin içinde ayakkabılar var, spor malzemeleri var.
Peki, ailenizin geliri bu gideri rahatça karşılayabilecek durumda mı?
Şu anda benimki karşılıyor ama karşılayamayan arkadaşlarımız da var.
Peki bu karşılayamayan arkadaşlara yönelik nasıl bir çözüm üretilebilir?
Vallahi devletten yardım alabilirler. Okullar yardım edebilir. Büyük kuruluşlar, şirketler, onlar yardım etsin.
Sizce bu şekilde çözümlenebilir mi bu sorun?
Çözümlenebilir yahu, neden çözümlenemesin? Türkiye'de çözümlenebiliyorsa burada da çözümlenebilir.

Cihan Özkılıç

Ne işle meşgulsünüz?

Eşime kendi işimde yardımcı oluyorum.

Kaç çocuğunuz var?

İki kızım var. Biri üniversiteye gidiyor, biri de lise son.

Bu sene okullar açıldığından itibaren bu çocukların okul masrafları ne kadar tuttu?

Büyük kızımın şu andaki yalnız okul masrafı 1100 Euro tuttu. Artı giyim masraflarını falan düşünürsen onlar da aşağı yukarı 1000 YTL civarında. Küçük kızın üniformaydı, ayakkabıydı, gömlekti veya okul eşyalarıydı, 1000 YTL'ye yakın bir harcama da ona yapıldı. Toplam 2000 YTL artı 1100 EURO gibi bir harcama yapıldı.

Peki sizin aylık geliriniz aşağı yukarı ne kadar?

O tam kesin birşey değildir, çünkü biz çalıştığımız için bazen aylık gelirimiz yüksek olur, bazen çok düşük olur.

Peki geliriniz bu gideri karşılayacak durumda mı? Yoksa



sıkıntıya girdiniz mi, zorlandınız mı?

Bayağı bir sıkıntıya girdim. Zaten üniversiteye giden kızı öğrenci kredisi olarak okula kaydettirdim. Yani bu krediyi ödemediğinizde işyerinize haciz bile gelebilir... Evet gelebilir.

Peki bu ekonomik krizden nasıl çıkmayı düşünüyorsunuz?

Şimdi, çocuğun burs hakları var, ve eğer o burs hakkını yüksek tutarsa kendi borçlandığımız öğrenci kredisini kendisi ödemeyi düşünüyor.

Fatma Yudum

Ne iş yapıyorsunuz?

Ev hanımıyım.

Kaç çocuğunuz var?

Beş.

Kaç tanesi okuyor?

Dört.

Bu eğitim-öğretim yılı için çocuklarınıza ne kadar masraf yaptınız?

Her birine 15 YTL'den pantolonları hesapla, 15 YTL de gömlekleri hesapla, 30 YTL ayakkabılar, 25 YTL çantaları hesapla, bayağı gitti.

Peki size devletin hiçbir yardımı oluyor mu?

Yok, hayır. Sadece okul kitapları veriyor.

Diğer kalan defter, kalem vs. size ait...

Evet.

Peki aylık geliriniz aşağı yukarı ne kadar?

Vallahi benim beyimin kasap dükkanı var. Geliri ne kadar belli değil ama, giderimiz gelirimizden tabii ki her zamanki gibi daha

çok.

Yani masrafları karşılayamayacak durumdasınız.

Evet.

Peki bu ekonomik darboğazın çözümü ne olabilir?

Vallahi gideceği yere kadar gider, bilemem sonrasında nasıl olacağını.



Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek Gazetesi Abonelik Formu

İsim-Soyisim:

Adres:

Yaş:

Öğrenim Durumu:

Meslek:

Telefon Numarası:

İstenilen

Abonelik Süresi

13 Sayı (13 YTL.)

26 Sayı (26YTL.)

52 Sayı (52YTL.)

Tarih:

Abonenin İmzası:

Bilgi için Abone Sorumlusu Canan Onurer Tel No: 0542 859 35 10

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



SOSYALİST GERÇEK

Sahibi: Kıvılcım LTD.

Posta Adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sok.

No:5 Kızılbaş Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 70 680

Fax: 0392 22 70 681

Basıldığı Yer: Toplumcu LTD.

Adres: Cengizhan Sok. No:7

K.Çiftlik Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 74 872

Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net> E-mail: info@KibristaSosyalistGercek.net