

9/11 İşçileri Sağlık Hizmetlerinden Yoksun Bırakıldı!

11 Eylül'ü temizleyenler ve şehit olanlar!

11 Eylül ABD'deki terörist eylemler karşısında seferber olan binlerce acil servis görevlileri kronik özürnlük yaratan ve hatta ölümlü sonuçlanabilecek hastalıklarla boğuşmakta.

Mount Sinai Tıp Merkezi tarafından yayınlanan raporda

ABD acil servisinin acil olarak yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Tabii bu beklenilir, ne de olsa bu işçiler fedakar, yurtsever vatandaşlar, ve de teröristlere karşı en onurlu işi yerine getirdiler. Ne var ki bu haysiyetli vatandaşlar görev başında hastalıklara yakalanmışlarsa?...

Sayfa 4'te



Kıbrıs'ta



SOSYALİST GERÇEK



Haftalık Siyasi Gazete

15 Eylül Cuma 2006, Yıl 10, Sayı:220 Fiyatı:1 YTL. (KDV dahil) İngiltere: 50 p.

YAŞASIN ANTI-EMPERYALİST

BİRLEŞİK-CEPHE-HÜKÜMETİ!

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ

ANTI-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!



■ Bu rejim kaliteli, bedava eğitim sağlayamaz!

■ Parası olan çocuklarını özel okullarda okutuyor!

Parası olan çocuklarına özel ders aldırıyor!

■ Parası olmayan çocuklarını yarım günlüğüne devlet okullarında okutmak zorunda kalıyor.

■ Bedava eğitim yarım günlük okullarla sağlanamaz!

Bedava eğitim çocukların tüm okul ihtiyaçlarını sağlayan eğitimidir!

■ Bu olanakları olmayan işçi ve emekçi aileler her çocuk için asgari ücretin en az hemen hemen yarısı kadar para harcamak zorunda bırakılıyor!

■ Tüm zamların yanında bir de devlet eğitiminin empoze ettiği çarpık eğitim sistemi ile geleceği temsil eden çocuklarımız nasıl çağdaş eğitim alabilir?

■ Tam gün bedava eğitim her çocuğun hakkıdır!

■ Özel okullara sağlanan mali yardımlar devlet

okullarına sağlansa, çocuklarımız hem tam gün eğitim almış olurlar, hem aileler çocuklarına özel ders alma ihtiyacında kalmazlar, hem de dünyaya gıpta ettirecek genç nesiller yetiştirmiş oluruz.

■ Ama bu rejim bunu yapmaktan aciz!

■ Modern bilgi ve yeteneklerle donanmış çocuklar istiyorsak emperyalizmin yarattığı bu sefalet sistemine son vermeliyiz!

■ Modern bilgi ve yeteneklerle donanmış çocuklar istiyorsak KSP'nin Eğitim Programı'nı hayata geçirmeliyiz!

■ Modern bilgi ve yeteneklerle donanmış çocuklar istiyorsak KSP'nin Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Programı'nı hayata geçirmeliyiz!

■ Modern bilgi ve yeteneklerle donanmış çocuklar istiyorsak bu sömürü rejimine son vermek zorundayız!

OKU-OKUT-ELEŞTİR-ABONE OL
Bu Gazete Siz Emekçilerin...

ALTERNATİFSİZ ALTERNATİFLER!

Geçtiğimiz günlerde UBP'den milletvekilleri Turgay Avcı, Ergün Serdaroğlu, Erdoğan Şanlıdağ ve eski genel sekreter yardımcısı Enver Öztürk ile DP'li milletvekili Mustafa Gökmen'in istifa etmesi, hükümetin istifasına ve yeni hükümet kurulması için çalışmaların başlamasına yol açmıştı.

Partilerinden istifa eden milletvekilleri ve bir parti yöneticisi, "halkın taleplerinin karşılanması, halkın sorunlarının çözülmesi, halkın özlediği bir plan ve programla sahneye çıkılması amacıyla yeni bir parti" kuracaklarını açıkladılar.

Liberal-sağ bir parti kuracaklarını ilan eden istifacılar, halkın sorunlarına çözüm getirecek, ülkedeki problemleri aşacak bir plan ve programlarının olduğunu açıklıyorlar.

Soruyoruz; plan ve programınız nedir?

İstifanızın üstünden bir gün bile geçmeden belirttiğiniz, "Anavatanla birlik siyaseti", "Türkiye ile işbirliğinin pekiştirilmesi" gibi temalar mı sizin yeni ve özgün plan ve programınız?

Eğer öyleyse bu plan ve programın oldukça eski olduğunu hatırlatmak isteriz.

Şimdiye kadar hükümete gelen partilerin hiçbiri, bu ülkedeki yabancı üs ve askerlere karşı çıkış sergilemediler.

Aksine onlarla birlikte hareket etmeyi bir görev bildiler.

Bu güne kadar kuzey Kıbrıs'ta hükümet olanlar hep "anavatanın" ekonomik, kültürel ve eğitim programlarını uygulamadı mı? O zaman yeni olan ne?

Ülkemizin işgal altında olduğunu ve ülkemizin sorunlarının emperyalist güçlerin ülkeden atılmadıkları sürece, sorunlarımızın kökünden çözülemeyeceğini hangisi söyleyebildi?

Hangisi işçi sınıfı ve emekçileri bu temelde örgütleyip mücadeleye sevk edebildi?

Hangisi ekonomik yıkım ve

bağımlılık paketlerine imza atmaktan kaçınıp onurlu bir tavır sergiledi?

Hangisi ülkemizin bir uçak gemisi gibi kullanılıp nükleer silah cennetine çevrilmesine karşı

çıkma cesaretini gösterebildi?

Hiçbiri!

Bunun da tek bir nedeni vardı; izledikleri siyasi strateji!

En sağcısından en solcusuna kadar hükümete gelen tüm partiler, emperyalizmden kopuşu ve ardından özel

mülkiyete dayalı ekonomik biçimi değiştirmeyi önlerine koymadılar.

Yeni oluşum da bunu önüne koymuyor.

Koymadığı gibi, buna dayanan burjuva-liberal, yani Thatcherçi yani Regancı, ekonomik sistemi halkın talebi olarak ilan ediyorlar.

Açık açık "Anavatanla birlik" sloganını atıyor, ülkenin sözde önünü açacak plan ve

programlarla işadamlarının önünü ve kâr kapılarını ardına kadar açmayı önüne koyuyor.

Kısacası, yeni oluşumun, halkın geçmişten bugüne dek süren sorunları çözmek gibi bir derdinin olmadığı açıkça anlaşılıyor.

Aksine, yeni oluşumun bu sorunlardan beslenerek hareket edeceği, açıklamalarından anlaşılıyor.

Yeni oluşumun alternatif olarak ortaya koyduğu hiçbir nokta yok! Onlar sadece IMF ve AB emperyalistlerinin dayattığı Kamu Reformunun hayata geçirilmesi için DP'nin CTP-BG'den talep ettiğinden daha az imtiyaz talep ediyorlar kendilerine...

Yeni oluşum, şimdiki düzeni devam ettirmek için belirli güçlerle birlikte yola çıkmış durumda!

Bu bakımdan işçi sınıfı ve emekçi halk, bu umut tacirlerine karşı dikkatli ve uyanık olmak zorundadır.

Çünkü onların kapitalizme karşı getirebilecekleri bir alternatif program ve siyasetleri bulunmamaktadır!



KARAHAN YAN ÇİZDİ

Son dönemde yaşanan istifalar ile yeni hükümet kurma girişimleri konusunda TC makamlarının da işin içinde olduğu yönündeki iddialara TC Büyükelçisi Aydan Karahan sert bir çıkışla yanıt verdi.

Karahan yaptığı açıklamada özetle şunları söylemiştir:

"Geçmişte de örnekleri görülen KKTC'deki iç siyasi gelişmelerle Türkiye Cumhuriyeti makamlarını ilişkilendirme yönündeki bu gibi gayretler, kolay ve sorumsuz bir değerlendirme olmasının yanı sıra, KKTC'deki demokratik sisteme ve KKTC'deki seçmene de saygısızlık anlamı taşımaktadır".

"KKTC'deki siyasal

gelişmelerin sorumluluğunun, iç siyasi faktörlere ait olduğu şüphesizdir. Bu anlayışla, herhangi bir siyasi partinin başarısı ya da başarısızlığının nedenlerini iç siyasi dinamiklerle izah etmek en uygun ve doğru yol olacaktır".

"KKTC'nin siyasal istikrar ve güven içerisinde kalkınmasını devam ettirecek bir hükümetin en kısa sürede kurulması temennisiyle, Kıbrıslı Türk kardeşlerimize esenlikler dilerim".

Kıbrıs'ta yaprak oynasa, TC'nin bundan haberi olduğunu bilmesek,

Memleketteki seçimlerin,

hükümet icraatlarının, hükümet değişimlerinin tümünde TC'nin etkisinin -hem de çok büyük etkisinin- olduğunun farkında olmasak,

Ülkenin ekonomisinden kültürüne, siyasetinden sporuna, sosyal yaşantısından dış ilişkilerine kadar yaşamın her alanında TC'nin egemen olduğu konusunda cahil olmasak,

Memleketteki 40 bin TC askerinin ve dışından tırnağına silahlandırılmış, girilmesi yasak askeri üslerin varlığını hiç duymamış olsak, Aydan Karahan'ın bu karşı çıkışını büyük bir demokratlık örneği olarak ele alabilir ve ona övgüler düzebiliriz.

Ancak kazın ayağı hiç de öyle



değildir.

Yaşamın kendisi, en geri bilinçli insana bile TC'nin tüm yaşamımızı kontrol ettiğini öğretmedi mi?

Bu vakitten sonra Karahan'ın bu sözde karşı çıkışlarına kim inanır?

Bu Sistemde Ücretsiz Eğitim...

Okullar açılmak üzere... Evlatlarını okutacak olan her aile, okulların açılmasına birkaç hafta kala, evlatlarının eksiklerini tamamlamak için bir telaş içindeler. Eksikleri tamamlamak için, koşuşturmaya ve ellerinde olan birkaç kuruşu da evlatlarının okul eksiklerini tamamlamak için "ücretsiz eğitim" aldığımız okullara veriyorlar. Bir ilkokul öğrencisinin okuluna gitmesi için alması gereken eşyalara kısaca bir göz atalım.

Örneğin bir öğrencinin kitap ve defterlerini taşıması için gerekli olan bir okul çantası... Bu çantaların en ucuz ve hesaplısı, bizim memleketimizde 49 YTL'den başlıyor.

Ya da, bir öğrencinin, göreceği dersleri, bir defter takımına not etmesi ve dolayısıyla oraya not etmesi için gerekli olan kalem, silgi takımı... Tüm dersleri için gerekli olan defter takımı, 35 YTL ve o defterlere gördüğü dersleri not etmesi için gerekli olan kalem, silgi takımı, 10 YTL... Ve tabii o kalemleri muhafaza etmesi için gerekli olan kalemligi, 17 YTL...

İlkokula başlamış öğrenciler, genellikle resim derslerinde, karakalem çalışmasından çok, boyalar kullanmayı tercih ederler... Ve bu yüzden, o öğrenciye bir boya takımı alınması gerekir ki bunun da fiyatı 6 YTL... Bu öğrenciler, yaptıkları resimleri saklamaları için, bir resim dosyasına ihtiyaç duyarlar... Bu dosyaların da fiyatı, 7 YTL den başlamaktadır...

Bir öğretim yılı boyunca,

öğrencilere onlarca kağıt verilir, kağıtların üstünde yüzlerce yararlı bilgi vardır. Dolayısıyla, öğrenci bu bilgileri ileride kullanmak amacı ile saklamak zorundadır, bu yüzden, o öğrenciye bir de, kağıtları saklamak için bir dosya alınmalıdır. Bunun da fiyatı 6 YTL.

Ve tabii ki öğrencilere okulda giymek için, kıyafet gerekli ki bunu devletimiz sağlamıyor ve bizlerin alması gerekir... Bütün bir seneyi çıkarması için en azından iki tane t-shirt alınması gerekir. Tanesini 12 YTL den sayarsak, iki tane t-shirt 24 YTL...

Bir kız öğrenci, okul hayatı boyunca, bazı dönemlerde etek giymesi, okul yönetimi tarafından onlara mecbur edilir... Dolayısıyla o öğrencinin, okulda giymesi için bir de etek alması gerekir... Ki bunun da fiyatı, 16 YTL'den başlamakta...

Eskilerde, Kıbrıs kışlarının çok soğuk olmaması dolayısıyla, kalın svetsörtlere ihtiyaç yoktu... Fakat, doğanın dengelerinin değişmesi, bizleri kış döneminde, kalın kışlık kıyafetler almaya zorlamaya başladı... Dolayısıyla bir öğrencinin kış dönemini sağlıklı bir şekilde geçirmesi için bir svetsörte ihtiyaç duyar. Bir tane ile de bir kış geçirmesi zor olacağından, iki tane svetsört, tanesi 16 YTL'den 32 YTL... Bunun yanına bir de, kazak eklersek, bu fiyat kazağın da fiyatı üstüne eklenirse, 48 YTL olur...

Öğrenci okulda giymesi için bir spor bir de normal okul ayakkabısına ihtiyaç duyar... Bu yüzden spor ayakkabı fiyatlarını 50-

80 YTL arası sayarsak, okul ayakkabılarını da 45 YTL'den sayarsak bu fiyat 95-125 arası değişmektedir...

Beden eğitimi derslerinde giymesi için gereken eşofman takımını 40 YTL ve bir şortu 11 YTL'den sayarsak, 51 YTL okulda beden eğitimi derslerine girmesi için gerekli olan harç oluyor...

Tüm bunlar bir ilkokul öğrencisinin okuması için gerekli olan temel ihtiyaçlarıdır ki bunların hepsini toplarsak, 363 YTL gibi bir fiyat ile karşılaşırız...

Bir de bu ailenin iki çocuğu olduğunu düşünür, bunların biri ilkokul diğerinin de ortaokul, lise seviyesinde öğrenim gördüğünü varsayalım. Bu düzende, orta dereceli bir okulda okuyan çocuğun sınıfı geçmesi için "özel ders" alması gerekir. O çocuk "özel ders" almazsa sınıfı asla geçemez! Bu özel derslerin aylık ücretleri de, 160 YTL'den başladığını göz önünde bulundurursak, ve bu çocuk iki dersten özel ders alsın, bu da 320 YTL eder... Peki şimdi bu soruyu sormak gerekir. Bir öğrenci okula gidip, okulda gerekli derslerin hepsini gördüğüne göre, neden bu öğrencinin bir de özel ders alması gerekir? Neden böyle bir zorunluluk var ki? Şimdi gidin bir lise kapısından içeri girin ve bir tane öğrenci bulun ki özel derse gitmeden başarılı bir şekilde sınıf geçmeyi başarsın veya mezun olduktan sonra istediği bölümü okuma şansını elde etsin. Mevcut ekonomik sistemin çarpıklığı,



öğrencileri de rekabete sürüklemektedir. En yüksek puanı tutturana olma uğraşına itmektedir. Böylece de öğrencilerin normal müfredat dışında daha da fazla dersler görmelerini ve yüksek puan tutturma hırsını artırarak özel derslerin devrede tutulması sağlanmaktadır.

Bir ailenin asgari ücret, yani 860 YTL ile geçindiğini düşünürsek, çocuğunu okutması için gerekli olan 363+320 YTL'yi verirse, aldığı maaştan geriye 180 YTL kalır. Bir de bu ailenin kiralık bir evde kaldığını var sayarsak, elde var SIFIR! Hatta, sıfırın da altı... Peki bu ailenin geçinmesi için gerekli olan aş, elektrik, su vs. olan borçları nasıl ve nereden ödesin? Peki ya, asgari ücret bile alamadan işlemek zorunda kalan aileler? Anlaşılan bu insanların çocuk sahibi olmaya hakları yok!

İçinde bulunduğumuz sistemde "ücretsiz eğitim" dediğimiz sistem ancak bu kadar olur. Sizce bu ücretsiz eğitim midir?

LEMAR'A EMANET BIRAKMAYIN

Geçtiğimiz günlerde gazetemize gelen iki okurumuz, Lefkoşa Lemar'da başlarından geçen bir olayı anlattılar. Azamî kâr hırsı için insanların nasıl zarara uğratıldığının küçük bir örneği olan bu olayı okuyucularımızla paylaşmak istedik.

Arkadaşlar yaşadıkları olayı şu şekilde anlattılar;

Erdem: Yaklaşık 20 gün önce Lemar'a alışveriş yapmaya gitmiştik. Lemar'a uğramadan önce yakında bulunan Çin Pazarı'ndan da alışveriş yapmıştık. Markete girerken, elimizdeki poşetlerle içeriye giremeyeceğimizi ve poşetlerimizi emanet kısmına (Kiosk) bırakmamız gerektiğini belirten bir uyarı levhasıyla karşılaştık. Oradaki görevliye de durumu belirterek poşetlerimizi istenen yere bırakıp alışverişe başladık. Yaklaşık yarım saat sonra alışverişini bitirdiğimizde, poşetlerimizi almak için Kiosk bölümüne geri döndük. Ancak poşetlerimizin yerinde yeller esiyordu. Durumu derhal yetkili

birisiyle görüşmek istediğimizi söyledik. Müdür olduğunu söyleyen bir zati karşımıza diktiler. Durumu anlattık. Poşetlerle içeri girerken yasak olduğunu işaret eden levha yüzünden poşetlerimizi oraya bıraktığımızı ve şimdi de poşetlerimizin çalındığını, mağduriyetimizin giderilmesi gerektiğini söyledik.

Tezcan: Ancak aldığımız yanıt daha da şaşırtıcıydı. Müdür, bu adada tüketici kanunu falan olmadığını, bu yüzden de hiçbir şey yapamayacaklarını söyledi. Birilerinin yanlışlıkla poşetlerimizi aldığını ve yanlışlığı farkettiğinde mutlaka geri getireceğini, benzer olaylarla çok defa karşılaştıklarını söyledi. Uçakta bir eşyanın kaybedildiğinde bundan nasıl uçak şirketi sorumlu olmuyorsa, burada da Lemar'ın bu olaydan dolayı hiçbir sorumluluğu olmadığını söyledi. Biz de öncelikle burasının bir uçak değil bir market olduğu nu, ayrıca poşetlerimizi Kiosk ya ilı yere

bırakmamız gerektiğini belirten uyarı levhası nedeniyle bu olayın yaşandığını ısrarla anlatmaya ve kaybolan poşetlerin sorumluluğunun Lemar'ın üzerinde olduğunu kanıtlamaya çalıştık.

Erdem: Ancak müdür nuh deyip peygamber demedi! Üstüne üstlük, Kiosk yazılı yerdeki minicik bir kağıdı gösterdi. Kağıtta; "Kaybolan eşyalardan işletmemiz sorumlu değildir" yazılıydı. Yani tam bir batılı burjuva-emperyalist kurnazlığı! Her içeriye poşetle, çantayla müşteri sokmayacasın, bunları emanete bırakılmasını isteyeceksin, sonra da bırakılan eşyaların sorumluluğunu almayacaksın, bunu da oracığa astığın küçük bir uyarı kağıdıyla kamufle edeceksin! Tek kelimeyle batılı burjuva-emperyalist kurnazlığı! AB ülkelerinde satış yapanlar bir dizi özellikleri büyük harflerle yazarken sorumluluklarını da büyütle okunacak şekilde küçük yazarak sorumluluktan kurtulmayı başarıyorlar.

Tezcan: Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Birincisi, Lemar işletmesi, müşteriye potansiyel hırsız muamelesi yapıyor. Elinde poşetle içeriye almamak başka bir anlama gelemmez. Kendi işletmesinin çıkarını düşünerek müşterinin elindekileri Kiosk bölümüne bırakıyor ancak kaybolması durumunda da sorumluluk almıyor! Yani işletme zarar etmesin de kim ederse etsin! Tipik kapitalist işletme mantığı!

Erdem: Tartışma sona erdikten sonra müdür telefonumu aldı. Poşetin yanlışlıkla alındığını ve geri getirildiği an beni arayıp haber vereceğini söyledi. Bizim poşetler gitti gider... 20 gün geçti, ne arayan var ne soran! Esasında bu olay küçük bir olaydır. Bir poşet eşya için de yaygara kopartacak değiliz. Ancak kapitalist kâr dürtüsünün anlaşılması, hem de insanların Lemar konusunda daha dikkatli olması için bu olayı sizlerle paylaşmak istedik.

9/11 İşçileri Sağlık Hizmetlerinden Yoksun Bırakıldı!



11 Eylül'ü temizleyenler ve şehit olanlar!

11 Eylül ABD'deki terörist eylemler karşısında seferber olan binlerce acil servis görevlileri kronik özürllük yaratan ve hatta ölümlerle sonuçlanabilecek hastalıklarla boğuşmakta.

Mount Sinai Tıp Merkezi tarafından yayınlanan raporda ABD acil servisinin acil olarak yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Tabii bu beklenilir, ne de olsa bu işçiler fedakar, yurtsever vatandaşlar, ve de teröristlere karşı en onurlu işi yerine getirdiler. Ne var ki bu haysiyetli vatandaşlar görev başında hastalıklara yakalanmışlarsa?..

ABD devleti 11 Eylül eylemlerini bahane göstererek dünyanın dört bir tarafına kar oranlarını artırmak, paylaşım kavgasında daha geniş kapsamlar elde etmek için haysiyetsizce saldırılarını artırarak, savaşlar ve tehditler üzerinden dünya milletlerinden haraç toplamasını becermiştir.

Tüm bu karlar toplanırken, yıkılan binaların içinden insanları kurtaranlardan 2004'e kadar yıkıntıları temizleyip yeni *görkemli* bina alanını temizleyen tüm işçiler arasında yapılan sağlık araştırması sonucu %70'inin kronik hastalıklara yakalandığı Mount Sinai raporunda açıklandı. Raporun bulgularında işçiler arasında günden güne kötüleşen hastalıkların tespit edildiği

vurgulandı.

Facianın eşiğinde yıkımlar arasına sevk edilen işçilerin günümüze kadar artan sağlık sorunları karşısında barış ve demokrasi naraları atan, insan hakları ve dürüstlük haykıran ABD devleti bu işçilerin varlığını bile inkar etmekte.

11 Eylül ardından yıkıntılar arasına atılan 40,000 işçiden 2,500'ü iş başında öldü. ABD gibi dünyanın önde gelen teknolojisine sahip bir ülkenin işçileri (hem de sıradan işçileri de değil, teröristlerin alçak saldırıları karşısında demokrasi ve haysiyet meşalesini taşıyan ve insanlık adına canla-başla çalışan işçileri) engellenebilir, gereksiz ve ucuz bir şekilde ölüme terk edilmekte.

Ölenlerin çoğu toksik zehirlenme ve yorgunluktan öldü! Toz haline gelmiş cam, asbestos, toz-duman ve benzeri maddelerden oluşan atmosferde aşırı uzun zaman geçirmenin sonucu!

Bulgulara göre en az 6 kişi son bir yıl içinde bu nedenlerden dolayı hayatını yitirdi. Binlerce işçi de özürllü oldu ve işlerinden ayrılmak zorunda bırakıldı. Tüm işçiler arasında %25'i ciğer yetmezliği ve benzeri problemlerle karşı karşıya.

Peki Sağlık sigortanız var mıydı ey işçiler!

Tüm bunlardan sonra, belki de en içler ürperten sorun, hasta olup da sağlık sügortası olmayan işçiler. Sağlık sigortası

olmayan işçi sayısı ise 16,000.

Yasal olarak işleme izni olup yıkılan binalar içerisinde işleyen işçiler yanı sıra hem sigortasız hem de çalışma/oturma izni olmayan binlerce yabancı, kaçak işçi de yıkıntılar arasına sevk edildi. Bunların rakamları kayıtlı olmamasına rağmen 20,000'den fazla olduğu tahmin edilmekte. Oturma ve çalışma izni olmayan kaçak işçilerinin sağlık ve güvenlikleri ise hiç bir şekilde korunmadı. İşçi sendikaları bile bu durumda işçileri boşlayıp ölüme terk etti.

ABD'de hastanelerden yararlanmak isterseniz sigortalı olmanız gerek. Her yıl binlerce dolar maaş kesintisine uğrayıp sigorta yaptırmanız gerek. İşçilerin sağlıkları devleti ilgilendirmez. Sigorta yaptırmak istemezseniz ve de hastahaneye yolunuz düşerse kendinizi ölmüş kabul ettiniz demek oluyor.

Burada da bitmedi, civarda yaşayan ve de işleyen binlerce işçi? Onların sağlıkları?

Tüm bunların sorumluları, bu halktan ve de en önemlisi **işçilerden** sorumlu olan, bu insanların hayatlarını hiçe sayan teröristler (binaları bombalayan teröristler) değil! Demokrasi ve insan hakları ve barış savunucumuz ABD burjuvazisidir! Tüm bu insanları ölüme terk eden yine aynı kesimdir n-e Al-Kaida ne de Saddam!; başka ülkelerin işçi ve emekçileri gibi kendi

ülkelerinin işçilerini, vatandaşlarını ve insanlarını katleden ABD burjuvazisidir!

Kimse inanmasın ki bu işçilerin ölümü kaçınılmazdı ve de canlarını seve seve inandıkları bir yolda yitirdiler! Bu işçiler kendi devletleri tarafından terörize edildi ama sesini çıkartan yok!

Bu işçilere sağlık hizmetleri verilmediği gibi, ABD devleti bu sorunların varlığını, bu işçilerin sağlıklarının çökmesinin nedeninin çalıştıkları ortama bağlanmadığını iddea etmekte, tüm dünya halklarına ve de işçilerine de yalan söylemekte.

Ve bunu biliyorlardı!

Yayınlanan rapor devlet görevlilerinin ve sağlık bakanlıklarının çalışma ortamlarının ne kadar toksik ve de insan sağlığını yıprattığını bildiğini vurgulamakta. Yıllardır yetkililer bölgenin insan sağlığına hiç bir tesiri olmadığını, sağlık sorunlarına neden olacak hiç bir gerekçenin olmadığını belirttiler. 5 Ekim 2001'de ABD Sağlık Bakanlığı tüm bölgeyi "sorunsuz" ilan etti. Ne var ki ellerindeki raporlara göre tüm bölgenin yaşanamaz durumda olduğunu kanıtlayan belgelerin olmasına rağmen.

İşte demokrasi!

İşte Barış!

İşte insan hakları!

Ve de işte işçiye duyulan saygı!

12 EYLÜL DARBESİ 26 YAŞINDA!

12 Eylül Türkiye askerî faşist darbesinin üzerinden 26 yıl geçti.

Adı üstünde, askerî faşist darbe!

Tüm meslek odaları, sendikalar ve siyasî partiler kapatıldı!

Sürgünler, idamlar, işkenceler, sokak ortasında infazlar...

Kaybedilen insanlar, yitirilen yaşamlar, dibe çekilmeye uğraşılan sınıf mücadelesi...

Darbenin niteliğini anlamak için, darbe yapıldığı gün ABD başkanının şu sözünü hatırlamak yeterli;

"Our boys done it!"

Yani; "Bizim çocuklar yaptı!"

"Bizim Çocuklar" kim?

12 Eylül'ün kudretli Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve ekibi!

Demek ki bu generaller, Amerikan emperyalizminin çocukları!

Demirel'in de dediği gibi;

"Var mı bunun başka izah tarzı?"

Darbenin niteliğini anlamak için, Kenan Evren'in şu sözünü hatırlamak da yeterli;

"12 Eylül olmasaydı, 24 Ocak kararlarını geçiremezdik"

Neydi 24 Ocak kararları?

Ekonomideki devalüasyon, çiftçinin ekonomik olarak çökertilmesi, yabancı sermayeye tanınan büyük olanaklar, dövizin tamamen serbestleştirilmesi, faizlerdeki büyük oynamalar, işçinin haklarını elinden alan, ülkedeki sermayedarların önünü iyice açan, grev, sendika hakkı gibi hakları iğdiş eden, emekçiyi ekonomik ve sosyal yıkımla karşı karşıya bırakan

kararlar.

Demek ki 12 Eylül, sermaye iktidarına yönelik tehdide karşı sermayenin bir savunma girişimidir.

Darbenin niteliğini anlamak için, birçok işçi sendikasının kapatılmasına rağmen TÜSİAD gibi sermaye kurumlarının kapatılmayıp aksine yasal alanda korunmaya alınmasını hatırlamak yeterlidir.

Demek ki

12 Eylül,

sermayenin

mutlak

iktidarı için,

sermayenin

silahlı

kuvveti

olan TC

ordusunca

yapılmış

gerici bir

hareketti!

Darbenin

niteliğini

anlamak

için,

gençliğin

ve bir dönemin

keskin solcularının

şimdiki haline

bakmak da yeterli...

Dönemin hareketi içerisinde

önemli yer tutan

gençliğin şu anda

apolitik bir hale

sokulması,

Amerikan dizilerinden fırlamış genç

kuşakların yaratılması, bir dönemin

eski solcularının sermaye şirketleri

ve partilerine kapağı atıp

patronların borazanlığını

üstlenmeleri, dünyanın değiştiğini

ve yeni dünya düzenine bağımlı,

onun emirleri dışına çıkmadan

efendi efendi solculuk yapılması



gerektiğini vaaz eylemeleri düşünülürken darbenin niteliği daha bir anlaşılır hale gelmektedir.

Üniversite gençliğinin başındaki YÖK belası, günümüzde ceza kanununun alanının genişletilmesi ve yeni Terörle Mücadele Kanunu gibi kanunlarla istendiği taktirde ıslık çalmanın bile terör suçu ilan edilmesine olanak tanınması, polis istediği anda istediği kişiye

ateş edebilme "hakkı", sanırız ki 12 Eylül'ün günümüzdeki izlerinin en belirginleridir...

12 Eylül, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, ABD emperyalizminin perde gerisinden yönettiği, ülkedeki ilerici, anti-emperyalist, sosyalist

hareketlere karşı gayri nizami harbin adı olarak tarihe geçmiştir.

Tıpkı Şil'de ve Endonezya'da olduğu gibi...

12 Eylül'ün Türkiye'deki yıkıcı etkileri Kıbrıs'a da yansımada değil.

Nasıl Sovyetler Birliği'nin yıkımı, dünya sol hareketi üzerinde belirgin bir kafa karışıklığı, ideolojik karmaşa ve böylesi tarihi dönemeçlerde önemli savrulmalar yaşattıysa, Kıbrıs sol hareketi üzerinde de önemli bir etkisi olmuştur.

İdeolojik temeli proletaryanın devrimci ideolojisine dayanmayan, pratik faaliyeti Marksist-Leninist olmayan hareketler, tıpkı Türkiye'deki birçok yol arkadaşları gibi sağa ve sola savrulmuşlardır.

12 Eylül 1980 darbesi çok kaba bir şekilde yukarıdaki gibi özeltenebilir...

Aradan 26 yıl geçmesine rağmen 12 Eylül'ün izleri silinebilmiş değil...

"Kahrolsun 12 Eylül, Kahrolsun Faşist Cunta" demekle de 12 Eylül ne yazık ki kahrolmuyor.

12 Eylül'ün faşist, anti-demokratik uygulamalarına karşı emekçi kitlelerle birlikte demokrasi mücadelesini yükseltmek gerekiyor.

12 Eylül'ün izlerinin silinmesi ve yeni 12 Eylül'lerin yaşanmaması için, işçi sınıfının örgütlü mücadelesinin örülmesi gerekiyor.

Ülkenin emperyalist zincirden kopartılması gerekiyor.

Kısacası, Türkiye'nin devrimci-demokrat, ilerici, yurtsever örgütlerine çok büyük görevler düşüyor.

Düşmanın kuvvetli olduğu yerde, ittifakların kaçınılmazlığının anlaşılması, grupçuluğu öne çıkartan sekterlikle bir yere varılamayacağına farkına varılması gerekiyor.

Türkiye'de de Kıbrıs'ta olması gerektiği gibi, Anti-Emperyalist Birleşik bir Cephe'nin kurulması gerekiyor!

12 Eylül karanlığından ülkenin temizlenmesi ve yeni 12 Eylül'lerin bir daha yaşanmaması için...

Orams Davası Duvara Çarptı!

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde konuşulan ve basında da yer alan bir dava vardı. İngiliz bir çift'in adanın kuzeyinde aldığı rum koşanlı mülk'e ev yapması üzerine açılan bir davaydı bu "orams davası..."

Güney'deki Rum ise bu olayı KC mahkemelerine verdi...

Bunun üzerine İngiliz çift güneye geçemediğinden dolayı olay İngiliz mahkemelerine verildi...

Ve İngiliz çift'in Londra'daki evleri karşılığında kuzeydeki üzerine ev yapılmış yeri talep etti...

Bunun üzerine İngiliz mahkemesi KKTC'nin AB dışında olduğunu belirtip bu soruna çözüm getiremedi...

Bu davalar gibi davalarla zaman içerisinde karşılaşacağımız açıktır...

Yani emperyalistlerin arasındaki bu pasta paylaşım savaşı ve mülkiyet sorununun daha uzun süreler kaos içerisinde var olacağı gerçeği önümüzde durmaktadır...

Bugün adamızın her yerinde yabancı üslerden tutun da yabancılara satılan özel mülklerin, satılan arazilerin hatti hesabı neredeyse yapılamıyor...

İngiliz Mahkemesinin safları belirlidir...

AB'ye uygun bir şekilde hareket etmek zorundadır İngiliz mahkemesi ve bu büyük burjuvaların emperyalistlerin yanında yani AB'nin yanında yer almak durumundadır...

Onların uluslar arası hukuğu bunu gerektirir...

Oysa ki bu sorun ne AB yolu ile ne İngiliz mahkemeleri ile ne de KKTC mahkemeleri ile çözülmez...

Bu soruna çözüm getirebilmek için sorunun kökenine inelim...

Emperyalizm dediğimiz şey yani yaşadığımız sömürü düzeninin en yüksek koşullarındaki aşama bu tür sorunlara yol açar...

Çelişkiler üretir, halkları insanları birbirlerine düşürür ve milletler sorununu yaratır...

Bu davadaki sorunun da temel kökeni gene emperyalizmdir...

İngiliz çift ile Kıbrıslı Rum bu soruna çözümü için daha çok uğraşmak zorunda kalacaklar...

Hatta belki daha bunlar gibi birçok dava izleyeceğiz...

Sorunu yaratanlar ortadadır ve sorun

da ortadadır...

Özel mülkiyetin burjuvalar tarafından yönetildiği her rejimde bu tür sorunlar daha da fazla uzamak ve kaos haline gelmek durumundadır...

Çözüm yolu ise ortadadır...

Bu soruna el atması gerekenler bu davayı teşhir etmesi gerekenler sivil toplum örgütleri, sendikalar, ilerici devrimci demokrat kitleler olmalıdır...

Emperyalizm'in bu sorunu çözemeyeceğini ve uzattıkça uzatacağını görülebilmesi gerekmektedir...

Sendikalar ve sivil toplum örgütleri bu olayı teşhir etmeli ve soruna demokratik bir çözüm getirilebilmesi için AB mahkemeleri ile KKTC ve KC mahkemeleri ile sorunun çözümüne değil burjuva-emperyalist mahkemelerden ve kurumlardan uzak İngiliz Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk halkları arasında bu yollarla emperyalistler tarafından yaratılmaya çalışılan şoven duygulara inat demokratik bir temelde anti-emperyalist bir temelde masa başına oturup çözüm üretme yoluna gidilmelidir...

Bu sorun çözebilecek hukuk anlayışı emperyalist hukuğu değil, burjuva hukuk anlayışı değil, halkçı ve demokratik bir tutumla çözülmesi gereken bir anlayış olmak zorundadır...

Çünkü bu davada da görüldüğü gibi burjuvazi bir kez daha iflas etmiştir...

Ve var olduğu sürece de etmek zorundadır...

Bu yollarla bu mahkemelerle bu şekilde yapılan propagandalarla emperyalizm halklara şoven duyguları aşılamaktadır...

Bunu artık bu ülkenin sahipleri olarak farkına varmalı ve olaylara anti-emperyalist bir bakış açısı getirilmeden, demokratik bir bakış açısı getirilmeden bir çözüm getirilemeyeceğinin farkına varmamız gerekmektedir...

Daha fazla şovenizmi emperyalizm bizlere aşılayamaması için...

Daha fazla bölünmüşlüğün ve halklar arası kardeşliğin perçinlenmemesi ve kalıcılığının sağlanması için...

Orams davasındaki gelişmeleri takip edeceğiz ve sorunun gerçek yüzünü teşhir etmeyi sürdüreceğiz...



SOSYALİST GENÇLİK

15 Eylül Cuma 2006, Yıl:2 Sayı: 84

KSP GB Haftalık Yayın Organı

GENÇLİK GELECEK

GELECEK SOSYALİZMLE ÖZGÜRLEŞECEK



Kıvılcım

POLİTİKASI AYNI HÜKÜMET

Sonunda hükümet istifa etti.

UBP ve DP'den istifa eden "Yeni Oluşumcular" hükümeti "devirdi"!

Sağ cenahtan istifacılara karşı hakarete varan yoğun tepkiler yükseliyor.

Siyasetin kirletilmesinden, ahlaksız bir tavır takınılmasına dek birçok söylem havada uçuşuyor.

Hükümetin devrilmesi, UBP veya DP'nin hükümete girişinin engellenmesi için son gelişmelerin AKP'nin bir oyunu olduğu da yayılan söylentiler arasında.

Eğer bu iddia doğruysa, AKP ve askerinin CTP ile tam gaz yola devam edeceği sonucu çıkıyor.

Ve eğer bu iddia doğruysa, CTP'nin TC'ye hizmet konusunda DP ve UBP'den biraz daha iyi olduğu anlaşılıyor.

Belki de güç dengeleri ve siyasi ortam, CTP'nin "Yeni Oluşumcular" tarafından dışarıdan ya da küçük tavizlerle hükümette yer verilmesi ile tek başına yola devam etmesini zorunlu kılıyordu!

"Yeni Oluşumcuların" itiraz noktası, TC ile işbirliğindeki zayıflama, UBP ve DP'nin tabanlarına kulak vermediği, halkın sorunlarına duyarsız kaldığı vb. idi.

Kendilerinin en kısa zamanda liberal-sağ bir parti kurarak, halkın dertlerine derman olacak bir hareket merkezi olacakları da yapılan açıklamalarda öne çıkan noktalardan.

İşin özüne baktığımızda ise, "Yeni

Oluşumcular"ın politikalarının diğerlerinden bir farkının olmadığı açıkça görülecektir.

İstifacıların itiraz noktaları ve yapmayı planladıkları icraatlar, zaten yıllardır diğer partiler tarafından yapılmıştır, ve şu anda CTP-DP hükümeti tarafından hayata geçirilmektedir.

"Yeni Oluşumcuların" liberal-sağ bir parti kurarak yapabilecekleri tek şey, geçmişte yapılmış olan ve şimdi de yapılmakta olan özelleştirmeler, patronlara kredi ve teşvik primleri dağıtmak, doğanın patronların villa-ev yapmaları için talanına izin vermek, TC IMF'siyle ekonomik yıkım paketleri imzalamak, TC askerine şükran çekmek, ülkenin emperyalist dünya zincirinin bir parçası olması sürecini devam ettirmekten ibarettir.

Yani "Yeni Oluşumcular", ülkeye alternatif getirmek yerine eski politikaları sürdürecektir.

Halkın dertlerine derman olmak yerine halkın sorun yaşamasına neden olan koşulların devamı için çalışacak olan bir ekiptir.

Bu nedenle de böylesi bir ekibin, farklı-alternatif siyaset yapacakmış gibi siyaset arenasına çıkması hiç inandırıcı ve samimi değildir.

Öyleyse olan nedir?

Olanları nasıl yorumlamalıyız?

Şimdiden kehanetlerde bulunmanın gereği yoktur ancak siyaset kulislerinden kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, CTP ile "Yeni Oluşum", birlikte hükümeti kuracak sayıya ulaşmaktadırlar ve CTP,

çok büyük olasılıkla bu ekiple yeni hükümeti kuracaktır.

CTP, başındaki DP "sorununu" bu sayede çözmüş gibi görünmektedir.

Yanlış anlaşılmasın, CTP bağımsızlıkçı bir siyaset izliyordu ancak DP Taksim'ci politikalarıyla buna engel oluyordu demek istemiyoruz!

CTP ve DP arasındaki bürokrasi ve devlet yönetimi, kaynakların dağıtımı ve kâr kavgası nedeniyle süren sürtüşme, bu sayede bir süreliğine son bulmuş görünmektedir.

CTP artık hükümette eli daha güçlü olan, TC'nin de dilediği türde icraatları daha rahat yürüterek kendisine yakın burjuvalara daha fazla finans ve kâr kapısı açabilecek duruma getirilmiştir.

Bu aşamadan sonra, kimi çevrelerin "Hükümet devrildi, şimdi yeni hükümetin politikasının ne olacağına bakmalıyız, yeni hükümet şunları bunları yapmalıdır" diyerek akıl vermelerinin de hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur.

Şu nedenle ki; eski hükümet ile yeni hükümet arasında nitelik farkı olmayacaktır.

Olsa olsa nüanslarla ayrılacaklar, ancak sonuç, yani ülkedeki sermayenin egemenliği, emperyalizmin ülkeyi yönetmesi gibi konular olduğu gibi korunacak ve pekleştirilecektir.

Bu bakımdan yeni kurulacak hükümetin, işçi sınıfı ve emekçilere vaadedecek bir şeyi de yoktur, olamaz da!

E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi Sizi Bekliyor!

Uzun bir aradan sonra yeni binası ile faaliyete geçen E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi tüm ilerici ve demokratları birlikte çalışmaya bekliyor! Emegin Kurtuluşu İçin Mücadele'de kültür-sanat alanında mücadele eden E.K.İ.M, tüm işçi ve emekçilere bu mücadeleye katılma çağrısı yapıyor!

E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sokak No: 5 Kızılbaz Lefkoşa



Soru

**Söyle bakalım
Aliii. 12 kere 12
Eylül kaç eder?**

Polemik

Akademisyenlerin belirttiğine göre, 11 Eylül saldırılarında kullanılan uçaklar iki tane gökdeleni kesinlikle deviremez ve hiçbir uçak kendi çeliğini eritemez! 11 Eylül saldırıları şaibe taşıyor!

Üniversite Günlüğü

Ülkede faaliyette olan dinci cemaat yurtları kapatılmalıdır!

SİNİR KÜPÜ

Erçakıca Wallerstein'ı bulur da Sami Özusu boş durur mu?

O da dönemlerin dönüğü, eski Türkiye KP Genel Sekreteri Haydar Kutlu'yu önder bellemiş kendine!

Sınıf mücadelesini bir köşeye fırlat, yeni dünya düzenine adapte ol, emperyalizme karşı mücadele değil, emperyalizmle birlikte gül bahçesi içinde yaşayacağını san!

İşte Sami'nin teorisyenli

Kılavuz Kutlu,

Sami'nin burnu buğulu...

Sadece o mu? ABD'ye davet edilerek ABD hükümet yetkililerine Kıbrıs'taki ABD siyasetlerine karşı nabız anlatıyor bu günlerde diğer gazeteci arkadaşları ile... Yeni solculuk bu olsa gerek!

Hükümet dağılınca millet bayram etti.

Neymiş efendim?

UBP ve Denktaşsız yeni dönem başlıyormuş.

Ada solcusu isimlere ne kadar takılıyor yahu!

Serdar Denktaş değil de

Serdar Bombili olsaydı ne olurdu ki?

İsmlere değil politikaya bakın ey ahali!

İlkokuldan beri Pakistan dostumuz, Rusya düşmanımız!

Ama artık Pakistan samimi dostumuz!

Talat diyor ki, Pakistan'ın samimiyetini hissediyoruz.

Ne yapıyor Pakistan acep?

Kucaklıyor, bağrına basıyor, yanaklarımızdan öpüyor?

Ya da kıymalı börek pişiriyor bize?

EKİM Gençlik Kampı güzel geçti.

Koli Basili yüzünden denize girilemese de...

Gençlik kaynaştı, eğlendi, paylaştı, üretti...

Tekrar buluşmak için sonraki seneyi beklemeyelim!

Hepinizi alınızdan öperim.

Sırtınızdan sıvazlarım...

Canlarım benim!

Yenidüzen'in anketinde hangi siyasi liderin performansını iyi buluyorsunuz

Sulu politikacı Serdar...



diye bir soru var.

Her partiye yer verilmiş, KSP'ye verilmemiş!

Sonra da Cenk çıkar, biz iktidar gazetesi değiliz diye tepinir durur!

Kendine alternatif olanları anketine koymaya cesaret bile edemez!

Tek kelimeyle korkaklık, tek kelimeyle basiretsizlik!

Serdar Denktaş bundan sonra ciddi muhalefet yapacakmış.

Muhalefetin ciddisi, sulusu nasıl oluyor?

Ve de neden şimdi muhalefet yapıyorsun ki?

Hükümetteyken ne yapıyorsa aynısı yapılacak zaten!

Sulu politikacı Serdar...

MİNİ MÂNİ

**TC askeri
Lübnan'da!**

**Asker gitmesin
diyenler**

zindanda!

**Kim vatan haini kim değil?
Herşey karıştı bir anda!**



"Sınıflara bölünme temeli üzerine kurulmuş bir toplumda düşman sınıflar arasındaki mücadele, evrimin belirli bir aşamasında, kaçınılmaz bir şekilde politik bir savaş halini alır."

Sayfa: 18

**Kitap: Proletarya Kültürü
Yazar: Lenin
Yayınevi: Yar Yayınları**

Sovyet Ekonomistleriyle Beş Görüşme 1942-1952

Bölüm: 25

(SORU: İki bölüm yapmayalım mı? 1) Feodal üretim tarzının temel özellikleri, 2) Feodal üretim tarzının düşüşü.)

Nasıl gerekiyorsa siz karar verin buna. Feodalizm bölümünün, kölelik bölümü yazılırken kullanılan model ile hemen hemen aynı olacak şekilde değiştirilmesi gerekiyor.

Feodalizm bölümünde "barbar" kabilelerin ekonomik sistemlerine değinmek gerekir. Barbar denilen kabileler ile köle sahibi Roma karşılaştığında neler olduğu gösterilmeli.

Başlangıçta serflik yoktu, daha sonra gerçekleşti. Serflik ilişkilerinin nasıl ortaya çıktığını göstermek gerekir. Belki, erken ve geç şekilde feodalizmi iki bölüme ayırmak lazım.

Manifaktürden fazla söz etmeye gerek yok, kapitalizmin en ilginç dönemi değil bu. Bu dönemde teknoloji eskidir, aslında şişirilmiş el sanatlarından başka birşey değildir. Makinalarla yeni bir nitelik ilan

edilmiştir. Manifaktür dönemi kesilebilir, kendinizi kaptırmayın. Makina dönemi herşeyi değiştirdi.

Tekel öncesi kapitalizmi yazmak için bir ay yeterli olmaz. Sanırım kitabın yazılışı bütün yıl sürecek. Hatta bazı bölümler gelecek yıla sarkabilir. Bu ciddi bir konudur.

Kitapta bütün Komisyon üyelerinin adlarını ve "SBKP(B) MK tarafından onaylanmıştır" ibaresini basmak gerektiğini düşünüyoruz.

(I.D. Laptsev, L.A. Leontyev, K.V. Ostrovityanov, A.I. Pashkov, D.T. Shepilov ve P.F. Yudin'in notlarına göre düzenlenmiştir.)

Parantez içindeki sözler Komisyon üyelerine aittir.

NOT: L.M. Gatovsky, I.I. Kuzminov, I.D. Laptsev, L.A. Leontyev, K.V. Ostrovityanov, V.I. Pereslegin, A.I. Pashkov, D.T. Shepilov ve P.F. Yudin'in notlarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca Atlas, Arakelyan, Bolgov, Vasilieva, Gusakov, Kozlov, Lyubimov ve Rubinstein'in notları da dikkate alınmıştır.

Künye: Sosyalist Gençlik, Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi yayın organıdır. Ücretsiz olarak, Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek gazetesi eki olarak ve elden dağıtılır.

Park a

Ziya Çelik

UZAYLARARASI HUKUK VE NASREDDİN HOCALAR

Bir Kıbrıslı Rum, savaştan sonra evini Lapta'da bırakıp güneye göçüyor. Daha sonra İngiliz'in teki evin üstüne konuyor. KKTC yasalarına uygun bir şekilde! Kıbrıslı Rum itiraz ediyor, dava açıyor. Evin üstüne konan Orams çiftini İngiltere'de de dava ediyor ve Kıbrıs yasalarının İngiltere'de geçerli olamayacağı kararı ile Kıbrıslı Rum'u mat ediyor. Adalet, "yerini buluyor". Adalet yine mülkün temeli oluyor.

Kıbrıs sorunu bir şekliyle de mal-mülk sorunu... Kimin malı kime gitti, kim ne kadar mal aldı, ne kadar yağma oldu vb. konularda taraflar bir türlü uyuşmıyorlar. E, kolay mı bir kaos haline gelmiş olan mal-mülklerin yeniden düzenlenmesi işi? Güneyde Kıbrıslı Türkler'in mallarını alan ya da onlar üzerinden milyonlar vuran Rum burjuvaları nasıl tatmin edeceksin? Aynı şekilde kuzeyde Kıbrıslı Rumlar'ın mallarına konan ve onlar üzerinden milyonlarca dolar kar elde eden ve etmeyi planlayan Türk burjuvalarını nasıl tatmin edeceksin?

Askeri üslerin işgalindeki topraklara nasıl bir uygulama getireceksin? ***

Bu soruların yanıtı, tüm sol cemahta aynı! Kurtarıcı melek uluslararası hukuk sayesinde mal-mülk sorunu çözülecek. Şimdi ne oldu? Uluslararası hukuk, uluslararası guguk mu oldu? Biraz öyle... Bunca zamandır bel bağlanan uluslararası hukukun özel mülkiyete, talana ve yağmaya karşı etkili bir formül olmayacağı, Orams davası ile bir kez daha kanıtlandı. Kıbrıslı Rum temyiz için hukuk yolunu denemeye devam edeceğini açıkladı. Orams çifti de, uluslararası hukuka şükran çekmiştir olsa olsa... ***

Uluslararası hukuk ile Kıbrıs'taki toprak sorunu, mal-mülk sorunu çözülür diyenlerin tüm siyasetleri iflas etmiş durumdadır. Uluslararası hukuka bel bağlayanlara Nasreddin Hoca diyebiliriz kolayca. Bindikleri dal kesilmiştir, kış üstü yere serilmişlerdir. Özellikle iki Nasreddin Hocamızın ne yapacaklarını, halka nasıl bir çözüm yolu göstereceklerini merak ediyorum. Bunlardan birisi Arif Nasreddin Hoca, ikincisi de Şener Nasreddin Levent Hoca... Yıllardır "mal-mülk sorunu uluslararası hukuk çerçevesinde çözülür" diyen iki Hocamız şimdilerde feryat figanlar... Mesela Arif Nasreddin Hoca 7 Eylül'deki köşe yazısında baklayı ağzından çıkartıyor; "Mahkeme, bu kararıyla şu gerçeği bir kez daha

gözler önüne serdi; Kapitalizmin, emperyalizmin mahkemeleri, vurgun hareketlerinin, yağma hareketlerinin aleyhine karar alamazlar" Şener Nasreddin Hoca ise ondan daha üzgün gibi. Diyor ki; "İşgalciler kazandı. İşgal altında olanlar kaybetti. Süngü galip geldi. Hukuk yenildi. Yenilgisi zaten ilk kez değildi ki" İnsanın içinden "bunu şimdi mi anladınız" diye sormak geçiyor. ***

Uluslararası hukuka bel bağlayanlar, emperyalizme bel bağlamış demektir. Yıllarca da emperyalist hukuk düzeninin nimetlerini propaganda edenler, bu tür olaylarla daha da beter olacaktırlar. KSG-KSP siyasetinin emperyalistlerle işbirliği yapmış hain tüm burjuvaların mallarının ve Kilise ve Vakıf dahil büyük toprak sahiplerinin topraklarının ve bu topraklar üzerindeki taşınmazların karşılıksız olarak devletleştirilmesine, Ve tüm bunların zorunlu göç ve katliamlar nedeniyle mülksüzleştirilmiş Kıbrıslı Rum ve Türk halkının tüm kesimlerinin ve topraksız köylü ve işçi ve memurların kullanımına verilmesi yönündeki siyasetine feryat figan karşı çıkanlar, Bu siyasete karşı uluslararası hukuku alternatif gösterenler artık hangi dala tutunacaklardı bilemiyoruz! ***

Umarız ki, KSG-KSP siyasetinden yana tavır koyarlar. Yoksa bu vakitten sonra onları değil uluslararası hukuk, Uzaylararası hukuk bile kurtaramaz! Modern Nasreddin Hocalarımıza geçmiş olsun...

KSG Bulmaca Köşesi

Bu köşemizde kare bulmaca yerine, daha farklı bir zeka oyunu olan Suduko bulmacalarını yayınlıyacağız.

Her sayı kolay, orta derece ve zor olmak üzere üç farklı

Kolay Sudoku

				5			6	
	1		7	6				
		5		1		4	2	9
1					2	6	3	
	5						9	
	2	4	6					5
6	7	2		9		3		
				3	7		6	
5			4					

Kolay Sudokunun Çözümü

2	7	9	6	8	4	1	3	5
1	6	5	7	3	2	8	4	9
8	4	3	1	9	5	2	7	6
5	8	1	9	7	6	4	2	3
7	9	2	3	4	1	6	5	8
4	3	6	2	5	8	7	9	1
9	2	4	8	1	3	5	6	7
3	5	8	4	6	7	9	1	2
6	1	7	5	2	9	3	8	4

seviyede sudoku bulmacasını ve çözümünü bu köşemizde siz okurlarımıza sunacağız.

Hepinize keyifli ve faydalı bulmaca çözmeler...

Orta Sudoku

		9	7					3
	5			1		9	7	
2				4		1		
		2					3	9
9								4
5	3					7		
		3		6				2
	6	1		8			9	
7					9	8		

Orta Sudokunun Çözümü

6	1	8	9	3	4	5	2	7
4	6	1	5	8	2	9	7	3
8	9	3	7	6	1	4	5	2
5	3	8	6	9	4	7	2	1
9	7	6	3	2	1	5	8	4
1	4	2	8	7	5	6	3	9
2	8	7	9	4	3	1	6	5
3	5	4	2	1	6	9	7	8
6	1	9	7	5	8	2	4	3

Sudoku Nasıl oynanır?

- 1 - Toplam 9x9=81 adet kareye 1'den 9'a kadar rakamlar yerleştirilecektir.
- 2 - Her bir rakam her bir satırda sadece bir kez yer alabilir.
- 3 - Her bir rakam her bir sütunda sadece bir kez yer alabilir.
- 4 - Her bir rakam her bir alt karede (3x3'lük karede) sadece bir kez yer alabilir.

Zor Sudoku

			9	3			2	1
	3		2	1				6
			8			7		
			3	2				7
2	5			4			1	9
3				5	8			
		3			5			
9				8	2		3	
5	6		9	3				

Zor Sudokunun Çözümü

8	7	4	1	3	9	2	6	5
5	3	6	2	8	4	1	7	9
2	9	1	5	7	6	3	8	4
4	6	2	8	5	1	7	9	3
9	1	3	6	4	7	8	5	2
7	8	5	9	2	3	4	1	6
3	5	7	4	6	8	9	2	1
6	4	9	7	1	2	5	3	8
1	2	8	3	9	5	6	4	7

Görüş
Ali Zafer

Hükümet Krizi mi, Yoksa Değiş Tokuş mu?

KKTC kuruldu kurulalı bir hükümet krizleri zinciridir gidiyor...

Mesele nedir? Pastanın paylaşım kavgası, bakanlık ve koltuk sayısı... Yoksa daha büyük planlar mı var???

Yahu CTP..!

Demokrasi taleplerini, barış taleplerini senelerdir halka söz veren ve birçok insanı da böyle olduğuna inandırmış bir partisin...

Senin ne işin olur DP ile UBP'nin istifacıları ile...

Hadi onu da geçelim...

Sen değilmiydin TC'nin, ayak oyunlarına karşı senelerce direnen veya direnebildiğini iddia eden...

Şimdi AKP var ve senin poletikalarına daha yatkın duran bir parti konumunda...

Yada aceba öyle mi?

Tüzüğünde "sosyalist" bir parti olduğun iddiasını da taşıyorsun...

Güzel, güzel de sosyalist olmak, ilerici olmak, demokrat olmanın da bazı anlamları olmalı...

DP ile 2002'den sonra iki kez nikah tazeledin...

BDH kuruluş süreçlerinde zaten yer almak istemedin...

Şimdilerde gene bir oyunlar oynanıyor bu rulet masasında...

Partiler oradan buraya gidip gidip dönüyor...

DP; UBP'ye, BDH'ya gidiyor fikir danışıyor...

CTP kanadı "para aldı verdi", "satın aldı almadı", meseleleri ile uğraşır...

Diğer taraftan da UBP'den istifa edip parti kurulumuna giden millet vekilleri ile hükümet kurmak için protokol imzalayıp yeni sürece hazırlık yapıyor...

Kısacası "kriz" gibi görünen bu süreç krizlikden çıkmış...

Sadece oynanan bir tiyatro var ortada ve formalite icabı beklenen bir diplomatik süreç var...

Yani önümüzdeki üç yıllık yeni süreç...

Tabi birde AKP kanadı var işin...

Yani TC, AB ve ABD kanadı..

Peki nerde halk iradesi?

Nerde emek? Nerde ilerici, demokrat kesimlerin sesi?

Hadi bir halk hükümeti kur CTP!

Hadi çık yarın TC'nin içişlerimize karışmasına engel ol!

Yapabiliyorsan, burjuvalarla-emperyalistlerle

siyaset üretmekten uzaklaş ve demokratlarla, ilerici devrimci kesimlerle işbirliğine gir...

Neden yapmıyorsun?

Neden "parsadan hisse almaya" deyam ediyorsun?

Sen değilmiydin İnönü Meydanlarında kitleleri büyük oranını yönlendiren?

Sen değilmiydin gençliğe umut veren?

"Herkesin altında son model arabalar, herkeste cep telefonu...!" politikaları yapan bir parti vardı eskiden: UBP...!

Onların işi bitti gayet güzel...!

DP de bitti Denktaş da bitti onlar da güzel...

Öyle mi acaba? Denktaş gideli yıllar oldu ama Denktaş politikaları devam ediyor hala.

Oğul Denktaş'ın hükümette olmamasıyla Denktaş politikaları hakimiyetini kaybedecek mi?

Şimdi sıra ne olmalı?

Şimdi sıra UBP'den, DP'den rant uğruna çıkar uğruna ayrılan kesimlerle işbirliğine gitmek değil, AKP'nin AB'nin, ABD'nin adamlarıyla değil, Kıbrıs emekçileri ile, demokratları ile devrimcileri ile işbirliği yapma zamanı değil midir?

Yenidüzen gazetesinin başlığı altında kullanılan bir şiar...

"Emek en yüce değerdir..!"

Çok doğru...

Doğru da bir sorun var...

Yenidüzen ve CTP emeğe sahip çıkabiliyor mu bu hükümetçilik oyununda?

Emperyalizm'den bağımsız, emeğin iradesini aceba meclise yansıtıyor mu?

Kısacası "Emek en yüce değerdir..!" söyleminin hakkını yaptığı siyasetlerle verebiliyor mu?

Hayır...

Sevgili ülkemiz insanları...

Su...

Adamızın dört tarafı "su"...

"Arıtım" denen birşey var ki su kirliliğine son verir...

Paran mı yok ? O zaman gidip TC'ye AB'ye ABD'ye avuç açacağına git bu ülkelerdeki ilerici, demokrat devrimci kesimlerle işbirliği yap...

Tayyip'in nazını cazını çekme ve halka da çekirme!

Bu yeni gelecek hükümet de eğer TC'den "su" getirme işlerine girerse bilmeliyiz ki bu da bir lafazan hükümet olacaktır...

"Portakal, Limon, Greyfurt.."

Güzelyurt'un kaynakları var...

Biz her hükümet sürecinde dışarıdan bu ürünleri getirdik...

E peki ya kendi ürünlerimiz?

Onlara da "birileri" izin vermedi halkın kullanımını ve kendi ülkemiz ürünlerine sahip çıkılmasını...!

"Elektrik mi?"

Uzay çağında yaşıyoruz ve yakında gelecek kış günlerinde elektriksiz kalacağımızdan adımız gibi eminiz...!



Neden? E çünkü alıştırdılar insanlarımızı gelen de "çözeceğiz" dedi, geçen de "çözeceğiz" dedi..

Sonuç? Sonuç ortada sıfıra sıfır elde var sıfır...

TC'ye avuç açmaktan başka yol bulamadılar...

Ya peki şimdi ne olacak?

"CTP-UBP'den kopan yeni fraksiyon" hükümeti bu sorunları çözebilecek mi?

Türkiye'ye, AB'ye, ABD'ye yalvaracaklarsa gene olacak olan ortadadır...

Ey ülkemiz halkı...

Kıbrıs emekçilerini, ezilenlerini kurtaracak olan hükümet oradadır...

Anti-Emperyalist birleşik cephe hükümeti (AEBCH)...

Belki kolay bir süreç olmayacak belki gayret isteyen bir süreç olacak bu süreç ama ülkemizin acil ihtiyaçlarına da net cevap verecek bu hükümet...

Hiçbir büyük burjuva'nın, hiçbir emperyalist gücün eline avcuna bizleri mahkum etmeyecek...

Kurmak evet zor belki ama unutmayın esas zorlukları yüzyıllardır çekiyoruz ada halkı olarak...

Yol budur...

Ya mücadele eder bu hükümeti kurarız...!

Yada ömür boyu elektriksiz kalmaya, susuz kalmaya, mülkiyet sorunları ile uğraşmaya, kanımızı kemirtmeye devam ederiz...!

Unutmayın...

Bu memleket bizim...

Ya gemisini kurtaran kaptan sen olacaksın! Yada başka kaptanlar bu gemiyi bilinmedik limanlara doğru çekmeye devam edecek...!

Seçim ortadadır...

Yeni hükümet'ten umut bekleyenler beklemeye devam etsinler...

Emperyalizm'den bağımsız ve uzak ne kadar sağlam siyaset yaparsak, ülke insanları olarak, bilmeliyiz ki temel insan haklarımız ve ihtiyaçlarımız o kadar rahat karşılanacaktır...

Demokrasi için haydi AEBCH mücadelesine omuz ver!

Hiçbir barışa gül bahçesinden gidemeyiz....

Hiçbir güzel güne kolay yollarla ulaşamayız...!

Elbet zor, elbet mücadele, elbet gayret...

Ama elbet günün sonunda hürriyet, halk hükümeti AEBCH tek kurtuluş...!

Olayları takip edelim, gelişmeleri izlemeye devam edelim...

"Bu memleket bizim biz yönetmeliyiz..."

Bu şiarla hareket edip olayları sorgulamaya devam edelim...

Yeni DÜZEN
Emek en yüce değerdir.

Dünyadan kısa kısa: Asya, Avustralya ve Pasifik



Asya:

Hintli Doktorlar maaşlarını talep etmekte.

Hindistan'ın Hubli kentinin Karnakata Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün (KIMS) kıdemsiz doktorları 31 Ağustos'tan başlayarak süresiz greve gittiler. Enstitü yönetimi kıdeme bakılmaksızın her doktora verilmesi gereken sabit maaşları kıdemsiz doktorlara vermemektedir. Greve giden doktorlar KIMS'in direktörlerinin ofisleri önünde gösterilerde bulundu.

KIMS yönetimi yüksek mahkemenin kararına bile uymamaktadır. Yapıtları açıklamada devlet emri çıkmadan ödeme yapmayacaklarını belirttiler.

Buna ek olarak doktorlar acil olarak verilmesi gereken bir çok ilacın da Hastanede bulundurulmadığını vurgulamaktadırlar.

Patna işçileri maaş alamamakta

Patna Municipal Corporation (PMC) ve Patna Water Board

(PWB) işçileri grevde. Bu şirketlere çalışan 3,000 işçi Mart ayından beri maaş almamaktadır.

PMC işçilerin maaşlarını devletten aldığı fonlarla karşılamakta. 3,000 işçi için 275 milyon rupi ödemekle yükümlü şirket 150 ile 200 rupi kar yapmakta ve bu net karın hepsi de yönetime kalmaktadır.

Greve giden bir işçi "yönetim ailelerimizi ve kendimizi nasıl geçindireceğimizi hiç düşündü mü? Bizim toplam maaşımız kadar miktari yönetiminde olan 3-5 kişi almakta ama yine de bizim maaşları karşılayamadıklarını söylerler! Makine değiliz, olsaydık da bu kadar hor kullanım sonunda çoktan bozulmuş olurduk" dedi.

Sri Lanka Tren yolları çalışanları grevde

Tren makinisleri, Hat döşeme ve tamir işçileri, bekçiler, vagon dizicileri ve teknik görevlilerinden oluşan 10,000 kadar işçi 4 Eylül'de greve indiler. İşçilerin başta gelen talepleri işçiler arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesi; aynı bölümde çalışan, aynı işleri yapan, ve aynı saatleri çalışan işçiler arasında maaş farklılığının olmamasını talep etmekte. Grev neticesinde posta dağıtımında dahil olmak üzere yapılan grevlerden tüm ülke felç oldu.

31 Ağustos'ta da 3,000 Ratmalana tren yolu işçisi iş hedeflerini bulan veya geçen

işçilere ek ikramiyenin kaldırılmasından dolayı greve gitmişlerdi. 24 saat içinde talepleri kabul edilmişse de, işveren "hedeflerin ulaşılması yasağı" denilen zıvalık yarasını geçirerek bu ikramiyenin ödenmesini engellemeye çaba sarf etmektedir.

Avustralya ve Pasifik: Avustralya elektrik işçileri grevde

Melbourne'nun Mulgrave kentinde bulunan Heinemann Electrics şirketi işçileri Eylül ayının başında greve gitti ve şirkete girişleri kapattılar. Electrical Trades Union (ETU)'a bağlı 46 işçi bir haftalık maaşlarının ödenmemesi sonucu greve gitti. İşveren maaşları ödenmemesinin ardında yatan nedenin işçilerin ek mesayı yapmayı ret etmelerinden kaynaklandığını belirtmektedir. İşçiler adına konuşan temsilci bunu kabul ederken bunun ardında yatan nedenin de işverenin empoze etmeye çalıştığı yeni iş sürelerinin kabul edilemeyecek kadar uzun olduğunu vurguladı.

Maaş ve çalışma koşulları toplu görüşmelerde grevlerin yasal ve de 'korunmuş' olmalarına rağmen işveren maaşları ödemeyi ret etmekte. Heinemann Electrics "işçiler grevi bırakıp işe dönseler de, ek



mesai yapmadıkları takdirde maaş alamayacaklar" dedi.

Radyo işçileri dışarı kilitlenecek!

Avustralya-- Adelaide'de 24 Radyo işçisi greve gittikleri takdirde radyo binasına girişlerinin engelleneceği işverenlerin yeni silahı. Eylül ayının 7'sinde greve giden işçiler işveren tarafından bina dışına kilitlendi (Howard hükümetinin endüstri yasalarına göre bu kabul edilmiş. 'Australian Manufacturing Workers Union' (AMWU)'a bağlı 24 işçi bir ay süresince iş yerine alınmayacak. Suçları yasal olarak greve gitmeleri. Grev işçilerin yeni maaş düzeni ve de artış taleplerinden kaynaklanmakta.

İşçiler maaş artışı talebinde bulundu, işveren ret etti, greve gidildi (hem de yasal olarak), ne var ki işveren ise işçileri bir ayığına işyeri dışına kilitledi.



Kıvılcım Yayıncılık Tarafından Yayınlanan Kitap ve Broşür Listesi: Bu yayınlara ulaşmak isteyen okurlarımız gazetemizin telefonlarından (0392 22 70 680) bizlere ulaşabilirler.

Hamur Kağıda Ciltli Yayınlar:

- Kıbrıs Sorunu. 120 Sayfa. 5 YTL.
- Bilgisayar Çağında İnternet'in Ağında. Nusret Şen. 94 Sayfa. 4 YTL.
- Bir Öncelliğin Ne Önemi Var Ki?. Nusret Şen. 78 Sayfa. 4 YTL.

Hamur Kağıda Broşürler:

- Proletaryanın Emperyalizme Karşı Savaşımı ve Milli Mesele I. Kitap. Ahmet B. 153 Sayfa. 4 YTL.
- Proletaryanın Emperyalizme Karşı Savaşımı ve Milli Mesele II. Kitap. Ahmet B. 112 Sayfa. 4 YTL.
- Tarihi Materyalizmin Çarpıtıcılığında Zıtların Birliği. 49 Sayfa. 3 YTL.
- Bulgar İşçi Partisi (Komünist) V. Kongresinde Merkez Komitesi'nin Sunduğu Siyasi Rapor (19 Aralık 1948). Georgi Dimitrov. 70 Sayfa. 4 YTL.
- Kısa Dersler (Diyalektik, Ekonomik Yasaların Nesnelligi, Teori ve Pratik, Teori-Program-Strateji-Taktik, Devrim Aşamaları, Devrim ve Reform, Milli Mesele, Parti Kavramıyla İlgili Tezler, Parti Yapısıyla İlgili Tezler, Parti

İşleyişiyle İlgili Tezler, Partinin Gelişme Süreciyle İlgili Tezler).

25 Sayfa. 3 YTL.

- Rusya'da İşçi Sınıfı Hareketinin Gelişmesi ve Marksist Bir Parti İçin Mücadele (1870-1903). 46 Sayfa. 3 YTL.

■ SBKP(B) Tarihi Kısa Ders'in Yayınlanması İle Bağlantılı Olarak Parti Propagandasının Örgütlenmesi Üzerine SBKP(B) M.K. Kararı. 25 Sayfa. 3 YTL.

■ Stalin Komünizmdir, Stalin İnsanlıktır. 58 Sayfa. 3 YTL.

■ Bir Sovyet Otomatik Fabrikası. A. Erivanski. 86 Sayfa. 4 YTL.

■ Annan Planı, Strateji ve Taktik. 13 Sayfa. 2 YTL.

■ Kıbrıs Sosyalist Partisi Programı ve Tüzüğü (I. Olağan Kongre'de Onaylanan Değişikliklerle). 43 Sayfa. 3 YTL.

■ Kıbrıs Sosyalist Partisi I. Olağan Kongresi Faaliyet Raporu ve Mesajlar. 48 Sayfa. 3 YTL.

Sosyalist Gözlem

Özdemir Göçer



Eleştirmeyin, Öneri Yapın!

CTP hükümetinin geçmiş UBP hükümetlerinden en küçük bir farkı kalmadığı artık iyice şu yüzüne çıkmaya başladı.

O kadar ki, "bu hükümet bizim hükümetimizdir" diyen sendika yöneticileri bile bu hükümetin icraatlarına karşı daha fazla tepkisiz kalamayacak noktaya geldiler.

Tepkiler karşısındaki acizliğini örtme gayreti içinde olan sayın Başbakan Ferdi Sabit, 'çabuk hırsız ev sahibini bastırır' düşüncesiyle, 'eleştiri yapmak yetmez, lütfen sorunlarımıza çözüm de önerin' diyor.

Sözüm ona herkesin icraata katılımını sağlamaya (ya da isterseniz suça ortak olmasına) çalışır gibi görünmek istiyor ama asıl söylediği şu; 'uzaktan gazel okuyacağımıza adanmış bu sorunları siz çözün de görelim' demeye getiriyor.

Haksız da sayılmaz. Çünkü bulunduğu mevki itibarıyla, ülke ekonomisini kalkındırma adına otelciler, özel okul sahipleri, inşaatçılar vb zengin işsahiplerinin çıkarlarını korumak zorunda olduğu bir mevkide olması dolayısıyla,



halkın çıkarlarını koruyamamaktadır. Ya sermaye sahiplerinin çıkarlarını ya da işçi ve emekçilerin çıkarlarını korumak zorundadır. Ferdi de her ikisinin aynı anda yapılamayacağını çok iyi bildiği için "gelin de siz yapın da göreyim" demeye getiriyor.

Buna rağmen toplumun çeşitli kesimlerinden öneriler geliyor. Bunlar arasında en fazla öne çıkan Ticaret Odası eski Başkanı Ali Erel'den gelen öneriler.

Ali Erel diyor ki biz hem eleştiriyoruz hem de öneriyoruz; ve önerileri patlatıyor:

1. önerisi KL'yi bırak Euro'ya geç.
2. önerisi kitleri özelleştir (KTHY'nı özelleştir).
3. önerisi Mağusa limanını değil Limasol'u kullanmaya başla.
4. önerisi elektrik zararının kaynağını tesbit et ve ortadan kaldır.
5. önerisi lokmacıyı aç.
6. önerisi AB mali yardımını kabul et.
7. önerisi partizanlığı kaldır.
8. önerisi Kuzey Kıbrıs'ı TC - AB - KC serbest ekonomik işbirliğinin bir parçası haline getir.

Erel'in önerileri ilk bakışta çok güzel ya da akla yakın gibi görülebilir. Ancak dikkatli bir şekilde işçi ve emekçilerin çıkarları doğrultusunda bakan birisi bunun "bir emperyalist gücü bırak diğer bir emperyalist gücün kontrolüne gir" demek olduğunu açık bir şekilde görecektir. Kıbrıs'ta askeri işgal hukukunun devrede olduğunu hiç kimse göz ardı edemez. Ancak kendi başına buna dahi karşı çıkmanın işçi ve emekçilerin yararına olmasını istiyorsak, diğer bir emperyalist güce dayanmadan yapılması gerekmektedir. Aksi halde bizi bir sömürden alıp diğer bir



sömürerin tahakkümüne sokmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Şu da unutulmamalıdır ki iyi burjuva kötü burjuva yoktur.

Şimdilik son olarak sunu vurgulamak istiyorum. Kuzey Kıbrıs'ın ve bir bütün olarak Kıbrıs'ın sorunu temelde işgal sorunudur diyenler bu sorunun milli bir sorun olduğunu gizlemek ve halkların emperyalizme karşı mücadele örgütlenmesini engellemek isteyenlerin yani emperyalistlerle uzlaşma siyaseti güdenlerin yapacağı bir söylemdir. Kıbrıs sorunu milletlerin ilişkilerinin hangi temelde düzenleneceği sorunudur. Bu ilişkileri dostluk ve karşılıklı dayanışma temelinde örgütleyebilmenin tek yolu Ferdi ya da Ali Erel'in temsil ettiği hükümetten sadece kurtulmakla olmaz. Mevcut sistem devam ettiği sürece sorunlar çözülmez. Sorunları çözmek ancak mevcut sistemin topyekün değiştirilmesi ile mümkündür. Yani Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümetiyle mümkündür; bu hükümetin programını hayata geçirmekle mümkündür. Yoksa Ali Erel gibilerin işçi ve emekçilerin çıkarlarına sunacağı hiçbir programları olamaz.

Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



**Vergimizi
Ödüyüz, Ama
Paralı Eğitim Daha
da Yaygınlaşıyor!**

Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



**Vergimizi Ödüyüz,
İşçi Sınıfının Verdiği
Vergilerden Elde Edilen
Kaynaklarla Sermaye Sınıfı
Daha da Güçlendiriliyor!**

GENÇLER E.K.İ.M. GENÇLİK KAMPI'NDA BULUŞTU

E.K.İ.M. Kültür Sanat Üretim Merkezi, 8-9-10 Eylül tarihleri arasında Lapta'da gerçekleştirdiği gençlik kampıyla gençlerle buluştu. E.K.İ.M. Gençlik Kampı'nda gençler, 3 gün boyunca çeşitli faaliyetlerle beraber ürettiler, paylaştılar, tartıştılar, eğlendiler, öğrendiler.

Kampın başlangıç tarihi olan 8 Eylül'de E.K.İ.M. Gençlik öncelikle, öğlen saatlerinden akşam üstüne kadar kalacakları yere yerleşip biraz dinlendi. Yerleşme ve dinlenmenin ardından toparlanan gençler, kamp sorumluları tarafından kampın niteliği, programı ve E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi'nin arzuladığı gençlik kampının nasıl olması gerektiğiyle ilgili bilgilendirildiler, bunun üzerine sohbet ettiler, kaynaştılar.

Kampın ilk akşam yemeğinin ardından E.K.İ.M. Gençlik, "Neden Gençlik Kampı Yapıyoruz?" başlığı altında bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Bu sohbet toplantısında bir gençlik kampının nasıl olması gerektiği, mevcut gençlik kamplarının nasıl ve neden yapıldığı, buna göre E.K.İ.M. Gençlik Kampı'nın diğerlerinden farkı, E.K.İ.M. Kültür Sanat Üretim Merkezi'nin hangi temellerde, hangi amaçlara ve dünya görüşüne sahip olan bir kültür-sanat derneği olduğu, dolayısıyla E.K.İ.M. Gençlik Kampı'ndan murat edilenin ve murat edilmesi gerekenin ne olduğu ya da olması gerektiğiyle ilgili oldukça faydalı, eğitici ve güzel tartışmalar yapıldı. Gençler samimi bir şekilde birbirlerini görüşlerini paylaşıp, ortak bir noktaya varmayı da becerdiler.

Yapılan bu güzel sohbet toplantısının ardından E.K.İ.M. Gençlik; satranç, basketbol, futbol gibi zihin ve beden sporlarıyla, kendi aralarında geliştirdikleri çeşitli

oyunlar, sohbetler ve tartışmalarla birlikteliklerinden üretim çıkarmaya çalıştı. Gece yarısını da aşan saatlere kadar süren bu kaynaştırıcı faaliyetler arasında tabii ki kitap okuyan gençleri görmek de dikkat çekti.

Kampın ikinci günü olan 9 Eylül'de sabahın erken saatlerinde kalkıp kahvaltılarını yapan gençler, birlikteliklerini daha ileriye taşıyabilecek olan sportif faaliyetler organize ettiler, sohbetlerinin içeriği daha da gelişti, paylaştıkları ve ellerinde olan imkanlarla ürettikleri daha anlamlı ve nitelikli olmaya başladı.

Gün içinde E.K.İ.M. Gençlik, "Tiyatro Uygulamaları" başlığı altında, tiyatroyla ilgili çeşitli oyunlar, yarışmalar ve eğitici çalışmalar yaptılar. Aynı günün akşamı Tiyatro E.K.İ.M, yarım saatlik birkaç parodi gösterisiyle sahnedeydi. Yine aynı günün akşamı, tiyatro gösteriminin ardından, "Gelecek" başlığı altında bir sohbet toplantısı için toparlanan gençler, gelecekle ilgili bir geceye sığdırılmayan bir çalışma yaptılar. Çalışmada, kampta murat edilenin dışına ve yukarısına çıkan tartışma ve sohbetler olmuş olsa da, olumlu bir çalışma akşamı geçirildi. Söz konusu çalışmada, ilkin gelecek dendiğinde gençlerin akıllarına nelerin geldiği bir liste



olarak ortaya çıktı, bu listede var olanlar ilkin teker teker, daha sonra tümünden tartışılarak bir genel sonuç çıkarılmaya çalışıldı. Hemen ardından, gençlerin gelecekle ilgili kaygılarının bir listesi çıkarılarak, bu kaygıların sebepleri, sonuçları ve hep beraber bir gelecek

yaratmak için çözüm yolları arandı. E.K.İ.M. Gençlik'in "gelecek"le ilgili bu çalışması, bir geceye sığdırılmadı. E.K.İ.M. yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, söz konusu konu başlığı öncelikli olmak üzere E.K.İ.M. Gençlik, bundan böyle belirli aralıklarla toplanarak bu ve bunun

gibi meselelerle ilgili sohbet toplantıları yapacak, çıkarılan ortak sonuçlarla ilgili olabildiğince somut planlar yaparak çeşitli eğitici ve öğretici faaliyetler örgütleyecek. Kampın son günü de kampın diğer günleri gibi geçti. 10 Eylül'de, yani kampın son gününde gençler, akşam üstü geri dönüş için toparlandıktan sonra, küçük bir kamp değerlendirmesi için toparlandılar. E.K.İ.M. yetkililerinden aldığımız bilgiye göre bu değerlendirme toplantısında, kampa katılan gençlerin kamptan oldukça memnun kaldıkları, beraber nitelikli şeyler yapmanın güzelliklerini gördükleri, hatta kampın süresinin katılımcılara az geldiği, kampın ardından da aynı veya benzer beraber faaliyetlerin olmasının olumlu olacağı, gelecek seneki kampta beraber üretilen, tartışılan, paylaşılanların daha ileriye gideceği belirtildi. KSG olarak E.K.İ.M. Gençlik'i gerçekleştirdiği bu kamp için tebrik eder, okuyan, tartışan, üreten, paylaşan, sorgulayan ve doğru yolda örgütlü bir gençlik için verdikleri mücadelede yanlarında olduğumuzu belirtiriz.



Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



SOSYALİST GERÇEK

Sahibi: Kıvılcım LTD.

Posta Adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sok.

No:5 Kızılbaş Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 70 680

Fax: 0392 22 70 681

Basıldığı Yer: Toplumcu LTD.

Adres: Cengizhan Sok. No:7

K.Çiftlik Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 74 872

Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net> E-mail: info@KibristaSosyalistGercek.net