

AZİZ ŞAH, MAT OLDU



(...) Ve de teorinin tarihte sinanacağını belirten Şah, tarihe bir göz atıverse ve örneğin SSCB'nin İspanya İç Savaşı'nda, İspanyol partizanlara silah ve mühimmat götüren iki gemisini içindeki mürettebatıyla kaybettiğini farketse nasıl olur?

Yine örneğin İspanya İç Savaşı'nda, gerilla savaşı uzmanı Sovyet kumandanların, hemşire ve doktorların canlarını İspanya topraklarında bıraktıklarını görse, şaşkınlıktan ağzı açık kalır mı? Sayfa 4 ve 5'te

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



SOSYALİST GERÇEK

8 Eylül Cuma 2006, Yıl 10, Sayı:219 Fiyatı:1 YTL. (KDV dahil) İngiltere: 50 p.

**YAŞASIN ANTI-EMPERYALİST
BİRLEŞİK-CEPHE-HÜKÜMETİ!**

**ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ
ΑΝΤΙ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!**

**MESAJ
YAYINLAMAKLA**

ANTI-EMPERYALİST OLUNMAZ!

■ 1 Eylül'de irkilip de mesaj yayınlayan, eylem yapan tüm siyasi yapılanmaların birbirlerinden farkı yoktur!

■ Hepsi de emperyalizme lanet yağdırırken, Hukuk'un Üstünlüğü adı altında Emperyalist hukuktan bahsederken, Emperyalizmden güzel bir gelecek beklemektedirler!

■ Emperyalizme karşı olan herkes, Barış isteyen herkes, Eşitlik, özgürlük, güzel bir gelecek

isteyen herkes,

■ Sendikalarına sahip çıkmalı, sendikalarını barış ve özgürlük için, sömürsüz bir yaşam için, emperyalizme karşı mücadelede yol alabilecek şekilde, kendisinin, işçilerin, emekçilerin yapmalı,

■ Kıbrıs Sosyalist Partisi ve onun Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti hedefinde birleşmelidir!

■ Çünkü emperyalizmden kurtulmanın başka bir yolu yoktur!

**OKU-OKUT-ELEŞTİR-ABONE OL
Bu Gazete Siz Emekçilerin...**

BARIŞ, ANTI-EMPERYALİST BİRLEŞİK CEPHE İLE GELECEK!

Sayfa 12'den Devam

Barış ve Demokrasi Hareketi
BDH ise bu 1 Eylül'ü hala daha adamıza barış gelmemesi nedeniyle buruk kutlamış, ve demiş ki;
"Barış düşüncesini taşımak, barış adına uğraş verip mücadele etmek, ağır bir sorumluluktur. Bugün, maalesef, hem Kuzey'de hem Güney'de barışın gelişmesine engel olan kesimler vardır. Yine barışa hizmet ettiğini söyleyen, ancak söylemleriyle ve tavırlarıyla düşmanlığı körükleyen kesimler de vardır."
Barış düşüncesini taşımak evet, ağır bir sorumluluktur. İnsanların hayatlarıyla ilgili yol çizmek, sorunlara çözüm üretmek, siyaset yapmak da hem ağır, hem de riskli

bir iştir. BDH, adamıza hala barışın gelmemesi sebebiyle yüreğini burkacağına, barışın önündeki engelin egemenlerin iktidarının ta kendisi olduğunu idrak edip, bu düzeni makyajlamak yerine değiştirmek, yıkıp yenisini, doğrusunu, güzelini kurmak için mücadele edebilseydi, ülkemize barışın gelmesi için daha faydalı işler yapmış ve yapıyor olurdu.
Toplumcu Kurtuluş Partisi
TKP de 1 Eylül'de emperyalizme lanet yağdırınlardan. Yayınladığı 1 Eylül mesajında TKP, emperyalist ve sömürgeci güçlere karşı mücadeleyi yılmadan sürdüreceğini söylemiş. Tabii Lübnan'daki savaşa da değinmekten ve o savaşı

kınamaktan da geri durmamış! Demek ki TKP de "özel günlerde" emperyalizme lanet yağdırınlardan, hala. TKP'nin sosyal-demokrat siyasi-ideolojik dünya görüşü değişmedi, değiştirmeye de hiç niyeti yok. Böylesi bir dünya görüşü de emperyalist tahakküm altında yaşamın (adına ne kadar yaşam denebilirse) önüne geçebilme gibi bir amacı içinde barındırmıyor. TKP'ye göre nasıl olsa BM'den, AB'den gelecektir barış, Lübnan'a, Filistin'e, Afganistan'a geldiği gibi! 1 Eylül'de irkilip de mesaj yayınlayan, eylem yapan diğer siyasi yapılanmaların da yukarıdakilerden farkı yoktur.

Yukarıdakilerin de birbirlerinden farkı yoktur. Hepsi de emperyalizme lanet yağdırırken, emperyalizmden güzel bir gelecek bekleyen cinsten. Emperyalizme karşı olan herkes, Barış isteyen herkes, Eşitlik, özgürlük, güzel bir gelecek isteyen herkes, Sendikalarına sahip çıkmalı, sendikalarını barış ve özgürlük için, sömürsüz bir yaşam için, emperyalizme karşı mücadelede yol alabilecek şekilde, kendisinin, işçilerin, emekçilerin yapmalı, Kıbrıs Sosyalist Partisi ve onun Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti hedefinde birleşmelidir! Çünkü emperyalizmden kurtulmanın başka bir yolu yoktur!

Pakistan'a Doğru Siyasi Köprü!..

Ülkemizde son dönemde her zamanki gibi ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği gibi Kırgızistan veya Azerbaycan gibi ülkelerde daha önce çeşitli arenalarda görüşmeler olmuş hatta çeşitli konularda işbirliğine gidileceğine yönelik şeyler de yapılmıştı.

Bunlara şimdilerde bir yenisi ekleniyor.

Yepyeni bir "cesaret ve güven" birliği bir siyasi köprü oluşturulmaya başlanıyor.

Bu yeni barış ortağımız olan ülke Pakistan!

Asya'nın en kalabalık ve en büyük ülkelerinden bir tanesi.

Dünya üzerinde iç ve dış tekeller tarafından hergün gittikçe biraz daha fazla sömürülmeye çalışılan ve halklarının, işçi ve emekçilerinin yok edilmeye çalışıldığı bir başka ülke.

Talat yaptığı açıklamada her şart altında "barış ve birleşik Kıbrıs" için Pakistan'ın Kıbrıslı Türklere destek olacağından ve Pakistan'ın Kıbrıslı Türklere cesaret ve güven vereceğinden bahsediyor.

Sözü eedilen işbirliğinde ise turizm ve eğitim alanlarında bir KKTC-Pakistan işbirliğinin yapılabileceğini ve gerekirse KKTC ve Pakistan parlamenterleri arasında birde ortak parlamenterler gurubu oluşturulabileceğinden bahsetti.

İlginç değil mi?

"Barış ve birleşik Kıbrıs" için Pakistan ile işbirliğine gidiyoruz...

Pakistan'da durum nedir peki?

Pakistan'da iç barış ve iç huzur var mıdır?

Emek sömürsü, ırk ayrımı ve birçok unsur Pakistan'da yoksa yok mudur?

Neden Pakistan'la "birleşik bir Kıbrıs" için işbirliğine gidilmekten kaçınılmıyor da öbür taraftan ilerici örgütlerle, sendikalarla demokratik bir koşul yaratılıp iki toplumlu görüşmeler düzenlenmiyor?

Talat neden gidip Pakistan'da kaldığı hotelde Emekli Eğitim Bakanı, Emekli Korgeneral Cavit Eşrefi davet ediyor da Pakistan'daki sendikaları, ilericileri, demokratik sivil toplum örgütlerini, yani barış için, birleşik bir Kıbrıs için gerçek anlamda samimiyet gösterebilecek kitleleri kabul etmiyor?

Neden Talat halen daha emperyalizm zinciri Kıbrıs'ta kırılamadığı sürece bu topluma "huzur ve güvence" gelemeyeceğini anlamak istemiyor?

Sayın Talat Pakistan'da gidip emekli Korgenerallerle görüşeceğine demokrasi mücadelesi için gayret veren, o ülkenin kurtuluşu için savaştan insanlarla görüşme yapmayı neden bir alternatif olarak görmüyor?

Talat bu politikaları ile bir yere

varılamayacağını, burjuvalarla, emperyalistlerle bir demokratik noktaya gelemeyeceğini anlamalıdır.

Bunu anlamak, bunu benimsemek zor birşey değildir...

Barış istiyorsa, demokrasi istiyorsa, huzur ve güven istiyorsa ilk önce Kıbrıs'taki demokratik örgütlerle bir araya gelmelidir.

Eğitim alanında, turizm alanında Pakistan burjuvaları ile değil, turizm ve eğitim konusunda bu sektörlerde emek veren emekçi önderlerini, kurtuluş için savaştan demokratik yapıların temsilcileri ile bir araya gelmeli ve bir cephe siyaseti uygulamalıdır.

Turizm ve eğitim alanlarında yapılacak olan işbirliği muhtemelen ülkemizde bulunan üniversitelerdeki öğrenci sayılarının artırılması için yapılmıştır.

Burjuvalara daha da fazla para akıtmak ve daha da fazla insanları sömürmenin, okulları bu gibi oyunlarla veya deniz kıyılarını bu gibi entrikalarla daha da fazla özelleşmiş daha da fazla kavanozlaştırılmış bir şekilde sokmanın ne barışa ne de huzura yönelik faydası vardır.

Bu görüşmelerin amacı birleşik Kıbrıs için mücadele vermekse Talat bu gibi girişimlerle birleşik bir Kıbrıs'ın kurulamayacağı gerçeğini görmelidir.



Tek yol anti-emperyalist siyasettir..

Gerçek barışın, huzurun yolunu açacak mücadele ise Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti için verilen/verilecek mücadeledir.

Bunu görmekten elbet bir süre daha kaçacaktır Talat...

Emperyalizm zincirinin halka ve emekçilere vurduğu tokatlar bir gün Talat'a da yansıyor ve doğru yolun ne olduğunu anlamak durumunda kalacaktır.

Halk olarak, işçiler ve emekçiler olarak, bu ülkenin gerçek sahipleri olarak kavgamıza, mücadelemize, demokrasi için, barış için, kurtuluş için devam edelim ve mücadele bayrağını en yüksekte tutalım.

Bir Dünya Barış Günü

Bir Dünya barış günü daha, doğruları ve yanlışları ile geride kaldı. İkinci Dünya Savaşı diye bilinen İkinci Büyük Emperyalist Paylaşım Savaşı, 1 Eylül 1939 günü Nazilerin Polonya'yı işgaliyle başladı. Ardında 52 milyon ölü, milyonlarca yaralı, sakat ve moloz yığını haline gelmiş kentler ile acı ve gözyaşı bıraktı. Mayıs 1945'de son buldu. İnsanlık tarihinin bu en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşının başladığı gün, yani 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak yine bu savaşı başlatanlar ve sürdürenler yani dünyayı paylaşmaya doymayan, tekeli paylaşımçıları tarafından kabul edildi. O tarihten itibaren de tüm dünya'da bu tarih Dünya Barış Günü olarak kutlanmaktadır.

Halbuki tekeller yıkılmadan, ve bu tekellerin yayılmacı arzuları, işçi sınıfı tarafından, yenilgiye uğratılmadan, dünyayı paylaşım kavgası sürecektir, tekelleşen burjuvazinin dünyayı paylaşım kavgası bitmeyecektir. Karl Marx "bütün ülkelerin işçileri birleşin" derken emperyalizmin yenilgisini ve dünya'ya barışı ancak bu birleşmenin getirebileceğini söylüyordu.

Genelden, özele gelelim ve bu küçük adamızda 1 Eylül gününün nasıl anıldığına bir bakalım.

Tüm parti gençlik örgütleri ve dernekler, bu günü emperyalizmin (tekeli yayılmacılık) kınanması ve emperyalizmin (tekeli yayılmacılık) dünyayı hala daha paylaşım arzuları ile kan gölüne çevirdiklerini kınamak için bir süre önce bir araya gelip çalışmaya başladılar. Ancak sonuçta sadece iki örgüt YKP

Gençlik ve Baraka isimli dernek birlikte kutlamaya karar verdiler. Dünyada barışı savunduğunu iddia eden bu gençler, ne yazık ki kendi aralarında bile barış sağlayamamış ve yalnız kutlamaya karar vermişler.

Peki gençler böyle de sendikacı yoldaşlarımız ne yaptı. Onları da bir süredir partiler fobisi sardı ve Dünya Barış Günü'nü, bu fobi altında kutlamaya karar verdiler. Sadece BMBP içindeki sendika ve odalar imzalı bir basın bildirisini halkı 1 Eylül'de Kuşulu Park'a davet ettiler. Kendi üyelerini dahi bu Parka taşımaktan, aciz olan bu yoldaşlar, tabii ki halkı da toplayamamıştı, toplaması da beklenmezdi. BMBP halkın tüm örgütlerini kucaklayan bir yapı değildi ki, halk bu davete riayet etsin.

Kuşulu Park'a iki isim altında toplanan BMBP ve YKP ile Baraka'dan oluşan örgütler, en azından orada dahi birlikte hareket etme becerisini gösteremediler ve aynı Park'ta, ayrı yerlerde etkinliklerini sürdürmeyi tercih ettiler. Eğer hedef emperyalizmi kınamak, pretosto etmekse böyle ayrı tepelerde mevzilenmek ne anlama gelir bunu anlamak mümkün değil. Bu kadar da değil ya diğer parti ve örgütler, onlar bu eyleme hiç katılmamayı tercih ettiler, herhalde onların da "mutfağında olmadığımız eylemde bizim yerimiz yoktur" diye düşünmüşlerdir.

Peki ya Güney örgütleri, onlar neredeydi? Onlar bu eylemin hiçbir yerinde yoktular. Yoktular çünkü BMBP'nun esas hedefi Kıbrıs'ın bütününde örgütlenmek olması gerekirken, anlaşılmayan

sebeplerden dolayı bundan sürekli kaçınmaktadır. BMBP'nin başkanlara verdiği mektubun içeriğinde "Kıbrıs bir barış adası olmalıdır. Barışı sağlayacak olan adama yaşayan halklardır. Bu gerçekler ışığında toplumu temsil eden siyasi liderlerin tüm silahlardan ve askeri üslerden arınmış, bağımsız, Birleşik Federal Kıbrıs hedefine ulaşmak için sonuç alınıncaya kadar derhal görüşmelere başlamaları için çağrı yaparak, bütün çözüm ve barış güçlerini mücadeleye davet ederiz." diyor ancak bu yönde herhangi bir çalışma yapmaktan da kaçıyor, sürekli Kıbrıs'ın kuzeyindeki resmi politikanın da dışına çıkmamaya özen gösteriyor.

Bu eylemin yanlışlıkları bunlarla da sınırlı değil. Platform'un yayınladığı basın bildirisinde "Başta ABD, AB gibi emperyalist güçler türlü bahaneler ve türlü yöntemlerle çıkar uğruna savaşı sürekli kışkırtmakta bölgesel ve dünya barışını yok etmektedirler." Derken aynı platform başkanlara ve BM temsilcisine verilen mektupta da "Birleşmiş Milletler şemsitesi altında federatif bir yapıya kavuşturulması ve bir bütün olarak Avrupa Birliği'ne üye olması amacıyla Bu Memleket Bizim Platformu adı altında toplanan sivil toplum örgütleri olarak, bu amaçlara ulaşma konusunda mücadeleye devam etmeye kararındayız." demektedirler. Yani bu yapıları "ne yaptığını bilmezlik" demezler de ne derler. Bir bildiriye ABD ve AB gibi ülkeleri emperyalist ilan edeceksiniz, diğer mektubunuzda ise BM şemsiyesi

altında bir barıştan dem vurup hedef olarak AB'ye girmeyi göstereceksiniz, ya emperyalizme karşı mücadele eder gibi görüneceksiniz, ya da halkın önüne emperyalizme teslimiyeti koyacaksınız buna karar vermelisiniz.

Kısacası BMBP ve diğer örgütlerin 1 Eylül günü gerçekleştirdikleri eylem Anti-Emperyalist eylemden öte, katılan ve katılmayan her örgütün kendi egosunu tatmin etmeye yönelik bir eylemden başka birşey değildi. Bu şekildeki eylemler de sadece emperyalizme hizmet etmekten öteye gitmez, çünkü burjuvazinin milyonlarca oyunlarının bir tanesidir, toplumu kendi içinde, sonra toplumları kendi aralarında çeşitli zümrelere bölerek yönetmek.

Anti-Emperyalist Mücadele güçlerin bu canavara karşı birleştirilmesi ile başlar, eğer bu örgütler bildirimlerinde, yazdıkları ve çizdiklerinde samimiyseler ve Anti-Emperyalist Mücadele vermek istiyorlarsa, önce herkes kendi "dergahından" dışarı çıkmalı ve ortak düşmana karşı cephe oluşturmalı, farklılıklarını bir platformda buluşturup emperyalizmi yenebilmek bu ülkeden def edebilmek için, Anti-Emperyalist Cepheyi oluşturmalı.

BMBP ve diğer örgütler bunu düşünmeli, yoksa bizler daha çok yıllar Kuşulu Park'ta, bölük pörçük eylemler yapar, caminin namusunu kurtarırsınız, ancak emperyalistler de dünyayı paylaşmaya ve kana bulamaya Ülkemizi de, silah deposu olarak kullanmaya devam ederler.

BURJUVALAR TEPİŞİRLER, OLAN BİZE OLUR!

Kıbrıs Rum burjuvazisi ve Kıbrıs Türk burjuvazisi arasındaki hakimiyet kavgalarından birisi olan Orams davası sonuçlandı. Sonuçlanan Orams davası, Rum burjuvalarının bir İngiliz ailenin KKTC'de mülk almasına karşı duruşuyla ilgiliydi. Söz konusu davada, İngiltere Başbakanı Tony Blair'in avukat eşi Cherie Blair KKTC'nin avukatı olarak sahnede ve dava, Kıbrıs Türk burjuvazisi ile İngiliz burjuvazisi lehine sonuçlandı.

Cherie Blair Orams çiftinin -siz KKTC diye okuyun- savunmasını, KKTC'nin AB müktesebatı dışında bir devlet olduğunu öne sürerek gerçekleştirdi. Davanın İngiliz ve

Kıbrıs Türk burjuvazileri lehine kazanılmasının üzerine, baylarımız bu "büyük zaferi" şampanyalarla kutlamaya karar vermişler. Dahası, Orams'ların -KKTC burjuvalarının- bu davayı İngiliz burjuvazisiyle beraber kazanmasının ardından, KKTC'deki inşaat sektöründe patlamalar olacağı da söyleniyor. Kısacası adamızdaki yerli burjuvazi, büyüyen gelişmenin yollarını arıyor, bulunduğu delikten de semirmeyi biliyor.

Kıbrıs Türk burjuvazisinin lehine kazanılan bu davanın ardından Cherie Blair, "zafer bedeli" olarak 300 bin Sterlin (850 bin YTL) alıyor. Alıyor almasına da, bu paralar nerelerden gelip nerelere

gidiyor? Bu uçuk rakamlardaki paralar Kıbrıs işçi ve emekçilerinin, Kıbrıs halkının cebinden alınan paralar olmasın? Buna Türkiye işçi ve emekçilerini de dahil edebiliriz. Ferdi Soyer de kalsın ve "elektrik için Türkiye'den para almam" desin! Bunun üzerine elektriğe de zam yapılsın! Katmerli sömürü bu olsa gerek!

Bu burjuva baylar kimin parasını kime peşkeş çekiyorlar, şimdilerde



çok daha rahat görülebilir. Sonuç itibarıyla da burjuvalar tepişiyor, olan yine bize oluyor!

Daha ne kadar sürecektir bu katmerli sömürü?..

AZİZ ŞAH,

27 Ağustos tarihli Afrika gazetesinin Pazar ekinde Aziz Şah arkadaşın yazısını okuduk. Şah'ımız, enternasyonalizmin ne olmadığını, "kendinden başkasının Anti-Emperyalist olmadığını" iddia edenlere anlatmak için kolları sıvamış.

Pek bir edebî üslup tutturmuş, bravo!

Dil o derece "edebî" ki, halisünasyonlar ve şizofrenik düşünce sistematığının esiri olduğunu bir şekilde gizlemeyi başarmış gibi...

Halisünasyon ve gerçekte olanla olduğunu sanma, veya olmasını istediklerini olmuş gibi gösterme konusuna ileride değineceğiz elbette.

Keza o taşkın bir su gibi akan edebi-teorik yazıda öne sürülen savların bazılarının kime karşı namludan çıktığı oldukça belirsiz. Adına da o yüzden şizofrenik bir yazı dedik zaten...

Oldukça özgün, üst düzey ve yepyeni şeyler keşfetmiş olduğuna inanan Şah'ımız, oligarşi ile devrimciler arasındaki farkları sıralamakla yavaş yavaş ağzındaki baklayı çıkartıyor ve diyor ki; **"Uluslar, oligarşilerin mayın tarlasıdır, solcuların ise mayınları temizleme alanı... Aradaki tek fark, solcuların komşunun bahçesindeki mayınlara karışayım mı karışmayayım mı noktasında saçmalamalarıdır. Oligarşi, dost oligarşi için de mayın döşerken solcular "enternasyonalizmin sınırları"nı ve sinirlerini tartışıyorlar; emperyalizmin en yüksek aşamasına geldiğimiz zaman diliminde, medeniyetin sefaletinde... Birbirlerine havadan civadan "kendi kaderlerine tayin hakkı"na saygı keserler ve komşunun mayın tarlasından sorumluluktan kurtulurlar... Ya da "sürekli devrim" diye diye gözleri hep komşunun tarlasındadır ama ne kendi bahçelerindeki, ne de komşunun bahçesindeki yerli-yerel dinamiklerin bilincindedirler."**

Şah'a göre işte sol böylesi acınacak bir zavallılık ve hatta aptallık içindedir.

Halbuki temelsiz üfören Aziz Şah, onun tabiriyle solcuların emperyalizmin dünyanın her

yanında döşediği mayınlara karşı işçi sınıfı ve emekçi halklarla birlikte olduğunu es geçiyor. Bize enternasyonalizmi anlatmaya heveslenen Şah, "Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı (UKKTH)" temel ilkesini savunmayı, komşunun bahçesindeki mayınlardan kaçmanın bahanesi olarak niteliyor.

Söz UKKTH'na gelmişken, Şah, bu hakkın ne menem birşey olduğunu da açıklayırsa, çok güzel olmaz mıydı?

Ve de teorinin tarihte sınanacağını belirten Şah, tarihe bir göz atırsa ve örneğin SSCB'nin İspanya İç Savaşı'nda, İspanyol partizanlara silah ve mühimmat götürülen iki gemisini içindeki mürettebatıyla kaybettiğini farketse nasıl olur?

Yine örneğin İspanya İç Savaşı'nda, gerilla savaşı uzmanı Sovyet kumandanların, hemşire ve doktorların canlarını İspanya topraklarında bıraktıklarını görse, şaşkınlıktan ağzı açık kalır mı? Yoksa enternasyonalizm (!) dediğimiz o olgunun, örneğini verdiğimiz bazı sonuçları konusunda suçu birilerine mi yükler?

Mesela çıkar da "Katil Stalin faşistlerle savaştığı için milyonlarca Sovyet insanının kanına girdi" diye bir martaval mı okur?

"Kendinden başkasını Anti-Emperyalist görmeyenleri" somut olmamakla suçlayabilecek kadar coşuveren Şah'ımız bu somut olgular karşısında ne yanıt verecektir?

Bu sefer Küçük İskender'den değil de, 1.5'lu yoğurtlu İskenderden mi alıntılar yapacaktır?

Şah'ın kafası karışık!

Veziri, atı, fili, piyonu nereye süreceğinin telaşında.

Yanlış, altından kalkılmaz hamleler yapıyor, düşmana darbe vuracağım diye kendisini iyice köşeye sıkıştırıyor ve mat olduğunda da eminiz ki solcuları suçlayacak! Diyor ki Şah;

"Sonra da İslami hareketlerle bozarlar kafayı... Nasır, Chavez, Allende vb tipi eleştiri kaldıracak yollara duydukları saygının onda birini de duymayacaklardır İslami direnişe.

İslamidir çünkü. Kendileri solcudur, ilericidir, onlar ise gerici... Sonra da kalkıp emperyalizmin taksim politikasına "kendi kaderini tayin hakkı" diyerek saygı duyarlar. Kimse saygı duymak zorunda değildir. Hele ki, olmayan demokrasinin adıyla... Kallesliğe, olmayan demokrasi adına kardeşlik denirken solcular da kalles oluyorlar; ama oligarşiler gene kardeş gene ortak mücadele!.."

HAMAS, İslami Cihat, Hizbullah gibi teşkilatlara karşı çıkışın temeli ideolojileridir. Bize hiç kimse, İslamiyet'te özel mülkiyetin olmayacağını iddia etmesin!

Hizbullah'ın kimi gazetelerde çıkan "sağcısı-solcusu, inananı-inanmayı gelin, İsrail'e karşı savaşalım" laflarının sonradan senin idamını hazırlayacak sözler olduğunu görmemek için ya epey siyaseten saf, ya da kör olmak gerekir!

Günümüzde emperyalizme karşı savaşılacaksa, bu işin önderliği, emperyalizm ile tüm bağlarını koparmış kesimlerde olmalıdır. Eğer emperyalizm, X ülkeden atılacaksa, emperyalizme mâli ve siyasi olarak göbekten bağlı olan kesimlerin sözde radikalliklerine karşı dikkatli olunmak durumundadır.

Şah'ımız, "devrimci İslam" diye yeni bir kategori koyuyor ortaya! Soruyoruz o zaman, devrim nedir? Devrim, işçi sınıfını komünizmi kurmaktan alıkoymak için, kapitalizmin din kurumunu iliklere kadar işleyecek olanların işi midir? İster Hristiyan, ister Müslüman, ister Musevi, isterse de Budist olsun, her din bize göre aynı temel fikri verir; baş eğ, sadık bir kul ol, bu dünyada ne kadar çok acı, sefalet, sömürü çekersen karşılığını cennette alacaksın, zalimler ise bırak zulme devam etsin, onlar cehennemliktir!"

İşçi ve emekçiye bu temel fikri aşılardan ve bu temel fikir doğrultusunda insanları örgütleyenler gerçekten halkların kurtuluşunu hedefleyebilir mi?



Din, günümüzde kapitalizmin üstyapı kurumlarından birisidir. Altyapıyı görmeden, üstyapının kimi radikal girişimlerine bakarak dini gericiliği, daha doğrusu sermayeyi, hem de uluslararası sermaye ile dirsek temasında bulunan İslami sermayeyi "devrimci" ilan etmek çizmeyi aşmak olmuyor mu? Dinin altındaki kapitalist sömürü mekanizması, din kurumunu kullanarak örgütlenenler "devrimci" ilan edilerek gizlenmiş olmuyor mu? Şah, HAMAS ve Hizbullah'ı Ortadoğu'da Anti-Emperyalizmin ileri karakolu olarak görüyor! Peki Amerikancı Şah rejimini devirerek İslam "devrimini" gerçekleştiren Humeyni ve mollalar İran'ı, onun Ahmedinecad'ı da mı aynı kategoridedir şu anda? İran komünistlerini iktidara geldiğinde işkence edip kurşuna dizdiren, yurtseverlerin kafalarını uçuran Humeyni de Anti-Emperyalizmin ileri karakolu muydu? Ne de olsa Humeyni de, ABD ve İsrail karşıtıydı öyle değil mi? Her yuvarlak olanı domates sanıp ısırırsak, kabuklu fındığa diş basıp dişlerden iki üçünü yerde bırakmamız kaçınılmaz olabilir! Saddam rejimi de ABD karşıtıydı, Suriye de... Peki Saddam'ı Che'nin Ortadoğu versiyonu olarak mı tanımalıyız? Irak işçisinin, emekçisinin kanını yıllarca emen, Kürtler'i kimyasal silahlarla katleden gerici-faşist

MAT OLDU

Saddam'ı Anti-Emperyalist ilân edebilir miyiz?
İran'la, Kuveyt'le emperyalist amaçlar için savaşan Saddam bu mantığa göre Anti-Emperyalist ilan edilebilir!
Keza Beşar ve Hafız Esad da öyle...
Bunların hepsi, dünya emperyalist ekonomisinde, dünya emperyalist siyasetinde bir yer edinmeye çalışan/bunu bazen başaran burjuva gerici güçlerdir!
ABD, İsrail emperyalizmine her karşı çıkana, her radikal tutum sergileyeni Anti-Emperyalizmin ileri karakolu olarak niteleyeceksek, ne emperyalizmi, ne bu grupların emperyalistlerle ilişkilerini, ne de Anti-Emperyalizmin ne olduğunu anlayabilmişiz demektir!
Yani, bölgesel güç dengelerinde kendini koruyup geliştirmek isteyen, daha fazla nüfuz alanı ve daha fazla sömürü alanı için Türkiye burjuvazisinin temsilcileriyle görüşme masalarına oturup pazarlıklar yapan Hizbullah'ın Ankara ziyaretleri ne de çabuk unutuldu?!
İsrail-ABD emperyalizmine karşı, diğer bir bölgesel emperyalist güç olan TC'ye yaslanmak da neyin nesi ha?!
Humeyni'nin "devrimden" bir hafta önce İstanbul MİT binasında yere bağdaş kurup, yetkililerle görüşmesi de belki çok feci Anti-Emperyalist bir tutumdur, kimbilir...
Aziz Şah kardeşimiz, Hizbullah'ı devrimci yapmak için kanıtlar sunmaya devam ediyor...
"Ortadoğu'da anti-emperyalizmin ileri karakolluğunu sürdürmekte olan Hamas ve Hizbullah gibi odakların bir devrimci İslam açılımı olduğunu söylerken ben; dördüncü enternasyonalin sürdürücüsü olduğunu iddia ettiği sakalını kökten aşağıya doğru yavaşça yoklayan ve bir bit yeniği arayan "son Troçkist*", "Lahavle!" çekerek devrimci İslam'a yükleniyor tüm enternasyonalizmiyle ve İslam'ın kültür olduğu, direnişi sürüklediği bir yerde turnak içerisinde Marks'ı tekerleyerek "din halkın afyonudur" demeye devam ediyor."

Arkadaş, Marx, Engels, Lenin ve Stalin'in adını dahi duymaya tahammül edemeyeceğinden dolayı, bu konuda yine yanılıyor. Yepyeni bir teori geliştirmenin verdiği heyecanla olsa gerek (ki bu teoriler gerici burjuva teoriler olarak çoktan "icat edilmişti Sayın Şah) İsrail ve gerçekten de ABD'nin maşası olan Suudi Arabistan'ın Hizbullah'a saldırı ve karşı fetvaalarının Hizbullah'ı ilerici yapıcağını iddia ediyor. Yani düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı güdüyor!
Ama Şah'ımız bilmiyor ki, emperyalist devletlerin her saldırdığı güç ilerici değildir! Emperyalistlerin çıkarttığı iki tane büyük dünya savaşı yaşanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda hangi saldıran gücü ilerici, hangi saldırgan gücü gerici olarak nitelendirebilirsiniz?
İkinci Dünya Savaşı'nda (SSCB hariç!) Naziler'i saldırgan taraf olarak gerici ve 24 saatte Almanya'ya teslim olan Fransa'yı da saldırıya uğradığı için ilerici mi sayacaksınız?
Ya da İngiltere, ABD, Japonya, İtalya, hatta Nazi Almanyası? Emperyalist burjuvalar birbirleri ile savaştılar...
Pay edilmiş dünyayı yeniden ve yeniden paylaşmak için...
Olan, emperyalist devletlerin işçilerine, emekçilerine oldu! Yenilen ya da yenen burjuva baylarımızın kanı dökülmedi! Saldırıldığı için ilerici addedilebilecek(!) ABD emperyalistleri, savaş suçlusu (saldırgan=gerici) Naziler'i kontgerilla harplerinde kullanmak için güvenli yerlere kaçırdı mesela!
Şimdi saldıran-saldırılan kategorisine göre kimi, nasıl, hangi kefeye koyacaksınız?
Gerici güçlerin kendi aralarındaki savaşlar "es geçilirse", savaşta denizaltısı batırılan ABD bile, işte böyle trajikomik bir şekilde, ilerici taraf kefesine konabilir.
Emperyalizme karşı haklı savaşların yanında olmak zorundayız.
Ancak bu durum, emperyalizme karşı savaşan halkın mücadelesine destek olurken, baştaki gerici, emperyalizme karşı savaşırken bile

emperyalist ekonomi ve siyasete göbekten bağlı olan ve kopmaya da niyeti de olmayan önderlikleri kutsamamak gereklidir!
Filistin ve Lübnan halklarının emperyalizme karşı mücadelesinde yanlarında olmak zorundayız!(Bunun yolları, yöntemleri farklı bir konudur!)
Ancak yanlarında olurken de peşinde sürüklendikleri dinci-gerici burjuva önderliklerin onları gerçekten emperyalizmden kurtaramayacağını, çünkü bu teşkilatların mali ve siyaseten şu ya da bu emperyalist gücün safında yer aldığı emperyalist dünyada, kapitalist bir ekonomiyle sözde bağımsız bir burjuva devletçik kurmaya çalıştıklarını anlatmamız gerekir!
Bu teşkilatların elde silah İsrail'e karşı savaşta başarılı olsalar bile, kendi ekonomik ve siyasi çıkarlarını dünya emperyalist ekonomisi ve siyasetinden ayıracak ve etkilenmelerden koruyacak sosyalist bir inşa hedefleri olmadığını, bunun da eninde sonunda o devletin emperyalistlerin egemenliğine sözde Anti-Emperyalist örgütlerce tekrardan sokulacağını kavratmak zorundayız!
Bu yapılmamış, emperyalizmin saldırısına uğrayan Filistin ve Lübnan halkına olan görevimizi eksik yapmış oluruz!
Bu yapılmamış, Filistin ve Lübnan emekçilerinin kapitalist cenderede perişan edilmelerine katkı koymuş oluruz!
Bu yapılmamış, burjuva Lübnan ve Filistin hükümetlerine, Lübnan ve Filistinli işçi ve emekçiler üzerindeki burjuva diktalarını korumaları için bir nefes daha vermiş oluruz!
Tıpkı Şah Aziz'in yaptığı gibi... Şah'ın küçümseyerek yazısının sonunda sözettiği Birleşik Cephe, işte bu noktaların da gözetilmesiyle kurulabilecek bir şeydir!
"Fahişe Solu" diyerek iyiden iyiye zavallılaştan Şah, mekanik bakış açısıyla "İslamî hareket



masaya yatırıldı, Birleşik Cephe kuruldu" kolaycılığına kaçacağına, sorunlara, olgulara çok boyutlu bakmayı bilseydi, yazısında belirttiği gibi "Stalincinin birinin yüzümüze vurduğu gibi onlardan başka kimse Anti-Emperyalist değildir" sözünü bir kez daha doğrulatmamış olurdu!
Anti-Emperyalist olanlar aynı düşünürler Aziz Şah kardeş...
Anti-Emperyalist olanlar, burjuva-emperyalist dünyanın oyunlarına bir garip heyecanla kanıp, şah-mat olmazlar...
Afrika'da iki sayfa yazıyla çoban matına gitmeye çalışan Aziz Şah, umarız koyduğumuz olgular üzerine düşünüp, safını işçi-emekçilerin sömürülmesiyle, emperyalist dünyadan kopmamakla beslenen gerici teşkilatlardan yana tutmaz!
Aksi halde Şah-Mat olması kaçınılmazdır!
Not: Yazımızın başında belirttiğimiz, Aziz Şah'ın hayali olgular üzerine hayali mermiler sıkmasına neden olan konular; Kürdistan kelimesinin sansürlenmesi, ÖDP'nin birlikte yaşama kampanyasının eleştirisi gibi konulardır.
Bu konularla ilgili yapılmış bir yorumumuz yoktur.
Ne Kürdistan kelimesi bu sütunlarda, bildirilerde vb. sansürlenmiştir, ne de ÖDP'nin "Birlikte yaşama" kampanyasına dönük eleştiriler yapılmıştır.
Bu bakımdan bu eleştiriler bizi bağlamamakta, tamamiyle Şah'ı bağlamaktadır...



SOSYALİST GENÇLİK

8 Eylül Cuma 2006, Yıl:2 Sayı: 83

KSP GB Haftalık Yayın Organı

GENÇLİK GELECEK



Kıvılcım

1 EYLÜL BÖYLE GEÇTİ

1 Eylül sessiz sedasız geride kaldı.

CTP'nin iktidara getirilmesinden sonraki süreçte, zaten "adam gibi" 1 Eylül kutlandığını hatırlamıyoruz.

Bunda CTP'nin sendikalar başta olmak üzere çeşitli kitle örgütlerinde örgütlü olmasının ve onları emperyalist güçlerle birlikte yürüttükleri burjuva siyasetin peşine rahatça takmalarının etkisi olduğu kuşku götürmez bir gerçeklik!

1 Mayıs mitinglerinde "Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı" ezgisinin yerini "Barışın şanlı yolu" olarak değiştirenler, aslında o aşamadan itibaren büyük-kitlesele mitinglerin önüne taş koyacaklarının sinyallerini vermişlerdi.

Kuşkusuz, kaç yıllık şarkı sözlerinin değiştirilmesi ile siyasal mücadele arasında kati bir paralellik kurulması abes olacaktır, belirttiğimiz nokta sadece dikkat çekici bir örnektir.

CTP iktidara getirilmiş ve barış da bir türüyle adamıza gelmiştir.

Yaptırılmayan 1 Eylül mitingleri de bunun bir göstergesi olarak adlandırılabilir.

CTP'nin egemenliğindeki BMBP, artık kitlesel eylemlerden çekinmektedir.

Geçtiğimiz 1 Mayıs'ta sendika aristokrasisinin temsili düzeyde mitinge katılması, mitinge katılan devrimcilerden o ajite edici ortamdan işçi kitlelerini uzak tutması da başka bir şeyle izah edilemez.

CTP ve BMBP açısından, büyük, kitlesel ve emek-özgürlük ve barış eksenli mitingler dönemi sona ermiştir!

Kitlelerini devrimcilerden uzak tutma çabaları ise duvara toslamak durumundadır.

Çünkü niyet varsa yolu da bulunacak ve anti-emperyalist mücadele işçi-emekçi kitlelerle buluşturulacaktır!

Mitingler ise bunun bahanesi olacaktır!

Bu 1 Eylül'de BMBP'nin organizasyonu, "yetkili makamlara" barış için dilekçeler vermek ve ziyaretler yapmak şeklinde gerçekleşti.

Barışı iliklerine kadar isteyen BMBP heyetinin ilk durağı Cumhurbaşkanı M. Ali Talat'tı.

Colin Powell'la tokalaşırken çektiği resimleri kongre salonuna pankart olarak astırmaktan haz duyan, ABD'nin dünya barışı için önemli bir köşe taşı olduğunu söylemekten çekinmeyen Talat'a yapılan ziyaretin ülkemizde ve dünyada barışa ne kadar katkı koyacağı oldukça tartışmalı bir konudur!

Emperyalist politikaları reddetmeyen, ülkemizden kalkan uçakların bölge halklarına bomba yağdırmasına sesini dahi çıkartmayan politika sahiplerine 1 Eylül münasebetiyle yapılan ziyaretin kıymet-i harbiyesi var mıdır dersiniz?

Barışperver ekibimizin ikinci durağı BM temsilciliği idi.

Lübnan'ın yıkılıp yıkılmasına sesini çıkartmayan, dünyanın dört yanında komplolarla, darbelerle, savaşlarla insanlık kıyımından geçirilirken Afrika'daki aç çocuklara göz boyama amaçlı yardım toplanması için İngiltere'de düzenlenen konserlere konuşmacı

olarak Bill Gates gibi adamlarla kol kola katılan, kaç yıldır minicik Kıbrıs'ta bir çözüme imza atamamış, ve de atamayacak olan BM'ye 1 Eylül için yapılan ziyaret gerçekten de çok rasyonel, çok gerçekçi!

Adres çok doğru, talepler tam yerine gitmiş!

Madem kuzeyden güneye doğru yol aldık, bir de Papadopulos'a uğrayalım mantığından hareket eden BMBP'cilerimiz, güneydeki başkanlık sarayında Papadopulos'un sözcüsü tarafından karşılandılar.

Barış, çözüm vb. konularda fevkalade iyi dileklerini de sözcüye ilettikten sonra, 1 Eylül'ü hakkıyla kutladıklarını düşünerek, evlerinin yolunu tuttular.

Katil İngiltere'nin katil üslerine sesini çıkartmayan, aksine onların varlığını savunan, dünya emperyalist siyasetinin tutarlı izleyicisi Papadopulos gibi çürümüş bir tipten barış dilenmek de bu 1 Eylül'de önemli bir nokta oldu!

İşte 1 Eylül bu memlekette böyle "kutlandı"!

Alanlardan insanlar silinerek,

Emekçilere gül bahçesinde yaşadıkları söylenerek,

Savaş yapıcılardan barış dilenerek,

Siyasi-ekonomik talepleri için insanların alanlara çıkmalarının önüne geçilerek...

1 Eylül bu memlekette böyle "kutlandı"!

Güçlerimizi birleştirip, KSP siyasetini geniş kitlelere yaymadığımız sürece de bu böyle devam edecek!

E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi Sizi Bekliyor!

Uzun bir aradan sonra yeni binası ile faaliyete geçen E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi tüm ilerici ve demokratları birlikte çalışmaya bekliyor! Emegin Kurtuluşu İçin Mücadele'de mücadele eden E.K.İ.M, tüm işçi ve emekçilere bu mücadeleye katılma çağrısı yapıyor!

E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sokak No: 5 Kızılbaz Lefkoşa



Soru

Çözümün önünde engel olduğu söylenen güney yönetimi toptan değişip yerine CTP'liler gelse, çözüm olabilir mi?

Polemik

Lübnan'a gönderilecek "Barış Gücü" savaşın ortasında havaya güvercin fırlatıp balon uçurtacak değildir!

Üniversite Günlüğü

Bütünleme sınavlarında başarılar!

ŞİNİR KÜPÜ

Elektrikler zamlandı diye bağırip durmayın! Niye telaşlanıyorsunuz ki?

Memlekette elektrik mi var ki zamlar bizi etkilesin?

Zamdı, paketti, savaştı derken son kalan elektriği de ben kullandım zaten!

Kafama kafama verdim elektriği, tüm saçlarımı döktüm!

Bu ay fatura bana biraz kabarık gelecek...

30 Ağustos Zafer Bayramı, yine tüm KKTC devlet erkânının hazırola geçmesiyle kutlandı!

Savaşçı, NATO'cu, işgalci TC'nin silahları

sokaklarda reklam edildi.

Peşine de 1 Eylül, Dünya Barış Günü...

Silahların gölgesinde 1 Eylül...

Yollardan geçen tankların palet izleri silinmeden 1 Eylül...

Çelişkiler ülkesidir KKTC...

Canım benim...

Cenk Mutluyakalı DP'lilere ne kızmış öyle yahu...

Dilimiz tutuldu birşey diyemedik.

YeniDüzen parti değil gazetedir diyor ve başlıyor kızmaya;

Sizi gidi naylon gazeteciler, Dışişleri'nden

beslenenler! vb vb...

Kızınca da fena



kızıyormuş bizim Cenk.

Ah bir de dönüp kendine baksa...

1 Eylül'ün mesajı; Birleşik, Federal Kıbrıs için Görüşmeler Başlasın!

Tamam canım başlar o.

Sen hele bir otur, bir soluklan.

Soğuk bir su iç, Başlarlar görüşmelere onlar.

Sen canını yeme.

Ha benim akıllı biddiğime...

MİNİ MÂNİ

Yağmur yağdı iki dakika, Lefkoşa'yı sel aldı anında.



Nizami düşündü kışa n'olacak, Galiba yine vay bana vaylar bana!

"İşçi sınıfı ölmekte olan bir sınıf değil; büyüyor, güçleniyor, olgunlaşıyor, birleşiyor, savaşım işinde öğreniyor ve pişiyor."

Yazar: V. Lenin

Sayfa: 42

**Kitap: Gençlik Üzerine
Yayınevi: Sol Yayınları**

Sovyet Ekonomistleriyle Beş Görüşme 1942-1952**Bölüm: 24**

(SORU: Benzer bir sorunla karşılaştık: tekel öncesi kapitalizm bölümünde, emperyalizm bölümünde tekrar söz etmediğimiz toprak rantı gibi birçok olguyu açıklıyoruz. Burada çağdaş kapitalizme ilişkin somut veriler verebilir miyiz?)

Elbette verilirsiniz. Nihayetinde emperyalizm de kapitalizmdir.

(SORU: Makinalı üretim dönemi ile ilgili bölümde, Marx'ın yaptığı gibi konuyu buhar gücüyle işleyen makinalarla sınırlayalım mı, yoksa daha sonraki gelişmeleri de ele alalım mı -içten yanmalı ve

elektrikli motorlar gibi, ki bunlarsız makina sistemi diye birşey olmaz?)

Kesinlikle makinalar sisteminden de söz edilmeli. Nihayetinde Marx 1860'larda yazdı ve o zamandan beri teknoloji çok gelişti.

Feodalizm ile ilgili bölümü 15-20 sayfa kadar daha genişletmeniz gerekecek.

NOT: L.M. Gatovsky, I.I. Kuzminov, I.D. Laptyev, L.A. Leontyev, K.V. Ostrovityanov, V.I. Pereslegin, A.I. Pashkov, D.T. Shepilov ve P.F. Yudin'in notlarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca Atlas, Arakelyan, Bolgov, Vasilieva, Gusakov, Kozlov, Lyubimov ve Rubinstein'in notları da dikkate alınmıştır.

Künye: Sosyalist Gençlik, Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi yayın organıdır. Ücretsiz olarak, Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek gazetesi eki olarak ve elden dağıtılır.

Park a

Ziya Çelik

BARIŞTIRMAYIN KİMSEYİ

Lübnan'da ateşkes ilan edildi.
Peşine o meşhur uluslararası hukuk devreye girdi.
Güney Lübnan yerle bir olduktan sonra!
O hukuk, şimdi bölgeye Barış Gücü gönderiyor.
Ne için?
Barış için!
34 gündür neredeydin be adam?
Memleket yandı kül oldu!
Kamyon katarları, binaların enkazlarını taşıyor.
Bir katar ki başı da sonu da belli değil...
Lübnan'ın can kaybının yanında, mali kaybının 15 milyon dolar olduğu söyleniyor.
Binlerce ölü, milyonlarca dolar ziyan!
O zamanlar neredeydi bu "Barış Gücü"?
"Onlar kendi kendilerine barışacaklar mı bir bakalım, olmazsa biz devreye gireriz" mi dedi BM?
Komşu çocukları maçta kavga etmiş de, kulaklarını çekiyorlar maça!
Binlerce ölü, milyonlarca dolar ziyan!
Ne mahalle kavgasıymış ama!

Demek ki, Barış Gücü'nün amacı orada barışı kurmak falan değil.
Barışı kuracak adam savaş başladığında İsrail'e ve de

ABD'ye bir "hop!" der.
Genişletilmiş Ortadoğu Projesi'ne bir "dur!" der.
Irak'ta kan gövdeyi götürürken bir el atar.
Barışı kuracak adam, haksız savaşlara neden olan koşullara karşı mücadele eder.
Hangisi yapıldı?
Hiçbiri!
Yapılmasını bekliyor muydunuz?
Beklememek lazım!
Çünkü, BM, Barış Gücü vb. kurumlar, emperyalist politikaların uygulanması için varlar!
Bu Barış Güçleri Yugoslavya'daki iç savaşı durdurabildiler mi?
Aksine, emperyalist güçler için bölgede yeni alanlar açtılar, savaşı körüklediler.
Bu Barış Güçleri, liderliği TC'de olarak Afganistan'daki kıyıma son mu verdiler yoksa savaş daha da mı derinleştirdiler?!Somali'deki Çevik Bir Paşa'nın komutasındaki Barış Gücü, barıştırdı mı birbirine kırdırılan halkları, veya durdurabildi mi emperyalist saldırıyı?
Bu Barış Güçleri, Kıbrıs'ta barışı sağlayabildiler mi?
Emperyalistlerin politikalarının uygulanmasından ve de koskoca Ledra Palace'ta oturup balkonlarına çamaşırlarını sermekten başka ne halta yaradılar?
Emperyalizmin kontrolündeki BM'nin barışı da, uzlaşması da olmaz olsun!
Çünkü barışa programlı olmayan bir robottur BM!

TC politik arenasında Lübnan'a asker gönderilsin mi gönderilmesin mi tartışması yaşanıyor.
Gönderilsin diyenler emperyalist uşaklığıyla, gönderilmesin diyenler milliyetçilikle suçlanıyor.
Bence asker gönderilmesin.
Ama sadece TC askeri değil, hiçbir yabancı asker

bölgeye gönderilmesin!
Neden?
Asker gönderecek ülkelerin hiçbiri, NATO'dan bağımsız değil mesela.
Bunlar, halkların birlikte, kardeşçe yaşamasını sağlayacak uluslararası politika gütmüyor mesela.
Asker gönderecek ülkeler, emperyalist dünya düzeninin tutarlı birer parçası ve pastadan pay koparmaya uğraşan güçler!
Dünyanın hiçbir yerinde kalıcı ve halkların sömürülmemesine dayanan bir barışı tesis edememiş ve edemeyecek olan,
Savaşlar ve onların sonuçları üzerinden beslenecek olanların askeri güçleridir onlar!
Suriye'ye ve de İran'a karşı bölgede tampon, uluslararası emperyalist bir güç oluşturulmaya çalışılmaktadır!
Lübnan savaşı da belki bunun bir bahanesidir!

Savaş yapanların barış masallarına inanmamak gerek!
Savaş yapanların orduları, Barış Gücü olamazlar.
Barış Gücü'nün faaliyetlerini burnumuzun dibinde zaten yaşıyoruz!
Emin olun ki, Kıbrıs'ta anti-emperyalist mücadele güçlense, bize ilk mermiyi sıkacaklardan birisi de BM'nin "Barış Gücü"dür.
Neden?
Savaşlara son verip ülkemizde adil, huzurlu, barış içinde bir yaşamı tesis etmek istediğimiz için!

Gördünüz mü barış gücünün hikmetini?!
Ölü teslim eder üç günlük bebeyi!
Siz mümkünse kimseyi barıştırmayın muhterem...
İnsanlar siz olmadan barışılır zaten...

KSG Bulmaca Köşesi

Bu köşemizde kare bulmaca yerine, daha farklı bir zeka oyunu olan Suduko bulmacalarını yayınlayacağız.

Her sayı kolay, orta derece ve zor olmak üzere üç farklı

Kolay Sudoku

	4			1				
9		1		7				
7		6	2				4	
5	7				9	3		
		3		8		6		
		8	7				5	9
	1				7	2		6
				3		4		5
				2			3	

Kolay Sudokunun Çözümü

7	3	9	1	2	8	5	6	4
5	1	4	6	3	9	7	8	2
6	8	2	7	5	4	9	3	1
9	5	1	3	4	7	8	2	6
4	7	6	2	8	5	3	9	1
8	2	3	9	6	1	4	7	5
1	4	5	8	9	2	6	3	7
2	6	8	4	7	3	1	5	9
3	9	7	5	1	6	2	4	8

seviyede sudoku bulmacasını ve çözümünü bu köşemizde siz okurlarımıza sunacağız.

Hepinize keyifli ve faydalı bulmaca çözmeler...

Orta Sudoku

				5				
7			4		2	5		
		4	1	8				9
					5	9		4
5	8		7	1	4		6	3
4		6	2					
3				7	1	4		
		7	6		3			1
				2				

Orta Sudokunun Çözümü

7	3	6	9	2	5	1	4	8
1	5	8	3	4	6	7	2	9
2	9	4	1	7	8	5	3	6
5	7	1	8	9	2	6	3	4
3	6	2	4	1	7	9	8	5
4	8	9	5	6	3	2	7	1
9	2	3	7	8	1	4	5	6
6	1	5	2	3	4	8	9	7
8	4	7	6	5	9	3	1	2

Sudoku Nasıl oynanır?

- 1 - Toplam 9x9=81 adet kareye 1'den 9'a kadar rakamlar yerleştireceksiniz.
- 2 - Her bir rakam her bir satırda sadece bir kez yer alabilir.
- 3 - Her bir rakam her bir sütunda sadece bir kez yer alabilir.
- 4 - Her bir rakam her bir alt karede (3x3'lük karede) sadece bir kez yer alabilir.

Zor Sudoku

		1			6			3
3	8			4				7
		4	3			2		6
					3		2	1
				8				
9	6		1					
6		3			1	4		
5				6			7	9
4			5			9		

Zor Sudokunun Çözümü

4	7	9	5	3	8	6	1	2
5	1	8	4	6	2	3	7	9
6	2	3	7	9	1	4	5	8
9	6	5	1	2	7	8	3	4
1	3	2	9	8	4	7	6	5
8	4	7	6	5	3	9	2	1
7	5	4	3	1	9	2	8	6
3	8	6	2	4	5	1	9	7
2	9	1	8	7	6	5	4	3

Görüş
Ali Zalçınay

Gönder Gönder.. Lübnan'a da Gönder!..

Merhaba dostlar...

Beklenen oldu ve Türkiye "BM Barış Gücü" adı altında Lübnan'a asker gönderme kararı aldı...

1 Fırkateyn, 2 sahil güvenlik ve 680 civarında da kara kuvveti gönderiliyor Lübnan'a..

Neden? Lübnan'ı korumak için mi? Yoksa Lübnan'daki yabancı kuvvet İsrail'in, bütün dünya emperyalistlerinin Ortadoğu'daki kan kardeşi ve Türkiye'nin en büyük müttefiklerinden biri olan İsrail'e "BM" adı altında destek göndermek için mi?

Yetmedi mi İsrail işgali?

Yetmedi mi İngiliz ayak oyunları?

Yetmedi mi ABD ve AB emperyalistlerinin arka taraftan çevirdikleri ayak oyunları?

E tabii bütün emperyalistler pastadan parça alır da Türkiye almasın mı?...

Hiç olur mu öyle şey?...

Peh peh peh...

Bugün ülkemizde birileri çıkar ve şöyle der...

"Barışın ve huzurun bekçisi, kurtarıcımız, anavatanımız yüce Türkiye'dir."

Alsinlar da görsünler Türkiye'lerini...

Türkiye barışa marışa değil, bal gibi de İsrail'e desteğe, sömürüyü daha da fazla çoğaltmaya gidiyor...

Lübnan'ı İsrail'den korumaya değil, İsrail'i, işgal'i yapan İsrail'i, Lübnan halkının direnişinden kurtarmaya gidiyor...

Büyük ortadoğu projesi yavaş yavaş uygulanıyor...

Afganistan, Irak, Filistin, Felluce, Lübnan, e peki sıradaki kim?

Suriye ve İran da kesin gidecek; ABD bu yönde strateji belirliyor...

E mutlaka ki kan kardeşi Türkiye de yüce ABD'sine NATO adı altında yardım gönderecek...

İşte "barışın güvercini" Türkiye'nin gerçek yüzü...

Bu T.C.'nin garantörlüğü ile mi gidilecek barışa ülkemizde?

Bu T.C. gibi emperyalist ülkelerle, AB'leri ABD'leri ile biz demokrasiye kavuşacağız?

Emperyalizmden bize hayır gelemeyeceğini hala daha göremeyecek miyiz?

Yarın birgün Lübnan'a yapılan hiç kimse meraklanmasın elbet bize de yapılacak...

Günümüzün Hitler'i ABD Başkanı Bush'tur...

Sovyetler bugün ayakta olsaydı ben görürdüm bu Bush Ortadoğu'da bu kadar rahat top koşturabilir miydi?...

O kadar kolay olamazdı öyle bir durumda...

Ama şuan Anavatan yok...

E peki ne yapmalı? Anavatanı yok eden ABD ajanları yüzünden, anavatanımız artık ayakta değil diye emperyalizme boyun eğip, Kıbrıs'ta bu olaylara sessiz mi kalalım?

Kan emici vampir Türkiye'nin İsrail'e asker göndermesine sessiz mi kalalım?...

Yağma yok...

Sadece Türkiye emperyalistine değil, Lübnan'a toprak almaya, kan almaya, sömürmeye giden her ülkenin her NATO ülkesine aynı tepkiyi gösterelim...

Bunlar mı getirecek bize bu ülkede barışı?

BM politikaları ile mi demokrasi gelecek?

Gördük işte şimdi Lübnan'da yaşananları...

Gördük gerçek yüzlerinin ne olduğunu...



Ben Lübnan Halkı ve emekçilerinin yerinde olsam, sivil toplum örgütleri, sendikaları ile, kitleleri ile, işçisi ile emekçisi ile topluca örgütlenir, anti-emperyalist örgütün gösterdiği yolda, doğru pusulayı kullanan anti-emperyalist örgütün gösterdiği hedefte kurtuluşa gider ülkemizi canavarların elinden kurtarıyorum...

Ne güya "din kardeşi" T.C. askerini ne "demokrasi fabrikası" AB askerlerini ne de Mehmet Ali'nin söylediği "barış güvercini" ABD'nin kendi ve diğer uşaklarının ülkelerinin askeri ve siyasi güçlerini affederim...

Af yok...

İşgal için gelen ülkeye, emperyalist çıkarlar için savaş veren ülkelere af maf yok...

Af ettiğiniz gün bilmelisiniz çok kan akacak...

Emperyalizm her ülkede ve özellikle ülkemizde bir talan ve sömürü gücüdür...

Yok edici bir kuvvet, asalak bir kan emicidir...

Kıbrıs yarın öbür gün bu gibi ülkeler tarafından Lübnan'a çevrilmeye çalışılırsa ki emperyalizm bunu da zaten hesaplıyordu, ne bu emperyalistlere destek verenlere ne de bu emperyalistlerin kendilerine "af" olmayacaktır ve olmamalıdır...

Bir adım ilerisinde neler olacağını iyi görmeye çalışalım ve olayları sorgulamaya, yaşadığımız düzeni sorgulamaya devam edelim...

Barış ve sevgi dolu günleri görmek dileğiyle...

Bundan Önce; Bundan Sonra...

Bilindiği gibi geçtiğimiz Çarşamba günü BM Genel Sekreteri Kofi Annan Ortadoğu'daki gezisi çerçevesinde Ankara'ya gitti..

Çeşitli görüşmelerde bulunan Annan hem Lübnan'a asker gönderme konusundaki teknik konuları hem Ortadoğu genelini hem de ülkemiz Kıbrıs konusunu ele almak için görüşmelerde bulundu...

Ardından da aynı gün içerisinde öğleden sonra Ankara'dan ayrıldı...

Tabii T.C. makamları bu ziyarette Kıbrıs konusu üzerinde yapılan görüşmeler için ilginç açıklamalarda bulundu...

Dışişleri Bakanı Abdullah Gül yaptığı açıklamada Türkiye ve KKTC'nin attığı olumlu adımların neticesini görmeyi beklediklerini söyledi..

Ne ilginçtir değil mi?

T.C. ve KKTC yetkililerince "olumlu adım" olarak senelerdir atılan bu adımlar hep neticesiz kalıyor..

Ne demokrasi ne huzur ne de birleşik bir Kıbrıs'a yönelik hiçbir adım atılmıyor bu "olumlu adımlarla!!"

Peki bunun sebebi nedir? Bu adımlar hakikaten "olumlu" mu? Yoksa birileri halkın demokrasi, barış ve Birleşik Kıbrıs hayallerinin ve umutlarının yok olması veya daha da

fazla uzun bir sürece yayılması için mi çalışıyor...

Öbür taraftan AB kanadından da ilginç haberler çıktı geçtiğimiz günlerde..

Neymiş? AB'nin Kıbrıs anlaşmazlığında üzerinde durduğu ana formül, konunun Avrupa Adalet Divanı'na götürülmesini sağlamış...

AB Adalet divanı limanlar konusundaki sorunu çözecek ve esasen Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki bu sorunu bu yolla çözmeye çalışacaklarmış...

Öbür yandan da taraflara Almanya, Fransa ve İngiltere'nin baskı yapacağından bahsediliyor..

Ey ülkemiz insanları...

Emperyalistler bu tür anlaşmazlıklar içerisinde oldukları...

Biz adımıza sahip çıkamazsak, biz adamızın bölünmüşlüğüne dur diyemezsek, AB'den BM'den Türkiye'den demokrasi ve barış için destek beklersek daha uzun bir süre daha beklemek durumunda kalacağız kimbilir!

Bu ülkenin sahipleri biziz...

Emperyalizm zincirine bağımlı bir Kıbrıs'ta çözüme ulaşmak umudunun bizleri bugüne dek ne hallere soktuğunu gördük...

Halen daha bu davaların sonunun gelmesini mi bekleyeceğiz?

Halen daha bizlerin üzerinden kumar oynanıp bizlere bir kader biçilmesine seyirci mi kalacağız?

Bunların hiçbirisini yapmaya mecbur değiliz...

AB dava açacakmış da K.C. ile Türkiye arasındaki liman sorununu çözecekmiş...

Türkiye KKTC'nin tanınması için gayret ediyor...

K.C. ambargonun kaldırılmaması için mücadele ediyor...

AB ve BM zaten sorunu büyüttükçe daha da büyütmeye çalışıyor...

Peki arada kim kayıyor?

Bu emperyalistlerden hala daha insan hakları beklemek mümkün mü?

Mantıklı mı?

Gidişat nereye doğru?

"KKTC üzerindeki ambargoları kaldırarak KC'yi yola getiririm" siyaseti mi doğru?

Yoksa "KKTC üzerindeki ambargoların kaldırılmasına engel olayım, mevcut konum kalsın, AB vatandaşı olalım ama Ada bölünmüş kalsın" mı?

Ya da "KKTC ve KC iki ayrı devlet olarak kalsın" mı doğru?



Hangisi barış bunların?
Hangisi demokrasi yolunu açar?
Hangisi insan haklarını getirir?
Hangisi kurtuluşa götürür?
Hiçbiri..

Çözüm bizim ellerimizdedir.
Çözüm ilerici, demokrat, devrimci kitleler ile işbirliğine girmekten geçer...

Adamıza sahip çıkalım, memleketimize sahip çıkalım ve halk olarak, işçiler ve emekçiler olarak emperyalizmin bizim gerçek düşmanımız olduğunun bilincine varıp ona karşı örgütlenelim ve demokrasiye ve barışa uzanalım...

Kirli Çamaşırlarımızı Hintliler Temizlesin!

Asya'nın en büyük gemi parçalama limanı olan Alang'da çalışan işçiler arasında yapılan ilk sağlık muayenesinin raporuna göre her altı işçiden birinin asbestos'a yakalandığı açıklandı. Hindistan devletinin yürüttüğü araştırmada muayene edilen 94 işçiden 15'inin asbestos'a-- çaresi ve de tedavisi olmayan ciğer hastalığına-- yakalandığı belirtildi.

Dünyanın dört bir tarafından parçalanmak üzere Alanga'ya gelen gemiler hiç bir koruyucu

giyisi giymeyen işçiler tarafından parçalanmakta.

Gelişmiş ülkelerdeki işçi ve işçi sendikalarının yıllar süren kavgaları ardından asbestos ve de benzeri kimyasal maddelerle işleyecek olan işçilerin sadece koruyucu maske ve giyisi giymeleri yanında, bu tür maddelerin hangi koşullarda tehlike arz ettiği ve de acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda eğitim almaları şart koşuldu. Ne var ki fakir ülkelerde, sendikal yapılanmaların zayıf olduğu ülkelerde bu tür önlemler yok.

Bunu fırsat bilen zengin ülke yöneticileri ve burjuvaları Hindistan gibi ülkelere bu işleri yaptırarak kar etmekte. Bu kar işçilerin hayatlarını hiçe saymaktan geçse bile.

Hindistan'ın yüksek mahkemesine müracaat eden işçilerin şikayetleri ardından araştırılmasını emreden mahkeme tüm işlemlerin durdurulması kararını da aldı.

İlk etapta sağlık testine tabi tutulan 94 işçi arasında 15'inin bu hastalığa yakalandığı açıklandı. Araştırmayı yapmakla yükümlü olan Doktor Sayed'in yaptığı açıklamada hasta olan

işçilerin durumlarının hafif olmasına rağmen bunu tedavi etmenin imkanının olmaması yanında hastalığın doğrudan ciğerleri etkilemesinden dolayı bu işçilerin işletilmediği ve hiç bir şekilde tazminat almadıklarını belirtti.

İşçiler 3-5 kuruş için sağlıklarını ve hayatlarını teslim etmekte, karşılığında ise işverenler hastalığa yakalan işçileri, acımasız ve alçakca, işten atmakta.

Araştırmaların tamamlanması için limanı kapatan Yüksek Mahkeme kararı ise Avrupa burjuvazisi (başta Fransa olmak üzere) tarafından tepkilere neden oldu. Fransa tarafından hizmetten alınan ve Alang'a parçalanması için gönderilen 'Blue Lady' adlı gemi geri çevrilince ilişkiler kızışmaya başladı.

Şubat ayında ise yine parçalanmak üzere Alang'a gönderilen uçak taşıyıcı gemi protestocular ve kampanyacıların emekleri karşısında geri



çekilmişti. Protestocuların emekleri sonucunda bu geminin aşırı derecede insan sağlığını etkileyecek kimyasal maddenin ve asbestosun olduğu açığa çıkmıştı.

Peki neden şimdi!

Yıllardan beri zenginlerin kirli çamaşırlarını yıkayan, sağlıklarını ve de hayatlarını geçinebilmek-- yaşayabilmek-- için satan bu işçilerin sağlıkları şimdi değer kazandı? Hindistan devleti gerçekten bu işçileri korumaya mı çalışmakta? Yıllardan beri bu koşullarda işçi çalıştırılmasına, hiç bir şekilde destek ve arka çıkmayan devlet neden birden bire harekete geçip işçilerini korumakta?

İnsan "bu işin içinde bir iş var" demekten alıkoymuyor kendisini.



Sağlıkta Reform!

Almanya'da sağlıkta yapılması planlanan değişikliklerin sıradan halkın zararına olacağı kesin.

Almanya'da Sağlık Reformu 17 Eylül'deki Berlin ve Mecklenburg-Pomerania bölgelerindeki seçimin ardından açıklanması hedeflenmektedir. Böylece şu an hükümetteki CDU ve SPD partilerinin seçimlerden zarar görmemesi istenmektedir. Bu seçimlerin ardından hükümet sağlık için öngördüğü değişiklikleri parlamentoya taşıyacaktır. Başbakan Merkel bu sağlık reformunun 1 Ocak 2007'de hayata geçirileceğinden emin olduğunu ifade etmektedir.

Sağlıkta reform adı altında çalışandan daha fazla sağlık parasının alınması, verilen hizmetlerin azaltılması ve de sağlıkta özelleştirilmenin genişletilmesi planlanmaktadır. İstatistiklere göre 2004 senesinde sağlık için 131.6 milyar euro daha az harcama yapılmasına karşılık çalışanlar bir önceki seneye göre 3.6 milyar euro daha fazla ödemek zorunda bırakıldılar. İstatistik bilgileri, 10 sene zarfında sağlık için

sigortaların harcadıklarının yüzde 60'tan yüzde 56'ya düşerken kişilerin yatırımlarının ise yüzde 10'dan yüzde 14'e yükseldiğini de göstermektedir. Bu verilere ve de devletin sağlık için yatırımları kısıtlamaya gitmesine göre gelecek 4 sene içerisinde yüzde 20-30 civarında hastanenin kapatılacağı tahmin edilmektedir. Hale hazırda doktorların mesleklerini gerektiği gibi yapmaları engellenmektedir, şeker hastaları için gerekli bazı ilaçların sağlık sigortası tarafından karşılanması durdurulmuştur. Gelecek seneden sonra alınacak tedbirlerle doktorların gerekli ilaç yerine maliyeti düşük ilaçlar vermesi devreye konacaktır ve özel sağlık sigortası olmayanlara pahalı tedavi imkanları sunulmayacaktır. Mesela belli bir yaş üzerindeki hastalara kalp nakli tedavisinin ödendiği sağlık sigortası kapsamında verilmeyecek olması gibi. Bu gibi tedaviler için kişilerden özel sağlık sigortası yatırımı yapması istenecektir.

Açıkçası bu Sağlık Reformu'nun açılımı: parası olan hastalara sağlık hizmeti verilecektir.

Volkswagen'den İşçi Kıyımı

Volkswagen Brezilya'daki Sao Bernard fabrikasından 1,800 işçiyi işten çıkardı. Fabrika yönetimi yaptığı açıklamada Volkswagen firmasının dünya çapında uygulamaları gereği bu işçilerin işten çıkarıldıklarını bildirdi.

Diğer taraftan işçiler de işten atılmalarına karşı 29 Ağustos'tan itibaren eylemlere başladılar. İşbaşı yaptıkları halde hiçbir iş görmemektedirler. 12 bin kişinin çalıştığı işyerinde 9 bin işçi üretimde faal olarak çalışmaktadır ve günlük 900 araba üretmektedirler. İşveren ise tüm Güney Amerika'da 5 kesimde çalıştırılan 21 bin işçinin 6 bine düşürülmesini hedeflemektedir. Az işçi ile gene aynı verimliliği elde etmeyi planlayan işveren böylece karlarını artırmayı hedeflemektedir.

Sao Bernardo işçileri araç yapımından başka diğer Brezilya Volkswagen firmalarına parça da üretmektedirler. Grevdeki işçiler bunu bir baskı aracı olarak



kullanarak işten atılanların işe geri alınmasını sağlamaya çalışıyorlar. Diğer işyerlerindeki işçilerin de Volkswagen'in yapmaya çalıştığı farkına varıp Sao Bernardo işçilerine destek vermeleri işten atılanların kaderini de belirlemede önemli bir rol oynayacaktır.

Dedikten sonra 4 Eylül günü işverenin geri adım atması neticesi işçilerin işbaşı yaptıkları haberleri geldi. Brezilya Başkanı Silva'nın da Volkswagen'in bu sorunu kendisinin açtığını açıklamasının ardından işveren işten durdurmaları kaldırdığını açıklayınca sendika da greve son verdiğini açıkladı.

OKUYUCU MEKTUBU

Çağdaş Öğüç

Haydi, Ülkemizi Tanıtalım!

Yüce devletimiz "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin" tanıtımı için geçtiğimiz aylardan itibaren başlayarak milyonlarca sterlin para ödendi. Bu ödenen paralar, gerek reklam olarak, gerekse afişler halinde, çeşitli ülkelere, gazetelere ve televizyonlara verildi. Herşey iyi güzel ama ülkemizdeki para sıkıntısı göz önüne alınırsa, bu verilen milyonlarca sterlin para kimin cebinden çıktı? Sakın bu paralar bizlerin sırtından toplanan vergiler olmasın? Ülkede bulunan para, bizlerin cebinden çıkan paralar olduğuna göre, bizim yüce devletimiz de, ülkenin tanıtımı için verilen paraların bizim cebimizden çıktığı aşikar...

Ya da bir başka konu, bu verilen paralar kimin için verildi? Bizler için verilmediği kesin... Peki ama ülke tanınıp, bu adanın "kuzey" kısmına gelecek olan turistler, nerelerde kalacak? Otellerde kalmaya kalksalar, bizler için değil, ülke burjuvazisi, kumarhane sahipleri ve turizm şirketleri için bir para kaynağı olacaklar...

Ev almaya kalksalar, inşaat müteahhitleri, elektrik şirketleri, su şirketleri, mobilya şirketleri gibi burjuva şirketler yine bu para akışından faydalanacaklar... Tüm bunları bir kenara bıraksak da, ülkenin içinde bulunduğu durum belli. Elektrik konusunda sıkıntılarımız gün geçtikçe artmakta... Her gün elektriğimiz kesiliyor, 21. yüzyıl Kıbrıs'ında hala daha elektriksiz yaşamaya, hayvan gibi yaşatılmaya mahkum ediliyor, fakat



çektığımız sıkıntılar yetmezmiş gibi, bugün adanın Kuzey yarısında, her gün büyük bir hızla artmakta olan, inşaat patlaması ve bunun sonucunda ülkede mecburi bir şekilde doğan elektrik ihtiyacı, bizleri gittikçe daha kötü günlerin beklediği konusunda uyarmaya başladı bile... Tüm bunlar ışığında, ülkenin tanıtılması, ülkedeki çekmekte olduğumuz elektrik sıkıntısına bir yenisinin de ekleneceği konusuna eşittir. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, kullanamadığımız elektrik için her ay yüzlerce lira elektrik dairesine bırakıyoruz. Bunları bir kenara bıraktık, o güçsüz elektriğe, hayatımızın devamlılığı için gerekli olan elektriğe, her gün zamlar yaparak, yaşam için bir ihtiyaç olan, yaşamamızın temel ihtiyaçlarından, su gibi ekmek gibi ihtiyaç duyduğumuz, elektriği kullanamayacak duruma geliyoruz... Peki ya su?? Haftada bir kere zar zor evlere gelebilen bir su, nasıl ve nereden bulunarak, daha fazla evin ihtiyacını karşılayacak duruma gelebilir? Bir diğer yaşam ihtiyacı olan su, sırf "yerli burjuvazimizin" isteği için, daha fazla kar elde edebilmek, zenginliğine zenginlik katabilmek için, bulamadığımız suyu, nasıl başka evlere, inşaatlara taşıyabilecek ki?

Yani kısacası, ülke tanıtımının ardında yatan gerçek, gerçekte görüldüğü gibi olmayabilir. Biz halk için? Yani, ülkenin "tanınmasından" sonra ülkeye gelen, turistlerin, iş adamlarının, kısacası dünya halkının, yine bize değil, Kıbrıs yerli burjuvazisine katkıda bulunup, onların zenginliğine zenginlik katacağı da ayrı bir gerçek.

Tüm bunlar ışığında, yerli televizyonlarımızda her gün yüzlerce reklam, gazetelerimizde yüzlerce haber görüyoruz. Hepsinin de konu başlığı, "verginizi ödeyin şu olmasın, verginizi ödeyin bu olmasın, kesilmesin, etmesin, eylemesin" diye çoğaltılabilir... Vergisini ödemeyen bizler miyiz yoksa onlar mı? Vergisini ödemeyen, memur mu? Memur her ay başı aldığı parayı, vergi kesintili olarak alıyor. İşçi zaten maaş almıyor, alsa bile aldığı maaşın yarısını zaten vergi kesintisi olarak elinden alınıyor. Peki



ama iş sahipleri? Yerli burjuvazi? Yani, devlet verginizi ödeyin, o olmasın şiarlarını kime atıyor? Kendi kendilerine mi söylüyorlar? Yoksa maaşlarından vergisi kesilen işçiye, emekçiye mi söylüyorlar?

Ve geçtiğimiz günler içerisinde Başbakan Ferdi Sabit Soyer, yaptığı açıklamalarda, gazetelere verdiği yazılarda, ülkemizin elektrik sorunlarına değindi, geleceğe yapılacak yatırımlardan bahsetti. Ülkenin gider, gelir hesaplarına vurgu yaptı. Yatırımlar sonucunda elde edeceğimiz kazançlardan falan bahsetti. Peki ama sayın Soyer, ülkedeki elektrik sıkıntısı, su sıkıntısı, yaşam sıkıntısı her gün devam etmekte iken, ülkenin tanıtılması sonucunda, ortaya çıkacak olan daha büyük sıkıntılar hakkında neden yorumda bulunmuyor? Yoksa ülkemiz tanınırsa, ülkedeki tüm sorunlar çözülecek mi? Yoksa ülkemiz tanınırsa, aynı "Avrupa Birliği" ülkelerinde olduğu gibi, tüm sorunlar çözülecek ve o kendimize örnek aldığımız AB ülkeleri seviyesine, huzura, refaha ulaşacak mıyız?

Toparlamak gerekirse, bizim önümüzde olan en önemli görev, ülkemizi tanıtmak olmamalı. Bizim görevimiz ülkenin anti-empyralist bir cepheye tamamı ile birleşik bir Kıbrıs kurmak olmalıdır. Yoksa ülkemiz 'tanınırsa' işçi ve emekçilerin eline " kayda değer" pek bir şey geçmeyeceği kesin!..

Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



Vergimizi Ödüyorum, Ama Paralı Eğitim Daha da Yaygınlaşıyor!

Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



Vergimizi Ödüyorum, İşçi Sınıfının Verdiği Vergilerden Elde Edilen Kaynaklarla Sermaye Sınıfı Daha da Güçlendiriliyor!

BARIŞ, ANTI-EMPERYALİST BİRLEŞİK CEPHE İLE GELECEK!

Dünya işçilerine, emekçilerine, ezilen halklarına yaşamın her alanında kan ağlatan emperyalizmin egemenliğinin devam ettiği şu dönemde, Birleşmiş Milletler'in Dünya Barış Günü ilan ettiği 1 Eylül'e dönük olarak, ülkemizdeki tüm sendikalar, partiler, dernekler, sivil toplum örgütleri barış mesajları yayınladılar, çeşitli etkinlikler örgütlediler. Örgütlenen etkinliklerin ve yayınlanan "barış" mesajlarının ne kadar samimi, ne kadar olası olduğu ve esasında ne anlama geldikleri, geçtiğimiz sayı-KSP Gençlik Birimi'nden aldığımız bilgilere göre kaleme aldığımız makalemizde özet olarak mevcuttur. 1 Mayıs'tan 1 Mayıs'a, 1 Eylül'den 1 Eylül'e ülkemizde herkes emperyalizme karşı slogan atar, eylem yapar durumdadır. Fakat devamlı suretle belirttiğimiz üzere, emperyalizme karşı olmak ve ona karşı mücadele etmek, ciddiyet ve tutarlılık isteyen bir iştir. Zira insan canıyla oyun oynanmaz! Emperyalizmin yenilgisinin, yerli ve yabancı burjuvazinin devrilişinin somut bir programı etrafında birleşip ona göre iş yapılmadığı oranda da, emperyalizm karşıtı, barış havarisi söylemler, mesajlar, mektuplar, eylemler, etkinlikler, örgütleyicileri burjuva-emperyalist siyaset savunucuları olduğu oranda emperyalizmin yenilgisini şart koşan söylemler, eylemler, etkinlikler, mesajlar olmazlar.

Bu sayfalar üzerinden devamlı tekrarladığımız gerçekliği yinelemekte zarar görmüyoruz: Kıbrıs sorununun çözümüne dair iki temel strateji vardır. Birincisi, "BM gözetiminde toplum liderlerinin görüşmeleri üzerinden, iki toplumlu, iki bölge, AB üyesi federal Kıbrıs" burjuva-emperyalist stratejisi, ikincisi de emperyalizme karşı savaşın muzaffer olmasını sağlayabilecek olan tek ve gerçekçi strateji olan "Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti" stratejisi! Geride bıraktığımız bu 1 Eylül'de de mesajlar yayınlayıp, etkinlikler düzenleyip anti-emperyalist kesilen ülkemizdeki tüm siyasi yapılanmaları incelediğimizde, hiçbirinin de tutarlı anti-emperyalist siyaset savunucuları olmadıkları, aksine, emperyalizme el kaldırmaktan köşe bucak kaçtıkları, yani burjuva-emperyalist siyasetin

savunucuları oldukları açıkça görülebilmektedir.

Ülkemizden yerli ve yabancı burjuvazinin sökülüp atılmasını, ülkemizin emperyalizm zincirinin bir halkası olmaktan çıkarılmasını somut ve tutarlı bir şekilde önüne koyup ona göre iş yapan tek siyaset vardır, o da KSG-KSP siyasetidir. Zira emperyalizme karşı olduğunu söyleyen KSG-KSP siyaseti dışındaki tüm siyasi yapılanmalar bu konuda ciddi olsalardı, KSG'nin ve KSP Gençlik Birimi'nin 1 Eylül öncesinde ve sonrasında tutarlı bir anti-emperyalist hareket yaratmak için birleşme çağrılarını kulak tıkamazlar, bu çağrılardan köşe bucak kaçmazlardı.

Tüm bunlar ortadayken, geliniz ülkemizde 1 Eylül'e dönük olarak kimler neler söylemişler ve neler savunmaktalar, birkaçına kısaca göz atalım:

Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP)

BMBP içindeki sendika ve odalar, 1 Eylül'e dönük olarak ortak bir basın bildirisi yayınlamaya bir eylem düzenlediler. Düzenledikleri eylemle beraber Talat'tan Papadopoulos'a, Birleşmiş Milletler'e kadar, kendi ortak yazılı düşüncelerini içeren mektuplar verdiler. Söz konusu burjuva liderliklere verilen mektupların içeriğinde ilginç bir çelişkili bazı noktalara geçmeden önce belirtmek isteriz ki, savaş yapımcılarına ve onların yaverlerine "barış yapın, çözümler" demek abesle iştigaldir. Barış savaş var edenlerden beklenmemeli, aksine barışın, savaş yapımcılarının varlıklarının son bulmasıyla gelebileceği zihinlere kazınmalıdır. BMBP bildirisinde diyor ki; "Bizler, yıllardan beri Kıbrıs Türk Toplumunun demokratik, siyasi, ekonomik haklarının kazanılması, insan haklarına saygının adamıza yerleştirilmesi kavgasını vererek Kıbrıs'ın birleştirilmesi, Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında federatif bir yapıya kavuşturulması ve bir bütün olarak Avrupa Birliği'ne üye olması amacıyla "Bu Memleket Bizim Platformu" adı altında toplanan sivil toplum örgütleri olarak, bu amaçlara ulaşma konusunda mücadeleye devam etmeye kararındayız."

Hemen ardından deniyor ki;

"(...) Bizim yabancı silahlı güçlerin

doymak bilmez çıkarlar uğruna adamızı kullanarak başka uluslara ıstırap çektiren vahşet uygulamalarına izniniz olmadığını vurgulamak isteriz.

Özellikle Irak ve Lübnan'da yaşanmakta olan vahşet konusunda Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve kendini uygar diye tanımlayan devletlerin sergilerikleri politik duruş insanlık değerlerinin, emperyalizme kurban edilmesine gösterilecek utanç örneği olarak tarihe geçecektir.

(...) Barışı sağlayacak olan adamıza yaşayan halklardır. Bu gerçekler ışığında toplumu temsil eden siyasi liderlerin tüm silahlardan ve askeri üslerden arınmış, bağımsız, Birleşik Federal Kıbrıs hedefine ulaşmak için sonuç alıncaya kadar derhal görüşmelere başlamaları için çağrı yaparak, bütün çözüm ve barış güçlerini mücadeleye davet ederiz."

BMBP içindeki sendikalar ve odaların bu ortaya çıkışı olumlu bir gelişme, fakat somut olarak talep ettikleriyle ilgili olabildiğince çelişkisiz tavır koyarlarsa, herkes için daha iyi olacak. BM ve AB'yi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Emperyalizme karşı mısınız, değil misiniz? BMBP içindeki sendika ve odaların tüm silahlardan ve askeri üslerden arınmış birleşik federal bir Kıbrıs istediğini söylemesi olumlu bir gelişmedir. Ancak, BMBP içindeki sendika ve odalar bunu kimden istemektedir? Silahlarını ve askeri üslerini adamıza konuşlandırmış olan burjuva-emperyalistlerden! Burjuvaziden "ülkemizden elini çekmek için görüşmeleri başlat" demek abesle iştigaldir, bahsi geçen istemle çelişkili bir taleptir. Bundan daha ötesi, bahsettiğimiz gibi emperyalizme lanet yağdırılırken, BM'li ve AB'li Kıbrıs için mücadeleye devam etme kararındayız demek, biraz çelişkili olmuyor mu?

BMBP içindeki sendika ve odalar karar vermelidir. Ya emperyalizmin yerli ve yabancı kollarıyla karşısındır, ya da emperyalizmin mevcudiyetinin doğrudan ya da dolaylı destekçisidir. **Başbakan Ferdi Sabit Soyer** 1 Eylül olur da Soyer konuşmaktan geri durur mu?! Ferdi Sabit Soyer 1 Eylül'le ilgili konuşuyor:

"Bir daha benzeri savaşlar

yaşanmaması nedeniyle, insanlık tarihine 'dünyanın en kanlı savaşı' olarak geçen 2'nci dünya savaşının başladığı tarih esas alınarak ilan edilen '1 Eylül Dünya Barış Günü'nü bu yıl da silahların gölgesinde ve barışa olan özlemimizle kutluyoruz"

Ve mesajının geri kalanında da barışın güzelliğinden, savaşın kötülüğünden bahsediyor Ferdi Soyer... 2. Dünya Savaşı'nda savaş çıkırtkanlarına karşı 20 milyon Sovyet askeri yoldaşımızın canlarını vermeleri de göz önüne alındığında, Ferdi Soyer'in savaş yapımcılarına karşı verilecek bir savaşın kazanılmasıyla ancak barışın sağlanabileceği gerçeğini bildiği, ancak buna rağmen kuru barış havarisi kesildiği, aynı anda da dünyayı silahlara ve kana, açlığa ve ölüme mahkum eden burjuvalarla beraber Kıbrıs'ta barışı sağlama çabalarının olduğu, yani savaş olmasın derken savaş yapımcılarının egemenliğini korumaya soyunduğu, dolayısıyla verdiği barış mesajlarının hiç de samimi olmadığı ortaya çıkıyor.

Baraka Kültür Merkezi ve YKP Baraka Kültür Merkezi ve YKP de, 1 Eylül'de "Barışa Yürüyüş" yaptılar. 1 Eylül'le ilgili örgütler arası görüşmelerde emperyalizme karşı birlikteliğe yanaşmayanlar, tutarsızlığın ve amaçsızlığın gitmek zorunda olduğu, kuru söylemlerin varmak zorunda olduğu burjuva-emperyalist siyaset savunuculuğu yaparak, 1 Eylül'de emperyalizm karşıtı görünüp ruhlarını kurtardılar. KSP Gençlik Birimi bu yürüyüşü düzenleyenler dahil tüm örgütlere 1 Eylül'de de, 1 Eylül sonrasında da, anti-emperyalist bir hareketin yaratılmasının zorunluluğunu vurgulayarak çağrı yapmıştı. O zamanlar nerelerdediniz Baraka ve YKP? Neden emperyalizme karşı tutarlı ve ciddi bir mücadeleden kaçarken, "özel günlerde" emperyalizme lanet okuyup duruyorsunuz? Yoksa cidden TC ordusu gitsin de AB ordusu gelsin mi? Tutarlı değilsiniz baylar, samimi değilsiniz. Özünde, emperyalizme, burjuva dünyaya karşı değilsiniz. Ruhlarınızı kurtarmakla yetiniyorsunuz.

Devamı sayfa 2'de

Kıbrıs'ta  Haftalık Siyasi Gazete
SOSYALİST GERÇEK

Sahibi: Kıvılcım LTD.
Posta Adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sok.
No:5 Kızılbaz Lefkoşa Kıbrıs
Tel: 0392 22 70 680
Fax: 0392 22 70 681

Basıldığı Yer: Toplumcu LTD.
Adres: Cengizhan Sok. No:7
K.Çiftlik Lefkoşa Kıbrıs
Tel: 0392 22 74 872

Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net> E-mail: info@KibristaSosyalistGercek.net