

# Garavolliler

(...) Biz Hizbullah'ı veya Hamas'ı hiçbir zaman anti-emperyalist ilan etmedik. Onların burjuva-emperyalist çıkar mücadelesinde yer aldıklarını gerçek ilerici bir ulusal kurtuluş mücadelesi vermediklerini ilan ettik. Terörü tek stratejik yöntem olarak seçen akımlara da hiç

prim vermedik. Terör yolu ile masum sivil kitlelerin gerek devletler gerekse de gruplar tarafından katledilmesini ve bir ulusun başka ulusa karşı savaşının insanlığa karşı suç olduğunu ilan ettik.

Sayfa 2'de



**Kıbrıs'ta**



**Haftalık Siyasi Gazete**



# SOSYALIST GERÇEK

18 Ağustos Cuma 2006, Yıl 10, Sayı:216 Fiyatı:1 YTL. (KDV dahil) İngiltere: 50 p.

**YAŞASIN ANTI-EMPERYALİST  
BİRLEŞİK-GERNE-HÜKÜMETİ!**

**ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ  
ΑΝΤΙ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ  
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!**



- Ülkemizde, bölgemizde ve de dünyada barış arzulayan,  
ABD, İsrail emperyalistlerinin Lübnan'da yaptıklarını kınayarak,  
Emperyalizmin dünyaya, halkalara, insanlığa ölümden başka bir şey vermediğini,  
Konuyu sadece Lübnan'a entegre edip o sınırlar içinde tutmanın yanlış olduğunu  
Açıklayan tüm kişilere, örgütlere:  
■ 1 Eylül Barış Günü'nde ülkemiz Kıbrıs'ın gerek Lübnan gerekse de Ortadoğu halklarına saldırı üssü olarak kullanılmaması için,

- İnsanlık suçu olan savaşlara gerek ülkemizde gerekse de bölgemizde izin vermemek için,  
Ulusların kardeşliği için,  
Özgür ve yabancı orduların olmadığı bir Kıbrıs elde etmek için,  
■ İngiliz, Türk ve Yunan üslerinin varlığına karşı çıkalım!  
■ ABD ve Fransa emperyalistlerinin adamızı askeri üs olarak kullanmalarına izin vermeyelim!  
Bu 1 Eylül'ü bu temelde emperyalizme karşı Rum ve Türkler birlikte kutlayalım!

**OKU-OKUT-ELEŞTİR-ABONE OL  
Bu Gazete Siz Emekçilerin...**



# Garavolliler

İsrail'in iki askerini rehin alan Hizbullah'ın saldırısını bahane göstererek Lübnan'da sivilleri bombalamasının ardından bir aydan fazla zaman geçti. Kendini demokrat, ilerici ve insan merkezli ilan eden gazetelerdeki köşe yazarlarımız BM ateşkes kararı alır almaz piyasaya çıktılar.

YeniDüzen ve Kıbrıs gazetesinin "demokrat" köşe yazarlarımız şovenist yazarlar gibi Lübnan'da yaşanan vahşete karşı kitleleri bilgilendirmek ve harekete geçirmek yerine BM Güvenlik Konseyinin ateşkes kararını beklediler. En azından durum öyle görülüyor.

YeniDüzen yazarlarından ve kuzeyde milletvekili olan Nazım Beratlı piyasaya çıkıyor ve üstü örtülü olarak İsrail saldırılarını "Arab terörü"nü bahane göstererek haklı göstermeye çalışıyor. Kutlay Erk ise kişiyi uykusundan uyanarak İsrail katliamını kınıyor.

Biz Hizbullah'ı veya Hamas'ı hiçbir zaman anti-emperyalist ilan etmedik. Onların burjuva-emperyalist çıkar mücadelesinde yer aldıklarını gerçek ilerici bir ulusal kurtuluş mücadelesi vermediklerini ilan ettik. Terörü tek stratejik yöntem olarak seçen akımlara da hiç prim vermedik. Terör yolu ile masum sivil kitlelerin gerek devletler gerekse de gruplar tarafından katledilmesini ve bir ulusun başka ulusa karşı savaşının insanlığa karşı suç olduğunu ilan ettik.

İsrail'in Lübnan'a saldırısının uzun yılların planladığını bilmeyen mi var? Belki de Beratlı görmemiştir daha... İngiltere'de The Guardian gazetesi verdiği haberlerde İsraili generallerin dizüstü bilgisayarları ve PowerPoint sunumları ile son bir yıldır ABD'nin etkin kurumlarını gezerek Hizbullah'ın 3 haftada nasıl yok edileceğini anlattıklarını yazdı. Bunu da bilmiyor Beratlı?

Yani iki rehin İsrail asker bahane... Amaç Ortadağu'da hem askeri hem de siyasi güç dengelerinin yeniden şekillendirilmesi... Özellikle de Bakü-Tibilis-Ceyhan petrol boru hattının devreye girmesi ve İsrail'in bu petrol boru hattını İsrail'e kadar uzatması ve Kızıl Deniz'den Azeri petrolünün Asya ülkelerine pazarlanması hesapları var gündemde...

Ve Ortadağu'da burjuva-emperyalist güç dengelerinin tekrardan oluşması için İran-Suriye-Rusya etkinliğinin yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. Emperyalistler bu işi diplomasi ve görüşmelerle halledemezlerdi. Onlar için tek yöntem DEVLET TERÖRÜdür. İsrail-Lübnan savaşı tam da bu anlamda Anglo-Amerikan emperyalistlerle İran-Suriye-Rusya emperyalistleri arasında bir proksi (başkaları aracılığı ile) savaşıdır. Bu durum ta başından beri böyle idi. Ve "demokrat" köşe yazarlarımız ve "ilerici" partilerimiz bunu görmezlikten gelerek BİR aydır

seslerini çıkarmadılar.

"İlerici-Demokrat" akademisyenimiz Niyazi Kızılyürek de Beratlı gibi şimdi piyasaya çıkarak emperyalist tekellerin insanlık suçlarını bize anlatmaya çalışıyor. Hem de işi işten geçtikten sonra. Hani "kocakarı hikayesi" var ya tam da o biçim...

Siyasi mücadelede bukalemunlar vardır diyorduk. Ama bir şeyi unutmuşuz meğer...

Siyasi mücadelede GARAVOLLİLER de varmış. Hani yağmur yağarken saklanan ve yağmur durunca ortaya çıkan GARAVOLLİLER var ya bu "ilerici" yazarlarımız ve "partilerimiz" de aynen öyle... Bir aydır katliamlar yapıldıktan sonra ve BM ateşkes ilan ettikten sonra bu GARAVOLLİLER piyasaya çıkarak Lübnan halkı için yardım toplamaya ve katliamları kınamaya başladılar.

Ancak GARAVOLLİ siyasetçilerinin unuttukları bir şey vardır. Herkes GARAVOLLİyi sevmez. Ve sevmeyen GARAVOLLİLER de istenmeyen haşeret olarak çeşitli yöntemlerle etraftan temizlenirler.

Kıbrıs sorununda olduğu gibi İsrail-Lübnan savaşında da bu "ilerici-demokrat" partilerimiz ve de köşe yazarlarımız kimin yanında yerlerini aldıklarını bir kez daha



gösterdiler. Masum halka karşı saldırılar artarken sessiz kalarak burjuva-emperyalistlerin yanında yer alırken ortalık yatışmaya başladığında piyasaya çıkarak kendilerini insanlık, halkçı ilan ederek yok olmaya yüz tutan saygınlıklarını tımturaklı yazılarla yeniden kazanmaya çalışıyorlar.

Bu "ilerici-demokrat" partilerimiz ve aydınlarımız gerçekten samimi iseler, Kıbrıs'ın bir karış toprağının, yani askeri üslerin ve de hava ve deniz limanlarının Ortadağu savaşı için kullanılmaması için başlattığımız kampanyaya katılmalarını bekliyorduk. Taştan ses çıktı ama bu partilerimizden ve aydınlarımızdan ve de sendikalarımızdan (bir tanesi hariç) bu konuda ses çıkmadı.

Ümit ederiz bu yazdıklarımızı dikkate alırlar ve ileriki günlerde bu kampanyada aktif yer alırlar.

## Zamlar ve Eleştiriler

Bir süredir ülkede, önce emlak vergilerine gelen zam, sonra akaryakıtta uygulanan zam ve şimdi de elektrik tüketim vergisine gelen zam dalgaları, Tüm muhalif partileri ve basını ayağa kaldırdı. Vay efendim CTP ne yapıyormuş, seçimde başka söylüyor şimdi başka yapıyormuş, bu zamlar esasında seçimden önce yapılması gerekmiş de seçim var diye açıklanmamış ve şimdi uygulanmaya koyuyormuş, dolayısıyla halka yalan söylemiş ve halkı kandırarak hükümete gelmiş. Bunu kimler mi söylüyor? istisnasız CTP dışında kalan tüm partiler ve onların yayın organları.

Beyler bu eleştiriler ile hem CTP'ye haksızlık ediyor, hem de gülünç duruma düşüyorsunuz.

Gülünç duruma düşüyorsunuz çünkü CTP değil de sizlerden birisi hükümette olsa farklı mı olurdu?

Sizlerin tümünü de bu ülke halkı denemedi mi?

CTP'ye haksızlık ediyorsunuz çünkü CTP hükümete gelirken sermaye sistemini değiştireceğini söylemedi ki!, ülkedeki sermaye sistemi değişmeden bu yapıların değişmeyeceğini bilmiyor musunuz? CTP de sizler gibi seçim programında ve şimdi yaptıklarında, var olan sistemi nasıl daha fazla garantiye alırım, sermayenin çıkarlarını nasıl daha fazla kollar ve korurum düşüncesiyle hareket etti, tıpkı sizler ve diğer partiler gibi.

Durum bu merkezde olduğuna göre birbirinizi eleştirmenizi anlayamıyorum. Ne muhalefetteki partilerin ne de hükümetteki partiler daha farklı bir siyaset ortaya koyamazlar, çünkü bu partilerin ana politikası sermayenin muhafazlığını yapmak ile başlar.

Dünyadaki petrol krizine neden olan uluslararası sermayenin yayılmacı siyasetleri ortaya çıkan savaşlara karşı çıkmadan, kendi ülkenizdeki petrole gelen zammı nasıl önleyeceksiniz? Dünyadaki uluslararası sermayeye ve bu ülkedeki işbirlikçilerine karşı mücadele etmeden ve kendi ülkemizden başlayarak tüm dünyayı kasıp kavuran bu güçlere karşı savaş başlatmadan neyi halledeceksiniz çok merak ediyorum.

Kendi maliye bakanlığınız bir başka maliye bakanlığının eline bakıyorsa ve o da İMF'ye göbeğinden bağlıysa ve siz hükümet ve muhalefet partileri bunlara değişmekten korkuyorsanız neyi halledeceksiniz? Kurtuluşun AB'de olduğundan bahseden siz hükümet ve muhalefet partilerine soruyorum, AB'de elektrik halka parasız mı dağıtılıyor, yoksa emlak vergisi mi

yok? Bir yandan AB uğruna yanıp kavrulacaksınız, AB norumlarından ödün vermeyeceksiniz, diğer yandan hükümetteki partiyi vergi uyguluyor diye eleştireceksiniz. Siz ne kadar inandırıcısınız, CTP halkı kandırıp hükümete geldi de, siz ne yapıyorsunuz merak ediyorum.

Sermaye sistemlerinin oluşturduğu devlet modellerinde, devletlerin ana gelir kaynağı çalışan emekçilerin omuzlarına daha fazla vergi yüklemekle yani çalışanları sömürmekle oluşturulur. Ancak burjuva devlet modeli yerine koyacak alternatif devlet modeliniz varsa, ve bu yolda mücadele ederseniz eleştirmeye hakkınız olur, yoksa var olanı "ben daha iyi korurum ve yüceltirim" diye mücadele ediyorsanız vaz geçin CTP'yi eleştirmekten, çünkü yok birbirinizden farkınız.

# Burjuvazinin Eşitlik Anlayışı ve Ütopyacı Akansoy

Fransız Devrimi "Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik" sloganı ile kitleler içerisinde destek buldu. Kimdi bu sloganı savunan? Fransız burjuvazisi... Kime karşı? İmtiyazlı sınıf olan Feodallere yani Krallık, Asilzadeler ve Papazlara karşı...

Burjuvazi "Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik" derken aslında bunu ekonomik alanda değil, hukuksal alanda savundu. Kişilerin feodallerin hiçbir sınırlamalarına maruz kalmadan özgürce dolaşması ve düşüncelerini ifade etmesi, yasa önünde herkesin eşit olmasını ve kardeşlik diye ilan ettiği sözün aslında Fransız ulusunu anlattıyordu.

Gel gelelim, Fransız burjuvazisi başından beri bu sloganı taraflı kullandı. Haksız da değildi. Feodallere karşı acımasız olan Fransız devrimi giyotini dünya çapında meşhur etti. Ancak Fransız burjuvazisi eşitlikten ne kadar söz etse de en son tahlilde bir işçi ya da yoksul köylü ile bir mahkemede eşit olmadığını çok iyi biliyordu.

Ve gelelim bu güne...

Geçtiğimiz hafta Talat'ın özel kalem müdürü Asım Akansoy YeniDüzen gazetesinde "Eşitlik"le ilgili bir köşe yazısı yazdı. Ve bu köşe yazısında Kıbrıslı Rum burjuvazinin eşitlik anlayışına karşı çıkarak Kıbrıslı Türk burjuvaların eşitlik anlayışını savundu. Kıbrıs'ta siyasi eşitliğin Kıbrıslı Türk burjuvalar tarafından ne anlama geldiğini anlatan Akansoy dünyada burjuvalar arasında eşitliğin ne demek olduğunu ya bilmiyor ya da bunu bildiği halde bu gerçeği gizlemeye çalışıyor.

Kıbrıslı Rum burjuvalar kendi çıkarlarını korumak ve de güçlendirmek için eşitlikten söz ederlerken nüfus sayını öne çıkarıyorlar. Haksız mılar? Kesinlikle hayır! Burjuva isen nüfus sayına göre "ben çoğunluğuyum burada benim sözüm geçer" diye ötersin. Bu sadece Kıbrıs için değil dünyanın her yerinde böyledir. Bu yüzden de çoğunlukta olan ve de hem askeri hem de ekonomik olarak güçlü olan burjuva ulus aynı ülke topraklarını paylaştığı zayıf ve küçük ulusları ezer. Onlara söz hakkı tanımaz. Akansoy'un "her yerde öyle değildir" dediğini duyar gibiyiz. Gerçekten de her yerde öyledir. Sayıca azınlıkta olan ulus



ya da topluluklar dış burjuva-emperyalist güçlerden destek almadan sayıca fazla ve de güçlü olan ulusa karşı duramaz. Karadağ ve Kosova Arnavutları bunun en bariz örneğidir. NATO olmasa Kosova Arnavutları onlardan hem sayıca hem de askeri ve ekonomik olarak güçlü olan Sırp ulusuna karşı dayanabilir miydi?

Ya da Türkiye'de Kürt ulusuna bakın. Türk burjuva-emperyalistlerinin NATO ve dünya sermayesinin de desteğini adığından dolayı değildir ki Kürt ulusunun varlığını reddediyor. Kürtler sayıca az. Ekonomik olarak da zayıf. Güçlü emperyalistlerden ya da Türk ve dünya işçi sınıfının aktif desteğini almadan Türk burjuvalarına karşı nasıl başarılı mücadele edebilirler ki? Edemezler!

Şu meşhur burjuva eşitliği değişik yönden ele alalım...

Güçlü Batı Dünyasında bile eşitlik askeri ve ekonomik güce bağlıdır. Bunların en bariz örneği AB'dir. Küçük ve zayıf ulus devletler büyüklerin dalaşmalarında taraf tutarak arada istediklerini elde ediyorlar. Bu yüzden değildir ki Kıbrıs Cumhuriyeti TC'nin AB üyeliği konusunda son tahlilde büyük (askeri ve ekonomik anlamda büyük) AB devletlerinin dediğine uymak zorunda kaldı. Mızıkacılığı da çıkar çatışması içinde bulunan büyük devletlerin elinde oyuncak olarak kullanıldı.

Bir başka konuyu ele alalım...

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)...

Geçenlerde DTÖ tarım konusunda anlaşmaya varamadı. Neden? Hem ülke hem de nüfus olarak sayıca çok daha fazla olan ülkeler ABD emperyalizmine

tarımsal ticaret konusunda arzu ettiklerini kabul ettiremediler. Peki neden? ABD ekonomik olarak güçlü olduğu için... ABD dolarının yüzde 60'ı ABD tarafından değil dünyadaki diğer ülkeler tarafından kullanılıyor. ABD finans tekelleri dünyanın her yerinde ağırlığını koyuyor. ABD askeri gücü ile de dünyaya hükmetmek için her tarafı yakıp kavurmaktan geri durmuyor. Hem de nükleer silah kullanarak değil, normal silah kullanarak...

Bir başka alana bakalım....

BM üyesi ülkeler Güvenlik Konseyi'nde alınan kararlar tüm 5 daimi üye tarafından onaylanmadan bir yere varamaz. BM örgütüne bağlı olan başka kurumların da bu veto hakkı olmasa da ezici çoğunluk bir yönde karar alsın da güçlü devletler o karara karşı gelmişse bir anlam ifade etmez.

O zaman nerede kaldı bu eşitlik?

Burjuvalar arası ilişkilerde Fransız Devriminin o meşhur sloganında var olan EŞİTLİK bir ütopyadan başka bir şey değildir. Sadece ekonomilerde değil, ulusların arasındaki ilişkilerde de güçlünün güçsüzü ezdiği bir burjuva dünyada yaşıyoruz.

Burjuvazi uluslar arasında kardeşliğe ve eşitliğe dayalı sloganı terk edeli yüz yıldan fazla bir zaman oldu. Artık AZAMI KAR günün sloganı haline gelmiştir. Bu slogan da yeni değildir. Tekelcilik, yani kapitalist-emperyalizm ortaya çıktı çikalı bu vardır. Ve AZAMI KAR için sırasında nüfus olarak az olan uluslar ve topluluklar göz bebeği gibi korunur -İsrail gibi. Sırasında onlarca milyon nüfusa sahip olan uluslar kılıçtan geçirilir -İrakkibi...

Emperyalist ülkelerde İşletme Fakülte'lerinde bu okutuluyor Akansoy bey! Bunu da mı bilmiyorsun? "Başarılı olmak istersen rakibini yok et" rekabet dersinin son cümlesidir günün sonunda...

Eeee? Nerede kaldı senin eşitlik talebin? 50 yıldan fazladır Kıbrıs sorununu ele alan BM'nin Kıbrıs sorununu bugünkü güç dengeleri ile çözemeyeceği kafana dak etmediyse ne diyelim?

Kıbrıs'ta gerçekten ulusların ya da toplumların eşitliğini sağlamak istiyorsak burjuva sınırlardan çıkmak zorundayız. Şovenizmin burjuva çıkar amaçlara hizmet ettiğini biliyorsak, şovenizmin burjuvazinin ideolojisi olduğunu biliyorsak o zaman azami karlar peşinde olamayan yani emperyalist-burjuvazinin sözünün geçmediği ve ulusların arasında kardeşliğin ve dayanışmanın sözde değil gerçekte olduğu ilişkilere kafa yormak zorundayız. Bu ilişkileri de bize bugünkü düzen ve bugünkü yönetici sınıflar ve de temsilcileri sağlayamaz.

Kıbrıs'ta ulusların ya da toplumların gerçek eşitliği haritaya ya da nüfusa bakarak karar verilemez. Kıbrıs'ta ulusların ya da toplumların gerçek eşitliği sırtını şu ya da bu burjuva-emperyalist devlete ya da kuruluşa dayarak elde edilemez. Kıbrıs'ta ulusların ya da toplumların gerçek eşitliği toprak kavgası ile de sağlanamaz. Kıbrıs'ta ulusların ya da toplumların gerçek eşitliği kolonlara ya da yerleşiklere topyekün karşı çıkarak da sağlanamaz.

Kıbrıs'ta ulusların ya da toplumların gerçek eşitliği sınıfsal temelde ele alınırsa sağlanabilir. Kıbrıs'ta ulusların ya da toplumların gerçek eşitliği mevcut üretim ilişkileri ve sınıfların dizilişi değiştirilerek sağlanabilir. Kıbrıs'ta ulusların ya da toplumların gerçek eşitliği iki karış toprak kavgasına son verecek olan ve KSP'nin AEBCH programı hayata geçirilirse sağlanabilir. Kıbrıs'ta ulusların ya da toplumların gerçek eşitliği emperyalist düzen adada yıkılırsa sağlanabilir. Ancak bu başarılırsa nüfus olarak kat kat daha fazla olan Kıbrıslı Rum işçi, emekçi ve yoksul köylüler nüfus olarak kat kat daha az olan Kıbrıslı Türk işçi, emekçi ve yoksul köylülere gerçek eşitliği verebilir.

Gerisi palavra!



# Londra Mektubu

Serkan Yavaşoğulları

## Palavra!

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ardından yaralanan ve ölenler akıl almaz sahtekarlıkları, yalanları ve dönen dolapları gözler önüne sergilemekte.

Hastahaneler, şahitler, sila uzmanları ve de gazetecilerin raporlarında ortaya konanlar İsrail tarafından 'yeni bir tür silah' kullanıldığına işaret etmekte.

Bulunan cesetlerde yara olmadığı halde ölü bezlerin tespiti; "çekmiş" olan cesetler; ayak ve bacakları ağır yara alınması sonucu bacakları kesilmesi ve tedavi edilmelerine rağmen yinede tüm vücutları kangren olup ölen hastalar; şarapnel yarası olmadığı halde şiddetli iç kanama geçirenler...

Ve bu haller askerlerden çok sivil halkta bulunmakta!

Tüm bu olgular İsrail askeriyesinin "doğrudan enerji", kimyasal ve/veya biyolojik silahlar kullandığını doğrulamakta. Ve buna karşılık hangi medya ve basın temsilcileri, doğruluk meşalesini taşıyan Haber ajansları bunları halkların gözü önüne serip "Eyy yüce Dünya Koruyucusu ABD! Neredesin?" diyor?

İnsanlığa sığmayan ve de tüyler ürperten bu silahlar test edilmişcesine sivil halkın üstünde kullanılmakta.

ABD ve İngiltere Irak'a ve de tüm Dünya Terör Örgütleri'ne bu tür silahları olduğundan ve de tüm



Dünyada barışı sağlamak için savaş açmamış mıydılar? Ve de İran'a yapılan tehditler de bu nedenden dolayı değil miydi? Peki neden, İsrail'in bu türden silahlar kulanmasına neden göz yumulmakta, belki de teşvik dahi edilmekte?

Sorular bununla da kalmaz.

Filistin askeriyesi ve de basını bunu niye bas bas bağıarak yardım çağrısında bulunmamakta? Bu olguları da sadece ben kaçırdım değil. Şu anda İsrail ve Filistin savaşını İngiltere'nin her haber ajansı her bülteninde 'detaylı' incelemekte. Nereye, ne kadar büyüklükte, kaç tane bomba düştüğünü vermelerine rağmen gerçek olguları, bu bomba ve silahların içeriğini niye halklarına vermemekteler?

Nedeni ne isterse olsun, bu gelişmelerden çıkan bir sonuç ABD, İngiltere ve de diğer tüm burjuva devletlerinin halklarını koruma ve güvenliklerini sağlama girişimleri PALAVRA! Irak'a nükleer, kimyasal ve de biyolojik silah yapma tesisleri (gerçek

silahlar bile değil) olduğu için savaş açıldı, belanın başı tutuklandı, tüm dünya gözleri önünde rezil edildi ama savaşa devam çünkü silahlar bulunamadı. Tabii bu da geri çekilmek için yeterli olurdu ama şimdi ülke tam bir kaos içinde ve yerle-bir edilen ülkeleyi yeniden kurma çabaları gerek! Olmayan silahı aramak ve bulmak için canını yiyen ABD, olan silahların kullanıldığı halde kılını kibirhatmamakta. Hep Palavra!



# İşçiden Mektup

Derviş BİLGE

## GÜNEY'DEKİ PARTİLER İŞGALİ KINIYORLARMIŞ!

14 Ağustos nedeni ile Kıbrıs'ın güneyindeki siyasi partilerin yaptıkları açıklamalar tek bir konuda birleşiyor: Kıbrıs'ta işgale ve taksime son!

DİSİ, "tüm ada sakinlerine refah getirme perspektifi olan, adayı birleştiren, barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulununcaya kadar mücadeleye devam" dedi.

EDEK, "ilk ve en önemli hedef işgalin sona erdirilmesidir" dedi.

EDİ, "yasadışı işgali kınıyoruz, adanın askerden arındırılmasını öngören bir çözüme destek veriyoruz" dedi.

AKEL ise Türkiye'nin oyalama politikasını terk etmesini ve Kıbrıs sorununun çözümü konusunda işbirliği yapması çağrısında bulundu. Diğer yandan BM ve AB, Türkiye'den ilke ve kararlara uymasını ve keyfi davranış yerine AB üyesi olmayı arzulayan bir ülke gibi davranmasını talep etmelidir dedi.

20 Temmuz hareketinden sonra 14 Ağustos'ta gerçekleşen ikinci hareket Kıbrıs'ın bölünmüş bir ülke olarak kalmasına neden olmuş ve ardından yeni sınır çizilmişti.

Binlerce insanın ölümü, evsiz yurtsuz kalışı böyle başlamıştı.

Milli dalaşların, çatışmaların sonrasındaki Kıbrıs, Güney ve Kuzey diye ortasından ayrılmıştı.

Günümüze gelene dek birleşmek, yeniden, ortak bir vatan yaratmak için ciddi bir çalışma yürütülmedi.

Kıbrıs sorununu yaratan emperyalistlerin çözüm için getirdiği öneriler, yine pasta paylaşım kavgalarına neden olduğu için hiçbir işe yaramamıştı ve paylaşım kavgasının en son örneği Annan Planı idi.

Bugün defalarca ispatlanmış olan, emperyalistlerin bizlere getireceği bir barışın ve çözümün olmadığıdır.

14 Ağustos hareketinin 32. yıldönümünde Güney'deki siyasi partilerin açıklamalarını yukarıda yazdık.

Tüm bu siyasi partilerin açıklamalarını ele alırsak, tek temel nokta üzerinde yükseldiğini göreceğiz:

Türkiye'nin Kıbrıs'taki işgalinin sona erdirilmesi, adanın askersizleştirilmesi, BM ve AB'nin bizi kurtarması.

Türkiye'nin, Yunanistan'ın ve İngiltere'nin adadaki askeri ve siyasi varlığının sona erdirilmesi gerektiği bir gerçektir. Ama sadece Türkiye'yi öne sürmek ve diğerlerine ses etmemek biraz garip bir durumdur. Bu istekleri kimden talep ettiğimiz çok önemlidir. İşgalcilerden "işgali bitirin, askerinizi çekin" demek, olmayacağını bile bile güneşi balçıkla sıvamaya çalışmaktır. Bu da "maksat laf olsun"dur, "dostlar alışverişte görsün"dür.

Eğer Kıbrıs'ın birleşmesini, ortak vatani, askerlerden ve üslerden arınmış, tam bağımsızlığını ilan etmiş bir ülke istiyorsak,

Kıbrıs sorununu yaratan burjuva-emperyalist ülkelerin dayattıkları planlardan vazgeçmek, sorunu çözmek için gerekli tek gücün, Kıbrıs'ın işçilerini, emekçilerini, Kıbrıs'ın bağımsızlığını elde etmesi için mücadelede birleştirmektir.

Bu mücadele, sorun emperyalistler olduğuna göre, anti-emperyalist olmak zorundadır. Kıbrıs'ın kurtuluşu ancak anti-emperyalist mücadele ile gerçekleşebilir.

Emperyalistlerin şu anda bizden güçlü olduğunu biliyoruz ve tek başımıza onları ülkemizden def etmek için şu anda gücümüz yeterli değildir. Fakat bugünkü durumun bu şekilde olması, zaferimizin muzaffer olmaması için bir sebep değildir. Ayrıca, bu mücadelede muhakkak işgalci ülkelerin işçi ve emekçilerinin desteği, fiili dayanışması gereklidir. Biz buradan işgalci askerleri kovma mücadelesine girdiğimizde, o ülkelerin işçileri, emekçileri bizim safımızda yer almalı ve destek olmalıdırlar, kendi burjuvalarına karşı kendi ülkelerinde ve ülkemizde zafer kazanmak için birliği sağlama çalışması yürütmelidirler. Aynı şey bizim için de geçerlidir. Ancak bu şekilde kazanabiliriz bu kavgayı. Anti-Emperyalist Birleşik Cephe'yi yaratma gerekliliği önümüzde durmaya devam ediyor!

Kıbrıs'ın güneyinde açıklama yapanlar, kalıcı bir çözüme ve askerlerden arınmış bir Kıbrıs'ı önüne koyan çözüm şekillerine destek verdiklerini söylediler. Daha önceki sayılarımızda ve yayınlarımızda görülecektir ki emperyalistlerin çözüm getiremeyeceği gerçeği ispatlanmış, tek gerçek çözümünse Anti-Emperyalist Birleşik Cephe'de olduğu defalarca vurgulanmıştı, vurgulanmaya da devam ediyor. Ama geçmişte bu siyasi partilerden hiç ses çıkmamıştı, yine göreceğiz ki ses çıkmayacak. Çünkü amaç Kıbrıs'ın özgürlüğü, bağımsızlığı değil, aksine Kıbrıs'ın uşaklar memleketi olarak kalmasını devam ettirmektir.

Ne AB, ne ABD, ne de BM'nin Afganistan'a, Irak'a, Filistin'e, Lübnan'a ve daha birçok ülkeye bırakın barışı, huzuru getirmeyi, tam tersi savaşı, yoksulluğu, kan ve gözyaşını, göçleri götürdüğü biliniyor.

Tüm bunlar ortadayken, ülkemizdeki ve dünyamızdaki sorunların çözümü, sorunun yaratıcıları olan emperyalistleri ortadan kaldırmaktır.

Birincil görevimiz ise ülkemizden bu barbar emperyalistleri def etmektir.

Bunun için tek yol vardır: Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti!



# "BUNLAR BAHANE, PETROL ŞAHANE."

*İsrail'in Lübnan'a saldırıları dolayısıyla dünyanın çeşitli yerlerinden yükselen tepkilere, ülkemizde de bir protesto eylemi eklenmişti. Bu haksız savaşı protesto amacıyla Lefkoşa Kuşulu Park'ta 7 Ağustos'ta çadırlar kurularak eyleme başlayan ve ateşkesin sağlanmasıyla eylemlerini bitiren "Barbarlığa Karşı Halk Dayanışması" temsilcileriyle, eylemlerinin içeriğinden dünyada yaşanan haksız savaşlara, Kıbrıs Sorunu'ndan sorunun çözümüne, bir söyleşi yaptık.*

**Öncelikle bu yapının ve eylemin kuruluş aşamasında yaşadıklarınızı ve bu eyleme nasıl karar verdiğinizi biraz açıklayabilir misiniz?**

**Nuri Sılay:** Organize edilmesi şöyle oldu. Kuzey'de bu savaşa karşı olan sessizlik ya da duyarsızlık ve kendini sol güçler olarak adlandıran örgütlerin duyarsız kalması, 3-4 tane arkadaş arasında bir tartışmaya sebep oldu bir gün ve ne yapabiliriz noktasından hareket ettik, bu eylemi planladık. Bir gün, hatta yani 8 saatin içerisinde organize olarak buraya geldik.

**Peki, bu eyleme karar verip buraya gelmeden önce diğer örgütlerle herhangi bir temasınız oldu mu, eylemi beraber organize edelim, beraber mücadele edelim tarzında?**

**Nuri Sılay:** Olmadı, ama bunun da bir sebebi vardı aslında. Düşündük de bunu. İnsanların birazcık daha böyle "oncu, buncu" diyerekten, işte CTP'ci BDH'nin yaptığına, BDH'li CTP'nin yaptığına gitmemeye durumu diye bir durum var ya bu ülkede, onu da birazcık kırmak için dedik ki bu işin birazcık bağımsız bir noktada kalması. Ama en azından biz bütün insanlara ulaşmaya çalıştık, Partili partisiz. Bu işi duyurduk. Önümüzdeki hafta, diğer örgütlere konuyu maddi ve manevi destek konusunda götürmeyi düşündük fakat bu hafta yetiştiremedik ve diğer haftaya kaldı. Bu şekilde örgütlerden hem maddi hem manevi destek isteyeceğiz.

**Bildiğiniz gibi sizin eyleminizle aynı içerikte olan ve protesto amacı taşıyan, sizinkinden farklı tarzda gerçekleştirilen, çeşitli örgütlerin beraber örgütlediği bir eylem yapıldı. Söz konusu eylemler devam etse ya da etmese de, diğer örgütlerle birlikte pratikte de mücadele etme amacınız var mı?**

**Nuri Sılay:** Tabii ki. Başında da söyledim, hiç önemli değil kim ya da hangi örgüt olduğu. Sonuçta bu savaşa



karşı duruş sergileyen, savaşa karşı duyarlılık gösteren ve dayanışma bayrağını yüceltmek isteyen her insan ve örgütle her türlü eylem birlikteliğini yapmaya hazırız. Yeter ki amaç hedefinden şaşmasın.

**Sizin bu eylemi yapmaktaki hedefiniz nedir?**

**Nuri Sılay:** Bir kere, şu anda Lübnan'da bir savaş var, somut olarak orada birşeyler yaşanıyor belki ama, iş bu kadar basit değil. Konuyu sadece Lübnan'a entegre edip de o sınırlar içinde değerlendirmek yanlıştır. Çünkü bugün İsrail eğer bütün dünyanın gözleri önünde Lübnan'ı katledebiliyorsa, bunun arkasında tek dayanağı vardır. O da Amerika'dır, o da İngiltere'dir. Yani özeti, emperyalist güçlerin ortaya koydukları sermaye ve çıkar kavgalarıdır. Ve Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)'nin bir parçasıdır bu Lübnan savaşı. Bunu ayıramayız hiçbir şekilde. Onun için bunları bilerek, Lübnan halkının yanında olduğumuzu duyururken, aslında bu işin arkasında kimlerin olduğunu insanlara anlatmamız ve onlara karşı da mücadele etmemiz gereklidir. Yani bugün emperyalizmin Ortadoğu'da oynadığı oyunlar, bırakın sadece Ortadoğu'yu, dünyada oynadığı oyunlar bunun göstergesidir. Ve özellikle Türk-Rum farketmeksizin biz Kıbrıslılar, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan bu soykırımları, bu vahşetleri yıllar önce biz yaşadık zaten. Onun için bütün halklardan önce Kıbrıslıların aslında en fazla mücadele bayrağını yükseltmesi gerekir. Neden? Çünkü bunları yaşamış bir halktır Kıbrıs'taki halk. Bunun acılarını biz hala daha yaşıyoruz. Bu ada hala daha bölünmüş, hala daha Amerika'nın boyunduruğu altında yaşamaktadır. Onun için, bunları göreyek, bunları insanlara anlatarak bir amaç ortaya koyabilmek lazım. Ama tabii herşeyden önce bugün Lübnan'da yaşananlar da önemlidir. Önemli olan da Lübnan halkının kendini yalnız hissetmemesidir, emperyalizme karşı mücadele bayrağını yükseltir.

**Adımızın tarihinde yaşanan katliamların sorumlularıyla, bugün Lübnan'da, Irak'ta, Filistin'de yaşanan katliamların sorumlularının aynı olduğu göz önüne alındığında, bu haksız savaşların durması, sorunun çözümü ve özgür bir geleceğin yaratılması sizce nasıl mümkündür?**

**Nuri Sılay:** Dün Kıbrıs'ta, Filistin'de, Afganistan'da, Irak'ta, Ortadoğu dışındaki diğer ülkelerde yaşananlar, çok yıllar önce planlanmış şeylerdi. 100 yıl önce bunlar planlanmıştı. Ve bugün dünya barışını garanti altına almayı kendine görev olarak bildiğini söyleyen Birleşmiş Milletler'den tutun da Avruğa Birliği'ne kadar, hiçbirisi samimi değildir. Yani bugün BM, Lübnan'da yaşanan bu olayları kınayacak bir karar bile alamıyorsa, bu dünyanın çok acı bir durumda olduğunun bir göstergesidir. Bundan hareketle, dünyada eşitlik ve özgürlük dolu bir gelecek nasıl tesis edilir? Bence şu şekilde tesis edilir. Bizim özgürlük ve eşitlik dolu günler

yaşamamızı engelleyenlerin kimler olduğunu çok iyi bilmeliyiz, bu bir. İkincisi, her halk, kendi duruşunu kesinlikle çok iyi korumalıdır ve kendi mücadele bayrağını yükseltmelidir. Ve günün sonunda enternasyonal mücadele de kesinlikle küçük görülmemelidir. Bugün burada 3 tane çadır vardır ama dünyanın farklı noktalarında, farklı ülkelerde farklı halklar, aynı tarzda eylemleri sürdürmektedir. Onun için, bence yarınların eşitlik ve özgürlük dolu olmasının tek yolu vardır, o da enternasyonal mücadeleyi, hedefi şaşırtmadan yükseltmektir.

**Eyleme başladığınız gün yaptığınız basın açıklamasında, BM, AB gibi emperyalist güçlere "derhal ayağa kalk ve bu savaşı durdur" çağrısı yaptınız. Savaş yapıpılarına böylesi bir çağrıyla yapıpı yaparak onların savaşı durdurmasını beklemenin mantığı neydi?**

**Evren Maner:** Tabii elbette burada, "kalkınız ayağa, durdurun bu savaşı" dediğimiz zaman ABD Ortadoğu'da, Kıbrıs'ta Lefkoşa Kuşulu Park'ta oturan 4 genci dinleyip de bu savaşı durduracak değil. Sonuçta, batılı emperyalistler bu gibi savaşları, bu gibi işgalleri, 100 tane şirketin çıkarları için yaptılar. Petrol patronları için yapıyorlar. Bu sadece bir mesajdı. Yani biz gençler olarak burada savaş istemiyoruz. Ve buna da bu şekilde tepki gösteriyoruz. Yani, küçük balık büyük balığa kafa tutuyor, ama bu ciddi mi? Hayır. Aynı zamanda kendi halkımıza da bir mesajdır. Biz buna karşı çıkıyoruz, siz ne diyorsunuz?

Unutmayalım ki bunlar bu savaşı durduramazlar, bunlar hiçbir zaman çözemezler, çünkü kendileri sorun içerisindedir. Ama unutmayalım ki bu herifler Annan Planı'nı bize sunan ve bizim de evet dediğimiz kişilerdir. Biz Annan Planı'na evet derken aynı zamanda şu anda Lübnan'da olanları onaylıyor muyuz sorusuna da ciddi şekilde düşünüp cevap vermek gerekir. Yani, bir düzenleme var şu anda Ortadoğu'da. Bu düzenlemenin içinde Kıbrıs da 2004'teki referandumla yer aldı, ya da belki de yer almadı. Fakat o referandum, ya da Annan Planı Kıbrıslıların kendilerinin hazırladığı bir plan değildi. Ortadoğu'daki düzenlemenin yapılacağı sinyali, BOP ile ortaya çıktı. BOP, Ortadoğu haritasının yeniden, batılı emperyalistler tarafından ve onların çıkarlarına göre çizilmesidir. Ortadoğu halklarının yararına, emekçilerin yararına çizilmesi anlamına gelmez bu tabii. İki İsraili asker kaçırılmış falan... Bunlar bahane, petrol şahane. Şu anda hedef İran, hatta Kuzey Kore... Yani batılı emperyalistlerin bugün büyük hedefe gitmeden önce uyguladıkları strateji şu ki, büyük düşmana gitmeden önce önündeki küçük engelleri temizlemek, yani Çin'den bahsediyorum. Ve ayrıca da temizlerken bu engeller nereden başlamalı. Yani Latin Amerika'da da halklar engel değil mi Amerika karşısında? Tabii ki engel fakat, Ortadoğu'da aynı zamanda enerji



kaynaklarını da ele geçirip dünyanın genelinde, '90'larda Sovyetlerin yıkılmasından sonra başlayan yeni dünya düzenini kurmak, bu hedeflerin içerisinde yer alıyor. Hedef şu anda bu. Ortadoğu'da enerji kaynağı. Tabii Latin Amerika'da olanlar ilginç. Şu anda Amerika'nın güç kaybettiği bir yer Latin Amerika. Venezüella Başkanı Chavez çıktı ve İsrail Büyükelçisi'ni geri çevirdi. İsrail'le ekonomik ilişkileri durdurdu. Bu gerçekten de hiçbir dünya ülkesinin -Küba dışında- yapmadığı en onurlu şeydir. Buradan da Chavez'e ve Venezüella halkına selamlarımızı yolluyoruz. Aynı zamanda söylemek isterim ki, Kıbrıs halkının da Lübnan'dan, Ortadoğu'dan bir mesaj çıkarması gerekir. Biz, Ortadoğuluyuz. Biz Ortadoğu'da yaşıyoruz. Bölgenin sorunları bizi de etkiliyor. Bugün Karpaz, Lübnan'da vurulan elektrik santralinden çıkan petrolden dolayı tehlike altında. Karpaz'daki kıyı şeridi kirlenme tehlikesiyle karşı karşıya. Kapitalizm vahşettir. Kapitalizm doğanın yok olması demektir. Kapitalizm insanlık onurunun en düşük seviyeye çekilmesi demektir. Kapitalizm, 21. yüzyılda, geçmiş yüzyıllardan hiçbir ders almadan devam eden barbarlıktır. Kapitalizm hiçbir zaman barışı, çözümü getiremez. Tek çözüm sosyalizmdir. Sosyalist ülkelerin ittifakıdır, birleşmesidir. Birlikte mücadele etmesidir. Bir cephe altında Ortadoğu halklarının örgütlenip birlikte çalışması. Bu, Ortadoğu'ya barışı getirecek tek çözümdür. **Sosyalizmi getirmek bir devrim meselesi olduğuna göre, bu devrim sizce bugünün koşullarında nasıl gerçekleşebilir?** **Evren Maner:** Devrimin nasıl olacağı sorusuna geldiğimiz zaman, kesinlikle Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve Kıbrıs işçi sınıfının birlikte mücadele edip, birleşip, ortak paydalar içerisinde, çıkarlarının ortak olduğunu anlayıp birlikte mücadele etmesi, ve devrimi başarması. Budur çözüm getirecek. **Peki sizce bu koşullar da ortadayken, günün sloganı ne olmalıdır?** **Evren Maner:** Kapitalizm vahşettir. Sosyalizm insaltığın kurtuluşudur.





# SOSYALİST GENÇLİK

18 Ağustos Cuma 2006, Yıl:2 Sayı: 80

KSP GB Haftalık Yayın Organı



## Kıvılcım

## YENİ BAHANELER

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırısında ölenlerin sayısı bini geçti.

Bunların ezici çoğunluğunu ise siviller ve de özellikle çocuklar oluşturuyor.

Bu gazetenin sütunlarında bu saldırının ne anlama geldiği ve arkasında hangi güçlerin olduğu, o medet umulan uluslararası güçlerin sessiz sedasız katliamı izlediği, yani destek verdiği uzun uzun yazıldı.

Bu yazının amacı bunları yinelemek değildir.

Bu yazının amacı, yeni provokasyonlar ile Büyük Ortadoğu Projesi'nin daha da büyük hali olan Genişletilmiş Ortadoğu Projesi'nin izlediği yolu ortaya koymaktır.

\*\*\*

Nasıl ki Irak işgalinin bahanesi olarak Irak'ın nükleer silah üretiyor olduğu gösterildiyse (Irak'ta kimyasal silah bulunamamıştı!), geçtiğimiz günlerde İngiliz emniyet güçlerinin sözde ortaya çıkarttığı saldırı planı da genişletilen savaş stratejisinin bir parçası niteliği taşımaktadır.

İngiliz polisi, TV'lerden de canlı

olarak yayınlanan bir basın toplantısı yaparak, terör teşkilatlarının havayolu araçlarına saldırı planlarını ele geçirdiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada İran, Suriye, Filistin, Irak gibi ülkelerle yaşanan gerginliğe bahane olarak gösterilen teşkilatların İngiliz havayolu şirketlerine silahlı saldırılarda bulunup, binlerce insanı havada katledecekleri, bunun plan ve krokilerinin yapılan baskınlarda ele geçirildiği ve İngiliz halkının büyük bir kıyımdan son anda kurtarıldığı vardı.

Baskınların ve takiplerin devam edeceğinin de belirtildiği basın açıklaması, tüm İngiliz halkının duyarlılığına teşekkür ile son buldu.

Böylesi bir dönemde böylesi bir basın toplantısının yapılması, üstelik İngiliz polis servisinin basın açıklamasının Türkiye ve Kıbrıs televizyonlarından bile canlı yayımla verilmesi tesadüften mi ibaret?

\*\*\*

Emperyalist yönetim taktiklerinden bir tanesi de çeşitli provokasyonlar yaratıp bunlar üzerinden saldırıya geçmektir.

Bunun birçok örneği yaşanmıştır, hala daha yaşanmaktadır.

ABD emperyalizminin arka bahçesi olan Latin Amerika'da yaşanan birçok provokasyon ve peşinden gerçekleşen paramiliter saldırılar, ABD destekli askeri darbeler bunun en somut örnekleridir.

Ve bunların bir benzeri, bugün İngiliz emperyalizmi tarafından gerçekleştirilmek istenmektedir.

Ortadoğu'da çeşitli dinci teşkilatların saldırı planları olabilir.

Bunları gerçekleştirebilirler de...

Ancak yaklaşık bir aydır süren İsrail "operasyonları" sürecinde İngiliz polisinin "aniden" ve de "fevkalâde" bir başarıya imza atarak büyük bir cinayet şebekesini çökerttiği ve "terörizme karşı mücadelenin" devam edeceğini açıklaması düşündürücüdür.

İşin bir başka düşündürücü yanı da, şimdi "başlarının belada olduğunu" iddia ettikleri teşkilatları bir dönem kendilerinin yaratıp besleyip bugünlere getirdikleri olgusudur.

Bu olguyu şimdilik bir kenara bıraksak bile, İran'la bir savaşa yolaçabilecek olan gerginlik, İsrail'in Lübnan ve Filistin saldırıları ve işin çapını büyütürken Suriye'nin Bekaa Vadisi'ni de bombalamaya başlaması, savaşın iyiden iyiye genişleyeceğinin göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Bunlar, kompto teorileri değil, yüksek ihtimale sahip olgulardır.

İsrail'in iki askerinin kaçırılmasını bahane etmesi, Irak'ta kimyasal silah üretildiği iddiası (sanki ABD kimyasal silah üretmiyor!), İran'ın nükleer tesislerinin varlığının yarattığı "sorun", Kore'ye yine aynı nedenlerle yöneltilen saldırı içerikli oklar...

Ve de şimdi İngiliz polisinin büyük bir dedektiflik başarısıyla ortaya çıkarttığı cinayet şebekesi...

Bunların hepsi tesadüf mü, yoksa genişletilmeye çalışılan savaşın bahaneleri ve ipuçları mı?

Tesadüf oranı düşük...

Hatta yok gibi...

Peki geriye ne kalıyor, onu da siz bulun!

## E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi Sizi Bekliyor!

Uzun bir aradan sonra yeni binası ile faaliyete geçen E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi tüm ilerici ve demokratları birlikte çalışmaya bekliyor! Emegün Kurtuluşu İçin Mücadele'de kültür-sanat alanında mücadele eden E.K.İ.M, tüm işçi ve emekçilere bu mücadeleye katılma çağrısı yapıyor!

E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sokak No: 5 Kızılbaş Lefkoşa





## Soru

**Lübnan halkına ilaç yardımını kampanyası başlatan CTP gençliği İsrail emperyalizmini protesto mitinginde neredeydi? Ecza depolarını mı dolaşıyordu?**

## Polemik

**Adana/İncirlik'te TC askerini ABD'li askerler kelepçelemiş. Memleketteki ABD üslerine ses çıkartamayan "milli" ordunun mensubu kelepçelenir de, sorgulanır da, çuvallanır da!**

## Üniversite Günlüğü

**ÖSS sonuçları açıklandı. Galipler ve mağluplar köşelerinde ne yapacaklarını düşünmekte. Galipler merak etmesin, üniversitelerde de hayır kalmadı!**

## SİNİR KÜPÜ

⚡ ÖSS sonuçları açıklandı.

Barajı geçmek diye bir hadise var bu sınav sisteminde.

Nasıl geçiliyor bu baraj?

Hoplayarak, zıplayarak, sırkla atlayarak?

Bu gidişle gençlik sırkla atlamada olimpiyat şampiyonu olacak.

Kim demiş ÖSS sağlığa zararlıdır diye?!!

Millî olimpiyatçılarımız yetişiyor haberiniz yok!!

⚡ BKP'nin hayran olduğu reformist "Zeytin Ağacı" oluşumuna kulak asmayın.

O ağaç çürük.

Kafamıza yıkılır!

Zeytinlerin ziyan olduğuna mı yanarsın,

Kafamızın gözümüzün patlamasına mı!



⚡ İsrail'in katliamlarına bizim gazete yazarları o kadar çok sinirlendiler ki, bana lâf düşemedi.

Ama olsun, bu durum dellenebilir değil! İsrail, bana bak!

Naziler'e kızıp da şimdi aynısını yapmak da ne oluyor?

Yoksa hepinizin beslendiği yer aynı mı; uluslararası sermaye?

Kafada saç, ağızda diş, gözde kirpik kalmadı size

sövmekten be!

⚡ Elektrik %35'e varan oranda zamlandı!

TV, buzluk, radyo falan çalıştırmazsanız,

Sosyeteğe bulaşmayıp, geceleri lamba yakmazsanız,

Kışın da elektrikli soba çalıştırmazsanız,

Bu zam size dokunmaz!

Zam yapanları gözlerinden öperim...

⚡ E.K.I.M'in 8-9-10 Eylül tarihleri arasında Lapta'da yapacağı kampa katılıyorsunuz değil mi gençler?

Katılırsanız sevinirim.

Katılmazsanız küserim.

Gelin dediysek gelin kardeşim!

Adamı sinir etmeyin!

## MİNİ MÂNİ

**Müjde müjde müjde**

**Asgari ücret oldu**

**860 YeTeLe!**

**Bu parayla yapılacak tek şey var, ihtiyaçları ertele babam ertele!**



**"Doğa tarafından kendiliğinden bir şekilde sağlanan ve insanın işlediği her şey, emeğin sübjesini oluşturur. Bakır, toprak ve su emeğin evrensel sübjeleridir."**

**Kitap: Bilgisayar Çağında İnternetin Ağında**  
Sayfa: 11  
Yazar: Nusret Şen

## Sovyet Ekonomistleriyle Beş Görüşme 1942-1952

Bölüm: 21

Antik Roma ve Yunanistan'daki demokratik hareketle ilgili bazı düşüncelerim var ve bu konuyla ilgili bir sayfa yazdım size. Kölelik bölümünde, Antik Roma ve Yunanistan'daki demokratik hareket ile ilgili burjuva teorilere eleştiri getirmemiştiniz. Sadece burjuva yazınında değil, bizdeki bazı kitaplarda da bu hareketten övgüyle söz ediliyor. Fransız ihtilalcileri Gracchi adına yemin ederlerdi.

Bir kere işi üzerinize aldığınızda, tarihsel yöntemi kullanarak açıklama yapmak gerekir. Pazar propagandası ya da popüler dil tarzına kapılmamalı, yoksa bir dede masal anlatıyormuş gibi olur.

Yazdıklarınıza göre, kent kırdan ikinci bir defa daha ayrıldı. Bu ayrılık zaten vardı ve var olmaya devam etti; tekrar ayrılması için bir sebep yok. Köle sistemindeki eski kent kırdan ayrılmamıştı. Kentin ayrılması Ortaçağın sonlarına doğru gelişti. Venedik ve Floransa gibi kentleri hatırlamak yeterli olacaktır. Ortaçağdaki tüccar oncalarını hatırlayın.

Nasıl ticaret yapıyorlardı, ne gemileri vardı! Ticari sermaye büyük bir rol oynadı. Krallar büyük tüccarlara bağlı kaldılar.

Venedik Konstantinopol'ü ele geçirdi. Asker kiraladı ve orayı zaptetti. Ticaretin sınırları büyük ölçüde genişledi. Feodalizm döneminde güçlü bir tüccar sınıfı oluştu. Bunlar yüksek kazançlar elde ediyordu. Antik dönemdeki en büyük iki tüccardan biri adını hatırlamadığım bir Hititli, diğeri de Hiram adlı bir Fenikeliydi. Çok paraları vardı ve devlete bile borç veriyorlardı. Ama Fuggers'lerle kıyaslandığında bunlar hiçbir şeydi.

NOT: L.M. Gatovsky, I.I. Kuzminov, I.D. Lapytev, L.A. Leontyev, K.V. Ostrovityanov, V.I. Pereslegin, A.I. Pashkov, D.T. Shepilov ve P.F. Yudin'in notlarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca Atlas, Arakelyan, Bolgov, Vasilieva, Gusakov, Kozlov, Lyubimov ve Rubinstein'in notları da dikkate alınmıştır.

**Künye: Sosyalist Gençlik, Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi yayın organıdır.**

**Ücretsiz olarak, Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek gazetesi eki olarak ve elden dağıtılır.**



# OKUYUCU MEKTUBU

## Çağdaş Öğüt

# Nüfus Sayımı ve Başbakan

Başbakan Ferdi Sabit Soyer, 14 Ağustos Pazartesi tarihli YeniDüzen gazetesinde nüfus sayımı ile ilgili olarak bir açıklamanın da yer aldığı bir makale yayınladı. Makalede neler yoktu dersiniz? Kuzey Kıbrıs'ın nüfus açısından durumu, son dönem nüfus sayımındaki sorunlar, UBP ile CTP hükümeti arasındaki "büyük" farklar, ve en önemlisi Güney Kıbrıs hükümetine her zaman olduğu gibi hakaretler ve eleştiriler...

Öncelikle Başbakan, belirttiği gibi 2006 nüfus sayımında var olan sorunlar, yani gerek görevli yetmezliği, gerek tahminlerin yanlış çıkması falan gibi konulara değindi. Tüm bu sorunların var olduğu konusu bir yana, 21. yüzyılda yaşamamıza, onca teknolojiye rağmen hala daha bizleri bir gün boyunca evlerimize kapatıp "koyun" gibi sayıyorlar fakat Başbakanımız bundan bahsetmiyor.

Seçimler döneminde UBP'nin yaptıkları vatandaşlıklardan bahsediyor, fakat son seçimlerde, seçimlere 1 hafta kala tüm Lefkoşa yollarını, oy alabilme uğruna baştan aşa düzeltme, yeniden yapılandırılmadan bahsetmiyor. Madem, bu düzeltmeyi yapabilecek ekonomik durumumuz vardı, o zaman neden bunca zaman bozuk yollarda, arabanın sustaları kalmayana dek sekerek gitme zorunda kaldık? Niye bunca zaman o bozuk yolları onarmadılar ve seçim öncesi tüm Lefkoşa "pırıl pırıl" yollarla döşendi? Başbakan bundan bahsetmiyor fakat UBP'nin seçimlere yakın zamanlarda ülkedeki vatandaşlığın artmasından bahsediyor. Ve sırf bu yüzden UBP'yi suçlamaya

devam ediyor.

Başbakanımız, önceki dönem hükümetini de eleştirmekten geri kalmıyor. Önceki dönem hükümetinin, seçim döneminde yaptıkları keyfivari vatandaşlıkları eleştiriyor, CTP'nin başa geçmesinden sonraki gelişmeleri de bir güzel arkasına sıralıyor. Örneğin UBP döneminde Çalışma izni alan işçi sayısı 5,828 iken bu rakam 2005'te 46,010 olmuş. Ne de güzel bahsediyor bu olanlardan. Ama bugün iş kazası geçiren yüzlerce, çalışma izni olmayan, sağlık sigortası olmayan işçi var ama Başbakanımız bunlardan bahsetme ihtiyacı hissetmiyor. O insanların çektiklerini, her gün ölme korkusu ile işleme zorunda olan bu işçilerin, çektiklerini, yaşadıklarını, kaza geçirmeleri halinde, hiçbir şeyden yararlanamayacaklarından bahsetmiyor, iki yılda yapılan, iki hükümet arasındaki "büyük" farktan bahsetmekten geri kalmıyor. Hani nerede o "büyük" fark? Hani nerede o "büyük Sosyalist" CTP ve yaptıkları? Göstermelik işler yapmaya gelince CTP ve yandaşları bunun en başında gitmeyi bilirken, iş yapmaya gelince hemen, estek köstek çekmeye başlıyorlar.

Ve, Başbakan bir açıklama yapacak, ve Rum hükümetine hakaret etmeyecek olur mu? Tabii ki olmaz!... Başbakan, Güney Kıbrıs'ın, Kuzeydeki nüfus yapısı ile ilgili iddialar ortaya attığını fakat kendi hükümetlerinin, seçmen kütükleri üzerindeki, seçmenlerin doğum yerlerinin yazmaması doğum yerinin yazmamasından bahsediyor. Bu olay gittikçe futbol maçlarına benzemeye başladı. Maç başlamazdan

önce bir takımın antrenörü, soyunma odasında, rakip takıma sürekli hakaretler yağdırarak, onları "ezmenin" yollarını söylerken kendi eksiklerine göz atmak bile aklından geçmiyor. Aynı şey rakip takım için de geçerli. Bizler de aynı bu şekilde olduk. Güney Kıbrıs hükümetine sürekli hakaretler yağdırarak, yaptıkları hataları koz olarak kullanıp hemen hakarete başvurmayı iyi biliyoruz, fakat kendimize gelince, kendi içimizde yapılan hataların gün ışığına çıkmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Aynı şeyleri Güney Kıbrıs hükümeti de yapmıyor değil tabii... Her iki taraf birbirine hakaret etmeyi iyi becerirken, kendi hatalarına bakmak kimsenin aklına gelmiyor. Tek amaçları, ada üzerinde artmakta olan ırkçılığı daha da artırıp, olası bir barış olasılığını bile ortadan kaldırmak ne de olsa.

Başbakanımız, Rum hükümetinin, Yunanlı Subay ve erlere "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşlığına geçme hakkı tanıdığını söylüyor fakat aynı durumun kendi ülkesinde de yapıldığını görmezden geliyor.

Ülkedeki durumun pek de iç açıcı olmadığı ortada. Böyle yapmaya devam ederek bir adım bile ileri gitmeyeceğimiz kesin. Artık uyanmamız ve kendi hatalarımızı, önce bir öz eleştiri yaparak, kendi kendimizi incelememiz gerekir. Yoksa kendi hatalarımızı görmeden, komşu ülkemize, kardeşlerimize hakaret ederek tek adım bile ileri gidemeyeceğiz.

# KSG Bulmaca Köşesi

Bu köşemizde kare bulmaca yerine, daha farklı bir zeka oyunu olan Suduko bulmacalarını yayınlayacağız.

Her sayı kolay, orta derece ve zor olmak üzere üç farklı

### Kolay Sudoku

		5			1			6
				8	7	5		3
8				5		9		
	4						6	
7		6		9		3		2
	2						9	
		7		2				4
6		3	8	1				
4			5			1		

### Kolay Sudokunun Çözümü

4	8	2	5	7	6	1	3	9
6	9	3	8	1	4	2	5	7
5	1	7	3	2	9	6	8	4
3	2	1	7	6	5	4	9	8
7	5	6	4	9	8	3	1	2
9	4	8	1	3	2	7	6	5
8	7	4	6	5	3	9	2	1
1	6	9	2	8	7	5	4	3
2	3	5	9	4	1	8	7	6

seviyede sudoku bulmacasını ve çözümünü bu köşemizde siz okurlarımıza sunacağız.

Hepinize keyifli ve faydalı bulmaca çözmeler...

### Orta Sudoku

	7		6	8				3
6	4				9			5
			7				9	
7					2			
3		6				7		9
			3					8
	8				7			
9			1				5	7
2				9	6		8	

### Orta Sudokunun Çözümü

2	3	7	5	9	6	4	8	1
9	6	4	1	2	8	3	5	7
5	8	1	4	3	7	9	6	2
4	9	5	3	7	1	6	2	8
3	2	6	8	5	4	7	1	9
7	1	8	9	6	2	5	3	4
8	5	2	7	4	3	1	9	6
6	4	3	2	1	9	8	7	5
1	7	9	6	8	5	2	4	3

### Sudoku Nasıl oynanır?

- 1 - Toplam 9x9=81 adet kareye 1'den 9'a kadar rakamlar yerleştireceksiniz.
- 2 - Her bir rakam her bir satırda sadece bir kez yer alabilir.
- 3 - Her bir rakam her bir sütunda sadece bir kez yer alabilir.
- 4 - Her bir rakam her bir alt karede (3x3'lük karede) sadece bir kez yer alabilir.

### Zor Sudoku

8		2		6		4		
1								2
		3	9					
	8	9			4			
2	3			9			4	5
			3				9	8
					3	5		
4								1
		7		4		8		9

### Zor Sudokunun Çözümü

3	1	7	5	4	9	8	2	6
4	2	5	7	8	6	3	9	1
9	6	8	2	1	3	5	7	4
6	5	4	3	2	1	9	8	7
2	3	1	8	9	7	6	4	5
7	8	9	6	5	4	2	1	3
5	4	3	9	7	2	1	6	8
1	9	6	4	3	8	7	5	2
8	7	2	1	6	5	4	3	9



# Görüş

Ali Zafer

## Katliam'a Feryat...!

"Az gittim uz gittim..."

Dere tepe düz gittim.

Çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek; soğuk sular içerek, altı ayla bir güz gittim. "

Ne güzel bir tekerleme değil mi ?

Çocukluğumuzdan beri bütün masallarımızda başında söylenen bu tekerleme...

"Tekerlenmek...!"

Tekerlenen kimdir?

Tekerlemek isteyenler, tekerleyenler kimlerdir?

Geçen gün Kuşulu Park'daki imza kampanyası stand'ına gittim...

"Arkadaşlar kolay gelsin falan" dedim. Baktım ki bir defter, bir kalem, aşağıda üç dört tane çadır, "işgallere son" pankartları ve eylem...

Dedim iyi güzel be dostlar, sesinizi çıkartıyorsunuz Lübnan'daki yaşanan olayları bir protesto da siz ediyorsunuz...

Yalnız ilgimi çeken birşey vardı...

"Emperyalizm...!"

Hey gidi gözünü sevdiğimin emperyalizmi...

Sen nelere kadirsin...!

Tabi bu işin espirisi...

"Arkadaşlar, iyi güzel eylem yapıyorsunuz da hani nerde anti-emperyalist mücadele, hani nerde emperyalizme karşı örgütlenme girişimleri hani nerde talan düzenine karşı yaptığınız çalışmalar?" dedim..

Aldığım cevap malum şuydu..

"Kamuoyunu fazla ürkütmeyelim...!"

Hey gidi hey dedim içimden...

Ağacın üzerinde kızıl bayrak asılıydı...

Dedim hey gidi bayrağım...

Sen şahit ol ben gözlemci...

Suç nerde? Hata nerde ey ülkem insanı ?

Suç "Lübnan'a yapılanlara karşı işgallere son pankartı asmak" veya "imza toplamak" değil dostlarım...

Suç bunları yaparken emperyalizme karşı direnişsiz, anti-emperyalist mücadeleye destek olmamak, kurtuluş için mücadele etmemek...

Bunu da yapsaydınız ya be "büyük devrimci" imza toplama kampanyasını başlatan arkadaşlarım?

"Hodri meydan...!" derim ben her zaman her alanda...

Doğruları elde etmek için, en iyiyi, ülkemize emekçilerimize ada halkımıza, demokrasiye barışa yakışanın en iyisi için mücadele...

Ya ben doğruyum imza kampanyasını başlatan yoldaşlarım ya siz doğrusunuz...

Bana lütfen açıklayın dostlarım...

Kuru kuru "işgallere son!" sloganı ile yola çıkarak "emperyalizme karşı kılıcı kıpırdatmam yoksa kamuoyu beni dışlar!" politikası acaba icraat mı yoksa gevezelik mi?

Bakın soru açıktır...

İCRAAT MI YOKSA GEVEZELİK Mİ?

Hadi gevezelik de demeyeyim arkadaşlar gücenmesin...

"Altı boş bir eylem..." mi ? diyelim, hani jest olsun arkadaşlar bozulmasın...

Lübnan'a yapılan, Felluce'ye yapılan, Irak'a, İran'a herşeyden ve hepsinden önemlisi KIBRIS'A YAPILAN İNSANLIK KATLİAMLARININ BAŞ SORUMLUSU EMPERYALİZM'dir değerli imzacı dostlarım...

Buyrun gelin şu "ille ki kamuoyunda göz önünde

olayım da, isterse çamurdan olsun farketmez!!!" politikanızdan biraz ödün verin de gerçekten anti-emperyalist bir mücadele başlatalım...

Hem ABD'sine karşı, hem AB'sine karşı hem, Türkiye, Yunanistan, İngiltere'sine karşı...

Gelin Hem Lübnan için hem Kıbrıs için bu çağrıma kulak verin...

Gelin şu "ürkek kamuoyu" na öyle bir mesaj verelim ki emperyalizmin kuyrukçuluğunu yapacaklarına bizim, ülkemiz emekçilerinin ve halkının yanında propaganda yapsınlar...

Bunu yapamadığınız süreci yaptığınız eylem, yaptığınız imza kampanyasının altı boş ve hedefe doğru ilerleyemeyen bir eylem olarak kalacaktır...

Bunu yapmıyorsanız, bunu yapamıyorsanız şunu da hemen hatırlatırım: "Kızıl bayrak çekmekle devrimci olunmuyor" ey büyük devrimci!!! İmza kampanyacısı dostlarım...

Sözlerimi şimdi belki alaya vuracaksınız...

Belki işinize gelmediği için bir kulağınızdan girip diğerinden çıkar diyeceksiniz...

Ama şunu iyi bileceksiniz....

Emperyalizm'e karşı mücadelenizi günümüz koşullarında en örgütlü, en direnişli, en doğru teoriye dayalı pratikle gerçekleştiremediğiniz sürece birgün yok olmaya, burjuvazi tarafından süpürülüp gitmeye malesef mahkum kalacaksınız sevgili dostlarım...

EMPERYALİZMİ İYİ TANIYALIM...

Tanıyamıyorsak, tanımak istemiyorsak, düşmanımızı hafife alıyor onunla kavga etmeyi çocuk oyuncağı zannediyorsak bilmeliyiz ki Lübnan'lar, Filistin'ler, Irak'lar ve hepsinden önemlisi Kıbrıs'ımız yok edilmeye, emekçilerimizin kanları içilmeye devam edilecek...

Bunu bilelim ve bu yönde en örgütlü mücadele içerisinde yer alıp gevezelik yerine adam gibi icraatlarla, doğru yerde doğru zamanda hareket etmesini öğrenelim derim ben...

Barış ve sevgi dolu günleri görmek dileğiyle...

# SON DÜŞMAN

Aydın Adamoğlu

Yurdunun gümrüğünde 'Ne kadar kalacaksın?' diye sorulursa sana 'Buradan geçemezsin, buraya giremezsin' diye parsel parsel acılara bölünmüşse toprağın

Sokaklarında dolaşan askerler o ülkenin çocukları değilse

Başka bir devletin adamı varsa kullandığın paranın üstünde

Tüm değerlerini unutturup yeni yeni konuşmalar, yemekler, kanunlar,

davranışlar, adetler, kavramlar, sosyal kurallar empoze edilmişse

yudum yudum, alıştıra alıştıra

Ananın evini her çalışta, kardeşin olmayan 8 çıplak çocuk açıyorsa

sana kapıyı

Ve ülkeneye yerleşenler 'Sizi biz kurtardık' diyorlarsa düşmandan

Kurtulanları boşuna aramasın gözlerin

Onlar geri dönmez

Kimse kurtulmadı senden başka

Son düşmanı sen kaldın işgalcilerin.

# Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



**Vergimizi  
Ödüyoruz,  
Yine de 860  
YTL  
Asgari Ücretle  
Çalışmaya  
Mahkum  
Ediliyoruz!**



# ABD'de Sınıfların Durumu

ABD'nin özgür ülke olduğunu ve herkese olanak sağlandığını sürekli olarak pompalayan burjuva medya aynı zamanda kapitalist-emperyalizmi haklılaştırmak için her türlü yola baş vuruyor.

ABD emperyalist sınıfı ekonomik krizlere girdiğinde ilk saldırdıkları kendi ülkesinin işçi sınıfı oldu. Yıllar önce Business Week dergisi bu durumu açıkça ilan etmişti: "Bazı insanlar daha aza kanaat getirmek zorundadır. Acı bir hap olmasına karşın Amerikalıların birçoğu bu hapi yutmak zorundadır ki onlar aza kanaat getirirken büyük işletmelere daha fazla kalabilsin".

Ve bu sınıf savaşımında ABD emperyalizminin önde gelen gazeteleri New York Times ve Wall Street Journal işçilerin durumunun iyileşmeyeceğini övünerek verilerle açıklıyor. Açıklamalarında zenginlerin yüzde 45'inin zenginliklerini ailelerinden miras olarak aldıklarını ve çocukları ailelerinin varlıklarına dört gözle bakarak olmalarını tavsiye ediyorlar.

1950-1970 yılları arasında asgari ücretle çalışanların kazandığı her dolar karşısında yetişkinlerden oluşan nüfusun onbinde biri 162 dolar elde ediyordu. 1990-2003 yılları

arasında ise bu durum yeni bir boyuta ulaştı. Asgari ücretle çalışanların kazandığı her dolar karşısında yetişkinlerden oluşan nüfusun onbinde biri 18 bin dolar elde ediyor.

Gelir dağılımına baktığımızda bu daha açık görülüyor. 1983-2001 yılları arasında yetişkinlerden oluşan nüfusun yüzde 1'i toplam kazançların yüzde 33'ünü ellerinde tutuyorlardı. Diğer bir deyimle



nüfusun yüzde 80'in kazandığından 4 misli kazanç elde ediyorlardı.

Günümüzde ise bu durumun daha da arttığını görüyoruz. 2005 yılı verilerine göre bu fark daha da artarak yetişkinlerden oluşan nüfusun yüzde 1'inin toplam kazançların yüzde 41'ini ellerinde tuttuğunu görürüz.

Tüm bunlar liberal ekonomi siyaseti ve vergi indirimleri sayesinde sağlanıyor. Federal hükümetin her yüzde bir vergi indirimi karşısında zenginlerin, yani burjuvaların, yani emperyalistlerin gelirleri

katlanırken işçi ve düşük gelirli insanların gelirleri artar gibi görünse de gerçek anlamda azalma gösteriyor. Çünkü eğitimden sağlık hizmetlerine bir dizi olanaktan kaybediyorlar.

Örneğin, ABD'de bir tıp öğrencisinin eğitimi için ortalama olarak 200,000 ABD doları, bir mühendis öğrencisi eğitimi için 50,000 ABD doları harcaması gerekir. Ve ABD emperyalistleri başarılı dahi olsa her geliri düşük olan öğrenciye burs vermediğinden birçok düşük gelirli ailelerin çocukları üniversitede okuyamaz durumda oluyor. Hatta geliri "iyi" olan aileler bile okumak isteyen çocuklarının hepsine bu olanağı sağlayamaz durumdadır. Yani emperyalistler için işçi olmak zorunda...

Bizim kuzey Kıbrıs'ta sözde kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almaya çalıştığını açıklayan CTP-DP hükümeti bireylerin kendi ihtiyaçları için yurt dışından ya da güneyden getirdikleri her mal için vergi ödemek zorunda olduğunu açıkladı. Bu karardan kim kazançlı çıkacak? Yurt dışına gitmişken çocuğuna veya ailesine birşey olarak gelen mi yoksa aynı ürünü adaya getirerek yurt dışındaki fiyatının bazen iki misline satan tüccar mı?

Varsın ona okurlarımız karar versin...

# Küba'ya Destek

Dünyanın birçok ülkesindeki 400 aydın deklarasyon yayınlayarak ABD hükümetine Küba'nın bağımsızlığına saygı gösterme çağrısı yaptı.

Aralarında sanatçıların, doktorların ve öğretim görevlilerinin bulunduğu deklarasyon Havana'da basın önünde açıklandı. Deklarasyona öncülük eden François Houtart Dünya Sosyal Forumu üyesi...

Bilindiği gibi ABD emperyalizmi 45 yıldır Küba'ya ekonomik ambargo uyguluyor. Ambargoların etkili olması için 1995 yılında yeni bir yasa daha geçirildi. Bu yasaya göre dünyanın herhangi bir yerinde kayıtlı bir firmanın Küba ile iş ortaklığı yapması karşısında ABD'de mahkemeye sevkedilecek.

Hala hazırda İspanya, Almanya, Fransa ve İngiliz şirketleri gerek turizm gerekse de ilaç sanayiinde Küba ile ortak iş yapıyorlar. ABD tekelleri Küba piyasasını AB tekellerine terk etmeyeceğini de ilan ediyor.

Ağustos ayı başında bağırsak ameliyatı geçiren Fidel Castro'nun ölümünden sora harekete geçmeyi planlayan ABD emperyalizmi Küba'ya karşı saldırı için 600 milyon ABD doları ayırdığını açıklamıştı.

11 Milyon nüfusu olan Küba Sovyetler Birliği'nin çökmesi ile büyük bir ekonomik yıkıntı yaşamıştı. Sanayisini geliştirmek yerine Eski Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği ile anlaşarak bu piyasaya şeker ihraç ediyor ve karşılığında her türlü tüketim ve savunma ihtiyacını karşılayan ürünler alıyordu. Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği'nin çökmesi ile şeker pazarını kaybeden Küba karne ile dağıtımı devreye koyarak insanların yiyecek ihtiyaçlarını hala daha karşılamaya çalışıyor.

Turizm alanında AB tekelleri ile ortaklaşa iş yapmaya başlayan Küba, Venezuela'ya doktor hizmetleri karşılığında ucuz petrol alarak durumunu iyileştirmeye başladı.

Küba ayrıca ilaç ve tıp alanında dünyada önde gelen ülkeler arasında... Ve ABD tekelleri bu alandaki ilerlemelerin AB tekellerine gitmesinden de rahatsız.

Bu nedenle ABD emperyalizmi Miami'de bulunan 600 bin Küba'lı diasporalar (Küba'dan gelip buraya yerleşip kalanlar) aracılığı ile Küba'nın rejimini yıkmayı, ve tıpkı 46 yıl öncesi gibi Küba'yı zengin ABD burjuvalarının kerhane ve kumarhane yerine çevirmeyi amaçlıyor.

Küba'nın bağımsızlığını savunmak onun komünist ya da sosyalist olduğu için savunmak demek değildir. Küba'yı savunmak ABD emperyalizminin 45 yıldır yıkmayı başaramadığı Küba halkının bağımsızlık için onurlu mücadelesini savunmak demektir.

# Şili'de Bakır Madencilerinin Grevi

Beş gün süren grevin ardından dünyanın en büyük bakır maden işçileri ile maden sahipleri maaşları konuşmak için 11'inde tekrar masaya oturdular.

Şili'nin Escondida madeni işçileri %13'lük maaş artışı ve de 16milyon peso (1 peso 0.001708 dolar eder) ikramiye talebinde bulundular. Maden sahipleri ise %3 maaş artışı ve de 8milyon peso önerdi. Dünya bakırının %8'ini üreten bu maden son bir haftada milyolarca

dolar kaybetmiş.

Cuma günü yapılan görüşmeler sonucunda işçi temsilcileri ve de sendika temsiliyeti maden sahiplerinin önerisinin istenen miktarın kabul edilemeyecek derecede altında olduğunu belirttiler.



Bunun neticesinde grevin bir hafta daha devam edeceği açıklandı.

2000 sendikalı işçi çalıştıran Escondida madenin kontrolü altında tutan Londra merkezli Avustralya, Hollanda ve İngiliz ortaklığı Bhp Billiton Plc, dünyanın en büyük maden şirkettir. 3 sene önceki maaş artışı ardından bakır madeni kilo başına 5 kat artmasına rağmen şirket %13'ü madeni çıkarana, işleyen ve de hazırlayan işçilere çok gördü.



# Sosyalist Gözlem

Özdemir Göçer



## BARBARİZM

Dünya tarihinin tanıdığı en vahşi, en faşist iki devleti ABD ve İsrail!

Bunlar için insan canının hiçbir kıymeti yok.

Bu iki devleti yöneten paraya doymaz emperyalistler, kendi ülkelerindeki insanların canına da beş para değer vermiyor.

Kar ve saltanatlarının sürmesi uğruna gözlerini kırpmadan, kadın, çocuk herkesi katledebiliyorlar.

Üstelik kendilerinin de yaşamaya mahkum oldukları dünyanın doğal dengelerini tahrip etmekten de çekinmiyorlar.

Para ve iktidar hırsıyla yoğurdukları kendi pis canlarını bile kendi elleri ile yok etmekte olduklarını göremeyecek kadar gözü dönmüş olan bu canileri durdurmalıyız.

Emperyalist caniler gerçekleştirdikleri tüm katliamları, "barış" adına, "demokrasi" adına yapıyorlar.

Sanki insan hayatına çok önem veriyorlarmış, sanki kaçırılan askerlerin canı onlar için çok önemliymiş gibi!

Hizbullah iki İsrail askerini kaçırmışsa, bu emperyalist barbarlar için iki ücret kölesinin yitirilmesinden başka bir anlam taşımaz.

Ama planlanan barbarca politikalar için iyi bir mazeret teşkil eder! Köleler hiç değilse ölürken işe yaramış olur!

Ortadoğu'da İslami gericiyi besleyip büyüten, emperyalist güçlerdir. Özellikle de ABD!

Taliban'ı da, Hizbullah'ı da, Hamas'ı da yaratan ve kollayan onlardır!

Nedeni çok açık! Emperyalizm kendi varlığını koruyabilmek için her türlü gericiye ihtiyaç duymaktadır.

Bu gerici, dinci örgütler öncelikle Ortadoğu halklarının, emekçilerinin anti-kapitalist, anti-emperyalist uyanışını morfinlemek için emperyalizme

gereklidir.

Sonra da bunların yarattığı bireysel terörü önlemek bahanesiyle emperyalist silah ve cephane endüstrisini canlı tutmak için şarttır.

İslami gericilik sürekli olarak emperyalizmi ayakta tutacak, emperyalizm de İslami gericiliği tekrar tekrar yaratacaktır. Böylelikle ayrılmaz bir ikili oluşturmaktadırlar.

Yoksa mesele İslami akımları silahsızlandırmak olsa, İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi silahsızlandırmak olsa gerekten, yapılacak iş çok kolay değil mi?

İslami gericiliğin elindeki silahların kaynağı ne? Bunlara silahları ve silah yapacak hammaddeyi kim sağlıyor?

Bu kaynağı kurutursanız terörün canına okunmuş olmaz mı?

Kurutun o zaman!

Her türlü silah imalatını durdurun, yasaklayın. Elinizdeki tüm nükleer silahları imha edin. Bunları imal eden üretim araçlarını yok edin!

Bugün Lübnan'a yağdırılan bombaların her biri kaç para? Yüzbinlerce dolar değil mi?

Bu paraları insanları katletmeye ve doğayı mahvetmeye harcayacağınıza, katlettiğiniz bu insanların refahı ve mutluluğu için harcasanız bu insanlar arasında İslami gericiliğin sözü geçer miydi?

Ama olmaz, insanların refah seviyesini yükseltmek, onların eğitim ve bilgi düzeyini artırmak emperyalist patronların işlerine gelmez. Kendi varlıklarını tehdit eden bir durum yaratmak istemezler. İyisi mi ortalık kan revan olsun, vahşet sürsün, yeter ki saltanat devam etsin.

İşte global denilen emperyalizmin perspektifi budur. Bu kadar basit ve olabildiğine de barbarca!

Emperyalistlerin, "globalleşen dünyada" (bu entel dantel ama işe de yaramayan sözleri öylesine kullanıyorlar ki insanın kulağına uygarlık fısıldıyor gibi gelir, halbuki barbarlığı gizlemek için lafların anlaşılmasını güçlendirerek süsleyip püslüyorlar), herşeyi planladıklarını, geleceğimizi bizim için hesapladıklarını sakın ola düşünmeyin.

Bu barbarlar kendi yaşadıkları çevreyi bile mahvedecek kadar burunlarının ucunu göremeyecek durumdadır. Onların planlayabildikleri tek şey, saltanatlarının sürmesi uğruna, sistemin kendi kendini sürekli yeniden ve yeniden üretebilmesini sağlayabilmek için, modern silahların üretilmesi ve katliamların sürmesidir. Dünyayı yönetebilmek için



başka yolları yoktur.

Emperyalist kapitalizm dünyaya sadece bir alanda medeniyet getirebilmiştir!

Eskiden savaşlarda sadece cephedekiler öldü.

Emperyalizm katliamları medenileştirerek artık sadece askerlerin değil, hatta esas olarak savunmasız kadın ve çocuklu çocuğun katledilmesini sağlamıştır.

Emperyalist kapitalizm bu özelliğiyle antik çağ barbarlığından çok daha gelişmiş bir barbarlık düzeyine ulaşmıştır.

Asansör boşluğunda mahsur kalan bir kediciğin yaşamını kurtarmak için olağanüstü çaba harcayan, sivil savunmadan itfaiyeye kadar her türlü kurumu kediciğin kurtuluşu için devreye sokan "uygar" dünya, çocukların göz göre göre İsrail bombardımanı altında katledilişini maç aralarında, deniz kenarında biralarını yudumlayarak, naklen yayında seyretmekte ve kılını kıpırdatmamaktadır.

İşte insan medeniyetinin emperyalist tahakküm altında geldiği nokta bu; BARBARİZM!

Bu barbarlığa karşı kurtuluş ne BM'dedir, ne ABD'dedir.

Kurtuluş tüm işçi emekçi güçlerin, sosyalist, komünist partiler etrafında örgütlenerek ve onların önderliğinde emperyalizme karşı ortak bir cephe güçlerini birleştirmesindedir.

Daha ne kadar zaman emperyalist vahşete seyirci kalacağız?! Bu vahşeti yalnızca seyretmek ona ortak olmak demektir.

Eğer emperyalizme karşı birleşmenin zamanı şimdi değilse ne zamandır?

Tek kurtuluş Kıbrıs'ta ve dünyada emperyalizme karşı birleşik cephe!

# SAVAŞ ÇIKTI! HAYDİ ANTI-EMPERYALİST OLALIM!

Dünyanın savaş çıkırtkanları burjuva-emperyalistler, özellikle krizlere girdikleri oranda seslerini yükseltmeye, daha doğrusu kan akıtmaya başlayınca, herkes emperyalizme karşı oluveriyor, emperyalizmin ve patronların kan emiciliğinden, insanlık düşmanlığından dem vurmaya başlıyor.

Bunun en güncel görüntüsü de İsrail'in Lübnan'a saldırıları karşısında ülkemizde ve dünyada gelişen protesto eylemleri...

Bu anti-emperyalizm nasıl birşeydir ki, komünizmin direkt ya da indirekt düşmanı olan ve burjuva kuyrukçusu siyasetin takipçileri emperyalizme karşı oluveriyorlar?

Barbarlığa Karşı Halk Dayanışması'ndan tutun da, bir zamanlar ülkemizdeki sosyalist hareketin kuyusunu kazmaya çalışan ve hala daha bu amacı güden Türkiye Komünist Partisi'nin ülkemizdeki resmi açılımına, burjuva-emperyalist siyasetin azılı savunucusu olan KSG-KSP dışındaki partilerden, gazetelerden burjuvalarla kol kola hareket eden iktidarların koruyucuları olan derneklere kadar herkes emperyalizme karşı mücadelenin yükseltilmesinden bahseder ve eylem yapar oldu son zamanlarda.

Burjuvalar işçilere, emekçilere, halklara

acımasızca saldırıp onları katletmeye başlayınca anti-emperyalist oluvermek burjuva-emperyalist siyaset savunucuları tarafından moda oldu herhalde.

Dünyaya kan kusturan burjuva-emperyalistler tanklarıyla, toplarıyla, uçaklarıyla, üsleriyle, askerleriyle ülkemizde bulunmaktadırlar ve ülkemizi bölünmüş ve savaş tehdidi altında tutmaya devam ediyorlar. Tüm bu burjuva-emperyalist güçler aleyhine tek bir söz dahi söylemekten kaçınan, dahası, onların arasında tercihler yaparak Kıbrıs işçilerine, emekçilerine, halkına zarar veren burjuva-emperyalist siyaset savunucuları, bu zararlı siyasetlerini devam ettirmekte hala daha son derece kararlıyken, onların anti-emperyalizm söylemlerinin ne derece samimi ve gerçek olduğunun, onların gerçekten emperyalizme karşı olup olmadıklarının muhasebesinin yapılması gereklidir.

Adamızdaki ve dünyamızdaki sorunların sorumlusu burjuva-emperyalist sistemdir ve bu sistem sona erdirilmeden de bu sorunun ve sorunların ortadan kalkmayacağı aşikardır.

Ülkemizdeki sorunların sorumlusu da, Lübnan'ı, Filistin'i, Irak'ı kana bulayan yerli ve yabancı burjuva-emperyalist güçlerdir.

Sorunun çözümü ise, devamlı vurguladığımız gibi tektir: Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti!

Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti'nin zaferi için mücadele edilmediği oranda, ne ülkemizdeki sorun ortadan kalkacaktır, ne de ülkemiz savaş tehdidinden kurtulabilecektir. Aynı şey bölge ülkeler için de geçerlidir.

Dolayısıyla, Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti'nin zaferi için çalışmayan, aksine; komünizm adına yahut direkt komünizm karşıtı siyasetlerle burjuva-emperyalist sistemin bir şekilde devamını sağlamaya hizmet eden siyasetler de, tutarlı anti-emperyalistler değil, nabza göre şerbet veren ikiyüzlü burjuva kuyrukçularıdır!

Gerçek anti-emperyalistler, emperyalist savaşlara karşı çıkarken, her geçen gün bu sistemin sonunu hazırlamak için canla başla çalışanlardır. Ülkemizde bunun için tek çalışan da KSG-KSP siyaseti ve onun takipçileridir.

Gerçek anti-emperyalistler, Anti-Emperyalist Birleşik Cephe için çalışanlardır.

Herşey Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti için!



# Al Sana İndirim!

Bakanlar Kurulu geçtiğimiz günler içinde toplandı ve bu toplantıda birçok karar aldı. Hükümet Sözcüsü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Salih Usar'ın yaptığı açıklamada, navlun ücretin kalkması, basın kartlarının artık devlet tarafından verilmemesi, kişisel amaç için getirilen mallara konulan vergiler, asgari ücretin onayı gibi konular tartışılıp, onaylandı.

Geçtiğimiz ay içerisinde akaryakıtta yapılan zam, maaşı 860 YTL olan asgari ücretliyi yeterince etkilemiş olmasına rağmen, geçtiğimiz gün elektriğe de yapılan zammın asgari ücrete tabi tutulan yüzlerce işçiyi iyice sarstı. "Yüce Devletimiz" asgari ücretlinin cebine bir verip on almaya yeniden başladı. Hem de göz boyayarak... "Haa, bakın maaşınıza zam yaptık, biz sizin iyiliğinizi düşünen bir hükümetiz. Biz sizin her şeyiniziz" derken, diğer taraftan da "Hadee, verin verdiğimiz fazlasını. Ne yani, yetmez size o maaş?" diye dalga geçer oldular bizlerle.

Tüm bunlar olurken baktı ki halk hareketlenmeye devam ediyor, o "Yüce Devletimiz" Navlun ücretlerini kaldırdı ve halkımızı güya kandırdılar...

Peki nedir bu "Navlun Ücreti"? Navlun ücreti, yol, deniz ve hava taşımacılığı sırasında yapılan masrafların toplamının adıdır. Örneğin, bir gemi veya uçak, Kıbrıs limanlarına geldiğinde, her kargonun bir taşımacılık ücreti vardır. Bu ücret o kargonun kıymetine yansıtılır ve ortaya yeni bir kıymet çıkar. İşte bu navlun ücreti, yansıtılmış mal kıymetidir ve gümrük vergisi bunun üzerinden tespit edilir.

Peki ama şimdi bu sorunun sorulması gerekir: Bu vergi, piyasaya



sürülen mallardan düşülerek ne kadar bir indirim olacak? Ya da, asgari ücret ile "geçinmeye çabalayan" yüzlerce işçi, emekçi için bu vergi indirimi, hayatlarını ne kadar düzletecek? Ve

yaşanası bir düzene sokacak?

Tüccara yapılan bu tip indirimler, emekçilere ne kadar yansır veya yansıyacak? Bu sadece tüccarların ödediği vergileri azaltmaya yarar. Yani elektriğe ve akaryakıtta vergi zammı yüklerken, tüccarın vergi yükünü hafifletiyorsunuz. Bu indirimler elektrik ve akaryakıt zammı dolayısıyla, tüccara getirdiğiniz vergi yükünü azaltmak adına sadece tüccardan özür dilemektir. Ya çalışan bodro mahkumları ve asgari ücretliler??

Asgari ücrete yaptınız 80 YTL zammı ve ülkeye, "bakın biz neler yapıyoruz" diye halkın gözünü boyuyorsunuz, hemen arkasından petrole %23'lük bir zam ve o da yetmez gibi geçen gün de elektriğe yüksek miktarlarda zam yaparak, yaşama sıkıntısı çeken asgari ücretlinin omuzlarına bir o kadar daha yük yüklediniz!

Hepsi yetmezmiş gibi Bakanımız Salih Usar, geçtiğimiz günlerde, yüzünde büyük işler yapmanın gururu ile açıklamasını yaptı; Navlun ücretin kalktığını açıkladı. Aferin, büyük bir iş başardınız sayın Usar ve ekibi... Artık asgari ücretli rahat bir şekilde yaşayabilir!

Yeter artık göz boyadığınız. Bu yaptıklarınız ile daha ne kadar bu düzeni sürdüreceğinizi sanıyorsunuz ki? İşçiler, emekçiler, elbet sizi devirmesini öğrenecektir.

# ELEKTRİKSİZ KALIYORUZ!

Bakanlar Kurulu'nun 9 Ağustos'ta yaptığı toplantıya göre aldığı karar uyarınca, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarına %15'ten %65'e varan zam yapıldı.

Alınan karara göre 250 kilowatt saat için (KWS) %14(0.14 YTL'den 0.16 YTL'ye), 250-500 KWS için %12 (0.17 YTL'den 0.19 YTL'ye), 501-750 KWS için %24 (0.17'den 0.21 YTL'ye), 751 KWS ve üzeri için %65'lik (0.17'den 0.28 YTL'ye) bir zam sözkonusu.

Yapılan astronomik elektrik zamları konusunda KIB-TEK'in yaptığı açıklamada ise bir yandan gerçekleri dile getirmekte, diğer yandan da tüyler ürpertmektedir;

"Yapılan artışlar maliyeti karşılamaktan uzaktır, yakıt fiyatlarındaki artış ve azalışa göre tarifeler yeniden ayarlanabilir"

Kıbrıs'ın kuzeyi, dünyanın en pahalı elektriğinin kullanıldığı yerlerden birisidir.

Bunun çeşitli nedenleri vardır.

Öncelikle, iş başına gelenler, elektrik üretiminde verimli olanı değil, kârlı olanı tercih ettiklerinden dolayı varolan santraller elektrik yükünü çekememekte ve ülke sık sık elektrik kesintileriyle karşılaşmaktadır.

Ülkedeki elektrik sorununu çözmek için "yola çıkanlar", ülkenin bırakın 3-5 yıllık elektrik sorununu çözmeyi, şu andaki sorunun bile içinden çıkılmasına imkan vermeyen santraller almaktadırlar.

Yani yine verimli ve halka yararlı olanı değil, Finlandiya'nın bilmem hangi şirketleriyle yaptıkları anlaşmalarla, ülkedeki elektrik sorununu çözemeyecek, daha şimdiden kapasite açısından eksik kalacağı ayan beyan ortada olan santralleri almakla bu iddiamızı bir kere daha kanıtlamaktadırlar.

KIB-TEK başkanı Ahmet Hüdaoğlu'nun zamlar üzerine yaptığı açıklamada gerçekçi bulduğumuz nokta ise, dünya emperyalist sisteminden ve ülkedeki kapitalizmden

kaynaklanan (Hüdaoğlu bu noktaya değinmese de!) için özünde yatan budur) yakıt fiyatlarındaki artış ve azalışın elektrik başta olmak üzere yaşamın her alanındaki ihtiyaçlarda zamlara neden olmasıdır.

Ve aslında Hüdaoğlu, bu elektrik zamlarına yeni zamların da ekleneceğinin sinyallerini vermektedir.

Elektrik sorununun köklü çözümünde atılacak ilk ve en önemli adım, ülke ekonomisinin emperyalist krizlerden, kapitalizmin çıkmazlarından etkilenmesine olanak vermeyecek yeni bir ekonomik sistem kurulmasından geçmektedir.

Akaryakıt fiyatlarındaki en ufak bir oynama, yaşamımızın her alanındaki ihtiyaçlarımızın pahalanmasına ve alım gücümüzün düşerek insanlarımızın yaşamının sefaletle sürüklenmesine neden olmaktadır.

Kimilerine göre beylik bir laf gibi gelebilir ama, dünya emperyalist sistemi ve Kıbrıs'taki kapitalizm varolduğu sürece de, bu ekonomik dalgalanmalar, bizlere yine zam ve yoksulluk olarak yağacaktır.

Elektrik sorununu çözmekteki önemli adımlardan birisi de, birinci adımla bağıntılı olarak, kârlı olana değil, verimli olana yatırım yapmaktır.

Yani ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamayacağı açıkça belli olan santrallere milyon dolarlar yatırmak yerine, ihtiyaca yönelik, ekonomik, verimli tesisler üretmek durumundadır.

Rüzgar enerjisinin kullanılması, deniz suyundan elektrik üretiminde yararlanılması gibi birçok imkan, burjuva baylarımızın kâr kapısını daha fazla aralamadığı için olsa gerek ki, değerlendirilmemektedir.

Hiçbir sıkıntı içinde yaşamayan patronlar, daha fazla kâr elde etmek için halkımızı elektriksizliğe ve ağır zamlarla boğuşmaya zorluyorlar!

Bu devran değişmek zorundadır!

## Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek Gazetesi Abonelik Formu

İsim-Soyisim:

Adres:

Yaş:

Öğrenim Durumu:

Meslek:

Telefon Numarası:

İstenilen

Abonelik Süresi

13 Sayı (13 YTL.)

26 Sayı (26YTL.)

52 Sayı (52YTL.)

Tarih:

Abonenin İmzası:

Bilgi için Abone Sorumlusu Canan Onurer Tel No: 0542 859 35110

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



**SOSYALİST GERÇEK**

Sahibi: Kıvılcım LTD.

Posta Adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sok.

No:5 Kızıldaş Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 70 680

Fax: 0392 22 70 681

Basıldığı Yer: Toplumcu LTD.

Adres: Cengizhan Sok. No:7

K.Çiftlik Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 74 872

Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net> E-mail: [info@KibristaSosyalistGercek.net](mailto:info@KibristaSosyalistGercek.net)