

KSP GENÇLİK BİRİMİ'NDEN EYLEM DEĞERLENDİRMESİ

Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi, 2 Ağustos'ta yapılan İsrail'in Lübnan saldırıları nezdinde emperyalist savaş

karşıtı eylemi değerlendirdi. KSP Gençlik Birimi'nin eylem değerlendirmesini aynen yayınlıyoruz. *Sayfa 3'te*



Kıbrıs'ta

Haftalık Siyasi Gazete



SOSYALİST GERÇEK

4 Ağustos Cuma 2006, Yıl 10, Sayı:214 Fiyatı:1 YTL. (KDV dahil) İngiltere: 50 p.

**YAŞASIN ANTI-EMPERYALİST
BİRLEŞİK-CERPHE HÜKÜMETİ!**
**ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ
ΑΝΤΙ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!**

Emperyalizme Karşı



■ Tüm değerlendirmeler Emperyalizme karşı mücadele edilmesi gerektiği noktasında düğümleniyor...

■ Genel bakarsak;
İsrail'in Filistin'e, Lübnan'a saldırısı,
ABD'nin Irak'ı işgali,
İran'ın, Kuzey Kore'nin diğer emperyalist güçler gibi nükleer silahlara ulaşma arzuları,
Büyük güçlerin bunları engelleme uğraşı,
Paylaşılmış dünyamızın tekrar ve tekrar paylaşılması için emperyalistler arasındaki tüm dalaşmalar,
"Barış" zamanlarında dahi tekeller arası rekabetin halkları açlığa, hastalıklara, ölümlere sürüklemesi,
Ve...

■ Adamıza bakarsak;
YTL'nin değer kaybı ile bir gecede işçi, emekçi ve yoksulların cebinden %30'a yakın kayıp için sesini çıkarmayan hükümet,
İşverenlere devlet kasasından bağışlarda bulunurken asgari ücrete yapılan %10'luk bir zamlarla davul zurna çaldırıldı!
Ardından akaryakıtta yüzde 18-23 zamlarla zaten zor durumdaki halka bir tokat daha attı...

■ Bunlar yaşadığımız sistemde önlenemez!
Geçici olarak belki iyileştirilebilir ama önlenemez!
■ Savaşlardan, sömürüden, açlıklardan kurtuluşun tek yolu;
Kapitalist-emperyalist sisteme karşı mücadeleden geçer!
Gerisi günü kurtarmaktan öteye gidemez!

OKU-OKUT-ELEŞTİR-ABONE OL
Bu Gazete Siz Emekçilerin...

EMPERYALİST SAVAŞA KARŞI ORTAK EYLEM!

Dünya burjuvazisinin yakın geçmişten itibaren tekrar krizlerle boğuşmasının sonucunda her zaman olduğu gibi emperyalist savaflara başvurusu, yine her zaman olduğu gibi dünya işçi-emekçi halklarını vurmaya, onlara kan, gözyaşı, açlık, sefalet getirmeye devam ediyor.

Burjuvazinin insanlık düşmanı olduğu, insan canını hiçe sayması, insan canıyla oyun oynaması, kendi çıkar dalaşı yüzünden insanların canlarına kastetmesi, krize girdiğinde çıkardığı emperyalist savaflarla gün be gün su yüzüne çıkmaya, tüm dünyanın gözüne mertek gibi batmaya devam ediyor.

Burjuvazinin girdiği krizlerden kurtulmak için başlattığı emperyalist savaflar zincirine son olarak İsrail'in Lübnan'a saldırısı eklendi. Filistin'de, Lübnan'da ve dünyanın birçok yerinde katledilen insanların ve her an üzerine bomba düşebileceğini gören dünyadaki herkesin bu emperyalist savaflara tepkisi de gün geçtikçe artıyor.

Dünyadaki bu gelişmeler ışığında, İsrail'in Lübnan'a saldırısını protesto amacıyla adamızda da kendine ilerici, devrimci, yurtsever, sosyalist, komünist diyen birey, grup ve örgütler de 2 Ağustos'ta saat 18:00'dan yaklaşık 20:00'a kadar süren bir eylem örgütlediler.

Eylemi organize eden örgütler arasında Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi, E.K.İ.M. Kültür Sanat Üretim Merkezi, YKP Gençlik, BKP Gençlik Kolları, Baraka Kültür Merkezi, Yurtsever Cephe Kıbrıs İnisyatifi, DAÜ Öğrenci Birliği, KGP ve Türkiyeli devrimciler yer aldı.

Eylemde, "Kahrolsun ABD Emperyalizmi, Katil ABD Ortadoğu'dan Defol, Kahrolsun Faşizm, Emperyalizme Karşı

Omuz Omuza, Viva Phalestine, Lübnan Halkı Yalnız Değildir" gibi sloganlar atıldı.

Eylemi örgütleyen örgütlerin Amerikan Elçiliği önünde okudukları ortak basın bildirisini aynen yayınlıyoruz:

ORTAK METİN

Haftalardır askerlerinin kaçırdığı bahanesiyle, Lübnan'a saldıran İsrail'in vahşetine tanık oluyoruz. Uyguladığı "devlet terörü" ile kardeş Filistin halkına kan kusturan, uygarlığın beşiği diye anılan bu coğrafyayı ezilen halkların mezarına çevirmeye çalışan İsrail, şimdi de altında topladığı ülkelerin etkinliğini azaltmak için, bölgeyi rahatlıkla sömürebileceği, "Dikensiz Bir Gül Bahçesi" haline getirmek için gencinden yaşlısına, kundaktaki bebeğine varana kadar ezilen halkların tepesine bomba olup yağıyor.

Biz bu filmi daha önce de görmüştük. Vietnam'da, Kore'de görmüştük örneğin. Emperyalizmin "Psikolojik Savaş" çerçevesinde, Anti-Komünist kara propagandası ve iğrenç demagojileri eşliğinde kendi tekerine çomak sokmaya ant içmiş yurtseverlere, devrimcilere, komünistlere ve ezilen halklara nasıl saldırdığını daha önce de görmüştük. O kadar uzağa da gitmeye gerek yok aslında, daha dün Afganistan'a Irak'a demokrasi ve özgürlük götürceklerini söylediler. Bu emperyalist demokrasinin sonucu ise kandan, işkenceden, ölümden başka birşey değildi. O çok eleştirdikleri diktatörlere rahmet okutarak bölgeye ve dolayısı ile bölgenin zenginliklerine el koyup işbirlikçi



Sayılsız askeri üsle, batmayan bir uçak gemisine dönüştürülen adamız geçmişte olduğu gibi günümüzde de emperyalizmin kirlili oyunlarına alet edilmektedir. Ülkemizdeki askeri üslerin varlığı, Kıbrıs'ta olduğu gibi, Ortadoğu'daki barışın da önündeki en büyük engeldir.

Ve yine bugünlerde Kürt illeri kastedilerek "İsrail gibi yaparız" mesajı ile gözdağı vermek isteyen güçler Kürt ve Türk halklarının kardeşliğine darbe vurmaya çalışarak klasik inkar ve imha siyasetini sürdürüyor. Şu unutulmamalıdır ki İsrail gibi yapmak İsrail olmaktadır. Türkiye coğrafyasında yaşayan halklar buna asla izin vermeyecektir.

Bizler Kıbrıslı, Türkiyeli Kürt ve Türk yurtseverleri, ilericileri, devrimcileri ve komünistleri olarak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı karşısında sessiz kalmayacağımızı ilan ediyoruz. Ve bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. Kararlıyız, emperyalizm seni yeneceğiz!

Katılımcılar: Baraka Kültür Merkezi, BKP Gençlik Kolları, DAÜ Öğrenci Birliği, E.K.İ.M. Kültür Merkezi, KGP, KSP Gençlik Birimi, Yurtsever Cephe Kıbrıs İnisyatifi, YKP Gençlik, Türkiyeli Devrimciler

yerli yönetimleri iş başına getirdiler.

ABD emperyalizminin Ortadoğu'daki gölgesi ve jandarması olan İsrail, Filistin halkına uyguladığı barbarlığı, bugün Lübnan ve çevre ülkelere bomba yağdırarak halkları daha fazla ölüm, gözyaşı ve yıkıma mahkum ediyor. İşgalin bilançosu bine yakın insanın öldürülmesi ve yüzbinlerce insanın mültecileştirilmesidir.

KıbrıslıTürk ve Kıbrıslırum toplumlarının birlikteliğini bozan emperyalizmi iyi tanıyoruz. Ve yine iyi biliyoruz ki halkların birbirleri ile bir sorunu yoktur. ancak egemenlerin çıkarları birbirleri ile çatışır ve bu çatışmayı halklar arası bir sorun gibi gösterirler.



KSP GENÇLİK BİRİMİ'NDEN EYLEM DEĞERLENDİRMESİ

Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi, 2 Ağustos'ta yapılan İsrail'in Lübnan saldırıları nezdinde emperyalist savaş karşıtı eylemi değerlendirdi. KSP Gençlik Birimi'nin eylem değerlendirmesini aynen yayınlıyoruz.

Dünya burjuvazisinin krizlerden kurtulmak için haksız savaşlarla insan canına kastettiği zamanlardan birini daha yaşadığımız şu günlerde, ülkemizden de İsrail'in Lübnan'a saldırılarını protesto amacıyla gerçekleştirilen ortak bir eylemle ortak bir ses çıktı. Gerçekleştirilen ortak eyleme katılımın, ülkemizin içinde bulunduğu apolitik rüzgara rağmen oldukça sevindirici olduğunu gördük.

Ülkemizde uzunca bir aradan sonra emperyalist savaşa karşı ortak bir eylemin gerçekleştirilmesi, umut ve mutluluk verici bir gelişmedir.

Dünyanın her yerinde işçilerin, emekçilerin ve ezilen halkların burjuvazi tarafından maruz kaldığı şiddete, zulme, baskıya, kana, gözyaşına sessiz kalmamak, kendine ilericiyim, demokratım, devrimciyim, sosyalistim, komünistim diyen her birey, grup ve örgütün başlıca görevlerindedir.

Bu görevi bir nebze de olsa yerine getirip hatırlamaya ve hatırlatmaya çalışan bu ortak eylem, oldukça olumlu bir faaliyettir.

Fakat elbette kendine ilerici, demokrat, devrimci, sosyalist, komünist diyenlerin görevi burada bitmemekte ve bununla sınırlı kalmamaktadır.

Ülkemiz emperyalist zincirin halkalarından birisidir ve bu ortak eylemlilikler ülkemizden emperyalizmi def etmeye dönük olarak da artarak devam etmelidir. Emperyalist barbarlığa karşı olan herkes, ülkemizdeki emperyalist hegemonyaya karşı bir cephede birleşmeli ve onu alaşağı etmek için canla başla mücadele etmelidir. Buna dönük olarak Partimizin Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti programı halen geçerliliğini ve günün sloganı olma

özelliğini ve zorunluluğunu korumaktadır.

Anti-emperyalist ortak eylemlilikler güçlendirilerek devam etmeliyken, ortak eylemlerde, eylemi organize eden birey, grup yahut örgütlerin hepsi de eylem öncesi alınan kararlara uymak zorundadırlar.

Gerçekleştirdiğimiz eylem öncesi görüşmelerimizde, Partimizin alınan kararların dışına çıkabileceği endişesi bazı örgütler tarafından dile getirilmişti. Fakat bunların yersiz ve/veya önyargı olduğu, Partimizin eylemle ilgili alınan bütün kararlara uymasıyla tekrar kanıtlandı. Partimiz ortak eylemliliklerde alınan kararlara her zaman uymuştur, ve uymaya da devam edecektir.

Ancak ne yazık ki gerçekleştirilen bu son ortak eylemde bu konuda bazı sıkıntılar yaşanmıştır. Eylem öncesi yapılan toplantılarda bazı örgütlerin "eylemde hiç bir örgütün bayrağı taşınmasın" yönündeki önerilerini KSP Gençlik Birimi olarak bizler benimsemedik ve her örgütün kendi özgür duruşu ile bu eylemde yer almasının en doğru yöntem olacağını belirttik. Fakat eylemi örgütleyen yapıların çoğunluğu farklı yönde görüş koydukları için bizler de bu karara uyduk ve eyleme herhangi bir bayrak götürmedik. Bunun yanında yapılan toplantılarda ortak sloganların belirlenmesi ve belirlenecek bir slogan sorumlusunun ortak sloganları attırması kararlaştırılmıştı. Bu konuda sorumluluğu toplantıya Baraka Kültür Merkezi adına katılan arkadaş aldı. Belirlenen sloganlar ise şöyleydi: "Kahrolsun ABD Emperyalizmi!" "Katil ABD Orta Doğu'dan Defol!" "Yaşasın Halkların Kardeşliği!" "İşgallere Karşı Omuz Omuz!" "Son, son, son, İşgallere son!" "Lübnan Halkı Yalnız Değildir!" "Üstlere El Konsun, İngiltere Defolsun!"

Ne yazık ki bu sorumluluğu üzerine alan arkadaşımız belirlenen sloganlara uymamış ve "Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!" "Kahrolsun İsrail, Yaşasın Lübnan!", "Katil ABD, İşbirlikçi CTP!", "Ayıya Dayı Demeyeceğiz!" gibi eylemin anlamına uygun olmayan sloganlar



attırılmıştır.

Atılan bu sloganlar içerisinde KSP Gençlik Birimi olarak bizlerin sahiplendiği ve desteklediği sloganlar bulunmaktadır, örneğin burjuvalar arası tercih yapmak olan Lübnan devletini destekleyici sloganları kabul etmemiz mümkün değildir.

Bizler en az Baraka'lı arkadaşlarımız kadar CTP'yi eleştirenlerdeniz. Fakat biz sadece CTP'yi değil diğer birçok örgütü de aynı konuda eleştirmektediriz. Örneğin "iyi" ve "kötü" diye ayrıştırılan emperyalistler arasında tercih yapıp AB emperyalizmini gözlerden saklayanları, ya da güneyde hükümetin büyük ortağı olan ve ABD'ye Kıbrıs karasularını ve hava sahasını askeri amaçlı kullanımına izin veren AKEL'le ortak deklâryonlara imza atanları...

Bu noktada bize göre slogan attırmakla görevlendirilen Baraka'lı arkadaşımız alınan kararlara uymamakla ciddi bir güvensizlik yaratmıştır ve bundan sonraki ortak eylemlerde bunlar dikkate alınmak durumundadır.

Eylemin bir diğer önemli yönü ise toplantılara katılıp alınan kararlara onay veren BDH Gençlik Komitesi'nden arkadaşların daha sonra "biz fikrimizi belirtip onay vermediğimiz yerlere karşı çıktık ama bunu kabul ettiremedik!" şeklinde bir yaklaşımla eylemden son anda çekilmeleri dikkate alınmalıdır. BDH bunu daha önce de yapmıştır ve "komünizm propagandası içeren eylemlere katılmayız" şeklinde bir açıklama getirerek tavırlarını ortaya

koymuşlardı. Bu son eylemdeki tavırları ise sorumluluğu kendileri dışında toplantıya katılan örgütlere yüklemeye çalışmaktan başka bir şey değildir.

Ve son olarak eylemin bir diğer dikkate alınması gereken yönü gerek eylem öncesi bir örgüt temsilcisini Polis Merkezi'ne çağırarak adeta işima almaya çalışan, gerekse eylem sırasında eyleme katılan Türkiye kökenli emekçileri sürekli taciz edip korkutmaya çalışan sivil polislerin tavırlarıdır. Bu yaşananlar "Polis Devleti"nin hala daha devam ettiğinin ve gerekli olduğunda her türlü uygulamaya başvurulabileceğinin göstergesidir. Bu noktada eylem sırasında tedbirli davranıp gerekli önlemleri alan örgüt sorumlularını kutlamak gerekmektedir. Ve bundan sonraki eylemlerde bu konuları daha ciddi ele alıp gerekli tedbirler alınmalıdır.

Tüm bunları dikkate alarak, yerli ve yabancı burjuvaziye ve onların emperyalizmine karşı ortak mücadele yükseltilmeli, ülkemizin emperyalizmin boyunduruğundan kurtulması için birleşik bir cephede doğru mücadele zafere taşınmalıdır.

Gelecek işçi sınıfının öncü mücadelesi ve bu mücadeleye önderlik eden devrimci yapıların elinde şekillenecektir. Ve İsrail'in, ABD'nin, AB'nin, TC'nin ve tüm diğer irili ufaklı tüm emperyalistlerin saldırganlıkları bu şekilde engellenip yok edilecektir.

**Kıbrıs Sosyalist Partisi
Gençlik Birimi (a)
Kamil İncirilli**

Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



**Vergimizi Ödüyoruz,
Yine de 860 YTL
Asgari Ücretle
Çalışmaya Mahkum
Ediliyoruz!**

www.radyoekim.com

**Emeğin Kurtuluşu İçin Mücadelede
Emeğin Sesi Radyo Ekim**

www.OzgurKibris.net

**Özgür Bir Kıbrıs İçin mücadelenin, İnternetteki
Adresi Yeni Kurulumu İle Yine Sizlerle...**

İngiliz Üsleri'nden İsrail ve ABD'ye Destek!...

RADYO E.K.İ.M'den bir yazı
<http://www.radyoekim.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2> adresinden alınmıştır.

Ülkemizin güneyinde senelerdir varlığını sürdüren ve adamızın %5 lik bir bölümünü işgali altında tutan İngiliz Üsleri dünyayı katleden ABD ile İngiltere'nin ve ABD'nin Ortadoğu'daki en büyük müttefiklerinden birisi olan İsrail'e askeri destek amaçlı bir şekilde ülkemizi kullanmaya hazırlanıyorlar...

Gazetelerde verilen bilgiye göre bölgeye normal zamanlardaki gidiş gelişlerden çok daha fazla uçağın giriş çıkış yaptığı ve bunların İngiltere Gatwick havaalanı üzerinden yapıldığı belirtilirken ada halkının huzursuz edildiğinden bahsediliyor...

Sevgili ülkemiz insanları...

Lübnan'da, Filistin'de, Felluce'de, Irak'ta ve kimbilir yarın İran ve Suriye'nin de yok edilmeye çalışıldığı bir emperyalist dünya sisteminde yaşıyoruz...

"Büyük demokrasi getiricisi" Amerika ve onun Ortadoğu'daki en büyük destekçilerinden birisi İsrail son dönemde gözünü bütün dünyanın da bildiği gibi Lübnan'a çevirdi...

"Sivil insanlara zarar vermeyeceğiz!" diye diye resmi rakamlara göre 700 den fazla insanı yok eden ve daha birçok kayıtlara geçirilmeyen binlerce

insanın öldüğü bu ülkeye saldırıların sebebi ortadadır...

Daha fazla petrol...

Daha fazla toprak...

Daha fazla sömürü ve talan...

Daha fazla imtiyaz alanı...

Aynen bizim ülkemize zamanında yaptıkları gibi ve aynen şu anki var olan statüko gibi...

Şimdi ise bu emperyalist kan dökücüler bizim adamız topraklarını kullanarak Lübnan'a saldırı yapmak istiyorlar!

Bizim topraklarımızda korudukları üs'lerini başka ezilen uluslara saldırarak onları yok etmek istiyorlar...

NATO ve AB de bunlara destek vermekten çekinmiyor...

NATO'nun birçok milletyten gelmiş askeri Güney Kıbrıs'daki askeri üslere kovuşlanarak Lübnan'a saldırı yapmaya hazırlanıyor...

Sevgili ülkemiz insanları...

Kıbrıs bizim ülkemizdir...

Kıbrıs Kıbrıs Halkı'nın ve emekçilerinin ülkesidir...

Lübnan Halkı'na ve topraklarına yaptıkları bu saldırıların birde bizim ülkemizi kullanarak yapacakları desteğe izin vermemeliyiz...

Buna göz yummak, bu olaya sessiz kalmak resmen İsrail ve ABD poletikalarına destek vermek onların Kıbrısımızı kullanarak bütün dünya halklarına ve emekçilerine

yapacakları kan dökücü oyunlara destek vermek demektir...

Onlar adamızın bölünmüşlüğü ile bu adada bu üsleri barındırıyorlar...

Onlar bu adanın bizlerin olmasına Kıbrıs Halkına ve emekçilerine vermek istemeyip, kendi istedikleri şekilde bizleri yönetmek, istedikleri ülkeyi bizim adamız üzerinde korudukları üs'ler ile işgal etmek kan dökmek istiyorlar...

Emperyalizm zincirinin bir halkası olarak bizim adamızı kullanıyor, bizleri de yok etmeye çalışıyorlar...

Buna izin vermemeliyiz...

Bu insanlık düşmanı suça karşı bütün sivil toplum örgütlerinde sendikalarda sesimizi en yükseğe çıkartmalı ve adamızın bu İngiliz, AB, NATO, ABD, İsrail oyununu teşhir etmeli bizim adamızın nasıl bunlar tarafından kullanıldığını her tarafta haykırmalıyız...

Öbür yandan Türkiye ve Yunanistanın da durumu malum...

Türkiye ve Yunanistan NATO aracılığı ile Lübnan'a yapılan saldırıda güya "barış gücü" adı altında bölgeye sızma ve toprak ganimetleme peşinde koşuyor ve ABD'nin ve İsrail'in müttefikleri konumlarını ustaca korumaktan kaçınmıyorlar...

Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda Lübnan'a yapılan saldırıyı kınamak bir kenara dursun NATO aracılığı ile bölgeye girip NATO'ya yani İsrail'e açık destek



**British Bases
in Cyprus
Conventional Region**

vereceğini açık açık beyan ediyor...

Senelerdir bizim ülkemizi parmağında oynattığı gibi başka ülkelere de bu bize yaptıklarının aynılarını yapmaya çalışıyorlar...

Buna izin vermemeliyiz...

Toplumsal direnişi, sesimizin örgütlü bir şekilde çıkartabildiğimiz her yerde çıkartabilmeli ve emperyalizmin bu oyunlarına karşı en devrimci şiddette direnişi gösterebilmeliyiz...

Ülkemizi İsrail ve ABD'nin vampirlerinin kan emici oyunlarına ve poletikalarına alet ettirmemeli ve karşı çıkmalıyız...

Yaşadığımız düzende, bizleri bölen bizim insanlarımız arasında kavgalara sebep olan adamızı bölen bu güçlerin bizlere yaptıkları bu oyunlara son vermeliyiz...

Onların burjuva-emperyalist işbirliğini, bütün barış güçlerini, işgal karşıtı güçleri, halk ve emekçi güçlerini toparlayarak sesimizi yükseltmeliyiz ve bu oyuna karşı gelmeliyiz ve ülkemizi bu oyuna alet ettirmemeliyiz...

Başka Askeri Üs İsteyen Var mı?

Geçtiğimiz gün "The Washington Times" isimli bir Amerikan gazetesinde ilginç bir haber yayınlandı ve bütün Ada halkı ve emekçileri olarak haberi şaşkınlıkla okuduk...

Haberde Fransız ve Kıbrıs dışişleri bakanlarının oturup gir görüşme yaptığı ve bu görüşmelerin devam edeceği belirtilirken gelecek haftalarda bir görüşme daha yapılacağı verildi...

Gazete verdiği haberde Fransa'nın, Kıbrıslı Rumlardan Baf kenti yakınlarındaki Andreas Papandreu Hava Üssü'nün sürekli kullanımını istediğini de belirtti.

Bunların yanında Fransız ve Rum Muhafız Ordusu ile ortak tatbikat ve eğitim düzenlemeyi de aralarında konuştukları haber içerisinde yer aldı...

İlginç gelişmeler..

İngiliz üsleri yetmezmiş gibi, NATO'nun, AB'nin orduları

adamızın her yanında varlığını korumaları sorun çıkartmıyormuş gibi bir de Fransız üsleri geliyor sıraya...

Hey gibi koca AKEL hey...

Nerde o eski "anti-emperyalist" AKEL yönetimi nerde bugün Fransız ordularına yani başka bir AB ve NATO ordusuna güzelim adamızda yer vermeyi kafasına koymuş AKEL...

Hani derler ya bazen "görmedik duymadık bilmedik..."

İşte aynen böyle bir poletika izliyorlar günümüzde...

Amerikan emperyalizmi'nin, AB emperyalistlerinin amacı, Türkiye, Yunanistan, İngiltere kan emicilerinin amacı da zaten aynı değil mi?...

"Daha fazla üs ! Daha fazla asker ! Daha fazla siyasi ve askeri rant!"

HEM DE BİZİM ÜLKEMİZ
KIBRIS ÜZERİNDEN...

Nereye götürüyorlar bizi sevgili

halkımız?

Her gün var olan bölünmüşlüğümüz bir adım daha fazla büyüyor...

Her gün ada halkımız daha fazla kemiriliyor, ülkemiz daha fazla talana uğruyor ve yok olmaya devam ediyor...

Emperyalistleşen, burjuvalaşan ülkemiz üzerinde var olan iki devlet de kendine "refah ve mutluluk içerisinde insanlarımız yaşıyor!" propagandasını yapıyor...

Hani şairin bir sözü var...

"Ben anasız yaşarım...

Ben babasız yaşarım...

Ben oğlum olmadan yaşarım...

Ben kızım olmadan yaşarım...

AMA VATANSIZ YAŞAYAMAM..."

İşte bizi her gün biraz daha emperyalizme satıyor bu iki burjuva devletin sözde "ilerici" yönetimleri...

Aynen şairin dediği gibi...

"Vatansız olmak...!"

Hedefleri budur...

Amaçları budur...

Her gün bizim ülkemiz topraklarından bir adım daha fazlasını emperyalizme peşkeş çektiirmek bizleri yerli ve yabancı sermayeye tutsak etmek...

Hem yerel milliyetçiliğe hem de hizmet ettikleri yabancı emperyalizmin milliyetçiliğine açık bir yok açıyorlar...

Bugün Türk, İngiliz, NATO ve AB üsleri yarın, Fransız, öbür gün Alman, daha öbür gün Belçika sonra tamamen AMERİKAN...

Nereye gidiyoruz sevgili ada halkımız?

Bizleri ne noktaya sürüklüyorlar sizce?

Adamızı birleştirmekten başka, bu burjuva-emperyalist sömürüye bir son vermektten başka bir alternatifimiz var mıdır?

Devamı sayfa 5'te

BARİKAT KAHVESİNDE ISMARLAMA KAVGASI

Aydın Adamoğlu

'Mutlak mutluluk'demek değildir çığlık atılan her sevinç. Kavga sonrası, zafer kutlaması olmayabildiği gibi düşmeyenlerin ayakta sarılması.

İki koldan kavuşan bir derenin şartıdır en sağır kulaklara duyurabilen sesini. İki kanadını birlikte çarpmasıdır güvercinin özgürlüğe uçuşu, alkışlarcasına yukarıdan haklıyı ezileni. İki elin tokalaşmasıdır 'sonuna kadar re,ne gelecekse hoş geldi' diye söylenen. İki yüreğin çarpmasıdır aynı amaç için inançla 'yoldaş' dedirten.

Kutlanacak hiç bir zafer yaratmadık. Hiç bir törende sarılamayız, ya sevinçten ya buruk. Paralel akarsa kollarımız birleşmeden aynı dereye, bentlerimizi yıkmamızın coşkusunu bilemeyiz deli deli. Bir sağ vurur bir sol vurur yalpalayan güvercinin saçma dolu kanatları şaşkın. Uzanamaz ellerimiz sıkılmak için, yaratamadığımız aynı 'bayrampaska' heyecanına. Yürekllerimiz birlikte çarpamaz inan hiçbir zaman sen o yanda, ben bu yanda.

Gördüğümüz iki güzel devrim rüyasını sen bana anlatırsın, ben sana anlatırım barikat kahvesinde bulduğumuzda. Ben sademi, sen ortanı içerken. 'Hayırdır' deriz birbirimize. Ve bildiğimiz tek, devrim kavgasında birlikte veremediğimiz, ısmarlama verdiğimiz kadar savaş pişkini gerillanın 'vur-kaç taktiği'ni, 'kahveleri kim ödeyecek' kavgasında, bekleyen kahveciye.

Dudaklarımızda 'Kızıl Yıldız'ın melodisi, içimizde dayanışmanın gururu, yelkenlerimizde, seni güneye beni kuzeye sürükleyen o pısrık rüzgâr.

Başka Askeri Üs İsteyen Var mı?

Sayfa 4'ten devam...

İzin mi vereceğiz adamızda bu yabancı ve karanlık güçlerin egemenliğine?

Ödün mü vereceğiz, barış demokrasi ve özgürlük taleplerinden?

"BU MEMLEKET BİZİMDİR BİZ YÖNETECEĞİZ, DERHAL BARIŞ İSTİYORUZ" diye haykırmadık mı biz meydanlarda?

Eee hem oradaki hem buradaki statükocuların amacı ne?

Amaçları bellidir ey ülkemiz insanları...

Amaçları böyle barışı, demokrasi, özgürlük, falan getirmek olsaydı CTP de AKEL de işte 2 senedir hükümetler...

Neden barış yok?

Neden yapmak istemiyorlar?

Neden buna ihtiyaç duymuyorlar?

Neden?..

Bunları sorgulayalım...

Tek yol kurtuluştur...

Tek yol emperyalizm zincirini yok etmek için, ilerici demokrat güçlerle barış güçleri ile sendikalar, sivil toplum



örgütleriyle emperyalizme karşı birleşik bir cephede savaş vermektir..

Tek yol anti-emperyalist birleşik cephe hükümetidir...

Yüzyıllardır çektik artık çekmeyelim...

Bunların bu kan akıtmaları bu emperyalizme karşı birleşik cephe kurulamadığı sürece devam edecek...

Bu gözyaşları emperyalizme karşı baş kaldıramadığımız sürece hep olacak...

Bu şiarla hareket edelim ve bunun bilincinde olarak yaşadığımız düzeni sorgulamaya devam edelim...

İşçiden Mektup

Derviş BİLGE

Sorunları Yaratan Onlar Faturası İşçilere

İnsanlar yaşamını nasıl devam ettirir? Çalışırlar ve çalışma ücretini belirleyenlerin verdikleri maaşlarla geçinmeye çalışarak devam ettirirler...

Bizim memleketin sözde işçi sendikaları temsilcilerinin ve devlet görevlilerinin toplanarak belirlediği ve adına da asgari ücret denilen aylık olarak çalışanların geçimlerini sürdürmeleri için belirlenen ücretle yapılır aylık geçim...

Beyler ve beylerin sözcüleri (sahte işçi temsilcileri) ülke ekonomisini ele alarak belirliyorlarmış asgari ücreti, öyle diyor burjuvazinin gazeteleri.

Sokaktaki bir çalışana sorsan "biz bu belirlenen maaşla ayın son 10 gününü yarı aç geçiriyoruz" der, ve "nasıl belirliyorlar bizim için ve bizi aç bırakan bu asgari ücreti..."

Tabii asgari ücret en az, en alt verilecek ücret olarak geçer her yerde ama nedense benim bildiğim asgari ücretten daha az alan yine bir çok işçi vardır devletin yasaklamasına rağmen. Bir tanesi de kardeşim bırak asgari ücreti 9 yıldır çalıştığı iş yerinden verilen 530 ytl ile geçinmeye çalışır, demek ki asgari ücretin de asgari ücreti varmış.

Her işçinin söylediğini yazmak gerek bu sayfaya "verelim gennere asgari ücreti geçinsinler bir kaç ay, eğerlim geçinirlerse biz da razıyık".

Memleketin özel durumlarından biri de bütün gayretlerle verilen büyük çaba ve emeklerle belirlenen asgari ücretin hemen ardından bir zam furyası başlatırlar ki dillere destan. Son asgari ücret 780 ytl idi. Yeni asgari ücret 860 ytl olarak belirlendi işçiler adına. Daha mürekkep kurumamıştı ki tüp gaza zam, benzine, mazota zam, ona zam buna zam... Eee ne oldu asgari ücrete verilen zamma, ne kaldı emekçinin, işçinin eline geçen maaştan, verilen zam 80 ytl toplamda, ama yapılan zamların aylık harcamaların içindeki o zamlanmış her şey, verilen artıştan çok daha fazla artış yapmışlar. Koca bir yalandan ibaret değil midir asgari ücrete zam yapıldı demeleri?...

1 Ağustos geldi yine ve memleketin her köşesinde TMT'nin kuruluşu GKK'nın kuruluşu Kıbrıs'ın fethi bu üç 'büyük' olayın kutlanması için asılan afişler, işgalci ordu kurtarıcımız faşist TMT gururumuz Kıbrıs'ın fethi ise kelimelerin anlamını yitirdiği çok güzel bir olaymış gibi gösteriliyor. Katliamları, kanı, gözyaşını, göçleri yaşayan Kıbrıs halkı tüm bunları yaşatanların aslında tek bir güç ve o gücün uşakları olduğunu görüyor, anlıyor. Artık bütün palavraların ayakları havada kalıyor bu yüzdende kuduruyor bu günü sahipleneler...

Haluk Levent geliyormuş bu 'büyük gün' kutlamaya ve konser vermeye... Yazıklar olsun başka bir şey diyemiyorum. Gerçekte hayıflanmamak gerek belki de adam müziğini pazarlıyor kim ve hangi amaç olmuş bir önemi yok sadece parasını kazansın yeter ona...

Beni üzen şey aslında Haluk Levent'in Türkiye'de, Avrupa ülkelerinde daha çok demokrat bir kişi olarak bilinmesi. Kürt halkının özgürlüğünü haklı bulduğunu söyler konserler verir Türkiye'de. Devrimcileri halkı katleden devlete karşı halkın safında yer alır, emekçilerin halkı mücahedeğinde destek olur direnişleri üzerine müzik yapar. Devrimci bir kimse değildir, demokratır Haluk Levent. Ama bir demokrate hiç yakışır mı orduların işleri için destek olmak? O yüzdendi yazıklar olsun deyişim...

Kızılbayrak gazetesi yazmıştı manşetinde. Ne kadar da doğru; YOKSULLUK, İŞSİZLİK, KÖLE GİBİ ÇALIŞMA, DÜŞÜK ÜCRETLE ÇALIŞMA, SONU GELMEYEN ZAMLAR.

BU SORUNLARI YARATAN ONLAR FATURASINI ÖDEYEN EMEKÇİLER !

Biraz kıpırdansak bu kadar rahat olmazdı patronların haklarımızı, ağızımızdaki ekmeği çalmaları...



OKUYUCU MEKTUBU

Çağdaş Öğüt

Tüm basın araçlarından da gördüğümüz ve yaşadığımız üzere emperyalist canavarlar dünyanın kanını her gün devam eden saldırılarla emmeye devam ediyor. İsrail Lübnan'da ki etkinliğini gün geçtikçe artırıyor, şiddet gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Tüm bunlar olurken dünyanın da sistemi gün geçtikçe bozuluyor. En kolay örneği hemen yanı başımızda komşumuz olan Lübnan'da gerçekleşiyor. İsrail Lübnan'daki bir elektrik santralini bombaladıktan sonra santralden denize boşalan yakıt Akdeniz'i mahvediyor. Ve gazetelerde okuduklarımız kadarı ile doğu-batı rüzgarı dediğimiz rüzgar ile yavaş



yavaş Kıbrıs'a doğru gelmeye devam ederken, tüm dünya da en güzel denizlerden biri olarak bilinen Akdeniz'de her geçen gün kirleniyor ve çok değil gelecek sene biz Kıbrıs halkı ve yaşayanları olarak denizimizi kullanamayacak duruma geleceğimize gerçeği de apaçık önümüzde durmaktadır.

Tabii ki ABD'nin Irak'taki saldırıları ile Ortadoğu'yu darmadağın etmesi ve petrole her gün gelen zamların ülke insanını nasıl etkilediği de bir başka konu.

"Küresel Isınma" diye bilinen genel olarak dünyanın gündün güne biraz daha ısınması anlamına gelen bu iki kelimenin de kendi kendine çıkmadığı ve emperyalist güçlerin çıkarları doğrultusunda dünyayı mahvetmeleri anlamına geldiğini de unutmamak gerekir. Bugün hava durumu programlarında da gördüğümüz gibi dünya anormal bir şekilde ısınmaya devam ediyor. Örneğin biz Kıbrıslıların soğuk olarak nitelediği İngiltere'de sıcaklık 20 santigrat derecelerdeyken bugün bu ısı 38 santigrat dereceye kadar çıkıyor. Yani İngiltere'de anormal bir ısı değişimi devam ediyor. Neden?! Nedeni açık emperyalistlerin çıkarları için ozonu

Emperyalistler dünyanın kanını emmeye devam ediyor!

çeşitli şekillerde dağıtması ve güneş ışınlarının dünyaya dik bir şekilde gelmesini sağlamasıdır. Ya da bir başka bölge, Kutuplar. Kutuplarda sürekli bir şekilde çok soğuk olan bu bölgede artık buzullar erimeye başladı ve çok denizde çok hassas bir denge olan "tuz-su" dengesi buzulların erimesi ve denize karışan saf su ile bozulmaya -ki bu da dünyanın dengesinin bozulması ile denk demektir- devam ediyor.

Gerek Amerika'nın Ortadoğu'daki etkinliği gerekse Avrupa'nın ileride Ortadoğu'da pay alma isteği karşımıza yeni bir "Dünya Savaşı" çıkartma şansı da olduğunu unutmamak gerekir ki bu savaş dünyanın sonunun geleceği anlamı ile birebir denktir. Çünkü neden, silah yapımı ve araçlarının geliştiği bir dönemde insanlar tek bir bomba ile dünyanın yarısını yok etme gibi bir şansı vardır ve emperyalistler böyle bir şansı her şekilde kullanmaktan kaçınmayacaktır. Böyle bir savaşın



çıkma olasılığı olmakla beraber tüm dünyanın bu savaştan olumsuz etkileneceği, -gerek yaşam kaynakları, gerek yaşam koşulları kötüye gidecek-, dünyanın şeklinin bile değişebileceği bir ortamda emperyalist karı olan kişilerin her şansı sonuna kadar kullanacağı, dünyanın sonunun geleceğini bile göz ardı ederek kullanacağı bir gerçektir.

Sırf emperyalist çıkarlar uğruna hiç bir insan ölmeyi hak etmiyor. Hiç bir insan emperyalistin alacağı biraz daha fazla para için benzin için yıllarca acılar içinde sürünmeyi hak etmiyor. Artık bunlara bir DUR! demenin vakti geldi de geçiyor bile...

Topla Babam Topla

Kuzey Kıbrıs'ta hükümetimiz İsrail'in Lübnan'a karşı yaptığı saldırıdan dolayı Lübnan halkına yardım amacı ile yardım kampanyası başlattılar. İyi güzel hükümetimiz yardım yapmak isteyebilir fakat bu yardımı niye halkın üzerinden topluyorlar? Hem de bu kadar zam ile bütçesi sarsılan halkın sırtından? Ya da bir başka soru bu hükümet niye İsrail'in bu yaptığı saldırıyı kınamıyor ve "Lübnan halkına yardım" başlığı altında yardım kampanyaları başlatıyor? Bu da ne demektir emperyalizm bir taraftan saldırgan tarafını gösterirken diğer taraftan güler



yüzünü göstererek halkı kandırıyor.

Yani bir taraftan emperyalizm Lübnan'da şiddet ile Lübnan'a kan kusturuyor ve hükümetler bu saldırılara karşı hiç bir faaliyette bulunmuyorlar öbür taraftan "Lübnan halkına yardım" başlığı altında hükümetimiz "BİZİM" yani halkın sırtından topladığı paralar ile Lübnan halkına yardım etmeye çalışıyor. Aslında burada görüldüğü gibi büyük bir çelişki vardır.

Yanlış anlaşılmasın yardıma falan karşı durduğumuz yok bizim karşı durduğumuz nokta yardımlar ederken diğer taraftan İsrail'in arkasını kollayıp ona yardım etmektir ve yetmezmiş gibi bir de kurumlar kurup "Lübnan halkına yardım" ile melek rolüne yatiyorlar.

Zaten halkın yapılan zamlardan yaşamaya dermanı kalmadı, üstüne bir de halktan savaşta acı çeken halka yardım edilmesi isteniyor. Yani bu işi bile halktan bekliyorlar.

İlle de bu yardımlar savaş esnasında yapılmıyor ya .. Günde yüzlerce binlerce insanı açlığa sürüyorlar, günde bir sürü insan



açlıktan ölüyorlar, ve bizim hükümetlerimiz gibi emperyalizmin arkasını kollayan hükümetler ve de kişiler emperyalizmin dünya üstündeki varlığını kınamak ona karşı durmak yerine kurumlar kurup yardım kampanyası başlatıp bizlerden topladığı yardımlar ile o insanlara yardım etmek istiyor. Peki yardım elini uzatmak yerine o insanların ensesindeki emperyalizmin kokuşmuş nefesini temizlemeyi niye düşünmüyorlar? Çünkü emperyalizmden çıkarları olan insanlar bizi yönetiyorlar. Hiç biri yetmezmiş gibi emperyalizme karşı çıkan insanları onun ölümü

için savaş veren insanları da bir güzel "vatan haini" ilan edip onlara karşı savaş veriyorlar.

Kısacası bizler bu düzende her gün ölümler, kanlar görmeye devam edeceğiz. Emperyalizm tüm dünyada egemenliğini kan dökerek yaşatmaya devam edecek. Bugün Lübnan'da, Irak'ta olan savaşlar yarın Kıbrıs'ta, Türkiye'de, İran'da, Suriye'de gerçekleşecek. Bizim hükümetimiz gibi hükümetler de emperyalizmin arkasını her zaman koruyacaklardır onların görevi zaten budur.

"Birşey mi Dedin Tayyip?"

Geçen hafta hem ülkemiz hem de Türkiye televizyonlarında Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın "ulusa sesleniş!" konuşmasını izledik...

Bir mağrur bakış, bir kendinden emin duruş, bir bilgelik bir "he-man" lik ki allah dedirtti millete...

Başladı anlatmaya Tayyip...!

20 Temmuz'da ülkemize yaptığı ziyaretten bahsederek girdi ki giriş o giriş..

Hemen ülkemiz sorununa bir dalış yaptı...

"Yapıcı yol, yapıcı siyaset!.." diyor Tayyip...

Diplomatik atak başlatmışlar...

Doğrudur...

Maşallah öyle bir diplomatik ataktır ki bu atak, yıllar boyu Osmanlı'dan kalma T.C.'ye miras bir işgal diplomasisi, bir emperyalist sömürü siyaseti bu diplomasi...

"Barışçıl yollardan sorunları çözeriz..." diyor Tayyip..

Emperyalizm de zaten bu değil midir?

Bütün dünyada kan akıtan ABD, AB, NATO, IMF gibi güçler de Lübnan gibi Irak gibi ülkelerin kanlarını bu söylemlerle içmiyorlar mı?

Aynen geçen gün Rice'in yaptığı açıklama gibi ... "Ateşkes olacak

ama hemen değil!!!"

Barışçıl yol işte böyle birşey olsa gerek...

Taviz vermişler Kıbrıs'tan....

Bilmem kaç milyon dolar yatırım yapmışlar...

Eski hükümetlerden çok daha fazla ilgi göstermişler...

Bilmem kaç bin dolara çıkmış kişi başına ülkemizin yıllık geliri...

Tayyip kasılıyor!..

İnanıyor musunuz sevgili ülkemiz insanları bu söylemlere?

Tayyip sizce Kıbrıs'ta gerçekten bir barış ortamı, bir demokrasi ortamı yaratmak isteseydi elinde bu güç yok muydu?

Arkasında onu destekleyen güçler yok muydu?

Peki madem ki bu kadar güçlüydü sizce Kıbrıs'ta barış, demokrasi, temel insan hakları, neden yok?

Neden üniversite mezunları işsiz kalırken gece kulüpleri ve kumarhaneler hızla çoğalmaya devam ediyor?

Güneydeki statükocular, Kuzeydeki statükocular, sözde "anavatanlar!" onların arkalarındaki büyük güçler sizce bu sorunu neden çözemiyor veya neden çözümüyor?

Hani bir ünlü sözü var Hamlet'in!...

"Olmak ya da olmamak, işte bütün

mesale budur!.."

İşte onlar da barışın "olması" için can havli ile uğraşıyorlar değerli halkımız...

Süslü söylemleri, ajitasyonları, parlak propagandaları sadece ve sadece onlara, onların işbirlikçi burjuvalarına, sermayedar güçlere, barış karşıtlarına, demokrasi düşmanlarına hizmet etmekten başka bir işe yaramıyor..

Ha Tayyip mi?

Bu gibi söylemlere hem emekçiler olarak hem ada halkı olarak karnımız artık tok!

Biz bu ülkeyi seviyorsak, sahip çıkıyorsak, "bu memleket bizindir, biz yöneteceğiz!" diyorsak Tayyip'in bu söylemlerinin de gerçek yüzünü görmemiz gerekiyor sevgili okuyucularımız...

Maskesi ortadadır...

Yalancının mumu da elbet yatsıya kadar yanmak zorundadır...

Bu ülkenin tüketilen tarım endüstrisi ve emeği, yayılan milliyetçilik, aşırı dincilik ve savaş yanlısı propagandaların en başta suçlusunu olan T.C. , İngiltere, Yunanistan, AB, ABD gibi güçlerin ta kendileridirler...

Ve bunların birer uşağı olan en az bunlar kadar da emperyalistleşen bu ada üzerinde var olduğunu iddia



eden iki tane burjuva devlet ise bu gibi emperyalistlerin can yoldaşı ve kardeşleridirler...

Tayyip de onun işbirlikçileri de TV'lerde daha belki uzun bir zaman bu söylemlerini, bu saçma sapan söylemlerini söylemeye devam edecekler...

İnsanlık düşmanı emperyalistlere kulak asmayalım...

Biz Kıbrıs Halkı olarak hep barışın, hep demokrasinin hem özgürlüğün kavgasını en örgütlü şekilde sorgulamaya devam edelim ve bu memleketin bizim olduğunu ve başka kimselerin olmaması gerektiğini hiç ama hiç unutmayalım...

KTÖS'ten Mesaj!!!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Hükümet'i Türkiye poletikalari ile yürüdüğünü belirterek eleştirdi ve yobazlığa gençliği teşvik ettiğini belirtti..

Din işlerine 3 Milyon YTL ve Eğitime ise 4 Milyon 5 Yüzbin YTL'lik bir yatırımın bulunduğunu belirten KTÖS Sekreteri Şener Elcil "Anlaşılan eğitim rafa kaldırılırken din işleri önceliğe sahip olmuştur" diye de sözlerine ekledi..

Doğru...

KTÖS Sekreteri Sayın Şener Elcil'in tespiti hakkaten doğru...

Fakat ülkemiz halkı, KTÖS yetkilileri ve bütün emekçiler...

Eksik olan birşeyler var gibi geliyor bize...

Bugün hükümetin "özelleştirme" politikalarına karşı KTÖS direndiğini iddia ederken aynı zamanda AB politikalarına tam destek veriyor ve Türkiye'nin ve diğer dış emperyalist güçlerin de ortak çıkarlarını savunmaktan da geri kalmıyor...

KTÖS yetkililerinin de belirttiği gibi ülkemizde yobazlığın ve gericiliğin ustaca örgütlendiği açık bir gerçek...

E peki KTÖS'ün bu olay karşısında yaptığı bu küçük açıklama ne derece yeterli?

Yobazlığın da, faşizmin de toprağı **EMPERYALİZM**...

Anti-emperyalist bir tutum izleyemediği sürece KTÖS yetkililerinin bu söylemleri sizce ne kadar inandırıcı sevgili eğitim emekçileri ve bütün ülke halkımız?

Bu açıklama sizce samimi bir açıklama mı yoksa KTÖS'ün her zaman alıştığı müzik hükümete karşı "soft" yani yumuşak bir tutum pol'tikalarından bir tanesi mi?

Laiklikten bahsediyor ve bunu savunduğunu iddia ediyor Sayın Elcil..

Güzel...

De sizce samimi mi bu söyleminde?

"Laiklik" yani din ve devlet işlerinin ayrı olması gerektiğini bizlere niteleyen sözcük..

Bugün KKTC sizce söyledikleri gibi laik bir ülke mi?

Ya da o KTÖS'ün öve öve çok göklere çıkarttıkları AB ülkelerinde sizce gerçekten laiklik var mıdır?

Emperyalist-burjuva sistemlerde yaşatılan ya da yaşattıkları iddia edilen "laiklik" sistemi hep ustaca el altından yaptıkları dini propagandalarla dolu olmuştur...

Bugün İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da ve AB'nin ta göbeği Belçika'da kiliseler ustaca devlet ile işbirliği içinde hıristiyanlık propagandaları veya aşırı dinci tutumların var olduğu propagandalar örgütlenmektedir..

Öbür yandan Türkiye zaten kuruldu kurulu durumu malum...

Ya ülkemiz?

Bugün en basidi ülkemizin en doğusunda ve deniz kıyısı bir köy olan "kaplıca-büyük konut" gibi köylerde çocuklara camilerde kuran-ı kerim eğitimi imamlar tarafından veriliyor...

Bunları yapanlar işte o AB'yi, Türkiye'yi göklere çıkaran kesimlerin ta kendileri..



Bu duruma göre KTÖS'ün bu kuru açıklamaları sizce kime ne derece inandırıcı olabilir?

KTÖS bu gerçeklerin farkında değilse artık olmalıdır...

KTÖS emperyalizme karşı harekete geçmediği sürece yapacağı bu açıklamalar sadece belki ilerici birer propaganda olarak ama "altı boş" bir propaganda olarak kalmaya mahkumdur...

Biz Sayın Başkan Şener Elcil'i sadece Hükümet'in bu saçma sapan işlerini eleştirmekle kalmayıp aynı zamanda da anti-emperyalist bir konum izlemesini ve bütün eğitim emekçilerine yakışan bir sendika başkanı gibi, devrimci güçlerle, ilerici demoktar güçlerle aynı cephede savaşmasını bekliyoruz...

KTÖS bu ülkede devrimci sendikacılık anlayışı ile yönetilmeyi hak eden bir sendikadır...

Ve yeri burjuvalar ve emperyalistlerin yanında DEĞİL, halkının ve emekçilerin yanında olmalıdır...

Bu bilinçle KTÖS yetkilileri hareket edip icraatlarına devam etmeli ve artık bazı gerçekliklerin önünde bir duvar gibi durmayı öğrenmelidirler...

OKUYUCU MEKTUBU Çevrenin Kirlenmeye Ne Hakkı Var?

Yudum Yelda Akyıldız

Her geçen gün yaygınlaşan çevre kirliliği, sanayilerin ve insanların dikkatsizliğinden kaynaklansa gerek. Çünkü çevre ne koşullarda olursa olsun, önemsenmemekten kirleniyor.

Doğa, her canlı varlığın, kendine özgü bir hayat kurması için yaratılmıştır. Bunu kötü şartlara sürüklemeye kimsenin



hakkı ve izni yoktur. Doğa herkese aittir ve bütün insanlar ise doğaya saygılı olmakla yükümlüdür.

Hiç düşündünüz mü? Yürüyüş için ayrılmış yollar, caddeler ve küçük sokaklar, ilerde bu dikkatsizlik nedeniyle belki yürünemeyecek durumlara gelebilir. Dikkatsizlik ise kimsenin

umurunda olmamakla birlikte, çeşitli sorunlara yol açabilir. Çevremizle birlikte içimizi de kirlüten kötü kokular, her türlü



hastalığı beraberinde getirebilir.

Çevre kirliliğinin bir diğer unsuru da eğitim yetersizliğinden kaynaklanıyor. Eğitimden

mahsur kalmış insanlar, doğaya saygısı olmadan kirlenmeye devam ediyor ve biz insanlar bunu çok kolay görebiliriz. Parklardaki bira şişelerinin kırılmış olarak yeri kirlenmesi, yenilen yiyeceklerin çöplerinin kenarda olması, sigara

izmaritlerinin ve birçok pisliğin çöp tenekelerinde değil de, kenarlarında olması, insanın ister istemez moralini bozuyor.



Bu sorunun önüne geçilebilmesi için, herkesin seferber olup, büyük çalışmalar için adım atmaya gönüllü olması gerekir. Çünkü doğa nasıl yaşamamızı sağlıyorsa, biz de buna karşılık doğaya o kadar saygılı olmalıyız...

KSG Bulmaca Köşesi

Bu köşemizde kare bulmaca yerine, daha farklı bir zeka oyunu olan Suduko bulmacalarını yayınlıyacağız.

Her sayı kolay, orta derece ve zor olmak üzere üç farklı

Kolay Sudoku

7	6							
	4	1		6		5		3
					5		6	
8		3			7			
			3		2			
			5			6		1
	3		2					
5		7		3		1	9	
							4	7

Kolay Sudokunun Çözümü

7	4	3	8	5	9	6	2	1
2	9	1	6	3	4	7	8	5
6	5	8	1	7	2	9	3	4
1	3	6	4	8	5	2	7	9
8	7	9	2	1	3	4	5	6
5	2	4	7	9	6	3	1	8
4	6	7	5	2	1	8	9	3
3	8	5	9	6	7	4	1	2
9	1	8	4	3	8	5	6	7

seviyede sudoku bulmacasını ve çözümünü bu köşemizde siz okurlarımıza sunacağız.

Hepinize keyifli ve faydalı bulmaca çözmeler...

Orta Sudoku

	6	1			4	8		
9					7	6	4	
7	4	3	1					
8	9					3		
		6					9	2
					3	9	5	8
	2	9	7					6
		8	6			2	3	

Orta Sudokunun Çözümü

7	3	2	9	4	6	8	5	1
6	1	4	8	5	7	9	2	3
8	5	9	3	1	2	4	7	6
2	9	7	5	3	8	6	1	4
4	8	1	2	6	9	7	3	5
5	6	3	1	7	4	2	9	8
9	2	5	6	8	1	3	4	7
1	4	7	6	2	3	5	8	9
3	7	8	4	9	5	1	6	2

Sudoku Nasıl oynanır?

- 1 - Toplam 9x9=81 adet kareye 1'den 9'a kadar rakamlar yerleştireceksiniz.
- 2 - Her bir rakam her bir satırda sadece bir kez yer alabilir.
- 3 - Her bir rakam her bir sütunda sadece bir kez yer alabilir.
- 4 - Her bir rakam her bir alt karede (3x3'lük karede) sadece bir kez yer alabilir.

Zor Sudoku

	8			9	1			
	1				5		4	2
6		5		3		9		
5								9
		4	5		9	7		
3								4
		9		1		2		3
4	3		2				9	
			9	8			5	

Zor Sudokunun Çözümü

7	5	4	3	8	9	6	2	1
6	9	1	7	5	2	8	3	4
3	8	2	4	1	6	9	5	7
4	6	5	8	7	1	2	9	3
1	3	7	9	2	5	4	6	8
9	2	8	6	4	3	1	7	5
8	1	9	2	3	7	5	4	6
2	4	3	5	6	8	7	1	9
5	7	6	1	9	4	3	8	2

Görüş
Ali Yalçınay

Vatan, Millet, Halk...

Merhaba dostlar...

Evet konum "vatan, millet ve halk.."

Çok genel gelebilir, belki kimilerine boş şeyler olarak da gelebilir ama bence önemli konuların, derin derin kafa yorduğum konuların anahtarları bunlardır...

Vatan!..

Kimileri için "aşırı milliyetçi" bir söz olarak kullanılır vatan...

Malum ya hani kendine ülkeci diyenler bu kelimeyi sürekli olarak kullanır...

"Milliyetçilerine özel mülkü olarak kelimeleşmiş vatan!"

Bunun nasıl bir mantık olduğunu çok merak ediyorum doğrusu...

Siz hiç hayatınızda "Türk Dil Kurumu'nun herhangi bir kelimeyi sol görüşlüler, herhangi başka kelimeleri de sağ görüşlüler kullansın!" diye birşey söylediğini veya herhangi bir ML klasiğin böyle bir şey içerdiğini okudunuz mu?

Takıntı nedir?

Bence takıntı "bütün devrimcilerin pos bıyığı vardır, bütün faşistlerin "Ç" işareti şeklinde" bıyıkları vardır" mantığıdır...

Bu mesela 1978-1980 yılları arasında Türkiye'de devrimci hareketin en yüksek çizgiye ulaştığı dönemlerde gençliğin ve belli başlı kitlelerin bıraktığı büyük modeliydi...

Sonra bu günümüze kadar aynı şekilde bu mantık yürümeye devam etti...

Vatan kelimesine dönelim...

Nedir vatan? Yurt sevgisi, ülke sevgisi, insanın yurdu değil midir?

Peki yurdunu satanlar, ülkesini satanlar kimlerdir?

Faşistlerin ta kendileri veya günümüz solunu ele alırsak, bukalemun gibi renk değiştirebilen günümüz Troçkizm'inin ta kendisi değil midir?

Mesela ülkemizdeki sağın kullandığı isimlere

bakalım...

"Vatan", "Halkın Sesi!", "Güneş", "Volkan" veya sola bakarsak (ki Troçkist yapıların ta kendileridir) "Yenidüzen", "Yeniçağ", "Birleşik Kıbrıs" öbür yandan Türkiye'deki devrimci sol yapıların yayın organlarının isimlerine bakalım (ki bunlar da günümüzün Marks ötesi Marks, Lenin ötesi Lenin, Stalin ötesi Stalin'cileridirler ki artık hesaplayınız nasıl oluyor!) : "Yürüyüş", "Atılım", "Kurtuluş" veya daha da usta burjuvalaşmış veya emeğin yanında görünüp müthiş bir sahtekarlık ürünü yayın organı "Aydınlık" veya burjuvaların elinde olup da tarafsız görünenler "Milliyet", "Hürriyet", "Vatan" v.s.

Bunları çoğaltmak mümkündür...

Şimdi hepsine ideolojik bir kulp takmak istiyorsam işim mutlaka ki çok kolay olacaktır çünkü bunların hepsinin de çizgileri ortadadır...

Ben daha değişik bir mantıkla yola çıkmak istiyorum...

Vatan kelimesi örneğin...

Neden Marksistler "Vatan" kelimesini kullanamam?

Vatan kelimesi ne Troçkizm'in, ne burjuvaların özel mülkiyetinde bir kelime olmasa gerek...

Yanlış anlaşılma korkusu mu?

Hadi bunu ele alalım...

Örneğin bir dergi açacağız diyelim...

Ve kelime arıyoruz...

Aklımıza bir isim geliyor ve karşılaştığımız sonuç şu: "Bunu dünyanın bilmem hangi bölgesinde şu Troçkist yapı veya şu burjuva yapı kullanıyor biz kullanmayalım!!!"

Veya aman işte şunu, şunu bilmem örgüte bağlı adam kullanıyor biz kullanmayalım...

Peki nereye varacağız?

Emperyalizmin bizleri uydu ile izlediği, bütün iletişim araçlarının onların elinde olduğu ve Marksist'lerin sayısının çok çok az kaldığı bir ülkede ve bir dünyada yaşıyoruz...

Bu önümüzde duran NET BİR GERÇEKTİR...

Bana göre şunu yapmalıyız...

Gericileşmiş işçileri düşünün...

Bugün bu ülkede "ben vatanımı koruyorum dostum bunun için milliyetçiyim, bu yüzden Volkan gazetesi, Vatan gazetesi alır okurum gardaş!" cevabını aldığım birçok işçi yoldaşım vardır...

Ve bu insanların bu gazeteleri almasının tek bir sebebi vardır...

O isimleri taşıyan gazetelerin onların yurtseverlik duygularını tatmin edici bulmaları ve bu isimlere kanmaları...

İşte işin PÜF noktası burada yatıyor...

Ne yapmalı?

Her zaman söylediğim gibi...

NASIL BİR YÖNTEM?

Şu nokta önemlidir...

Şunu yakalamamız lazım...

Lenin'in aklımızın her zaman bir köşesinde kalması gereken bir sözü vardır...

"Devrimci teori olmadan devrimci pratik OLMAZ..."

Yani şunu diyor önder...

Teorik duruşun sağlam olduğu sürece, buna dayalı uygulayacağın pratik de örgütlülük de nettir ve doğru olmak zodundadır...

Eğer ki işçileri bu "iyi aile çocukları" bu yollarla kandırıp örgütlemeyi başarıyorsa ve biz de "yanlış anlaşılma korkusu ile bu noktalardan kaçınırsak" bana göre bu bir yanıştır...

Vatan kelimesi de halk kelimesi de millet kelimesi de ülke de "Halkın Sesi" de YeniDüzen de Yeni Çağ da Birleşik Kıbrıs da yani kısaca bütün bu "sol" içerikli ve Troçkizm ve burjuvazi tarafından büyük bir ustalıkla kullanılan kelimeler artık Marksist'lerin olmalıdır...

Bugün de dün de açık açık şunu görmemiz gerekiyor ki ustaca emek üzerine propaganda yapan Troçkizm ve burjuvazi gözümüzün önündedir...

Evet bu işte çok ustadırlar...

Ve daha da ileri gideyim; bizden çok daha hızlı bir şekilde adam örgütleyip, halkı örgütleyip, emekçileri örgütleyip kendi çarpık ideolojileri ile, görüşleri ile insanları kandırıp ülkemizi her gün bir adım daha emperyalizme PEŞKEŞ ÇEKTİRİYORLAR...

Ne yapmalı, hangi adımları atmalı ki hem bunun önüne geçilsin hem de emekçileri sendikalarında halkı sivil toplum örgütlerinde doğru bir şekilde yollarında yürümelerinde yardımcı olabilelim ve geçici yol arkadaşlarımız ile de aramızı bu işleri yaparken bozmadan ve onları eleştirerek ve doğru bir çizgiye çekerek ilerleyebilelim?

Devam Edecek

E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi Sizi Bekliyor!

Uzun bir aradan sonra yeni binası ile faaliyete geçen E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi tüm ilerici ve demokratları birlikte çalışmaya bekliyor! Emeğin Kurtuluşu İçin Mücadele'de kültür-sanat alanında mücadele eden E.K.İ.M, tüm işçi ve emekçilere bu mücadeleye katılma çağrısı yapıyor!

E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sokak No: 5 Kızılbaz Lefkoşa



Bilginin Özgürlüğü Yasasının Getirdikleri

18 ay önce Blair hükümeti, İngiltere'de, bakanları hükümet bilgilerine ulaşımın önünü açan bir yasa geçirmişlerdi. Bilginin Özgürlüğü Yasası adı ile anılan bu yasaya göre herhangi bir kişinin hükümetle ilgili bilgileri elde edebilme hakkı oluyordu.

Bu Yasa yürürlüğe girdiği 2005'in Ocak ayından bu yana bakanlar zor duruma düştüler.

En bariz örnek olarak geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı John Prescott'un Amerikan çasinocusu ile olan ilişkisinin ortaya çıkmasıdır. Aynı şekilde Başbakan Blair'in ailesi ile



yaptığı tatilinin, devlet uçağını kullanarak, 500 bin sterlinlik bir masrafı devletin hesabına yazdırdığı, ve de toprak sahibi olarak Kraliçe ile Prens Charles'ın AB'den destek adı altında ne kadar para aldıklarının ortaya çıkmasıdır.

Böylece de bu Yasa sorun haline gelmiş bulunmaktadır; yönetimdekilerin yaptıkları değil bunların halk tarafından öğrenilmesi sorunu.

Bu Yasa yürürlüğe girdiğinde "ileriye doğru büyük adım" olarak açıklama yapan Anayasal İlişkilerden sorumlu Lord Falconer şimdi bakanların 'zor durumda' kaldıklarını söyleyerek yasanın değiştirilmesini ve bilgiye ulaşılabilmesi için ücret talep edilmesini istemektedir. Böylece herkesin ulaşmasının kolay olmayacağı, en az 3'te bir oranında biz azalma ümit edilmektedir. Falconer konu ile ilgili olarak

bakanlara sunduğu önerilerde bilgiye özgürce ulaşımın hükümetin kontrolünde olmasını ve her isteyene verilmemesinin kolaylaştırılmasını istemektedir.

Resmi rakamlara göre 2005'de 38 binden fazla kişi hükümet bilgilerine ulaşmak için talepte bulunmuştur. Bilginin Özgürlüğü Yasası şartlarında gerekli bilgi talebi normal olarak

bedava olmasına rağmen verilecek bilgi için hizmet karşılığı olarak belediyeler 450 sterlin, merkezi hükümet ise 600 sterlin talep edebilmekteydiler. Falconer'in önerisiyle fazla masraf gerektirir sebebiyle müracaatlar reddedilebilecek; istenilen bilgilerin

verilmesinin uygun olup olmadığının bilinebilmesi için belkide 100'lerce sayfanın okunması gerektiği bunun da masraflı bir iş olduğu böylece görevlilerin masraflarının ayarlamasına izin verilmesi gerektiğini de bildirmektedir. Böylece masraf temelinde de isteklerin reddedilmesinin devreye girmesini talep etmektedir.

Ayrıca bir de her araştırma için temel bir ücret talep edildiğinde bir çok bilgiye ulaşma da engellenmiş olacak.

Falconer böyle bir düzenleme ile yasanın öngördüklerine karşı bir tutum içerisine girileceğini bildiğini de kabul ettiğini, ancak 'minareyi' çalacak olan kılıfını önceden hazırlar' misali toplumun bilgiye ulaşımı hakkını inkar etmediği konusunda tartışabileceğini söyleyerek tamamlamaktadır.

Kolombiya'da da Adım Adım Özelleştirme

Kolombiya hükümeti'nin devlete ait Ecopetrol şirketini özelleştirilmesine karşı çalışanlar harekete geçti. 25 Temmuz'da petrol işçileri sendikası bir günlük genel grev çağrısını reddederek bunun yerine petrol üretimini sekteye uğratmayacak şekilde başka eylemlerin devreye konmasını kararlaştırdılar. Buna göre de 28 Temmuz'da Şirketin Bogota'daki merkezini bloke ederek eylemlere başladılar.

Kolombiya Başkanı hükümetin özelleştirmeyi düşünmediğini sadece yüzde 20'lik bir hisseyi satacağını açıklamıştı. Fakat USO Sendikası bu adımın özelleştirmeye giden yol olduğunu bildirerek buna müsaade etmeyeceklerini bildirmişti. USO Başkanı Gamboa sendikanın satışı durdurmak için Kolombiya Kongresine müracaatla beraber her türlü eyleme de hazırlanacaklarını bildirmişti. Gamboa hükümete Ecopetrol



şirketine daha fazla özerklik verilmesini böylece karını şirkete geri yatırmasının imkanının sağlanmasını da talep ederek şirketi zor durumdan kurtarma yolunu da göstermektedir.

İşçi sendikaları kapitalist hükümetlerin burjuvların çıkarlarına hizmet için devrede olduklarının bilincinde olarak hareket ederek, onlarla uzlaşma yerine elde ettikleri hakları dahi kaybetmemek için istikrarlı bir mücadele yürütmeleri gerektiğini kavramalıdır.

Almanya'da Doktorlar Grevde

Almanya'da doktorlar 6 haftadan beri dönüşümlü olarak grevedirler. Ücretler ve çalışma koşulları konusunda 700 yerel yönetim kliniklerinde çalışan 70 bin civarında doktor işverenle anlaşamadı.

Doktorlar sendikası grevin dönüşümlü olarak devrede tutulmasıyla acil bakım hizmetlerinin sekteye uğramadığını bildirdiler.

Almanya'da doktorlar iş sözleşmelerinde belirlenen çalışma saatlerinin iki katı olarak haftada 60 ile 80 saat arası çalışmakta, bu ekstra saatları için de ek ücret almamaktadırlar.

Doktorlar ücretlerinde yüzde 20 artış yanında iş sözleşmelerinin de çalışanların ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlanmasını istiyorlar.

İşverenler doktorların büyük çoğunluğunu temsil



eden Marburger Bund sendikası ile anlaşamamanın ardından Verdi adındaki küçük bir sendika ile anlaşmak için pazarlıklara girişti. Ancak Margurger Burg Verdi ile yapılacak bir anlaşmanın kendilerini bağlamadığını ve grevlerinin daha da yaygınlaşarak devam edeceğini açıkladı.

Tüpraş'ta İşten Atmalar

Türkiye'de yüzde 51 hissesi Koç-Shell ortaklığına satılan Tüpraş'ta işçiler işten atılmaya başlandı.

Özelleştirmeye karşı verilen mücadelenin başarısızlığı neticesinde yüzde 51'lik hissesi satılan Tüpraş'ta geçtiğimiz hafta 800'den fazla işçinin işine son verildi. Tüm çalışanların yüzde 16'sına denk düşen işten durdurmalara karşı Petrol-İş sendikasının sessizliği dikkat çekicidir. Tüpraş işten durdurmaları açıklamadan önce sendika yetkilileri ile bir dizi görüşmelerde bulunmuş fakat sendikadan bu konuda açıklama yapılmamıştı. Aynı sendika özelleştirmeye karşı da işçileri doğru yönlendirmemişti.



Bir taraftan işten atılmalar yaşanırken diğer taraftan asgari ücret uygulaması devrede tutularak geçici işçiler işe alınmaktadır. Böylece işçilerin ücretleri düşürülerek Tüpraş sahiplerinin daha fazla kar etmesi de sağlanmaktadır.

Sosyalist Gözlem

Özdemir Göçer

CTP ve Sol'un Asgari Müşterekleri

TC Başbakanı R.Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti geride ilginç yankılar bıraktı. 20 Temmuz'un bir zafer mi yoksa Kıbrıs anlaşmalarına TC'nin ihaneti mi olduğu basında epey tartışıldı. Kıbrıs halkının bir yarısının yas tuttuğu, öteki yarısının da bayram yaptığı bir günün Kıbrıs'ta barış isteyen anti-şovenist, anti-emperyalist, enternasyonalist kitleler için bayram olamayacağı vurgulandı. Kıbrıs Türklerinin de Rumlar gibi çok kayıpları olduğu, ölenler, hala daha kayıplar listesinde bulunanlar, göçmen olanlar, malı mülkü yağma edilenler, kısıcası mağdur olanlar çok.

Üstelik 20 Temmuz henüz sonu gelmemiş bir işlem gibi ortada duruyor. Bu işlemden dolayı Kıbrıs Türkleri tüm uluslararası haklarından mahrum bir şekilde, 32 yıldır yasadışı, uluslararası hukuk dışı bir ortamda yaşamaya mahkum edilmiş durumda.

Ortada ilan edilebilecek bir 'zafer' bile yok! Ateş kes sürüyor.

Yanıbaşımızda Ortadoğu kan, revan içinde!

Kıbrıs'taki İngiliz üsleri, her zaman olduğu gibi, 3 haftadan beri Lübnan'a karşı süren İsrail saldırganlığı sırasında da emperyalist vahşet üsleri olarak kullanılıyor.

İste bu ortamda pek göze çarpmayan basit bir ayrıntıya işaret etmek istiyorum. Çünkü Ortadoğu'da yer alan İsrail barbarlığı bu ayrıntının kolayca gözardı edilmesini sağladı.

Bu ayrıntı kişilerin vicdan özgürlükleri ile ilgili.

Evet, kişilerin vicdani durumu yalnız onları ilgilendirir. Ama yıllarca sol ve sosyalist olduğunu söyleyen bir partinin başkanı, bu güne kadar hayatında hiç namaz kılmamışsa ve sırf TC Başbakanı'na hoş görünmek için inandığı halde namaza duruyorsa

(Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz dolayısı ile Kıbrıs'a yaptığı gezide Lala Mustafa Pasa Camii'ni ziyareti sırasında) bu bizi de ilgilendirir. Her dürüst CTP'liyi de ilgilendirir. Bu olayı örtbas etmek yanlıştır. Çünkü bu olay CTP'nin politik duruşunun pratikteki aynasıdır.

Bu güne dek CTP'nin iktidardaki duruşuna, yalpalamalarına, yanlış politikalarına ilerici CTP tabanı hep hoşgörü ile bakmaya çalıştı. KKTC'de var olan askeri koşullarda demokrasi çemberini genişletebilmek için verilmesi gerekli tavizler olarak baktı CTP'nin işbirlikçi politikalarına.

CTP'nin ülke solunun tüm diğer kesimleri ile asgari müşterekleri olduğuna ve bu uğurda mücadelenin süreceğine inandılar. Hizbullah-İsrail çekişmesi ve adamızdaki İngiliz üslerinin mazlum Lübnan halkına karşı kullanılmasına karşı bile, bu yazının yazıldığı ana kadar en küçük bir tepki göstermeyen CTP yönetici kligi için artık takke düşmüş, kel görünmüştür!

Sonuçta asgari müşterekler varsa, o asgari müştereklere saygı duyulması gereklidir ve biz de bunu istiyoruz, bunun için eleştiriyoruz. Hiç kuşkusuz niyetimiz fraksiyon kavgalarına girmek değildir. Bu, günümüz koşullarında verimli bir çalışma oluşturamaz. Ben ve Parti'm (KSP) yıllardır tüm sol güçlerin asgari müştereklerde birleşmesi için mücadele ediyoruz. Bunun için de her fedakarlığı yaptık ve daha da yapmaya hazırız.

Bize göre asgari müşterek Anti-şovenist, anti-emperyalist olmaktır. Emperyalizme karşı birleşik cephe bizim somut politikamızdır.

Ancak bizim dışımızdaki sol emperyalist güçlerin ve onların temsilcilerinin oluşturduğu emperyalist çözüm planlarına rağbet ederek Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Programı'mızı gerçekçi bulmamaktadır.

Bu konuda tüm 'sol' akımlarla önemli bir görüş ayrılığımız olmasına rağmen, solda sekter bir konumda kalmamak için ve kitlelerin emperyalist çözüm planları ile hiçbir yere varılamayacağını kendi pratik deneyimleriyle de öğrenmesi gerektiği inancıyla, bu tür çözüm planlarını da destekledik. Bu amaçla BDH oluşumunun içinde yer aldık. Annan planını destekledik ve referandumda 'evet' dedik.

Ama bildiğiniz gibi hiçbir işe yaramadı. Tüm bu deneyimlerden sonra asgari müşterekğin Anti-Emperyalist Birleşik Cephe olduğuna kimsenin kuşku duymaması

gerektiğine inanıyoruz.

Öte yandan CTP eski konumlarının da gerisine düşmüştür. Şunu bilmeliyiz ki Ferdi'nin namaza durması CTP'nin nerelere gerilediğini yansımından başka birşey değildir. Artık CTP'nin kendi tabanı karşısındaki kredisi de tükenmiştir.

Şimdi hükümet ortağı CTP'nin Kıbrıs solu ile asgari müştereklerinin ne olduğunu açıklıkla ortaya koymasının zamanı gelmiştir.

1970'li yıllarda biz AKEL'i eleştirirken, CTP çevreleri, "hade yau, zaten sağ ve faşistler işçi sınıfı partisini eleştirir durur, bir de biz mi uğraşalım, etmeyin, eylemeyin!" diyerek her türlü eleştirinin üzerine sünger çekiyorlardı. Şimdilerde ise CTP ve Mehmetali Talat her gün AKEL'i eleştiriyor ve kendilerinde yarattığı hayal kırıklığını dile getiriyorlar. Aynı şekilde Hristofyas da CTP'ye yükleniyor ve "Ankara'nın kucağından kalsın" diyor.

Nihayet, geçen hafta, CTP ve AKEL heyetleri arasında Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ortak anlayış belirlemek için görüşmeler başladı. Siz bu görüşmelerden olumlu bir sonuç bekliyor musunuz? Ben sonucun ne olacağını şimdiden bildiğime eminim. Fakat buraya yazarsam 'önyargılı davranmakla' suçlayacaksınız. O yüzden yazmayacağım. Ancak bir partinin politikasının hangi sınıfın çıkarlarına hizmet ettiğini anlamak ve o politikaların genel yönelimini belirlemek hiç de zor birşey değildir.

Politika yapıyorsanız en önemli görevlerinizden birisi de bu öngörü becerisine sahip olmaktır. Yaklaşık iki yıllık CTP iktidarı CTP'nin hangi sınıfın politikalarına hizmet ettiği konusunda bizleri yeterince aydınlatmaktadır.

Bu şartlarda, CTP'yi asgari müştereklerini ilan etmeye davet ediyorum.

'Güç şartları altında, askere karşı demokratik haklarımızı ufak tefek tavizler vererek genişletmeye çalışan' CTP'ye karşı anlayış ve saygı adı altında eleştiri hakkımızı kimse engellemeye kalkmasın. Önce CTP barış ve demokrasi mücadelesinin gerektirdiği asgari müştereklere saygı gösterebilir, biz de ona göre politikalarımızı yeniden gözden geçirmeye hazırız.



HAYDİ E.K.I.M GENÇLİK KAMPINDA BULUŞALIM!

DÜŞÜNÜYÜRÜZ, TARTIŞIYORUZ,
ÖĞRENİYÜRÜZ!

PAYLAŞIYORUZ, ÜRETİYÜRÜZ,
EĞLENİYÜRÜZ!

HAYDİ SEN DE BİZE KATIL!

8-9-10 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA
LAPTA'DAKİ E.K.I.M. GENÇLİK KAMPINDA
SENİNLE DE BERABER OLALIM!
DÜŞÜNEN, PAYLAŞAN, ÜRETEBİR
GENÇLİK İÇİN

E.K.I.M. GENÇLİK KAMPINDA BULUŞALIM!

Bilgi için: 0542 859 35 10



E.K.I.M KÜLTÜR SANAT ÜRETİM MERKEZİ KOL FAALİYETLERİ BAŞLIYOR!



Satranç



Müzik

TIYATRO
E.K.I.M.

Tiyatro



Dans



Sinema

Eğitim Çalışmaları



E.K.I.M. KURSLARI ÇOK YAKINDA YENİ BİNAMIZDA BAŞLAYACAKTIR, İLGİ DUYANLAR KAYIT YAPTIRABİLİRLER.

Bilgi için: 0533 863 66 60

Adres: Şehit Sıtkı Hasan Sokak No:5 Kızılbaz Lefkoşa

Asgari Ücret Ve Akaryakıtta Yapılan

Zam!

ÇAĞLAR BOYU SÜREN OTOYOL HAYDUTLUGU



Büyük propagandalar ışığında Asgari Ücrete yapılan %4'lük brüt artıştan yani 80 YTL'lik zammın ardından geçtiğimiz günlerde akaryakıtta %18-23'lük bir zam yapıldı. Tüm medya araçlarında yapılan duyurularda maaşlara zammın kapıda olduğunu yaşam koşullarının rahatlayacağından bahsederken 80 YTL, - ki bu zam hangi Asgari ücretliye yeter o ayrı bir konu-, zammın hemen ardından akaryakıtta yapılan %18-23 lük zamlar halkı şaşırtmaya ve kabul edilemez bir davranış olduğu konusunda herkesi hemfikir yapmaya devam ediyor.

Ortadoğu, - ki akaryakıt pazarının çok büyük bir çoğunluğu bu bölgede bulunuyor, hepimizin de bildiği gibi uzun zamandan beri Emperyalist güçlerin çıkarları yüzünden çalkalanmaya devam ediyor. Bu nedenden dolayı akaryakıtta her geçen gün zam gelmeye devam ediyor. Fakat belirtilmesi gereken bir nokta var ki burasını

göstermeden geçmek mümkün olmayacaktır. Tüm dünyada akaryakıtta yapılan zammın bizde "seçim" dönemine gelmesi ve bu zamların o dönemde bize yansımaması da bir başka konudur. Nedeni de insanları kandırıp oylarını ÇALMAKTIR!. Ve hemen seçimlerden sonra akaryakıtta yapılan bu zammın da bir başka tartışma konusu olduğunu unutmamak gerekir.

Bir başka konu Amerika'nın 2 seneden beri Irak'a yaptığı masraflardan dolayı maddi sıkıntılar yaşadığı ve bu sıkıntılardan dolayı da dövize her gün gelen zamların da bu nedenden dolayı, yani Amerikan emperyalizminin aç gözlülüğünden dolayı meydana geldiği da apaçık ortada bir olaydır.

Tüm bu olanlar ışığında asgari ücrete yapılan üç kuruş zam ve bu zammın hemen ardından hükümetimizin büyük bir hava ile yapılan zammı değerlendirmeleri, çok büyük bir zam yapmış, işçiyi emekçiyi

sürünmekten kurtarmış gibi, tüm bunlar yetmezmiş gibi hemen ardından da hem döviz artışının hem de üstüne akaryakıtta yapılan zamların işçiyi emekçiyi daha da kötü duruma sokacağı kesindir.

Zaten maaşlara yapılan zammın hemen ardından böyle bir zammın da geleceği belliydi. Yoksa niye burjuva-emperyalistler işçiyi emekçiyi zam yapsın. Ya göz boyamak için ya da ilerde gelecek olan hayat pahalılığının, halk tarafından daha az eleştiri alması içindir!!.

Bu kadar zam yapıldıktan sonra halka bu soruyu sormamak mümkün değildir! Hani işçiyi, emekçiyi koruyan işçi sendikaları?? Hani işçiyi, emekçiyi koruyan kuruluşlar, yapılar??

Bu zamların her geçen gün kötüden kötüye gideceği açıktır. Yani asgari ücretin üç kuruş yükselmesi ile hiç bir kimse rahata kavuşmaz fakat akaryakıtta ve daha ilerde gelecek bir çok tüketim aracına yapılacak zamların insanı gittikçe kötüye doğru götüreceği kesindir. Bunlara dur! Demenin vakti geldi de geçiyor bile. Haydi işçiler, emekçiler bunların yaptıkları/yapacakları bellidir. Gelin bu düzeni birlikte sizinle yıkıp yeni, yaşanması bir düzen kuralım. Gelin hayatımızı geleceğimizi hep beraber güvence altına alalım.. Emperyalist düzen altında kaldığımız sürece her gün daha da kötüye gideceğiz. Fakat bu düzeni yıkmak ve yerine yaşanması bir düzen getirmek sizin elinizdedir çünkü bu düzenin acısını, şiddetini, yıkım gücünü gören sizlersiniz.



Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek Gazetesi Abonelik Formu

İsim-Soyisim:

Adres:

Yaş:

Öğrenim Durumu:

Meslek:

Telefon Numarası:

İstenilen
Abonelik Süresi

- 13 Sayı (13 YTL.)
 26 Sayı (26YTL.)
 52 Sayı (52YTL.)

Tarih:

Abonenin İmzası:

Bilgi için Abone Sorumlusu Yusuf Alkım Tel No: 0533 863 66 60

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



SOSYALİST GERÇEK

Sahibi: Kıvılcım LTD.

Posta Adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sok.

No:5 Kızılbaş Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 70 680

Fax: 0392 22 70 681

Basıldığı Yer: Toplumcu LTD.

Adres: Cengizhan Sok. No:7

K.Çiftlik Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 74 872

Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net>

E-mail: info@KibristaSosyalistGercek.net