

# Maliye Bakanının Kolu

Maliye Bakanı açıkladı, Mütahhitlerin sorunlarına çare bulmuş, dövizin yükselişi karşısında mağdur olan bu zavallı mütahhitlere, dövizin yükselişten doğan kayıplarını karşılayacak formül üretmiş. Bu formülün ne olduğunu sormayın beni hiç ilgilendirmez. Beni ilgilendiren döviz borcu olan çalışanların mağduriyeti,

döviz ile ev borcu altında ezilen çalışan emekçilerin mağduriyeti, dövizden dolayı maaşları geceden sabaha eriyen memur ve işçilerin mağduriyeti, etinden tırnağından kesip de bir köşede gelecek için biraz para koyabilenlerin, birikiminin uyurken bile sömürülmesinden doğan mağduriyeti.

Sayfa 3'ü



**Kıbrıs'ta**



**SOSYALIST GERÇEK**

Haftalık Siyasi Gazete

14 Temmuz Cuma 2006, Yıl 10, Sayı:211 Fiyatı:1 YTL. (KDV dahil) İngiltere: 50 p.

**YAŞASIN ANTI-EMPERYALİST  
BİRLEŞİK-CEPHE HÜKÜMETİ!  
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ  
ΑΝΤΙ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ  
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!**

## Sahte Çözüm Umutları ile Oyalama Taktiğine

# HAYIR!

■ BM ya da AB denetiminde Kıbrıs'a yıllardır burjuva çözüm getiremeyenler şimdi de Kıbrıs'a burjuva bir çözümü getiremezler. Onların çözümü bugünkü bölünmüş statüko burjuva çözümden başka birşey değildir.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk burjuvalar bugünkü statüko ile azami karlarına karlar katarlarken on binlerce işçi, emekçi ve memur emperyalist globalleşmenin krizlerinden ezilmektedir.

Milliyetçilik siyaseti yapan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk burjuvalar azami karlarını artırmaktan başka bir amaç gütmemektedirler.

R. Denktaş - DP - UBP'nin sağcı siyaseti ile Talat - CTP - BDH siyaseti özünde aynı amacı hedefliyorlar. TC'nin ve Kıbrıslı Türk burjuvaların çıkarlarını en yüksek dereceye ulaştırma...

■ Şu veya bu burjuva emperyalist çözüm talebi değil, işçilerin, emekçilerin ve memurların büyük emperyalistlerin çıkarlarına karşı Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti talebini öne çıkaralım.

Sendikalarımızda, sivil toplum örgütlerimizde bu talep için hareket edelim.

Ankara, Yunanistan, İngiltere, AB ve ABD emperyalistlerinin direktiflerine göre değil, işçi, emekçi ve memurların çıkarlarını ilerletmek, milli katliamlara ve propagandalara son vermek için birleşelim.

Ortak vatan yaratmak istiyorsak Rum - Türk işçi ve emekçiler el ele vermek zorundadır. Bunu yapmazsak bu gözü dönmüş milliyetçiler bizi birbirimize yine kırdıracaklardır.

Bunlara dur demek için, kendi ülkemizde kendi efendimiz olmak için KSP etrafında örgütlenelim.

KSP'yi güçlendir ki senin sesin daha fazla duyulsun!

**OKU-OKUT-ELEŞTİR-ABONE OL  
Bu Gazete Siz Emekçilerin...**

# İŞTE BÖYLE BİR HÜKÜMET!

Cenk Mutluyakalı köşesinde soruyor;

Nasıl bir hükümet?

Ve de kendi beklentilerini sıralıyor;

- Hastanelerde kuyrukta beklemesin insanlar!..
- Artık şu "elektrik çilesi" son bulsun yaşantımızdan!..
- Eğitim "yaz boz" tahtası olmasın, "tam gün eğitim" için ciddi adımlar atılsın...
- Okullar, şimdi tatil döneminde tamir edilsin de yıkılmasın çocuklarımızın başına ve yeni ders yılı ne olur, "Kitap sıkıntısı" ile başlamasın!..
- Mümkünse "Euro"ya geçiş için bir takvim hazırlansın!..
- Profesyonel askerliğe geçişin altyapısı için adımlar atılsın... Bir "çözüm" kadar "askersiz bir Kıbrıs" hayalse eğer... En azından, "mecburi ve zorunlu" olmaktan kurtarılsın askerlik...
- "Sözleşmeli" personel dahil, "danışmanlar" dahil, "işçi kadroları" dahil, "Cumhurbaşkanlığı" ve "belediyeler" dahil, memlekette hiç kimse "arkadaş, ahbap, dost, partili" ilişkisi ile istihdam edilmesin!.. Fırsat eşitliği yaratılsın herkese!
- Sigara içilmesi yasaklansın kapalı mekanlarda, yani "çiğnenen" yasa uygulansın, mümkünse Meclis'ten başlanarak.
- "memur olmazsan yaşam şansın yoktur" mentalitesi kaldırılmalı orta yerden. "İşe gitmesem de kimse dokunamaz" 'laçkalığı' son bulsun!..
- Kimse 'boş yere' sömürmesin 'ortak kasamızı', mesela (kimi) 'müşavirler' gibi 'sadece maaş almak için' devletin kapısını çalanlara yapacakları bir 'iş' bulunsun lütfen!..
- Memura siyaset yasağı kalksın!.. Siyasi atamalar en azından 'teknik' kadrolarda kaldırılmalı!.. Bu kadar 'politize' olmaktan kurtarılsın yurdum!..
- Vergi kaçırın her kim varsa deşifre edilsin!.. Kim, ne kadar vergi veriyor açıklansın!
- Evet, polis sivile bağlansın ama... Önce "adaletli" ve "çağdaş" bir yapıya kavuşsun...
- Kıbrıs sorununda 'kafa karıştıran' bir duruş değil, kararlılık sergilensin!.. Kimse, Kıbrıslı Türklerin çözüm vizyonuna gölge düşürecek açıklamalar yapmasın, Kıbrıslı Türklerin 'tescil' ettiği iradenin de dışına çıkmasın.
- "Yanlış" yanına kalmasın yapanın. Yasa dışı istihdamların, üç kağıt yurttaşlıkların sorumluları hakkında soruşturma açılsın ki, bir daha kimse cesaret edemesin böylesi işlere...
- Devleti söğüşleyenlere, hortumlayanlara izin verilmesin...
- Temiz olsun siyaset... Temiz

olsun kamu yönetimi... Temiz olsun siyasi partiler... Temiz olsun medya!.. Herkes "hesabını" versin!..

İşte Cenk'in yeni hükümetten beklentileri...

Yeni hükümet bu talepleri gerçekleştirdi de, nasıl devam ederse etsin Cenk'e göre.

Kiminle kurulsun kurulsun, bu icraatları gerçekleştiren, isterse adaya 60 bin işgal askeri daha soksun ama yeter ki bu icraatları gerçekleştirdi.

Hükümetten taleplerini kapalı yerlerde sigara içirilmemesi olarak algılamak için küstahça boyutu olsa da,

Cenk'in ciddi taleplerine bir göz atmakta fayda var.

Hastanelerde beklemesin insanlar diyor Cenk.

Doğru beklemesin ama, insanların hastanelerde beklemesinin, hatta buradaki hastanelere güvenmeyip İngiltere'ye, Türkiye'ye tedavi olmaya gitmesinin nedeni ne?

Kârılığa göre yatırım yapan kapitalizm değil mi?

Bu ülkede çok kısa bir zaman öncesine kadar kardiyoloji servislerinde yeterli teknik alet bile yoktu.

Bunların nedenleri nedir?

Hastanelerde çekilen çilelerin nedeni kötü kalpli insanların hastalara eza-cefa çektirmekten zevk almaları mıdır, yoksa sorun topyekün bir sağlık sistemi-ekonomik sistem sorunu mudur?

Eğitim tam gün olsun, binalar yıkılmasın Cenk'e göre.

Peki ya özel eğitim?

Diploma tüccarlığına da son verilsin mi Cenk'e göre?

Yazmadığına göre ona bir itiraz yok Cenk'in.

Euro'ya geçilsin, peki ya Euro denilen para birimi, kapitalizmin krizlerinden etkilenmeyecek bir para birimi midir?

Euro'ya geçince insanların yaşam standartları artacak mı?

AB üyesi ülkeler Euro'ya geçtiklerinde, çalışanların eski para birimi üzerinden olan maaşları Euro'ya endekslenirken, malların fiyatlarının Euro üzerinden zamlanmasına ne diyecek Cenk?

Askersiz Kıbrıs Cenk'e göre hayal.

Yani bu memlekette garantörler, üsler her daim var olacak.

Profesyonel askerliğe geçilsin geçilmesine de, senin asker TC'nin, Yunan'ın, İngiliz'in emrinde, NATO'nun emrinde hareket edecekse, neye yaradı bu askerlik?

İş bulma konusunda herkese fırsat eşitliği sağlansın diyor Cenk.

Sağlansın sağlanmasına da, kapitalizm hudutlarında yaşadığımız sürece işsizliği yok etmenin

formülünü nasıl bir icat yaparak bulabilecekler, onu çok merak ediyoruz.

Ortak kasamız, yani devlet hazinesini kimse boş yere sömürmemeli.

Yani kutsal amaçlar için hazine sömürülebilir Cenk'e göre.

Ahbap-çavuş ilişkileri ve devleti maaş almak için kullanmalar son bulunca, hazine sömürülmemiş olacak, insanlar vergilerini de verdiklerinde adalet sağlanmış olacak.

Peki bizlerden alınan vergilerin patronların cebine "kredi" olarak gönderilmesini nasıl önleyecek Cenk?

Hazinenin boş yere sömürülmesinin önüne geçmesi için yine kapitalizm sınırlarının dışına çıkması gerekecek.

Ama yok, Cenk'e göre kapitalizm varolsun, ama bir yandan da adalet olsun...

Komik değil mi?

Hala daha burjuva-emperyalist temelde çözüm aranmaya devam edilsin Cenk'e göre.

Ama bir yoluyla bu çözüm türünün Kıbrıs sorununu çözemeyeceği gerçeği gizlensin, halkın anti-emperyalist bir cepheye örgütlenmesinin önü kesilsin.

Çözüm iradesi adı altında ayrılıkçı politikalar aynen devam ettirilsin, bunun adına da çözümcü hükümet densin Cenk'e göre.

Tüm bu talepleri sistemin kendisinden talep eden Cenk, temiz olsun siyaset, temiz olsun kamu yönetimi, temiz olsun partiler diyerek taleplerini sonlandırıyor.

Bir ilkokul çocuğu ancak böylesi talepleri, böylesi saflıkla dile getirebilir.

Cenk ilkokul çocuğu mudur yoksa olmayacak işlerle halkı meşgul ederek sistemin sürmesine katkıda mı bulunmak istemektedir?

Bu taleplerin hangisi emperyalizme-kapitalizme sırt dönmeden gerçekleştirilebilir?

Reformculuğun dikalası değil midir bu söylenenler?

Oldu olacak, -Cenk'in devrimciliği tutarsa- TC-İngiliz-Yunan'a "askerlerinizi alıp lütfen gider misiniz" desin de, bu iş bir rayına otursun!

Bu talepleri emperyalizme karşı olmayanlardan istemek, abesle iştigaldir.

Yeni hükümet, aşağıda sıralayacağımız ilkeleri yaşama geçirmedeği sürece bu ülkede ne hortumculuk sona erer, ne askerlik belası, ne de hastane kuyruğu!

İşte bizim programımız...

Hangisi hayal, hangisi gerçek siz karar veriniz;



Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti Programı (Asgari Program)

## A. Siyasi Alanda

1. Kıbrısta tüm yabancı güçlerin Kıbrıs üzerinde mevcut tüm hak ve iddialarının reddi..
2. Kıbrıs üzerinde hak iddia eden emperyalist güçlerle işbirliği yapıp Kıbrıs'ın Rum ve Türk işçi ve halkına ihanet eden tüm büyük burjuvaların mallarının karşılıksız olarak devletleştirilmesi.
3. Kilise ve Vakıf dahil, büyük toprak sahiplerinin topraklarının ve bu topraklar üzerindeki ev vb. taşınmazların karşılıksız olarak devletleştirilmesi. Boşaltılacak olan İngiliz, Türk ve Yunan askeri üs alanlarının ve bunlar üzerindeki taşınmazların devletleştirilmesi. Tüm bu toprak ve taşınmazların zorunlu göçler ve katliamlar nedeniyle mülksüzleştirilmiş Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk, Kıbrıs halkının tüm kesimlerine ve topraksız köylülere ve evsiz işçi ve memurların kullanımına verilmesi.
4. Her iki milliyetten Kıbrıs halkının ulusal haklarının güvence altına alınması . Kıbrıslı Rumlar ve Türkler ve diğer azınlıklar arasında milli ve dini düşmanlığı körükleyen tüm örgüt ve faaliyetlerin yasaklanması.
5. Anti-emperyalist Birleşik cephe hükümetini iktidara getiren ve bu iktidarı koruyan esas güç olarak işçi ve emekçi kesimlerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması.
6. Kıbrıs işçi sınıfı saflarında milli-dini ayrılıklara dayalı örgütler kurulmasının, işçi sınıfının örgütlerinin milli-dini temellerde bölünmesinin yasaklanması.
7. Bu programın zaferi için çalışan tüm yabancı ve kaçak işçilerin zaferden sonra oluşturulacak yeni Kıbrıs'ta vatandaş olma hakkının verilmesi.
8. Bu programa uygun olarak yerleşim, dolaşım ve mülkiyet özgürlüğünün sağlanması.

# İNSAN KENDİNE GÜVENMEYİNCE

Yenidüzen yazarı Fatma Azgın, geçtiğimiz hafta "İç Dinamikler Çalışmayınca" başlıklı bir yazı yazdı.

Azgın, bu yazısında iç dinamikler çalışmayınca neler yapılması gerektiğini de belirtti.

Bakınız Fatma Azgın neler diyor; "Geçmişte 6 milletvekili ile toplumun hayatı değiştirilirken, şimdilerde çoğunluk da yetmiyor."

Azgın'ın çoğunluktan kastı, CTP ile BDH'nın 50 milletvekilliğinin 26'sını elde etmiş olmaları.

Keza bunun bile yetmediğinin garantisini de yazısının sonlarına doğru verecek.

Devam edelim;

"Şu anda öyle bir karmaşa var ki, CTP tek başına da, UBP ile de hükümet kurabilir veya DP ile makyaj tazeleyerek yola devam edebilir."

"T.C veya AKP hükümetinin, CTP'nin yanında bir milliyetçi parti istediği konuşulmuyor. DP yerine UBP'yi tercih etmesi de bu bağlamda mümkün görünüyor."

Azgın, bir türlü BDH ile hükümet kurmaktan bahsetmiyor.

Yeni hükümet formülleri üzerine yazdığı koskoca yazıda, BDH'dan sadece bir kerelik bahsediyor, o da BDH'nın hükümet kurma talebiyle olan kısmı...

Azgın, sinyali verdi.

Ne diyor?

TC veya AKP hükümetinin, CTP'nin yanında bir milliyetçi parti istediği meselesi...

Yani Azgın'ı kızdıracak şekilde, cümle alemin yeni hükümet

formülleri üzerine polemiklere girmesi, boş lafazanlıktan öte değil.

Yani Azgın diyor ki, siz kendinizi harap etmeyin ey ahali, TC CTP'nin yanına mutlaka milliyetçi bir parti alacak, cahillik yapmayın!

Yani Azgın diyor ki, CTP, TC kimi isterse onunla hükümet kuracaktır, bakınız milliyetçi bir parti istiyor, o zaman ya DP ile makyaj tazeleyerek yola devam edecek, ya da UBP ile koalisyon kuracak.

Meselenin özeti bu...

Emperyalistlerin parmağı, Kıbrıs'ta yeni bir hükümet değişikliğine gidilmesine neden olacaktır diyor Azgın.

Ancak bunu kınamak ya da buna karşı durmak gibi bir niyeti de yok.

Gerçekçi olun, TC şunu bunu istiyor, ve bunlar da olacak diyerek kafa tutuyor yeni hükümet formülü üzerine düşünenlere.

CTP'nin toyluğundan yakınıyor mesela Fatma Azgın.

"CTP" diyor, "kriz yönetmesini öğrenmeden kriz yaratmamalıdır."

Sonra da birkaç olayı ekleyerek, aklısira CTP'nin üstüne gelindiğini nitelemeye çalışıyor.

YDÜ ile YÖDAK arasındaki çatışmayı, tek tip sosyal güvenlik yasasına karşı yükselen muhalefeti, Talat'ın Papadopulos ile görüşmesinin halkta hiçbir canlanma yaratamadığını, seçimlere katılımın düşüklüğünü hatırlatıyor ve iç dinamikler hareketlenmezse dış dinamikler bizi süpürür tespitinde bulunuyor.

Çok doğru.

İç dinamikler harekete geçirilmezse, dış dinamikler, yani emperyalistler bizi şu anda olduğu gibi diledikleri gibi yönetir, oynatır, hakkımızda karar verirler.

Bunun böyle olmaması için de, gerek ülke içindeki dinamikler (Demokratik Kitle Örgütleri, partiler vb.) gerekse ülke dışındaki dinamikler, Kıbrıs işçi sınıfı yararına harekete geçmek durumundadır.

Aksi halde Azgın'ın belirttiği sonuçla karşılaşırız/karşılaşıyoruz.

Fatma Azgın böyle doğru bir tespitte bulunuyor bulunmasına ama, iç dinamikleri hareketlendirmenin ve kendi kendimizi yönetebilmenin yolunu nasıl çiziyor dersiniz?

"Bu adadaki hayatı değiştirmeye kimsenin gücü yetmemektedir. İç dinamiklerden umut kesiliyor. AB, girdiği tüm ülkelere dinamizm kattı. Ona sarılmaktan başka çare yok gibi görünüyor."

Yazısının başından beri, CTP'nin basiretsizliğine inceden inceye dokunan, CTP'nin TC'nin kuklası haline geldiğine çaktırmadan göndermeler yapan Fatma Azgın, iç dinamikleri hareketlendirerek kendi kendimizi yönetebilmemiz için işte yukarıdaki formülü öneriyor.

Adadaki hayatı değiştirmeye kimin gücünün yettiğini, ancak bu gücün henüz örgütlü bir hal alamadığını çok iyi bilen Azgın, şu anda yaşadığımız tüm sorunların yaratıcılarından başka birisine sığınmayı öneriyor.

Hem de iç dinamikleri

hareketlendirmek adına.

Avrupa Birliği'ne sarılmaktan başka çare yok Azgın'a göre.

Çünkü bu adadaki hayatı değiştirmeye kimsenin gücü yetmiyor.

İç dinamiklerden de umut kesiliverince, Azgın bir emperyalistin kucağından inip, öteki emperyalistin kucağına hopluyor.

Oysa ki, bu adadaki hayatı, gidişatı değiştirmeye muktedir olan kesimin adanın işçi sınıfı ve emekçileri olduğunu, bu sınıfın, ülkemizi işgalleri altında tutan ülkelerin işçi sınıfı ve devrimcileriyle anti-emperyalist bir cephede buluşmaları ve mücadeleyi yükseltmeleri durumunda nelerin olacağını düşünmek Fatma Azgın için çok zordur.

TC'nin bu adada her alanda etkin bir güç olduğunu gören, bilen ve yaşayan Fatma Azgın, bu etkin güce karşı biraz incinmiş gibi dursa da, sorunun çözümünü AB'ye sarılmakta bulmakla tezlerini kuvvetlendirdiğini düşünüyor.

Yarın AB'nin de fos çıktığı yaşanarak görüldüğünde acaba Yenidüzençiler'in ve de Fatma Azgınlar'ın yeni kurtarıcısı kim olacak?

Şu meşhur iç dinamikler bir türlü çalışmayınca,

İnsan da kendine bir türlü güvenemeyince,

Yeni kurtarıcıların bulunması kaçınılmaz gibi görünüyor...

## Maliye Bakanının Kolu

Maliye Bakanı açıkladı, Müteahitlerin sorunlarına çare bulmuş, dövizin yükselişi karşısında mağdur olan bu zavallı müteahitlere, dövizin yükselişten doğan kayıplarını karşılayacak formül üretmiş. Bu formülün ne olduğunu sormayın beni hiç ilgilendirmez. Beni ilgilendiren döviz borcu olan çalışanların mağduriyeti, döviz ile ev borcu altında ezilen çalışan emekçilerin mağduriyeti, dövizden dolayı maaşları geceden sabaha eriyen memur ve işçilerin mağduriyeti, etinden tırnağından kesip de bir köşede gelecek için biraz para koyabilenlerin, birikiminin uyurken bile sömürülmesinden doğan mağduriyeti.

Maliye bakanının bunlara çare bulmasını beklerken Müteahitlere çare bulduğunu açıklıyor, yani hükümet diyet ödemeye devam

edeceğini ilan ediyor. Vay be, ne biçim bir diyet borcudur ki ödemeye bitmiyor. Maliye Bakanı sermayeye "parmağını verdi kolunu kaptırdı" misali sermayenin talepleri karşısında boyunları kıldan ince, kolu bir kere kaptırmaya görsün, sen bir verirsin onlar beş alır.

Maliye bakanının eski bir sendikacı olduğu herkesin bilgisinde, işte bu "kol" sayın bakan sendikacıyken, geçmiş maliye bakanları ile yapılan görüşmelerde "ben bu anlaşmaya imza atmam gerekirse kolumu kırsınlar" dediği koludur.

Maliye bakanının İnönü meydanındaki mitinglerde zafer işareti yapıp havaya kaldırdığı koludur.

Geçmiş hükümetler döneminde her Çarşamba yapılan zamları protesto etmek için Başkanı olduğu

sendikanın duvarına "Kara Çarşamba" Pankartını asan koludur.

Sendikacı olduğu yıllarda yapılan eylemlerde, kitlelere hedef olarak Denktaş ve Eroğlu ikilisini gösteren koludur.

Bakanın mensubu olduğu partinin yayın organının başında "Emek en yüce değerdir" yazıyor, işte o gazeteyi almak için her gün uzanan koludur.

Sayın bakanının öğrenciyken "moda olsun" diye, kapağında sakallı resimler bulunan kitapları koltuğunu altında gezdirdiği koludur.

Bu öyle bir koldur ki yaptıkları sıralamakla bitmez. Fakat tüm bunlara rağmen "bizim ödememiz gereken bir de diyet vardır" diyorsa sayın bakanın kessin şu kolu bitsin bu diyet borcu.



"Yok geçmişte söylediklerimiz ve yaptıklarımızın hiçbirinde samimi değildik, biz zaten böyleydik de sizler bizi yanlış anlıyordunuz, şimdi ise gerçek yüzümüzü görüyorsunuz," diyorsa, ona da saygı duymak gerekir, demek ki halk anlayamamış.

Zaten halk siyasiler tarafından kandırılmaya alıştırmadı mı, bir eksik bir fazla ne fark eder, önemli olan çalışanların, emekçilerin, işçilerin ve köylülerin, bu kandırma siyasetine dur demesidir. Esas olanın meclistekiler değil de halkın kendisinin olduğunu kavraması ve kendi kendisinin efendisi olmaya karar vermesidir.

## Londra Mektubu

Elif Kara

## Çare: Anti-Emperyalist Birleşik Cephe

KSG yazarlarından duymaya alıştığımız eleştirileri Gambarinin gelişi ile şimdi bazı sol yazarlarımızdan da duymaya başladık. Daha doğrusu okuduk.

Bu yazarlardan bir tanesi olan Afrika köşe yazarı Damla Özhan Tekrar Soralm adlı makalesiyle sorulması gereken soruları soruyor. Ancak, ne yazık ki, cevaplamaya gelince burjuva çerçevede dışına çıkamayan siyasetiyle batağa saplanmak zorunda kalıyor.

Damla Özhan'ın tekrar sorduğu soruların özeti şu: Gambari'nin son temaslarıyla Kıbrıs'ta her iki taraf, dışardan ise Türkiye, Yunanistan, AB, ABD ve daha bir sürü ülke Kıbrıs sorununun çözülmesini arzu ettiklerini açıkladılar. Peki neden çözülüyor?

Soru mükemmel de kime soruyor bu soruyu. Kıbrıs sorununu çözme heveslisi olduklarını bildiren yerli-yabancı burjuva güçlere mi yoksa Kıbrıs sorununda söz sahibi olması gereken taraf olarak halka mı? Burjuva güçler zaten her gün neden çözüm olmadığını

kendilerine göre açıklamaktadırlar. Kuzey, Türkiye de dahil, "Papatopulos çözüm istemiyor", Güney, Yunanistan da dahil, "Türkiye kuzeyi işgal etti askerini çeksin çözümsüzlüğün sorumlusu onlardır" demiyor mu? Bu soru halka sorulmalı; neden Kıbrıs sorunu çözülüyor veya en doğru soruş şekli olarak "Kıbrıs sorununu bu güçler neden çözemiyor arzu ettikleri halde?" denmeli...

Özhan'ın Kıbrıs sorununun çözülmesi için getirdiği öneri de şu: "Bizi bu hallere düşürenlerden medet ummaya devam ettiğimiz için, yumruğumuzu masaya vurup; "Ma kaç sene daha bekleyeceğiz be sizi ama? Bizim hayatımızı mahvettiğiniz gibi, çocuklarımızınkini de aynı sorun, aynı tedirginlikle mahvetmenize kaç sene daha seyirci galacayık?!" demediğimiz..."

"Bu işe burnunu sokan kim varsa, hepsini masadan uzaklaştırıp, bu ülkenin insanları, bu ülkenin sahipleri olarak kendi sorunumuzu kendimiz çözmek üzere kolları sıvamadığımız için bu yapıları hakediyoruz!"

Ve yapmamız gerekeni de "Yine daha önceki gibi davranırsak, geçen sefer yarım bıraktığımız işi tamamlamak için karlı ve görüşme sürecini etkileyecek kadar güçlü bir şekilde, hem kuzeyde, hem güneyde sokağa inmezsek, sonuç öncekilerden farklı olmayacak." olarak açıklıyor.

Doğruya doğru. Doğru da çıkış yolu ne? Elimizi masaya vurduk diyelim ya sonra? Elimizi masaya vurmakla bu sorun çözülmüş mü olacak daha doğrusu

bu güçler geri mi çekilecek? "Madem elinizi masaya vurup bunun çözümünü siz yapacaksınız buyurun yapın mı" diyecekler. Yoksa önerildiği gibi onlar masada iken biz sokaklara enersek sorunu çözecekler mi?

Dış güçlerin bizi kendi çıkarları için kırdırıldığını kabul eden,

Onların getireceği çözümün halkın yararına bir çözüm olmayacağını kabul eden Damla Özhan sonunda gene aynı çerçevede kalarak sorunu halkın çözebileceğini söylemekten çekiniyor. Sadece sokağa inerek görüşme sürecini etkilemekten bahsediyor. Bizi bu hale getirenlerin örgütleceği görüşme sürecinden netice almanın yolu olarak kitlelerin sokağa dökülmesini önermekten öteye geçemiyor.

Olmadı Damla hanım. Kıbrıs sorununu çözmek istiyorsan bir kere bu güçler, senin tabirinle bu işe burnunu sokan kim varsa, masadan uzaklaştırılmalıdır. Senin de tesbit ettiğin gibi. Ancak sen bu güçlere isim vermek istemiyorsun. Sadece burnunu işimize sokanlar olarak ifade ediyorsun. Burnunu işimize sokanlar irili ufaklı emperyalist güçlerdir ve bunlara dur demenin yolu da bunlara karşı birleşik bir cephenin oluşturulmasından geçer. Var mısın böyle bir cephenin oluşturulması çalışmalarına? Bu yapılmamış, emperyalistlerin oynacağı olmaktan öteye geçemeyiz.

Marx'ın şu sözünü hatırlayalım: *Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir.*

## Londra'da Faşizmin Yükselişi

Geçtiğimiz belediye meclis üyeliği seçimlerinde Londra'nın Barking-Dagenham belediyesinde 11 sandalye ile ikinci büyük parti konumuna gelen faşist İngiliz Milli Partisi'nin (BNP) yoksul kesimler arasında en acil talepleri yalanlarla yaydığı ortaya çıktı.

Yoksul kesimlerin en acil talebi olan konut sorununu ele alan BNP belediye konutlarının ilticacılara ve etnik azınlıklara dağıtıldığını yayarak İngiliz yoksulları arasında ırkçılığı körüklediği gözlemleniyor. Konut sorunu yaşayan yoksul kesimlere bildirilerle ırkçılık propagandası yapan BNP civar belediyelerdeki etnik azınlıklara 50 bin sterlinlik rüşvetler verildiğini iddia ediyor. BNP bu rüşvet sayesinde civar belediyelerdeki etnik azınlıkların Barking-Dagenham bölgesine yoğunlaştığını ve Barking-Dagenham'da yaşayanların da konut sorunu yaşadığını öne sürerek ırkçılığın daha da yayılmasını sağlıyor.

Aydın kesimleri örgütleyen BNP Barking-Dagenham bölgesine yerleşmekte olan küçük burjuva etnik azınlıkları hedef olarak gösteriyor. Zenci, Asyalı ve diğer azınlıklar yoksul olduğu sürece sorun yaratmayan BNP Barking-Dagenham bölgesinde kendi evlerini satın alan etnik azınlıkları yerlileri sefil bırakmakla suçlayarak sorunun kaynağının emperyalist sömürüden kaynaklandığını

geniş kitlelerden gizleyiyor. Böylece kitlelerin sınıf temelinde örgütlenmesi yerine ırk temelinde örgütlenmesini gerçekleştirerek ırk savaşının temellerini hazırlıyor.

Yoksul İngiliz aileler çevrelerine bakarken etnik azınlıkların ev sahibi olduklarını görüyorlar. Oysa Barking-Dagenham bölgesinde doğup büyüyen bu İngilizler işsizlikle ve yoksullukla boğuşuyorlar. Konut sorunu yanında işsizlik sorunu da yaşayan İngiliz aileler bilimsiz oldukları için bu sorunların ırk ayrımı gözetmediğini göremiyorlar. Barking-Dagenham belediyesi kayıtlarına göre 20,250 belediye konutunun sadece 4 tanesinin ilticacılar tarafından kullanıldığını gösteriyor. Bu gerçeği gizleyen BNP yoksul İngiliz kesimlere değişik yöntemlerle belediyelerinin yabancılar tarafından işgal edildiğini anlatarak ırkçı çatışmaları körükliyorlar.

BNP'nin kullandığı bir başka yöntem de seçmen isimleri... BNP son 2 ayda 1,600 civarında etnik azınlıklara ait kişilerin seçmen listesine kaydını yaptığını ilan ederek sözde "işgale karşı" kitleleri örgütlemeyi başarıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan anti-faşist cephe temsilcileri bölgedeki ev fiyatlarının başka yerlere nazaran daha düşük olması nedeni ile kayda değer zenci orta kesimlerin eskiden belediyeye ait olan, ancak kiracıları tarafından satın

aldıktan sonra satılığa konan evleri satın aldıklarına dikkati çekiyorlar. Ve BNP bunu bildiği halde yabancılar belediye konutlarında öncelik tanıdığı sahte propagandasını yapıyor.

Yabancıların bölgeye geldiğini iddia eden BNP, yabancıların gelmesi ile suç oranının arttığı yalanını da yayarak yoksul ve orta sınıf İngiliz kesimler arasında ırkçılığı daha da körüklüyor. Oysa veriler açıkça Barking-Dagenham bölgesinde yaşayanların yüzde 15'inin etnik azınlık olduğunu gerisinin İngiliz olduğunu gösteriyor. Ve suç oranlarında ise düşüş olduğu polis verileri ile kanıtlanıyor.

Bölgede BNP'nin bu kadar yükselişinin nedeni nereden kaynaklanıyor? Birinci olarak yoksul kesimlerin yaşam standartlarının sürekli olarak aşağılara çekilmesi ikinci olarak bölgedeki İngiliz küçük burjuvazinin rekabet ettikleri kesimlerin etnik azınlıktan olması ve son ama en önemlisi emperyalist burjuvazinin yaşanan yoksulluğun nedenini ilticacılara ve göçmenlere bağlamasından kaynaklanıyor.

İngiltere'de son 15 yılda zenginlerin gayri safi milli hasıladaki payını artırdıkları verilerle kanıtlanmıştır. Kitleleri ırklara göre bölen emperyalist burjuvazi bu sömürüye karşı sınıf savaşımının gelişmesini önlemek amacıyla ırk savaşını teşvik ediyor ve bunda da başarılı olduğunu gösteriyor.

**Kıvılcım Yayıncılık Tarafından Yayınlanan Kitap ve Broşür Listesi: Bu yayınlara ulaşmak isteyen okurlarımızın gazetemizin telefonlarından (0392 22 70 680) bizlere ulaşabilirler.**

## Hamur Kağıda Ciltli Yayınlar:

- Kıbrıs Sorunu. 120 Sayfa. 5 YTL.
- Bilgisayar Çağında İnternet'in Ağında. Nusret Şen. 94 Sayfa. 4 YTL.
- Bir Önceliğin Ne Önemi Var Ki?. Nusret Şen. 78 Sayfa. 4 YTL.

## Hamur Kağıda Broşürler:

- Proletaryanın Emperyalizme Karşı Savaşımı ve Milli Mesele I. Kitap. Ahmet B. 153 Sayfa. 4 YTL.
- Proletaryanın Emperyalizme Karşı Savaşımı ve Milli Mesele II. Kitap. Ahmet B. 112 Sayfa. 4 YTL.
- Kısa Derler (Diyalektik, Ekonomik Yasaların Nesneliliği, Teori ve Pratik, Teori-Program-Strateji-Taktik, Devrim Aşamaları, Devrim ve Reform, Milli Mesele, Parti Kavramıyla İlgili Tezler, Parti Yapısıyla İlgili Tezler, Parti İşleyişiyle İlgili Tezler, Partinin

Gelişme Süreciyle İlgili Tezler). 25 Sayfa. 3 YTL.

- Rusya'da İşçi Sınıfı Hareketinin Gelişmesi ve Marksist Bir Parti İçin Mücadele (1870-1903). 46 Sayfa. 3 YTL.
- SBKP(B) Tarihi Kısa Ders'in Yayınlanması İle Bağlantılı Olarak Parti Propagandasının Örgütlenmesi Üzerine SBKP(B) M.K. Kararı. 25 Sayfa. 3 YTL.
- Stalin Komünizmdir, Stalin İnsanlıktır. 58 Sayfa. 3 YTL.
- Bir Sovyet Otomatik Fabrikası. A. Erivanski. 86 Sayfa. 4 YTL.
- Annan Planı, Strateji ve Taktik. 13 Sayfa. 2 YTL.
- Kıbrıs Sosyalist Partisi Programı ve Tüzüğü(I. Olağan Kongre'de Onaylanan Değişikliklerle). 43 Sayfa. 3 YTL.
- Kıbrıs Sosyalist Partisi I. Olağan Kongresi Faaliyet Raporu ve Mesajlar. 48 Sayfa. 3 YTL.

# BİZİM ORALARDA

Aydın Adamoğlu

Bizim oralarda birinin eline namlusu karıncalı 45'lik Takarov'u, omuzuna

kırmızı çaputtan bir de yıldız koydunuz mu adı 'Komutan'a çıkar. Kendi de inanır meydan savaşları kazandığına. Yürümesi değişir, konuşması değişir. Küçükken dayısının bostanında karga kovaladı zannedersiniz. Hiçbiri kendi yurdu için askerlik yapmadı.

Bizim oralarda ille de güzellik kıraliçeliği yapılsın diye köyün olanca kızını

podiuma sürerler. Şimdilerde panayırların medeniyet göstergeleri böyleymiş. Köfter, pastellâgi hak getire. Bir jüri var, içlerinden en az eğri

ayaklı olanı seçer. Kıraliçe, taksitli Mercedesi olan yeni bir doktorcuk bulsa fena mı? Veya zeytin düşmanı yeni yetme bir müteahhitçik? Mayolu geçişlerde, babaların medeniyet için katlandıkları bu özverinin yüz kızarıklığını kırmızı 'spot light'lar örter. Panayır tellâli, beyin güzelliğini klasik sorular ile saklar. 'Sence özgürlük nedir?' yerine,

a) Çocukları sever misin?

b) Okulun bitince evlenmeyi düşünüyor musun?

c) Hayallerin nelerdir?

diye aptalca sorular sorar. Aslında bunlar akıllıca sorular. Doğru düşünceye giden yola konan barikatlar. Hiçbir kız podiumda adım attığı kadar bu yurdun kurtuluşu için tepelerinde yürümemiştir.

Bizim oralarda kendi kendine şair diyen biri 10 yılda 10 tane şiir kitabı basar.

Nehirlerden, flamingolardan, orkidelerden, vadilerden, göllerden yazar şiirlerini. Sivrisineği, karasineği, alizavrayı, avroşilloyu, küpdüşeni ve eşeği yazmaz. Onlarla güzel şiir mi olur? Olmaz. Seni gidi soytarı.

Vatan toprağı işgal askerlerinin postallarında ezilirken yağmur ormanlarından bahseden sersem maskara, bir de kokteylli imza günü yapmaz mı? Aptallığını ille de imzalı ispatlı tarihe geçirecek. Birşey yazmadan geberip gitsen olmaz mı? Aşkın batsın.

Bizim oralarda oyun oynamaya çeke çeke kaldırırlar adamı. Kimse kendi

gönlüyle ortaya çıkıp oynamaz. Ayıptır. Herkes ne der sonra? Çeke çeke

oynanır, çeke çeke belediye başkanı olunur. Ne oynayan oturur yerine artık, ne de makam koltuğunu bırakıp çeker gider başkan. Adapteleri kolaydır insanlarımızın. Zorlukları, başlayana kadardır. Dizel motora benzerler. Kayışlarını başkaları takar şimdilik, suyu kendi evleklerine başkaları akıtır. En son kuyuya da sahiplenirler. Dingili ve manivelâsı kalır ellerinde motorun.

Bizim oralarda iki türlü ağaç vardır. Güzel kömür çıkarıcı ve güzel kömür

çıkarmayan. Ağaç yerine beton direk görmeyi sever insanlarımız. Ağaç gölgesini eskiler severlerdi. Okumaları yazmaları olmayan cahil eskiler.

Gölge öldü, yaşasın klima. 200bin avcıdan bir kaç serçe ya yaşar, ya yaşamaz. Ağaç ve kuş isimleri de bilinmeye değmez. Her dallı budaklı ağaçtır, her kanatlı da kuştur işte. Öğrenecek daha önemli şeyler var. Meselâ başbakanlık makam otosunun plâka numarası veya Kıbrıs meselesi. Bu o kadar önemlidir ki işgalde yaşadıklarının farkına bile varmazlar. Ağaç ve hayvan katilleri potansiyel insan katilleridir de.

Bizim oralarda insanlar çok misafirperverdir. Kendi yerde yatır, yatağını

misafire verir. Önce misafiri doyurur, artarsa kendi yer. 8 çeşit ağırladıktan sonra üstlük vatanını da verir, pantolonunu da. Hem evsiz kalır hem çıplak. Geriye de bakmaz dönüp. Çekip gider. Gittiği ülkede gene yerde yatır, gene 8 türlü ağırlar geleni gideni.

Yanlış dersleri yanlış öğretmenlerden almıştır. Yurdunu veren, yurdunu sevmez.

Bizim oralarda... Yani bizim değil de artık, oralarda demek istemişim.

# İşçiden Mektup

Derviş BİLGE

## Gök Gürültüsü Ve Yağamayan Yağmur

Temmuz ayı içinde çok yağmur yağdı memlekete ki sular bastı evleri, yolları, kasırga çıktı bir can aldı. Memleketteki hava durumu ile ilgili yaşananlar sanki ülkedeki 'solcuları' da etkilemiş gibi bir anda gürlemeye başladı onlar da...

Seçimlerin ardından bir birlik furyasıdır gidiyor, her ağzına gelen birlik üzerine yazılar yazıp, nutuklar çekiyor ama ortada birlik için elle tutulur gözle görülür birşey söylemiyor, yapılmıyor ama kabaca da olsa birliğin amacı solculuk adına AB'ye bağlılık üzerine kuruluyor...

Bizim memleketin solcularının hastalığı bu... Birlik denince ya Türkiye devleti ile birlik olur sağcılarda ya da AB ile birlik olur 'solcularda' başka bir şey için birlik olmaz olamıyor.

Sol yapılanmaların değişmez ilkeleri olur en başta emperyalizme kapitalizme karşı sosyalizm işgale karşı bağımsızlık. İlk aklıma gelen bunlar. Peki bu birlik gürlemeleri emperyalizme ve kapitalizme karşı mı? HAYIR. Peki işgale karşı bağımsızlık mı? O da HAYIR.

E peki neyin birliği? Yukarda da yazdığım gibi TC ordusu askeri gitsin geri çekilsin. Bu kimden isteniyor? TC devletinden, yani işgalciden. Ne saçma... TC ordusu gitsin yakında AB ordusu gelsin o daha iyidir. Yani birinin işgali bitsin diğerinin gelsin. Buna yuh denir başka da bir şey denmez.

Emperyalizme karşı değilsin ama solcusun hatta sosyalist. Yemezler. Bağımsızlık mücadelesi vermek ağır geliyor ki beylere bu mücadeleyi biz veremeyiz askeri güç çok fazla o yüzden bizim yerimize AB versin o kurtarsın bizi işgallerden ne büyük bir bilinçli aldandış...

Birlik gereklidir hatta şarttır ama birlik kurmak için doğru bir yol çizmek de birlik istemek kadar gerekli olan maddedir...

Bizler birlikten şunu anlarız:

Kıbrıs'ın işgallerden kurtulması bağımsızlık istemekle olacak şeydir gerçek bir bağımsızlık da ancak emperyalizme karşı mücadele ile gerçekleşir ve zaferin ardından tam bağımsız Kıbrıs elde edilir...

Kıbrıs'ın bağımsızlığı emperyalist zincirden kopuşu için yıllardır gazetemiz üzerinden her türlü sol yapılanmalara açık çağrı yapıyoruz; dostlar, yoldaşlar gelin Kıbrıs'ı özgürleştirelim bunun için de anti-emperyalist bir cephe kuralım birlik oluşturalım diyoruz. Herkes kulağını tıkıyor.

Her dönemde bu isteğimizi dile getiriyoruz oluşması için çaba harcıyoruz ama hep engeller çıkıyor 'solcularımızın' işine gelmediği için resmen kaçıyorlar...

Bugün de yine "birlik de birlik" diye tutturuyorlar...

Eğer birlik istiyorsak ve sizler de varsanız buyrun Anti-Emperyalist Birleşik Cepheye. İçeriğini beğenmiyorsanız buyrun anti-emperyalist bir plan program hazırlayın yatıralım masaya bir ortaklık kuralım...

Gerçi bunu devamlı söylüyoruz bu güne dek yaklaşan yanaşan olmadı. Bu da bize Ada 'solcularının' dertlerinin bağımsız özgür bir Kıbrıs olmadığını gösteriyor. Yanılın beni.

Her siyasi anlamda çıkmaza giren 'solcuların' yaşadıkları huzursuzluğun nedeni, yanlış olan çizgilerinin daha kesin şekilde ortaya çıkmasıdır, bunu gizlemenin de yolu birlik çağrılarıdır...

Yine birliktelik veya bir çatı oluşmayacak, oluşsa dahi bu uzun sürmeyecek ki yarar da sağlamayacak insanların sola olan umudunu sempatisini yitirmesine neden olacak...

Şu yağmasak da gürleyelim mantığından vazgeçin Ada'da yaşayan halklarımız için, sizin her gürleyişinizde umut beslenir sonu acı olur...

Eğer birleşeceksek çatı kuracak adam gibi iş yapacak, ülkeyi bağımsızlaştıracak bir birlik kuralım...

Tarhinizde bir defa olsun yağın be arkadaşlar...



# SOSYALİST GENÇLİK

14 Temmuz Cuma 2006, Yıl:2 Sayı: 78

KSP GB Haftalık Yayın Organı



## Kıvılcım

## ŞİMDİ NE OLACAK?

Geçirdiğimiz süreci hatırlayalım...

Özellikle Annan Planı'nın ortaya çıkışından sonra Kıbrıs'ta iki bölge, federal, AB üyesi, garantörlü, BM denetiminde bir Kıbrıs'a ulaşma mücadelesi yükselmişti.

Örgütler, başlarda BMBP çatısı altında ortak eylemlere, mitinglere imza atıyorlar, halkı bu siyaset çerçevesinde örgütüyorlardı.

Seçimler döneminde ise, burjuva-emperyalist temelde çözüm yanlısı olan örgütlerin birlikte mücadelesi ve seçimlere tek liste halinde girilmesi gündeme geldi.

KSP açısından bu birlikteliği sağlamak önemliydi, çünkü herkes elbirliği etmesine rağmen, Kıbrıs sorununun emperyalist çerçevede mahkum bırakıldığı sürece çözülemeyeceğinin kuvvetli bir sembolü de bu birlik deneyimi olacaktır.

Bir anlamda da bu birlik kuruldu.

BDH oluşumuna gidildi.

Seçimlerin ve referandumun ardından Kıbrıs'ta bir çözümün gerçekleşmeyeceği gerçeği karşısında toplumsal hareketlilik CTP potasında eridi.

\*\*\*



Kıbrıs sorununa çözüm getirebilmek için "güçlülük", "mecliste çoğunluğu oluşturmak" gibi gerekçeler ileri sürüp, bunların olmayışından dolayı soruna çözüm bulunamadığını iddia edenler için, Haziran 2006 seçimleri iyi bir "fırsat" oldu diyebiliriz.

Haziran 2006 seçimlerinin ardından meclis aritmetiği, CTP ve BDH'nın toplam 26 sandalye elde etmesiyle değişikliğe uğradı.

CTP, milletvekili sayısını yükseltti yükseltmesine ama, aynı mazeretlerin devam edip etmeyeceği çok da net değil...

Net olan bir şey varsa o da, kuzey Kıbrıs'ta güçlü bir çözüm yanlısı hükümetin varlığının Kıbrıs sorununun çözümünde en büyük koz olduğu iddiasıdır.

Net olan bir şey varsa o da, CTP'nin dillendirdiği "DP'nin kendilerine ayak bağı olduğu ancak DP'siz bir hükümetin de bir türlü kurulamadığı" söylemidir.

Net olan bir şey varsa o da, bu aşamadan sonra statükocu DP'ye ihtiyaç kalmayıp, statükocu olmadığını, Kıbrıs'ta barış ve çözümü arzuladığını iddia eden CTP ve BDH'nın hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaştıklarıdır.

\*\*\*

Peki şimdi ne olacak?

CTP ile BDH hükümet kuracaklar mı?

CTP, DP ile koalisyonu bozmaya yanaşacak mı?

BDH, "çözüm hükümetini" kurmak için makam, mevki vs. isteyecek mi?

Hepsinden de önemlisi, böylesi bir birlik kurulsa dahi, Kıbrıs'ta çözüme ulaşılabilecek mi?

Yani, Kıbrıs'ta aynı siyasetin savunucuları, "BM'li, AB'li, üslü, garantörlü, federal Kıbrıs siyasetinin" sadık izleyicileri mecliste hükümet

kurabilseler dahi Kıbrıs sorunu çözümlenebilecek midir?

Eğer savundukları stratejiyi değiştirmezlerse, Kıbrıs sorunu, meclisteki 50 milletvekilliğinin tamamı çözümcü partilerin eline geçse dahi çözümlenemeyecektir.

Kıbrıs sorununun çözümüne ket vuran, güney ya da kuzeydeki meclis aritmetikleri değil, izlenilen stratejidir.

Kıbrıs sorununun çözümüne ket vuran, emperyalistlerin çıkarlarını uzlaştırmaya çalışmaktır.

Kıbrıs sorununun çözümüne ket vuran, ülkenin emperyalizm kısılcından kurtarılmasına dönük bir siyaset etrafında halkın örgütlenmemesidir.

Bu bakımdan, emperyalizme karşı net tavır alabilecek bir hükümet, Kıbrıs sorununu gerçekten çözmek için mücadeleyi yükseltebilir.

Adadaki tüm yabancı asker ve üsleri, garantörleri reddeden, Kilise, Vakıf ve büyük toprak sahiplerinin topraklarına el koyma hedefini önüne koymuş, milli temelde ayrılıkçılığı değil, sınıf temelinde birliği sağlamaya yönelik bir hükümet, ancak ve ancak gerçek barış ve çözüm hükümeti olabilir.

Bu hükümetin tek adı vardır o da; Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümetidir.

[www.OzgurKibris.net](http://www.OzgurKibris.net)

**Özgür Bir Kıbrıs  
İçin mücadelenin,  
İnternetteki Adresi  
Yeni Kurulumu İle  
Yine Sizlerle...**

## Soru

**Arabasında birçok koçan vs. ile tutuklanan Kıbrıslı Türk mimar "milli krize" yol açar mı?**

## Polemik

**CTP ile BDH hükümet kurmak için daha neyi bekliyorlar? Kursunlar da görelim. Çözsünler de utanalım.**

## Üniversite Günlüğü

**YDÜ YÖDAK'la atışadursun, bu sene de üç kuruşluk bahar şenliklerini gargaraya getirip yapmadılar!**

## SİNİR KÜPÜ

⚡ Annan'dan sonra şimdi de Gambari bizi barıştırmaya ve de sorunu çözmeye geldi adamıza.

Zamanında Annan'a "Senin için gücün yok mu, gidip Gana'nın su sorununu çözsene!" dedim diye mi Nijeryalı Gambari'yi yolladılar bize?

Nijerya'daki kuraklığı çözsene sen Gambari evladım, sana mı kaldı Kıbrıs'ı çözmek?

Hay BM kapısına kafanız sıkışsın!

⚡ MAP Genel Başkanı Ali Rıza Görgün, Tayyip'e hakaret ettiği için bir gün hapis yatmış.

Şimdi hapisane anılarını da kitap haline getirir bu Ali.

"Mahpusluğun 12. dakikası çok çileliydi"

"Mahpusluğun 4. saatinde ranzadan düşüp kıçımı incittim"

"Uzun ve kahredici mahpusluğun 23.5'inci saati, koğuştaki bayram vardı. Artık özgürlüğüme kavuşuyor, vatan ve de millet haa bir de bayrak için daha fazla işkembeden sallayacak konuma gelebiliyordum"

İşte size olası bir kitabın özeti...

Ne uzun mahpuslukmuş be...

⚡ Cenk'e göre yeni hükümet;

· Elektrik, su, sağlık, eğitim vs. konularında iş yapsın,

· Euro'ya geçsin,

· Kapalı yerlerde sigara içirtmesin,

· Vergi kaçırmasın, memura siyaset yasağını kaldırsın, polisi sivile bağlasın,

· Falan ve de filan...

Bana göre yeni hükümet;

· Kıbrıs'taki tüm garantörlerin, askeri üs ve askerlerin adadan atılması için mücadeleyi yükseltsin,

· Kilise'nin ve Vakıf'ın, büyük toprak sahiplerinin mallarına el koysun,

· Millî-dinî ayrımcılığı körükleyecek örgütlenmelere yasak getirsin,

· İşçi ve emekçilerin yaşam standartlarını iyileştirsün...

Hangisi daha iyi siz karar verin...

⚡ Trafik Kazalarını Önleme Derneği "Hız Öldürür" diye bildiri dağıtmış.

Bu işler de beni öldürür!

Bu dernek, araba



tüccarlarına trafik kazalarına olan duyarlılıklarından dolayı teşekkür plaketi veren dernek değil miydi?

"Hız da öldürür" ama beni asıl bu yüzüzlük öldürür!

⚡ "Emek nedir? Basit emek nedir? Bileşik emek nedir? Eşitlik nedir? İşgücü nedir? Değerini, nasıl bulur?"

Nazım Beratlı abim bunları yazacakmış ilerleyen günlerde.

Yaz Beratlı yaz...

Yaz da keyfimizi bulalım...

Allah çizmeni çalmasın, seni gidi seniii...

⚡ Türkiye'deki "Bizimkiler" dizisinin Sabri Bey'i, usta tiyatrocu, demokrat insan Mehmet Akan'ı kaybettik.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nun, sanatseverlerin ve ailesinin başı sağolsun. Üzgünüm...

## MİNİ MÂNİ

Gitti Annan, geldi

Gamma,

Herkes el açtı bunlara

ne yapsak ki,

Dertli Nizami der ki

bunların hiçbiri değil hakiki

Biri benzer lahanaya, ötekisi tam

haydarı...



## "Marksist olabilmek için kuramı

hayatla beslemek, günlük işleri kurama bağlamak gerekir.

Yani marksist olmak yaratıcı olmak demektir."

Kitap: Devrimci Eğitim Devrimci Ahlak

Sayfa 18

Yayınevi Sorun Yayınları  
Yazar M.İ. Kalinin

## Sovyet Ekonomistleriyle Beş Görüşme 1942-1952

Bölüm: 19

Burjuva kitaplar, antik dönemdeki demokratik hareketten oldukça fazla söz ediyor ve "Pericles'in Altın Çağı"ni övüyor. Antik dünyadaki demokrasinin köle sahipleri için bir demokrasi olduğunu göstermek gerekir.

Gerçekten kitapta daha ciddi bağlar kurmanızı rica ediyorum. Eğer konuyu bilmiyorsanız kitaplardan ve diğer kaynaklardan araştırın ya da bilen kişilere sorun. Kitap herkes tarafından okunacak. Herkes için bir örnek olacak. Feodal sistem ile ilgili bölümü yeniden yazın. Feodalizmin kaynağını göstermek gerekir. Köle sahibi elit kesim ortadan kaldırıldı ve kölelik yıkıldı. Fakat topraklar aynı kaldı, zanaatkarlar kaldı, kolonlar ve köylü emeği kaldı. Kentler var olmaya devam etti ve Ortaçağın sonlarına doğru canlandılar.

Kapitalizm çağına İngiltere ve Fransa'daki burjuva devrimleri ve Rusya'daki köylü reformları ile başlamak gerekir. Bunlar olduğunda kapitalizm zaten feodalizm içinden temellerini kazanmıştı. Feodalizm bölümüne, kapitalizmin ortaya çıkışı ile ilgili bazı materyaller koymak daha iyi olur.

Feodalizm döneminde devlet gücünün rolünü ve önemini göstermek gerekir. Roma İmparatorluğu sona erdiğinde iktidarda ve ekonomide merkezilikten uzaklaşma yaşandı. Feodaller birbirlerine karşı savaştı. Küçük krallıklar ortaya çıktı. Devlet iktidarı hayali (fictitious-fiktik) hale geldi. Herbir toprak sahibi kendi gümrük duvarlarını kurdu. Merkezi iktidar gerekli hale geldi. Daha sonra ulusal pazarların ortaya çıkması teminde ulus devletler örgütlenmeye başladığında merkezi iktidar gerçek bir güç kazandı. Ticaretin gelişmesi ulusal pazarlar gerektiriyordu. Kitapta ise ulusal pazarlardan tek kelime ile bile söz edilmiyor. Feodaller ticareti engelledi. Çeşitli gümrük ve vergiler yoluyla etraflarını çitlerle çevrelediler. Bir iki kelimeyle bile olsa buna değinmek gerekir.

NOT: L.M. Gatovsky, I.I. Kuzminov, I.D. Laptjev, L.A. Leontjev, K.V. Ostrovityanov, V.I. Pereslegin, A.I. Pashkov, D.T. Shepilov ve P.F. Yudin'in notlarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca Atlas, Arakelyan, Bolgov, Vasilieva, Gusakov, Kozlov, Lyubimov ve Rubinstein'in notları da dikkate alınmıştır.

**Künye: Sosyalist Gençlik, Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi yayın organıdır. Ücretsiz olarak, Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek gazetesi eki olarak ve elden dağıtılır.**

# Park a

Ziya Çelik

## GÖRÜNTÜ İÇİN BURNUMA BASINIZ HAKİM BEY

Sürücüler dikkat edin.

Bundan sonra casus kameralar ile hızınız tespit edilecek.

Eğer kuralların dışında hız yapıyorsanız, kameralar anında size ceza kesecek.

200 YTL'ye varan cezalar sizi bekliyor.

Casus kamera sizin hiç mi hiç "göremeyeceğiniz" yerlere yerleştirilecek.

Adı üstünde casus!

Hiç "ben casusum" diye gezen kamera gördünüz mü?

Gizlendiği yerden sinsi sinsi ellerini ovuşturacak ve sizi bir güzel sobeleyecek.

Siz, nereden geldiğini bile anlayamadığınız cezayı nasıl ödeyeceğinizi düşünelim,

Casus kameralar kamu güvenliği için ceza kesmeye devam edecek.

\*\*\*

Bu kadar kullanışlı kameralar dört bir yana takıldı da, Trafik sorunu ne oldu?

Çözümlendi mi?

Bana kalırsa şoförler paranoyak olacaklar.

Yolda giderken, "nerede be bu kamera" diye sağa sola

bakarken aniden bir fren sesi,

Sonra büyük bir gümbürtü kopacak.

Casus kameralar, kazaya yol açacak.

Siz kameraları arayadurun,

Bir de kazadan dolayı casus kamera size anında cezanızı kesecek.

Al başına belayı.

Sonra ver elini mahkeme...

Şahit olarak da kamerayı getirecekler.

Hakim Bey, kazayla ilgili olarak bir tanık dinletmek istiyoruz.

Buyrun efendim.

Sayın kamera, lütfen buyrun.

Ben asgari ücretle çalışan bir kamerayım efendim.

Olay günü gene rutin casusluk işimi yaparken, aniden şu bıyıklı herif önündeki dükkana girdi. Gayet de süratliydi. Hemen rapor ettim. Sonra gönlüm elvermedi, "nerde bu kamera" diye sayıklayan, kan revan içindeki adamı çıkarttım arabadan. Ben vatandaşlık ve de kameralık görevimi ifa ettim efendim. Diyeceklerim bu kadardır. Görüntü için burnumun üstündeki düğmeye tıklayınız.

\*\*\*

Bence casus kameralar sadece trafik sorununda kullanılmamalı.

Madem casus, siyasi faaliyetler için de kullanılmalı.

Mesela yerleştiriniz Kuşulu Park'a birkaç kamera,

Kim ne konuşuyor duyunuz.

İşçi pansiyonlarına parmak kameralar koyunuz ki, işçilerin nelerden huzursuz oldukları ve üç kuruş paraya çalıştırıldıkları için patronlara nasıl sövdüklerini tespit ediniz.

Memleketin güvenliği gereği!

Ya da partilere, derneklere yerleştiriniz.

Kim ne kadar "hızlı" onu tespit ediniz ve ona 75 YTL para cezası kesiniz.

30 puan da siyasi ehliyetinden kesiniz ki teamüle uyulmuş olsun.

Casus kameralar neler neler için kullanılmaz ki...

\*\*\*

Kesilen cezalar ne olacak?

Devletimizin kasasına girecek.

Ya sonra?

O cezalar, vergiler vs.'ler bizlere yol-su-elektrik olarak geri dönecek.

Daha doğrusu bize yolu, suyu ve de elektriği vereceğini iddia ettikleri zenginlere "kredi" adı altında hibe edilecek.

Bakın bu kameralar tam casus.

Sizden alacak, işadamına verecek.

İşadamı da öyle semirecek, öyle semirecek ki, belki de casus kamera üretimi işine girecek.

Çok kârlı bir sektör bu.

Sistemli, planlı ve ucuz toplu taşımacılık kârlı olsaydı,

Bolca ve de süratli araçların satılması hem araba tüccarlarına hem de petrol tekellerinin işine gelmeseydi,

Trafik kazalarını önlemek için böyle saçmalıklara başvurulabilir miydi?

Bakın; hem devletimiz kalkınacak, hem de milli gelirin yüksekliğinin hesaplandığı, refahın, mutluluğun ölçüsünün olduğu işadamlarımız sevinecek bu işe.

Bari Çangar'a ve de Shell Petrol'e bir telefon edin de, kameraların rutin bakımlarını fahrî olarak üstlensinler.

Yoksa kârlı değil diye ona bile yanaşmazlar mı?

## KSG Bulmaca Köşesi

Bu sayıdan itibaren bu köşemizde kare bulmaca yerine, daha farklı bir zeka oyunu olan Suduko bulmacalarını yayınlayacağız.

Her sayı kolay, orta derece ve Kolay Sudoku

zor olmak üzere üç farklı seviyede sudoku bulmacasını ve çözümünü bu köşemizde siz okurlarımıza sunacağız.

Hepinize keyifli ve faydalı bulmaca çözmeler...

### Sudoku Nasıl oynanır?

- 1 - Toplam 9x9=81 adet kareye 1'den 9'a kadar rakamlar yerleştireceksiniz.
- 2 - Her bir rakam her bir satırda sadece bir kez yer alabilir.
- 3 - Her bir rakam her bir sütunda sadece bir kez yer alabilir.
- 4 - Her bir rakam her bir alt karede (3x3'lük karede) sadece bir kez yer alabilir.

	6		1		5			
		5				2	4	
	8		5		2			6
		9						1
		7		3		6		
5						3		
	3		1		5		7	
	7	1				8		
		8		6		9		

### Kolay Sudokunun Çözümü

2	1	9	3	6	7	8	5	4
5	3	8	4	9	2	1	7	6
6	7	4	5	8	1	2	3	9
8		3	7	2	6	4	1	5
4	5	6	1	3	9	7	2	8
1	2	7	8	5	4	9	6	3
9	6	1	2	4	5	3	8	7
3	4	2	6	7	8	5	9	1
7	8	5	3	1	9	6	4	2

### Orta Sudoku

		5				9		
	4			2	7			
		9		8			2	4
			5		8			3
5				1				8
1			7		4			
4	7			5		1		
			3	7			4	
		1					3	

### Orta Sudokunun Çözümü

7	6	3	2	4	9	1	5	8
5	4	8	1	7	3	2	6	9
2	9	1	6	5	8	3	7	4
9		2	4	3	7	6	8	1
8	7	6	9	1	2	4	3	5
3	1	4	8	6	5	7	9	2
4	2	7	5	8	6	9	1	3
1	3	5	7	2	9	8	4	6
6	8	9	3	4	1	5	2	7

### Zor Sudoku

7				2				
		6	9			5	7	
	2	5	7	4		6		
			7			3	4	
	4					9		
8	7		5					
	6		8	7		1	9	
	3	8		6	5			
		1						6

### Zor Sudokunun Çözümü

9	7	2	1	3	4	8	5	6
1	3	8	9	6	5	7	2	4
5	4	6	2	8	7	1	9	3
3	8	7	4	5	9	2	6	1
6	5	4	3	2	1	9	8	7
2	9	1	8	7	6	3	4	5
8	2	5	7	4	3	6	1	9
4	1	3	6	9	8	5	7	2
7	6	9	5	1	2	4	3	8



**Görüş**  
Ali Zalcınay

## Kin...

Merhaba dostlar...

"Kin..." severmisiniz ?

Nedir kin? Kime karşı kin duyarsınız? İnsan mıyız? İnsanoğlu muyuz? Halk mıyız? Emekçiler miyiz?

Evet hepsi biziz...

Biz olmalıyız...

Duygusal mı sizce kin duymak? Yoksa bir hakkı, bir emeği, sorgusuz suhalsiz acımasızca yapılan bir yargının bir emek tecridinin bir vurdumduymazlığın, boşboğazlığın ve gevezeliğin kurbanları olmak mı insanoğlunun emekçilerin amacı?

Kin...

Geçen gün Hz. Gambari adamıza gelmiş...

"Barış elçisi.."

Kanatsız Melek Gambari...

Artık melek mi yoksa garga mı siz karar verin...

Bu "büyük barış örgütü" BM nin genel sekreter yardımcısı...

Hey yavrum hey...

Endamsa endam...

Karizma ise maşallah paçalardan karizma akıyor adamın...

Mededali Baba ve Tasos Baba ile görüşmüş Hz.

Gambari...

"Babalar" ile konuşmuş...!!

Ne babası diye sormayın sakın...

Nelerin babası oldukları, kimlere babalık yaptıkları açık ve net bir şekilde, hangi düzenlere babalık yaptıkları, hangi babaların oğulları oldukları net bir şekilde ortadadır...

Keşke çıksalar ve deseler ki yarından itibaren bütün sınırları açıyoruz...

Bunu duymak isterdim ağızlarından ama nerde?

"Baba" olmak kolay değil...

Yalnız bir konuda maalesef bu babalarımıza halk olarak kazık atmak zorundayız...

Çünkü bugüne kadar hep bu babalarımız hep bu babalarımızın babaları ve onların bütün sülaleleri bizlere boylu boyunca kazık attı...

Acaba kazık atma sırası biz evlatlara hiç gelmeyecek mi?

Bence gelecek...

Gelmelidir de...

Yavaş yavaş...

Sindire sindire...

Hz. Gambari geldiği gibi gitti..

Güle güle demeyeceğim çünkü gülmesi gereken Gambari değil...

Biz bu ülkenin insanlarıyız...

Biz bu ülkeye emek verenleriz...

Mantığınız, barışçıl insanlığınız, senelerdir süregelen sömürülmüşlüğünüz Gambari gibi insanları hoş karşılamaksa ey ülkem insanı bilelim ki fena bir kazık yemek üzereyiz..

Hayra alamet değil bu enişte öpücüğü...

Belli ki yeni bir Doruk Anlaşması, Gali fikirler dizisi, yeni bir Annan Planı veya belki son günlerde



adı duyulan Cyprus Plan mıdır nedir, belki de bunlar gündeme gelecek...

Yine bir alay, yine bir dalga geçilme yaşayacağız kendi topraklarımızda...

İşte bu yüzden "Kin..."

Seviyorum bu duyguyu...

Belki gülmekten belki espiriden de daha çok...

BM de AB de Türkiye, Yunanistan, İngiltere de ve adamızın iki tarafında hüküm gösteren iki burjuva devletin yöneticileri de bu soruna çözüm getirmek gibi bir dertleri yoktur ve olmayacak da...

Gerçek olan bu...

Realite bu..

Peki nereye kadar?

Biz bu işe bir "dur" diyene kadar...

Biz bu talan düzenine "yeter" diyene kadar...

Biz bu bölünmüşlüğe, bizleri bölenlere karşı en yüce duyguyu "kin" i duyana kadar...

Emperyalizme karşı mücadele baryağımızı her zamankinden daha yüksek tutalım ve hiçbir zaman şunu unutmayalım...

**"BU MEMLEKET BİZİM, BİZ YÖNETMELİYİZ...!"**

Barış ve sevgi dolu günleri görmek dileğiyle...

## AYNI TAS AYNI HAMAM

2006 seçimlerinin ardından BDH ve CTP'nin meclisteki 26 sandalyeyi kazanması sonucu, çözüm yanlısı örgütlerden birçok bildiri geldi ve konuyla ilgili tavır kondu.

**Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP) da konuyla ilgili tavır koyan örgütler arasında yer aldı.**

**Kıbrıs sorununun çözümü konusunda "eski tas eski hamam" olarak nitelendirilebilecek önermelere yer verilen bildiri aynen yayınıyoruz.**

Bizler:

1. Kıbrıs'ta halkların eşitliğine dayalı, iki bölgeyi iki kesimli federal Birleşik Kıbrıs'ın kurulması
2. Kıbrıs Türkü'nün siyasal iradesine saygı
3. Çözüm ve Avrupa Birliği iradesini hayata geçirmek
4. Sivilleşme
5. Demokratikleşme
6. Yönetime katılım
7. Şeffaf, demokratik, objektif, hesap verebilen bir yönetim anlayışı
8. Vatandaşın hizmetinde olan yönetim anlayışı
9. Sosyal devlet anlayışı

çerçevesinde herkes için parasız eğitim, sağlık, sosyal güvenlik hizmetleri

10. Temel insan haklarının adamıza yerleştirilmesi

İlkeler çerçevesinde yıllardan beri mücadele eden sivil toplum örgütleri olarak ülkemizde dış müdahalelere rağmen seçimleri hedeflerimize ulaşmak için bir araç olarak görmekteyiz. Temel hedeflerimize varmak için birlikte kader birliği ettiğimiz tüm demokratik güçlerin en geniş birlikteliği ile Kıbrıs Türkü'nün irade ve istemini her alanda savunmakla ilgili kendimizi sorumlu görmekteyiz. Sorumluluk bilinci ile verdiğimiz mücadelede bizimle birlikte olan ve mecliste milletvekili bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler ve Barış ve Demokrasi Hareketinin de yukarıda sıraladığı ilkeler çerçevesinde mücadeleyi yükseltmek için işbirliği yapmalarının kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla tüm demokratik güçleri yukarıda sıraladığımız ilkeler çerçevesinde birlikte mücadeleyi yükseltmeye davet ederiz.

**Bu Memleket Bizim Platformu**

## GÜÇ-SEN'DEN ZAMLARA PROTESTO

Gümrük Çalışanları Sendikası GÜÇ-SEN, 6 Temmuz tarihinde yaptığı yazılı basın açıklaması ile tıp gaza yapılan %30'luk zammı protesto etti.

GÜÇ-SEN'in yapılan son tıp gaz zammına ilişkin bildirisini aynen yayınıyoruz;

Seçimlerin arkasından Bakanlar Kurulunun Toplantısında Tıp

Gaza %30'a varan zam yapılmasını

Güç - Sen olarak şiddetle

protesto ederiz. Son

iki ay içerisinde

Yeni Türk

Lirası'nın Döviz karşısında değer kaybından dolayı

çalışanların maaş ve ücretlerinde %30'a yakın alım gücü

düşmüştür. CTP Birleşik Güçler ve DP'nin çalışanların kayıplarını

karşılımadan zam yapmasını kabul edilemez bir tutum olarak

değerlendirmekteyiz. Zamların devam etmesi durumunda Güç -

Sen olarak bundan sonra tepkimizi daha farklı boyutlarda

göstereceğimizi bildirir,

Hükümeti

çalışanların

kayıplarını telafi edecek

çözümler

üretmeye

çağırırız.

**GÜÇ - SEN**

**Yönetim Kurulu**

(a)

**Mustafa SABANCI**



## Satılıyor, satılıyor, sa-tıl-dı...

Bu hafta Londra borsasında finans oligarşisinin salyaları akıyor. Devlet işletmesi olan Rus petro şirketi Rosneft Londra borsasında hisselerin yüzde 20'sini satacak.

Bazı burjuva analistlere göre Rosneft 100 milyar dolar değerinde... Milyarlarca varillik petrol rezervlerinin üzerinde oturuyor.

Halkın mülkiyeti olan işletmeler Sovyetler Birliği'nin çökmesi ile beraber her türlü gansterlikle ve hırsızlıkla birkaç kişiye geçti. Bu hırsızlıkların gerçekleşmesi için katillikten tutun da rüşvetlere kadar, şirketlerin parça parça ayrılmasına kadar her türlü yöntem kullanıldı. Ve bu yöntem Rus mafyası ile el ele çalışan batılı finans merkezleri sayesinde uygulandı.

Rusya'nın petrol işletmeleri parçalandı ve bir kısmı Rus mafyasına satılırken bir kısmı da devlet tarafından "ilerisi için tasarruf" olarak tutuldu. Rosneft işte devlet tarafından bugüne kadar tasarrufta tutulan bir şirket.

Mafyalar arası rekabette Yukos firmasının ABD tekellerine satışına karşı çıkanlar Yukos'un sahibi Mikhail Khodorkovsky'yi vergi kaçakçılığı gerekçesi ile mahkemede yargılayarak hapse attılar. Oysa diğer Rus mafya liderlerinin Mikhail Khodorkovsky'den farkı yoktur. Sorun Yukos gibi büyük bir petrol şirketinin ABD'li mi yoksa İngiliz tekellerine satılması sorunu idi. Ve Rusya hükümeti vergi borçlarına karşılık Yukos'un mallarını Rosneft'e katarak büyük bir petrol şirketi oluşturuldu. Bu şirketin yönetim kuruluna da İngiliz bankalarının



direktörleri de atandı.

Rosneft İngiliz Borsası'nda hisselerini satışa çıkarmaya hazırlandığı bu günlerde İngiliz, Çin ve Malezya petrol şirketleri ile bir dizi finans tekelleri Rosneft'te hisse almaya hazırlanıyorlar. Gerçi bu hisse miktarları ile Rosneft'i henüz doğrudan kontrol edemeyecekler. Ancak diğer işletmelerde olduğu gibi Rosneft'tin de geriye kalan hisselerinin hükümetin IMF'ye borçlarını ödemesi gerekçesi ile aynı hissedarlara satılacağı açık bir gerçek.

Avrupa'nın enerji harcamasının yüzde 60'ını karşılayan Rus petrol şirketlerinin ne kadar karlı işletmeler olduğunu açıkça gösteriyor. Bu yüzden azami karlar artacağından finans tekellerinin salyaları aka aka sel oldu.

"Piyasa ekonomisi ve çoğulcu sosyalizm" felsefesi halkın mülkiyetine el koymak ve onları yok pahasına bir avuç zengine peşkeş çekerek milyonları sefaletle itmekten başka bir şey değildir.

## Hindistan'da Özelleştirmeye Karşı Grev

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Hindistan'da da özelleştirme furçasına karşı işçilerin eylemleri sürüyor. Son olarak bir devlet işletmesi olan Neyveli Lignite Corporation'ın özelleştirilmesine karşı 19 bin işçi süresiz greve gitti.

Neyveli Lignite Corporation firması Tamil Nadu eyaletinde kahverengi kömür çıkaran bir firma. Hindistan hükümeti bu işletmeyi tatamıyla özelleştiremeyeceğini bildiğinden yeni bir ayak oyununa baş vurdu ve şirketin sadece yüzde 10'u özelleştireceğini açıkladı. Ancak işçiler hükümetin uygulamaya çalıştığı bu yöntemin tam özelleştirmenin bir parçası olduğunu çok iyi kavradılar ve 4 Temmuz'dan itibaren süresiz greve gittiler.

Hükümet bu özelleştirmeye gitmeden önce işçileri satın almak için onlara hisse vermeyi önerdiyse de işçiler bu

öneriye karşı çıktılar. Neyveli Lignite Şirketi bölgenin en önde gelen kahverengi kömür madenlerinden birisi ve Neyveli bölgesinin enerji ihtiyacını hatta fazlasını karşılayan bir işletme...

İşçilerin grevinin güney Hindistan'da enerji sorunu yaratacağı gelen haberler arasında... Ancak grevi örgütleyen Ortak Eylem Konseyi Neyveli'deki hastanelere ve evlere elektrik verilmesi için gerekli kömürün sağlanacağını ve acil serviste çalışanların greve gitmeyeceklerini açıkladılar.

2002 yılında da BJP önderliğindeki Hindistan hükümeti Neyveli Lignite Şirketi'ni özelleştirmeye kalkışmış ancak işçilerin mücadelesi ve Neyveli halkının desteği sayesinde bu özelleştirme gerçekleşmemiştir.



## Global Ekonominin Getirdikleri

Son yıllarda Hindistan'ın ucuz ve ehli iş gücünü azami karları için kullanmaya girişen İngiliz ve Amerikan tekeller Hindistan'da bir dizi "call centre" (telefonla danışma merkezleri) kurdular. Ancak kurulan "call center"ler kar oranında azalma gösterdiği anda kapatılarak çok daha ucuza Hindistan'ın bir başka yerinde yeni "call center"ler açıldı.

2006 yılının başlarında bir İngiliz elektrik üretim tekelisi olan Powergen, Bangalore'da kurduğu "call centre"i kapatarak

bin çalışanını kapı önüne koydu. Hem de önceden hiçbir haber vermeden... Firmanın gerekçesi çok basitti. Yeteri kadar kar getirmiyor! Ve Powergen, çok daha ucuza "call center"in işlerini taşeronlara yaptırarak azami karlarına karlar katıyor.

Geçtiğimiz hafta bir başka "call



centre" çalışanları işten durduruldu. Hem de ne tazminat ne de son ay çalıştıkları maaşı almadan... İngiliz Belair Communications firması "call centre"nin başka bir yere taşındığını ve artık yeni hizmetini oradan vereceğini açıklamakla yetindi.

Geçtiğimiz Haziran ayında da ABD bilgisayar tekellerinden Apple ile Pervasive Software firmaları Bangalore'da olan "call centre" ve yazılım merkezlerini kapatarak taşeron firmalarla iş yapacaklarını çünkü mevcut merkezlerin karlılık oranlarının düşük olduğunu

açıkladılar.

Yabancı sermayenin daha fazla medeni olduğunu ilan edip onlara kucak açan ve onları göklere çıkaranlara duyurulur!

Yerli parabolcularından hiç de farkları yoktur!

## BM Küçük Silahlarının Denetlenmesi Konferansı Fiyasko ile Sonuçlandı

Son iki hafta devam eden ve New York'ta BM tarafından organize edilen Küçük Silahların Denetimi Konferansı özellikle ABD'nin ana konulara karşı çıkışıyla ortak anlaşmaya varılmadan dağıldı.

7 Temmuz'da sona eren konferansa katılan üyeler birbirlerini suçlarken ABD emperyalistleri de terörle mücadele sloganının ne kadar iyi yüzlü bir slogan olduğunu gösterdi.

ABD bir yandan terörle mücadelden söz ederken diğer yandan da küçük silahların tüm dünyaya yayılmasına ve milli çatışmalarda on binlerce kişinin öldürülmesine ön ayak oluyor.

Uluslararası Silah Denetimi Kampanyası Başkanı Anna Macdonald "Dünya çok az sayıda ülkeler tarafından rehin alınmıştır. İki haftalık konferans süresince 12 bin kişi küçük silahlarla öldürülmüş olacak. Bu insanlar



ihanete uğramıştır" açıklaması ile konferansın fiyasko ile sonuçlanmasına isyan etti.

Uluslararası Silah Denetimi Kampanyası temsilcileri mücadelelerine devam edeceklerini ve Ekim ayında BM Genel Konseyi toplantısında küçük silahların denetim altına alınması ile ilgili yeni bir kararın geçirilmesi için çaba harcayacaklarını duyurdu.

# OKUYUCU MEKTUBU

## Çağdaş Öğüç

# Seçimler

25 Haziran 2006 yerel seçimleri geçtikten ve CTP-BG meclisteki milletvekili sayısını 25'e çıkardıktan sonra hükümet ortakları arasındaki sorunlar su yüzüne çıkmaya ve bunun sonunda ülkede yine bir erken seçim havası veya yeni hükümet modelleri boy göstermeye başladı. Ülke genelinde herkes birbirine erken seçim olma ihtimalini soruyor. Bazı gazete web sitelerinde anketler yapılıyor ve halka yapılması gerekenler soruluyor. Bunların olasılıklarını sizlere sunmak ve biraz değerlendirmek istiyorum.

İlk olarak CTP-DP koalisyon hükümetinin devamına %15 gibi bir yüzdelik verilmiş. Bu hükümetin seçildiklerinden sonraki dönemden günümüze kadar zaten yaptıkları ve de yapacakları ortadadır. Bir zaman UBP-DP döneminde CTP'li siyasilerin o hükümeti eleştirdikleri herkes tarafından bilinmektedir. Peki şimdi CTP başta iken değişen

birşey var mı? Bence yok. Böyle bir hükümetin ileride de Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı kaldığı sürece farklı birşey yapacağını da pek zannetmiyorum.

Bir diğer olasılık CTP-UBP hükümeti. Zaten CTP yetkilileri böyle bir hükümet modeline pek sıcak bakmadığı gibi bu modele verilen oylar da en düşük seviyede; %14.

CTP-BDH hükümeti tüm bu modeller arasında %32 ile en yüksek oy seviyesine sahip hükümet modeli. Böyle bir hükümetten fazla birşey beklemesek de kötünün iyisi dediğimiz olay bence bu hükümet için iyi bir açıklama olur. Kendisine sol diyen iki partinin beraber bir hükümet kurmaları sol kesimi en azından şimdiki hükümetten daha mutlu edeceği kesin. Ama ben böyle bir hükümet başa gelse bile şimdiki hükümetten bir farkı olmayacağını söyleyebilirim. İki parti de Türkiye'ye bağlı olduğundan ve ikisi de Türkiye ne derse onu yapacağından şimdiki durumumuzdan pek farklı birşey olacağını pek sanmıyorum. Bir de CTP yetkililerinin yaptığı açıklamalara bir bakalım. 26 sayısı tehlikeli bir rakam imiş. Yani CTP'lilerin böyle bir modele iyimser bakmadığı ortada. BDH'nın böyle bir

modele iyimser baktığı izlenimi yaratmaya çalışsalar da Akıncı ve yandaşlarının bunu sadece CTP'de olan oyların kırılması ve BDH'ya kaymasını istemesinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Yoksa ben BDH'nın CTP ile iyi bir birlik kuracağını pek düşünmüyorum.

Ve son olarak; hiçbiri. Yani erken seçimden yana olan insanların bu anketteki yeri %22. İyi güzel yani bu tür hükümet modellerinin pek birşey yaratacağına ben de pek inanmıyorum fakat yeni bir seçimden sonra üstüne üstlük insanlar seçimlerden bu kadar yorulmuş ve sıkılmış olduklarını da göz önünde bulundurursak yine bir erken seçimin insanları ne kadar çekeceği ve sistemi değiştirmek için ne kadar uğraşacağını aslında pek de düşünmek istemiyorum. Çünkü insanlar gerçekten böyle yalanlardan sıkıldılar ve artık böyle seçimlerin insanlar üzerindeki etkisi azalmaya başladı. Böyle gelmiş böyle gider mantığı insanlar üzerinde yeniden yayılmaya başladı. İnsanlar yeniden apolitikleşmeye başladılar ve gazete satışlarından da edindiğim izlenimlere göre artık insanlar politika ile düzenin değişmesi ile ilgilenmiyor sadece ve sadece kendi hayatlarına ve yaşam için gerekli olan şeylere kafa yormaya başlıyor. İnsanlar yavaş yavaş burjuva güçlerin istediği gibi



politikadan uzaklaşmaya ve evlerine çekilmeye başlıyorlar.

Sonuç olarak bağlamak gerekirse bu tür emperyalizme ayakta bağlı siyasi partilerin ellerinde iken bizim bir adım ileri dahi gitmeyeceğiz aksine sürekli bir şekilde geriye ve hergün daha geriye gideceğiz. KSP iktidarı ele alıp emperyalizmi adadan kovup sosyalizme doğru yürümediği sürece her gün gerilemeye devam edeceğiz. Bu düzenin koruyucuları bu düzeni sonuna kadar ve gerekirse saldırgan bir şekilde savunacaklardır. Biz devrimci insanların görevi bunları en güçlü ve şiddetli şekilde yok edip ülkeye sosyalizmi getirmektir. Şen de bu düzenden sıkılmış ve artık yeni sağlam ve eşit koşullarda yaşamak istiyorsan yapman gereken partin KSP'ye omuz verip mücadeleye ortak olmaktır...



## HAYDİ E.K.İ.M GENÇLİK KAMPINDA BULUŞALIM!

DÜŞÜNÜYÜRÜZ, TARTIŞIYORUZ, ÖĞRENİYORUZ!

PAYLAŞIYORUZ, ÜRETİYORUZ, EĞLENİYORUZ!

HAYDİ SEN DE BİZE KATIL!

8-9-10 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA LAPTA'DAKİ E.K.İ.M. GENÇLİK KAMPINDA SENİNLE DE BERABER OLALIM!

DÜŞÜNEN, PAYLAŞAN, ÜRETEN BİR GENÇLİK İÇİN E.K.İ.M. GENÇLİK KAMPINDA BULUŞALIM!

Bilgi İçin: 22 70 680

## BİRLİKTE İZLEMELER, PAYLAŞMAK, TARTIŞMAK VE BİRLİKTE ÜRETMEK İÇİN, ÜCRETSİZ E.K.İ.M. SINEMA GÖSTERİMLERİNE HEPİNİZİ BEKLİYORUZ!



**1 Temmuz Cumartesi**  
Rezervuar Köpekleri  
Reservoir Dogs

Yönetmen : Quentin Tarantino  
Oyuncular : Tim Roth, Steve Buscemi, Harvey Keitel  
Tür : Suç-Gerilim  
Süre : 99 dakika  
Amerikan yapımı 1992

**8 Temmuz Cumartesi**  
Karpuz Kabuğundan  
Gemiler Yapmak

Yönetmen : Ahmet Uluçay  
Oyuncular : İsmail Hakkı Taslak, Kadir Kaymaz, Gülayşe Erkoç  
Tür : Duygusal - Macera  
Süre : 98 dk.  
Türkiye 2004

**15 Temmuz Cumartesi**  
Manderlay

Yönetmen : Lars Von Trier  
Oyuncular : Bryce Dallas Howard, Isaach De Bankole, Willem Dafoe  
Tür : Dram  
Süre : 139 dak.  
Danimarka-İsviçre-Hollanda 2005

**22 Temmuz Cumartesi**  
Maksim Gorki Üçlemesi  
Benim Üniversitelerim

Yönetmen: Mark Donskoy  
Oyuncular: N. Valbert L. Sverdin  
Yapımcı: Digital Kültür  
Film Süresi: 95 dk.  
Çıkış Tarihi: 1940

HER CUMARTESİ GECESİ SAAT 20.30 DA E.K.İ.M KÜLTÜR SANAT ÜRETİM MERKEZİ NDE  
ADRES: ŞHT. SITKI HASAN SOKAK NO:5 KIZILBAŞ BİLGİ İÇİN: 0542 859 3510

# Burjuva Aldatmalara Boyun Eğmeyeceğiz



Kıbrıs Gazetesi köşe yazarı Hasan Hastürer 10 Temmuz tarihindeki köşe yazısına 'Ya Çözüm Ya Taksim' başlığını attı. Ve burjuva çerçevede federal bir Kıbrıs için çözüm olasılığının çok düşük olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Hastürer kardeşimiz burjuva çözüm türleri konusunu ele alırken saplanıp kaldı. Burjuva çözüm türleri arasında Taksim'in bir çözüm şekli olduğunu ne kadar gizlemeye kalkışsa da sonunda onu da kabul eder bir noktaya geldi.

Eğer emperyalist burjuvalarla işbirliği yaparsan, onların sözlerine kanarsan, bu vampir emperyalistlerle yatarsan seni kansız bırakırlar Hastürer arkadaşım. Onlar sana bir dizi şey vaadederler. Sonra da istediklerini alınca da seni bir

yere atarlar.

Bu gazete sayfalarında yıllarca ne dedik?

Burjuvazi Kıbrıs sorununu çözmede iflas etmiştir. Kendi aralarında çıkarlarını uyuşturarak Kıbrıs sorununu çözdüklerini ilan etseler de güç dengeleri değiştiğinde yine aynı sorunu yaratırlar.

Başka ne dedik?

Bu burjuvalara güven olmaz. Kendi halkını baskı altında tutan ve ülkesini IMF, Dünya Bankası ve büyük tekellere peşkeş çeken anavatan burjuvalarından Kıbrıs halkına fayda gelmez. Gelse gelse kan, gözyaşı, göç ve yıkım gelir. Kıbrıs halkını birbirine kırdıran İngiliz ve Amerikan emperyalizmi Kıbrıs'ın birleşmesini istemez.

Başka ne dedik?

Kıbrıs'ta gerçekten barış ve çözüm istiyorsak onu kendimiz elde etmeliyiz. Anavatanlara yardımcı olarak değil, onların burjuva çıkarlarını koruyan Kıbrıs'taki büyük burjuvaları devirerek elde edebiliriz. Anavatanların işçi ve emekçileri ile el ele vererek Kıbrıs'ın anavatanların ellerinden kurtuluşu aynı zamanda onların da kurtuluşunu beraberinde getirecek dedik.

Kıbrıs'taki burjuvaların kavgası toprak kavgasıdır dedik. Onlar toprak spekülasyonu üzerinde topraklarımızı yabancılara arsa ve villa olarak satmak istediklerinden bu kavgayı yapıyorlar dedik. Onlar Kıbrıs halkının refahını düşünmüyorlar. Onlar azami karlar uğruna milliyetçiliği hat safhaya vardırıarak bizleri Rum-

Türk diye kırdırırlar.

Federal burjuva Kıbrıs ve Taksim edilmiş burjuva Kıbrıs çözümlerinden başka çözüm de vardır dedik.

Kıbrıs işçi ve emekçilerinin milliyetçiliğe ve emperyalist boyunduruğa karşı birleşerek, ortak vatan uğruna birlikte mücadele ederek, anaların ve eşlerin artık ağlamayacağı, çocukların öksüz kalmayacağı, insanca ve onurlu yaşam sürdüreceğimiz gerçek çözümü elde etmek vardır.

Bizim bu çözümümüzde ne anavatan, ne AB, ne ABD ne de İngiliz burjuvalarına yer vardır. Çünkü çözümü onlara rağmen biz gerçekleştireceğiz.

Bizde karamsarlık yoktur.

Kıbrıs işçi ve emekçilerin

## Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek Gazetesi Abonelik Formu

İsim-Soyisim:

Adres:

Yaş:

Öğrenim Durumu:

Meslek:

Telefon Numarası:

İstenilen

Abonelik Süresi

13 Sayı (13 YTL.)

26 Sayı (26YTL.)

52 Sayı (52YTL.)

Tarih:

Abonenin İmzası:

Bilgi İçin Abone Sorumlusu Yusuf Alkım Tel No: 0533 863 66 60

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



**SOSYALİST GERÇEK**

Sahibi: Kıvılcım LTD.

Posta Adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sok.

No:5 Kızılbaş Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 70 680

Fax: 0392 22 70 681

Basıldığı Yer: Toplumcu LTD.

Adres: Cengizhan Sok. No:7

K.Çiftlik Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 74 872

Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net>

E-mail: [info@KibristaSosyalistGercek.net](mailto:info@KibristaSosyalistGercek.net)