

## KSP ve Yeşiller Görüştü

Güney Kıbrıs'ta örgütlü Kıbrıs Yeşiller Partisi'nin daveti üzerine 5 Temmuz Çarşamba günü Kıbrıs Sosyalist Partisi yetkilileri ile Kıbrıs Yeşiller Partisi bir araya geldi. Kıbrıs Yeşiller Partisi'nin Güney Lefkoşa'daki Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Kıbrıs Sorunu ve güncel gelişmelerle ilgili konular ele alındı. Geçtiğimiz ay Ledra Palace'da siyasi partiler arasında

gerçekleştirilen toplantıda Kıbrıs Sosyalist Partisi tarafından okunan sunuş metninin de ele alındığı toplantıda, Kıbrıs Yeşiller Partisi, KSP'nin sunduğu metne destek belirterek, her iki parti yetkilileri metin üzerinde çalışma yaparak ortak bir inisiyatif oluşturma ve pratik eylemlilik sergileme konusunda hemfikir oldular. *Sayfa 2'de*



**Kıbrıs'ta**



**Haftalık Siyasi Gazete**



# SOSYALİST GERÇEK

7 Temmuz Cuma 2006, Yıl 10, Sayı:210 Fiyatı:1 YTL. (KDV dahil) İngiltere: 50 p.

**YAŞASIN ANTI-EMPERYALİST  
BİRLEŞİK-CEPHE-HÜKÜMETİ!**  
**ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ  
ΑΝΤΙ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ  
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!**

# Yeni Bir Hayali

# Umut Daha...

Geçmişte Denктаş rejiminin görüşmelerle dağıttığı hayali umutları şimdi Talat ve CTP rejimi dağıtıyor.

Milliyetçiliği körükleyerek görüşmeye oturanların hayali umutlarına ne kadar daha inanacağız?

Kıbrıslı Türk ve Rum burjuvalar azami karlarını korumak ve artırmak için her türlü aldatmacalara baş vururlarken kaybeden yine Kıbrıs işçi ve emekçileri oluyor.

TC, ABD ve AB tekellerinin dalaşma yükünü hafifletmeyi hedefleyenler, işçi ve emekçilere refah sağlayamazlar.

İşçi, memur ve esnafın küçük birikimlerine devaülasyonla el koyanlar bir avuç zenginin daha da güçlenmesini sağlıyorlar.

Offshore şirketlerin kara para aklamaları sayesinde zenginliklerini artıranlar göçmenlere hayali umut dağıtıyorlar.

AGA Properties sahibinin mafya olduğunu açıklayanlar

şimdi mafya ile el ele vererek talan düzenini yaşatmaya kararlı olduklarını gösterdiler.

İşçiler, emekçiler, memurlar!

Bu hayali umutlara son vermenin tek yolu

Kendi geleceğimizi kendi elimize almaktan geçer,

Kendi kararlarımızı kendimiz vermektendir.

Bu hayali umutlara son vermenin tek yolu

Sendikalarımıza sahip çıkmaktan geçer.

Bu hayali umutlara son vermenin tek yolu

Burjuva-emperyalistlerin hakimiyetine son vermektendir.

Bu hayali umutlara son vermenin tek yolu

KSP'nin güçlendirilmesinden geçer.

Bu hayali umutlara son vermenin tek yolu

Ezilen halkın Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Programının hayat bulmasından geçer.

**OKU-OKUT-ELEŞTİR-ABONE OL**  
**Bu Gazete Siz Emekçilerin...**

# KSP ve Yeşiller Görüştü

Güney Kıbrıs'ta örgütlü Kıbrıs Yeşiller Partisi'nin daveti üzerine 5 Temmuz Çarşamba günü Kıbrıs Sosyalist Partisi yetkilileri ile Kıbrıs Yeşiller Partisi bir araya geldi.

Kıbrıs Yeşiller Partisi'nin Güney Lefkoşa'daki Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Kıbrıs Sorunu ve güncel gelişmelerle ilgili konular ele alındı.

Geçtiğimiz ay Ledra Palace'da siyasi partiler arasında gerçekleştirilen toplantıda Kıbrıs Sosyalist Partisi tarafından okunan sunuş metninin de ele alındığı toplantıda, Kıbrıs Yeşiller Partisi, KSP'nin sunduğu metne destek belirtirken, her iki parti yetkilileri metin üzerinde çalışma yaparak ortak bir inisiyatif oluşturma ve pratik eylemlilik sergileme konusunda hemfikir oldular.

KSP yetkililerinin verdiği bilgilerle göre toplantıda iki partinin yetkilileri temaslarını devam ettirme ve daha geniş bir platformun oluşturulup ortak eylemliliğe girilmesi konusunda hemfikirlik sağladılar.

Geçtiğimiz ay Ledra Palace'da düzenlenen siyasi partiler toplantısında Kıbrıs Sosyalist Partisi tarafından sunulan metinde Kıbrıs'ta çözümün garantörlüklerin reddi, tüm yabancı askeri güçlerin adadan çıkartılması ile bağlantılı olduğu belirtilmiş ve tüm siyasi partilere bu yönde ortak eylemliliğe girme çağrısı yapılmıştı. İlgili metni gazetemizin 9 Haziran tarihli 206. sayısında yayınlamıştık. Yeşiller'in destek beyan ettikleri bu metni altta tekrardan okura sunuyoruz:

## **GARANTÖRLER KIBRIS İÇİN GEREKLİ Mİ?**

Geçmiş oturma larda Kıbrıs sorununun önemli konuları olarak değerlendirilen yerleşikler, mülkiyet sorunu gibi sorunlar tartışıldı. Ancak Kıbrıs sorununda BM planlarında da yerini alan temel noktalardan birisi Garantörlük

sistemidir. 1960'tan beri varolan bu sistemin ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tüm tarihine damgasını vuran bu sistemin tartışılması gerektiğine inanıyoruz.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğu zaman, "Garanti ve İttifak Antlaşması" gereği, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, ve anayasal düzeni, üç garantör ülke olarak adlandırılan Birleşik Krallık, Türkiye ve Yunanistan'ın sorumluluğuna verilmişti. Bu antlaşmaya göre, BK sorumluluğunda da ötesinde, Ada üzerinde egemen askeri üsler bulundurma hakkı da elde etmişti. Bu hakkını da diğer garantör ülkelere taahüt ettirmişti.

O zaman da, bugün de açıktır ki garantörlükten amaç tamamen bir emperyalist uzlaşmanın ve empozenin ürünü olan 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti devletinin varlığını garanti etmek değildi. Normal şartlarda halkın sahip çıktığı, uğruna bedel ödediği bir cumhuriyetin bağımsızlığının dış garantörlere ihtiyacı yoktur. Amaç, Kıbrıs adasının sömürge statüsünün farklı bir biçimde devam ettirilmesi, NATO'nun fiili kontrolü altında tutulması ve en önemlisi güçlü bir sol politik geleneği olan işçi sınıfının ve halkın etnik politikalar sonucu ayrışmasını sağlamak, sınıf politikaları temelinde birleşmesini ve emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı gerçek bir kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi yürütmesini önlemektir.

Geçen zaman ve yaşananlar bu gerçekleri ortaya koymuştur. Garantörler sorumluluk ve yükümlülüklerini bir tarafa koyarak, Kıbrıs üzerinde iddia ettikleri haklar ve besledikleri emeller, yani BK kolonyal, Türkiye taksim ve Yunanistan enosis hak ve emelleri, doğrultusunda hareket etmekten kaçınmamışlar ve sonuçta bugünkü

işgal altında ve bölünmüş Kıbrıs ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetin daha üçüncü yılında Kıbrıslı Türk ve Rum egemenlerin garantör "anavatanlarının" teşviğiyle anayasayı çalıştırmama girişimleri sonucunda BK ve Yunanistan'ın desteğiyle ve teşvikiyle Anayasal değişiklikler gündeme gelmiş, uygarca ve demokratik yöntemlerle sonuçlanabilecek bir prosedür, Kıbrıs'ta egemen güçlerin taksimci ve enosisçi güçlerin provokasyonlarıyla silahlı çatışmaya dönüşmüştür. 1974'te Yunanistan enosisi sağlamak için darbe yapma hakkını kendinde bulmuştur. Sadece darbe hakkını kendinde bulmakla da kalmamış, Kıbrıs halkının ilerici, devrimci, demokrat, sosyalist unsurlarını da temizleme hakkını kendinde görmüştür. Ve ardından adanın bozulan anayasal düzeninin kurulması ve toprak bütünlüğünün sağlanması gerekçeleriyle Türkiye askeri müdahalesi ve işgali gündeme gelmiştir. Bunun sonucunda anayasal düzen yeniden kurulmadığı gibi adanın bölünmesi ve de facto taksimi, halkın bölünmesi, ve anayasal düzenin yeni bir düzenleme gerektirecek şekilde tamamen bozulması gerçekleşmiştir.

Tüm bu gelişmeleri sadece garantörlerin iradesine bağlamak fotoğrafı eksik bırakmaktadır. Bugüne değin özellikle Türkiye ve Yunanistan'ın hareketlerini belirleyen gerek soğuk savaş döneminde ve gerekse bugün bölgemizdeki emperyalist çıkar çatışmaları ve yeniden paylaşımında Amerikan ve İngiliz emperyalistlerinin kendilerine biçtiği rollerdir. Yani garantörler gerçekte emperyalist tekellerin bölgedeki çıkarlarını garanti altına almaktadırlar.

Son dönemde gündeme gelen ve Annan Planı olarak adlandırılan

BM planında, Kıbrıs halkına acılardan başka birşey getirmemiş olan garantörlük kurumu kaldırılmamakta, tam tersine, özellikle üsler konusunda daha da güçlendirilerek varlığını korumaktadır. Emperyalist güçler, Kıbrıs'ta hak iddia eden güçler garantörlük kurumunu öne sürerken hiç kuşkusuz içteki politik yapıyı ve etnik farklılıkları çok iyi kullanmaktadırlar. Onlara bu fırsatı Kıbrıslı egemenler vermektedirler. Toplumlar arası güvensizlik yaratan politik duruşlar sergilenmiştir ve sergilenmektedir. Etnik farklılıklar temelinde etnik politikalar peşinde koşulmaktadır. Bu durum da garantörlerin Kıbrıs'ta kaçınılmaz olduğu propagandasına zemin hazırlamaktadır. Bu politikaları güdenler açıktır ki emperyalistlere, ada üzerinde hak talep eden dış güçlere hizmet etmektedirler.

Kıbrıs'ta barış istiyoruz, ortak vatanın yeniden birleşmesini, bağımsız ve demokratik bir Kıbrıs istiyoruz. Garantörlerle ve garantörlük sistemi ile bunun mümkün olamayacağı açıktır. Garantörlerin ve AB dahil diğer emperyalist güçlerin Kıbrıs üzerinde iddia ve talep ettikleri haklarını, askeri valiklerini ve üslerini reddetmeden barış olamayacağı açıktır. Kıbrıs'ta barışa ulaşmanın yolunun tüm Kıbrıs halkının ortak hedefler için birlikte ve ortak mücadele yürütmesinden geçmektedir. Garantörlük kurumunun ve bu kurumun beslediği emperyalist sistemin barış önünde temel engel olduğuna inanıyoruz ve Kıbrıs halkının ortak mücadelesi ile bu engelin kalkacağına inanıyoruz. Yeni, birleşik, bağımsız, özgür, demokratik, emperyalist müdahalelerden ve etkilerden arınmış barış içinde bir ülke istiyoruz, bir protectorate değil.

## **Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:**



**Vergimizi  
Ödüyüyoruz, Ama  
Paralı Eğitim Daha  
da Yaygınlaşıyor!**

## **Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:**



**Vergimizi Ödüyüyoruz,  
Yine de 780 YTL  
Asgari Ücretle Çalışmaya  
Mahkum Ediliyoruz!**

# Ekmekçi'den Özdeyişler!!!

Yenidüzen gazetesinde geçtiğimiz günlerde Hüseyin Ekmekçi tarafından bir köşe yazısı okuduk ve okuduklarımıza inanmak istemedik doğrusu...

"KKTC'nin polis devleti, asker devleti" olmadığını iddia ediyor sayın Hüseyin Ekmekçi...

İlginc bir yorum değil mi?...

Yazdığı yazıda ise geçen günlerde kıyıya kayık ile gelen 26 göçmen'in başka dış ülkelere önce Türkiye'ye sonra oradan KKTC'ye ve oradan da Kıbrıs'ta Türk bir şoförün aracı ile Beyarmudu sınırından güneye geçtiğinden bahsediyor ve bunu da bağlayarak KKTC'nin bir asker devleti olmadığından bahsediyor...

Peki sayın Ekmekçi acaba bazı şeyleri unutup mu ?

Acaba bu insanlar Güney Kıbrıs'a yani AB üyesi başka bir emperyalist ülkeye neden geçmek istiyorlar...

Kendi ülkelerini acaba sevmediklerinden orayı yurt olarak görmediklerinden mi? Yoksa AB masalları ile kandırılarak göç mafyaları ve burjuvalar tarafından kandırılarak binlerce dolar paraları harcanarak bir uzun bir yolculuk sonu Güney Kıbrıs'a gitmeye zorlandıkları için mi?

Cevabı ortadadır...

"Asker Devleti olmayan KKTC devleti!!!" acaba bu gibi olayları görmekte kör mü? 44 tane bombalama olayını göremeyen KKTC devletinin bu gibi olayları görememesinin sebebi Asker devleti olmayışından mı ? Yoksa Asker devletinin ta kendisi olup da bu gibi burjuvalarla, mafyalarla kimbilir belki de kol kola hareket ettiği için mi bu gibi olaylar yaşanıyor?

İşsizlik sorununu AB de yok zannettirmeye çalışanlar, Güney Kıbrıs'ta, İngiltere'de, Almanya'da yok diyenler acaba bu senelerdir süregelen ve adeta rekor sayıya ulaşan Almanya'daki işsizlik oranlarını göremeyecek kadar kör mü?

İngiltere'de deseniz yine aynı, Güney Kıbrıs'da durum zaten malum, birileri zenginleşirken, birileri fakirleşmeye devam ediyor...

Ve öbür taraftan da Hüseyin Ekmekçi "KKTC'nin asker Devleti olmayışından" bahsediyor...

Bu "büyük kurtarıcımız" Türkiye, AB, BM askerler bu adada bunları göremeyecek kadar kör müdür sizce acaba?

Hayır..

Kör falan değiller..

İşte bu emperyalizmdir...

İnsanlık vahşeti dediğimiz işte bunun ta kendisidir...

Kim kendi vatanından kopararak başka ülkelere gitmek ister ki?

İşsizlik ise sorun bu o ülkenin kendi sisteminden kaynaklanır...

Emperyalistleşmiş burjuvalaşmış yapısından kaynaklanır...

AB, ABD, Güney Kıbrıs, Türkiye, İngiltere, KKTC gibi yapılarda ne kadar lüks gibi görünse de insanların yaşantıları sonuç yine aynıdır...

Yani Hüseyin Ekmekçi dostumuz maalesef yanılıyor veya doğruları bile bile bazı şeyleri çarpıtmakta ısrar ediyor...

Madem ki KKTC askerinin kontrolü altında olmayan serbest bir ülke o zaman neden iç işlerimize Türk Askeri karışıyor?

Hangi maddi durumu kısıtlı olan



insan bugüne kadar kaçak yollarla başka emperyalist ülkelere giderek orada rahat ve keyfi bir yaşam sürebilmiş ki?

Emeği sömüren hiçbir yapıda, talan düzeninin var olduğu hiçbir yapıda işçiler, emekçiler zenginleşmez...

Güney Kıbrıs devleti de burjuva-emperyalist bir yapıya sahiptir...

Burada da ülkelerinden zorla koparılıp göçe zorlanan 26 insan kaderinin ne olacağı malumdur...

Ailelerinden, ülkelerinden kopartılacaklar ve daha fazla sömürülecekler...

Kısacası onları ezen burjuvaların sadece isimleri değişecek...

Hüseyin Ekmekçi dostumuz acaba bunları bilmiyor muydu ?

Hüseyin Ekmekçi dostumuzu zorla Kıbrıs'tan atarak göçe zorlasak acaba AB ülkelerinden bir tanesine gittiği zaman veya Güney

Kıbrıs'a geçtiği zaman onun orada refaha ulaşmasına burjuvalar izin verecek miydi?

Emperyalizme karşı bir cephe oluşturmaksızın, birleşik bir anti-emperyalist çizgide bir cephe oluşturmaksızın bu göç, bu "askersiz KKTC" gibi gösterilmeye çalışılan fakat askeri denetimin en ustaca, en gizli boyutlarda ilerletildiği düzende kurtuluşa ulaşmak mümkün olacak mıdır?

Tek yol anti-emperyalist birleşik cephe hükümetidir...

"Askersiz KKTC" vardır demek sadece bu gibi insan kaçakçılığına, köleleştirilmesine ve emeğin sömürülmesine, AB tutsaklığına ve mafyaların ustaca düzenlediği ve buradaki yabancı askerlerin ve polisin göz yumduğu bu olaylara açık destek vermektir...

Bu uyarıyı yapıyor ve bu yönde halkımızın bu olayı sorgulamasını talep ediyoruz...

## Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



**Vergimizi Ödüyorum,  
İşçi Sınıfının Verdiği  
Vergilerden Elde Edilen  
Kaynaklarla Sermaye Sınıfı  
Daha da Güçlendiriliyor!**

## Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



**Vergimizi Ödüyorum,  
Ama Yine de  
Elektriksiz Kalmaya  
Devam Ediyoruz!**

## Londra Mektubu

Elif Kara

## Çile Bülbülüm Çile!

Kuzey Kıbrıs'taki burjuvaların derdi bitmiyor! Eksik olmasın medya da bunların dertlerini çözmek için canla başla çalışıyor! İşçilerin, memurların, dertleri ne ki? Zaten parası olmayanın derdi mi olurmuş? Esas dert burjuvalarda, paralılarda!... "Paran var derdin var" derler ya işte öyle. Hatırlarım ne zaman yoksulluktan, parasızlıktan şikayet edecek olsak büyüklerimiz falancanın işyerinden başkalarını çalıştırarak ne kadar parası olduğunu ancak falan hastalıktan çok kötü durumda olduğunu söyleyerek "sağlık gibisi yok" derlerdi. Bir şekilde bize şikayet etmemeyi, elimizdeki ile yetinmeyi öğretmeye çalışırlardı.

Neyse konumuz başka. N'olacak şu bizim turizm ve otelcilerin hali? Gazetelerde çıkan haberlere göre otellerde kalan turist sayısı hiç de iç açacak gibi değilmiş. Zaten devamlı olarak tv haberlerinde ve de konuşmalarında da bu konu işlenmektedir. Bir taraftan Güney turizmciyelerinin rekabeti kınanırken şimdi başlarına bir başka dert daha çıkmış.

Bilindiği gibi 2004 referandumundan sonra kuzeydeki inşaat patlamasından sağır sultanın dahi haberi var. Güney buna karşı çeşitli tedbirler almaya gitse de kuzey durumundan memnun. İnşaat sektörünün yanında en az bir düzine sektörü de canlandırdığından dem vurarak avuçlarını



ovuşturuyorlar.

Güney'in AB vatandaşları üzerinde uygulamaya çalıştığı baskılar da devlet parasıyla Tony Blair'ın eşinin avukat olarak tutulmasıyla ekarte edilerek satışların da devamlılığı sağlandığına göre herşey yolundaydı. Nasılsa Türkiye'den de ucuza işçiler getirilmiş, yatacak, yeycek sorunlarına girilmeden bazan ödeme yapılır bazan yapılmadan hükümetin de, bu konuda araştırmalara girmeden, desteği ile inşaat sektöründekiler paralarını katlamaya başladılar. Özellikle de kıyı şeridinde yaptırdıkları villalar, apartmanlar, alıcısını buldu. Güneş, deniz ve de Avrupa fiyatlarından daha ucuz tatil yeri arayan Avrupalılar için fırsat yaratılmış bu arada bizim hükümetin kendilerine sağladığı imkanlarla arsalar elde edip gariban Türkiyelileri istedikleri saatlerde ve istedikleri fiyatlarla çalıştıran parababalarımız da inşaatlarını 'uygun' fiyata satabilmişlerdir. Durum böyle olunca evi yurdu olan Avrupalı Kıbrıs'a geldiğinde otel yerine kendi evini seçer duruma gelmekle de kalmadı bir başka yerli

yatırımcının oturduğu yerden para kazanmasına yardım eder duruma gelirken otellerimize de ihtiyacı azaltmış. Bakın nerden nereye geldik? İnşaatçıların karından, Kıbrıs'a para yatırıp villa, apartman katı alanların yerlerini kiralayarak para kazananlara ve de bu arada bunlardan dolayı müşteri kaybeden otelcilere... Hepsi cebindeki paraları vasıtasıyla para kazanmaya çalışan insanlar. Sakın bize ne, birbirlerini yesinler demeyin...

Hani alnteri ile para kazananlar var ya onları bir şekilde çalıştırarak oturdukları yerden para kazanan insanlar şimdi birbirlerini hükümete şikayete başladılar.

Olacak iş mi gerçekten de? inşaat yaptıranlar, kira işiyle uğraşanlar kazanırken otelcilerin karları azalsın? Hükümet devreye girip şimdi de onlara destek vermelidir! İşçinin, memurunun aylığı eline geçmeden devlet tarafından toplanan doğrudan veya dolaylı vergiler ne güne durur? Gerek teşvik adı altında, gerekse yardım, gerekse 'borç' veya ne bileyim işte bir isim bulunarak işçiden, emekçiden toplanan paralardan bu 'gariblere' para aktarılmalıdır. Yoksa bunu demek istememiş miydi burjuva yazarlarımız?

Otelciler oflayıp puflasınlar... Geleceklerini görmek isterlerse İspanya otel sektörüne baksınlar. Orada oteller yıkılmaya ve yerlerine yabancılar için villalar yapılmaya başlandı bile... Dolayısı ile devletin otel sahiplerine kalkınma bankasından verilen paralar boşa atılmış ve günü kurtarmadan başka birsey olmayacak...

Hade işçiler, emekçiler hazırlanın şimdi de otelcilerin eksilen karlarını tamamlamaya!

**Kıvılcım Yayıncılık Tarafından Yayınlanan Kitap ve Broşür Listesi: Bu yayınlara ulaşmak isteyen okurlarımız gazetemizin telefonlarından (0392 22 70 680) bizlere ulaşabilirler.**

**Hamur Kağıda Ciltli Yayınlar:**

- Kıbrıs Sorunu. 120 Sayfa. 5 YTL.
- Bilgisayar Çağında İnternet'in Ağında. Nusret Şen. 94 Sayfa. 4 YTL.
- Bir Önceliğin Ne Önemi Var Ki?. Nusret Şen. 78 Sayfa. 4 YTL.

**Hamur Kağıda Broşürler:**

- Proletaryanın Emperyalizme Karşı Savaşımı ve Milli Mesele I. Kitap. Ahmet B. 153 Sayfa. 4 YTL.
- Proletaryanın Emperyalizme Karşı Savaşımı ve Milli Mesele II. Kitap. Ahmet B. 112 Sayfa. 4 YTL.
- Kısa Derler (Diyalektik, Ekonomik Yasaların Nesnellığı, Teori ve Pratik, Teori-Program-Strateji-Taktik, Devrim Aşamaları, Devrim ve Reform, Milli Mesele, Parti Kavramıyla İlgili Tezler, Parti Yapısıyla İlgili Tezler, Parti İşleyişiyle İlgili Tezler, Partinin Gelişme Süreciyle İlgili Tezler). 25 Sayfa. 3 YTL.
- Rusya'da İşçi Sınıfı Hareketinin Gelişmesi ve Marksist Bir Parti İçin Mücadele (1870-1903). 46 Sayfa. 3 YTL.
- SBKP(B) Tarihi Kısa Ders'in Yayınlanması İle Bağlantılı Olarak Parti Propagandasının Örgütlenmesi Üzerine SBKP(B) M.K. Kararı. 25 Sayfa. 3 YTL.
- Stalin Komünizmdir, Stalin İnsanlıktır. 58 Sayfa. 3 YTL.
- Bir Sovyet Otomatik Fabrikası. A. Erivanski. 86 Sayfa. 4 YTL.
- Annan Planı, Strateji ve Taktik. 13 Sayfa. 2 YTL.
- Kıbrıs Sosyalist Partisi Programı ve Tüzüğü(I. Olağan Kongre'de Onaylanan Değişikliklerle). 43 Sayfa. 3 YTL.
- Kıbrıs Sosyalist Partisi I. Olağan Kongresi Faaliyet Raporu ve Mesajlar. 48 Sayfa. 3 YTL.



E.K.I.M.

**E.K.I.M KÜLTÜR SANAT  
ÜRETİM MERKEZİ  
KOL FAALİYETLERİ  
BAŞLIYOR!**



**E.K.I.M. KURSLARI ÇOK YAKINDA YENİ BİNAMIZDA  
BAŞLAYACAKTIR, İLGİ DUYANLAR KAYIT YAPTIRABİLİRLER.**  
Bilgi için: 0533 863 66 60  
Adres: Şehit Sıtkı Hasan Sokak No:5 Kızılbaz Lefkoşa

# ÇOK

Aydın Adamoğlu

İhtiyar 90'ına dayadı merdiveni

Çok baston eskitti. Çok nalin yıprattı. Çok hayal kurdu. Çok kırıklığını yaşadı.

Çok gezdi, çok gördü. Çok gülbahar oynadı, çok 66.

Çok kazandı, çok kaybetti. Çok evlendi, çok ayrıldı. Çok baba oldu.

Çok araba kaktırdı. Çok bisiklet sürdü. Orağa, asfalta, yapıya çok

gitti. Balığa çok çıktı. Tavşana çok saçma sıktı. Çok mikşa kurdu.

Çok seçimlere gitti. Çok masal dinledi meydanlarda. Çok oy dağıttı.

Çok kazık attı. Çok kazık yedi. Çok bayramlar kutladı. Camilerde

çok potin çıkardı. Çok doğumlarda güldü. Ölümelerde çok ağladı.

Çok insan tanıdı. Çok kıskandı, çok küstü. Çok mavi deniz, çok

mavi gökyüzü, çok mavi bayrak sevdi. Sıcaklarda çok yandı.

Soğuklarda çok üşüdü. Çok hap içti. Çok hastalandı. Çok çatısto

dinledi. Çok mani söyledi. Çok uyudu, çok uyandı. Çok konuştu,

çok sustu.

İhtiyar 90'ına merdiven dayadı.

Yaşamından birşey anlatsın size isteyin.

Anlatamaz.

Çünkü anlatacak birşey yapmadı.

16 yaşındaki çocuk militan gibi

Gece yarısını az geçe duvarları gizli afişleyendir hayatı yaratan

Panzerlere taş atan pürüzsüz cildin yarınki kırışıklardır bilgeliği saklayan.

Ona karanlıklara ne yazdığını sorun

Bana da hangisinin daha fazla yaşadığını.

## Devletten Cep Sektörüne Kıyak

1995 senesinden beri GSM hizmetleri KKTC Turkcell ve Telsim firmaları tarafından sağlanmaktaydı. Bu firmalar devlet ve özel şirketler ortaklığı olarak oluşturulmuştu. Devletin yüzde 50 oranındaki KKTC Turkcell'deki hissesinin son günlerde 'lisans devri' adı altında yapılacak uygulama ile bu özel şirkete devredileceği açıklandı. Diğer taraftan Türkiye'de Telsim'in İngiliz Vodafone şirketine satılmasıyla Kuzey Kıbrıs'taki Telsim de böylece özelleştirilmiş oldu.

Devlet yüzde 50 oranında pay aldığı bu sektörden çekilerek bu payını özel şirketlere bırakmış oldu ve de olacak; diğer bir deyişle GSM sektörünü özelleştirmiş olacak. Ancak Maliye Bakanı Ahmet Uzun bu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada lisans devrinin özelleştirme anlamına geldiğini kabul etmiyor. Halehazırda özel şirketler tarafından verilen hizmetlere devlet tarafından tüm olanakların sağlanmasını ve bundan dolayı yüzde 50 oranında hisseye sahip olmasını kaale almadan öngörülen lisans devrini sadece bir formaliteden ibaret görmektedir. Ayrıca çözüm ve AB taraftarlarına da güzel bir uyarı göndermektedir. O çok istenen AB'de de işlerin bu şekilde çalıştığına vurgu yaparak referandum sonucunda Annan Planı onaylanmış olsaydı ve de AB üyesi olunmuş olunsaydı Uzun'a göre özelleştirme olmayan lisans devri çoktan olmuş olacaktı. Yani devlet yüzde 50 gelirini özel şirketlere çok önceden devretmiş olacaktı. AB'de işler böyle yürür, devlet eliyle soygunculuk tam manasıyla yaygın dediğimizde bize inanmayanlara duyurulur.



## Kupanın Golünü Adidas Attı

Bildiğiniz gibi artık dünya kupası maçlarının neredeyse sonlarına yaklaşıyoruz.

Bir çok zorlu maç, elenenler...

Herkes televizyonların başına kilitlenmiş maçları izliyor. Kumar düşkünleri, bahisciler, bir o kadar daha heyecanlı oynanan maçları izlerken.

Fakat tüm bunlar yanında bir internet sayfasında bir haber var. "Kupanın Golünü Adidas Attı" başlığıyla verilen haberde, dünya kupasının resmi toplarını üreten Alman spor malzemeleri üreticisi Adidas, geçtiğimiz yılın Aralık ayından bu yana dünya çapında 15 milyon futbol topu sattı.

Akil alır gibi değil. Bir marka

dünya kupası bahanesiyle kârlarına kâr katıyor. Sporu tekellerin karlarının aracı halinde kullanıyorlar.

Bir ikinci dünya kupası haberi de şöyle;

"Goleo123 kişiyi işinden etti"

2006 Dünya Kupasının maskotu olan "Goleo" 123 kişinin işten çıkarılmasına neden oluyor deniyor haberde.

Bak bak küçücük maskotçuğun yaptığına.

Finallerin maskotu olarak seçilen fakat futbolseverlerin pek ilgi göstermediği maskot aslan "Goleo" yu üreten Alman Nici firması 99 işçiyi işten çıkaracağını ve 24 işçinin de sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurdu.



Yani anlayacağınız fatura yine işçilere kesiliyor. Onca işçi işinden oluyor. Dünyanın geri kalmış yerlerinde de fabrikası olan şirket bakalım bu güne kadar işçiler üzerinden ne kadar kâr elde etti.

İşte dünya kupasının düşündürdükleri...

Bir dünya kupası daha neredeyse geride kalıyor. Ve arkasında işsiz 123 kişi, kârlarına kâr ekleyen bir firmalar ve milyonlarca kandırılan taraftar bırakıyor...





# SOSYALİST GENÇLİK

7 Temmuz Cuma 2006, Yıl:2 Sayı: 77

KSP GB Haftalık Yayın Organı



## Kıvılcım

## TARAF TUTMAYACAĞIZ

Son dönemde YÖDAK ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında gerginlik yaşanıyor.

İşin özeti esasında şu;

YÖDAK, YDÜ'nün de artık merkezi sınav sistemine geçmesinden yana uygulama başlatmak isterken,

YDÜ ise okula her parayı basanın kaydolmasını ve merkezi sınav sisteminin uygulanmasını bilime, demokrasiye vs.'ye aykırı olduğunu iddia ederek karşı çıkıyor.

YÖDAK'ı baskı yapmakta olan bir kurum olarak niteleyerek, eğer merkezi sınav sistemine geçilirse, öğrencinin eğitim hakkının elinden alınacağını söyleyerek ter ter tepiniyor.

YÖDAK ise, eğitimde kalitenin artırılması türünden söylemlerle merkezi sınav sistemine YDÜ'nün de dahil edilmesinde kararlı olduğunu sinyallerini veriyor.

\*\*\*

Peki böylesi bir polemik savaşıma dönüşen, TV kanallarından karşı bildiriler yayımlamaya dek ipin ucu uzayan bir tartışma ortamı, yüksek öğrenim gençliğine ne türde bir fayda sağlayabilir?

Ya da şöyle soralım, yüksek öğretim gençliği bu "kavgada" kimin tarafını tutmak

durumundadır?

Bir kere, YÖDAK türü kurumların, tıpkı Türkiye'deki YÖK gibi bilimsel, demokratik eğitim ve üniversiteye karşı oluşturulmuş baskı kurumları olduğu akıllardan çıkartılmamalıdır.

YÖDAK, bilimsel, kaliteli eğitim maskesi altında artık YDÜ'ni tercih edecek olan tüm gençleri merkezi bir sınava tabi tutmaya çalışıyor.

Tıpkı DAÜ'de olduğu gibi...

YÖDAK'ın ve benzeri kurumların gençlerin yüksek öğrenim görmelerini sınavlara bağlı tutmaları, insanların geleceklerini Türkiye'de olduğu gibi birkaç saatlik sınava bağlamaları, insanları sınavkolluk hale getirip hayatlarıyla oynamaları kabul edilir birşey değildir.

Ama bu durum ne kadar kabul edilemezse, diploma tüccarlığı yapan özel okul sahiplerinin "demokratik, bilimsel, herkese üniversite hakkı" türünden boş laflarla merkezi sınav sistemine karşı çıkmaları da bir o kadar kabul edilemezdir.

Çünkü bu tavır samimi değil sahtekar, gerçekçi değil yalancı bir tavidir.

Çünkü diploma bakkalları, merkezi sınav sistemine karşı çıkarak, üniversite eğitiminden

parası olan herkesin yararlanmasını, kısacası, parası olanların okullarına para kazandırmalarının sınav vb. uygulamalarla engellenmemesi gerektiğini, mühim olanın akademik, demokratik eğitim değil para kazanmak olduğunu açıkça ortaya koyuyorlar.

Bunu akademisyenlerin tumturaklı laflarıyla söz sanatları ile açıklamaya çalışmaları ise, basit bir şovdan öte değildir.

\*\*\*

Böylesi bir ortamda bizlere düşen görev, ne bilimsel, demokratik eğitimin karşısında YÖK'vari bir kurum olarak Kıbrıs'ta kurulan YÖDAK'a sırf özel üniversitelere her önüne gelen giremesin bahanesiyle destek vermektir, ne de YDÜ'nün "bilimsel, herkese üniversite hakkı elden gidiyor ey ahali" türünden laf cambazlıklarına kanmaktır.

Unutulmamalıdır ki, YÖDAK'a destek vermek, gencecik insanların geleceklerini birkaç saatlik sınavlara bağlamalarına destek vermektir.

Unutulmamalıdır ki, YDÜ'ye destek vermek, parayı bastırmanın okuduğu, parası olmayanların ise cehennem dibine kadar yolunun olduğu düşüncesinin arkasında yer almaktır.

Biz, bu kavgada saf tutmayacağız!

## E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi Sizi Bekliyor!

Uzun bir aradan sonra yeni binası ile faaliyete geçen E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi tüm ilerici ve demokratları birlikte çalışmaya bekliyor! Emegin Kurtuluşu İçin Mücadele'de kültür-sanat alanında mücadele eden E.K.İ.M, tüm işçi ve emekçilere bu mücadeleye katılma çağrısı yapıyor!

E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sokak No: 5 Kızılbaş Lefkoşa



www.OzgurKibris.net

**Özgür Bir Kıbrıs İçin mücadeleyi,  
İnternetteki Adresi  
Yeni Kurulumu İle  
Yine Sizlerle...**

**Soru**

**Bizim belediyeler onca fon, finansman elde ediyorlar da, neden kültür-sanat etkinliklerini bedava yapmıyorlar?**

**Polemik**

**BDH ile CTP birleşseler bile bu adaya çözüm getiremezler. Çünkü onların siyaseti hem birbirleriyle, hem de güney Kıbrıs'la didişmelerini zorunlu kılar.**

**Üniversite Günlüğü**

**Ne YÖDAK, Ne YDÜ!  
Yaşasın parasız, bilimsel,  
demokratik eğitim!**

**SİNİR KÜPÜ**

⚡ Cumhurbaşkanı Talat'a ve danışmanına Rum mallarını haraç mezat satanların içinde yer aldığından dolayı suçlamalar geliyor güney Kıbrıs'tan...  
Vallahi bu adada satan satana zaten.  
Mallar, mülkler derken yarın bizi de köle diye satacaklar!  
Yiyin efendiler yiyin...  
Patlayana, çatlayana kadar...  
Çatlayın da kurtulalım be...

Kıbrıslı Rumlar sorumludur, artık top onlardadır" sonucunu kamuoyuna yansıtacak.

Bu anketi desteklemek ve insanların mevcut durumdan hoşnutsuzluğunu gizleyip, emperyalist çıkarlara alet etmek için!  
Aha yazdım buraya!  
Nereye yazdığımı be?

Hah, burdaymış...  
Bir an çok korktum bir anketçi gelip de yazdığımı sildi diye...

⚡ Yapılan anketlere göre halk çözümsüzlükten rahatsızmış ve de acilen birşeyler yapılması gerekiyormuş.

Bu anketler de hep beni bulur.

Kimler yapıyorsa bu anketleri, aniden arkadan yanaşıp burunlarını sıkıp kaçacam ha!

Aha buraya yazıyorum, yarın yeni bir anket ortaya çıkacak ve "Çözümsüzlükten

⚡ Talat'la Papadopollos görüştüler.

Görüşün bakalım gene neler yumurtlayacaksınız...

Yahu en iyisi siz beni de alın toplantıya.

İkinize de nanik yapıp odadan kaçmayan terbiyesizdir!

⚡ Niyazi Kızılyürek tam Niyazi oldu...

Freud'un psikanaliz



yöntemi ile Marx'ın ideoloji tanımlamasını bir torbaya attı,

Torbanın ağzını bağladı, İnsanların göreceği bir yere torbanın üzerine kocaman bir "aha sosyalizm budur" yazısı yazarak torbayı bırakıverdi.

Sonra bizim Niyazi, torbayı bir çukurun üzerine bırakmış olduğunu unutmuş halde yolda yürürken,

Aklı ve de bilinci de beş karış havada olduğu için,

Kendi attığı saçmalık dolu torbaya basıp, çukura yuvarlanıverdi...

Aha şimdi tam da bir Niyazi oldu...

**MİNİ MÂNİ**

**Talat'la Papadopollos görüşsün,  
Üstüne bir de benle buluşsun,  
Dertli Niyazi der ki  
yemeyin bu dolmaları,  
Bunların tek bildiği, tepişsin de tepişsin!**



**"LENİNİZMİN HAREKET NOKTASI,  
KÖYLÜ SORUNU DEĞİL, PROLETARYA  
DİKTATÖRLÜĞÜNÜN KURULMASI VE  
PEKİŞTİRİLMESİ KOŞULLARI SORUNUDUR.  
KÖYLÜ SORUNU, PROLETARYANIN İKTİDARI  
MÜCADELESİNDE, MÜTTEFİKİ SORUN  
OLARAK ORTAYA ÇIKAN BİR SORUNDUR"**

**KİTAP: LENİNİZMİN SORUNLARI  
YAZAR: J. STALİN  
YAYINEVİ: SOL YAYINLARI  
SAYFA: 137**

**Sovyet Ekonomistleriyle Beş Görüşme 1942-1952**

Köylü emeğinin feodal toplumun esas varlık temeli olduğunu açıkça belirtmek gerekir.

Kapitalizmin kökeninin feodal sistemde yattığını söyleriz hep. Bu doğru ve sorgulanamaz bir gerçektir ve bunun nasıl olduğunu tarihsel olarak göstermek gerekir. Kapitalizmin feodal toplumdaki doğduğu hissedilmiyor. Burada Amerika'nın keşfi yok. Fakat Amerika'nın keşfi ortaçağda, burjuva devrimler öncesinde oldu. Hindistan'a deniz yolu arıyorlardı ve yeni bir kıta ile karşılaştılar. Fakat önemli olan bu değil. Asıl önemli olan, burada ticarete büyük bir artışın olması ve pazarların büyük oranda genişlemesidir. Böylece ilk kapitalist imlatçılarının lonca sistemini kirdiği koşullar yaratılmış oldu. Böylece büyük bir meta talebi ve bu talebi karşılamak üzere manifaktür sistemi ortaya çıktı. Kapitalizmin ortaya çıkışı böyle olmuştur. Feodal sistem bölümünde bunların hiçbiri yok. Kitap yazmak basit bir görev değildir. Tarihin derinlikli olarak düşünülmesi gerekir. Feodalizm bölümünü adı yazı tarzıyla yazmışsınız. Böyle ders vermeye alışmışsınız, yavan. Herkes sizi dinler ama kimse eleştirmez.

Kitap, milyonlarca insan için yazılıyor; sadece bizde değil, dünyanın her tarafında okunup incelenecek. Amerikalılar ve Çinliler onu okuyor olacak ve

bütün ülkelerde incelenecek. Daha nitelikli bir okuyucu kesimini akılda tutmalısınız.

Köleci toplum ilk sınıflı toplumdur. Kapitalizm öncesindeki en çok yer tutan toplumdur. Sınıflı toplumun kötülükleri bu sistemde azami sınırına ulaşmıştır. Bugün kapitalizm sıkıntılarla yüzyüze geldiğinde köle sahiplerinin yöntemlerini kullanıyor. Eskiden savaşlar köle elde etmek için yapıldı. Hitler ise günümüzde diğer ulusları, özellikle de Sovyetler Birliği uluslarını köleleştirmek için bir savaş başlattı. Bu da bir insan avıydı. Hitler her yerden köleler elde etti. Milyonlarca yabancı işçiyi, İtalyanları, Bulgarları ve diğer ülkelerde yaşayanları Almanya'ya taşıdı. Köleliği canlandırmak istedi. Ama başaramadı. Yani kapitalizm sıkıntı içindeyken, köleliğin en ensi ve vahşi yöntemlerine başvurur.

**NOT: L.M. Gatovsky, I.I. Kuzminov, I.D. Laptjev, L.A. Leontjev, K.V. Ostrovityanov, V.I. Pereslegin, A.I. Pashkov, D.T. Shepilov ve P.F. Yudin'in notlarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca Atlas, Arakelyan, Bolgov, Vasileva, Gusakov, Kozlov, Lyubimov ve Rubinstein'in notları da dikkate alınmıştır.**

**Bölüm: 18**

**Künye: Sosyalist Gençlik, Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi yayın organıdır. Ücretsiz olarak, Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek gazetesi eki olarak ve elden dağıtılır.**

# Park a

## Ziya Çelik

### ÇOK MU ABARTILI OLDU?

Bizim memlekette anketler pek mühim bir rol oynar.

Karın ağrısının neye işaret olduğu bile neredeyse anket sonuçlarıyla belirlenir;

-Karnım ağrıyor doktor bey...

-Dur hele, heyecanlanma. Bir anket yapar öğreniriz şimdi.

-Tahlil demek istediniz sanırım. Ah, karnım!

-Tahlil değil anket! Anket daha bilimsel artık.

Mesela yapılan ankete göre ben ileri derecede saftirik çıktım.

Çok mu abartılı oldu?

Olsun...

\*\*\*

Seçim dönemlerinde herkesin anketi bir başkaydı.

Sağ cenahtan gelen anket sonuçları, hükümetin de, belediyenin de, cumhurbaşkanının da, kapıcının da, kümesteki horozun da sağ cenahtan seçileceğini müjdeliyordu.

Sol cenahın anketlerine göre ise, "ikisi bir arada" bir yönetime doğru gidiliyordu, hatta iyice sapıtıp güney Kıbrıs yönetimini bile CTP'lilerin almasına ramak kalmıştı.

Çok mu abartılı oldu?

Olsun...

\*\*\*

Büyük anket şirketleri, böylesi kritik dönemlerde hem halkın bilincine müdahalede bulunmak, hem de bu vasıta ile beslendikleri kurumların başarılı olmasını sağlamak için anketler düzenler.

-Kıbrıs'ta çözüm olsun mu?

-Olsun.

-Nasıl olsun?

-Az şekerli köpüklü bir çözüm rica edeyim.

Ve manşet;

"Güvenilir şirketlerin yaptıkları ankete göre kamuoyu, Kıbrıs'ta çözümün az şekerli ve de köpüklü olması yönünde görüş beyan etti!"

"Cumhurbaşkanı M. Ali Talat, az şekerli köpüklü çözüm iradesini adam gibi çözüm istememek olarak niteleyen Papadopollos'a sert çıktı. Talat, adam gavesinin bu adada sadece sade gave olmadığını, az şekerli köpüklü gavelerin de çözüm iradesini yansıttığını kaydetti"

Çok mu abartılı oldu?

Olsun...

\*\*\*

Şimdilerde bir anket daha var.

Yenidüzen'in internet sitesinde dolanıyor.

Bu yazı yazıldığı sırada, "Sizce en iyi hükümet formülü nedir?" sorusuna verilen yanıtlar ve oranları şu şekilde;

CTP-DP devam: %15

CTP-UBP: %13

CTP-BDH: %33

CTP+Yeni Oluşum: %18

Hiçbiri: %21

Ankete göre halk şu anda CTP-BDH koalisyonunu istiyor.

Halkın istediği hiçbir zaman olmadı ya,

Bu istek de pek muzaffer olacağına benzemiyor.

Bir kere CTP ile BDH, kardeş-düşman siyasetlerdir.

Kardeştirler çünkü, ikisi de emperyalizmi nasıl etkese de daha fazla şu adada tutsak derdindedirler.

Düşmandılar çünkü, ikisi de irili ufaklı emperyalistlere yaranmak için birbirlerinin kafasını gözünü kırmak zorundadırlar.

Hem, bu iki partimiz koalisyon kursalar ne, kurmasalar ne olacak?

Düşündüm de, CTP, BDH, TKP, BKP, YKP tek başlarına iktidara gelseler bile hiçbir zaman emperyalistlerin sözünden dışarı çıkamayacaklar.

Keza %33'le itelenen CTP-BDH koalisyonu bunu hiç mi hiç başaramaz.

CTP-BDH koalisyonu kurulamayacak.

Kurulsa bile bir işe yaramayacak, BDH da CTP'nin izlediği politikanın aynısını izlemek zorunda kalacak.

Bu adada daha çok anket yapılacak.

En son anket, "Bu adamları yeterince besledik. Yeni bir hükümete ihtiyaç yok mu?" diye soracak,

Halk, "Bunları yeterince besledik, artık siyasi arenadan da kaldırmak lazım, emperyalizme karşı mücadele safında yer almalıyım" diyecek.

Belki bir de bela okur da öyle der...

Çok mu abartılı oldu?

Yok vallahi, hiç de olmadı.

# KSG Bulmaca Köşesi

## Sudoku Nasıl oynanır?

- 1 - Toplam 9x9=81 adet kareye 1 den 9 a kadar rakamlar yerleştireceksiniz
- 2 - Her bir rakam her bir

- satırda sadece bir kez yer alabilir
- 3 - Her bir rakam her bir sütünde sadece bir kez yer alabilir
- 4 - Her bir rakam her bir alt karede (3x3 lik karede) sadece bir kez yer alabilir

### Kolay Sudoku

		1		3		2		
9					8	3	6	
		3			6		5	
7			4			9		
	9						3	
		8			7			1
	5		1			8		
	1	2	8					6
		9		6		5		

### Orta Sudoku

9							8	7
				9	5			
1		6	7					
	4				3			
8	9	3				1	4	5
			4				6	
					8	9		6
			2	7				
2	1							3

### Zor Sudoku

		1			3			6
					1	3	9	
	3			6		5		
			3	2		8		
	5		1		6		2	
		8		7	5			
		5		1			8	
	7	2	8					
4			6			7		

### Kolay Sudoku'nun Çözümü

3	1	5	2	6	7	9	8	4
6	7	4	9	5	8	2	1	3
9	2	8	3	4	1	7	5	6
1	4	6	7	9	3	8	2	5
2	3	7	5	8	6	4	9	1
5	8	9	1	2	4	6	3	7
8	5	1	6	7	9	3	4	2
4	6	3	8	1	2	5	7	9
7	9	2	4	3	5	1	6	8

### Orta Sudoku'nun Çözümü

3	7	4	6	5	9	8	1	2
1	5	8	4	7	2	9	6	3
6	2	9	8	3	1	5	7	4
8	6	3	9	1	4	7	2	5
5	4	1	9	3	6	2	7	8
8	5	1	4	7	2	6	3	9
2	9	7	3	8	5	1	4	6
9	3	5	2	4	7	6	8	1
4	1	6	5	9	8	2	3	7
7	8	2	1	6	3	4	5	9

### Zor Sudoku'nun Çözümü

4	8	9	6	3	2	7	1	5
1	7	2	8	5	4	6	3	9
3	6	5	9	1	7	4	8	2
2	9	8	4	7	5	1	6	3
7	5	3	1	8	6	9	2	4
6	1	4	3	2	9	8	5	7
9	3	7	2	6	8	5	4	1
5	2	6	7	4	1	3	9	8
8	4	1	5	9	3	2	7	6



## Görüş

Ali Yalçınay

## Doğru Söze Ne denir...?!!!

Merhaba dostlar...

Güzel bir sıcak akşamı bu yazıyı yazdığım. Yazıyı bu gece ilginç duygularla yazıyorum...

Demin dostlarla ülkemizin ücra bir köşesinde oturup sohbet etmekteydik...

Bir taraftan yapacağım, yapmam gereken gazete satışı için mücadele arkadaşlarımla diyalog kurmaya çalışıyor diğer taraftan da eve gitmek için dostlarımdan bir tanesi ile sohbet ediyordum..

İlginçtir...

Şantaj konusunda bahsetmiştik bu gece...

Şantaj nedir? Birilerinin dayatmaları ile başka birilerine zorla, birşeyler yaptırmaktır...

Emperyalizm karakteri gereği bu gibi şeyleri yapmak durumundadır kendi burjuva ilişkileri çerçevesinde...

Geçen gün Abdullah Gül ilginç bir açıklama yaptı ve aynen şöyle dedi: "Kıbrıs sorunu şantajla çözülmez!"

Doğru...

Yiğidi öldür hakkını yeme demişler...

Ben de aynen bunu yapmak istiyorum zamanı geldiğinde...

Yiğit Gül çok doğru bir söz etmiş burada ve Tasos Papadopoulos'a yani birbaşka deyişle, karşıtı gibi görünmeye çalıştığı adama veya sınıfa yani burjuvaziye, emperyalizme çok önemli bir mesaj vermeye çalışmış kendince..!

"Aman ha AB'yi bana karşı kullanabileceğini sanma, aklını alırım!" falan filan..



Tasos'un duruşu malum..

Ama öbür taraftan T.C. nin duruşu da malum...

Şantajı Rum burjuvazisinin yaptığı ortada...

Ama ya Türk burjuvazisi? Onun Rum burjuvazisinden farkı ne?

Kocaman bir hiç birşey...

Kendi ülkelerindeki burjuvaları yanında AB'ye, ABD'ye uşaklık etmek dışında ne işleri var bu "büyük yiğitlerin"?

Hey gidi Gül ve Tasos kardeşler hey...

Her zaman söylerim ya...

Seviyorum şu burjuvaları...

Şantajlarını yaparlar bugün, Kıbrıs halkını, emekçisini, gencini, ihtiyarını, herşeyini sömürürler kanını içer yerle bir etmeye çalışırlar ama nereye kadar?

Şantajı hep onlar mı yapacak biz bu ülke insanlarına?

Bizim ülkemizin gerçekten bizim olduğuna inanan insanlarsak eğer bu güzelim adada, bu serseri takımı Gül'ün bu kendini birşey zanneden Tasos'un, AB, ABD kodamanlarının bu gibi göz boyamacı siyasetlerine karşı biz sessiz mi kalmalıyız sizce?

Hayır...

Zaten bu gibi heriflere boyun eye eye bu kadar

geriye sürüklenmedik mi? Ülkede gericilik almış başını gidiyor...

Emperyalizme karşı en şiddetli direnişi gösteremezsek bu gibi siyasi söylemlerin sonu gelir mi sizce?

Sizce bizi kullanan bu herifler, bizim kanımızı içen, tarım alanlarımızdan tutun da, sporcularımıza, bütün kendi öz kaynaklarımıza el koyan, bizi parmağında oynatmak isteyen bu heriflerin bu hallerine karşı sessiz kalırsak bu ülkeye barış, özgürlük, demokrasi, adalet ve temel insan hakları gelir mi?

Gelmez...

Gelseydi bugüne kadar zaten çoktan gelirdi...

Getirmezler...

Getirmek gibi bir dertleri yok çünkü...

Bu artık ap açık ortadadır...

Elbet bu dış güçlerin, burjuva emperyalistleşmiş ülkelerin bu piyonları da kendi kendilerinin yok olacağını, emeğin, halkların gücünün farkındadırlar...

Ve emin olun güçlü olan onların olmadığını, güçlü olanın biz halkın içinden çıkan insanların, işçilerin, emekçilerin olduğunu gayet iyi biliyorlardı...

Sütün beyaz olduğunu, siyah olmadığını biliyorlar ama inatla "siyah" demeye devam edecekler..

Kendi burjuva hedefleri doğrultusunda edeceklerdir de...

Yapılması gerekense basit...

Sendikalarda, sivil toplum örgütlerinde, birimlerde, emekçilerin, ilerici insanların, gençliğin, devrimci kitleler ile işbirliği yapması ve faaliyet göstermesi gerekir...

Bir cephe siyaseti, anti-emperyalist çizgide bir birleşik cephe siyaseti sürdürülmesizin bu gibi şantajlarla daha çok ama çok karşılaşacağız...

Zaman söylediklerimin açık bir kanıtı olacak...

Bak göreceksin ey ülkem insanı, işçisi ve emekçisi, bütün bu söylediklerim harfiyen teker teker çıkmaya devam edecek...

Barış ve sevgi dolu günleri görmek dileğiyle..

## Bolivya Halkı Değişimde Kararlı

Geçen Aralık seçimlerinde Sosyalizm İçin Hareket adayı Evo Morales'i ezici çoğunlukla başkanlığa seçen Bolivya halkı yeni bir Anayasa! Meclis için 2 Temmuz'da seçimlere gitti.

Yeni meclis seçimlerinde 255 sandelyeden 133'üçünü kazanan Morales taraftarları bir yıl içinde yeni bir anayasa hazırlayacak. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra demeç veren Morales "bu seçimler değişim için bize güç veriyor" dedi.

Ancak seçimler sırasında daha fazla yerel otonomi için de referandum yapıldı. Bazı zengin bölgeler daha fazla otonomi talep ederken Morales bunu onaylamadı. Özellikle petrol ve doğal gaz zenginliği ile bilinen Santa Cruz, Pando ve Beni bölgeleri daha fazla otonomi ile doğal kaynaklardan elde edilen gelirleri kendilerine tutmak isterken yoksul bölgelere daha az söz hakkı vermek istiyor.

Mayıs ve Haziran aylarında doğal gaz ve petrol yataklarını millileştiren Morales hükümeti aynı zamanda topraksız köylülere toprak reformu ile toprak dağıttı. Hiç kullanılmayan milyonlarca dönümlük arazi zenginlerin elinden alınarak köylülere dağıtıldı. ABD ile koka üretimi konusunda çatışan Morales, sağlıklı tüketim için koka işletme fabrikası da kurarak kokanın uyuşturucu haricinde kullanılmasını engellemeyi amaçlıyor.



Yeni anayasal meclis ile yüzyıllarca baskı altında tutulan Bolivya yerlilerine daha fazla söz hakkı ve yönetimde yer alma verirken sosyal reformların da önünü açacak.

Eski Bolivya rejimleri sözde liberal ekonomi ayakları altında ülkenin doğal kaynaklarını uluslararası tekelere peşkeş çekerek bir avuç Bolivyalıyı zengin yaptı. Ancak diğer yandan milyonlarca Bolivyalı açlıkla baş başa bırakıldı.

Morales yönetimi yoksulların yaşamını iyileştirmek amacıyla eğitim ve sağlık konularında bir dizi sosyal uygulamaları hayata geçirmeye başladı.

## BİRLİKTE İZLEMELER, PAYLAŞMAK, TARTIŞMAK VE BİRLİKTE ÜRETMEK İÇİN, ÜCRETSİZ E.K.I.M. SİNEMA GÖSTERİMLERİNE HEPİNİZİ BEKLİYORUZ!

1 Temmuz Cumartesi  
Rezervuar Köpekleri

Reservoir Dogs

Yönetmen : Quentin Tarantino  
Oyuncular : Tim Roth, Steve Buscemi, Harvey Keitel  
Tür : Suç-Gerilim  
Süre : 99 dakika  
Amerikan yapımı 19928 Temmuz Cumartesi  
Karpuz Kabuğundan  
Gemiler YapmakYönetmen : Ahmet Uluçay  
Oyuncular : İsmail Hakkı Taslak, Kadir Kaymaz, Gülayşe Erkoç  
Tür : Duygusal - Macera  
Süre : 98 dak.  
Türkiye 200415 Temmuz Cumartesi  
ManderlayYönetmen : Lars Von Trier  
Oyuncular : Bryce Dallas Howard, Isaach De Bankole, Willem Dafoe  
Tür : Dram  
Süre : 139 dak.  
Danimarka-İsvetç-Hollanda 200522 Temmuz Cumartesi  
Maksim Gorki Üçlemesi  
Benim ÜniversitelerimYönetmen : Mark Donskoy  
Oyuncular : N. Valbert L. Sverdin  
Yapımcı : Digital Kültür  
Film Süresi : 95 dk.  
Çıkış Tarihi : 1940HER CUMARTESİ GECESİ SAAT 20.30 DA E.K.I.M KÜLTÜR SANAT ÜRETİM MERKEZİ NDE  
ADRES: ŞHT. SITKI HASAN SOKAK NO:5 KIZILBAŞ BİLGİ İÇİN: 0542 859 3510

## Dünya Kupası Gölgesinde BM Küçük Silahlar Konferansı

Dünya Kupası tüm heyecanı ile devam ederken New York'ta BM tarafından 26 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında bir konferans düzenleniyor; BM Küçük Silahlar Konferansı...

Dünyadaki gangsterlerin, çetelerin, faşistlerin, ulusal çatışmalardaki saldırılarda milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği ya da sakat kaldığı bilinen bir gerçek. Ancak sözde modern dünya ülkeleri bu konuda önlem almak yerine azami karlar uğruna küçük silahları rakiplerini saf dışı etmek amacıyla çeşitli yollardan gangsterlere ya da gerıcilere ulaştırmak için her türlü yolu kullanıyorlar.

Özellikle de İkinci Dünya

Savaş'ında faşizme karşı mücadelenin sembolü haline gelmiş Kalaşnikov silahı son 15 yılda en ucuz ve en fazla ticari işlem gören bir silah oldu. Sovyetler Birliği'nin soğuk savaş döneminde kendi etkisi altında olan ülkelere kurduğu Kalaşnikov silah fabrikaları son 18 yılda Sovyetler Birliği'nin çökmesi ile gangsterlerin, gerıcilerin ve emperyalist tekeller uğruna vekaleten savaş yürüten savaş ağalarının elinde milyonlarca kişiyi öldürmek, sakat bırakmak ve tutsak almak amacıyla kullanır duruma dönüştü. Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında milyonlarca küçük silah üst rütbeli Rus, Ukrayna, vs. komutanları tarafından Batılı silah tüccarlarına

satıldı.

Kalaşnikov silahı yanında özellikle de Glock marka tabancalar savaş tüccarları ve CIA gibi gerici ve casus kurumlar tarafından el altından gerıcilere ve çetelere dağıtılmakta ve emekçi kitlelerin devrimci kabarışlarına karşı hazır tutulmaktadır. Devrimci kabarış gösteren kitlelere karşı devreye giren bu gerıciler ülkelerde hatta semtlerde bu silahlarla terör saçıyorlar.

Yapılan araştırmalara göre 82 ülkede gangsterlerin ve savaş ağalarının elinde 70 milyon AK-47 Kalaşnikov silah bulunuyor. Bunların birçoğu Afrika ülkeleri olmalarına karşın Kafkaslar ve Latin Amerika'da da gerıciler ve gangsterler tarafından yaygın olarak kullanılıyor. 30 ABD dolarına alınabilen bu silahların silah tüccarları tarafından ne kadar ucuza satın alınıp azami karlar edildiği açıkça görülebilir.

Nazizm'e karşı mücadele amacıyla silahı tasarlayan eski Sovyet Yarbayı Mikhail Kalaşnikov küçük silahların etkin olarak



denetim altına alınabilmesi için başlatılan kampanyaya destek verirken şunları söyledi:

"Silah ticaretinde uluslararası denetimin olmaması nedeniyle küçük silahlar dünyanın her yerine dağılarak sadece ulusal savunma için değil saldırgan kriminal ve terörist amaçlarla kullanılıyor. TV seyrettiğim ve AK familyasına ait küçük silahları çetelerin ellerinde gördüğümde kendime sürekli bu soruyu sorarım: "bu kişiler bu silahları nasıl temin ettiler?"...

Ezilen kitlelerin kutuluş mücadelesinin sembolü olarak bilinen Kalaşnikov artık gerıcilerin, çetelerin ve gangsterlerin sembolü haline gelmiştir.



## Nepal'de ABD Oyunu

Nepal halkı Nisan Ayaklanması ile kraliyeti resmen olmasa da gerçekte devirdi. Ancak kraliyet çevreleri ABD ve İngiltere'den aldıkları destek ile Nepal halkına tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Nepal'de yeni oluşturulan hükümetle köylüleri örgütleyen ve kırlarda alternatif yönetim oluşturan Nepal Komünist Partisi-Maocu vardıkları mutabakat ile Nepal'de yeni bir hükümet oluşumuna gidiyor. Sekiz siyasi parti arasından yürütülen görüşmelerde Nepal Komünist Partisi-Maocu (NKP-M) ve Nepal Komünist Partisi-Birleşik Marksist-Leninist (NKP-BML) anayasal cumhuriyet yönünde kazanımlar sağlamaya başladı. Diğer yandan Nepal Kongre Partisi'nin anayasal monarşi konusunda yalnız kalma tehlikesi nedeniyle ABD emperyalizmi doğrudan devreye girdi.

ABD'nin Nepal büyükelçisi James F. Moriarty ABD'ye hareketinden önce yaptığı açıklamada Sekiz Partili İttifak'ını NKP-M ile ortak hükümet kurma konusunda uyardı. Büyükelçi,

NKP-M'i terörist örgüt olarak gördüklerini ve NKP-M'nin hükümette yer alması durumunda ABD'nin Nepal hükümetine yaptığı yıllık 40 milyon ABD dolarlık yardımı keseceğini açıkladı.

ABD hükümeti Nepal Kraliyet rejimine köylülerin kurtarılmış bölgelerde kurdukları yönetimlere karşı yıllarca askeri ve danışmanlık yardımı yaptı. Ancak Kraliyet ordusuna uçak, helikoter ve bir dizi askeri yardım yapmasına karşın köylülerin oluşturduğu kurtarılmış bölgeleri ele geçiremedi.

Diğer yandan görüşmelerin gelişmesini ele alan NKP-BML Merkez Komitesi yaptığı açıklamada "gündemimizin merkezini barış ve

demokrasi oluşturuyor" diyerek NKP-M'lerin hükümette yer alması yönünde görüşmelere devam edildiğini açıkladı.

NKP-M lideri Praçanda ABD büyükelçisinin yaptığı bu açıklama karşısında devlet televizyonu olan Nepal TV'de yayınlanan demecinde

bu açıklamanın sürpriz olmadığını söyledi. Praçanda "çünkü büyükelçi Nepal'de barış istemez" diyerek barış görüşmeleri yapan diğer parti liderlerini ABD büyükelçisinin demecleri konusunda uyardı. Praçanda devamla,

"büyükkelçi siyasi gelişmeler konusunda mutsuz ve tedirgindir ve siyasi partiler arasından gelişmekte olan bu uyumu yıkmaya çalışıyor"

açıklamasında bulundu.

Barış ve çok partili cumhuriyet talebini yineleyen NKP-M lideri "önümüzde duran bir konu var: ya yabancıların arzularını yerine getireceğiz ya da Nepal halkının ihtiyaçlarına cevap vereceğiz" diyerek ABD ve diğer batılı emperyalistlerin çıkarlarına boyun eğmemek için Nepal halkına çağrıda bulundu.

ABD hükümeti köylü ordusu dağıtılmadan NKP-M'lerin hükümette yer almaması gerektiğini açıklamıştı. Ancak NKP-M köylü ordusu ile eski Nepal Kraliyet Ordusunun birleştirilmesinin en uzlaşıcı çözüm olacağını dile getirmiş hatta Praçanda'nın başkomutan görevini dahil bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

On yıldır Nepal kraliyet rejimine karşı feodal düzeni yıkmak için savaştan işçi ve köylülerin ABD emperyalizminin arzularına boyun eymeyeceği kraliyet yanlılarının sekiz partili ittifaka karşı saldırılarına ve eski kraliyet ordusundaki elemanların takınacağı tavıra bağlıdır.



# Kıbrıs Pir Sultan Abdal Derneğinden Anlamlı Etkinlik

2 Temmuz Sivas Katliamı'nın kurbanları, kuruluş aşamasında olan Kıbrıs Pir Sultan Abdal Derneği yetkilileri ve taraftarları tarafından düzenlenen bir etkinlikle anıldı.

2 Temmuz 1993 tarihinde Türkiye'nin Sivas ilindeki Pir Sultan Abdal etkinliklerine katılan 33 aydın, gözü dönmüş, emek düşmanı ve devlet destekli kişilerce kaldıkları otelde canlı canlı yakıldılar. Bu katliamın üzerinden 13 yıl geçti. İşte bu nedenle 2 Temmuz günü kuruluş aşamasında olan Kıbrıs Pir Sultan Abdal derneği, Arabahmet Kültür Sanat Evi'nde bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik ölenler anısına saygı duruşuyla başladı. Ardından örgüt adına İbrahim Sezikli bir açılış konuşması yaptı.

Etkinlikte, ölen 33 kişiye yazılan şiirler, o günün video kayıtları izlendi. Etkinlikte ayrıca, 2 Temmuz günü ölenler arasında olan 12 yaşındaki Koray Kaya'nın anısına yapılan ve tüm katledilenlerin yer aldığı bir slayt gösterisi izlendi.

Etkinlik türküler ve semah gösterileriyle son bulurken, bir kez daha Sivasların yaşanmaması için mücadeleye devam mesajı da verildi.

İbrahim Sezikli'nin açılış konuşmasını altta yayınıyoruz:

Sevgili canlar, değerli konuklar.

Hepimizin bildiği gibi (TC)devletinin gözü önünde ve kontrolünde aralarında aydın, ilerici, sanatçı ve semah dönenlerin olduğu 35 canlarımızın şehit edilmişlerinin üzerinden on üç yıl geçti.

"Şehit" diyoruz çünkü onlar bir mücadelenin bedelini canlarıyla verdiler. Onların verdiği mücadele demokrasi mücadelesiydi, özgürlük mücadelesiydi, laiklik mücadelesiydi, dil, ırk, inanç ayrılıklarına karşı halkların kardeşliği mücadelesiydi. Bu mücadeleyi Alevilik değerlerine sahip çıkan, Aleviliği egemen sermaye kesiminin çıkarına alet etmeyen herkes vermeye devam ediyor.

Sermaye kesiminin başı her sıkıştığında faşist, yobaz ve gerici gurupları, devrimci, ilerici,

demokrat, yurtsever ve emekten yana tüm kesimlere karşı kullanmak amacıyla yaratır yetiştirir ve besler.

Bunun bir örneği Bin Ladin'dir. Sovyetler Birliği'ne karşı yetiştirilen Bin Ladin Afganistan'ın işgali içinde kulanıldı.

Bir diğer örneği Saddam Hüseyin'dir. Saddam'da bölgede yaşayan başta Kürt halkı olmak üzere, tüm devrimcilere karşı kulanıldı ve ardında diktatörlüğü bahane edilerek Irak işgal edildi.

Kapitalizm Dünyanın her yerinde benzer yöntemlerle halkları yok etmeye çalışmaktadır.

Laik ve demokratik olduğunu söyleyen TC Egemenleri tarafından yetiştirilen yobazlar da, aydın canlarımızı yakarak katlederken, cumhuriyetin var olan demokrasi kırıntısına dahi tahammül edemeyen slogonlar haykırmışlardır.

"Sivas laiklere mezar olacak, Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu, Sivas'ta yıkılacak, Şeriat gelecek,

batıl zail olacak" diyen katillere TC'nin sözde Laik ve demokrat Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 'halkla güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmeyin'diyerek katillere müdahaleyi engelliyordu.

Sözde laik ve demokrat TC'nin başbakanı Tansu Çiller, "Çok şükür, otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir" diyerek katillerin burnunun kanamadığına sevinirken adeta aydınların katledilişini aklamaya çalışıyordu.

Ülkenin iç asayişinden sorumlu bir yetkilisi olan İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu, otele yapılan saldırıyı, "Aziz Nesin'in halkın



inançlarına karşı bilinen tahrikleriyle halk galeyana gelerek tepki göstermiştir" şeklinde yorumlayarak saldırganları mazur gösteriyor ve katledilenleri ise haklıymış gibi göstermeye çalışıyordu.

Oysa Alevilik, tarihi boyunca akla gelebilecek her türlü saldırıya uğramasına rağmen hiçbir zaman tahrik olmamış ve şiddete başvurmamıştır.

Sivas katliamı önceden hazırlanmış planlı bir katliamdır. Bunu 13 yıldır hemen hemen herkes söylüyor. Söylüyorda ne değişti!

Şimdide Alevi'leri, sünneleştirerek yok etmeye çalışıyorlar. Geçenlerde Sultanbeyli Cem evi için verilen mücadeleyi hepimiz SU TV sayesinde yakinen gördük.

Kahramanmaraş'ın nüfusunun büyük bir çoğunluğu Alevi olan ve bir camisine karşılık iki cemevi bulunan Nurhak ilçesinde, müftülük kararı uyarınca çeşitli yerlere konulan megafonlarla "ezan" yayını yapılması asimilasyon politikalarının bir başka örneğidir.

Tüm bunların altında yatan en önemli etkenlerden birisi, egemen sistemde Emek-sermaye çelişkisinin olması ve bu kesimler arası çatışmada emekten yana

taraf olan tüm inançların ve kültürlerin yok edilmeye çalışılmasıdır.

Emekten yana, ezilenden yana olan Anadolu Aleviliği, 'Yarin yanağından gayri her şey ortakır' diyen Şeyh Bedrettin'in öğretilerini kendisine temel almaktadır.

'Bozuk düzende sağlam çark olmaz, bu düzeni baştan sona değiştirmenin yollarını aramalıyız' diyen Pir Sultan'ın yolu,

Hacı Bektaş'ın yolu, sermaye için her zaman tehlike olarak görülmüş ve çeşitli şekillerde yok edilmeye çalışılmıştır.

Sevgili canlar Alevilik öğretisini, Alevilik değerlerini ve özünü koruyarak yaşamamızın tek yolu örgütlü ve birlik olmamızdan geçer.

Bir daha benzer katliamlar yaşamamak için,

Alevilik adına kurulan ve Alevileri katledenlere arka çıkanlara,

Süleyman Demirel'e barış ödülü veren ve Alevilik adına Aleviler'e ihanet eden,

Maviyenin entrikalarıyla Alevileri kullananlara karşı Alevilik değerlerine sahip çıkmalıyız.

Öz değerlerimiz temelinde kurulacak olan 'Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneğine' sahip çıkmalı,

Derneğimizin kuruluşunu en güçlü şekilde tamamlamak için yürütülen çalışmalara destek olmalı,

Ve derneğimizin kuruluşundan sonra onu yaşatabilmek için var gücümüzle çalışmalıyız.

Sevgili canlar, hepinizi Kıbrıs Pir Sulta Abdal Kültür Derneği'ni kuruluş aşamasına getiren tüm arkadaşlarım adına selamlarım.

Beni dinlediğiniz ve etkinliğimize katılarak bizlere güç kattığınız için hepinize teşekkür ederim.



# Bir İşçi Daha İşbaşında Katledildi

Kıbrıs gazetelerinde bilhassa da Kuzey'inkilerde genelde Irak'ta, Afganistan'da devamlı öldürülen insanlarla ilgili haberler bulamazsınız dünya basınında olduğu gibi. Bunun yerine Güney'de çalışmaya giden inşaat işçilerinin 'inşaatlardan düşüp öldükleri' haberleri son bir kaç aydır sıkça verilmektedir. Bilhassa da bu cinayetlerin Güney Kıbrıs'ta işlenmiş olması Kuzey basınına ırkçılığı artırmanın ek bir aracı olarak yansımaktadır. Nitekim geçen haftalarda kuzey Kıbrıs'ta bir Türkiyeli işçi aynı akibete uğradığı halde interneten haber edilme gereği duyulmamış köşeden bucaktan bir gazetemizde 'gizli haber' gibi verilmiştir. Güney'deki olay "işveren ihmalkarlığından" diye verilirken Kuzey'deki "dikkatsizlik" olarak verilebilmektedir Kuzey'in burjuva medyası tarafından.

En son bir buçuk ay içerisinde 3'ncü işçinin de ölüm haberini 4 Temmuz günü okuduk.

Kendisine ve ailesine hayatlarını devam ettirebilmek için gerekli ihtiyaç maddelerini almak için çalışan bir işçinin acı sonuydu bu.

Bu, başkalarının hayatları pahasına zenginliklerine zenginlik katma yarışındaki parababalarının işlemiş olduğu bir cinayetti.



Teknolojinin müthiş geliştiği, tüm koruyucu önlemlerin alınmasının imkanlarının olduğu bu zamanda hala daha skoloşadan düşüp ölmenin başka türlü bir açıklaması olamaz. Hele hele de 'iş kazası' adı altında bildirilmesi duyarlı insanlara yapılacak en büyük bir hakarettir.

Bu ölüm şekli, işçilerin ürettikleriyle ceplerini dolduranların, insan hayatına değer vermeyenlerin işledikleri cinayet olarak anılabilir. Bu cinayetlerin sorumluları, ki işverendir, hayatını kaybeden işçinin hayatını geri getirmeyecek olsa da bundan sonraki işçilerin hayatlarını korumaları bakımından katil olarak muamele görmeleri

gerekmektedir. Ancak içinde yaşadığımız sistemin çoğunluktaki işçilerin, emekçilerin değil de bir avuç parababasının sistemi olması, devletin bu parababalarının devleti olması ne yazık ki bunu engellemektedir. İşverenler gerekli önlemler için para harcamayı maliyeti artırıcı masraf, işçinin hayatını ise harcanabilir olarak görmektedirler. Çünkü işçilerin bütün çalışmalarının ürününe onlar sahip çıkmaktadırlar. Böyle de olunca bu ürünü elde etmenin en ucuz yolunu seçerek 'giden işçi, gelen işçi' mantığıyla işçi kıyımlarını artırmaktadırlar.

Tüm bunlara dur demenin yolu işçilerin örgütlenerek kendi haklarına, hayatlarına sahip çıkmalarını gerektirmektedir.



## Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek Gazetesi Abonelik Formu

İsim-Soyisim:

Adres:

Yaş:

Öğrenim Durumu:

Meslek:

Telefon Numarası:

İstenilen  
Abonelik Süresi

- 13 Sayı (13 YTL.)  
 26 Sayı (26YTL.)  
 52 Sayı (52YTL.)

Tarih:

Abonenin İmzası:

**Bilgi İçin Abone Sorumlusu Yusuf Alkım Tel No: 0533 863 66 60**

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



**SOSYALİST GERÇEK**

Sahibi: Kıvılcım LTD.

Posta Adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sok.

No:5 Kızılbaş Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 70 680

Fax: 0392 22 70 681

Basıldığı Yer: Toplumcu LTD.

Adres: Cengizhan Sok. No:7

K.Çiftlik Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 74 872

Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net> E-mail: [info@KibristaSosyalistGercek.net](mailto:info@KibristaSosyalistGercek.net)