

LEDRA PALACE'DE GARANTÖRKLÜKLER TARTIŞILDI

Bu Memleket Bizim Platformu içindeki Sendikalar ve Odalar 1 Haziran tarihinde yayınladıkları bir bildiri ile son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeleri ve Tek Tip Sosyal Güvenlik Yasa tasarısını değerlendirdiler.

Örgütler adına açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil açıklamanın başında yaşanmakta olan ekonomik krizin kaynağı olarak ABD eksenli politikalarını gösterdi. Açıklamanın ileriki bölümünde bu

krizden kurtuluşun yolu olarak Kıbrıs Türk toplumunun kendi ekonomik yapısında söz sahibi olması gerektiğini belirtirken, bunun yolunun da EURO kullanımına geçmek olduğunu vurguladı.

Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek gazetesi olarak sendikaların gerek Tek Tip Sosyal Güvenlik Yasa tasarısına, gerekse ekonomik gelişmelere karşı bu duruşlarını gelen sayıda geniş bir şekilde ele alacağız. **Sayfa 3'te**

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



SOSYALIST GERÇEK

9 Haziran Cuma 2006, Yıl 10, Sayı:206 Fiyatı:1 YTL. (KDV dahil) İngiltere: 50 p.

YAŞASIN ANTI-EMPERYALİST

BİRLEŞİK-CERHE-HÜKÜMETİ!

**ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ
ΑΝΤΙ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ**

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!

Bu yasaya karşı top yekün mücadele gerek!

MÜCADELEYE!

1 Haziran BMBP Basın Bildirisi Yorumu

KTÖS'ün BMBP adına kaleme aldığı basın açıklamasını bizim genel düşüncelerimizle birlikte sayı 205'de yayınlamıştık. Bu bildirinin birinci paragrafını şimdilik bir tarafa bırakarak ikinci paragrafı incelemeye devam edelim. Daha açıklayıcı olması için BMBP bildirisinde üzerinde duracağımız noktaları belirtmek için 1 ile 5 arası bir numaralama yaptık.

İkinci paragraf şöyle:

"Hükümet yetkilileri bu olumsuz tablonun çalışanlara yansıtılmayacağına dönük açıklama yapmalarına rağmen herhangi bir adım atmamışlardır. (1) Bunun için Asgari Ücret Komisyonu derhal toplanarak asgari ücreti insanca yaşayacak bir seviyeye yükseltmeli, hayat pahalılığı açıklanarak maaşların eriyen miktarı ve (2) kamu çalışanlarının geriye dönük alacakları ödenmelidir. (3) Devlet Planlama Örgütü hayat pahalılığı ile ilgili tesbitleri doğru ve bilimsel yapmalıdır. (4) Tüm bu kısa vadeli açılımların yanında en önemli adım kendine Avrupa Birliği'nii vizyon olarak belirlediğini söyleyen bir hükümetin stabil para birimine (EURO) geçmesi olmalıdır. (5) Kendi kendimizi yönetmek istiyorsak, Kıbrıslı Türkler'in kendi ekonomik yapısında söz sahibi olması kaçınılmazdır." (BMBP

**BU MEMLEKET BİZİM,
BİZ YÖNETECEĞİZ.
BU MEMLEKET BİZİM PLATFORMU**

Basın açıklamasından)

Ve işte KSG'nin bu noktalarla ilgili açıklaması:

(1) "Bunun için Asgari Ücret Komisyonu derhal toplanarak asgari ücreti insanca yaşayacak bir seviyeye yükseltmeli."

Nedir "insanca yaşayacak seviye"? Asgari Ücret Komisyonu toplanacak, "insanca yaşamaya bir seviyeye yükseltmeyip, şu ankinden bir miktar artıracak ve kitlelerin beklentileri "başka bahara" kalacak. Sendikalar da her zaman olduğu gibi "uzlaşma" adına bunu çalışanlara yutturacaklar.

(2) "kamu çalışanlarının geriye dönük alacakları ödenmelidir."

Doğru ödenmeli. Lafazanlığı bırakın beyler! Geriye dönük alacaklar ocak, şubat ve mart'a ait ödeneklerdir. Kahraman

sendikacılarımız bu ödeneklerin haziran sonuna kadar ödeyeceğini açıklayan Ahmet Uzun'a karşı ucuz kahramanlık yapıyorlar. Aslanan ve talep edilmesi gereken bu geriye dönüklerin ödenmeleri gereken dönemlerdeki döviz karşılıkları artı gecikme zamları ile birlikte ödenmesi olmalıdır. Devlet (elektrik, su vs) alacaklarını ödemekte geciken vatandaşın çatır çatır "gecikme zammı" tahsil ederken, gecikti diye elektriğini kesip bir de tekrardan açma parası tahsil ederken biz ona "bana olan borcunu öde" diyoruz. Merak etmeyin yakında ödeyecek. Ödemesi gereken miktarların ekonomik hükmü kalmadı nasılsa...

(3) "Devlet Planlama Örgütü hayat pahalılığı ile ilgili tesbitleri doğru ve bilimsel yapmalıdır."

Alın size bir boş cümle daha!

Nedir "doğru ve bilimsel"? Somut konuşun beyler!

(4) "Tüm bu kısa vadeli açılımların yanında en önemli adım kendine Avrupa Birliği'nii vizyon olarak belirlediğini söyleyen bir hükümetin stabil para birimine (EURO) geçmesi olmalıdır."

Biz bu masalı daha önceleri de dinledik. Buna Ankara'nın razı olmadığı ve CTP'nin de ısrarcı olmadığı bilinmiyor mu? Şimdi tekrardan 3-5 ay aynı masallarla uyutulacak mıyız? Tartışma dönemi geçti artık. Eyleme var mısınız? Yapmazsa CTP'yi de götürmeye var mısınız? Güldürmeyin bizi... Yoksunuz, çünkü siz CTP borusundan soluk alıyorsunuz.

(5) "Kendi kendimizi yönetmek istiyorsak, Kıbrıslı Türkler'in kendi ekonomik yapısında söz sahibi olması kaçınılmazdır."

Nasıl olacak bu iş? EURO'ya endeksenerek mi? Ha YTL, ha EURO... Hangisi bizim kontrolümüzde ki, kendi kendimizi yönetmemizi sağlayacak ekonomik sözsahipliğini bize verecek?

Sendikalarımızın önerileri yaklaşmakta olan kasırgadan dolmaya başlayan kitlesel balonları delip boşaltmaya yarayan önerilerdir. Başka bişey değil.

Suç Duyurusu

Geçtiğimiz günlerde Alayköy hakkında tartışılanlar aslında tüm KKTC'ye şamildir.

Ortaya çıkarılmadığı ve "kanıtlanmadığı" oranda olanı yok saymak metafizik düşünme tarzına aittir. Bu düşünme ve davranma çeşidinden kurtulmadığı oranda kendimizi ve tüm halkı kandırmaktan kurtulamayacağız.

Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta içinde bir televizyon kanalında Alayköy Belediye Başkan adaylarından biri olan **Mustafa Türkkal** (Alayköy Belediyesi eski İdare Amiri) elinde 2003 yılına ait bir belge olduğunu, belgede köy sularının değil içmek, kullanmak için bile sakıncalı olduğunun iddia edildiğini ifşa etmişti. Belgeyi veren kim? KKTC Sağlık Bakanlığı...

Belge 2003 yılından beri köy halkından gizlenmiş ve herşey "normal" seyrinde devam etmiş...

Yani, Alayköy Belediye Başkanı

Hüseyin Kaya belgeyi çekmecesine kilitlemiş, halka duyurmamış. Üstelik, üç yıl boyunca bu konuda herhangi bir girişim dahi yapmamıştır.

Yani üç yıl boyunca köy halkının zehirlenmesine seçim yatırımı kaygısıyla göz yummuştur.

O dönemde İdare Amiri olan ve bir müddet sonra görevinden istifa ederek ayrılan Mustafa Türkkal ne yapmıştır? Belgeyi ve içindeki bilgileri dosyasına koyarak üç yıl boyunca saklamış ve bugün aday olunca çıkarıp ifşa etmiştir.

Yani üç yıl boyunca köy halkının zehirlenmesine seçim yatırımı kaygısıyla göz yummuştur.

Peki, suları tahlil edip belgeyi hazırlayan Sağlık Bakanlığı ne yapmıştır? Öyle bir belge yokmuşçasına susmuş, bırakınız içmeyi kullanılmasının bile tehlikeli

olduğunu iddia ettiği suyun hem kullanılmasına ve hem de içilmesine üç yıl boyunca göz yummuştur.

Bahsi edilen su Alayköy İlkokulu'nda üçyüz civarında çocuğun hergün içtiği sudur...

Yani Sağlık Bakanlığı da köy halkının yanı sıra üçyüz yavrunun zehirlenmesine göz yummuştur.

Aslında her üçü de "göz yumma"nın ötesinde, bilerek halkı zehirlemişlerdir.

Bu durumda yapılması gereken her üçü hakkında da dava açılması gerekmez mi? Halkı bilerek ve isteyerek zehirlenmenin bedeli birkaç günlük gazete haberi ve eski Belediye Başkanı ile yeni adayın seçim kaybetmesi mi? Bu kadar ucuz mu insan hayatı? Bu mu bu devletin çocuklara verdiği önem?



Biz buradan suç duyurusunda bulunuyor ve Savcılık'ı göreve davet ediyoruz.

Gösterin insana verdiğiniz değeri...

Gösterin çocuklara verdiğiniz önemi...

Göstermezseniz siz de suçlusunuz!

LEDRA PALACE'DE GARANTÖRKLÜKLER TARTIŞILDI

Uzun bir süreden beridir Slovak Büyük Elçisi Jan Varso'nun organizasyonu ile rutin olarak toplanan Kıbrıslı Rum ve Türk siyasi partiler, 7 Haziran Çarşamba günü bir kez daha bir araya geldiler. Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin ev sahipliğini yaptığı toplantıda, KSP'nin önerisi ile "Garantörlerin Rolü ve Kıbrıs'ta Garantörlere Gerek Var mı?" konusu ele alındı.

KSP yetkililerinden aldığımız bilgilere göre toplantı, KSP Genel Sekreteri Kazım Öngen'in sunuş konuşması ile başladı ve tüm partilerin sırayla söz alıp konuyla ilgili görüşlerini belirtmeleri şeklinde devam etti. Sırayla söz alan parti temsilcileri KSP'nin sunuşuna katıldıklarını belirtirken, "AMA bugünkü şartlarda daha "gerçekçi" siyasetlerin üretilmesi gerekliliğinin"i de vurguladılar!

Her toplantı sonrası gelenekselleşen ortak bir bildiri yayınlanması için hazırlanan taslağa KSP'nin önerisi ile konulan "Bağımsız ve birleşik bir Kıbrıs için garantörlüklere ihtiyaç yoktur." cümlesi itirazlar üzerine bildiriye girmedi.

KSP'den aldığımız bilgilere göre uzun bir süredir devam eden toplantılar giderek verimsizleşmekte ve göstermelik bir hal almaktadır. Ele alınan konular hakkında pratikte şimdiye kadar hiçbir adım atılmamış olması akıllara "Bu toplantıların amacı ne?" sorusunu getirmektedir.

Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin toplantıda okuduğu ve basına dağıttığı sunuş konuşmasını aynen yayınlıyoruz.

GARANTÖRLER KIBRIS İÇİN GEREKLİ Mİ?

Geçmiş oturumlarda Kıbrıs sorununun önemli konuları olarak değerlendirilen yerleşikler, mülkiyet sorunu gibi sorunlar tartışıldı. Ancak Kıbrıs sorununda BM planlarında da yerini alan temel noktalardan birisi Garantörlük sistemidir. 1960'tan beri varolan bu sistemin ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tüm tarihine damgasını vuran bu sistemin tartışılması gerektiğine inanıyoruz.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğu zaman, "Garanti ve İttifak Antlaşması" gereği, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, ve anayasal düzeni, üç garantör ülke olarak adlandırılan Birleşik Krallık, Türkiye ve Yunanistan'ın sorumluluğuna verilmişti. Bu antlaşmaya göre, Birleşik Krallık sorumluluğunun da ötesinde, Ada üzerinde egemen askeri üsler ve bazı dinleme tesisleri bulundurma hakkı da elde etmişti.

O zaman da, bugün de açıktır ki garantörlükten amaç tamamen bir emperyalist uzlaşmanın ve empozinin ürünü olan 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti devletinin varlığını garanti etmek değildir. Normal şartlarda halkın sahip çıktığı, uğruna bedel ödediği bir cumhuriyetin bağımsızlığının dış garantörlere ihtiyacı yoktur. Amaç, Kıbrıs adasının sömürge statüsünün farklı bir biçimde devam ettirilmesi, NATO'nun fiili kontrolü altında tutulması ve en önemlisi güçlü bir devrimci politik geleneği olan işçi sınıfının ve halkın etnik politikalar sonucu ayrışmasını sağlamak, sınıf ideolojisi ve politikaları temelinde birleşmesini ve emperyalizme ve sömürgecilığe karşı gerçek bir kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi yürütmesini önlemektir.

Geçen zaman ve yaşananlar bu gerçekleri ortaya koymuştur. Garantörler sorumluluk ve yükümlülüklerini bir tarafa koyarak, Kıbrıs üzerinde iddia ettikleri haklar ve besledikleri emeller, yani Birleşik Krallık kolonyal, Türkiye taksim ve Yunanistan ENOSİS hak ve emelleri, doğrultusunda hareket etmekten kaçınmamışlardır. Her üçü de her iki toplumun egemen sınıflarını manipüle ederek 1963'teki anayasal krizin ortaya çıkmasını sağlamışlar ve TAKSİM'ci ve ENOSİS'çi kesimleri kışkırtmak suretiyle demokratik ve barışçıl yollardan çözülebilecek bir sorunu silahlı çatışmaya dönüştürmeyi başarmışlardır. 1974'te Yunanistan ENOSİS' i sağlamak için darbe yapma hakkını kendinde bulmuştur. Sadece darbe hakkını kendinde



bulmakla da kalmamış, Kıbrıs halkının ilerici, devrimci, demokrat, sosyalist unsurlarını da temizleme hakkını kendinde görmüştür. Ve ardından adanın bozulan anayasal düzeninin kurulması ve toprak bütünlüğünün sağlanması gerekçeleriyle Türkiye askeri müdahalesi ve işgali gündeme gelmiştir. Bunun sonucunda anayasal düzen yeniden kurulmadığı gibi adanın bölünmesi ve de facto taksimi, halkın bölünmesi, ve anayasal düzenin yeni bir düzenleme gerektirecek şekilde tamamen bozulması gerçekleşmiştir.

Tüm bu gelişmeleri sadece garantörlerin iradesine bağlamak fotoğrafı eksik bırakmaktadır. Bugüne değin özellikle Türkiye ve Yunanistan'ın hareketlerini belirleyen gerek soğuk savaş döneminde ve gerekse bugün bölgemizdeki emperyalist çıkar çatışmaları ve yeniden paylaşımında Amerikan ve İngiliz emperyalistlerinin kendilerine biçtiği rollerdir. Yani garantörler gerçekte emperyalist tekellerin bölgedeki çıkarlarını garanti altına almaktadırlar.

Son dönemde gündeme gelen ve Annan Planı olarak adlandırılan BM planında, Kıbrıs halkına acılardan başka bir şey getirmemiş olan garantörlük kurumu kaldırılmamakta, tam tersine, özellikle üsler konusunda daha da güçlendirilerek varlığını korumaktadır.

Üslere herhangi bir şekilde karşı çıkılması dahi suç ilan edilmiştir.

Emperyalist güçler, Kıbrıs'ta hak iddia eden güçler garantörlük

kurumunu öne sürerken hiç kuşkusuz içteki politik yapıyı ve etnik farklılıkları çok iyi kullanmaktadırlar. Onlara bu fırsatı Kıbrıslı egemenler ve şövenist güçler vermektedirler. Toplumlar arası güvensizlik yaratan politik duruşlar sergilenmiştir ve sergilenmektedir. Etnik farklılıklar temelinde etnik politikalar peşinde koşulmaktadır. Bunun sonucunda her geçen gün iki toplum arasında gerginlik artmakta, farklılıklar derinleşmektedir. Bu durum da garantörlerin ve onların askeri varlıklarının Kıbrıs'ta kaçınılmaz olduğu propagandasına zemin hazırlamaktadır. Bu politikaları güdenler açıktır ki emperyalistlere, ada üzerinde hak talep eden dış güçlere hizmet etmektedirler.

Kıbrıs'ta barış istiyoruz, ortak vatanın yeniden birleşmesini, bağımsız ve demokratik bir Kıbrıs istiyoruz. Garantörlerle ve garantörlük sistemi ile bunun mümkün olamayacağı açıktır. Garantörlerin ve AB dahil diğer emperyalist güçlerin Kıbrıs üzerinde iddia ve talep ettikleri haklarını, askeri varlıklarını ve üslerini reddetmeden barış olamayacağı açıktır. Kıbrıs'ta barışa ulaşmanın yolunun tüm Kıbrıs halkının ortak hedefler için birlikte ve ortak mücadele yürütmesinden geçmektedir. Garantörlük kurumunun ve bu kurumun beslediği emperyalist sistemin barış önünde temel engel olduğuna inanıyoruz ve Kıbrıs halkının her türlü etnik politikadan ve etnik üstünlük iddialarından arınmış ortak mücadelesi ile bu engelin kalkacağına inanıyoruz.

Londra Mektubu

Elif Kara

Londra'da Polis Terör Estirdi

11 Eylül'ün ardından ufaklı büyüklü tüm emperyalist ülkelerde 'terörizm yasası' adı altında yeni yasalar geçti. Bu yasalara karşı sivil toplum örgütlerinin bazılarında "insan haklarına karşı kısıtlamadır" şeklinde tepkiler gelse de gene de terörizm yasaları parlamentolarından geçti.

geçtiğimiz hafta bu yasalara dayanarak İngiliz polisi Doğu Londra'nın bir mahallesini terörize etti. hedef alınan eve ani baskın düzenleme yanında eve yakın evlerde yaşayanları da başka yerlere aktararak sokağı kapattı. İngiliz polisinden "İngiltere'de kimyasal bir madde kullanılacak bir saldırı planlandığı" açıklaması getiriliyor ve medyanın da desteği sağlanarak bu eve baskın düzenleniyor. bundan 3-4 hafta önce gene aynı taktik uygulanarak İngiltere'nin başka bir şehrinde bir sokak tutulmuş, giriş ve çıkış engellenerek polis aynı gizlilik çerçevesinde işini görmüştü.

Tüm bu baskınlarda yapılan açıklama "aldığımız istihbarata göre" kelimeleriyle başlıyor. aldıkları



istihbarata göre bu evlerde veya gelecekte aranacak evlerde kendilerine karşı birşeyler geliştirilmekte olduğu yönünde bir bilgi o mahalleyi veya mahalleleri altüst etmelerine yetmektedir.

tüm bu baskınlar da yabancı asıllı ve müslüman İngilizlere düzenlenmektedir. 1990'larda cömert bir şekilde beslenen, desteklenen bu yabancı asıllı

müslüman İngilizler şimdi tam tersi bir şekilde baskı altına alınmak istenmektedir. İngiliz medyası 1990'larda bu müslümanlarla yapılan sözüm ona centilmenlik anlaşmasına yani kendi yaşadıkları ülkeye zarar vermeyeceklerine dair aralarında bir anlaşma yapıldığını buna dayanarak başka ülkelerdeki mesele Afganistan'da, Bosna'daki faaliyetlerine destek verdiklerini açıklıyorlar. Londra Temmuz bombalaması raporunda bu anlaşmaya yer verilmedi sadece başka şeyler yanında kendi yaşadıkları ülkeye karşı böyle bir faaliyet kınandı.

Geçen haftaki polis baskınına dönersek baskın yapılan evdeki iki kardeşten birisini vurarak yakalayan polisin henüz doğru iz üzerinde olduğuna dair bir açıklama gelmedi. Hatta tam tersi istihbaratın yanlış olabileceği haberleri ufaktan ufaktan medyada yer etmeye başladı. Tutuklu iki kardeşin tüm iddiaları reddettiği ve masum olabilecekleri yazılmaya başlandı. Evin altını üstüne getiren polisin birşey bulamaması netice itibarıyla böyle açıklamaları gerektirdi. Polisin bu şekilde en ufak bir ipucu bile olmadan sadece 'bir bilgi aldık' açıklamasıyla halkı taciz etmesi bir yana kendilerinin yarattıkları bu kişi ve örgütlerle başa çıkmak için tüm halkı tedirgin etmeleri, ceremesini onlara ödetmeleri sistemin krizini anlamakla ilgilidir. Azami kar hırsıyla hareket eden kokuşmuş sistem krize düştükçe kendi içinde birbirlerini işte bu şekilde terörize edecektir. Önemli olan tüm bunlara karşı, krizlerin yaşanmayacağı bir sistem için halkların birlikte mücadele edebileceği bir örgütlenme için işbaşı yapmasıdır.

5 Haziran

Birleşmiş Milletler örgütünün hemen hemen her konu ile ilgili tesbit ettiği bir 'gün' vardır.

Bu günlerde tüm açıklığıyla olmasa da günün manasına uygun olarak felaket tellallığı yapılır.

İşte bu günlerden bir tanesi de 5 Haziran Çevre Günü.

5 Haziran Çevre Günü dolayısıyla Orman Mühendisleri Odası tarafından Kıbrıs'ı bekleyen felakete dikkat çekildi. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada çölleşmenin büyük bir hızla yayılmakta olduğu gerçeğine vurgu yapıldı.

"Orman Amenajman Plan verileri incelendiğinde ülkemizde 79 bin hektar potansiyel erozyon sahası mevcuttur. Bu alanlardan yılda ortalama olarak yarım santimetre kalınlığındaki üst toprağın erozyonla akıp gittiği hesap



edilecek olursa yılda yaklaşık 4 milyon metreküp verimli üst toprak denizlere, vadi tabanlarına veya gölet alanlarına taşınmaktadır. Taşınma ve birikme ülkemizin her tarafında görülmektedir. Beşparmak dağlarının güney yamaçlarında bitki örtüsünün tahribi ile toprak aşağılara taşınmış, kayalar tamamen açıktır. 1960 yıllarında inşa edilen tüm göletler taşınan materyallerin birikmesi ile su tutma kapasitelerini yitirmişlerdir. Bütün bu bulgular ülkemizin hızla çölleşmeye doğru gittiğini göstermektedir. Çölleşmeyi durdurmak için devlet tarafından yeni politikaların tespit edilerek hayata geçirilmesi gerekmektedir." denerek nelerin de yapılması gerektiği açıklandı.

Beşparmak dağlarının bitki örtüsünün tahribi ne demektir.

Bilhassa 24 Nisan Referandumu ardından kuzey Kıbrıs'ta hükümetlerin övünçle söyledikleri "bir inşaat patlaması" yaşanmaktadır. Bu inşaatları yapanlar ve yaptırınlar vardır. İnşaatları yaptırınlar araziyi, malzemeyi, tüm gerekli edavatı ve de yapanlardan aldığı işgücünü koyarak bu inşaatları yaptırmaktadır. Ne kadar az ücret öderse ve ne kadar fazla inşaat elde ederse o kadar fazla kar edeceği açıktır. Böyle bir sistemin devleti nasıl olacak da gerektiği



kadar inşaat yapımına izin vermeyecek ki Beşparmak dağlarının yok olmasına, altının oyularak inşaat sahiplerine malzeme olmasına engel olacak? Bunun mümkünü var mı? Adam her yaptırdığı ve sattığı ev üzerinden kar ederken ne kadar çok yaptırırsa, tabii ücretlere ödediği para da ne kadar az olursa, o kadar çok para kazanacakken hangi burjuva devlet bunu engellemek için harekete geçebilir? Bu inşaatlar için sadece Beşparmaklar harcanmıyor ki. Dere yataklarındaki çakıl, kum, ormanlar

ya kesilip arsa haline getirilir ya da inşaat malzemesi vs... bu örnek sadece bizim ülkemizde son zamanlarda en fazla konuşulan 'inşaat patlamaları' üzerine verilmiştir. Örnekler çoğaltılabilir. Kişilerin zenginlikleri, ki bunlar nüfusun çok az bir kısmını temsil ederler, üzerine kurulmuş olan devletlerde hangi sahada olursa olsun devletlerin çevreyi koruma diye bir derdi olamaz. Bunu yapmak istese de yapamaz. Çünkü bu tür devletler bu parabalalarının devletidir. Onların çıkarlarını korumak birinci vazifesidir.

SERENAT

Aydın Adamoğlu

bir gün sana yalandan geleceğim
sen de yalandan sevineceksin güya geldiğime
yalandan sarılacağım
gözlerimde zor bela iki damla yaş olacak göstermelik
sen de yalandan okşayacaksın sırtımı sıcak güneşinle.
fica kokusu süreceksin kulak memelerine
derdin, beni baştan çıkarmak, biliyorum.
denizine, çekici bir süt maviliği vereceksin
sanki anlamayacakmışım gibi
zenyanın en morunu dikeceksin taş duvarın üstüne
beni çıldırtmak için.
ayni andolanın üstünde ayni ağustos böceği bağırtılır mı?
ben geri zekâlı mıyım?
niye zorluyorsun pınarlarını/
cami avlusuna su akıtasın diye?
sevdiğim kızın penceresini yine dayayacak fettan rüzgârın.
kenarları dantel işlemeli, sakız gibi beyaz yarım perde/
uçuşacak sabah seriniyle.
pencerenin içinde ayni fesleğen tütecek, ayni yeşiliyle
ve ille de saçlarını tarattıracaksın aynada ben geçerken.
bir gün yalandan geleceğim sana
dipdiri göğüslerinde hiçbir asker olmayacak
kimse mevzi yapmayacak tepelerinde
tel örgülerden kanayan ayaklarını sokmuşken Akdeniz'in tuzlu suyuna
eğilip toprağını öpeceğim
sana göstermeden
sana sezdirmeden
söz.

SIERRA MAESTRA

Aydın Adamoğlu

küçüklükten belliydi devrimci olacağın 'ne yapabiliriz?' de.
evin duvarlarını boyamandan. tek dolaşırsan tepecik kalır
o zamanlar kulakların çekilirdi birlikte,
şimdi daşakların. Sierra Maestra olur Beşparmak'ların.
'ne yapabilirim?' diye çırpınma

Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



**Vergimizi
Ödüyorum,
İşçi Sınıfının
Verdiği
Vergilerden
Elde Edilen**

**Kaynaklarla Sermaye
Sınıfı Daha da
Güçlendiriliyor!**

İşçiden Mektup

Derviş BİLGE

Emperyalizme Karşı Olmak Ya da Olmamak

Son dönemlerde sol söylemleri siyasi yapılanmaların ağızda sakız misali bir emperyalizmdir gidiyor. Hatta çizmenin boyunu aşanlar, artık Lenin'in ortaya koyduğu emperyalizm kavramının geçerliliğini yitirdiği, dolayısıyla emperyalizmin yeniden teorileştirilmesi gerektiğini zırvalayanlar dahi var.

Lenin, kapitalizmin ülke sınırları içindeki gelişimini ve sömürsünü aşp diğer devletlere girişini emperyalizm olarak tanımlar kabaca. Kapitalizmin en yüksek aşaması emperyalizmdir der Lenin.

Günümüzdeki emperyalizm tam da bu değil midir?

Lenin'in teorisi doğruluğunu koruyorsa -ki koruyor- o halde dert ve amaç ne?

"Sol" yapılanmaların derdi, yapılanmalarının temelini Marksizm-Leninizm'in, yani bilimsel sosyalizmin oluşturmamasıdır, ki bugün söylemde ve tabanındaki anti-emperyalist unsurları tutabilmek için, bazen ara sıra, bazen sık sık, emperyalizm karşıtı söylemde bulunurlar. Ama aktif bir anti-emperyalist pratik mücadeleden kaçarlar.

İkili oyunlarda bulunurlar. Hem emperyalizme karşı söylem ve kısır da olsa pratik, hem de emperyalizmden medet umma, emperyalizme yamanma siyaseti.

Bu siyaset, öncelikli hedef birleşik Kıbrıs der ve emperyalizmin Kıbrıs'taki sorunu çözmesini umut eder ve o yönde çalışma yapar. Öncelikli hedef birleşik Kıbrıs'tan sonra nihai hedef sosyalizm olur. sosyalizmi kurma işini bilinmeyen, çok uzak bir tarihe atar. Çünkü Kıbrıs'ın Marksist-Leninistleri (KSP) emperyalizmin sorunu çözemeyeceğini ispatlamıştır ve hala çözümü emperyalizme bağlamanın art niyetli bir tutum olduğunu göstermiştir. Art niyetli diyorum, çünkü emperyalizme karşı olmayan "sol" nedir, neye hizmet eder? Bu sorunun cevabı basittir. Burjuvaziye... O çirkeflikte yaşarken iyi niyetli anti-emperyalist unsurları kendi safında tutmaya devam ederek gerçekte emperyalizmle kucak kucağa uyumak hoşuna gider.

İşçi sınıfının mücadelesi sosyalizmle, komünizmle taçlanana kadar sürecek, kimileri "sol" söylemleri burjuvaziye hizmet etmede kusur etmese de bizler devrimi, sosyalizmi, komünizmi Bolşeviklerden öğrenen Bolşevikler olarak zafere kadar, emperyalizmi adamızdan atana kadar, emperyalizm ve kapitalizme olan karşı savaşımızı devam ettireceğiz.

Sözde solcuların engellemesi, insanları umutsuzluğa düşürmesi olsa da azimli ve haklı mücadelemiz kazanacaktır.

Emperyalizme karşı olanlar!

Haydi Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti (AEBCH)'ni kurmak için mücadeleye!

Kıvılcım Yayıncılık Tarafından Yayınlanan Kitap ve Broşür Listesi: Bu yayınlara ulaşmak isteyen okurlarımız gazetemizin telefonlarından (0392 22 70 680) bizlere ulaşabilirler.

Hamur Kağıda Ciltli Yayınlar:

- Kıbrıs Sorunu. 120 Sayfa. 5 YTL.
- Bilgisayar Çağında İnternet'in Ağında. Nusret Şen. 94 Sayfa. 4 YTL.
- Bir Önceliğin Ne Önemi Var Ki??. Nusret Şen. 78 Sayfa. 4 YTL.

Hamur Kağıda Broşürler:

- Proletaryanın Emperyalizme Karşı Savaşımı ve Millî Mesele I. Kitap. Ahmet B. 153 Sayfa. 4 YTL.
- Proletaryanın Emperyalizme Karşı Savaşımı ve Millî Mesele II. Kitap. Ahmet B. 112 Sayfa. 4 YTL.
- Kısa Derler (Diyalektik, Ekonomik Yasaların Nesnellığı, Teori ve Pratik, Teori-Program-Strateji-Taktik, Devrim Aşamaları, Devrim ve Reform, Millî Mesele, Parti Kavramıyla İlgili Tezler, Parti Yapısıyla İlgili Tezler, Parti İşleyişiyle İlgili Tezler, Partinin Gelişme Süreciyle İlgili Tezler).

25 Sayfa. 3 YTL.

- Rusya'da İşçi Sınıfı Hareketinin Gelişmesi ve Marksist Bir Parti İçin Mücadele (1870-1903). 46 Sayfa. 3 YTL.
- SBKP(B) Tarihi Kısa Ders'in Yayınlanması İle Bağlantılı Olarak Parti Propandasının Örgütlenmesi Üzerine SBKP(B) M.K. Kararı. 25 Sayfa. 3 YTL.
- Stalin Komünizmdir, Stalin İnsanlıktır. 58 Sayfa. 3 YTL.
- Bir Sovyet Otomatik Fabrikası. A. Erivanski. 86 Sayfa. 4 YTL.
- Annan Planı, Strateji ve Taktik. 13 Sayfa. 2 YTL.
- Kıbrıs Sosyalist Partisi Programı ve Tüzüğü(I. Olağan Kongre'de Onaylanan Değişikliklerle). 43 Sayfa. 3 YTL.
- Kıbrıs Sosyalist Partisi I. Olağan Kongresi Faaliyet Raporu ve Mesajlar. 48 Sayfa. 3 YTL.

KONTR-GERİLLA

Geçen Sayıdan Devam

Türkiye'de yaşanan Şemdinli provokasyonu, Daniştay ve Cumhuriyet Gazetesi'ne saldırı gibi olayların ardından Susurluk'tan bu yana çok fazla telaffuz ettirilmeyen Kontr-Gerilla kavramı yeniden gündeme oturmuş durumda.

Peki nedir bu Kontr-Gerilla?

Görevi, çalışma yöntemleri, amaçları, girdiği ilişkiler, beslenme kaynakları nelerdir?

Son dönemde Türkiye gündemini yeniden işgal eden bu meseleyle ilgili açıklamalarda bulunmadan önce, olayın tarihsel boyutunu incelemek ve bu tür gizli teşkilatların doğuşlarını belirlemek faydalı olacaktır.

Kontr-Gerilla Neden Kuruldu?

Soğuk Savaş dönemiyle birlikte, kapitalist-emperyalist kampta yer alan, NATO üyesi ya da NATO etkisinde olan ülkelerde, "komünizm tehlikesi"ne karşı, bu ülkelerdeki işçilerin ve ezilen ulusların emperyalizme karşı olası bir ayaklanmasına karşı olarak gizli savaş örgütleri kurulması yoluna gidildi.

Dünyanın emperyalist ve sosyalist kamp olarak iki kampa ayrıştığı süreçte, (Stalin sonrası Sovyetler'ini sosyalizm kampı olarak değerlendirmek mümkün olamayacağı gibi, o dönem Sovyetler'inin de bir güç dengesi oluşturduğu gerçeğini inkâr etmek mümkün olamayacaktır), yani Soğuk Savaş döneminde, yukarıda özetle belirttiğimiz gibi, ülkeleri "komünizm tehlikesine" karşı korumak ve burjuva-emperyalist tahakkümlerini devam ettirebilmek amaçlı kurulmuş olan, hiçbir kanuna, kurala bağlı olmayan, yasalar üstü bir gizli örgütlenmedir Kontr-Gerilla. Soğuk savaş dönemi bitince de bunlar büyük emperyalist

güçlerin kendi aralarında ve de diğer daha güçsüzlerle olan dalaşmalarında yedek güç olarak varlıklarını sürdürmeye devam ettiler. Bununla da kalmadılar kendi milli burjuva çıkarlarını savunmanın da birer aracı olmayı da devrede tuttular.

Kontr-Gerilla teşkilatları, komünizme karşı kurulduklarından dolayı, sağcı, milliyetçi/faşist bir taban üzerinde yükseldi ve desteklendi.

Kontr-Gerilla, ilk olarak 1950'lerin başında ABD ile işbirliği içinde, casusluk ve gerilla savaşı yapmak üzere örgütlendi.

Kim, Nerede, Ne Yaptı ?

Sardunya'da örgütün ilk eğitim kampı kuruldu ve Kuzey İtalya'da 139 yerde silah ve mühimmat depoları oluşturuldu. Resmi adı **Müttefik Koordinasyon Komitesi** (Allied Co-Ordination Committee) idi.

1956 sonrasında ikisi kadın **622 kişi** ABD ve İngiliz gizli servisleri tarafından eğitildi. 1990 yılında **Gladio**'yu ortaya çıkaran soruşturmalarda esnasında bu **622 kişinin** grup liderleri oldukları, her bir grup liderinin belli sayıda kişiyi idare ettiği, böylece toplam sayının **15.000'e** yaklaştığı ortaya çıktı.

Yani İtalyan Kontr-Gerillası "Gladio", tıpkı diğer ülkelerdeki meslektaşları gibi hücre sistemine göre örgütleniyordu.

Kontr-Gerilla örgütleri, Amerikan Özel Kuvvetleri 'Yeşil Bereliler' ve İngilizlerin seçkin birlikleri olan **SAS komandolarıyla** birlikte eğitiliyor ve Amerikan **CIA** ile İngiliz gizli servisleri **SIS** ve **MI6** tarafından donatılıp kontrol ediliyorlardı.

CIA, başka ülkelerde Kontr-Gerilla teşkilatları kuruyor, aynı zamanda bu örgütlerde çalışacak olanları da hem ülkesindeki hem de

diğer ülkelerde kurduğu kamplarda eğitiyordu.

Washington yakınlarındaki **Uluslararası Polis Akademisi**'nde eğitim gören ekiplere; **sorgu, işkence türü** eğitimin yanında emperyalist ve faşist **ideolojik eğitim** verilmekteydi.

İşin teorik boyutunun yanında, **patlayıcıyla suikastten, telle adam boğmaya** kadar bir dizi Kontr-Gerilla **gayri nizami harp sanatı** eğitimi verilmekteydi.

Bunun yanı sıra, **Panama'daki ABD üslerinde** subaylar kadrolara darbe yapma eğitimi verdi. **1975'de 30-40 bin askeri personel eğitildi.** Sadece 1963 yılında **82 general** eğitim gördü. Kontr-Gerilla okullarında yılda ortalama **1400 subay** eğitim görmekteydi. Şili ve Arjantin'in darbe liderleri bu kurslardan geçmişlerdi. Meksika Devlet Başkanı **Luis Echeverria** aynı zamanda bir **CIA ajanıydı** ve örgüt arşivinde **Litempo-14** kod adıyla kayıtlıydı. Kosta Rika eski Devlet Başkanlarından **Jose Figures** CIA hesabına **30 yıl** çalıştığını, Latin Amerika ülkelerindeki bir çok devlet başkanı için de aynı şeylerin söylenebileceğini açıklıyordu.

Kontr-Gerilla üretimine "seri bir şekilde" başlayan **CIA**, bu konuda yalnız da değildi.

Nazi Eskileri de ABD'nin Emrinde !

2. Dünya Savaşı'nın ardından bir kısmı Amerika'ya kaçırılan **Nazi eskileri** de psikolojik savaş başta olmak üzere çeşitli muharebe yöntemlerinde kullanılıyordu.

Kızıl Ordu'nun Naziler'in belini kırması, onların faşist iktidarına son



vermesi, elbette Nazi eskilerinin kininin katmerlenmesine neden olacaktır.

ABD, zamanında "kanlı-bıçaklı" olduğu ancak iktidara gelmeleri için de elinden gelen yardımı yaptığı Naziler'in o anda örgütsüz olan öfkesini örgütlü hale getirmek amacıyla, onları Kontr-Gerilla eğitimlerinde kullandı, katliam "deneyimlerinden" yararlandı ve komünizme karşı kaçak Nazi eskilerinin yargılanmalarını ve cezalandırılmalarını da bu sayede engellemiş oldu.

Tüm bu eğitim süreçlerin, elbette ki pratik yansımaları da olacaktır.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ilk görevi, **İtalyan burjuva demokrasisini demokrasi adına yıkmak oldu.** İtalya, 1948 seçimlerinde solcu bir yönetimi işbaşına getirecek gibi görünüyordu. Milyonlarca dolar, **Washington'un** istediği adaylara, **Mussolini'nin** partisinin kahverengi gömleklilerinden arta kalan haydutlara ve öteki Nazi işbirlikçilerine İtalyanların oy vermelerini sağlamak amacıyla propaganda yapmak ve oy satın almak için dağıtıldı.

ABD, 1948 seçimlerinde, şiddete başvurmak zorunda kalmadan istediğini elde etti. Fakat, 1990'da ortaya çıktığı gibi, **CIA**, savaş sonrası İtalya'sında,

Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



**Vergimizi Ödüyoruz,
Yine de 780 YTL
Asgari Ücretle
Çalışmaya Mahkum
Ediliyoruz!**

Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



**Vergimizi
Ödüyoruz, Ama
Paralı Eğitim Daha
da Yaygınlaşıyor!**

BELASI

haritalarda işaretli örtülü silah ve patlayıcı depoları bulunan gizli bir yan askeri ordu kurmuştu. Gladio Operasyonu (gladius Latince kılıç demektir) adlı bu harekât için ileri sürülen bahane gülünçtü: Sovyet işgali tehdidi... Fakat gerçek amaç hiç de öyle eğlenceli değildi: Gladio'nun 15 bin askeri, hizadan çıktığı takdirde İtalyan hükümetini devirmek üzere eğitildi. Benzer gizli ordular, çoğunlukla ve doğal olarak eski SS subaylarının komutasında Fransa, Belçika, Hollanda ve Batı Almanya'da da oluşturuldu. Bu ordular salt Rusların yollarını gözlemedi. Büyük bölümü hâlâ açıklanmayan dev cephanelikler kurdular, solcuların kara listelerini çıkardılar

Her Ülkenin Kontr-Gerillası Farklı!

Emperyalist savaş örgütü NATO'nun marifetlerinden birisi olan bu özel savaş örgütleri ise, her ülkede değişik kod isimleri aldı.

İtalya'daki kod adı 'Gladio', Yunanistan'da **Lochos Oreionon Katadromon - (LOK)** veya **Sheepskin**, Belçika'da **SDRA8**,

Danimarka'da **Absalon**, Almanya'da **TD BDJ** veya **Anti-Komünist Saldırı Birliği**, Luxemburg'da **Stay-Behind**, Hollanda'da **I&O**, Norveç'te **ROC**, Portekiz'de **Aginter**, İsviçre'de **P26** ve Avusturya'da **OWSGV**, Fransa'da **Rüzgar Gülü**, Türkiye'de ise **Kontr-Gerilla** veya **Ergenekon** idi.

Bunlar, açığa çıkmış olan isimlerdi.

Ancak halen Finlandiya ve İsveç'teki isimleri bilinmeyen bu özel savaş örgütleri, gizliliklerini "başarıyla" korumaktadırlar.

Emperyalist terör teşkilatlarının ortaya çıkmaması, gizliden faaliyetlerine devam edebilmesi için yürütülen çalışmalar kimi zaman sekteye uğradı.

İtalya'da Kırılan "Gizem"!

Bunun en fazla yankı uyandıran ayağı ise İtalya oldu.

İtalya'da Gladio adıyla ortaya çıkan Kontr-Gerilla, 1950'lerin başarıyla birlikte oluşturuldu.

İngiliz ve Amerikan gizli servisleri ile özel savaş birimlerinin örgütlediği, eğittiği ve finanse ettiği Gladio'ya biçilen görev, "geride



durması" idi.

Bu geride durmak görevi, "stay behind" olarak da tabir edilen husus, her olayda ortaya çıkmamak, ancak önemli "görevler" meydana geldiğinde yine ve yine tüm gizliliğini koruyarak düşmana saldırmak veya savunma yapmak şeklindeydi.

İtalyan Gladio'su, tamamiyle askerlerden oluşturulmadı.

İçinde siviller, askerler, aydınlar, gazetecilerin de bulunduğu bir gizli teşkilattı.

Görevi ise, emperyalist kampta yer alan herhangi bir ülkeye (kendi ülkesi de dahil) Sovyetler tarafından bir saldırı olduğunda (ki saldırı tabirinden kasıt, burjuva ülkelerdeki devrim tehlikesidir) gayri nizami savaş tekniklerine de başvurarak **sabotajlar düzenlemek, bilgi toplamak, dezenformasyon faaliyetlerinde bulunmak, önemli noktalara etkili ve vurucu saldırılar düzenlemektir.**

Ancak, birçok burjuva yazar, çizer, araştırmasının belirttiği gibi

bu tür paramiliter, gizli teşkilatların görevi, efendi efendi "yurdunu beklemek", yurduna herhangi bir saldırıda harekete geçmek değildi.

Böylesi bir amacın olduğunu iddia etmek, **Kontr-Gerilla** teşkilatlarını masumlaştırmaktan öte değildir.

Baştan beri belirttiğimiz üzere **Kontr-Gerillanın** temel işlevi, burjuva üretim ilişkilerini son bulduracak bir devrimci, komünist hareketin belini kırmaktan öte değildir.

Kontr-Gerilla teşkilatları, ülkelerdeki komünizm tehlikesine karşı kurulmuş oldukları için, kimi zaman devletimizin bekâsı, bölünmez bütünlüğü türünden söylemlere sarılsalar da, esas amaçları tamı tamına komünizmin başını ezmektir.

Keza **İtalyan Gladio'su** da bu temel ilke ışığında hareket etmiştir.

İtalyan Komünist Partisi ile **İtalyan Sosyalist Partisi'nin** iktidar olma ihtimali ortaya çıktığında, üzerlerine düşen görevleri yapmışlardır.

Devam edecek...



E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi Sizi Bekliyor!

Uzun bir aradan sonra yeni binası ile faaliyete geçen **E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi** tüm ilerici ve demokratları birlikte çalışmaya bekliyor! Emegin Kurtuluşu İçin Mücadele'de kültür-sanat alanında mücadele eden **E.K.İ.M**, tüm işçi ve emekçilere bu mücadeleye katılma çağrısı yapıyor!

E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sokak No: 5 Kızılbaş Lefkoşa



www.OzgurKibris.net
Özgür Bir Kıbrıs İçin mücadelenin, İnternetteki Adresi Yeni Kululumu İle Yine Sizlerle...

Park a

Ziya Çelik

Avrupa'nın Anladığı Dil ve Bizim Kekemeler

Seçimler gelince, parti sloganları da berraklaştı.

Memlekette durum esasında şu şekilde;

"CTP yapamadı, biz yapacağız"

CTP dışındaki tüm partiler, CTP üzerinden siyaset yapıyorlar.

"Avrupalı Başkent dediniz, hani nerde?" diyenleri mi ararsınız,

"Kutlay sussun iki dakika, bir de biz konuşalım" diye bağırınları mı,

"Temiz siyaset, temiz belediye" diye ağlayanları mı...

Yani mesele esasında CTP ve CTP dışı partiler arasında bir ağız dalaşına dönmüş durumda.

CTP'nin sloganı ve reklam filmleri ise komik mi komik...

Genç, yaşlı, esnaf vs.'den oluşan reklam ekibi, "Avrupa bu dilden anlar" sloganını kullanıyor.

Mesela alışverişten dönen bir teyzemiz, elindeki poşetleri havaya kaldırıp "Avrupa bundan anlar" diyor.

Bakıyorum, manavdan çıkmış bir teyze, elindeki poşetleri güçlükle havaya kaldırarak Avrupa'nın anladığı dili bize açıklıyor.

Demek ki Avrupa'nın anladığı dilden konuşmak için bol bol alışveriş yapmak ve Naim Süleymanoğlu gibi poşetleri havaya kaldırmak lazım diye düşünüyorum.

Eğer poşet yeterli gelmezse, bir yerden halter bulup göbeğimizi çatlatma pahasına anlaşılardan dilden konuşmak icap ediyor.

Bir esnaf amcamız, dükkanının önünde "Avrupa bu dilden anlar" diyor.

Demek ki Avrupa'nın anladığı dilden konuşmak için bir bakkal açıp, önünde kahvemizi höpürdötmek, imkan olursa da iki el tavra atmak lazım geliyor.

Gençler "Hey hey hey, yuppi, heyyo" şeklinde enerjik tavırlarla bir duvar önüne oturmuşlar.

"Avrupa bu dilden anlar" diyorlar.

İçimden geçiriyorum ki, Avrupa'nın anladığı dil, gençlerin duvar önüne oturup "Heyyo Meyyo" diye enerjilik yapmaktan geçiyor.

Böyle gereksiz ve ucuz bir propaganda filmine daha önce rastlamamıştım...

Dediğim gibi diğer partiler de CTP üzerinden siyaset yapıyorlar.

Mesela UBP, CTP'nin sloganına bayağı içerlemiş...

"Avrupa UBP'nin dilinden anlar" diyor UBP...

Herkesler dil meselesine takmış kafayı...

Hani dil aynı zamanda bir konuşma aracı ya, DP köpürüyor;

"Kutlay, yahu iki dakika sus, biz de konuşalım" diye...

Örnekler çoğaltılabilir.

Herkesler dile konsantre, herkesler konuşmaya angaje olmuş bugünlerde...

Peki tüm partilerin ortaklaştığı ama kimin konuşacağı konusunda tatavayı kopardığı bu "Avrupa'yla anladığı dilden konuşma" meselesi nedir?

Önümüze konan bir mit var.

Bir tabu var.

O da, Avrupa'nın her haltının mükemmel oluşu...

Demokrasisinden belediyelere, ekonomisinden sosyal yaşantısına kadar Avrupa Kıbrıslılar için tartışılmaması gereken bir tabu haline getirilmeye çalışılıyor!

Gördüğünüz gibi bu propagandaya da yansıyor.

İnsan sormaz mı neden habire Avrupa'yla konuşuyoruz?

Belediyecilik işi sadece çöp-yol-lağımından mı ibaret demez mi insan?

Hem insanın aklına takılmaz mı özendiğiniz Avrupalı bu işi ne kadar başarabilmiş?

İnsan azıcık düşünmez mi Avrupa'nın sosyo-ekonomik yapısından başka örnek alınabilecek bir yapı yok mu diye?

İşçilerin yerel yönetimlerde doğrudan ve anında söz sahibi olması, doğrudan demokrasi, işçi ve emekçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve iktidarı alması için bir cephenin de belediyecilik alanında açılması Avrupa'nın lügatında yazmaz canlar ciğerler...

Avrupa'nın anladığı dil, sizin peltek peltek konuşmanızla birdir.

Avrupa'nın anladığı dil, her gün işçilerin sosyal-ekonomik haklarına her alandan topyekün bir saldırıdır.

Avrupa'nın anladığı dil, emperyalist savaşlarda yer alıp işçi-emekçi kanı dökmektir, halkları birbirine kırdırmaktır.

"Var mı bunun başka izah tarzı?!"

İşte bizim belediye müptelâlarının anladığı dil... Siz kekemeler, onların anladığı dilden konuşmaya devam edin...

Bu dünyada devasa bir Sovyet deneyimi yaşanmıştır.

Bundan 80 küsur yıl öncesinin belediyeciliği, şimdikine taş çıkartır aslan parçaları...

Siz, Avrupa'ya yaranmak için birbirinizle yarışadurun,

Ben ahaliye bir sorayım;

Ey ahali, yok mu diyaframa kocaman bir nefes çekip işçi sınıfının iktidar mücadelesini, anti-emperyalist, bağımsız, birleşik bir Kıbrıs'ı, emekçilerin yaşamlarını düzelterip yaşanılabilir bir düzen, yaşanılabilir bir belediyecilik kurmayı haykıracak bir aday?

Neredesin KSP?...

Ekonomik koşulların gözü çıksın...

E.K.İ.M. SATRANÇ BİRİMİ KURSLARI BAŞLADI

E.K.İ.M. Kültür Sanat Üretim Merkezi Satranç Birimi, yeni binasında satranç kurslarına başladı.

Cumartesi günleri saat 15:00-17:00 arasında verilen kurslara katılım için hiçbir yaş, meslek, vs. sınırlaması yoktur.

Kurs ücreti aylık 5 YTL'dir.

Kursa katılmak isteyenlerin satranç oynamayı bilip bilmemesi önemli değildir.

Gruplara göre çalışmalar yapılarak, öğrenciler geliştirilmektedir.

Satranç gayet faydalı bir zihin sporudur. Satranca ilgi duyan herkes E.K.İ.M Satranç Birimi kurslarına beklenir.

E.K.İ.M Kültür Sanat Üretim Merkezi Adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sokak. No: 5 Kızılbaş/Lefkoşa

Bilgi için Telefon: 0533 868 19 89



E.K.İ.M KÜLTÜR SANAT ÜRETİM MERKEZİ KOL FAALİYETLERİ BAŞLIYOR!



E.K.İ.M. KURSLARI ÇOK YAKINDA YENİ BİNAMIZDA BAŞLAYACAKTIR, İLGİ DUYANLAR KAYIT YAPTIRABİLİRLER.

Bilgi için: 0533 863 66 60

Adres: Şehit Sıtkı Hasan Sokak No:5 Kızılbaş Lefkoşa

Görüş

Ali Zalçınay

"Anne bana para ver...!"

"Ateş'ten kopan aevli bir ırmak bu vatan
Ak şafağın oraklı çekiçli halkın türküsü
Baf'dan Karpaz'a yükselecek sınıfın bayrağı
Güneşin doğup battığı bir köşeden bir köşeye"

Merhaba dostlarım...
Bu mısırlarla başlamak istedim bu yazıma...
Geçen gün gene birileri avuç açtı emperyalizme...
KKTC'yiz ya hani sloganları da var "AÇIK KKTC !"
Doğrudur...
Açıktır...
Kıçımız başımız her tarafımız açık...
O kadar bir delik deliş olmuşuz ki gören de kevgir sanır bizi...
Girenin çıkanın haddi hesabı yok...
AP'nin millet vekilleri gelmiş gene geçen gün...
"Gelsin kardeşim ne olacak ?"
Türkiye'nin kodamanları gelmiş..
"Gelsinler yahu ne olacak ?"
Gabare, kerhane, kumarhane memleketi etmişler memleketi..
"Etsinler canım, turistler gelir para akar ne olacak?"
Vay memleketim vay...
Yahu bu yazımın bu satırına kadar okuyup şimdi bir

derin nefes alın ve buradan sonrasını dikkatle okuyun ey dostlarım...

Bir ada düşünün...

Dört tarafı su; geçen gün duşa girip yıkanacak su bulamadım yaz günü su yok...

Mantıklı mı?

Güzelyurt portakal cenneti, biz dışarıdan portakal getiriyoruz, Avrupa emperyalistlerinden, faşist anavatanlarından...

Mantıklı mı?

Birileri propaganda yapıyor "her iki kişiye bir araba düşüyor bu ülkede" diye ama öbür taraftan da mühendisler, doktorlar, mimarlar okul bitirip ülkesine geri dönüp iş bulamıyor...

Mantıklı mı?

Ay başı geliyor, gidip yökünat alıyoruz, ayın 25'i geldimi buzlukda sıçan düşse kafası yarılacak gibi oluyor...

Mantıklı mı?

.....
İşte bu düzendeki mantık bu kadar...

"Sıcak para düzeni" bu düzen...

Eeee nereye kadar?

Gidin giyinin en lüks giyisileri, en güzel arabalarda dolaşın...

Öbür taraftan da deri kemik kalın...

İşte Tayyip'in parası bize bunu yaptırarak...

Neymiş efendim? "Döviz ani iniş çıkış yapmış, memura para vermeye eksilmişler, cart curt..."

Hey yavrum hey...

"Zampara düzenin, hovarda idarecileri..."

Yazıkdır ayıptır...

Mantıklı konuşalım...

Elbette ki sizi buraya getiren o faşist anavatanlarımız...

Ama tabii bunu bu şekilde kesip atmayacağım....

Halkın da mevcut düzene tepkisiyle de az çok bişeyler kopartınız zamanında...

Eeee şimdi ne halt edeceksiniz?

Hangi deliğe kaçacaksınız?

"Colony Hotel'de patronlarla yiyip içmeye benzer mi?" insanlarla alay etmek ?

Ve ey bu yazımı okuyan benim ülkem insanları ve ülkem emekçileri...

Büyü başka dış güçlerde veya dış güçlere avuç açarlarda değil, büyü sizdedir...

Özellikle de işçilerdedir...

Avuç açmayacağımız bir düzeni yaratmadığımız sürece, daha çok el öpecek bizi yönetenler...

Karar gene sizindir...

Avuç açmaya devam mı?

Yoksa emperyalizme karşı mücadele etmeye, el öpenleri adam etmeye başlamaya ve kendi kendimizi yönetmek için mücadele etmeye başlamak mı daha mantıklı?

Bence doğru seçenek ikinci seçenektir...

Bu yazımda benim söylediklerimi alıp kafanızda yorumlayınız ve düşününüz...

Uygulayınız...

Yanlışsam, sizi aldatıyorsam, yalancının, sahtekarın tekiysem, çıkın ve beni teşhir edin, yüzüme tükürün bana meydan dayağı atıp memleketten sürün...

Ama eğer doğruysam, uyguladığınız bu demokrasi mücadelesinin peşini hiç bırakmayınız ve elinizi uzatınız....

Bu yola el ele devam edelim çünkü el ele veremezsek birlik olamazsak, örgütlü bir şekilde ortak kavga edemezsek bizleri yok etmeye çalışanlar bizlerin kanını akıtmaya hep devam edecek...

Bariş ve sevgi dolu günleri görmek dileğiyle...

**KSG Bulmaca****SOLDAN SAĞA**

1. Kösnül, Şehevî, Cinsel.
4. Erganun.
8. Ağlama, Gözyaşı, Eşk.
10. Tüvana, Zarp, Zinde.
11. Arazide dikili işaret çubuğu.
12. Tarıma elverişsiz toprak.
13. Giyeceklerde takım.
15. İnatçılık.
17. Becerikli, Eli işe yatkın.
19. Yüzyüze yapılan, Yüze karşı söyleme.
21. Yokluk, Hiçlik, Gaybubet.
22. İslâm ülkelerinde kullanılan tahıl ölçüsü./ Nazi hücum

kıtası

23. Kadınlara düşkün erkek.
25. Bal, yoğurt gibi şeyler konan tahta kova.
26. Beis, Halel, Zıyan, Dokünca.
27. Ağır olmayan.
28. Eski Japon hacim ölçüsü.
31. Hararet.
34. Dağ türkülerinin makamı.
37. Gün, Gündüz.
39. Eski dilde değirmen./ Mersin ağacının diğer adı.
41. Ara, Meyan, Orta.
42. Doymuş, Sir, Meşbu, Satüre.
43. Büyüklük taslama, Kibir,

Nahvet.

45. Balmumuna batırılmış fitil.
46. Takan.
47. İyice olgunlaşmamış ekin.
50. Borudan parça almakta kullanılan bağlantı parçası.
51. Habeset.
53. Kaba dikiş.
55. Mızrak.
56. Taşlama, Taşa tutarak öldürme.
58. Esprili ve hoş kimse, Nüktedan.
59. Güneşi gören taraf.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Bark, Ocak, Hanüman, Dar, Yuva, Mekân
2. Dar sokak, küçük köy.
3. Mevize, Tembih.
5. Tuzlu ve killi bir toprak türü.
6. Çıplak vücut resmi.

7. Ayak.

9. Ağzı sıkı, sır saklayan.
10. İş bırakımı.
13. Çakmak taşı.
14. İtap, Zılgıt, Azar.
16. Duvar yapımında, üzerinden mala geçirilip düzeltilen aralıklar.
18. Villa tipi

küçük bir ev adı.

20. Bir işi yapmaya duyulan aşım istek.
24. İştın.
29. Şerik.
30. Ölen kimseden kalan şeyler, Miras. Tereke.
32. Hile, Düzen, Dek.
33. İşaret, İm, Emare. Sim, Araz,

Nişan, Bel, İsr

34. Hastalık anlamında eski sözcük./ Rusça'da "Evet"
35. Yerini alan, Yerine konan.
36. Birinci kalite pastırma.
38. Rutubet, Nem, Öl, Hul, Ratıp, Höl.
40. Galip, Faik.

44. İçe doğma, Hissikablevuku.

47. Esed, Şir, Leys.
48. Nişane, Yapıt, İz, İsr.
49. Bir yola girme./ Alek.
52. Sena, Sitayış, Met, Medih.
54. Bulut.
57. Kamer-Mah.

Geçen Haftanın Çözümü

Yunanistan'da Göçmenlere Baskılar

Son zamanlarda Avrupa Birliği'nin doğudaki sınır kapısı olarak Yunanistan gösterilmektedir. Eski depoların tutuklama evleri olarak hizmete sokuldu doğu Yunanistan'da göçmenlere zor günler yaşatılmaktadır. Yunanistan yasalarına göre göçmenler 3 ay tutuklu tutulabilirler. Bu tutuklama süresinde göçmenlerin göçmenleri koruma örgütleriyle veya kişilerle temasa geçmeleri önlenmektedir. Göçmenlerin sınır dışı edilip edilmeyeceğine karar verme süresi olarak belirlenen bu 3 ay içinde göçmenlere suçlu muamelesi yapılmaktadır. Ancak avukatla temasa geçmelerine de olanak sağlanmamaktadır.

Deniz yolu ile Yunanistan'a gelmek isteyenlerin durumu ise tamamen gizliliğini korumaktadır. Gelenlerin kimlikleri açıklanmamakta ya doğrudan aynı gemi ile geri gönderilmekte ya da 1 veya 2 gün gözaltında tutulduktan sonra hiç bir kayda geçilmeden geri gönderilmektedir.

Yunanistan'ın Türkiye ile tek

kara sınırı Meriç nehri ile bölünmektedir. Göçmenlerin en fazla geçiş güzergahı olarak belirlenen bu sınır üzerine Yunanistan tarafından mayın döşenmiştir. Bu bölgede sınır görevi gören Meriç nehri bölgeyi bölmektedir. Sınırı geçmek isteyenler için bir koridor görevi gören bu bölgede 10 gözaltı yerleri bulunmaktadır. Buna rağmen 1000 kişinin barındırılabilceği yeni bir merkez daha yapılmaktadır. Yetkililer merkezi bölgelerde tutuklu olan ekonomik ve siyasi tutukluların diğer göçmenlerle ve örgütlerle bağlarını kesmek için bu yeni merkeze aktarılmalarını planlamaktadırlar.

Meriç nehri bir savaş bölgesi gibidir. Asker, sınır polisi, polis, göçmenler için tutuklama merkezleri, en yeni teknoloji ile donatılmış sınır gözleme kuleleri yanında nehirde veya mayın tarlalarında ölü ve yaralılar bulunmaktadır.

Fransa'da, Belçika'da, Almanya'da, İrlanda ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde AB'ye girmeye çalışanlara karşı

yapılan merkezi uygulamalar yanında Morakko gibi AB ülkesi olmayan ülkeleri de sınırlarını en zalim bir şekilde kontrol altında tutmaları için gene AB merkezinden baskılar yapılmaktadır. Hatırlanacağı üzere Morakko'da insanların kendi ülkelerinde belli bölgelere seyahat etmeleri sırf bu sebepten yasaklanmış binlercesi tutuklanmış çoğu da askerin açtığı ateş sonucu ya ölmüş ya da yaralanmıştı.

Bu sınırlardaki uygulamalar sadece AB dışındakilere karşı değil içtekileri de disipline etme aracı olmak gayesini de gütmektedir.

Emperyalizm karakteri dolayısıyla, azami kar hırsı ve tüm egemenlik kurma çalışmalarıyla insanlar üzerinde uyguladığı baskı ve sömürlerle her şeyi kontrol altında tutma uğraşı vermektedir. Dolaşım özgürlüğü ve demokrasi konusu açıldığında birinci savunucuları keskinlerin bu insanlık dışı davranışlarıyla tam da tersi, demokrasi ve dolaşım özgürlüğü diye bir dertleri olmadığı gayet açıktır.

Dubai'de Modern Kölelik Devrede

Dubai'de göçmen işçilere karşı işverenlerin uygulamaları gün geçtikçe kötüleşmektedir. Göçmen işçileri işverenlerin hizmetine sunan aracılardan da işçiler üzerinde söz sahibi durumunda olduğu bildirilmektedir.



Geçtiğimiz hafta 5 Hintli göçmen işverenin belirlediği çalışma saatleri dışındaki fazladan çalışmayı reddetmesi neticesinde kendilerine iş bulan kişi tarafından odalarına kilitletiler. Göçmen işçiler en ağır işlerde en düşük ücretlerle çalıştırılmaktadırlar. Bugüne kadar ücret artışında ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulunanların geri ülkelerine sınır dışı edilmesi işverenlerin uyguladıkları bir yöntemdi. Ancak işçilerin kaldıkları odadan dışarı çıkmalarına, başkalarıyla temasa geçmelerine, başka iş bulmalarına engel teşkil edecek şekilde odalarına kilitlenmeleri parabolalarının geliştirmekte oldukları yeni yöntemlerden biridir.

Bu 5 işçiden birisinin gece geç vakit bir akrabası tarafından telefonda aranması neticesinde durum ortaya çıktı medyada olayın yer bulması üzerine gerekli örgütler ve de elçilik vasıtasıyla polisin devreye girmesi neticesinde şirket sorumlusu vasıtasıyla kapının açılması sağlandı. Bu tesadüfi bir şekilde ortaya çıkan bir durum bunun yanında dünyaca ünlü zenginliklerinden bahsedilen tekellerin işçilerine gerek ortaçağ hayatı yaşatma çalışmaları gerekse de modern köle olarak kullandıkları bilinen gerçeklerdir. İşçilerin örgütlenmesini de engelleme çalışması yürüten bilhassa bu gibi yerlerde herşeye rağmen işçilerin örgütlü birliği gerekmektedir.

Kanada'da GM Köşeye Sıkıştı

Dünyaca ünlü araba tekellerinden olan General Motors (GM) araba parçalarını ayrı ayrı yerlerde yaptırmaktadır. Bir arabanın herhangi bir parçası değişik ülkelerde yapılabilmektedir. GM'in karına uygun olduğu şekilde olmak şartıyla yapılan bu parçalar sonradan belli fabrikalarda birleştirilerek arabalar ortaya çıkmaktadır.

Kanada'da AutoServiceWorld (ASW) firmasına bağlı GM tekeline parça üretmekte olan AGS parça üretim işletmelerinde çalışanlar geçtiğimiz hafta ücret artışı ve iş yoğunluğu dolayısıyla greve gittiler. İşverenin işçilerin artış taleplerini engelleyecek 3 senelik bir sözleşme sunması üzerine ani greve giden işçileri sendika yönetimi de desteklememektedir. Sendika yönetiminden, böyle ani bir grevin, işyerinin kapanması riskini taşıdığı, GM'i zor duruma soktuğunu ve dolayısıyla da işçilerin işlerinden olabileceği açıklaması geldi. İşçilerin ortak çıkarlarını savunmak için var olduğunu unutan sendika başkanı yaptığı açıklama ile işverenlerin



sözcüsünü aramadı. Sendika yönetiminin takındığı bu tavır işçilerin grevde oldukları süre içerisinde ödenek beklememelerini de tescil etmektedir.

Diğer taraftan GM de siparişlerini başka ülkelere aktaracağı ve gerekli parçalarını zamanında yaptırabileceği tehdidi ile işçilerin üzerine gelmektedir. GM başından beri AGS parça üretim işletmelerine sipariş garantisi vermemekteydi. Bunu bilen AGS patronları da işçilerin sırtından ne kadar fazla kar ederlerse o kadar iyi olacağını düşünerek düşük ücretler yanında fazla verimlilik talebi ile işçileri sömürmektedirler.

İşçiler ise parabolalarına ve sendika yönetimine karşı kararlılıklarını vurguladılar.

Şili'de Öğrenciler Sokakta

Şili yüksek okul öğrencilerinin protestoları devam etmektedir.

Eğitimde reform, okula gidiş geliş için kullanılan otobüslerin ve imtihanlara girişin bedava olmasını talep eden 500 bin kadar öğrenci Şili'nin her bölgesinde 31 Mayıs günü sokaklara döküldüler.

Başşehir Santiago'da polis yürüyüş eylemi yapan öğrenciler üzerine gözyaşartıcı bomba kullandı ve 600 kadar öğrenciyi de gözaltına aldı. Öğrenci velileri de polisin uygulamalarını protesto ettiler.

Protestolar aslında birkaç hafta önce Santiago'daki bazı okullarında başladı. Bu okullardaki öğrenciler okulda bulunmalarına rağmen derslere girmeyerek okul binalarının sağlığa uygun şekilde olmadığını belirtmeye çalışıyorlardı. Daha sonra diğer okullara da sıçrayan protestolar en nihayet 31 Mayıs günü tüm ülke çapında bir eyleme dönüştü.

Öğrenciler üniversiteye giriş imtihanları için para ödeneğinin kaldırılmasını, önerilen 8 saatlik eğitim günü yerine daha kısa eğitim günü, okula ulaşımın bedava olmasını ve de eğitim sisteminin düzenlenmesini istiyorlar.

Grevde olan öğrencilerin çoğu devlet okullarındaki yüksek okul öğrencileridir.

Ancak grevler özel okullardan da destek görmektedir.

Öğrenciler okul yönetimlerinin bölgesel belediyeler yerine merkezi hükümete bağlanmasını böylece de zengin bölgedeki okullara uygulanan ayrıcalıkların ortadan kalkmasını istemekteydiler.

Eğitim bakanı ile öğrenci temsilcileri arasındaki görüşmeler neticesinde bakanlık öğrencilerin taleplerini sınırlı bir

şekilde kabul edebileceğini, yoksul aile çocukları için ulaşım ve giriş parasını kaldırabileceğini kabul ettiğini açıkladı.

Şili 2003 verilerine göre nüfusun yüzde 19'unun yoksulluk sınırının altında

yaşadığı, 2005 verilerine göre ise işsizliğin yüzde 7.6 olduğu, yabancı yatırımcılara peşkeş çekilmiş bir ülke.

Öğrenciler bilhassa da bakanlığın bu taleplerin ne zaman uygulamaya konacağı şeklinde bir açıklama yapmamasının kendileri için yeterli olamayacağını belirterek Pazartesiye genel grev hazırlığına başladılar.

Ve de Pazartesi sendikaların da katılımı ile bir milyona yakın öğrenci sokaklara döküldü. Polisin gözyaşartıcı bomba ve tazikli su kullandığı bu eylem yanında sendikalar da greve gittiler.



Sendikalar, Odalar Ve Biri Bizi Gözetliyor!

Kafamız şuan da ülke gündemine "bomba" gibi oturan seçimlerde. Kimse; "x" partinin geçen seçimlerde "y" partisine verdiği para, yalan yanlış anketler ve 4 yıl boyunca hiç konuşmayan, şimdi aday oldu diye bölgesindeki kirli su "skandalını" ortaya çıkartanlar dışında başka bir şey konuşmuyor.

Ama geçenlerde -muhakkak ki herkesin de gözüne çarpmıştır ama öyle geçildi.- bir şey dikkatimi çekti. KKTC'ye konacak olan yüzlerce kamera.

KKTC gibi küçük bir bölgeye yüzlerce kamera gerçekten şaşılmayacak gibi değil hani....

Şimdi bakmamız lazım bu kameralar neden konuyor ve neden bu kadar çok...

Ülkemizde kanayan bir yara olan ve bir türlü nesli tükenmeyen "Trafik Canavarını" önlemek için sürücülere daha dikkatli olmaya sevk etmek için konuyor bu kameralar. Buraya kadar belki tamam ama dikkatimi çeken şey bu kameraların arabanın arkasında oturan ve kucağında bir bebek taşıyan kişiyi bile alabilme kapasitesi.

İşte bu nokta beni biraz düşündürüyor.

Yani o meşhur canavarı önlemek için toplu taşıma gibi bir çözüm yolu hiç düşünülüyor, arabanın

öylesine bir şey değil bir ihtiyaç olduğunun toplumumuza anlatılması bir çözüm olarak konmuyor da, her yerimizi gözetleyen kameralar çözüm oluyor.

Ve bu kameraların alımı için devletin özel şirketlere halkın parasını yine halkı kontrol altına almak için kullanması da ayrı bir konu.

Bir diğer yandan baktığımızda ise ülkedeki kazaları önlemenin yolu bu kameralarsa ve trafikteki hatalarda birer suç sayılıyorsa, o zaman ülkedeki diğer suçları önlemek için de kamera koyalım her yere...

Mesela tecavüz olaylarını önlemek için; piknik alanlarına koyalım, evde yaşanan şiddet olaylarını önlemek için herkesin evine birer kamera koyalım. Okullardaki şiddet olayları için okullara koyalım. Sonrada en iyi kişiye ödül verelim 6 ay sonra.... Hayatımız iyice yarışmaya dönsün böylelikle...

İşi biraz daha ciddiye indirelim isterseniz, hayatımızı kontrol altına almaya çalışmaktan tutunda bizleri her saniye gözetlemeye kadar gider bu iş, hiç şakası yok.

Peki ne yapılmalı veya ne yapıyor halkın yanında, kendini "sivil sözcü" olarak addeden sivil toplum örgütleri ve sendikalar.

Geçenlerde bir bildiri

yayınlanmışlar; iyi değinmişler kameralara da eksik bırakmışlar bazı şeyleri. Örneğin daha önceki hükümetin entegrasyon politikaları sonucu ülkeye sol direksiyon araba ithal ettiğini ve yeni hükümetin entegrasyoncu olmadığını iddia etmesine rağmen bu arabaların ithalini niye engellemediğini sorguluyor. Ne kadar güzel bu sendikalar ve örgütler hükümetin entegrasyoncu olup olmadığı sol direksiyon araba ithalinden anlıyor. Bu mu yani entegrasyon politikalarının reddi. Yani Ankara'dan daha geçenlerde alınan icazet değil entegrasyon.

Bir de sanki memlekete arabaya çok ihtiyacımız var sol olmasın entegrasyon demek sağ olsun çamurdan olsun mantığıyla, her geçen gün bir o kadar daha büyüyen araba mezarlıkları, her yerde gözümüzün içine giren araba galerileri yüz yıllar sonra arkeolojik kalıntılarda bulunsun.

Bu kazaların en büyük nedeni, ki gazetemizde bunu defalarca yazdık, petrol tekellerinin ve büyük makine sermayedarlarının daha fazla kazanması için şu küçük adaya soktukları onca arabadır.

Yani düşünün bir elli kişilik bir sınıfa siz 70 tane öğrenci koydunuz. Ve öğrencilere sınıf içerisinde bir birlerine çarpmadan yürümelerini



söylediniz. Bu mümkün değildir. İşte Kuzey Kıbrıs örneği de tıpkı bu örnek gibidir.

Hükümeti eleştireceksek doğru yerden hareket etmeliyiz.

Var mısınız hükümeti ve belediyeleri toplu taşımacılık konusunda zorlamaya?

Var mısınız toplumumuzu gerçek ihtiyaçları konusunda bilinçlendirmeye?

Var mısınız taciz edilen insanların yanında olup hükümete karşı mücadele vermeye?

Bizce daha yapacak çok işimiz var...

Ama biz varız. Bu toplum önünü acak ve haksızlıklara dur diyecek eylemliliklerde biz hep vardık.

Ve yine varız.

Ve biliyoruz ki vatandaş gerçekten kendi hakkını başkalarına peşkeş çekenleri ve buna izin veren sivil toplum örgütlerini ve sendikaları affetmeyecektir.

EMEĞİN RESMİ



BİRLİKTE İZLEMELER, PAYLAŞMAK, TARTIŞMAK VE BİRLİKTE ÜRETMEK İÇİN, ÜCRETSİZ E.K.I.M. SINEMA GÖSTERİMLERİNE HEPİNİZİ BEKLİYORUZ!

10 Haziran Cumartesi

Guguk Kuşu

One Flew Over the Cuckoo's Nest
Yönetmen : Milos Forman
Oyuncular : Jack Nicholson, Louise Fletcher, Dean B. Brooks
Tür : Dram
ABD yapımı 1975
Süre : 129 dakika

17 Haziran Cumartesi

Güneşe Yolculuk

Yönetmen : Yeşim Ustaoglu
Oyuncular : Nevruz Şahin, Nazmi Kırık, Mizgin Kapazan
Tür : Dram
Türkiye-Hollanda-Almanya yapımı 1998
Süre : 105 dakika

24 Haziran Cumartesi

İçimdeki Deniz

Mar adentro
Yönetmen : Alejandro Amenábar
Oyuncular : Javier Bardem, Belén Rueda, Lola Dueñas
Tür : Dram
İspanya, Fransa, İtalya 2004
Süre : 125 dak.

HER CUMARTESİ GECESİ SAAT 20.30'DA E.K.I.M KÜLTÜR SANAT ÜRETİM MERKEZİ NDE
ADRES: ŞHT. SITKI HASAN SOKAK NO:5 KIZILBAŞ BİLGİ İÇİN: 0542 859 3510

TEK TİP SOSYAL GÜVENLİK YASASI MI? TEK TİP SOYGUN YASASI MI?

Son dönemin gündemi en çok meşgul eden konusu "Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Taslağı" olmuştur.

Taslak Çalışma Bakanlığı bürokratları tarafından hazırlanmış ve tartışılmak üzere kamuoyunun bilgisine getirilmiştir.

Taslak, sosyal güvenlikte birisi devlet ve diğeri özel sektör çalışanlarının farklı uygulamalara tabi tutulmasını ortadan kaldırmayı hedeflediği için *Tek Tip Sosyal Güvenlik Yasası* olarak anılmaktadır.

Doğrudur, eğer taslak yasalarsa sosyal güvenlik alanında hem kamu görevlilerini, hem de özel sektör çalışanlarını tek bir yasa şemsiyesi altına sokacaktır. Kamu görevlilerinin sosyal güvenlik prosedürü ve emeklilik menfaatleri açısından özel sektör çalışanlarına oranla avantajlı oldukları bilinen bir gerçek.

O zaman "afferin" Çalışma Bakanı Sonay Adem'e! Gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin yapacağı deyip de yapmadığını yapıyor...

Sadece Sonay Adem' değil, onun hükümeti CTP(BG)-DP hükümetine de "bravo!"

Şimdi bu kadar "afferin" ve "bravo"dan sonra taslağa ve Sonay Adem ile Hükümetin yaklaşımlarına bir göz atalım bakalım hakediyorlar mı bu kadar övgüyü?

Öncelikle şunu teslim etmeliyiz; Sosyal Sigortalar Kurumu iflas etmiş durumdadır.

Bunu Çalışma Bakanı'nın kendisi de söylüyor.

Nasıl becerdiler bu işi?

Siz hiç, boş verin iflası, zarar eden bir sigorta şirketi duyduunuz mu? Ben duymadım. Sigortacılık kapitalizmin en karlı sektörlerinden biridir çünkü.

Nasıl olmuşsa becermişler ve iflas ettirmişler işte... Bir "afferin" de onlara!

Sigortacılık, en kaba tarifiyle, halkın parasını toplayıp yıllarca kullanıp artıran ve günü geldiğinde bir miktarını hak sahiplerine geri ödeyip, kalanını da cebe atma sistemidir.

Özellikle UBP hükümetleri Kurumu bir "çiflik" gibi kullanmışlar, toplanan paraları tüccarlara

peşkeş çekmişler ve iflas ettirmeyi becermişlerdir.

Peki olacak şimdi?

Sonay Adem diyor ki, yeni mükellefler yatırımlarıyla hem geçmişin zararını

kapatmalı, hem de günü geldiğinde

kendilerinin alacaklarını garanti edecek durumda olmalılar. Yani, hem daha çok miktarlarda yatırmalılar, hem de daha uzun süre ile...

İşte bu yüzden emeklilik yaşı 60'a çıkarılmalı. Bazı sendikaların "mezarda emeklilik" tanımlaması yersiz değilmiş demek.

Sonay Adem'e sorarsanız 60 yaş bile az, dünya standartları daha yüksektir. Sayın Adem yaşam standardı da yüksek değil mi o ülkelerde? Yani insanlar daha çok yaşamıyorlar mı?

Ama biz şu iflas meselesine geri dönelim... UBP

hükümetlerinin ve Sosyal Sigortalar Kurumu yöneticilerinin kurumun iflasından birinci derecede sorumlu olduklarını bilmeyen mi var?

Öyleyse niye sorumlu tutulmuyorlar?

Tüm çalışanlar adına biz davacıyız halkın parasını hiç edenlerden.

Nedense ne Sonay Adem'in ne de hükümet edenlerin aklına gelmiyor hesap sormak hırsızlardan.

Ya ne yapıyorlar? Parası çalınanları cezalandıracak yasa taslakları hazırlıyorlar. "Paralarınızı batırdılar, o zaman daha çok yatırım yapacaksınız!"

Yağma yok sayın Adem! Yemezler!!!

Başka ne diyor S. Adem? Primi yatırılmamış menfaat sağlanamayacak artık diyor.

Doğru. Ama, örneğin memurlar sağlık, eğitim vs için prim yatırıyorlar mı? Bizim bildiğimiz kadarıyla memurlar kazanç vergisi ve emeklilik iştirak payı dışında herhangi bir ödenek yapmıyorlar. %50'lere yükseltilecek gelir vergisi acaba bu tür primleri de mi kapsıyor? Sormak lazım Çalışma Bakanı'na. Kapsıyorsa nasıl olur da eğitim sırasında çocuklarımıza tonla kitap vs paraları ödüyörüz, hastahanelerde "bağış" adına zorunlu vergi toplanıyor bizlerden? Üstelik de Maliye Bakanlığı televizyon reklamlarıyla her akşam dalga geçiyor bizlerle: "VERGİNİZİ ÖDEMEYİNİZ, KARANLIKTA KALASINIZ, YOLLARINIZ YAPILMASIN, HASTAHANELERİNİZ DOKTORSUZ, İLAÇSIZ KALSIN"



Memur vergi ödemez,

maaşının büyük kısmına devlet "vergi" olarak el koyar geriye kalanını ona verir. Dalga mı geçiyor bunlar bizimle? Bu toplumda vergi ödemeyenler bellidir beyler. Siz de biliyorsunuz bunları. Sigortaların paralarını peşkeş çektiğiniz, teşvik primi adıyla zengin ettiğiniz iş sahipleridir vergisini ödemeyen.

Anladığımız "Sağlık Fonu" adıyla yeni bir fon kurulacak ve buraya çalışanlar ayrıca prim yatıracaklar. Yani, mevcut kesintilerin üzerine bir kesinti daha mı sayın Adem?

Böyle mi "TEK TİP" yapacaksınız sigorta sistemini? Yani memura ek külfetler yükleyip kazanılmış haklarını gerileterek mi?

Yok diyor Çalışma Bakanı, kazanılmış haklara dokunmayacağız. Yeni yasa yeniler için geçerli olacak. Eskiler nolacak? Onlara kademeli uygulayacağız yasayı. Örneğin diyor, 2-3 senesi kalmışların 6 ay, 4-5 senesi kalmışların 1-2 sene ve 8-10 senesi kalmışların da 4-5 sene uzatacağız emeklilik yaşını. Yani kazanılmış haklara **DOKUNACAĞINIZ!**

Yağma yok sayın Adem! Yemezler!!!

Bu taslak "Tek Tip" ama, Tek Tip Sosyal Güvenlik Yasası değil, "Tek Tip Soygun Yasası" dir.



Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



SOSYALİST GERÇEK

Sahibi: Kıyılcım LTD.

Posta Adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sok.

No:5 Kızılbaş Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 70 680

Fax: 0392 22 70 681

Basıldığı Yer: Toplumcu LTD.

Adres: Cengizhan Sok. No:7

K.Çiftlik Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 74 872

Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net> E-mail: info@KibristaSosyalistGercek.net