

Kıbrıs Sosyalist Partisi 25 Haziran Yerel ve Ara seçimleri ile ilgili tavrını açıklamak üzere 25 Mayıs 2006 Perşembe günü saat 11.00'de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Lokali Toplantı Odası'nda bir basın toplantısı düzenledi.

İlgili toplantıda Parti Genel Sekreteri Kazım Öngen tarafından okunan basın açıklamasını yayınlıyoruz:

"Seçimler Bir Araçtır ve KSP Halka Ulaşmak İçin Bu Aracı Kullanacaktır!"

Sayfa 2'de

Kıbrıs'ta



SOSYALİST GERÇEK



Haftalık Siyasi Gazete

25 Mayıs Cuma 2006, Yıl 10, Sayı:204 Fiyatı:1 YTL. (KDV dahil) İngiltere: 50 p.

**YAŞASIN ANTI-EMPERYALİST
BİRLEŞİK-CEPHE HÜKÜMETİ!**

**ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ
ΑΝΤΙ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!**

SERMAYENİN SÖMÜRÜSÜNE KARŞI,

İŞÇİLERİN ve EMEKÇİLERİN



BİRLİĞİ!

■ Ankara, IMF ve Dünya Bankası icazeti ile hareket edenler özgürlükten söz edemezler!

■ Ankara, IMF ve Dünya Bankası'nın "Tek Tip Sosyal Güvenlik Yasası" dayatmasına karşı sesimizi yükselteyim!

■ Şirketlerin gelir vergileri düşürülürken, hükümetin uygulamaları ile patronlar daha da zengin olurken, sağlık ve sosyal güvenlik kesintileri ile işçilerin, emekçilerin ve memurların gelirleri azalıyor!

■ DAÜ, YDÜ, UKÜ ve GAÜ ilkokullarına, kolejlerine ve üniversitelerine devlet kasasından öğrenci başına verilen 3,000 dolarlarla onlarca ilkokul, ortaokul ve lise bir dizi olanaktan mahrum bırakılıyor!

■ "Tek Tip Sosyal Güvenlik Yasası" ile yoksullara doğru dürüst sağlık hizmeti vermekten kaçan rejim özel hastanelerin kasalarını doldurmaya gidiyor!

■ Özel okul değil, tüm olanaklara sahip tam gün bedava eğitim!

■ Özel hastane değil, tüm teçhizatlarla donanmış tam gün bedava sağlık hizmeti!

**OKU-OKUT-ELEŞTİR-ABONE OL
Bu Gazete Siz Emekçilerin...**

"Seçimler Bir Araçtır ve KSP Halka Ulaşmak İçin Bu Aracı Kullanacaktır!"

Kıbrıs Sosyalist Partisi 25 Haziran Yerel ve Ara seçimleri ile ilgili tavrını açıklamak üzere 25 Mayıs 2006 Perşembe günü saat 11.00'de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Lokali Toplantı Odasının'da bir basın toplantısı düzenledi.

İlgili toplantıda Parti Genel Sekreteri Kazım Öngen tarafından okunan basın açıklamasını yayınlıyoruz:

"Kıbrıs Sosyalist Partisi 25 Haziran 2006 tarihinde yer alacak olan Yerel Seçime ve Ara Seçime maalesef katılamayacaktır. Seçimlere katılmayıp seçim sürecine karşı olmamızdan veya seçimleri boykot eden bir tavır içinde olmamızdan kaynaklanmamaktadır.

Tam tersine partimiz seçimleri, Kıbrıs ve uluslararası işçi sınıfının ve emekçi halkların çıkarlarını savunan ve koruyan parti politikamızın Kıbrıs işçi sınıfına ve emekçi halkına tanıtılması açısından, önemli bir mücadele platformu olarak değerlendirmektedir. Ortak vatanın ve halkın yeniden birleşmesinde, ülkemizin emperyalist sistemden koparak birleşik, özgür, bağımsız, demokratik, barış içinde bir ülke haline gelmesinde Kıbrıs halkının belirleyici bir aktör olarak siyaset sahnesine çıkmasının şart olduğu artık tarihsel olarak kanıtlanmıştır. Partimiz, bunu gerçekleştirmek için, Kıbrıs işçi sınıfının öncü partisi olarak her türlü platformda siyasi mücadelesini sürdürme kararlılığında.

KKTC parlamentosu Kuzey Kıbrıs'taki TC'nin yönetimindeki rejimin bir organıdır. Bu parlamentonun vitrin yapısını teşhir etmenin yolu ondan kaçarak değil tam tersine onun üzerine giderek mümkündür. Bizzat bu parlamentonun zemini kullanılarak bu parlamentonun bir işe yaramadığını halkımıza göstermek ve kanıtlamak mümkündür. Ancak bugüne kadar bu parlamentoda yer alan partiler ve üyeleri, ister hükümette olsun ister muhalefette, bunu yapmamışlar, tam tersine halkımızı aldatmak, kandırmak ve bağımlı rejimi korumak ve halkın gözünde meşrulaştırmak için bu parlamentoda her şeyi yapmışlardır ve yapmaktadırlar. Ülkemizin ve halkımızın bölünmüş yapısını kalıcılaştırmak için her şeyi yapmaktadırlar. İşçi, emekçi,

memur, üretici, dar gelirli vatandaşlarımızın rejimin sahipleri tarafından acımasızca sömürülmesi için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Çevrenin tahribatı, ormanların, deniz kıyılarının, dağların yağmalanması, kısaca ülkenin aç gözlü burjuvalar tarafından yağmalanması için ellerinden geleni yapmaktadırlar. KSP bu gerçekleri göstermek ve bu parlamentonun halkın sorunlarını çözemeyeceğini kanıtlamak için seçimleri kullanmak kararlılığındadır.

Kuzey Kıbrıs'ta yer alacak olan seçimlere katılmayıpımızın temel iki nedeni mali kaynaklarımızın ve kadrolarımızın sayısal yetersizliğidir. İşçi ve emekçi kitleler, kendi siyasetlerini savunan, kapitalist sömürüye karşı işçi ve emekçi sınıfların kurtuluş mücadelesini veren Kıbrıs Sosyalist Partisine sahip çıktıkları, KSP'ye katıldıkları oranda KSP bu olumsuzlukları aşacaktır.

KSP yerel yönetimleri sadece belediyeçilik olarak algılamamaktadır. Belediye hizmetler yerel yönetimlerin sorumluluk alanı içerisinde yer alan unsurlardan sadece biridir.

KSP'nin yerel yönetim anlayışının temelinde halkın muhtarlıklardan belediyelere kadar tüm seviyelerde örgütlenmesi, demokrasinin tabana yayılması, halkın örgütlü ve demokrasi içerisinde kendi kendini yönetmesi prensibi vardır. Halka iletişim teknolojisinin olanakları sunulurken halkın yürütme ve denetleme erkine doğrudan müdahil olduğu, doğrudan demokrasinin kitleler arasında yerleşmesi ve sonuçta halk kitlelerinin ülke yönetimine doğrudan katılımı vardır.

Emekçi halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yani sağlık, sosyal, eğitim, kültürel, sanatsal, barınma, güvenlik, sportif, ulaşım, çevre vs. gibi yaşamsal alanlarda tüm vatandaşların en iyi, en süratli ve emekçi kitlelerin parasız yararlanabilmesi olanaklarının yaratılması vardır. Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için, barışın gelmesi için Güney Kıbrıs'taki örgütlerle, yerel yönetimlerle işbirliği, güç birliği vardır.

Bugünkü halleri ile yerel yönetim olarak nitelenen yapılar sadece



belediyeçilik sınırları ile tanımlanmakta ve Kuzey Kıbrıs'ta var olan rejimin tamamlayıcısı ve örtüsü görevini yapmaktadırlar. Rejimin ayrılıkçı ve bölücü politikalarının uygulayıcısı durumundadırlar. Lefkoşa'da Lokmacı barikatında yaşanan olay bunun en bariz örneğidir.

Bu yerel yönetimler, rejimi destekleyen kesimleri ve yandaşları ihaleler yoluyla zengin etmek, çevrenin tahribi ve halkın kitlesele çıkarları pahasına onlara her türlü olanaklar sunmak ve onlara hizmet etmekten başka bir işlev görmemektedirler.

Halkımız bugün en temel belediye hizmetleri dahi alamamaktadır. Bu bakımdan halkımız seçim sandığına giderken en azından şu temel talepleri ortaya koymalıdır.

1. Ülkemizde kent şebekelerinden sağlanan suyun bırakın içilmesini, kullanılması dahi sakıncalı hale gelmiştir. Bu bağlamda suyun halka sunulması açısından büyük bir rant alanı oluşmuştur. İşçi ve emekçi kitleler, dar gelirli içme suyu satın alamamakta ve zorunlu olarak çeşmelerinden akan kalitesiz ve sağlıksız suyu içmek için de kullanmaktadırlar. Belediyeler derhal bu soruna el atıp içilebilir suyu elde etmek ve halka temiz ve sağlıklı su sunmak için arıtım tesisleri kurmalıdırlar.

2. Ülkemizde sağlığın iyice özelleştiği ve bu bağlamda merkezi sağlık sisteminin çöktüğü düşünülürse, belediyelerin sağlık hizmetini halkın ayağına en süratli, etkili ve parasız bir şekilde götürmesi gerekmektedir. Bu amaçla yerel yönetimler semt poliklinikleri, belediye hastaneleri, köy sağlık ocakları gibi sağlık

üniteleri kurmalıdır. Gıda ve sağlığa doğrudan etki eden tüketim maddelerinin satışını sıkı ve tavizsiz bir şekilde denetlemelidirler ve sağlıksız çevre ortamlarını ortadan kaldırmalıdırlar.

3. İşçilerin ve yoksul kitlelerin yaşadığı konutlara bakıldığında bir insanın yaşayamayacağı derecede kötü şartlarda olduğu görülür. Bu yalnız bu konutlarda yaşayanlara değil tüm çevreye ve kente de büyük zararlar vermektedir. Bu bakımdan yerel yönetimler işçi, emekçi, yoksul ve evsiz kitlelere insanca yaşayabilecekleri konutlar sunmalıdırlar.

4. Şeffaflık, denetleme, katılım ve doğrudan demokrasinin yerleşmesi için yerel yönetimler iletişim teknolojisinin tüm olanaklarını halka sunmalıdırlar.

5. Bir kaos haline gelen trafik sorununu gidermek için ve işçi, emekçi ve yoksul kitleler ucuz ulaşım sağlamak için yerel yönetimler etkili bir toplu taşımacılık ağı kurmalıdırlar.

6. Yerel yönetimler sendikalar ve demokratik kitle örgütleri ile işbirliği halinde emekçi halk kitlelerinin katılacağı ve yararlanacağı parasız sanatsal, kültürel, eğitim ve spor alanlarında olanaklar sunmalıdırlar, çevre ve kıyı yağmasını engellemelidirler.

7. Ülkenin yeniden birleşmesi için güneydeki yerel yönetimlerle işbirliğine gitmelidirler.

KSP, bu gerçekler ışığında, işçilerin, emekçilerin, dar gelirli olanların, yoksul kitlelerin yararına ve çıkarına projeler üreten ve vadeden adayları destekleyecektir.

**Kıbrıs Sosyalist Partisi
Merkez Komitesi (a)
Genel Sekreter
Kazım Öngen
25 Mayıs 2006"**



KÖTÜNÜN İYİSİ

Cenk Mutluyakalı'ya bir okuru tarafından sorulmuş;

"CTP tüm milletvekilliklerini elde etse bile statükonun sona ereceğini düşünüyor musunuz?"

Kinayeli bir soru olsa gerek...

Sanki "siz tek başınıza hükümet olsanız da statükoyu sona erdirmeyeceksiniz, statükoya beççilik ediyorsunuz" der gibi...

Sorunun amacı önemli değil de, Mutluyakalı'nın yanıtı pek bir mühim...

Neler diyor Mutluyakalı?

"Kıbrıs sorunu bitmeden, izolasyonlar ve uluslararası hukuk dışlıklarla örtülü bu yapı değişmeden, değirmenin, taşıma suya muhtaç olduğu, insanımızın da suyu değirmene taşımaktan ayrı bir haz duyduğu bu gerçeklik karşımızda dururken kimse kazıyamaz kökünü statükonun"

Yani statüko denilen şey, Kıbrıs sorunundan bağımsız bir durum...

Yani statüko denilen şey, emperyalizmden bağımsız bir durum...

Yani Kıbrıs sorunu denilen şey, emperyalizmden bağımsız bir durum...

O halde, Cenk'e göre izolasyonlar kaldırılmalı, uluslararası hukuk (biz ona uluslararası barbarlık diyoruz) egemenliğine girilmeli, taşıma suyla değirmenin döndürülmesine bir son verilmeli.

İyi ama, izolasyonların kaldırılması, veya Ankara'nın cebine bakılarak iş yapılması, emperyalizmi yenmeden nasıl başarılacak?

İzolasyonları uygulayanlar emperyalistler, ülkede fabrikaları kapatanlar, işsizliği büyütenler, devasa bir memur ordusu yaratanlar, IMF paketlerini dayatanlar emperyalistler, aday bölünmüş kılanlar emperyalistler ve emperyalistlerden kurtulmadan bu sorunları emperyalistlerin çözmesini bekleyeceğiz öyle mi?

Cenk'e göre öyle...

Devamla;

"Polisin sivile bağlanması... Ya da kimlikle girişlere dur denmesi gibi, bu satırların yazarının da yıllar yılı talep ettiği değişimlerin çok ötesinde öyle bir kökleşti ki statüko! (...) Ne dersiniz, önce Rum tarafına ait duvarı yıkalım birlikte; eşitlensin Lokmacı, hiç duvar kalmamasın arada... Sonra köprüyü sökelim, şehir içinde bir yere yaya geçidi yapalım ha!" diyor Cenk Mutluyakalı...

Yani Kıbrıs'taki çözümsüzlüğün mutlak nedeni, buzağının görünen yüzü olan güney Kıbrıs'ın "Oxi"si öyle mi "ha"!

Bu sorun, burjuva çıkarlar için birbirini yiyerek bir 50 sene daha devam etsin öyle mi "ha"!

"Bana ne, önce onlar şunu bunu yapsın, sonra da ben şunu şunu yaparım" mızıkçılığı ile Kıbrıs sorunu çözümlenecek "ha"!

Bu burjuva-emperyalist siyasetle Kıbrıs sorunu hiç çözümlenemez, uyarıyoruz "ha"!

Devamla;

"Ve ne ilginçtir hala kimlikle giriş konuşuyoruz. (...) Ama esas olan kurallar!.. Esas olan, kimlikle girdiğiniz ülkedeki otorite..."

Yani memlekete çok büyük oranda umutsuzlukla yerini yurdunu bırakarak ekme parası için gelen insanların "kayıt altına alınması", kimlikle girişlere izin verilmemesi bu ülkenin otoritesinin olduğunu gösteriyor Cenk'e göre.

Peki gücü sadece gariban işçiye yeten büyük devlet KKTC'nin memlekete giren uyuşturucuya karşı bir otoritesi yok mu?

Uyuşturucu kullanma yaşı 12'ye düşmüş, ülke gençliği elden gidiyor, bu ülkenin otoritesi neden uyuşturucuyu engelleyemiyor?

Ya da adım başı bir genelev ve betting ofis açılıyor bu adada...

Adına da eğlence merkezi deniliyor.

İnsan pazarlayanlara karşı bu devletin otoritesi nerede?

Veya başka bir devletin resmi bayramlarının Kıbrıs'ta da kutlanması ve de tüm "otoriter" devlet erkânının resmi geçitlerde selama durması, nasıl bir otorite kavramıyla açıklanabilir ki?

İMF Türkiye'ye dayattıkça, Türkiye'de arka kapısı Kıbrıs'a paketleri dayatıyor, otoritelerimiz de gıkını bile çıkartmadan yıkım paketlerinin altına imza koyuyor.

Nereye gitti o devasa otorite?

Cenk'te bunun yanıtı yoktur.

Ona göre otorite ancak ve ancak gariban işçinin üzerine çöreklenen, Kıbrıs'ta fazladan kaldığı her gün için 66 YTL ödemek zorunda bırakan, ama öte yandan da parabalalarının dilediği haltı yemesine olanak tanımaktır!

Devamla;

"En azından fikirlerimi yazdığım için burada askeri mahkemede yargılanma ihtimalim yok artık. Mesela Rum yönetimi, Limasol'daki çocuklarımıza Türkçe eğitim hakkı vermiyor ama... Karpaz'da, Kıbrıslı Rum çocukları yapabiliyor, kendi ana dillerinde eğitim... Ve gururla söyleyebiliyoruz bunu... Cebimde uluslararası basın örgütünün kartını taşıyabiliyorum. Avrupalı parlamenterlerin Kıbrıs'ın kuzeyine geçişi yasak değil artık. İki toplumlu temaslara, etkinliklere katılanlar



"hain" diye takdim edilmiyor. (...) Kamu çalışanları hiç çekinmeden yer alabiliyor bu süreçte"

İktidar partisinin gazetesinde gazetecilik yapmak,

İktidar partisinin TC başta olmak üzere irili ufaklı emperyalistlerle dirsek temasında olmasından dolayı oldukça rahat ve tehlikesiz bir şey olsa gerek...

Cenk Mutluyakalı, Kıbrıslı Türk çocukların güney Kıbrıs'ta ana dilinde eğitim görememesinden şikayetçi oluyor.

TC buna sesini elbette çıkartmaz.

Ancak çok merak ediyoruz, Cenk Mutluyakalı köşesinde Türkiye'de ve kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Kürtler'in anadillerinde eğitim yapma taleplerine destek verse, gazetede ki köşesini bunun için bir mevzi yapsa, TC'nin ve kontr-gerillasının ülkenin doğusunda yaptığı katliamlara ve teröre karşı devrimci bir çıkış yapsa ve TC'yi mahkum etse, acaba o askeri mahkemeler boş duracak mıdır?!

Ama yok, Cenk ancak ve ancak, Serhat İncirli'nin TC tarafından neden İngiltere'de değil de Kıbrıs'ta soruşturulduğunun masumane hesabını sorabilir TC'den...

Ama yok, Cenk ancak ve ancak İngiliz kasaplarından Jack Straw'un adaya gelişine övgüler düzer, onu protesto etmeyi aklından bile geçirmez.

Böyle güzel ve rahat bir gazetecilik yapıldığı oranda, yani sisteme entegre olmuş bir gazetecilik mantığıyla hareket edildikçe, seni kim, neden askeri mahkemelerde yargılasın a Cenk!

Sen ancak emek mücadelesi yürüten sendikalara küfredersin köşenden!

Kamu çalışanlarının iki toplumlu etkinliklere korkmadan, ürkmekten katılabildiklerini övüne övüne anlatırsın da, hükümetin "memura siyaset yasağını kaldırma" sözünü unutturursun, evinde bomba yapıyor diye baskına uğrayan sendikacı hocalara arka bile çıkamazsın!

Devamla;

"Grup Yorum konseri izleyebiliyorum mesela. Hem de Kürtçe sözlerle halay çeken insanların dayanışmasını seyre dalarak... Düne ait siyasi anlayışın yaka paça yine memleketten attığı grup bu!... (...) Seçim döneminde mesela... Muhaceret Dairesi önüne uzadıkça uzayan toplu yurttaşlık kuyruklarına şahit olmuyoruz artık. Nilgün öğretmenler mahkemelerde sürünmek yerine, okullarına geri dönüyorlar mesela... Ve referandum hakkı veriliyor insanıma, evet diye

dünyaya haykıracakları"

Burjuva demokrasisinin katıksız uygulandığı ülkelerden birisi olan Kıbrıs'ta, bu demokrasinin bazı göz boyama amaçlı esnek faaliyetlerini bu kadar göge çıkartmak ancak Cenk'e yakışır bir tutum olabilirdi.

Türkiye'de Grup Yorum yine konserler verebiliyor.

Elemanları hücrelere atılıyor, baskılar görüyor ancak bu tür konserler Türkiye'de yapılabiliyor.

Kürtçe sloganlar da atılıyor, halaylar da çekiliyor.

Bu durumun Kıbrıs'ta da yaşanmasını devasa bir demokrasi örneği olarak elde tutan Mutluyakalı, hükümetin ne kadar demokrat olduğunu, sistemin değiştiğinin ve de daha da iyiye gideceğinin müjdesini vermekten kendini alamıyor.

Peki 1 Mayıs'larda siyasi şube polisleri tarafından kare kare fotoğraflanmak, an be an görüntülenmek konusunda Cenk Mutluyakalı ne diyor?

"İç güvenliğimiz ve polisimizin görevleri" mi?

Vatandaşlık yasasında yapılan değişiklikleri, sanki Kıbrıslı Türkler kendi kaderlerini kendileri belirliyorlarmış edasında lanse etmek ise, gerçekleri gizlemenin başka bir aracı...

Bu aracı da Yenidüzen yazarları layıkıyla kullanabiliyorlar.

Kıbrıslı Türkler'in iradesine engel olunuyor gerekçesi ile vatandaşlıkların durdurulması, zorlaştırılması ve artık her önüne verilmemesi olumlu bir gelişmedir, kabul edilebilir, ancak bu durumu bir sendikanın önüne grev yasağı getiren ve sendikacıları grev yapması halinde "yasal işlem" yapmakla (bu yasal işlem içinde polis copu da olabilir) tehdit eden bir hükümet, memlekette Kızıl Ordu Korosu konser de verse, hiç vatandaşlık da kabul etmese, emperyalizmden bağlarını kopartamamış, gerici bir hükümet demektir.

Tek tip sosyal güvenlik yasa tasarısı, Türkiye'de geçirilmeye uğraşılan ve protestocuların kafalarında copların kırılmasına neden olan yasaların Kıbrıs'a bir yansımaları ve gericiği kesinleşmiş, emekçi düşmanı bir yasa değil midir?

Cenk kendince "olumlulukları" sayıp daha fazlasını istemekle yetinedursun,

Bizler, bu "olumlulukların" sadece görüntü olduğunu ve gerçek olumsuzlukları göstermeye devam edeceğiz!

Cenk kötünün iyisini seçmeye devam etsin;

Biz iyinin en iyisini seçeceğiz!

Londra Mektubu

Elif Kara

Burjuva Siyasetin
Kaçınılmaz Sonu

KSG siyasetine Kıbrıs'tan ne örgütlerden ne de şahıslardan eleştiri gelmez. Zaman zaman bazı kişilerden kızgınlıkla KSG üslubu eleştirilir en çok... Tabii bunun nedenleri de çoktur. Ancak en önemlisi, daha bir sürü sebep yanında, KSG'yi eleştirerek ona değer verdiklerinin açığa çıkmasını istememeleridir bence. Hele de KSG'nin siyasetinin doğruluğunun ortaya çıktığı, defalarca ispatlandığı bir dönemden sonra KSG diye bir gazeteye, Kıbrıs sorununa çözümün anti-emperyalist bir duruşla mümkün olacağını ispatından sonra, tamamen gözlerini kapadılar gibi.

Fakat CTP'yi aklama politikaları ile gündem oluşturmaya çalışan yazarların varlığı KSG'den habersiz olduklarını iddia edenlerin bu iddialarının sadece sözde olduğunu göstermektedir.

KSG Kıbrıs sorununa çözüm konusunda burjuvalar arası bir çözüme tarafsız olduğunu defalarca açıklamıştır. Emperyalizmin adada hakim olduğu bu günlerde şu veya bu emperyalist tarafın çıkarını tutmak yerine "anlaşın! savaşmayın da nasıl anlaşırırsanız anlaşın!" demiştir. Ama emperyalistlerin sorun çözücü olmadıklarını bilhassa da içinde bulunan şartlarda uzlaşmayı dahi sağlayamayacaklarını da açıklamıştır ve her zaman da açıklamaktadır. Tüm bunlar ışığında emperyalistlerin kendi çıkarlarını uyuşturmaya çalıştıkları Annan planı döneminde bu plana evet oyu vererek KSG siyasetinin tekrardan

ispatlandığını göstermiştir.

2003 seçimlerine giderken bu burjuva çözümü elde edebilmenin bir yolu olarak birlikte mücadeleyi öne sürmüş tüm kendisine barış yanlısı olduğunu iddia eden partilerin birlikte seçime gitmelerini, halkı arkalarına almalarını bu şekilde kendi çözümlerini dayatabilme imkanının doğacağını söylemişti. Bu birlik sağlanamadı, mecliste çoğunluk da. Kendilerine sol diyen partiler, mecliste çoğunluğu elde ederlerse barışı getireceğini iddia eden partiler barışı getirememelerini sandalye sayısına bağlayarak siyasetlerini halkın gözünde aklar duruma geldiler. Neden birlik olmadıklarını, seçime birlikte girilse emperyalizme karşı durmadan çözümü elde edebilecekler miydi sorusu hasır altı edildi bu arada...

2004 seçimlerinde KSG, CTP-BG de dahil tüm sol partileri eleştirirken, CTP-BG'yi sorgulayarak desteklediğini açıkladı. CTP-BG seçimleri kazanmalı ve halk bu işin parti ismine bağlı olmadığını güdülen siyasetin yanlışlığını görmeliydi. Nitekim öyle de oldu CTP-BG DP ile hükümet oldu Talat ise cumhurbaşkanı.

emperyalizmden kopmayı öngörmeyen, tam tersi emperyalistlerden medet uman 'BM gözetiminde iki toplum liderinin görüşmeleri üzerinden AB üyesi bir Kıbrıs' elde etme siyaseti ile hareket eden CTP hükümette ve devletin başında olmadığı dönemden farksız icraatlarda bulunamadı. "Bir evet deyin dünyaya bağlanalım" vaatleri, hayalleri daha önce ne ise gene aynı şekilde çıkmaz ayın sonuna atıldı.

Şimdi bazı yazarlar özelde CTP'yi genel olarak da 'sol' siyasetlerini aklama yarışına girdiler. CTP'nin Erdoğan'ın sözünden çıkamayan bir politikaya kaydığını, devamlı Rum tarafını kötöleyen, şovenizmi körükleyen bir siyaset güder duruma getirildiğini -ki böyledir- vurgulayarak tüm suçlu Talat ve Ferdi'nin omuzlarına yükleyerek bir başkası bu makamlara gelmiş olsaydı durumların

farklı olacağını iddia etme yarışına girdiler.

Aslında siyasetlerinin, burjuva-emperyalist siyasetlerinin bu duruma gelinmesinin esas nedenini gizlemenin yolundan başka bir manası olmayan bu iddialarla özel olarak CTP tabanını genelde ise Kıbrıs halkını gene aldatmaya soyundular.

İster Türkiye'nin isterse o çok önem verip peşinden gitmeye çok hevesli oldukları AB peşinden gidilsin Kıbrıs sorununa çözümü getiremeyeceklerinin maskesidir yaptıkları.. AB üyesi olan güney Kıbrıs'ta ve de tüm Avrupa ülkelerinde burjuvaların eli daha da fazla olarak çiftçilerin, işçilerin, emekçilerin ceplerine dalmıştır. Güneyde patatescilerin, banana, üzüm ürecilerinin protestoları, Kıbrıs havayollarında çalışanların grevleri, Fransa'da yaşananlar vs. bunlara örnektir. AB bir kurtuluş değildir. Halkın kurtuluşunun hiçbir emperyalisti arkamıza almayı hedeflemeyen tam tersi tüm emperyalistleri adadan kovmayı hedefleyen bir çalışma ile mümkün olacağını halk tarafından anlaşılmasını istemeyenler böyle siyasetler güdenler, sahipsiz dalaşına girebilirler. Halkın gözünün açılmasını, gerçekleri görmesini istemeyenler siyasetlerine bakacaklarına şahıslar üzerine politiklar peşinde koşmayı marifet sayabilirler. Ancak doğru siyaset doğru çözümü getirir.

Kıbrıs işgal altındadır; bu işgal emperyalistlerin işgalidir, birinden kurtulurken diğer birine dayanıldığı sürece de işgalden kurtuluş olamaz. İşgalden kurtuluş için işçi, emekçi, ilerici yurtsever kesimlerin emperyalizme karşı birlik ve birlikte mücadelesi gereklidir. Tüm diğer siyasetler Kıbrıs halkını işgalden kurtaramaz.

Burjuva-emperyalist çözüm siyasetinin peşinden giden tüm diğer siyasetlerin de varmak zorunda olacağı yer bugün CTP'nin geldiği yer olmak zorundadır.

GÜNEY KIBRIS SEÇİMLERİ SONUÇLANDI

Güney Kıbrıs'ta geçen hafta yapılan genel seçimler sonuçlandı. Güney partilerinin kazandıkları milletvekillikleri ve aldıkları oy oranları şu şekilde

AKEL-Yeni Güçler 18 Milletvekilliği %31.13 oy oranı

DİSİ 18 Milletvekilliği% 30.34 oy oranı

DİKO11 Milletvekilliği% 17.97 oy oranı

EDEK 5 Milletvekilliği% 8.91 oy oranı

EVROKO 3 Milletvekilliği% 5.75 oy oranı

YEŞİLLER 1 Milletvekilliği% 1.95 oy oranı

Gerileyenler

Geçen seçime göre AKEL'in oyları yaklaşık %3.5 gerileyerek 2 milletvekili daha az çıkarırken, %4 oranında oy kaybeden DİSİ 1 milletvekilliği kaybetti.

Yükselenler

Tassos Papadopollos'un partisi DİKO, oy oranını %14.84'ten 17.97'ye çıkarttı

ve milletvekili sayısını 2'ye yükseltti. Seçimin bir diğer yükselen partisi ise oy oranını %8.91'e çıkartan EDEK oldu ve 1 milletvekilliği daha kazandı.

Güney Kıbrıs meclisinde 56 sandalye bulunuyor. Seçimden önceki AKEL-DİKO-EDEK koalisyonunun devam edip etmeyeceği ise merakla bekleniyor.

Partilerden Açıklamalar

AKEL Genel Sekreteri Dimitris Hristofiyas, seçim sonuçlarını değerlendiren açıklamasında AKEL'in bu seçimlerde küçük bir düşüş yaşamasına rağmen yine de birinci parti çıktığını, Kıbrıs'a iki bölge, iki toplumlu federatif bir çözüm bulmak için çabalarının süreceğini kaydetti.

DİSİ Başkanı Nikos Anastasiadis de yapıcı bir muhalefete Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için mücadele vereceklerini, adanın yeniden

birleştirilmesini istediklerini söyledi.

Seçimden kazançlı çıkan partilerden DİKO'nun Başkanı Tassos Papadopollos ise hükümetin programının artık daha güçlü olacağını, hedeflerinin Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve çalışabilir bir çözüm bulunması olduğunu belirtti.

DİKO'dan yapılan açıklamada da Papadopollos ve DİKO'nun Kıbrıs sorununda sürdürdüğü politikanın seçmen tarafından ödüllendirildiği vurgulandı.

Annan Planı döneminde "Evet" kampanyası yürüten ve az farkla meclise girme imkanını kaçıran EDİ Başkanı Mihalis Papapetru ise, seçim sonuçlarından dolayı EDİ'nin Haziran ayındaki olağanüstü kongresinde istifa edeceğini açıkladı. Bu seçimlerde EDİ'den Kıbrıslı Türk Neşe Yaşın da milletvekili adayı olmuştur.

17 Mayıs Dünya
Telekomünikasyon
Gününü

17 Mayıs dünya Telekomünikasyon (İletişim) gününü ülkemizdeki telefon çalışanları da sendikaları TEL-SEN organizasyonunda kendi sendika binalarında ve diğer konuk sendikalar ve TEL-SEN üyelerinin katılımı ile kutlandı.

Uzun eylem süreçlerinden sonra eylemlerin de hakları olduğunun bilinci ve olgunluğu içerisinde geçen etkinlikte dünyada iletişimin geldiği nokta ve insanlık için ne kadar gerek olduğu vurgulandı.

Bizlerde KSG ailesi olarak tüm telefon çalışanlarının bu özel günlerini kutlar ve çalışma hayatlarında başarılar dileriz.



BİN YENİ TABELA

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin "Lefkoşa'yı Avrupai hale getirmek" kapsamında yürüttüğü çalışmalara bir yenisi eklendi.

Her gün trafik kazalarının olduğu, birçok insanın bu

kazalarda yaşamını yitirdiği ülkemizde, trafik kazalarını engelleme adına Lefkoşa'ya bin adet yeni ve modern trafik levhaları dikilecek.

Fosforlu maddelerin kullanılacağı levhalar sayesinde, sürücülerin bundan sonra daha dikkatli olacakları ve trafik güvenliğinin yükseleceği de yapılan yorumlar arasında.

3 ayda tamamlanacak olan fosforlu levhalar için 265,295 YTL ödenecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Lefkoşa Belediye Başkanı Kutlay Erk ise, yolların alt ve üst yapılarının Avrupa standartlarına çıkartılması için çalışmalar yürüttüklerini ve bu tür uygulamalar ile yolların artık çok daha güvenli hale geleceğini savundu.

Trafik kazalarını önlemenin yolunu bu sefer de fosforlu tabelalar koymakta bulanlar, bu tabelaların da aşırı süratli, alkollü ya da dikkatsiz sürücülerin çarptığı ve harap ettiği demir yığınları haline gelmesi durumunda acaba başka nasıl çözüm türleri keşfedecekler?

Her eve aşağı yukarı bir kaç araba düşen,

Yollara uygun olmayan aşırı süratli arabaların peynir ekmek gibi kapıştırdığı,

Küçük Lefkoşa'da bile trafik sıkışıklığı probleminin yaşandığı bir ülkede, araba tüccarları ile petrol tekellerinin çıkarlarını zedelemeyen,

Yani onların egemenliklerine son verip, defalarca tekrarladığımız ve tekrarlamaktan da bıkmayacağımız sağlıklı, ucuz ve güvenilir toplu taşıma sistemine geçilmediği sürece, trafik kazalarını önlemek imkansızdır.

Bu sorunu ne dikkatsizlikle, ne alkolle, ne de altyapının bozuk olmasıyla izah edebilirsiniz.

265 bin YTL'lik fosforlu tabelalar, bundan kısa bir zaman önce dikilen robot polislerin derde derman olmadığı gibi yine çözüm getiremeyecek, olan halkın 265 bin YTL'sine olacaktır.

Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



**Vergimizi Ödüyorum,
Yine de 780 YTL
Asgari Ücretle
Çalışmaya Mahkum
Ediliyoruz!**

İşçiden Mektup

Derviş BİLGE

Aniden bir telefon geldi...

Patronun cebine biraz harçlık koyup (benim aylığım) işten eve gelmişim, daha duş almaya fırsat bulamadan gelen telefonla birlikte evden apar topar çıktım...

Telefonda annem babamın fenalaştığını, acele gitmemi ve babamı hastahaneye götürmemi istiyordu, başka bir köyde yaşadıkları için hemen kardeşimin arabasını alıp köye gittim, babamı alıp Mağusa'ya devlet hastahanesine acil servise götürdüm...

Hastahaneye girdik ve bir masa kurulmuş girişe polis kulübesinin yanına, masada 2-3 kişi oturuyordu. Bir tanesi "nereye?" dedi. Annemin "içeri" cevabına karşı ordaki görevli "10 ytl giriş vereceksiniz" dedi. Babam o hasta hali ile "neden" deyince görevli toparladı kendini ve "bağış topluyor, o yüzden" dedi. Babam "ben dar gelirliyim aylığım 600 ytl ve bununla aile geçindiriyorum veremem" dedi. Görevli yine "10 ytl vermeniz gerekir" deyince benim sinirim boşaldı...

"Ne diyorsun sen, sana deniyor ki dar gelirliyim geçimim benim 600 ytl'ye bağlı, devlet hastahanesine geliyoruz o kadar benzin yakılıyor bir de 10 ytl mi istiyorsunuz? Parası yoksa ne olacak, kapıda ölsün mü?" dedim... Görevli hiç istifini bozmadan "benim sorunum değil. 10 ytl vermeniz gerekiyor sonra tedavi olabilirsiniz" deyince görevliyi dövmek için kendimi zor tuttum ve cebimden 10 ytl'i çıkardım ve o sinirle görevlinin yüzüne fırlattım. Sonra da babamı içeri tedaviye götürdüm. Acilde babam tedavi olurken biz giriş kapısında bekliyorduk, o bağış adı altında insanlardan toplanan paralara arada geçen konuşmalara şahit oldum ve yine şu yaşadığımız sistemin ne kadar çürümüş, ne kadar insanlıktan çıkmış bir düzen olduğunu, çirkefleştğini farkettim... Hastahaneye gelenlerle görevli arasında geçen bir kaç konuşmayı aktarmak istiyorum ve gerisini okuyucunun düşüncesine bırakıyorum; anlamak istediğini anlayabilir at gözlüklerini çıkarmışsa eğer...

İki işçi arkadaş girdi içeri, görevli yine n'ereye" dedi zaptiye memuru gibi. Cevap bizimkine benziyordu "içeri"... İnsanlar hastahaneye acil servise niye gelir gezme dolaşma veya ne bileyim hasret giderme, iadeyi ziyaret için gibi nedenlerle gelmez benim bildiğim, bir şikayeti vardır ve acildir muayene olması gerektiği için gelmiştir.

İşçilerden biri

"yanımda para yok".

Görevli "neyin var".

İşçi "karnım feci ağrıyor, başım dönüyor" dedi.

Görevli "iyi o zaman git 10 ytl bul, sonra gel" dedi.. İşçiler gitti.

Babamın tedavisi kan tahlillerini bekledikleri için uzun sürdü, 45 dakika falan. Sonra işçiler gene geldi ve sinirle görevliye "al 10 ytl'lik insan" deyip içeri girdi ve muayene olmaya hak kazandı...

Masada geçen konuşmalar.

"Bugün 300 ytl'yi kaldırırız, işler iyi, yövmiye çıktı, eyiyik bugün"...

Konuşmalar bu şekilde sürerken artık ben sinirden kudurmuştum...

Hastahaneye ve acil servise kimler gider? Dar gelirli; işçiler, emekçiler gider. Zenginler ve iki

memurlu aileler hastahane yerine özel doktoru tercih eder. Yani sağlıkta herkes kesesine göre muayene olur ve işlem görür. Hastahanedeki böyle bir uygulama nedeni şu: yeni hastahane yapılacakmış Mağusa'ya ve o yüzden bakanlığın emri imiş zorunlu bağış toplanması. Bu bağış değil ki resmen haraçtır.. Mafyalar vardır haraç ister vermezsen ya dayak yersin ya vurulursun ya da işini yapamazsın. Aynen hastahane de böyle. Paran varsa muayene olursun yoksa kapıda inle geber kimsenin umuru dahi değildir. Muayene olamazsın çünkü sağlık bakanlığının kesin talimatı var haraç toplanacak...

Yukarda da demişim ya hastahaneye işçiler emekçiler ve dar gelirli gider diye, ki zaten işçiler emekçiler de dar gelirlidir.. Hastahane yapımında toplanan haraçla birlikte şu sistemdeki herşey gibi bu da işçilerin, emekçilerin omuzlarına yüklendi. Okul mu yapılacak haraç topla emekçilerden, devletin kasasında açık mı var vergileri artır. Vergi artırma yöntemi yoksa yeni yasa çıkar yine vergi adı altında haraç topla, yine bütün ağır yükü işçilere, emekçilere yükle. Peki maddi durumu iyi olanlar ve zenginler, patronlar? Onlar hastahane kullanmadığı için ve devletin özel izinleriyle vergilerini hep kaçırarak, vermedikleri için bu yapılan tüm işlerde hiç bir katkıları olmuyor. Hiç bir zorunlu bağışı, haracı da vermiyorlar. Onlar doktorları ayaklarına evlerine çağırıyorlar...

Kısa bir süre sonrada ne olacak biliyormusunuz?

Hastahanelerde hizmetin kaliteli olmadığı, devlet bütçesinde sürekli açıklar çıktığı ve benzeri ne kadar yalan dolan varsa arka arkaya sıralanacak ve hastahanelerin özelleştirilmesi gerektiği vurgulanacak ve hastahaneler tüm varlığı ile bir zengin emrine verilecek ve işçiler, emekçiler bugün kan ağlarken yarı açken kısa süre sonra sağlık nedenlerinden bugün Afrika'da ölen insanlar gibi açlıktan ve sağlık yoksunluğundan ölmeye başlayacak...

Bunun teorisi de hazır; parası olan yaşar, sağlığı yerinde olur. Parası olmayansa inleye inleye ölür... Parası olanlar ve olacak olanlar bellidir; sermaye sınıfı...

Parası olmayacak ve hep sistem gereği yarı aç yarı tok olacak olan da bellidir; işçiler emekçiler...

Sistem şimdiden başladı çalışmalarına, tek güvenlik yasası ile işçilerimizi, emekçilerimizi mezarda emekli yapmaya ve hastahanelerin dar gelirli için kullanımına son vermeye. Tek güvenlik yasası biz işçilere, emekçilere ağırlaştırılmış bir yaşam sunuyor. Tüm bunlara karşı sesimizi çıkarmazsak eğer, bugün yaşadıklarımızın en ağırını yaşayacağız. Yarınlarda beylerin her istediğini yapmalarına engel olmak yine bizim elimizde...

İŞÇİLER, EMEKÇİLER, YOKSULLAR SESİMİZE SES KATIN!

TEK GÜNELİK YASASINI GEÇİRMELERİNE İZİN VERMEYELİM...

Kıvılcım

İŞÇİNİN GÜCÜ

Türkiye'deki Serna Seral işçisi, 347 gün süren grevin ardından toplu iş sözleşmesi imzalayarak greve son verdi.

Dile kolay, tam 347 gün...

Sadece biraz daha insanî bir yaşam sürmek, maaşlarına zam elde etmek, daha önce işten çıkartılan arkadaşlarının işe geri dönmesi için 347 gün direnen Serna Seral işçisi, bu direnişten zaferle çıkmasını bildi.

Greve 71 kişi başlayan işçiler, "tam kadro", firesiz 71 kişiyle mücadeleyi kazandılar.

Grevi kırmak isteyenlerin provokasyonları, tehditleri bu sefer sökmeydi!

Neredeyse bir yıllık bir zaman, grev çadırında geçti.

İşçiler birbirlerine kenetlendiler, birliklerini kimsenin dağıtmasına izin vermediler!

İşçiler kendi iktidarını kurmadan bu tür kazanımların garantisi yoktur ancak böylesi grevlerin, işçi direnişlerinin işçilerin sınıfsal bilincine ve örgütlenmesine kattığı çok şey vardır.

İşçi sınıfının güçsüzlüğünden, mücadele verilmesinin gereksizliğinden dem vuranlar için Serna Seral işçisinin başarısı önemli bir örnektir.

Kör gözler, 1947'deki, 4 ay 4 gün süren Lefke Maden Grevi'ni göremezler.

Yalancılar ve sahtekârlar, dünyanın dört bir yanındaki işçi grevlerini gizlemek için birbirleriyle yarışır.

Ada solcusu, AB'nin nasıl mutluluk, refah dolu olduğunu söyler durur da, Avrupa işçilerinin fabrikalarının kapatılmasına, birçok sosyal ve ekonomik haklarına pervasızca saldırılara karşı yaptıkları kitlesel gösterileri ve grevleri sanki hiç yaşanmamış, hiç olmamış ve olmuyormuş ve de olmayacaktı gibi yansıtırlar.

Onların gözlerinde öyle bir perde vardır ki, işçinin mücadelesi, grevleri, direnişleri o perdede delip de gözlerine bir türlü ulaşamaz.

Onlar için varsa yoksa uluslararası hukuk dedikleri uluslararası

barbarlık,

Onlar için varsa yoksa demokrasi dedikleri patronların sömürme, katletme, dilediğini yapma özgürlüğü olan patron diktası,

Onlar için varsa yoksa işçiler ile patronların uzlaşabildiği, kapitalizmin aslında çok da nefret edilecek bir sistem olmadığı, bilakis, kapitalist koşullarda "günümüzü gün edebileceğimiz" propagandasıdır.

Çünkü bu solcular, tüm dünyanın kendileri nasıl yaşıyorsa o şekilde yaşadıklarını sanırlar.

Öyle bir ihanet batağına düşmüşlerdir ki, memlekette işçi sınıfının olmadığı "teorisyenliklerine" kadar ipin ucunu sosyalizm adına kaçırmışlar.

Onlar atölyelerde, fabrikalarda, inşaatlarda, hizmet sektöründe çalışan işçileri, kendileri gibi tüccar sanırlar.

347 gün süren Serna Seral işçisinin mücadelesi, hem "yaka paça saldırmak" zorunda kaldığımız ada solcusuna iyi bir tokat olmuştur,

Hem de işçilerin birleşip, örgütlenip mücadele ettiklerinde neleri başarabildiklerini göstermesi açısından eğitici bir örnek...

Dünyanın her yerindeki işçiler üç aşağı beş yukarı aynı derterden muzdariptir.

Dünyanın bir yerindeki grev, diğer ülke işçileri için önemli dersler vermektedir.

347 gün boyunca, yaz-kış direnmek ve en sonunda taleplerini elde etme başarısını sağlamak, Kıbrıs işçi sınıfı için de kararlı, birlik olunarak verilen mücadelenin boşa gitmeyeceğini göstermiştir.

Nasıl Lefke, Menar grevleri, işçilerin ellerinde iş aletleriyle Ledra Barikatı'nı yıkıp geçmeleri eğitici ve öğretici olduysa, bu başarı da öyledir.

KSG'nin bir önceki sayısını (manşetini) hatırlayalım ve yüzyıllardır süren işçi mücadelelerinden öğrenelim, dünya işçi sınıfıyla bağlarımızı güçlendirelim.

"Çözüm Birlik Olmak"!!!

EKİM MERKEZİ'NDEN ETKİNLİK



E.K.I.M Kültür Sanat Üretim Merkezi, 21 Mayıs tarihinde EKİM lokalinde düzenlediği yemekli eğlence ile üye ve taraftarlarıyla buluşma imkanı buldu.

Yiyecek ve içecek servisinin yapıldığı etkinlik, açılış konuşmasıyla başladı.

Konuşmayı yapan Yusuf Alkım özetle EKİM'in iki senedir bina sorunu yaşadığını, en sonunda şu anki binayı bularak burada faaliyetlerine başlamak imkanı bulunduğunu belirterek, etkinliğe katılanların da destek ve dayanışmasıyla EKİM'in daha güzel işlere imza atacağını, hali hazırda dans,



müzik, tiyatro, satranç gibi kol faaliyetlerinin başladığını/başlamakta olduğunu söyledi ve ilgili, duyarlı, ilerici çevrelerden destek istedi.

Konuşmanın ardından, EKİM Dans Grubu bir Latin dansı gösterimi sergiledi.

Yolun kısa bir süreliğine trafiğe

kapatılmasıyla yapılan Latin dansı gösterisi oldukça ilgi topladı ve beğeniyle karşılandı.

Dans gösterisinin ardından sahne alan EKİM müzik grubu söylediği devrimci marşlar ve türkülerle geceye renk kattı.

Gece 23:00 sularında sona erdi.



Soru

Ara seçimlerde CTP veya BDH iki milletvekili daha çıkartsa, koalisyona giderler mi?

Polemik

Afrika yazarı Ali Osman yoldaşın arabasına konan dinamit, aslında basın özgürlüğüne ve demokrasiye konmuştur!

Üniversite Günlüğü

Üniversite öğrencisinin çalışmasına izin verilmemesi öğrencileri sefalete mahkum etmektedir!

SİNİR KÜPÜ

⚡ Oya Talat izolasyonlardan kurtulmak için lobi faaliyeti öneriyor.

Benden de bir öneri; lobi yetmezse fobi faaliyetine başlayın.

Uluslararası emperyalizme gidin ve bizi tanımazsanız bağıra çağıra kapınızda ağlarız, üstümüzü başımızı yırtarız, rezil olursunuz deyin!

Adamların gözünde bir "salya sümük fobisi" yaratın ki artık dediklerinizi yapsınlar, lastik top gibi oynamasınlar sizinle!

⚡ Belediye Başkan adaylarının maşallahı var.

Hepsi şehirleri pırıl pırıl edeceklerini söylüyor.

Yahu işçiler ve emekçilerin kent yönetimine doğrudan katılmasını savunan,

Park-bahçe yapmaktan ziyade işçilerin yaşamlarını

düzeltecek ve iktidar mücadelesinde bir mevzi kuracak aday yok mu ey ahali?

Sizler park-bahçe dolduruyorsunuz her yeri,

Evsiz işçiler parkta yatıyor,

Bu da oluyor park sosyal tesisleri!

⚡ Annan Planı kabul edilsin diye BM ve UNOPS 508 bin dolar harcamış.

Kim aldıysa bu paraları geri versin kardeşim!

⚡ Castro'nun doktoru, Fidel'in 140'ına kadar yaşayacağını söylüyor.

Fidel 80 yaşında. 60 senesi var, umarım sosyalizmi afra değil, fiiliyatta kurar(lar)!

Uzun, bol ve de bilimsel ömürler kumandan Castro.

⚡ DP'nin belediye başkan adayı Cemal



Biyi'nin seçim reklamları çok komik.

Kafaya inşaat kaskını geçirmiş, yapacağını iddia ettiği maket tesislerin önünde poz veriyor.

Sanki çamur yoğuracak, demir kesecek muhterem!

Bari üstündeki katkravatı çıkaraydın akıllım!

⚡ Gazetemizin konuk yazarlarından Diren Yağmur arkadaş, yazılarını yeniden bekliyoruz.

Özletme kendini... Selamlar, sevgiler...

MİNİ MÂNİ

Belediye seçimleri kapıda görüldü, Halkın talepleri yine yerlerde sürüldü, Dertli Nizami der ki yeter bu kadar sömürü, Bir el atın başkanlar, B.. götürüyor bizim evin önünü!!!



Kötü şair Nizami

"ZENGİNLER VE YOKSULLAR SÖMÜRENLER VE SÖMÜRÜLENLER, TÜM HAKLARA SAHİP OLANLAR VE HİÇBİR HAKKŞ OLMAYANLAR, BUNLAR ARASINDAKİ ÇETİN BİR SINIF MÜCADELESİ: İŞTE KÖLELİĞE DAYALI TOPLUM DÜZENİNİN TABLOSU BUDUR."

SAYFA: 36
YAZAR: J. STALİN
KİTAP: DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERYALİZM
YAYINEVİ: İTER YAYINLARI

Sovyet Ekonomistleriyle Beş Görüşme 1942-1952

Bölüm: 15

24 NİSAN 1950 TARİHLİ TARTIŞMANIN TUTANAKLARI

(Saat: 23.30)

Geçen Sayıdan Devam...

Marx'ın Kapital'ini ve Lenin'in Kapitalizmin Gelişmesi kitabını alın ve onları çalışmanıza rehber olarak kullanın. Kitap hazır olduğunda onu kamuoyunun yargısına sunacağız.

Bi başka gözlem. Kitap taslağında kapitalizm sadece sanayi sektöründe inceleniyor. Ekonomiyi bir bütün olarak ele almak gerekir. Kapital'de Marx da esas olarak sanayiye ele alıyor; ama onun amacı farklıydı. Kapitalizmi ve onun kötülüklerini teşhir etmesi gerekiyordu. Marx bir bütün olarak ekonominin önemini anlıyordu. Quesnay'ın Tableau Economique'ine (Ekonomik Tablo) verdiği önem bunu gösterir.

Toprak rantı ile ilgili bölümde ise sadece tarımın sorunlarını açıklamakla kendimizi sınırlamayalım. Kapitalizmi teşhir etmekle kalmadık, onu yıktık ve şimdi iktidardayız. Ulusal ekonomi açısından tarımın payını ve önemini biliyoruz. Marx'ta olduğu gibi bizim programımızda da tarıma yeterli dikkat gösterilmiyor. Bu düzeltilmelidir. Ekonomi yasalarını bütünlükleri içinde incelemeliyiz. Tarım ilişkilerini kapitalizmde ve sosyalizmde ihmal etmemeliyiz.

(L.A. Leontyev, K.V. Ostrovityanov, D.T. Shepilov ve P.F. Yudin'in notlarına göre düzenlenmiştir.)

NOT: L.M. Gatovsky, I.I. Kuzminov, I.D. Lapyev, L.A. Leontyev, K.V. Ostrovityanov, V.I. Pereslegin, A.I. Pashkov, D.T. Shepilov ve P.F. Yudin'in notlarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca Atlas, Arakelyan, Bolgov, Vasileva, Gusakov, Kozlov, Lyubimov ve Rubinstein'in notları da dikkate alınmıştır.

Park a

Ziya Çelik

DALGALANDIM DA DURULDUM

Bu döviz, serbest piyasa, borsa ne acayip bir şey...

Televizyonlardan görmüşsünüzdür; ellerinde 8-10 tane cep telefonu olan,

Briyantınli saçlarıyla oradan oraya koştuuran,

"X çimento al abi", "Y don firmasına yatırım yap", "Z işletmesinden hisse al usta" deyip duran adamlar vardır...

Borsanın açılışı ise Çin imparatorunun tahta çıkış töreni gibidir.

Ben kadar bir gong vardır burada.

Adamların işi gücü yok, ciddi bir "müessese" olan borsaya üşenmemişler Japon çanı getirmişler diye düşünmüşümdür hep.

Birkaç büyük sermayedar ya da devlet adamı gongun başına geçerler, saunadan yeni çıkmış şişman adam mutluluğuyla gonga vururlar, borsayı açarlar.

Basın da, Allah'ın adı çanına vuruş görüntülerini manşete taşır;

"Gonga süper vuruş", "X işadamı gonga öyle bir vurdu ki, yani o kadar olur" diye haberler yapar.

Halbuki adamların gonga her vuruşları, işçi ve emekçilerin beline indirilmiş kızılık sopasından başka birşey değildir.

Gonga her vuruş, işçi ve emekçilerin ücretlerinin "görünmez bir el" tarafından bir günde ya da gecede yarı yarıya düşürülmesi, patronların cebine giren paranın katlanmasıdır!

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan büyük devalüasyon da, kapitalist sistemin ince ayarından başka birşey değildir.

Ne yani, zamanın Cumhurbaşkanı Necdet Sezer, Hüsam Özkan'ın kafasına anayasayı fırlatmasaydı, devalüasyon olmayacak mıydı?

Anayasal devalüasyon muydu yaşananlar?!

Saflığın alemi yok!

Maaşların YTL, kiralarda İngiliz Sterlini, okul paralarının Euro olduğu emperyalizmin işgali altındaki bir memleket, Türkiye'deki zorunlu krizlerden elbet etkilenir.

TC, parasından sıfırları atınca, burjuva ekonomistleri "para değerlendi" diye sevinçten yerlerinde sekmeye başlamışlardı.

Eh, kolay değil bir kağıt üzerinde bir kilo sıfırın olması...

Attılar da ne oldu?

Finans tekelleri TC'ye şöyle bir şaplak attı, paranın "değeri" yine düştü.

Düştü de ne oldu?

Dolar, Euro, Sterlin değerleniverdi...

Döviz şöyle bir dalgalanıverdi...

Hint okyanusu mübarek...

Dalgalanıyor da dalgalanıyor.

O dalgalandı ev kirası, taksidi, okul parası vs. de dalgalanıveriyor.

Olan yine bize oluyor.

Patronun bir sorunu yok!

Biz bu sistemde yaşadığımız sürece daha ne dalgalanmalar, ne "Tsunamiler" gelecek başımıza...

Şarkı ne de güzel söylemiş; "Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum" diye...

Dalgalanan döviz olunca,

Durulan biz oluyoruz!

MAĞUSA ÇOCUK FESTİVALİ BAŞLADI

1992 yılından beri düzenlenen Mağusa Çocuk Festivali, 22 Mayıs Pazartesi günü başladı.

Festivali Mağusa Belediyesi ile MKD Çocuk Kulübü düzenliyor.

Festival kapsamında yapılacak etkinlikler ise, uçurtma şenliği, resim ve mektup sergisi, çeşitli kültür-sanat aktiviteleri ve seminerler düzenlenecek.

Festival 1 Haziran'da sona erecek.

Festivalle ilgili bir açıklama yapan Mağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, bu festivalin çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkartmaları için bir vesile olacağını ve çocukların geleceğimizin teminatları olduğunu belirtti.

Her geçen gün ağırlaşan ekonomik koşullar altında yaşamak zorunda bırakılan, Üniversiteyi bitirse bile askerlik ve işsizlik sorunlarından dolayı yurdundan göç etmek zorunda bırakılan,

Uyuşturucu, fuhuş, alkol ve yoz hayat üçgenine mahkum edilmiş olan bir nesil, geleceği nasıl temin edecektir?

Uyuşturucu kullanma yaşının 12'ye düştüğü bir ülkede, toplumsal ve ekonomik anlamda devasa ve köklü bir değişiklik olmaksızın, çocuklara uçurtma uçurtturarak, resim çizdirerek onların geleceği nasıl garanti altına alınabilir? Bilimsel ve demokratik

olmayan bir eğitim sisteminde, ezbere alıştırılarak, sorgulamamayı öğretmek "eğitilen" bir nesil, bu tür etkinliklerle mi geleceğini kuracak ve ülkenin geleceğini kurmasında mihenk taşı görevi görecek?

Senede birkaç gün için çocukları hatırlamak, onların eline boya kalemi verip de resimlerine ödülleri vermekle, çocuklarımızın geleceği nasıl sağlam temellere oturtulabilir?

Resim yeteneği olan çocuklar keşfedildiğinde, bu çocuklarımız geleceğini resim sanatı üzerine kurmaya karar verseler, açlık ve işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalmayacaklar mı?

Bugün hangi çocuk, çocukluk hayallerinin peşinden gidip dilediği mesleği seçip yapabilmektedir?

Sokak ortasında mendil satan, tartıcılık yapan yalınayak çocukları görmeden uçurtma festivali düzenlemek,

Evde oturmaktan canı sıkılmış paralı "hanımefendilerin" ceplerindeki paranın birazını çocuk derneklerine bağışlamaları mı kurtaracak geleceğimizi ve geleceğimizin teminatlarını?

Bu tür etkinlikler, ancak insanların özgürce ve sömürüden kurtulmuş bir sistem için mücadele vermelerine araç olarak kullanıldıklarında işe yarayabilir!

Sivil toplumculuğun bu kadarına da pes!



KSG Bulmaca

SOLDAN SAĞA

1. Utanma duygusu, Ar.
4. Dilenci çanağı.
7. Üstübeç sabun ve alkım karışımı askeri temizlik malzemesi.
9. İleri gelen.
10. Hoş koku.
12. Resmi bir görevlinin terfi edildiğini gösteren yazı.
15. İkel benlik
18. Gece, Şeb, Ley, Leyl.

20. Sürekli olarak, Durmaksızın.
22. Kumluk yer, Kumsal, Kumul.
24. Çivit anlamında eski sözcük.
25. Doğal ortamdaki faydalanmak veya spor amacıyla yapılmış tesis.
28. Pay, Hisse, Ülek, Behre, Şehim.
29. Bakı, İrim, Elima, Pabyans, Cefr.

30. Balçık.
31. Hristiyanlarda, gelinin damada verdiği para ya da mal.
35. Gerçek, Doğru.
36. Dudak.
38. Araştırma.
39. Önemiz ve ufak hata, Küçük yanlışlık.
41. Dalan. "
43. Matem yeri.
46. Kayınbirader.
48. Yalaka.

yüksekliği, İrtifa.

27. Tazlı, Seri, Hızlı.
32. Bir solukta çıkarılan ses ya da ses birliği.
33. Uyuşuk, Pinti.
34. Adın durum eklerinden biri.
36. Hor gören, Aşağılayan.
37. Acı.
40. Durmadan, Aralıksız.
42. Antalya yöresindeki

- tahtadan yapılmış deniz kıyısı kulübesi. / En küçük izci topluluğu.
44. Batı Samileri'nin en önemli totemi
45. Cüzi-Mahdut-Nebze-Zerre.
46. Araba okunun eksenini.
47. İşaret, İm, Emare. Sim, Araz, Nişan, Bel, İsr

Geçen Haftanın Çözümü



YUKARIDAN AŞAĞIYA

2. Bakış, Nazar.
3. Çok eski bir tarihi anlatırken kullanılan sözcük
4. Top yuvası.
5. Bant.
6. Bahçelerde çiçek dikmeye ayrılmış yer.

8. Kıl, Mu., Muy, Rış, Veber.
9. Nefha.
11. Samia.
13. Hokkabazlık, El çabukluğu.
14. Pakt, Muahede, Akit, Antant, Misak.
16. Eski tabiat bilginleri inancına

- göre, ejderhann başında bulunan değerli taş.
17. Nül, Boş, Sıfır.
19. Söyleme
21. Görevden çıkarma
22. Mütebaki.
23. Kıl, Tüy
26. Bir yerin deniz seviyesine olan

Görüş

Ali Yalçınay

Enteresan Şeyler...

Merhaba dostlarım...
Son günlerde basında ilginç haberler çıkmakta..
Örneğin Rus turizmcilerin KKTC'ye büyük ilgi gösterdiği...
Sizce nedendir bu büyük ilgi?
Rus Burjuvaları SSCB sonrası istedikleri gibi at oynatıyorlar Rusya'da..
Şimdilerde de sıra KKTC'ye mi geldi?
Bu ülkede Rus Turizm şirketlerinin ve burjuvalarının işi ne gücü ne?
Öbür taraftan AB Yeşiller'i karar çıkartıp yaz sonrası toplantılarını KKTC'de yapacaklarına dair haber gönderiyorlar..
Getirsinler Yeşilleri...
Morları, Siyahları, Lacivertleri ve Zambak çiçeklilerini getirsinler...
Rus burjuvaları ile beraber gelsinler...
ABD'nin, Türkiye'nin ve BM'nin kodamanlarını da getirsinler...
"Kıbrıs sorununa çözüm bulma gayreti içindeki

büyük yeşiller!!!"

Amaç ne sizce? Rus Turizm şirketleri, AB yeşilleri, BM'nin, Türkiye'nin büyük iş adamlarının bu ülkeyi ziyaret amacı ne?

Hedef ne?

"Barış içinde yaşayan Kıbrıs mı?" yoksa "barış, barış diye diye ikiye bölünmüşlüğü kalıcılaştırılması adına üstü kapalı KKTC'yi tanıtmaya politikaları mı?

Talat'ın geçen gün TRT1'de yaptığı ilginç açıklama gazetelerden yayınlandı...

"KKTC'yi tanıtmaya politikaları boş politikalar" gibilerden birşeyler söylüyor Talat...

E güzel doğru da yani o zaman Talat Efendi, senin Tayyip ile, AB Patronları, ABD'nin BM'nin büyük genel sekreterleri ile işin ne?

Samimiyet!!

Barış isteyen büyük Devlet adamı cumhurbaşkanı Talat !

Hani bir şarkı var ya, "sen neymişsin be abi?" diye bir şarkı MFÖ'nün...

İşte böyle bişey...

"KKTC'yi tanıtmaya politikaları boş politikalar" ama KKTC'mi tanıtmak için ta AB'lere, ABD'lere, BM'lere gider yalvarırım, sırf izaloasyonlar ve KKTC tanınısın!"

İşte Talat'ın gerçek yüzü bu...

İşte AB Yeşilleri'nin, Rus Turizm'cilerinin, geçen aylarda gelen ABD heyetinin hedefi bu...

Hedefe doğru hızla koşuyorlar...

Ta ki hedeflerine ulaşacaklar ya işte o zaman bir yerlerine kına yakacaklar...

Bu arada güneyde AKEL de seçimleri en önde götürerek hükümeti garantiledi...

En azından gerici bir örgütün almaması açısından iyi ve güzel birşey ama AKEL'in durumu da malum...

Emperyalizme duyulan hayranlık AKEL içinde devam ediyor...

Kongre'lerde "Kıbrıs'ta Barış Engellenemez, Yaşasın Barış" sloganları...

Ada çapında barış düşmanı, emek düşmanı, burjuvalara gelince da halk değimi ile "bissi kedi!"..

İşte bu kadar...

Olayın özeti bu...

Var mı artırın?

Sürecin ne getireceğini az çok kestiriyorum...

Altın bir söz vardır ey dostlar: "Birlikten kuvvet doğar!"

Bize gereken birlik, emekçilerin, halkın, demokrasi savaşılarının birliğinden başka birşey değildir...

Bunu başardığımız gün ise barış güvercinleri adamız üzerinden uçmaya başlayacak demektir...

İşin özeti bu sevgili dostlarım...

Barış ve sevgi dolu günleri görmek dileğiyle...

Fazıl Önder Anıldı

1958 yılında 1 Mayıs İşçi Bayramını Kıbrıslı Türk ve Rum işçilerin ortaklaşa bir kutlamasının ardından paniğe kapılan Emperyalistler ve onların uşağı terör örgütleri Kıbrıs Türk ve Rum toplumunda "solcu avına" çıktılar. Dönemin ilericilerinden ve sendikacılarından olan, ayrıca İnkılâpçı gazetesinin sahibi olan Fazıl Önder de bu terör dalgasında katledilenlerden sadece birisiydi.

Fazıl Önder 24 Mayıs 1958 günü sabah saatlerinde dükyanında çalışırken, TMT tetikçileri tarafından kurşunlanan, yediği kurşunlara rağmen eli silahlı canilerin üstüne yürüyüp peşlerine düşen ve arkasından başka bir tetikçi tarafından hançerlenerek katledildi.

25 Mayıs Perşembe akşamı Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi, Birleşik Kıbrıs Partisi Gençlik Kolları, Toplumcu Kurtuluş Partisi Gençlik Kolları, Yeni Kıbrıs Partisi Gençlik ve Baraka Kültür Merkezi, Fazıl Önder anısına ortaklaşa bir anma etkinliği organize ettiler.

Eylem akşam saat sekizde Sarayönü Meydanında toplanıp, Fazıl Önder'in katledildiği yere bir yürüyüşle başladı. Yürüyüş boyunca çeşitli sloganlar atan eylemciler, faşizme karşı birliktelik ve mücadele mesajları verdiler. Fazıl Önder'in öldürüldüğü sokakta mum yakıp, karanfil bırakan eylemciler daha sonra ortaklaşa bir bildiri okudular. Eylem boyunca sık sık sloganlar atılırken, bildirinin okunmasından sonra "Yiğidim Aslanım" şarkısı hep bir ağızdan söylendi ve eylem sona erdi.

Eylem sonrasında ise, eyleme

katılan bazı Türkiye kökenli işçiler Polis tarafından soruşturmaya alındı ve eyleme niye katıldıkları konusunda baskıya uğradı.

Gazetemiz yayına hazırlandığı saatlerde Polis'in soruşturması devam etmekteydi. KSG olarak Polis'in bu baskısını kınıyoruz. Ülkemizde sayısı faşist eyleme ve saldırıya katılan sözde öğrencilere el sürülmezken böylece barışçıl bir eyleme katılanlara yapılan bu baskı ülkemizdeki baskıcı düzenin hala devam ettiğinin ve sözde demokratikleşmenin sadece lafta kaldığının bir kanıtıdır.

Eylemde okunan bildiriye aynen yayınıyoruz:

1 Mayıs 1958 ve sonrasında, Kıbrıs; o güne kadar görmediği büyük bir düşmanlığı iliklerine kadar yaşadı. Yeraltı teşkilatı işe öncelikle Türk toplumu içindeki ilericilerden başladı. 1 Mayıs gecesi ilerici ve devrimci insanlarımızın gittiği TEK (Türk Eğitim Kulübü) faşistlerce yakıldı, yıkıldı. Kıbrıs ve tüm dünya için eşitlik, adalet barış ve özgürlük isteyen insanlarımız her yerde tehditler almaya ve sonrasında da göz göre göre kurşunlanmaya başladı. Yaralananlar oldu, öldürülenler oldu, baskılara dayanamayıp yurtdışına gidenler, herşeye rağmen ülkesinde kalıp direnenler oldu. İnsanlık dışı bu eylemler yıllarca bu toplumda tartışılmadı, konuşulamadı. Sendikacı olmak, sendikadan örgütlenmek teşkilat tarafından yasaklandı, örgütlülüğün bahsedilen insanlarımız dışlandı, tutuklandı, kurşunlandı. 25 Mayıs 1958 günü burada kurşunlanan, kendini



kurşunlayan faşistin ardından hamle yaptığı anda arkasından başka bir faşist tarafından hançerlenerek öldürülen Fazıl Önder'in suçu, örgütlülüğü savunmak, Emekçi ve İnkılâpçı gazetelerinde, TEK Kulübünde ve PEO işçi sendikalarında aktif olarak yer almaktı. Fazıl Önder, ABD ve İngiltere'nin maşası olan yeraltı teşkilatları işi kabul edilemez şeyler yapmıştı. Cenazesine yeraltı teşkilatının izni dahilinde ancak iki akrabası katılabilmisti ve şu anda bu iki kişi de öldüğünden mezarının yeri dahi bilinmiyor. Fazıl Önder öldürülmeden önce Ahmet Sadi ve eşi kurşunlanmış ve yaralanmıştı, Fazıl Önder öldürüldükten sonraki gün Berber Ahmet Yahya öldürüldü. O tarihlerden günümüze tam 48 yıl geçti. Bizim bu gün burada, bu ilerici ve devrimci insanlarımızı anmaktaki amacımız bir iç huzur sağlamak değildir. Kıbrıs'taki emekçi yığınlarının Türk olsun Rum olsun birlikte mücadele etmesi için hayatlarını veren eşitlik ve özgürlük hayalleri olan bu insanlarımızı toplumumuzun unutmamasını sağlamak, onları katledenlerin ise hala aramızda olduğunu hatırlatmaktır.

Katledenler Yargılansın!

Kıvılcım Yayıncılık Tarafından Yayınlanan Kitap ve Broşür Listesi: Bu yayınlara ulaşmak isteyen okurlarımız gazetemizin telefonlarından (0392 22 70 680) bizlere ulaşabilirler.

Hamur Kağıda Ciltli Yayınlar:

- Kıbrıs Sorunu. 120 Sayfa. 5 YTL.
- Bilgisayar Çağında İnternet'in Ağında. Nusret Şen. 94 Sayfa. 4 YTL.
- Bir Önceliğin Ne Önemi Var Ki?. Nusret Şen. 78 Sayfa. 4 YTL.

Hamur Kağıda Broşürler:

- Proletaryanın Emperyalizme Karşı Savaşımı ve Milli Mesele I. Kitap. Ahmet B. 153 Sayfa. 4 YTL.
- Proletaryanın Emperyalizme Karşı Savaşımı ve Milli Mesele II. Kitap. Ahmet B. 112 Sayfa. 4 YTL.
- Kısa Derler (Diyalektik, Ekonomik Yasaların Nesnelligi, Teori ve Pratik, Teori-Program-Strateji-Taktik, Devrim Aşamaları, Devrim ve Reform, Milli Mesele, Parti Kavramıyla İlgili Tezler, Parti Yapısıyla İlgili Tezler, Parti İşleyişiyle İlgili Tezler, Partinin Gelişme Süreciyle İlgili Tezler). 25 Sayfa. 3 YTL.
- Rusya'da İşçi Sınıfı Hareketinin Gelişmesi ve Marksist Bir Parti İçin Mücadele (1870-1903). 46 Sayfa. 3 YTL.
- SBKP(B) Tarihi Kısa Ders'in Yayınlanması İle Bağlantılı Olarak Parti Propagandasının Örgütlenmesi Üzerine SBKP(B) M.K. Kararı. 25 Sayfa. 3 YTL.
- Stalin Komünizmdir, Stalin İnsanlıktır. 58 Sayfa. 3 YTL.
- Bir Sovyet Otomatik Fabrikası. A. Erivanski. 86 Sayfa. 4 YTL.
- Annan Planı, Strateji ve Taktik. 13 Sayfa. 2 YTL.
- Kıbrıs Sosyalist Partisi Programı ve Tüzüğü(I. Olağan Kongre'de Onaylanan Değişikliklerle). 43 Sayfa. 3 YTL.
- Kıbrıs Sosyalist Partisi I. Olağan Kongresi Faaliyet Raporu ve Mesajlar. 48 Sayfa. 3 YTL.

Nepal: Cuhuriyet'e Doğru Adımlar

Geçtiğimiz ay uzun yıllar kırlarda köylü isyanlarının yanında şehirlerde de sokak gösterilerinin patlak vermesi ve kitlelerin sürekli artan sayılarla sokakları doldurması karşısında Kral geri adım atmış ve bundan bir yıl önce lavettiği parlamentoyu geri çağırmişti.

Parlamentoyu oluşturan 7 partili ittifak kırlarda köylüleri örgütleyen ve köylü ordusunu oluşturan Maocularla vardıkları 12 maddelik anlaşma çerçevesinde uygulamalara geçti. Laik ve demokratik bir cumhuriyet için adımlarında yalpalama gösteren geçici hükümet ve parlamento sokaklarda kitle hareketinin tekrardan alevlenmesi ile daha radikal kararlar almaya zorlandı.

18 Mayıs günü alınan yeni bir kararlar ordu resmi olarak kraliyet kontrolünden hükümet kontrolüne geçti. Ancak Orduyu oluşturan komutanların kraliyet tabakasından geldiği dikkate alındığında ordunun gerçekte parlamentoya karşı sorumlu

davranacağına kesin gözüyle bakılmıyor.

Ancak geçici hükümet ve parlamento kralın bir dizi haklarını da kırarak onu sembolik bir kurum haline getirdi. Yeni kararlar ile karliyet sahip olduğu mülklerden vergi verecek, ülkenin gelecek başkanını belirlemede hakkı olmayacak ve hükümet kurumları da Nepal Krallığına ait olmayacak. Kral adayı prens Paras'ın köylü katliamları yanında kitlelerin sokak gösterilerini silahla bastımaya giriştiği Nepal halkı tarafından çok iyi biliniyor.

Geçici hükümetin bu uygulamalarını olumlu olarak değerlendiren köylülerin partisi Maocular ise ateşkes kararına sadık olduklarını ilan ederken kraliyetin tamamen kaldırılmasını bir kez daha talep ettiler. Maocular ayrıca kraliyet ordusunun dağıtılmasını ve onun yerine eski ordu ile köylülerin ordusunun birleştirilerek Nepal ordusunun oluşturulmasını da talep ediyorlar.

Diğer yandan Nepal feodal sınıfının hükümette olan siyasi partilerle Maocular arasındaki görüş ayrılıklarından faydalanmaya çalıştıkları ve değiştirilen yasaların hayata geçirilmemesi için gerek Hindistan gerekse de ABD emperyalistleri arasında kulis çalışmalarını artırdıkları bildiriliyor.

Nepal halkı ise hükümet ve Maocuların iç çatışmalarla iktidarı kraliyete geri teslim etme olasılığını dikkate alarak sokak gösterilerinden vaz geçmiyorlar. İktidarı yeni alan partiler kitlelerin bu hareketliliğini dikkate almaya zorlanıyor. Gözlemciler Nepal halkının "politikacılara çok az inançları olduğunu ve yavaş kararlar aldıkları"na inandıklarını belirtiyorlar.

Ülke içinde güç denegeleri yeniden düzenlenirken ABD emperyalistlerinin de yeni hükümete sürekli akıl hocalığı yaptığı gelen haberler arasında... ABD dışişleri bakanlığı sözcüsü Boucher (Kıbrıs'la da ilginçiyordu)



yaptığı açıklamada hükümetin gerillalar teslim olmadan görüşmeye oturmaması gerektiği yönünde telkinlerde bulunuyor.

Nepal Halkı "Janandolan" diye adlandırdıkları halk devrimini göz bebeği gibi koruduğu sürece gerek feodaller gerekse de dış emperyalist güçler hedeflerine ulaşamayacaktır.

Fransa'da Yabancı İşçilere Karşı Yasa

Geçtiğimiz hafta Fransa parlamentosu yabancı işçiler ve vatandaşlık yasasını değiştirmeyi kararlaştırdı. Yeni yasaya göre Fransa'ya AB dışından gelen



yabancı işçilerin belli bir süreden sonra vatandaş olma hakları büyük oranda ortadan kalkıyor.

Fransa'da çalışan yabancı düz işçilerin büyük çoğunluğunun kuzey Afrika'dan geldiği dikkate alındığında bu yasa uzun yıllar Fransa'da yaşayan ve çalışan işçileri ikinci sınıf statüsüne konuyor. Fransız devriminin meşhur burjuva eşitlik ilkesi böylece ayaklar altına alınmış oldu.

Yeni yasa AB dışından gelen yabancı işçilere Fransız hükümeti ile mukavele imzalama zorunluluğu getiriyor. Bu mukavele ile işçilerin ailesini Fransa'ya getirme şansı

hemen hemen ortadan kalkıyor. İkinci olarak yabancı işçiler Fransa'da uzun yıllar çalışıp vergi ve sosyal sigorta katkısı yapsa da işsiz kaldığında

Fransız devletinin sağladığı sosyal haklardan yararlanamayacak. Fransa'da çalışan işçilerin Fransızca öğrenmesi zorunlu kılınacak. Özel yetenek ve mesleği olmayan işçilerin Fransa'da kalma hakları ellerinden alınacak.

Fransa parlamentosunda yasa ile ilgili konuşma yapan İçişleri Bakanı Sarkozy, Batılı ülkelerin göçmen işçi konusunda "seçmeli" davranmaları gerektiğini ve yabancı sayısının azaltılması gerektiğini açıklayarak, amaçlarının aydın kesimleri Fransa'da ucuz çalıştırmaya yönelik olduğunu gizleyemedi.

Bilindiği gibi AB ülkelerinin özellikle de sağlık ve yaşlılara bakım sektöründe personel sıkıntısı yaşandığından hükümetler geri bırakılmış ülkelere doktor, ebe ve hastabakıcı getirerek bu açığı kapatıyor. Bu durumun işçilerin geldiği ülkelerde özellikle de sağlık sektörlerinin daha da kötüleşmeye yol açacağı da gizlenmeye çalışılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Fransa Sosyalist milletvekili Blisko bu yasayı "beyinlerin örgütlü bir yağması" olarak adlandırdı.



Hitler Arşivlerinde Faşizmin Barbarlığı

Almanya hükümeti Hitler arşivlerini uzun yıllar sakladı. Komünizmi yakın gelecekte tehlike olarak görmediğinden mi ne saklı olan bu arşivlerin kapılarını araştırmacılara açtı.

Ve arşivlerden çıkan dosyalar faşizmin insanlık düşmanlığını grafik bir şekilde gözler önüne seriyor.

Örneğin, 20 Nisan 1942'de Hitlerin doğum gününde Hitler'e gönderilen bir "hediye" ciltli bir not defteri... Ve not defterinin kapağında "Totenbuch" yazılı. Yani "Ölüm Kitabı"!

Bu not defterinde Avusturya'da toplama kampı komutanının Hitler'in doğum günü münasebetiyle 300 Sovyet esirini nasıl kurşuna dizdiğini detaylı bir şekilde anlattığını görüyoruz. Sovyet esirlerinin tabanca ile her dakika başı nasıl öldürüldüğü ve her bir Sovyet esirinin kimlik detayları yazılı. Ve bu faşist komutan bu insanlık dışı davranışı ile övünerek not defterini Hitler'e hediye olarak gönderiyor.

Ve daha neler...

Sovyet insanının 50 milyon vatandaşını Nazileri yok etmek için feda ettiği gizlenmeye çalışılıyor. Sovyet hükümetininin 1939'da Nazilerle yaptığı anlaşmayı lanetleyen burjuva emperyalist tarihçiler emperyalist



devletlerin, ve özellikle de İngiliz emperyalistlerinin Hitler faşizmini Sovyetlere saldırma girişimlerini gizlemeye çalışıyorlar. Burjuva tarihçilere göre emperyalist burjuvalar Hitler ile Sosyalist Sovyetler Birliği'ne karşı anlaşma imzalarsa tamamdır. Fakat Sovyetler Birliği'nin emperyalistlerin bu girişimlerini geçici bir süre de olsa bertaraf edip faşizme karşı savaşa hazırlanmada zaman kazanmak için Nazilerle anlaşma imzalamaları kabul görmüyor.

İkinci Dünya Savaşı ile ilgili açıklanmayan bir dizi arşivler gerek İngiliz, gerek Amerikan gerekse de Rus emperyalistleri tarafından hala daha gizli tutuluyor. Tarihi çarpıtmak yerine doğruların herkes tarafından bilinmesinin tek yolu tüm bu arşivlerin herkese açılması ile ancak gerçekleşebilir.

Uluslararası Atina Deklarasyonu Üzerine

Kıbrıs Sosyalist Partisi, bu deklarasyonun içeriği ile hemfikirken, aşağıdaki koşullara dikkat çeker:

1. Emperyalist dünya tarafından işçilere, yoksul köylülere ve ezilen halklara küresel bir saldırı vardır. Çeşitli ulusların ve milliyetlerin ezilen halklarının bu emperyalist saldırıya karşı direnişi farklı biçimler almaktadır. Bu, bazı ülkelerde barışçıl kitle hareketleri ve bazı ülkelerde silahlı mücadele biçimini almaktadır. Yine de, şu veya bu büyük emperyalist güçlere karşı her direniş devrimci direniş olarak nitelendirilemez. Bazı direnişlerin başını gerici örgütlerin ve ideolojilerin çektiğini görüyoruz. Büyük emperyalist güçler ile bu gerici örgütlerin ve hareketlerin arasındaki mücadelelerin ilgili bölgedeki çeşitli milliyetlerden geniş işçi, köylü ve emekçilerin bastırılması, sömürülmesi için mücadeleden başka birşey değildir.

2. Ulusal sorunu çözmede burjuvazi tüm güvenilirliğini ve yeteneğini kaybetmiştir. Bu burjuva-emperyalist şartlarda uluslar arasındaki ilişkilere baktığımızda şunları görürüz:

i) Tüm bağımlı ve "bağımsız"

(gerçekte tamamen bağımlı) ulusal devletler küçük sayıda "büyük" devletler tarafından bastırılmakta ve sömürülmektedir, bu "büyük" devletler arasında bu ulusal devletlerin sömürülmesi için, bu devletlere yönelik bir savaşa tanık olmaktadır.

ii) Bu bağımlı ve "bağımsız" ulusal devletlerin "büyük" güçlerin dayanılmaz baskısına karşı mücadelesi.

iii) Ulusal devletlerin kendi topraklarını genişletmek için kendi aralarındaki mücadele.

iv) Her biri ayrı ayrı ele alınmış "büyük" güçlerin ve ulusal devletlerin kendi ezilmiş ulusal azınlıklarına karşı savaşımı ve bu ulusal azınlıkların onlara karşı savaşımı.

3. Her bir ulusal çatışmaya bu perspektif akıldaki tutularak bakmalıyız. Yugoslavya'nın ırzına geçilmesi yalnızca Avrupa ve ABD emperyalist hakimiyetin arzusu değildi ve değildir, ama bir başka unsur daha vardı: Milosoviç rejiminin burjuva-emperyalist çıkarı, Milosoviç rejiminin melek olmadığı, Yugoslavya'daki tüm diğer milliyetler üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştığı, Sırp

milliyetçilerinin Lahey'de yargılanmaları bu burjuva-emperyalist mücadelenin sonucudur.

4. Filistin halkı ezilirken ve anavatanlarından, bağımsızlık ve özgürlükten yoksun bırakılmışken, büyük emperyalistler arasında ve aynı zamanda yerli burjuva-gerici devletler arasında Filistin üzerinde çatışma olduğunu görüyoruz. Filistin'in burjuva-gerici liderleri her türlü emperyalist ve gerici rejimlerle ittifaka girmektedirler. Şu andaki Filistin rejimi status quo üzerinde serpilmektedir, çünkü bu onların Filistin işçilerini ve emekçilerini sömürme ve sözde "mali yardımlar"ı cebe atmaktadırlar. Günümüz şartlarında -şu anda bölgedeki güç dengesi-Filistin sorunu karşılıklı çıkar ve saygı temelinde burjuvazi tarafından çözülemez, yalnızca onlara empoze edilebilir. Ve gördüğümüz burjuvazinin "kol-kıvırma" taktiklerinden başka birşey değildir. Bundan dolayı, eğer taleplerimizi İsrail hükümeti ya da Filistin Yönetimi ile sınırlarsak, yalnızca şu veya bu burjuva-emperyalist grubun çıkarına hizmet edecektir.

5. İsrail rejimi burjuva-

emperyalist gerici bir rejim iken, kendi topraklarını genişletmeye çabalamaktadır, Filistin topraklarına elkoyarak topraklarını genişletmiştir. İsrail halkının da kendi devletlerinde yaşamak istemeleri haklarıdır.

6. Bu nedenlerden dolayı, Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin Filistin ve İsrail arasındaki burjuva-emperyalist çözüme ilişkin politikası tarafsızlık politikasıdır. Şu ya da bu burjuva-emperyalist çözüm planlarının yanında yer almayız. Ve Filistin'de burjuva-emperyalist şartlarda İsrail işçilerinin ve emekçilerinin desteği olmadan mültecilerin koşulsuz dönmeleri talebi gerici İsrail ve Filistin rejimleri tarafından burjuva-milliyetçiliği için kullanılan bir araçtır.

Bu koşullarla, bu deklarasyonda açıklanan emperyalizme karşı özgürlük için ve onların (emperyalistlerin ç.n) gerici savaşlarına karşı ortak mücadeleyi tam olarak destekleriz.

Kıbrıs Sosyalist Partisi
07/05/2006

EKİM Kültür Sanat Üretim Merkezi Söyleşi Toplantısı

EKİM Kültür Sanat Üretim Merkezi Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından düzenlenen söyleşi toplantılarının ilki 2 Haziran Cuma akşamı saat 19:30'da "Tarih Tekerrürden İbaret midir?!" konu başlığı altında düzenleniyor.

Etkinlik EKİM Kültür Sanat Üretim Merkezi binasında gerçekleştirilecektir. İlgili duyan herkes davetlidir.

Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



**Vergimizi Ödüyorumuz,
İşçi Sınıfının Verdiği Vergilerden Elde Edilen Kaynaklarla Sermaye Sınıfı Daha da Güçlendiriliyor!**



E.K.I.M KÜLTÜR SANAT ÜRETİM MERKEZİ KOL FAALİYETLERİ BAŞLIYOR!



E.K.I.M. KURSLARI ÇOK YAKINDA YENİ BİNAMIZDA BAŞLAYACAKTIR, İLGİ DUYANLAR KAYIT YAPTIRABİLİRLER.
Bilgi için: 0533 863 66 60
Adres: Şehit Sıtkı Hasan Sokak No:5 Kızılbaş Lefkoşa

ULUSLARARASI ATINA DEKLARASYONU

4-7 Mayıs arasında Atina'da Uluslararası Anti-Emperyalist, Anti-Kapitalist Toplantıda imzalanan deklarasyonu yayınlıyoruz:

4-7 Mayıs arasında Atina'da IAAM'de toplanan ve düzenlenen tartışma ve faaliyetlere ve ABD Elçiliği, Atina'daki AB Merkezi ve Yunan Parlamentosu'na doğru düzenlenen savaş karşıtı ve anti-AB gösterisinde yer alan ve aşağıda imzası olan bizler, halk kitle örgütleri, öğrenci ve meslek birlikleri, savaş karşıtı ve anti-emperyalist inisiyatifler, partiler ve kolektifler, tüm anti-emperyalist güçlere, tüm emekçilere ve gençliğe, direniş ve kurtuluş hareketlerine, devrimci halk hareketlerine ve bütün dünyadaki ilerici halklara içten militan selamlarını iletir ve mücadelelerini güçlendirmeleri çağırısı yapar.

Biz özellikle mücadele yürüten Irak halkına ve kahraman Irak Direnişi'ne bir destek mesajı gönderiyoruz ve işgal güçlerinin yenilgisi ve Irak'ın kurtuluşu için desteğimizi tekrar yineliyoruz. Yakın gelecekte Irak direnişine uluslararası bir konferans düzenlenmesi için uluslararası bir destek inisiyatifi çağırısı yapıyoruz. Monarşinin kesin alaşağı edilmesi için, özgür bir halk Nepal'i için milyonlarca Nepal halkının büyük demokratik kurtuluş mücadelesini ve ülkedeki devrimci güçlerin silahlı mücadelesini selamlıyoruz. Nepal halkının geleceklerini belirlemelerinde serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. ABD emperyalizminin İran halkına karşı tehditlerini, şantajlarını ve savaş hazırlıklarını ve küresel hakimiyet planlarını açıkça lanetliyoruz. Savaş makinesini durdurmak için savaş karşıtı bir küresel hareket eylemi için çağrı yapıyoruz. Ayrıca, dünyaya birlikte hakim olma çabalarıyla diğer Avrupa emperyalistlerinin (İngiltere, Almanya, Fransa) madde 7'ye dayanarak BM kararı çıkarılması teşvikleri ile ABD'ye sağladıkları desteği de lanetliyoruz. Bunun İran halkını sömüren ve ezen gerici İran rejiminin politikası ile hiç bir ortak yönü yoktur. İran emekçilerinin ve halkının gerici rejime karşı mücadelesini koşulsuz destekliyoruz. Emperyalizme karşı Arap halkının direnişi ile birlikte sesimizi birleştirir ve Ziyonist kimlik işgalinin kaldırılması ve yasal olmayan Ziyonist devlete karşı özgür bir vatan için savaşan kahraman Filistin halkına bir kardeşlik ve destek mesajı gönderiyoruz. Ayrıca Filistin halkına karşı ekonomik ambargoyu ve ABD ve Avrupa emperyalistleri (tarafından desteklenen-ÇN.) onun Ziyonist devletini lanetliyoruz. Tüm Filistin göçmenlerinin kendi vatanlarına koşulsuz olarak dönmelerini talep ediyoruz. Latin Amerika halklarının anti-emperyalist ve toplumsal mücadelelerini destekler ve Venezüella ve Küba halklarının

başarılarına karşı olan emperyalist müdahaleleri ve komploları lanetliyoruz.

Asya'daki silahlı devrimci hareketlere bir dayanışma mesajı gönderiyoruz ve emperyalizme ve yerel destekçilerine karşı Filipin halklarının devrimci hareketini destekliyoruz. ILPS'in başkanı ve Filipinlerde sol hareketin lideri Profesör Jose Maria Sison'un cezalandırılmasına son verilmesini, aynı zamanda eski ILPS başkanı, parlamento üyesi Crispin "Ka Bel" Beltran'nın hemen serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Son olarak, Türk ve Kürt halklarının faşizme ve emperyalizme karşı demokratik kurtuluş ve devrimci mücadelesine militan desteğimizi iletiyoruz. Siyasi tutukluların serbest bırakılması, işkence ve soyutlama hücrelerinin sona erdirilmesini talep ediyoruz. 2001 yılından beri hapiste tutulan ILPS'in birinci başkan yardımcısı Memik Horuz'un hemen serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Yunanistan'daki bu toplantımız vesilesi ile, Balkanlardaki emperyalist müdahalelere, NATO'nun varlığına ve Balkan halklarına yeni savaşlar ve kan dökülmesine neden olan sınırların yeniden çizilmesine karşıtlığımızın altını çizmek istiyoruz. Emperyalist Lahey mahkemesini ve Yugoslavya eski cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç'in ölümüne neden olan tutukluların bitkinleştirilmesi siyasetini lanetliyoruz. Kıbrıs'taki emperyalist müdahaleleri, adanın bölünme siyasetini lanetliyoruz ve Yunanistan, Türkiye, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk halklarını ortak bir anti-emperyalist cepheye çağırıyoruz.

Ayrıca Balkanlardaki anti-emperyalist güçleri, bölgedeki ABD askeri güçlerine ve Romanya ve Bulgaristan'da askeri üslerin kurulmasına karşı koymaya ve mücadelelerini ABD askeri üslerinin atılması için mücadele eden tüm dünyadaki savaş karşıtı, anti-emperyalist güçlerle birleştirmeye çağırıyoruz. Balkan halkları, kışkırtılan milliyetçiliğe karşı, emperyalizme bağimli rejimlere ve politikalarına karşı ortak mücadelede birleşmelidirler.

Sermayeye ve çok-uluslu [tekellere-ÇN.] hizmet eden ve kapitalist barbarlığı destekleyen, dünya üzerindeki çoğu emekçi kitlelerin ve halkın yoksulluğa, işsizliğe, açlığa ve sefaletle sürükleyen hükümetlerin anti-popüler emek karşıtı politikalarına karşıyız. Bundan dolayı, Fransız emekçilerinin ve gençliğinin yakın geçmişteki başarılı mobilizasyonunu selamlıyoruz ve Avrupa halklarını aynı direniş yolunu takip etmeye çağırıyoruz. Dünya işçi hareketinin yeniden inşa edilmesi için ve onun yeni zafer dolu perspektifi için, toplumların sömürü ve baskı bağlarından toptan kurtuluşları için yürütülen her mücadeleyi destekliyoruz.

Biz özellikle emperyalist Avrupa

Birliği'nin ve onun başını çeken güçlerin halk karşıtı politikalarına karşı çıkıyoruz. Avrupa Anayasası'na, Avrupa Ordusu'na, Bolkenstein direktifine, Lisbon politikalarına vb. ve karşı Avrupa halklarının mücadelelerini ve ve ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde gelişen ondan kopmak için yürütülen Avrupa Birliği'ne karşı mücadeleleri selamlıyoruz.

Biz terörizm, halkların demokratik haklarının bastırılması politikasına, anti-terörist histeriye, kara listelere, Guantanamo'lara ve özgürlük ve sosyal adalet için savaşan halklara ve halk hareketlerine karşı şiddete karşıyız. Düşüncelerimiz Türkiye'deki ya da Irak'ta Abu Garib'teki beyaz hücreler gibi zindan ve hapisanelerdeki şiddet politikalarına karşı direnen militanlarla birlikte. Son zamanlarda Avrupa'da gelişen anti-komünist histeriyi, doğu Avrupa ülkelerindeki (Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Letonya vb.) anti-komünist kovuşturmaları ve yakın geçmişteki Avrupa Konseyi'nin memorandumunu lanetliyoruz. İslam karşıtı histeriye ve Arap halklarının ulusal ve sosyal kurtuluşları için mücadeleye karşı olan hakim batı propagandasına karşıyız.

Emperyalist ve kapitalist soygununa ve uluslararası [tekellere-ÇN.] şirketlere karşı dünyanın doğal yaşam kaynaklarının ve çevrenin desteklenmesi için gerçek bir kitle hareketi için çağrı yapıyoruz. Topraksız köylülerin ve yerli halkın toprak ve yaşam hakkı için kapitalistleri ve toprak ağalarını destekleyen uluslararası [tekellere-ÇN.] ve hükümetlere karşı mücadelelerini destekliyoruz. Göçmenlere ve mültecilere karşı ırkçı, sömürücü ve sınırlayıcı politikalara, duvarlara ve göçmen karşıtı yasaları reddediyoruz ve göçmenleri, bu ülkedeki emekçiler gibi, sömürüye maruz kaldıkları çalıştıkları ülkedeki işçi sınıfının parçası olarak görüyoruz. Bu fırsatla, ABD'de bugünlerde Bush yönetiminin göçmen karşıtı politikalarına karşı gösteriler düzenleyen milyonlarca göçmenlere içten militan bir mesaj gönderiyoruz. ABD'de büyüyen savaş karşıtı, anti-emperyalist kitle hareketini destekliyoruz.

Bağımsız bir inisiyatif olan IAMM içinde yer almakla, biz 2004 Selanik Direnişi'nde başladığı doğrultuda devam ediyoruz ve 2004 Mumbai-Direnişi'nde ve diğer yakın geçmişteki inisiyatiflerde başarılı olarak devam ettik. Anti-küresel hareketindeki hakim güçleri, batı NGO'ları (Hükümet Dışı Kuruluşlar) ve Dünya ve Avrupa Sosyal Forum'un başını çeken sosyal-demokratik yapıların öne sürdükleri

uzlaşma ve adaptasyon politikalarını reddediyoruz. Bağımsız Direniş Cephesi'ni aşağıdan örgütliyoruz. ILPS ve diğer gerçek anti-emperyalist inisiyatifleri destekliyoruz ve bütün gerçek anti-emperyalist ve anti-kapitalist güçleri birliğe çağırıyoruz.

Son olarak, yeni savaşların kabus dolu senaryolarının, etkisizleştirme nükleer saldırıları ve müdahalelerinin yolunu engelleyecek bir küresel mobilizasyon için kesin ve acil olarak halkların emperyalizme karşı ortak bir cephe gereksinimini destekliyoruz. Eğer emperyalizme karşı kitlesel olarak ve militanca karşı çıkmazsak, bütün halkların geleceği çok karanlık olacaktır. Mücadelede hiçbir kimse terk edilmez ve tüm halk güçleri ve hareketleri ile ortak eylem ve koordinasyon için yeni inisiyatiflere hazırız. 21. yüzyıl, alaşağı etme ve zafer hareketleri ile dolu, eşitlik, özgürlük ve adalet için, insanın insan tarafından sömürsünün olmadığı bir dünya için halklara ve emekçilere aittir.

Atina, 7 Mayıs 2006
Panteio Üniversitesi

TAYAD -Tutuklular ve Aileler Yardımlaşma Derneği (TAYAD) - Türkiye

ATİF - Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu

ATİK - Avrupa Türkiyeli İşçiler Federasyonu

ATİK-YDG - Yeni Demokrat Gençlik - Türkiye

ATİK - Yeni Kadın

ATIGF -Avusturya Türkiyeli İşçiler ve Gençlik Federasyonu

CEBRASPO-Brezilya Halk Dayanışma Merkezi

Cadre-Irak Komünist Partisi Campo Antiimperialista

Caravane Göçmenler Ağı -Almanya CPDF-Cordillera Demokratik Halk Cephesi-Filipinler,

Irak'ı Özgürleştir Komitesi-İtalya

Irak'ı Özgürleştir Komitesi-Norveç

Irak'ı Özgürleştir Komitesi-Denmark

ILPS Türk Seksiyonu

ILPS-Uluslararası Halk Mücadele

Ligası

Irak Yurtsever Komünist Hareketi

Direnışçi Arap Halk İttifakı-Pan-

Arap

RCTU-Devrimci Sendikalar

Konseyi-Filipinler

Slai Cobas Fiat Napoli

AKP -Norveç Komünist İşçi Partisi

Militan Öğrenci Hareketleri-

Yunanistan

Sınıf Yürüyüşü-Yunanistan

Militan Halk Hareketleri-Yunanistan

Yunanistan Komünist Partisi

(Marxist-Leninist)

[Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek-

Londra Bürosu tarafından

İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmiştir-

-20 Mayıs 2006]

Bu toplantıya katılan fakat deklarasyona imza koymayıp nedenlerini yazılı olarak bildiren Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin açıklamasını sayfa 11'de yayınlıyoruz.

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



SOSYALİST GERÇEK

Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net>

Sahibi: Kıvılcım LTD.

Posta Adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sok.

No:5 Kızılbaş Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 70 680

Fax: 0392 22 70 681

Basıldığı Yer: Toplumcu LTD.

Adres: Cengizhan Sok. No:7

K.Çiftlik Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 74 872

E-mail: info@KibristaSosyalistGercek.net