

**"DEVİRİMCİ  
ALÇAK GÖNÜLLÜ  
DE OLMALI."**

Yazısı Sayfa 2 ve 3'te

**EMEK PLATFORMU  
KURULUYOR (MU?)**

Yazısı Sayfa 8'de

**Kıbrıs'ta**



**SOSYALİST GERÇEK**

Haftalık Siyasi Gazete

3 Mart Cuma 2006, Yıl 10, Sayı:193 Fiyatı:750,000 TL. -75 Ykr. (KDV dahil) İngiltere: 50 p.

**YAŞASIN ANTI-EMPERYALİST  
BİRLEŞİK-CERPE HÜKÜMETİ!  
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ  
ΑΝΤΙ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ  
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!**

**Burjuvalar Arası Güç Çatışması Sürüyor!**

# **OLAN HALK KLARA OLUYOR!**

- ❗ Önce TC Dışişleri Bakanı Gül "Eylem planı"nı açıkladı!
- ❗ Türk burjuvaları "zafer naraları" atmaya başladı!
- ❗ Sonra Papadobulos Annan ile görüştü, herkes olayı kendine göre yorumladı!
- ❗ Şimdi de AB tüzükleri ayırarak onayladı!
- ❗ TC'nin "Eylem Planı" sonrasında Türk burjuvalar tarafından atılan "zafer naraları" yerini sessizliğe bıraktı!
- ❗ Türk burjuvaları AB'ye mavi boncuk dağıtırken, birden ateş püskürmeye başladılar!
- ❗ Peki bu güç dalaşmasının dünya halklarına ne gibi bir faydası vardır?!
- ❗ Bu burjuva dalaşmalar halklara fayda değil, zarar verir!
- ❗ Halkların faydasına olansa burjuva iktidarların yıkılıp, güç dalmalarının yerine halkların kardeşçe dayanışarak bir arada yaşamalarını sağlayacak sosyalist sistemin kurulmasıdır!
- ❗ Burjuvalar arası dalaşmalara karşı;
- ❗ Yaşasın Halkların Kardeşliği!

**KSP Gençlik Birimi  
Yayın Organı  
"Sosyalist Gençlik"  
Eki Gazetenizin  
Ortasındadır.**

**Londra Mektubu  
A. ÖNAL**

Sayfa 4'te

**Neler Oluyor Neler**

Sayfa 3'te

**Nazlıca**

Nazlı ŞAHİN

Sayfa 6'da

**Parka**

Ziya ÇELİK

Sayfa 7'de

**Kavgamız**

Yusuf ALKİM

Sayfa 8'de

**Görüş**

Ali YALÇINAY

Sayfa 9'da

**OKU-OKUT-ELEŞTİR-ABONE OL  
Bu Gazete Siz Emekçilerin...**

# "DEVİRİMCİ ALÇAK GÖRÜŞÜ"

Yeni Çağ Gazetesi'nde Çıkan Ulus Irkad'ın Yazısı,

19 Şubat 2006

Ulus Irkad

## ÜLKENİN SOMUT ŞARTLARI VE ESAS EMPERYALİZM NEREDE?

Ülkemizde geçen seçimlere katılmış ve ses verecekleri iddiasıyla meclisi hedef gören bir sözde "ultra" sol grubun geçenlerde Sraw'un Kıbrıs'a gelişiyle eylem düzenlediğini ve de göğüslerini gere gere pankart açarak "Straw Go Home" diye bağırduklarını da gördük. Bu gibi eylemlere karşı değilim ama bu gibi grupların bunu yapmadan önce yapması gereken öncelikli başka eylemleri de vardır diye düşünmekteyim. Bu tip arkadaşların Sovyetler Birliği üzerindeki tartışmalarda veya ideolojik tartışmalarda karşılarında değişik ve farklı görüş gördüler mi büyük altı gülümsemeleri ve karşılarındaki düşüncedeki insanları aşağıladıklarını çok gördük. Bu tavırlarının da kibirlilikle ilintili olduğunu ve devrimcinin da kibirlilikle ilintili hiçbir ilişkisi olmadığını görmemizi gerekmektedir. Eğer bir ülke başka bir ülkenin Ordusu tarafından işgal edilmişse, o ülkenin devrimcilerinin bu işgale karşı olmaları ve öncelikle bu baş çelişkiyle mücadele etmeleri gerekmektedir. Veya Straw'u protesto ederken ülkenin bu baş çelişkisini de mesajlarında yansıtması gerekmektedir. İşgale karşı mücadele etmek emperyalizme karşı da mücadele etmek değil midir? Emperyalizmin menfaatinin işgalle korunmuş olduğu ve işgali gerçekleştirenlerin de emperyalizme hizmet ettikleri doğru değil midir? Anti emperyalizmin sosyalizm demek olmadığını bilmiyorlar mı? Bu şekilde davranmakla milliyetçilerin parmağına bal sürdüklerini görmüyorlar mı? Son günlerde Kızılelmacı Cephe'nin bir numaralı anti emperyalist görüldüğü doğru değil mi? Oldu olacak Kurtlar Vadisi-Irak filmi de siyah kat elbiseleri ile izlesinler. Orada da anti-Amrikancı bir felsefe var. Türkiyeli Türk devrimci, Kürt Sorunu, Kıbrıslı Türk devrimci de kendi bölgesindeki "statüko" sorunu üzerinde gereken tavrını göstermeden yapacakları eylemler hep yavan kalacaktır. Ama bu tip devrimcilerin gözlerini Irak'a dikip Irak'la ilgilendiklerini, önlerindeki esas sorunla ilgilenmediklerini çok gördük. Şimdi Straw'a laf söyleyeceksin de bölgedeki, ülkedeki acil bir çelişkiyle ilgilenmemek neden diye sormak gerekmez mi? Bana göre bu yanılsızlık esasında bir ideolojik kayıtsızlıktan kaynaklanmaktadır ama bu tip arkadaşlar bunu görmek veya eleştirisini yapmak da istemiyorlar. Aynen Türkiye'deki solculara benzediler. Irak'taki işgale karşıydılar ama Güneydoğu'daki savaş için ağızlarını açamıyorlar. Böyle yapmakla da Türkiye militer bürokratik kastına hükümranlığını devam ettirmesi için fırsat veriyorlar. Öncelikle Türkiye'deki bu acımasız egemene karşı savaş vereceklerine aynen Don kişot gibi uzaktaki dokunamayacakları düşmanla uğraşmayı seçiyorlar. Bu da elbette ki devrimcilik ve solculukla alakalı olmayan bir durum.

Seçimler sırasında da bu küçük "ultra" sol grupçuğun Kıbrıs hakkında ne söyleyeceğini merakla radyolardan duymak istiyordum. Cumhurbaşkanlığına adaylığını

koymuş hanım arkadaşın sözde Kıbrıs'taki Türkiyeli proleterleri kızdırmamak için Türkiye'yi eleştirmemeye itina gösterdiğini sezinledim. Ona göre Türkiye dostumuzdu. En büyük çelişkimiz de İngiliz Üsleri ve Amerikan emperyalizmiydi. Böyle solculara canım kurban. Ete suya sabuna dokunmuyorlar. Türkiye'yi de kızdırmak istemiyorlar. Türkiye proleterlerinden(!) gelecek oyları da kaybetmek istemiyorlar. İkisi ortası bir politika izliyorlar. Eğer oy almak istedikleri kitle onlara sosyalist oldukları için oy verecekseydi zaten tüm politikalarını benimsediği için de oy vereceği açık değil miydi? Öyle ama, oy menfaati uğruna bu ilkemizi saklayalım mı? Zaten bir de şu var bu grup statükodan şikayetçi mi? Bana göre değil. Zaten Türkiye ile entegrasyonu da destekliyorlardı. Böyle demeçleri ve yayınları da oldu. Statükodan faydalanmak için de Meclisi'ne girme yarışına girmediler mi? Umarım reddetmezler. Sonra da büyük altından aynen Doğu Perinçekçiler gibi karşılarındaki farklı fikirleri aşağıya gören tavır ve edalarla gülümsüyorlar. Kendilerinin solcu ve devrimci olmalarının bir sorumluluk gereği olduğunu onlara hatırlatılmak istediği düşünmekteyim. Devrimci doğru tavır karşındakini aşağı görmeden, aşağılamadan yaklaşmaktır. Devrimci alçak gönüllü de olmalı. Bu arkadaşlarda tartışma kültürü de yok, iki laftan sonra hemen saldırıya geçip karşılarındaki muarızlarını en rencide edici bir şekilde yaralamak da vardır defterlerinde. Size Stalin veya başkalarının seksen sene önce yaptıkları konuşmaların aynısını önünüze koymaları da ayrı bir kötü tavrıdır. Sankide Stalin şimdilerin yorumlamasını yapıyor gibi bir adetleri vardır. Halbuki "Sol ustalar şu andaki şartlar içerisinde yaşasaydı neye karar vereceklerdi?" Sorusuna yanıt vermeleri gerekmektedir.

Yüzelli sene önce veya doksan sene önce, Karl Marks veya Lenin seçimler üzerine bir şeyler söylemişler ve taktik gereği o zamanki seçimleri legal olarak nitelemişlerdi. Sankide aynı şartlar devam ediyormuş gibi illa ki seçimlerde katılınmasını propaganda yapmaları da ayrı bir yanlışlıklarıdır. Tamam, burjuva demokrasisinde bile baskı altındaysanız, iradeniz baskı altındaysa, egemenliğiniz yoksa seçme ve seçilme hakkınız baskıcı veya işgalci güç tarafından binbir hile ile engelleniyorsa ne yapacaksınız? Gene seçimlere katılacaksınız değil mi? Vay sizin Sosyalistliğinize... "Yok, seçilmek için değil propaganda yapmak için katılacağız". Kardeşim ille ki seçime mi gireceksin? Boykot ederek, seçimlere katılır gibi propaganda yap. Ne münasebet... Seçimler de bir mücadele safhası, ille de meclise girip konuşacaklar. Konuşanları da görüyoruz. Şimdilerde binbir parçaya bölünenler ve medyaya rezil olanlar da aynı düşüncededeydi. Şimdi yanlış pratiklerini gözlemliyoruz.

Onlara sormak da istiyorum:

Beyim, seçimleri boykot mu daha şerefliydi yoksa "seçim seçim" diyerek seni bu durumlara düşürmeleri mi daha şereflidir?

Boşuna söylemediler: "Öleceksen şerefli öl" diye....

## "DEVİRİMCİ ALÇAK GÖRÜŞÜ DE OLMALI."

Ulus yoldaş Yeni Çağ gazetesinin 19 Şubat 2006 nisasında yayınlanan 'Ülkenin Somut Şartları ve Esas Emperyalizm Nerede' başlıklı makalesinde KSP siyasetini kendi bildiği, kendi anladığı ve de kendi istediği şekilde aktarmaktadır.

Okurları yoldaşın siyasetimizle ilgili tespitlerini, bizim siyasetimizle karşılaştırıp yoldaşın bu yaklaşımının karakteri hakkında kendi sonuçlarına mahakkak ki varacaklardır.

Ulus yoldaş Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında yapılan propagandamız hakkında şunu diyebilmektedir: 'Seçimler sırasında da bu küçük "ultra" sol grupçuğun Kıbrıs hakkında ne söyleyeceğini merakla radyolardan duymak istiyordum. Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuş hanım arkadaşın sözde Kıbrıs'taki Türkiyeli proleterleri kızdırmamak için Türkiye'yi eleştirmemeye itina gösterdiğini sezinledim.'

Ulus yoldaş 'sezinlemiş'!

İyi güzel de sezinleme gereği nereden kaynaklanıyor? Hadi bu konuşmaları radyo ve TV'den iyice dinleyemedi, iyi ama bu konuşmalar KSG'de yayınlandı, ve şu anda da KSP sitesinde vardır.

Yoldaşın siyasetimizi çarpıtan tespitlerinin her birini tek tek ele almak için tüm siyasetimizin yeniden yazılması gerekli, ama bunlar KSG ve KSP sitelerinde vardır ve okuyucu bunlara baş vurabilir.

Burada bizim siyasetimizin doğru olmayan aktarımlarının tümünü değil, bu aktarım sırasında Ulus yoldaş tarafından açıkça kendi 'ideolojisindeki' yanlışların da ortaya konduğu bazı kesitleri ele almak en akla yatkın yöntemdir.

### A) Türkiye'nin emperyalistliği

Ulus yoldaş getirdiği eleştirilerde Türkiye'yi emperyalist bir ülke olarak ele almıyor. Onun 'emperyalizme hizmet eden işgalci bir ülke' olduğunu ilan ediyor. Dolayısıyla da bizim emperyalizme karşı mücadele anlayışımızın Türkiye'yi kapsamadığı sonucuna varıp bir yığın önermelerde bulunuyor. Halbuki yoldaş bizim görüşlerimiz konusunda kendi kafasında oluşturduğu 'serzenişler' yerine bizim siyasetimize cidden eğilseydi, bizim Türkiye'yi emperyalist bir ülke olarak ilan ettiğimizi görürdü!

Ulus yoldaş ve onunla birlikte pek çok sol siyaset Türkiye'nin emperyalist bir ülke olduğunu reddederler. Böylece de emperyalizme karşı mücadeleye katkı değil zarar verirler. İşgalci ama 'emperyalist değil!' Onlar böylece Türkiye'yi yönetmekte olan tekeli burjuvaları gözlerden gizlerler. Ulus yoldaş özelinde, Troçkizm'in tipik bir karakteristiği olarak, Türkiye'yi tekeli burjuvaların değil de 'askeri bürokrasinin' yönettiğini iddia ederler.

Sınıflar ve sınıf mücadelesi böylece onların görüş alanları dışına çıkar.

### B) İşgalin birincilliği ve işgale karşı mücadele.

Ulus yoldaş bizim İngiliz emperyalizmine kafa tutarken Türkiye'yi

kızdırmamak için Türkiye'nin işgaline karşı, ülkesi işgal edilmiş bir devrimcinin esas ve birincil görevi olması gereken işgale karşı mücadeleden uzak durduğumuzu iddia ediyor.

Şu açıktır ve de iyi bilinmelidir. Bizim Türkiye'yi kızdırmak gibi bir derdimiz yoktur. Niyetimiz de yoktur. Bu konuda Ulus yoldaş yerden göğe kadar haklıdır.

Biz Türkiye'nin emperyalist bir ülke olduğunu, Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını gözetken bir 'anavatan' olmadığını, Kıbrıs'a Kıbrıslı Türkleri kurtarmaya gelmediğini, çünkü bizzat Türkiye'deki Türklerin topraklarını ABD vb., ye peşkeş çekmekte olduğunu, Kıbrıs'ı işgal ettiğini, Kuzey Kıbrıs'ı işgal hukukuna uygun olarak yönettiğini, kolonları yığarak Kıbrıslı Türkleri azınlığa dönüştürdüğünü, vb vb sürekli olarak anlatmaktayız.

Niye?

Çünkü Kıbrıs'taki işgal öyle genel ve her şart altında ve basit bir işgal olarak ele alınabilecek bir işgal değildir. Bu konu yıllar öncesinden ele alınmıştı. İşgale karşı savaşın ön plana alınmasını, bizim bunu yapmadığımızı iddia edenlere şu basit soru sorulmuştur: Madem ki sadece ve basitçe bir işgal vardır, ve de sen işgal edilmiş bir ülkenin devrimcisisin, o halde ne diye elde silah işgale karşı en azından bir gerilla savaşını başlatmıyorsun?

Bizim işgali küçümseydiğimiz vb türü laflar eden tüm siyasetler, bu arada Ulus yoldaş, ağızlarını açıp da bu soruya cevap vermediler!

Ama işgali küçümseyen biz, öne çıkaran onlar oluyor?

Bu aslında bize karşı bir provokasyon denemesinden başka bir anlam taşımıyor. Kıbrıs'ta 'anavatan'cı burjuvazinin hakimiyeti mutlakken, dolayısıyla Kıbrıs'ta milletlerimiz arasında emperyalist 'anavatanların' (ve de İngiltere'nin) da etkisiyle karşılıklı güvensizlik mutlakken, ve bu siyasi durum, bu ruh hali değiştirilmemiş işgale karşı az biraz tutarlı ve sonuç alıcı bir mücadele imkansızdır, bu yoldaşlar bizim Türkiye ile aramızda, açılmaya çalışıyorlar -yani bizi kendilerinin yapmadığı işe, Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleye çekmek istiyorlar!

Biz bunu yapmayacağız, ve de yapmayacağımızı ilan ettik. Ülkenin vatandaşlarının hazır olmadığı, desteklemediği ve de desteklemeyeceği türden mücadelelere girişmeyiz. Biz siyasi olan bir mücadele içindeyiz. Demokratik ve barışçıl bir mücadele, ve de bu barışçıl ve demokratik şartlar ne kadar uzarsa bizim için, Kıbrıslıların 'anavatan' emperyalizmi dahil emperyalizme karşı mücadeleye hazırlanması ve kazanılması için o kadar iyidir! Bu çalışma yapılmamış tüm çıkışlar yenilgiye mahkumdur. Az biraz tutarlı ve sürekli bir çıkış da imkansızdır.

Tabii ki işgale karşı mücadeleyi birincil vb olarak ele aldığını iddia eden Ulus yoldaş ve benzeri siyasetleri savunan yoldaşlar, işin aslında kendileri işgale, yani Türkiye'ye karşı bir kurtuluş savaşından bahsetmiyorlar. Onlar işgalden kurtuluşu AB'den bekliyorlar. Bunu bizzat Ulus yoldaş açık ve kesin bir şekilde ortaya koymuştur. Kurtuluşu

# İNÜLLÜ DE OLMALI."

AB'den beklediğini açık, kesin, tartışma götürmez bir şekilde ortaya koymuştur. Onun işgale karşı mücadeleyi birincil almasının siyasi-pratik anlamı işte budur: AB üyesi olup, bu sayede Türkiye işgalinden kurtulmak. Bu siyaset kaçınılmaz olarak savunucularını pasifizme, kitlelere ve örgütlenmeye güvensizliğe götürür.

Kurtuluşu AB'nin emperyalistlerinden beklemek. Bizim emperyalizmi sürekli hedef almamızdan, bu arada AB emperyalizmini de sürekli hedef almamızdan işte bu nedenle rahatsızdır Ulus yoldaş ve yoldaşları!

Bizim siyasetimiz farklıdır Ulus yoldaş. Biz kitlelerin işgale, bu arada her türlü işgale karşı mücadele ruhıyla eğitilmesini, bu ruh etrafında da örgütlenmelerini amaçlıyoruz. İngiltere ve ABD'nin adamızdaki etkinliğine, bu etkinliği adamızda yaşatmakta olan yerli burjuvalara ve emperyalist 'anavatanlara' karşı, emperyalizmden bağımsızlık için kitlesel ruh halinin oluşturulması amacıyla canla başla çalışmaktayız. Bu ruh halinin ve örgütlenmenin yaratılmasına karşı savaştan burjuva-emperyalist kuyrukçusu siyasetlere karşı da!

Karşısına dikildiğin olay işin aslında bundan ibarettir.

Sen AB emperyalistleri tarafından başka emperyalistlerin zulmünden kurtarılmayı bekleyen bir siyasete sahipsin. Bu nedenle bizim ülke işçilerini ve halkını tüm emperyalistlere karşı aktif olarak örgütlemek, bunun için propaganda yapmak çabalarımıza ateş püskürüyorsun.

## C) Dogmatizm

Ulus yoldaş bizim dogmatist olduğumuzu, yani Marksizm'in kurucu ve geliştiricisi önderlerimizin laflarını alıp her yer ve zamanda tekrarlayıp durduğumuzu iddia ediyor. Somut şartların somut tahlilini yapmadığımızı iddia ediyor.

Yukarıdaki iki konuda durumun hiç de böyle olmadığını gördük. Sorunları dogmatik bir tarzda ele almadığımızı, ülkemiz ve dünyamız şartlarını doğru bir şekilde değerlendirerek siyaset belirlediğimizi ortaya koyduk. Aynı zamanda Ulus yoldaşın ülkemizin somut şartlarını doğru değerlendiremediğini gördük.

Kaldı ki bu konu da yeni değildir. Partimize karşı dogmacılık suçlamasını Ulus yoldaş ve yoldaşları ilk defa getirmiyorlar. Onların bu suçlamasına karşı biz onlara, 'Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuş hanım'ın radyo ve TV üzerinden propagandasını yaptığı siyasetimizin temel taşlarından biri konusunda, mikro-çipler konusunda bizim somut şartları değerlendirerek bir siyaset ortaya koyduğumuzu, yani teorimizi ilerletmek gereken bir konuda durmadığımızı, bizi dogmacı olmakla suçlayan Ulus yoldaş gibi yoldaşların ve onun yoldaşlarının ise bu konuda tavır takınmadıklarını, yani dogmacılığın onlar için geçerli olabileceğini, bizim için geçerli olamayacağını anlatmış ve tavır beklemiştik!

Cumhurbaşkanlığı seçimleri

sırasındaki propagandamızla ilgili bolca 'serzeniş' sahibi olan Ulus yoldaşın ve yoldaşlarının hala daha bu konuda fikir belirtmeyip, bizim yüzyıllar öncesine başvurduğumuzu iddia etmeleri ne tür bir yaklaşım olarak ele alınmalıdır?

## D) Seçimler!

KKTC'nin TC tarafından işgal hukukuna uygun olarak yönetildiği (işin aslında bu hukukun da taleplerine pek uyulmadığı -kolonlar ve toprak sorunu) malumdur. Bu şartlarda KKTC parlamento seçimlerinin, bu seçimlerin sonucu olarak oluşturulacak olan KKTC hükümetinin, ve de Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucu belirlenen KKTC Cumhurbaşkanının ülke yönetiminde gerçek söz hakkı olmadığı malumdur. Tüm bu kurumlar TC'nin işgal ettiği Kuzey Kıbrıs topraklarında uymak ve uygulamak zorunda olduğu 'işgal hukuku' çerçevesinde faaliyet yürütmek zorundadır. TC'de buna uygun faaliyet yürütmek zorundadır.

Bu meyanda ve de mevcut düzen sürdüğü oranda Kuzey Kıbrıs'ta ki reformasyon talep ve faaliyetlerinin iki ayrı kademeye yönlendirilmesi gerektiği, KKTC Cumhurbaşkanı, Hükümeti ve Meclisinden kendi hükümler alanları olmayan konularda reformasyon talep etmenin yanlış ve kitleleri şaşkırtıcı bir çalışma tarzı olduğunu daha önce ortaya koyduk. Mesela Anayasanın 10. maddesi bunlardan biridir. Bu maddeyi KKTC hükümet ve parlamentosu istese de kaldıramaz. TC aynı şekilde! Kuzey Kıbrıs'tan uluslararası hukuk açısından TC sorumludur, KKTC değil!

Bizim şu anda seçimlere katılmamız konusunda bizi eleştiren siyasi eğilimlerin hepsi geçmişte Kuzeydeki KTFD ve de KKTC'nin oluşturulmasına katkı koymuşlar ve de seçimlerde yer almışlar ve de hatta bu devletlere hükümet olmuşlardır. Böyle yaparken, ve de işgal hukuku sorununu gayet iyi bilirken, bu devletlerin 'bağımsız' olması amacıyla bu işi yaptıklarını bile ilan etmişlerdir.

Bizim partimiz gerek KC'nin, gerekse KKTC'nin karşı karşıya olduğu hukuksal sorunları gayet iyi bilir. Bu nedenledir ki KC ve KKTC sorunlarının emperyalist dünya düzeninin dar ve boğucu çemberi içinde çözülemeyeceğini, emperyalizmin zincirinin Kıbrıs'ta kırılmasının şart olduğunu sürekli ilan eder.

Kıbrıs'ta, hem Kuzeyde hem de Güneyde esas sorun seçimlere katılma veya seçimleri boykot etmek sorunu değildir. Esas sorun Kıbrıs halkının emperyalist 'anavatanlar' dahil emperyalizme karşı mücadeleye kazanılması sorunudur. Bu sorun çözülmemiş hiçbir sorunumuz çözülemez!

Dolayısıyla esas sorunumuz savunulan, propagandası yapılan program sorunudur. İşte Ulus yoldaşın derdi de tamı tamına bizim programımızdır.

Yoldaş programımızdan rahatsızdır. Biz AB gelsin bizi kurtarsın demiyoruz. Biz vatandaşlara bizimle birlikte el ele verin ve İngiltere, Türkiye, Yunanistan'ın ülkemizdeki hak taleplerini reddedelim, ülkemizi savaşlar ve katliamlarla kıran

ve bunların işbirlikçisi olan yerli burjuva güçleri iktidardan al aşağı edelim diyoruz. Ulus yoldaş ve yoldaşları ise bize olmazla işgal ettiğimizi, yapılması gerekenin AB tarafından kurtarılmayı beklemek olduğunu vb öneriyorlar. Onlar bize vatandaşları iktidarı kendi ellerine almaya çağırdığımız için karşı çıkıyorlar. Böyle bir siyasetin ülkede yaygınlık kazanmasını istemiyorlar.

Seçimlerle bağıntılı esas sorun budur!

Ulus yoldaşın bizim meclise girip de statükoyu koruyacağımız konusundaki tespitlerinin bizim siyasetimizle ispatlanması imkansızdır. Bu nedenle Ulus yoldaş öyle bir çaba sergilemiyor. 'Serzeniş'lerle bizim siyasetimizi kötüleyerek işi bitirmeye çalışıyor.

Bizim siyasetimiz kesin bir şekilde burjuva hükümetlerde yer almayı yasaklar -programımız da buna uygun değildir. Halbuki Ulus yoldaşın ve yoldaşlarının siyaseti AB tarafından kurtarılmayı mümkün kılacak burjuva hükümetler kurmak siyasetidir, ve aynı zamanda eski siyasi pratikleri de tamı tamına burjuva hükümetlerde yer almak ve de burjuva hükümetler kurmak siyasetidir.

Ulus yoldaşın ve yoldaşlarının bizzat siyasetleri burjuva siyasetler olarak statükoyu korur. Halbuki bizim siyasetimiz burjuva hükümetlerin değiştirilmesi, emperyalizme karşı birleşik cephe hükümetinin kurulmasını öngürür. Bizim siyasetimizde burjuva hükümetçilik oynama imkanı yoktur-yasaktır. Ama buna rağmen Ulus yoldaş 'seziyor' ki biz burjuva hükümetçilik ve parlamentoçilik -hem de işgal altında- oynayacağız. Halbuki kendi siyaseti burjuva oyunlar oynamaktan başka bir şeye müsaade etmez ve de yoldaşlarının eski pratiği burjuva hükümet oyunu oynamaktan başka bir şey değildir.

Ulus yoldaş ve yoldaşlarının siyasi taktik olarak seçimleri boykot taktiğinin zaaflarını daha önceleri ele aldık. Esas zaaflarımız çizgiyle bağıntılıdır. Ama yoldaşların eski pratikleri seçimlerde yer almak ve de dahası burjuva hükümetlerde yer almak pratiğidir. Yani yoldaşların boykot taktiği ülkenin şartlarına göre şekillendirilmiş bir taktik değildir. Kendi şartlarına göre şekillendirilmiş bir taktiktir. Bu arada biz boykot taktiğini hiç devreye sokmayacağımızı söylemedik ve söylemeyiz de. Her ne kadar dogmacı olduğumuz iddia edilse de hiçte öyle değildir. Adımlarımızı şartlara göre atarız!

Ve yoldaşlar hem işgali birincil sorun olarak ele alıp hem de boykot taktiği ile karşımıza çıktıkları oranda, bu taktiğin kurtuluş savaşıyla birlikte yürütülmesi gerekmez mi?

Bu arada Ulus yoldaş bizim seçimlere sadece propaganda amacıyla girdiğimizi iddia ederken yanılıyor. Biz seçimlere seçimleri kazanmak ve böylece programımızı hayata geçirmek için giriyoruz.

KKTC'de demokrasi olduğu, dolayısıyla vatandaşın istediği hükümetin iktidara gelip programını uygulatabileceği ilan edilmektedir.

Biz bunu alıp kabul ediyoruz ve bu temelde seçimlerde programımızı ortaya koyup vatandaşlardan oylarını istiyoruz. Tabii ki bu arada programımızın da propagandasını yapıyoruz.

Biz seçimlere TC dahil tüm garantörlerin hak taleplerinin reddini programımızın temel taşı olarak koyarak katılıyoruz. Bu TC'nin Kuzey Kıbrıs'taki işgal hukuku çerçevesindeki hakimiyetine son vermek çağrısıdır.

Ulus yoldaş ve yoldaşları böyle bir çabaya karşıdır. Bunu olmazla işgal ve dolayısıyla zaman kaybı olarak görmektedirler. AB'yi beklemek istemekteler. Oradan ümit kesilirse 1960'a dönmek istemektedirler. Son 32 yıldır harcadıkları ve harcamaya devam ettikleri zamanları unutmamızı istemektedirler. Siyasetlerinin yenilgi ve zaman kaybı olduğu gerçeğini unutmamızı istemektedirler. Yani zaman kaybı olduğu ve de olmazlığı ispatlanmış siyasetlerine hala daha uymamızı istemektedirler. Bizim de aynısını yapmamızı istemektedirler. Biz de onların siyasetlerinde yenilginin hali hazırda ispatlanmış olduğunu ilan ediyor ve kendi siyasetimize uygun olarak kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Esas sorun ve farklılığımız buradadır.

## E) Eleştiriye karşı tavır!

Ulus yoldaş bizim eleştiriye karşı tavrımız konusunda demediğini bırakmıyor.

Eleştiride esas olan rakibin siyasetini doğru bir şekilde aktarmak ve onun görülerinin yanlışlığını doğru bir şekilde sergilemektir.

Bu yapılmamış yanlış siyasetlere karşı siyasi mücadele içinde gelişecek olan, doğruyu yanlış bu mücadele içinde ayırıp, seçip, doğru siyaseti bu mücadele içinde öğrenecek olan kadrolar oluşturulamaz.

Bu mücadele sırasında dilimizde, tavrımızda sorunlar olabilir, mümkündür, ama bunların belirleyici faktörler olamayacağı da açıktır. Ele alınan sorun dil ve bıyık altı veya üstü sırtma sorunu değildir. Ele alınan sorun siyaset, bu siyasetin ülkemizin kurtuluşu için doğru veya yanlış olduğu sorunudur.

Dilimiz ve sırtmalarımız konusunda yoldaşları incittiysek özür dileriz.

Ama esas incinen biziz. Esas incinen Kıbrıs'tır. Çünkü yoldaşlar sürekli olarak ve sürekli yanlışlığı ispatlanmış, ülkemizin kurtuluşuna değil de esirliğine katkı koyan burjuva siyasetlerini ısrarla ve çeşitli yollarla bizim doğruluğu ispatlanmış komünist siyasetimize karşı savunuyorlar.

Yoldaşlar Kıbrıs işçileri ve halkını emperyalizme karşı birleşik cephe hükümetinin programını uygulamak için iktidara gelme kavgası amacıyla eğitmek ve örgütlemek sorunlarını ele almalıdırlar.

Bizim burjuva siyasetlere karşı mücadeleden vaz geçmeyeceğimizi yoldaşlara hatırlatmak sanınız gereksizdir! Çünkü yapılması gereken burjuva-emperyalist siyasetlerden vaz geçmektir!

## Londra Mektubu

A. Önd

## Seçim Kampanyası

Kuzey Kıbrıs'ta Haziran'da gerçekleşecek olan yerel seçim kampanyası başladı bile... Hükümetin büyük ortağı kitlelerin vatandaşlık dağıtma konusundaki duyarlılığını bildiğinden İçişleri Bakanı Özkan Murat aracılığı ile vaatler vermeye başladı. Buna Başbakan Ferdi Sabit Soyer de katılarak seçmenlere vatandaşlık konusunda "iyi" işler yaptıkları söyleyerek seçim kampanyasını hızlandırdı.

Hükümetin büyük ortağı buna girer de küçük ortağı geri kalır mı? Serdar Denktaş da Güzelyurt İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmasında vatandaşlık konusuna değinerek öneriyi onların yaptığını ve CTP'nin bu yasayı geçirebilmesi için onların da onayı olmak zorunda olduğunu söyleyerek seçmenlere yağ çekmeye başladı.

Gerek CTP gerekse de DP önümüzdeki seçimlerde taraftarlarını harekete geçirebilmek için girişim yaparken aynı zamanda seçmenlerin profilini de dikkate alarak onlara yönelik "şerbet" dağıtıyorlar.

Kıbrıs'ta geniş bir kesimin vatandaşlıklar konusunda rahatsız olduğu bilinen bir gerçek. Bu kesimlerin bir kısmının hükümetin siyaset ve icraatlarından bir hayli rahatsız olduğu ve yerel seçimlerde "CTP'yi cezalandırma"ya yönelik oylarını kullanacağı eğilimi açıkça ortadadır. DP'nin ise kendi oy potansiyelinin TC kökenlilerden kaynaklandığını çok iyi bildiğinden Türk milliyetçiliği kartını kullanmaya başlaması ve TC kökenlilerin "haklarının sadece onlar tarafından korunabileceği"ni vaat etmesi vatandaşlıklar konusunda kendini açıkça gösterdi. Serdar Denktaş'ın 15 yıllık sürenin onlar tarafından onaylanmadan yasalaşamayacağını açıklayarak daha fazla vatandaş yapılmasını arzuladığı açıkça ortadadır.

Sadece bu mu?

Mağusa Limanı'nda yaşanan facia karşısında Mağusa Belediye Başkanı'nın derhal açıklama yaparak limanın düzenlenmesine katkı koymaya

hazır olduğunu açıklaması yine seçimlere dönük yatırımdır. Mağusa Limanı'nın sorunlarının yıllardır devam ettiğini özellikle de Oktay Kayalp çok iyi bildiği halde bu güne kadar neden kılıcı kıpırdatmadı da böyle bir facia yaşandıktan sonra piyasaya çıktı?

Seçimler yaklaşırken umut tacirleri yollara döküldü gene... Geçmişte olduğu gibi bu sefer "Bizi seçerseniz Kıbrıs sorununu çözeriz" yerine vatandaşlık konusunu ve kangren olan sorunları gündeme taşıyorlar. Onların vatandaşlık ve kangren olan sorunlar konusundaki yarım yamalak ve de kesin olmayan yaklaşımları Kıbrıs sorununu çözmeye benzer. Siyasi İflas!

TC izin vermeden bir adım dahi atamayacaklarını kitlelerden gizlemek için her türlü yola baş vuran bu siyaset tacirlerine seçimlerde verilecek tek cevap bunların siyasetlerini reddetmekten geçer. Bu siyasi tacirlerin yerine dürüst, yurtsever, emekten yana ve emperyalist tekellere karşı duran ve de burjuva çerçevede değil de emek çerçevesinde ortak vatan yaratmak için uğraşanların siyasete soyunması ve aktif olarak mücadeleye katılması şarttır. Bu yapılmamış meydanı bu denenmiş ve siyasetleri iflas etmiş burjuvalara bırakmak olacaktır.

## YIKIM GELİYOR!

CTP-DP hükümeti, serbest piyasa ekonomisini uygulamakta kararlı!

Ekonomi ve Turizm Bakanı Derviş Kemal Deniz, yaptığı açıklama ile, Rekabet Yasası ile serbest piyasa ekonomisinin vazgeçilmez yapı taşlarından biri olan piyasalarda tam rekabetin sağlanacağını söyledi.

Deniz, Rekabet Yasası'nın temel bir insan hakkı ve çağdaşlaşma olduğunu belirterek, yasanın hazırlanmasında AB yetkililerinden yardım ve Ticaret ile Sanayi Odası ile turizmciilerden de görüşler aldıklarını, serbest piyasa ekonomisinin etkin işlemesi için kurumların tek tek serbest piyasa koşullarına göre yapılandırılması ve bu konuda özerk bir kurumun çalışmasının önemli olduğunu, kurulacak rekabet komisyonu ile rekabeti engelleyici, piyasanın işlemesine köstek olabilecek anlaşmaların da engelleneceğini söyledi.

Tüm bunlar ne anlama geliyor?

Öncelikle, özelleştirmelerin hızlanacağı anlamına geliyor.

Özelleştirmeler ile, patronların kârlarını daha da artırmak amacıyla işçileri sendikasızlaştıranın ve işten atmalarını fazlalaşacağı anlamına geliyor.

Özel teşebbüsün önünü açmak ve



"ekonomiyi geliştirmek" adı altında, halkın tüm birikimlerinin burjuvalara verilmesi ve burjuvazinin daha da zenginleştirilmesi anlamına geliyor.

Örneğin, vergimizi ödediğimizde bu vergilerin bize yol-su-elektrik olarak geri dönmesi değil, patronların ceplerine

kredi olarak akması anlamına geliyor.

Küçük esnafın büyük şirketlerin rekabetine dayanamamaları, batırılması, iflas ettirilmesi anlamına geliyor.

TC IMF'si ile, yeni anlaşmalar, yeni paketler imzalanacağı, bunun da daha öncekiler gibi Kıbrıs halkının yıkımına neden olacağı anlamına geliyor.

Ormanların, denizlerin, kısacası doğamızın katiedilmesi, talan edilmesi, tüm zenginliklerimizin rekabeti geliştirme, ekonomiyi geliştirme, refahı yükseltme adı altında patronların insafına bırakılması anlamına geliyor.

Peki tüm bunlar neyi gösteriyor?

CTP-DP hükümetinin halkımızın, çalışanların, işçilerin değil, patronların hizmetinde bir aracı görevi olduğunu gösteriyor!

Kimlerin halkın dostu, kimlerin düşmanı olduklarını bundan daha iyi ne gösterebilir ki!

EKİM Kültür Sanat Üretim Merkezi yeni binasındaki ilk etkinliğini düzenliyor...

## 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde EKİM'den Etkinlik

Uzun bir aradan sonra bina sorununu kendi olanakları çerçevesinde çözümlenmeyi başaran EKİM Kültür Merkezi yeni binasındaki ilk etkinliğini 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde gerçekleştiriyor.

EKİM yetkilisi arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre etkinlik hakkında önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir açıklama yapacaklarını ve bu etkinliğe tüm emekçileri kadın-erkek ayrımı yapmadan davet ettiklerini belirttiler.



## Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



**Vergimizi  
Ödüyoruz, Ama  
Yine de Elektriksiz  
Kalmaya Devam  
Ediyoruz!**

## Neler Oluyor Neler...

## ESİNLENME HİKAYELERİ 1

'İnsan ne kadar karşı çıksa da bir başka insanın görüşlerine, her ne kadar rekabet içindeyse de karşısındakiyle, onun insan olduğunu unutmamalı hiçbir zaman...

Politikalara da 'hümanizm' hakim olsa bir!..'

Yeni Düzendeki!

Malum olduğu üzere Hitler ölünce cehennemi boylamış! O gün bugündür kaynar kazanlarda haşlanır, ateşte yanarmış!

Bana ne? 'God'unu doğru seçseydi! Bu kadar da işkenceci başı bir 'God' seçer mi adam! Oh olsun ona!

Seçme hakkını kullanmış ve seçmiş! Onun bileceği iştir. Biz hikayemize devam edelim!

Gel zaman git zaman, işte bu bitmeyen zamanda -sonsuz dek cehennemde kalacak ya- böylesi işkencelere maruz bırakıldığı için, sonsuz zamanın sonsuzluk eksi bir yıl öncesinde kalbi dayanmamış!

Ne yani sizin ki dayanacaktı??

Sekteği kalb durumu ortaya çıktığında, ama daha sonsuz zamanın sonu gelmediği için, ve de dolayısıyla yanmaya devam etmesi gerektiği için, Hitler'in 'God'u demiş, 'hemen by pass yapın tipi, yok öyle sonsuzluğun sonu gelmeden katranda kaynamaktan, ateşte yanmaktan kurtulmak!

Yahu bu Hıristiyanların 'God'u da bir alem. Şunun şurasında bir yıl kalmış sonsuz zamanın sonuna, bırak ölsün de kurtulsun fukara! Biz komünistler bile bu kadar yeter yani diyoruz ama Hıristiyan 'God'u bu! Dinler mi! İnsafsız! Amerikalılar nereden alıyorlar ilhamlarını sanırsınız siz! Ondan!

Her neyse, Amerikalıların düştüğü yeri yakan magnezyumlu bombalarının, fosforlu bombalarının, napalmlarının, atom bombalarının vb.'nin ilham kaynağı değil hikayemizin konusu!

Hitler cehennemde yanarken, Roosevelt, Churchill, Degaulle da cennetteymiş! Niye mi? Ne bileyim ben niye! Ne karışyorsun 'God'un işine! Sana mı düştü yani! Kapa çeneni ve dinle hikayeyi!

Onca sene Hitler katran kazanlarında kaynamış, ateşte yanmış, Roosevelt, Churchill, Degaulle'dan ses çıkmamış! Onlar daha önceki soruyu soran aptal gibi aptal değiller ya! Hadlerini de

bilirler!

Ama, ama, Hitler'in açık kalp ameliyatı geçirdiğini duyunca hemen telefona sarılmışlar! Niye mi?

'İnsan ne kadar karşı çıksa da bir başka insanın görüşlerine, her ne kadar rekabet içindeyse de karşısındakiyle, onun insan olduğunu unutmamalı hiçbir zaman'

Aynen böyle demişler!

Geçmiş olsun Hitler! Sen de bir insansın nede olsa demeye getirmişler!

Bu arada Stalin ne yapmış diye soranlar çıkacaktır! Hitler'e geçmiş olsun dedi mi??

Durun bakalım!

Stalin öldüğünde Hıristiyanların 'God'u derin derin düşünmeye başlamış! Ne yapayım ben bu Allahsız diyerekten! Bu arada Stalin boş durur mu? Hemencecik ismini değiştirmiş, şeklini şemalini değiştirmiş, bir cennete, bir de cehenneme gitmiş -zaman sorunu yok nasılsa, nasılsa sonsuz kadar vakti var Allahsızın! Cennet ve cehennemdeki işçileri, yoksul köylüleri, ezilen milletleri örgütlemiş, sonsuz eksi bir yıl'da, yani Hitler'in açık kalp ameliyatından bir yıl sonra, tüm bunların örgütlenme işini bitirmiş ve de Hıristiyan 'God'un cennet ve cehennemini bu sınıflar devralmak üzereler!

Ama başaramamış! Niye mi!

Hümanizm yok ki tipte!

Hitler açık kalp

ameliyatı olduğunda 'hadsiktirsın faşist köpek' deyip bir geçmiş olsun mesajı bile göndermemiş!

Cennet ve cehennem işçilerin, yoksul köylülerin ve de ezilen milletlerin eline geçmekte olduğunu gören Roosevelt, Churchill, Degaulle'da acele tarafından YeniDüzene haber etmiş! Onlarda başlamışlar bir kampanyaya! 'Stalin'in siyaseti hümanist değildir, bakın Hitler kalp ameliyatı geçirdi bir geçmiş olsun mesajı göndermedi, o da yetmedi bir de 'hadsiktirsın faşist köpek' diye laf attı' diyerekten!

Bunu duyan işçiler, yoksul köylüler ve de ezilen milletler dönmüşler Stalin'e 'yahu sen ne biçim adamsın, sende hiç hümanizm yok, senin peşinden gitmekten vaz geçtik' demişler!

Böylece hem onlar hem de Roosevelt,

Churchill, Degaulle muratlarına ermiş! Hitler de katranda kaynamaya, ateşte yanmaya devam etmiş!

Stalin mi?

Arayın bulursunuz!

## ESİNLENME HİKAYELERİ 2

'Ve daha diğerlerinin hep ölüm haberleri...

Dün de, "Özben Özpaşa öldü" dediler...

Çok uzun yıllar hizmet verdi YeniDÜZEN'e... Sonra, Meclis'in karşısında, benzin istasyonunun hemen yanındaki küçük gazete satış büfesinde, hemen her hafta sonu sohbet ederdik, gazete alırken...

Gencecik bir insana daha 'mezar' oldu yollar!..

Lanet olsun...

Bir kere... Milyon kere..'

## YeniDüzen'den

Mrs. Margaret Thatcher'i bilirsiniz.

Avrupalı, yani insan haklarının, hümanizmin beşiğinin başbakanıydı bir zamanlar. Onun bir lafı vardır! 'Yaşasın bizim petrol ve araba ekonomimiz' diye! Dünya çapında hakimdir bu ekonomi! Hakim kılanlarda Amerika ve İngiltere ve onlarla birlikte iş yapan tüm Avrupalı ve Japon emperyalistleri!

En modern trenlerin çok hızlı ve otomatik olarak taşımacılık yapabileceği bir dünyada, hiç bir kazaya gerek olmayan, taşımacılık sırasında hiç bir kişinin ölmesine gerek olmayan bir dünyada bunların tüm dünyada yaptıkları ve de hakim kıldıkları ve de çok sevdikleri taşımacılık yöntemi işte bu 'petrol ve araba' ekonomisinin talebi olan arabalardır.

Bu arabalarda ortaya çıkan kazalar yüzünden mesela İngiltere'de her sene 5 bin kişi ölür -bu arabaların yol açtığı kazalarda dünya çapında ölen insan sayısını artık siz hesaplayınız. Sakat kalanlar daha da fazla! Sadece o da değil. Arabaların egzozlarından çıkan gazda çok küçük parçacıklar

var. Bunlar nefes alırken akciğere yerleşiyor ve de bir kere yerleştiler mi çıkartmak mümkün değil. Bu parçacıklar nedeniyle İngiltere'de her sene 10 bin kişinin öldüğü tahmin edilmektedir! Sadece bu da değil! Herkese malum, bu arabaların çıkardığı gazlar insanları zehirliyor -

İngiltere'de astım hastalığı arabaların yaygın olmadığı döneme kıyasla aşırı bir artış göstermiş durumda. Sadece bu da değil! Arabaların gazları malum olduğu üzere atmosferi doldurup iklim değişikliğine yol açmakta - bunun verdiği ve bilhassa vereceği zararların ise ne haddi var ne hududu!

İşte başını Amerikalı ve İngiliz tekellerinin çektiği, Avrupalı ve Japon tekellerinin ortak olduğu ve de hepsi tarafından sevilen ekonomi böyle sonuçlara yol açmaktadır -bu da sadece araba konusunda, taşımacılık konusunda!

Bunlar bilinmeyen şeyler midir?

Değil. Az biraz siyaset bilip de bunları bilmeyen yoktur!

Ama YeniDüzen ne der! Avrupalı olmalıyız!

Ama Volkan ne der? Ah petrol yataklarına biz de el koysak da,

biz de kendi arabamızı yapsak da, biz de Avrupalılar gibi zengin olsak der -ve bu arada bu

ekonomiden nemalanmaya çalışır! Daha doğrusu be ekonomiden nemalanılara arka çıkar!

Ama BKP ne der? Ya sosyalizm ya barbarlık der, ve ilave eder, yaşasın Avrupa! Yasasın AB!

Ve diğerleri!

Ama gelin biz hikayemize dönelim!

YeniDüzen lanetlemiş bu araba kazaları yüzünden bir gencimizin tekrardan ölmesini!

Lanet olsun diyor!

Nasıl ki Kıbrıs Sorunun çözümü konusunda yıllardır ha şimdi çözecekler ha şimdi çözdüler misali ve de her olmayınca lanetleyip dururlar, bu kazalarda da yaptıkları bundan ibarettir. Yıllardır yaptıkları da bu; Lanet Olsun deyip durmak!

Kapitalim lanetlenmeden bu lanetlerin bir tek anlamı vardır! Sistemlerini oluştururken bu kazaların varlığını temel alanları korumak! Yani lanetler yalan lanetlerdir! Kazalara sebep olan sistemi koruyacak ve de kazalara lanet okuyacaksınız! İki yüzlülük diye buna derler!

Hümanizm bu olsa gerek?

Bu da ne biçim hikayeyse artık!

## ESİNLENME HİKAYELERİ 3

Geçmiş Olsun Talat yoldaş

Yeter ki solmasın

Sol memenin altındaki cevahir



Nazlıca

Nazlı Şahin

**Güneş kadar sıcak...**

Fabrikada işçi, tarlada ırgatım ben...

Evimde anne, yatağında kadını ben...

Sokakta insan, salonlarda zerafetim ben...

Savaşta gözyaşı, barışta güvercinim ben...

Öyle acılar çektirdi, çektirir ki bu sistem bana;

Bazen acıdan kıvrılır iki büklüm olurum...

Ama onlara inat toparlanır ve rengarenk giysileri takar üzerime yürürüm acının üstüne...

Ve en masum, en saf, en güzel, en direngen halimle akarım hayatın damarlarına.

Bazen sevice donanırım, aşkla bağlandığım erkeğim yanımdadır...

Takarım koluma erkeğimi fabrikada donanırım grev grev, emperyalizme karşı mitinglerde bayrak bayrak ve tarlada başak başak...

Savaşlarda ve işgallerde, işgalcilerin sinsi tebessümlerine halkımın kanmaması için çılgık olurum kulaklara...

Ve halkım bu çılgığı duyduğunda, sabah güneşi, gece yıldızları doldururum ceplerime...

Ve gökkuşağının tüm renklerini indiririm yeryüzüne...

Bütün renklerle birlikte bir parti doğar güneş gibi, Sosyalist Parti, ülkemizin üzerine..

Ve emperyalizmin, kapitalizmin insanı yalnızlaştırma ve sevgisizleştirme ve sömürü dünyasına karşı direne direne;

"Hayır, biz sosyalizmi istemenin ve özlemenin ne olduğunu biliyoruz, sosyalizmi özlemek "bir yağmur ormanında her gün suyla yıkanan ağaçların yeşilinde ışılan yapraklarda doğan güneş kadar sıcaktır."

Çünkü sosyalizm insanı sevmek demektir, insanı sevmek ise muhteşem bir derinliktir.

Kadın olarak birincil görevim bu derinlikte insanla buluşup yürümektir hayatın yüreğine...

Benimle birlikte yürek birliği yapanlarla yürümektir; açlığın, yoksulluğun, sömürünün ve savaşların üzerine...

Çünkü; Ben kadını, partimin militanıyım...

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!

**KÜLTÜRSÜZLÜK!**

14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edilmesine yönelik tepkiler ve olayın çözümlenmesi devam ediyor.

Olayı çözümlenenden birisi de Yenidüzen yazarlarından Fatma Azgın oldu.

Azgın, tecavüz olayının kültürle bağlantılı olduğunu ortaya koyarak, kültür politikasının geliştirilmesiyle tecavüzlerin son bulacağını ilan etmekte bir sakınca görmüyor.

Bakalım bu tezi doğru mu?

Günümüz "aydınları", toplumda yaşanan sorunları genellikle eğitimsizlikle, kültürel seviyenin düşüklüğüyle, cehaletle açıklamayı tercih ederler.

Yani bir anlamda parmaklarının arkasına saklanırlar ve, insanların neden eğitimsiz, kültürsüz veya cahil olduklarını bir türlü söylemezler.

Bunu söyledikleri anda, iflas etmiş, içten içe çürüyüp kokuşmuş olan sisteme dokundurmaları gereklidir.

Ancak bunu yapmayarak, palavralarla işgal ederek, günü kurtarmayı ve "aydınlıklarının" hakkını vermeyi tercih ederler.

Kültür denilen olgu neyin yansımasıdır?

Kültür, (kültür-sanat aktivitelerinden bahsetmiyoruz, bir yaşama biçiminden bahsediyoruz) kendi başına, temelsiz, gökten zembille inerek varolan bir kurum mudur?

Örneğin bugün hukuk, din, devlet, askeriye, polis, aile gibi kurumların tamamen kendilerine özgü ve keyfiyetli oluşturulmuş kurumlar olduğu iddia edilebilir mi?

Kuşkusuz ki böyle birşey iddia edilemez.

Çünkü, bu saydığımız kurumların tamamı, ülkede varolan üretim ilişkilerinin bir yansımasıdır.

Hukuk, özel mülkiyetin ve bu mülke sahip olanların iktidarını mahkemeleri ile korur,

Askeriye ve polis, özel mülkiyet ve artı-değer sistemine yönelebilecek fiziki saldırıları, ayaklanmaları, isyanları zor yoluyla bastırır,

Din, insanların sisteme başkaldırmamasını, eza ve cefa çekmeye devam etmelerini, hatta bunun son derece sevap olduğunu ve karşılığını öldükten sonra(!) cennete giderek alacaklarını, kati bir

boyun eğme vaazını verir vs vs...

Kültür de tamı tamına mevcut üretim ilişkileri ile ilintilidir!

Kültür de, özerk, temelsiz, keyfiyetli oluşturulmuş bir kurum değildir.

Aksi olsaydı, patronların kültürü ile işçilerin kültürünün birbirinden farklı olmasını,

Burjuva ülkenin kültürüyle, sosyalist bir ülkenin kültürünün birbirinden farklı olmasını nasıl açıklayabilirdik?!

Fatma Azgın, tecavüz olaylarının önünün alınması için "sol kültüre yakın olanlar ve CTP'yi destekleyenler, bu partiden, acilen Kıbrıslı Türk kimliğini yeniden oluşturmak, yaraları iyileştirmek için yeni kültür politikası geliştirmesini beklemektedir. Toplumun

kurtarılmaya ihtiyacı vardır" diyor.

Bir halkın kültürünü, yaşadığı ekonomik-toplumsal sistemden kopartmaya çalışarak idealist bir konuma düşüyor.

Fatma Azgın maddeden hareket edemiyor.

Kıbrıslı Türk kültürünü yerleştirdiğinde, kültür politikasını devreye soktuğunda tecavüzlerin duracağını sanıyor.

Oysa ki, Kıbrıslı Türk kültürünün ve "yeni kültür politikasının" nasıl şekilleneceğini, hangi ekonomik temel üzerine oturacağını söylemiyor.

İnsanların bilinçlerini ve davranışlarını belirleyen yegane şeyin madde olduğunu, ekonomik sistem olduğunu es geçiyor, kapitalizm koşullarında tertemiz bir toplum yaratabileceğini, bunun görevinin de sol kültürden geldiğini iddia ettiği CTP'ye düştüğünü söyleyebiliyor.

Yok Fatma Azgın!

Burjuva üretim ilişkileri sonlanmadığı sürece, bunun yansımalarından sadece birisi olan kültür kurumunu isterseniz Mao gibi sabah akşam Kültür Devrimi yapın, bu sorunları çözebilirsiniz.

Bu sorunu, yazınızın başında da belirttiğiniz gibi, genelevleri vs'leri yaratan,

Yani insanı metalaştıran sistemi yerle bir etmekle çözebilirsiniz!

Onları reforme ederek ya da uyduruk "kültür politikası geliştirmek" naraları ile değil!

**Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:****Vergimizi  
Ödüyüyoruz, Ama  
Paralı Eğitim Daha  
da Yaygınlaşıyor!**

# Park a

## Ziya Çelik

### EKİM

Kıbrıs'ta kültür-sanat üzerine faaliyet yürüttüğünü iddia eden birçok dernek, kurum ve kuruluş vardır.

Kültür ve sanata nasıl yaklaşıldığı, hangi sınıfın penceresinden yaklaşıldığı sorunu, bu noktada ortaya çıkar.

Şu anki toplumu analiz ederken, yaşadığımız ve zaman zaman dayanılmaz hale gelen sorunların çözümü için iktidarın başka bir sınıfın elinde olması gerektiği gerçeği, siyaset yapmamakla övünen kültür sanat kurumlarımızın gözlerden gizlediği bir meseledir.

Şu anki toplumu analiz ederken, ülkedeki emperyalist güçlerin varlığına son verilmesi ve iktidarı alabilecek yetenekteki sınıf olan işçi sınıfının bu mücadelesine katkı koymak yerine, sadece kültür sanat yapmakla iştilal ettiklerini ballandıra ballandıra anlatanlar, gerçekten zor bir işe imza atıyorlar.

Çünkü, güneşi balçıkla sıvamaya çalışıyorlar.

Her üst yapı kurumu gibi, kültür sanat meselesinde de, sınıflar mücadelesinin yeri olmak zorundadır.

Estetik uğruna içeriği, içerik uğruna da estetiği

feda etmeyen kültür sanat kurumlarımızın eksikliği hissedilmektedir.

Sanat ve siyaset meselesini birbirinden Çin seddiyle ayırmak, esasında burjuva siyaset yapmanın dikalası değildir de nedir?

\*\*\*

İki yıla yakın bir süredir bina arayan EKİM Kültür Merkezi, sonunda kendisine bir yer bulabildi.

Daha önceki sayılarımızda EKİM'le ilgili yayınlanan haberde, binaya taşınma ve tadilat çalışmalarının sürdüğü bilgisini almıştık.

EKİM artık, büyük oranda yeni binasına yerleşmiştir.

Şu aşamadan itibaren, EKİM kollarını yeniden organize ederek faaliyetlerine başlayacaktır.

Adamızda şu anda EKİM dışında hiçbir merkez, işçi sınıfının sanatını yapmayı, onun politik mücadelesine kültür ve sanat cephesinden de bir katkı koymayı amaçladığını söylemedi.

Hatta tam tersi söylemlerin, yazının başında da koyduğumuz gibi, övünülecek bir şey olduğunu ilan bile ettiler.

Ancak EKİM, böyle bir merkez olmayacaktır.

Kültür ve sanat aktivitelerinin salt folklor oynamakla, suya sabuna dokunmayan bir iki piyes çıkartmakla bir işe yaramayacağını bilincindedir EKİM.

EKİM'in görevi, emekçilerin kurtuluşu için mücadele etmektir!

Bu mücadeleyi de kültür ve sanat alanında yürütecektir.

EKİM, dar bir örgüt olmamak durumundadır.

Yeni gelen insanlarımızla birlikte genişlemek, gelişmek ve faaliyet alanlarını artırmak durumundadır.

Bu da, kısa vadede yapılabilecek bir şey değildir.

Zamanla ve iki yıllık binasızlığın verdiği güç kaybını kapatma hedefiyle, küçük küçük işleri yaparak ilerlemek durumundadır EKİM.

Bu bakımdan EKİM'li arkadaşlara fazlaca görev düşmektedir.

EKİM'in maddi sıkıntılarına katkı koymak,

Yeniden organize edilecek olan kollarda, yetenekleri, ilgileri alanında görev ve sorumluluklar almak,

EKİM'in tanıtımını önce etraflarındaki insanlara, ardından da geniş kitlelere yapmak,

Kısacası EKİM işlerinin bir kenarından yakalamak durumundadırlar.

\*\*\*

EKİM, geçmişte önemli ve güçlü bir potansiyel yakalamış bir merkezdir.

Şimdiki görevimiz, öncelikle EKİM'lileri toparlamak, ardından da EKİM'e yeni insanlarımızı katmak olmalıdır.

Unutmayalım ki, şu anda Kıbrıs'ta işçi sınıfının sanatını yapma gayretinde olan başka bir merkez yoktur.

Unutmayalım ki EKİM, devrimci sanatın merkezi, odağı olmak zorundadır ve bu, EKİM'lilerin birbirine sarılması ve yapılması gereken işlerimizi küçük büyük ayrımı yapmaksızın yerine getirmekten geçer.

Bu merkezin değerini bilmek, onu korumak, geliştirmek ve ilerletmek zorundayız.

## ÖZÜR

Geçtiğimiz sayı "SOLDAN BAKMAK MARKSİZM'DEN BAK(AMA)MAK YA DA DEVRİMCİ TARTUFFE'LER" başlığı ile yayınladığımız yazı teknik bir hata nedeni ile isimsiz çıkmıştır. Bu yazı Ferda İtler arkadaşımız tarafından kaleme alınmıştır. Bu hatadan dolayı kendisinden ve siz okuyucularımızdan özür dileriz.



## KSG Bulmaca

### SOLDAN SAĞA

4. Ağaçtan yapılmış top.
6. Eğik kesilmiş kenar, Şataf.
8. Uray (Dil devriminin ilk yıllarında belediye verilen ad).
9. Kemiklerin toparlak ucu / Kutsal Hint metinlerinin baş ve sonlarında tekrarlanan mistik hece
10. Yokluk, Hiçlik, Gaybubet.
13. Çıplak toprak./ Saçı dökülmüş baş
14. Karye, Tol.
16. Dar tentene, İnce

- dantel.
17. İçi doldurulmuş kuş.
20. Mu, Muy, Rış, Veber.
22. Ayrı toteme tapan geniş kitle.
24. Es, Şuur.
25. Ir, Melodi, Nağme, Terane, Yır, Elhan, Lahn.
26. Adlan sıfat yapmakta kullanılan yapım eki/ Vietnam krallık hanedanı.
27. Televizyon yayın sistemi.
28. Bütün, Tüm.
29. Ehil, Mahir, Erhap, Uzman.
31. Satın alma, Satış.

32. Kat-kat kum ve çakıldan oluşmuş yer kıvrımı.
33. Eski Mısır'da insanoğlunun hayati dayanağı olan üretici güç./ Mezopotamya'da kullanılmış eski bir hacim ölçüsü birimi.
34. Hile, Düzen.
35. Avcı çantası.
38. Eski dilde değirmen./ Mersin ağacının diğer adı.
39. Düzenli olarak

- tekrarlanan.
43. Nişasta.
44. Cüzi-Mahdut-Nebze-Zerre.
45. Yabancı bir ülkede okuyacaklara yollanan kabul belgesi.
49. Sanem, Büt, Haç, Salıp, Çelipa/ Üç-dört tel iplikten bükülmüş iplik.
50. Noksan, Bitmemiş, Eksik.

### YUKARIDAN

### AŞAĞIYA

1. Ayrıntı, Teferruat.
2. Cevher için kazılan galeri.
3. Çok eski bir tarihi anlatırken kullanılan sözcük
4. Çamaşır leğeni.
5. Ceviz.
7. Boş ve saçma söz.

### 11. Siperli fener.

12. Hisse, Üleş, Sehim, Behre, Ülek.
13. Hastalık anlamında eski sözcük./ Rusça'da "Evet"
14. Kaliteli, Üstün yetenekli.
15. Sabit fikir, Saplantı, Fikrisabit.

### 16. Hattab.

18. Ağzına kadar dolu.
19. Asma budanırken akan özsu.
21. Erteleme, Tehir.
23. Romatizma ağrısı.
27. Berat, Uygunluk belgesi.
30. Bir şeye, bir

### kimseye içten

36. Yön için konan işaret.
37. Şarkı, Türkü. (YİR.)
40. Balığ, Erişkin, Reşit, Kâmil.
41. Hamule.
42. Pahal, Ters.
43. Bir dilden başka

### bir dile olduğu gibi

46. İçi dolu ve kaplama olmayan.
47. Metal saplama.
48. Hile. Desise, Entrika. Fukus. Dek, Aldatma. Dümün, Dolap, Katakulli, Fent, Riv, Mekt



# EMEK PLATFORMU KURULUYOR (MU?)

KTOEÖS heyetinin "Emek Platformu" adındaki yeni bir oluşum için sendikaları ziyaretleri sürüyor.

Son olarak Belediye Emekçileri Sendikası'nı ziyaret eden heyet, tüm sendikalarla fikir alışverişinde bulunacaklarını bildiriyor.

KTOEÖS Başkanı Adnan Eraslan, yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs'ta sendikal mücadele alanının boş kaldığını ve bunun doldurulması gerektiğini, bu amaçla da tüm sendikaları kapsayacak bir platform kurulması gerektiğini belirtiyor.

İşçi ve emekçilerin sömürüldüğünü ve buna karşı durmak için sendikal bir birliğin elzem hale geldiğini de belirten Eraslan, hak gasplarına ve sömürüye karşı mücadele edilmesini gerektiğini vurguluyor.

Böylesi bir platform düşüncesi ise akıllarda soru işaretleri doğuruyor.

Bu platform emek eksenli mücadele yürüten bir platform mu olacak?

Eğer yanıtı evetse, ada üzerinde yaşayan tüm emekçilerin haklarını savunması gerekecektir.

Yani, fabrikalarda ve işletmelerde uyruğuna ve hukuki statüsüne bakılmaksızın tüm emekçilerin haklarının korunduğu ve kendilerini güvende hissedebilecekleri bir platform olmak durumundadır.

Bu platform sadece kuzeyde mi faaliyet gösterecektir?

Eğer yanıtı evetse, ve kuzeyde yaşayan tüm emekçilerin, çalışanların haklarını korumakta, onları örgütleyip sınıf bilinci vermekte bir araç vazifesi göreceyse, bu büyük bir olumluluktur, katkı konulması gerekmektedir.

Eğer tüm ada sathına yayılması düşünüülüyorsa, -ki ideal olanı budur- bunun için güneydeki sendikalarla çalışmaların yürütmesi gerekecektir.

Bu platform, Kıbrıs sorunu üzerine de çalışacak mıdır?

Eğer yanıtı evetse, Kıbrıs sorununun hangi temelde çözümüne katkı konulacağı açık ve net ortaya konmalıdır.

"BM gözetiminde, iki bölge, AB üyesi, federal Kıbrıs" stratejisi türünden işe yaramayacağı tekrar tekrar kanıtlanmış bir çizgi izleyecekse, Kıbrıs sorununu çözmek değil, çözmek, birliği değil bölünmüşlüğü desteklemek, güneydeki sınıf kardeşleriyle birlikte ortak mücadeleyi değil, ayrılıkçılığı savunmak durumunda kalacaktır.

Bu durum ise, iyi niyetle, dostlukla vs. ile bağıntılı değildir.

Niyetten bağımsız olarak, son tahlilde bu strateji birliğe değil ayrılıkçılığa hizmet etmek durumundadır, hizmet etmiştir,

ve CTP örneğinde de gördüğümüz gibi hala daha etmektedir.

Bu platform BMBP'ye alternatif olarak ortaya çıkmak niyetinde midir?

Eğer yanıtı evetse, BMBP'nin konumlanışından farklı bir konumlanışa sahip olması gerekir.

Mücadelenin iktidarı da hedeflemesi gerektiğinin bilincini aşılama görevini de üstlenmesi gerekmektedir.

Yani, "BM gözetiminde, AB üyesi, federal Kıbrıs" stratejisini terk edip, başka bir stratejiye sahip olması gerekir.

Eğer ada üzerindeki emekçilerin mücadelesini ilerletmek, geliştirmek, onları örgütleyip bilinç vermek, onları birleştirmek amacı taşınacaksa, bu, yukarıda belirttiğimiz strateji temelinde yürütülemez.

Böyle bir durumda, eğer BMBP'ye alternatif olarak çıkılacaksa, izlenecek farklı siyasi hat ne olacaktır?

Tüm bunların yanıtlarını ilerleyen süreçte göreceğiz ancak uyarı noktalarımız dikkate alınmadığı taktirde, bu platform girişiminin diğerlerinden farksız kalacağını da şimdiden belirtiriz.



## Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



**Vergimizi Ödüyüyoruz,  
Yine de Bozuk Yollarda  
Gitmeye Devam Ediyoruz!**

## Kavgamız

Yusuf Alkım

E-mail: ykavgamiz@yahoo.com

## Kumar Üzerine Bir Sohbet

Son dönemde karşılıklı diyalog şeklinde yazılan köşe yazıları moda oldu ya,

Bende bu moda uyararak, bu sayı köşemi CTP'li bir yönetici olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Bet Ofislerle İlgili Bölüm'de çalışan bir arkadaşla aramda geçen bir konuşmaya ayırmaya karar verdim.

Aşağıda aktaracağım konuşma bire bir konuşulanlar değildir.

Konunun daha anlaşılır olması için ben bu konuşmadan yola çıkarak bir diyalog oluşturdum.

\*\*\*

-Yaşsa vallahi! Gene bize söverdiniz geçen sayı ha!

-Neçin be gardaş? Ne yazdık gene?

-Aha bet ofisler konusunda gene verdin verişirdiniz bize!

-Neçin be gardaş yalan bir şey mi yazdık?!

-Tabi yazdın! Öyle bir yazdın ki sanki da bizim bakanlıktır sorumlusu bet ofislerin! Biz bu işe el atmadan önce ülkede 200 küsur bet ofis vardı, taa okulların kantinlerine kadar! Şuan 80 civarındadır! Biz kontrol altına aldık genleri! Yakında 40'a yakın adam da istihdam edeceğiz ve her iki bet ofise bir denetimci koyup engelleyeceğiz 18 yaşından ufakların girmesini! Yani biz bu konuya çok önem veririz, ama siz öyle bir yazarsınız ki sanki bizik bu bet ofisleri ortaya çıkaran!

-Bak gardaş, bizim için 200 yada 80 hiç fark etmez! İdsersa 1 tane olsun! Siz, yani CTP hükümete geldikten sonra bir takım olumlu adımlar atmış olabilirsiniz bu konuda, ama sorun hala daha vardır! Sadece bet ofisler da değil, kumarhaneler, gece kulüpleri vs. hepside aynı şekilde devam ediyor var olmaya memlekette! Biz buna karşıyık! O nedenle bunlar ortadan tamamen kalkana kadar da devam edeceğiz sizi eleştirmeye! Çünkü şuan sizsiniz bu için başında! Belki siz

çıkartmadınız bunları ortaya, ama kaldırmak için da bişey yapmıyorsunuz!

-Bak gardaş, biz da karşıyık bu saydıklarına! Ama bunları engelleyemen! Bütün dünyada var bu saydıkların! Bak aha internet, giriyom sayfaya göresin! Bak tıkladım buraya ve oynamış oldum beti! Yani engelleyemen bu işi! Ama biz denetlemeye çalışırık işte elimizden geldiği kadar!

-Gardaş, doğrudur bu iş bütün dünyada vardır! Ve bu işi engellemek çok zordur, ama önemli olan da bu dünyadaki çarpık sisteme karşı olmaktır! Yani sen dünyadaki sisteme karşı çıkmadan, bu çarpık düzeni değiştirmeden bu işler tamamen ortadan kaldırılamaz! Peki siz, yani CTP bu sisteme karşı mı?!

Bizim size en büyük eleştirimiz da budur! Yani siz bu çarpık düzene karşı çıkmıyorsunuz ve bu sistemle barışık şekilde yaşamayı öneriyorsunuz bize!

-Hayır biz da karşıyık bu sisteme!

-Sözde karşı olmak bir şey ifade etmiyor ama be gardaş! Yani siz bugün "karşıyım!" dediğiniz sistemin memurlarınız! Senin çalıştığın bakanlıktaki koltuk da, eski ve yeni parti başkanlarınızın oturduğu koltuklar da karşıyız dediğiniz sistemin koltuklarıdır! Yani hem sistemin devamı için memurluk yapıp, hem o sisteme karşı olmak olamaz!

-Peki napalım be gardaş? Silahı alıp devrim mi yapalım?!

-Hayır gardaş, karşı olduğumuz bu sisteme karşı kitleleri örgütleyelim! Onları bilinçlendirelim! Ve onların desteği ile iktidarı bu sistemin savunucularının elinden alıp bu çarpık düzeni yıkalım!

-Bırakırlar mı be gardaş bizi?!

-Biz görevimizi yapalım gardaş. Demokratik hakkımızı kullanıp iktidarı alalım. Eğer bırakmazlarsa bizi, gösterelim tüm dünya halklarına bu sistemin savunucularının gerçek yüzünü! Biz bir kıvılcım yakalım! Bundan daha önemli ne olabilir ki! Yoksa bu sistemi savunmak mı doğru olan?!

-Olmaz bu söylediğin! Yapamayık bunu!

-Denemeye değmez mi be gardaş? Başka yolumuz mu var hem?! Varsa söyleyin yapalım!



# PARAYI VEREN ASKERDEN YIRTAR

Serdar Denктаş, bu sezon çeşitli nedenlerden dolayı turizm sektörünün durgun geçeceğini ve bu ülkenin can damarının turizm olduğunu belirtip de, asker kaçığı oldukları için yurda dönemeyen gençlerin askerlik sorununu 1 yıllığına kaldırıp, onları yaz aylarında ülkeye çekerek turizmi canlandırmayı hedeflediklerini söyleyince kızılca kıyamet koptu.

S. Denктаş'ın açıklaması, çelişkiler yumağının bir örneğini daha teşkil etti.

Serdar Denктаş ve türevleri için askerlik kutsal bir müesseseydi.

Bu tipler için, askere gitmemek, vatan-millet ve de Sakarya'ya karşı büyük bir ayıptı!

Bu tipler için asker, işgalci TC askeri, kurtarıcı, can simidi ve de kahraman bir ordu idi.

Bu tipler için asker, vatanın ve de milletin güvenliğini sağlayan, bu güvenliği sağlayabilmek için gazetecileri sırf düşüncelerini söyledikleri için askeri mahkemelerde yargılayan bir kurumdu.

Bu tipler için asker, canı istediği zaman istediği kişiyi telefonla

tehdit edebilen, ya da bir askerin terkedilmiş aracın bagajında cephaneliği aratmayacak silahları taşıyabilmekte.

Böylesi mühim ve de kutsal bir kurumun emri altına girmekten kaçanlara vatan haini damgasını basmamak için ise bir neden yoktu.

Ta ki, turizm sektöründen nemalanan patronların bu sezonun durgun geçeceğinin görülmesi üzerine kendi temsilcileri olan CTP-DP hükümetinin kulağını çekmesine kadar...

Sırf oteller, kumarhaneler, genelevler, tatil

köyleri daha fazla para kazanabilsin diye, kendileri için herşeyin üstünde ve de kutsal bir kurum olan askerlik "vazifesini" erteletebilmeyi bile düşünmeleri, bu kişiler için paradan, patronların kârları için hizmet etmekten başka hiçbir şeyin önemli olmadığını bir göstergesidir.

Bizler, burjuva devletin ordusunun ne menem birşey olduğunu biliyoruz!

Yücelttikleri, taptıkları ordularının "nelere kadir" olduğunun da farkındayız.



Görüş  
Ali Yalçınay

## Papadopoulos'un Şartları Kabul Mu Edilmiş?

Merhaba dostlarım...

Papadopoulos uzun bir süre sonra ilginç bir açıklama yaptı...

Verdiği demeçte BM'ye verdiği şartların kabul edildiğinden bahsetti...

Peki neydi Papadopoulos'un istediği?

BM heyetinin görüşmelere katılmaması...

Bunu kabul ettirdiğini söyledi...

İyi güzel...

BM emperyalistlerinin görüşmelere katılmaması ve Kıbrıs sorununu daha da beter çıkmaza sokmalarını gayet güzel birşey...

Yalnız bir sorun var...

Yunanistan, İngiltere, Türkiye, AB, ABD yetkilileri ne olacak?

Yani Papadopoulos'a göre BM yetkilileri olmasın gerisi farketmiyor...

Papadopoulos kendince "halkçı" siyaset yapıyor olsa gerek!!

O kadar bir halkçı ve çözüme giden bir siyaset ki bu siyaset BM yetkililerini saf dışı bırakırken diğer emperyalistler ile işbirliği yapmayı hiçbir şekilde reddetmiyor...

Tam tersine AB ile daha da fazla ilişkilerini ilerletip AB emperyalistleri ile işbirliği içinde olmayı doğru buluyor...

Türkiye cephesi ise kendi burjuva siyaseti gereği BM ile işbirliği yapmayı daha çok destekliyor...

Bir de işin gerisinde ABD var tabii...

Esas komutan !!

Ve sözlerine şöyle devam ediyor Papadopoulos: "BM yetkilisi Kofi Annan söz verdiğine göre görüşmelere yarın başlayabiliriz!..."

Bunu sizce Türk burjuvazisi kabul edecek mi?

Bence etmez...

İşlerine gelmez...

E, Papadopoulos da bunu çok çok iyi biliyor...

Yani iş dönüp dolaşıp gene çözümsüzlük çözümdür mantığında sıkışıp kalıyor...

Tam da emperyalizmin istediği gibi...

Papadopoulos da Talat da ve bunları en geriden yönetenler de bu filmi çok ustaca yönetiyorlar...

Strateji belli...

Adanın kuzeyi üzerindeki izolasyonların zaman içinde teker teker kaldırılıp bir tanınma süreci temeli atılması ve adanın bölünmüşlüğüünün kalıcılığı...

Sonuçta BM'nin de AB'nin de istediği bu değil midir?

Ve diğer cephedeki Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin ?

İşte gayet güzel başarıyorlar...

Büyük devrimci AKEL ve CTP de bunlara ağızları açık bakıyor...

Ve "gık" demiyorlar...

İşlerine gelmiyor...

"Halkçı siyaset" yaparım diye sol deyimler kullanmak, sol söylemler kullanmak kolay...

Zoru başarmak isteyen var mı bu partiler içerisinde?

Geçen gün AKEL ile CTP arasında yine bir görüşme oldu...

Ala güzel...!

De sonuç ne?

"Sabah akşam BM, AB ve diğer bütün emperyalistlerin keyfi gelsin de iki toplumlu iki kesimli federal bir ülke yaratalım" sonucu çıkartılmadı mı yine?

Bu nişanı CTP ile AKEL takalı belki de yıllar oluyor...

Kendi yarattıkları burjuva çözümü bile gerçekleştiriyorlar...

Bu mantıkla gittikleri sürece gerçekleştiremezler de...

Çünkü Kıbrıs sorunu milli bir temelde değil ancak ve ancak sınıfsal bir temelde bir çözüm yolu aranırsa gerçekleştirilir...

Bu anlamda CTP ve AKEL sınıfta kalmaya devam edeceklerdir...

Çünkü tuttukları yol çıkmaz yoldur...

Alın işte Mehmet Ali ve Papadopoulos...

Biri CTP'nin diğeri de AKEL'in temsilen yetkilendirdiği burjuva devlet yapılarının liderleri...

Çıkıp desinler bakalım "yarın sınırları açıyoruz, AB, BM ve diğer dış güçler nasıl itiraz ederse etsin artık ada içinde sınır mınır yok!"

Bunu diyebilirse bu liderler helal olsun derim...

Sizce diyebilirler mi?

Bunu demelerini bekleyen varsa daha çok bekleyecekler...

Bu liderlerin Kıbrıs sorununu çözmek gibi bir derdi yok...

Ya da çözmek gibi bir dertleri var ama onların çözümünün adı "çözümsüzlük!!"

Tıpkı emperyalistlerin istediği gibi...

Tıpkı onları yönetenlerin istediği gibi...

Halkımız ve ülkemiz emekçileri bu oyuna son vermeye artık karar vermelidirler...

Vereceklerdir de...

Yeter ki gözümüzü dört açalım ve mücadelemize, en iyi ve en verimli şekilde devam edelim...

Kazanan elbet biz olacağız...

Barış ve sevgi dolu günleri görmek dileğiyle...

## KIVILCIM YAYINLARI

TÜM KİTAPÇILARDA VE YAY-SAT BAYİLERİNDE.

ELDEN ULAŞMAK İSTEYENLER

0392 22 70 680 NUMARALI TELEFONDAN

BİZLERE ULAŞABİLİRLER.

### Okudunuz mu?



Kıvılcım  
Yayınları  
No: 4

**Kıbrıs  
Sorunu**

Fiyatı: 5 YTL.

### Okudunuz mu?



Kıvılcım  
Yayınları  
No: 2

**İnternet'in  
Ağında**

Fiyatı: 4 YTL.

## Yunanistan'da Grev

Yunanistan'da deniz taşımacılığı işçilerinin grevi hayatı felce uğrattı.

Geçtiğimiz hafta 24 Şubat'ta son bulan Yunanistan deniz taşımacılığı çalışanlarının 10 günlük eylemi Yunanistan'da özellikle de adalarda hayatı felce uğrattı. Binlerce kamyon gerek Yunanistan gerekse de İtalya'da limanlarda kuyruklarda beklemek zorunda kaldı. Deniz taşımacılığı çalışanlarının hükümetin "kemer sıkma" politikalarına karşı yaptığı greve katılımın yüzde yüze yakın olduğu bildirildi.

Hükümet ise deniz taşımacılığı çalışanlarının grevini etkisiz kılmak için deniz kuvvetlerine ait savaş gemilerini devreye koydu. Grev döneminde Girit adasında Iraklio ve Hania kasabalarında grevde olan işçilerle çiftçiler arasında ardabe yaşandı. Çiftçiler ürünlerinin satmak için grevde olan işçilere destek vererek hükümetin kemer sıkma politikalarından vaz geçmeye zorlamak yerine deniz

taşımacılığı çalışanlarına karşı cephe aldılar.

Çiftçilerden destek alan hükümet mahkemeye baş vurarak grevin yasaklanması yönünde karar çıkardı. Mahkeme grevi yasa dışı ilan etti. Ancak bu mahkeme kararının uygulanması için Yunanistan devlet başkanının onayını gerektirdi. Yunanistan devlet başkanı ise greve giden işçilere desteğin büyük olduğunu dikkate alarak mahkeme kararını onaylamayı geciktirdi.

Deniz Taşımacılığı Çalışanları sendikası mahkeme kararından sonra yaptığı açıklamada eylemlere devam edeceklerini açıkladı. Başlangıçta 7 gün olarak planlanan ve 22 Şubat'ta bitmesi beklenen grev hükümetin mahkeme aracılığı ile grevi yasaklaması karşısında 24 Şubat tarihine kadar uzatıldı ve işçiler rejime onlarsız hayat olmadığı mesajını verdi.

## Arjantin: İşçilerden Ford'a Dava

1970 ve 80'lerde Arjantin'deki Ford otomobil fabrikasında çalışan işçiler, Ford şirketine ve onun Arjantin'deki kolu olan Ford Arjantin'e karşı, 1976 ile 1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminde fabrikadan çıkarılmalarına ve şirkete ait yerlerde işkence görmelerine göz yumulduğu gerekçesiyle tazminat davası açtı.

Ford Arjantin aleyhine, aynı işçiler tarafından 2003 yılında açılan ayrı bir kamu davası da var. Son açılan tazminat davasında, Ford Arjantin'in dört eski yöneticisi ile emekli bir subayın mahkemede ifade vermesi de isteniyor. Eski sendikacılar tarafından açılan davada, Ford yöneticilerinin, başkent Buenos Aires'in hemen kuzeyinde bulunan fabrikadaki sendikacıları tasfiye etmek amacıyla bir plan kurdukları ve bunu şiddet kullanarak uyguladıkları iddia ediliyor.

Mahkemeye baş vuran davacı işçilerden biri, başlarına çuval geçirildikten sonra dövüldüklerini, bazılarının elektrik şoku verildiğini, işkence gördüklerini ve kurşuna dizilecekleri izlenimiyle sahte infaz mangalarının karşısına



çıkardıklarını söylediler.

İşçiler, şirket yetkililerinin, kaçırılıp işkence edilen işçilerin kimliklerini istihbarat ajanlarına sağlayarak işyerinde işçi eylemlerini engellediklerini de vurguladılar.

Ford Arjantin'in Buenos Aires'in dışındaki fabrikasında çalışan beş bin işçi Ford'un Falcon marka arabasını üretiyor. Falcon arabalar askeri diktatörlük yıllarında baskının bir sembolü haline gelmişti. İnsanları kaçırıp toplama merkezlerine götürülen gizli ajanlar bu otomobilleri kullanarak baskılarını sürdürüyorlardı.

Arjantin ve BM İnsan Hakları kuruluşları, 1976 ile 1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminde Arjantin'de 30 bin kişinin öldürüldüğünü ve birçoğunun hala daha "kayıp" olduğunu açıkladılar.

## Liberal İşgücü Yasasının Yansımaları

İngiltere'de Occupational and Environmental Medicine Journal'da yayınlanan ve geçici işçilerin sağlık durumlarını ele alan araştırmada geçici kadın işçilerin sağlıklarının normal full-time çalışanlara oranla daha kötü olduğu belirlendi.

Finlandiyalı araştırmacıların bu bulguları İngiltere'de İş ve Çevre Sağlığı ile uğraşan profesyonellerce de doğrulandı. Finlandiyalı araştırmacılar 16-54 yaşları arasında olan 60,600 işçinin sağlık dosyalarını inceledikten sonra bulgularını yayınladılar. Bu dosyalardan yüzde otuzunun geçici çalışan kadın işçiler olduğunu vurgulayan araştırmacılar, sağlık sorunları yaşayan geçici kadın işçilerin birçoğunun işten atıldıklarını da gözlemlediler.

Araştırmacılar, fazla hasta izni alan geçici kadın işçilerin iş bulmada daha fazla zorlandıkları ve daha uzun süre işsiz kaldıklarını da tespit ettiler. Araştırma yazarlarından Dr Marianna Virtanen "geçici iş aynı zamanda işsiz kalmada çok daha büyük riskler taşımaktadır" diyerek sorunu özetledi. Özellikle de genç bayan işçilerin sağlık nedenlerinden dolayı işe gidememeleri onların daha sonraki iş şanslarını çok daha azalttığının da altı çizildi.

Araştırmacılar geçici işlerde düşük ücretle çalışanların daha sonra çok daha fazla sağlık sorunları yaşayarak yoksulluk batağına daha da fazla itildiğini verilerle gösterdiler.



İşverenler ise bu araştırmaya anında müdahale ederek "hasta izni alanların aslında başka iş bulmak için izin aldıkları"ni iddia ederek geçici kadın işçilerin sağlıklarına önem vermediklerini açıkça sergilediler. Finlandiya'da yapılan bu araştırmayı sadece o ülkeye özgü olarak göstermeye çalışan işverenler, AB üyesi başka ülkelerde böyle bir araştırmayla karşılaşmadıklarını söyleyerek geçici kadın işçilere normal full-time çalışanlar gibi haklar vermek istemediklerini açığa vurdular.

Liberal iş piyasası ayakları altında işverenler birçok işyerlerinde full-time işçi yerine geçici işçi çalıştırarak kârlarını artırmaya yönelik uygulamalar devreye koyuyorlar. İşverenler, böylece, işlerin geçici bir süre azalması karşısında bu geçici işçileri hiçbir tazminat vermeden derhal işten durduruyorlar. İşlerin yoğun olduğu dönemlerde ise hastalık izni alan geçici işçileri işten çıkararak ve onların yerine başka geçici işçiler alarak bu geçici işçileri full-time çalışan işçilere karşı tehdit olarak kullanıyorlar.

## İngiliz Gizli Servisi MI6'nın İncileri

İnsan haklarının kutsallığı konusunda haber ve açıklamaları ile önder rolüne bürünen İngiliz emperyalizmi kendi insanlarına meğer neler yapmış neler...

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre İngiliz gizli servisi MI6 İngiliz askerlerine yalan söyleyerek bile bile onları bir dizi kimyasal denemelerde kullanmış. Haberlere göre Porton Down kasabasında 1950'lerde askerlere "soğuk algınlığına karşı ilaç denemesi" yapılacağı söylenerek LSD verilmiş. Askerler insan sağlığı için kendilerinin deneme tahtası olarak kullanılmasını kabul etmişler. Ancak askerlere verilen soğuk algınlığına karşı korunma ilaçları değil de insan aklını kontrol etmeye yönelik muğlaklık yaratma ilaçları olduğu ortaya çıktı. Denemeye katılan askerlerin aradan bunca yıl geçmesine rağmen hala daha şuurlarının sağlıklı olmadığı bildirildi.

İnsan haklarından söz eden İngiliz emperyalizminin hükümeti ilaçlarla insan aklını kontrol etmeye yönelik geliştirilen ilaçların işkence yöntemlerinden bir tanesi olduğunu reddediyor. Onlara göre işkence fiziki saldırılarla sınırlandırılıyor. Oysa bu ilaçların gizli servis MI6 tarafından hasımlarına karşı kullanılmak için üretildiği, hatta kullanıldığı bilgisi artık saklı kalamadı.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı yaptığı



açıklamada tazminat olayını mahkemeye baş vurmada çözümlediklerini söyledi. Konu ile ilgilenen uzmanlara göre tazminatı kabul eden hükümetinin bu denemelerle ilgili birçok bilginin daha kamuoyuna sızmasını istemediği yönünde...

MI6'nın bu denemelerine maruz kalan Don Webb ise yapılanlar hakkında "Eski kurala sadık kalıyorlar: O da özür dileme ve hiç birşey açıklama kuralı" diyerek rejimin hiç de şeffaf olmadığını bir kez daha vurguladı.

Bazı insanlar aradan 50 yıl geçmesine rağmen onlara verilen ilaçların ne olduğunu hala daha bilmiyorlar. Kamuoyuna sızan bilgilere göre İngiliz emperyalizmi askerler üzerinde bu denemeleri 1989 yılına kadar devam ettirdi. Buna rağmen son 17 yılda denemelerin nasıl yapıldığı hakkında bilgi yoktur.

Abu-Garib ve Basra esir kampları dururken deneyleri kendi askerleri üzerinde yapmaya herhalde şimdilik ihtiyacı yoktur.

Stalin'in 5 Mart 1953'ta ölümü üzerine Paul Robeson'dan bir anma.

# Sana Sevgili Yoldaş!

## Paul Robeson

İnsanlık tecrübelerinin bir halkın folklor hikayelerinden, folklor şiirleri ve şarkılarından daha zengin bir hazinesi yoktur. Pek çoğunda kahramanlar hali hazırda tanınabilir insan şekline sahiptirler -sadece çapları daha büyük ve daha geniş. Rus, Çin ve Afrika folklorunda da bu böyledir.

1937'de, işçiler, artistler, gençler, çiftçilerden oluşan heyecanlı bir Moskovalı seyirci kitlesi Bolşoy tiyatrosunu hınca hınç doldurmuştu. Yüksek yetenekli Tamara Khanum'un başını çektiği Özbek Milli Tiyatrosunun performansını bekliyorlardı. Orkestra modern ve antik aletlerden oluşuyordu ve büyüktü. Eski ve gururlu bir medeniyetten gelen Özbek müziğiyle Moussorgsky, Tchaikovsky, Prokofiev, Shostakovich, Khrennikov, Gliere'nin zengin kültürünün karışmasından oluşan müzik ne muazzam bir müzik olacaktır

Birdenbire herkes ayağa kalktı, alkışlamaya ve haykırmaya ve gülümsemeye başladı! Çocuklar el sallıyordu.

Sağ taraftaki bir loncada, gülümseyerek seyircileri ve sanatçıları alkışlayan yüce Stalin duruyordu!

Göz yaşlarımın sessizce aktığını hatırlıyorum, ve ben de gülümsedim ve el salladım. Orada herkesi kucaklayan bir adamın durmakta olduğu gayet açıktı! Ne kadar iyi - o sıcacık iyilik hissini ve de emin olma hissini asla unutmam. İşte burada iyi ve akıllı olan birisi vardı - dünya ve bilhassa sosyalist dünya onun günlük yönlendirmesine sahip olduğu için hakikaten şanslıydı! Oğlum Paul'i bu dünya liderine, ve aynı zamanda kendi liderine el sallaması için omuzlarıma aldım. Çünkü küçük Paul Moskova'da, Sovyetlerin vatanında okula girmişti!

Muazzam performans başladı, her bir dönemecinde yeni zevkler sergileyerek -muazzam orijinallığe sahip olarak koro ve bireysel, sesli

ve orkestralı, klasik ve folk dansı. Bu insanların daha bir kaç yıl önce, 1900-1915'lerde yarı serf oldukları doğru olabilir miydi? -kendi kültürlerini sergilemeleri yasaklanmış, Çarlığın baskısı altında zengin tarihleri neredeyse yok edilmiş.

Böylece sanat alanında şekilde milli, içerikte sosyalist bir kültürü gözlerimle görmek mümkün oldu! İşte Asya'nın bazı aşiret toplumlarıyla kıyaslanabilecek bir halk karışımındaydı -Batı ve Doğu Afrika'nın gururlu Yaruba ve Basuto halkına kıyaslanabilecek bir halk, ama onların hayatları Lenin ve Stalin'in yönlendirmesindeki sosyalist yaşam içinde çiçek açan ve yirmi yıllık olgunluğa sahip bir yaşam. Ve bu milli azınlıkların gelişmesi çağında, onların Büyük Ruslarla ilişkisi çağında, Stalin belirleyici bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyordu.

Daha sonraları seyahat etmek ve sözde geri kalmış ulusların başına neler gelebileceğini kendi gözlerimle görmek imkanına kavuştum. Batı'da (İngiltere, Belçika, Fransa, Portekiz, Hollanda) Doğu ve Batı Afrikalılar ve Hindistanlılar, Asya halklarının pek çoğu o kadar geri görülmekteydi ki, bu sözde kolonilerin modern toplumun parçaları haline gelebilmeleri belki de yüzyıllarca yıl alacaktı!

Ama Sovyetler Birliğinde Yakutlar, Nenetses, Kırgız, Tacikler saygı duyuluyordu, ve onların sosyalizmin topraklarında inanılmaz bir hızla gelişmeleri için onlara yardım ediliyordu! Siyahların Birleşik Devletler'de sürekli işittikleri türden boş vaatler değil, yapılan iş! Mesela Özbekistan çöllerinin yeşeren pamuk tarlalarına dönüşmesi. Mesela Tuskegee'de Carver'in altında yetişmiş benim arkadaşım bay Golden, pamuk üretiminde önemli bir rol oynadı. 1949'da kızını gördüm, şimdi üniversitede ve gururlu bir Sovyet vatandaşı!

Bugünlerde Kore'de, Güney Batı Asya'da, Latin Amerika'da ve yakın adalarında, Orta Doğu'da ve

Afrika'da uzun zamandır baskı altındaki on milyonlarca sömürge halkın özgürlük için ilerleyişini görmekteyiz. Bu ne cesarettir -bu ne fedakarlık- bu ne kararlılık ki zafere kadar dinlenmek yok!

Ve onların karşısına dizilenler Amerika'nın aç gözlü, kâr delisi, savaş yapıcısı sanayicileri ve finansçıların başını çektiği sözde Özgür Batı'nın ortak güçleridir! Şu anda 'Amerikan Yüzyılı' hayali onları köreltti, medeniyetin yanlarından geçip gittiğini göremiyorlar -şu anda bir halk yüzyılında yaşıyoruz- yıldızlar dünyanın ve Avrupa'nın doğusunda parlıyor! Sömürge halklar şimdi yüzlerini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerine döndürdüler. Onlar Yüce Stalin'in yönetiminde kendileri gibi olan milyonların nasıl yeni bir hayata kavuştuğunu görüyorlar. Görüyorlar ki Sovyetler Birliği'nin örneğinden yönelim ve yardımı alan, ve kendi Mao Zedunglarının önderlik ettiği Yeni Çin gerçek ve genişleyen sosyalist yaşam tarzına muazzam gücünü katıyor. Daha önce yarı-sömürge olan Doğu Avrupa ülkelerinin halkın kendi ortak gelecekleleriyle oluşturdukları güçleri temelinde yeni Halk Demokrasilerini kurduklarını görüyor. Bu gelişmenin büyük bir kesimi, arkadaşları Josef Stalin'in onlara bahsettiği muazzam teorik ve pratik önderlikten kaynaklanmaktadır.

Onlar ona şarkılar ve hikayelerle övgüler dizdiler, diziyorlar ve de dizeceklerdir! Slava, salava, salava -Stalin, Yaşasın Stalin! Onun ismi tüm ülkelerde sonsuza kadar onurlandırılacak ve seviyecek.

Modern yaşamın tüm alanlarında Stalin'in etkisi derin ve yaygındır. Onun en son basitçe yazılmış, ama geniş görüşlü ve kapsamlı belgeden, yıllar öncesine uzanan dünya toplumumuzun bilimine yaptığı katkılara değer biçilemez. Herkes insanlığın bugün ve



geleceğinin zenginliğinin inşaatçısı Marks, Engels, Lenin ve Stalin'i saygıyla anar!

Evet, derin insanlığı ve zeki anlayışıyla bize zengin ve muazzam bir tarih bıraktı! Daha önemlisi, bugün ve gelecek mücadelelerimizin yönünü çizdi. Barışın -kardeşçe bir arada yaşamının- kültürel ve bilimsel katkıların bölüşülmesinin -savaş ve yıkımın sona ermesinin yolunu çizdi. Ne kadar sabırla, ne kadar tutarlı bir şekilde, nasıl bir iyi kalplilikle ve zekâyla barış için ve her geçen gün artan bolluk için emek verdi. Geride, dünyanın dört bir tarafında, dayanılmaz bir acıya gömülmüş on milyonlarca insan bıraktı.

Fakat kendisinin de gayet iyi bildiği gibi mücadele devam ediyor. Dolayısıyla, onun onurlu örneğinden ilham alarak, başlarımızı yavaşça ama yükseklere kaldıralım ve barış için -herkese zenginlikle sunan ve faydalı bir yaşam için ilerleyelim!

İlerici şairimiz Lewis Allen'in ilham verici sözleriyle:

Sana sevgili yoldaş, bu sözü veriyoruz

Kavga sürecek, kavga sürecek Rahat uyu sevgili yoldaş, işimiz yeni başlayacak

Kavga sürecek -zafere kadar- bizim zaferimize kadar.

Stalin Yoldaşı  
Ölümünün  
Elli üçüncü  
Yıldönümünde  
Anıyoruz!  
KSG



Kıbrıs'ta



Haftalık Sosyal Gazete



**SOSYALIST GERÇEK**

Sahibi: Kıvılcım LTD.

Posta Adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sok.

No:5 Kızılbaş Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 70 680

Fax: 0392 22 70 681

Basıldığı Yer: Toplumcu LTD.

Adres: Cengizhan Sok. No:7

K.Çiftlik Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 74 872

Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net> E-mail: [info@KibristaSosyalistGercek.net](mailto:info@KibristaSosyalistGercek.net)

**ANTI-EMPERYALİST BİRLEŞİK KIBRIS  
MÜCADELESİNE SEN DE KATIL!  
KIBRIS SOSYALİST PARTİSİ  
SAFLARINDA YERİNİ AL!**



# SOSYALİST GENÇLİK

3 Mart Cuma 2006, Yıl:2 Sayı:65

KSP GB Haftalık Yayın Organı

**GENÇLİK GELECEK**



## Kıvılcım

## BİR TECAVÜZ VE LİNÇ KÜLTÜRÜ

Geçtiğimiz günlerde 14 yaşındaki bir çocuğa tecavüz olayı, toplumda tabiri yerindeyse infial yarattı.

Burjuva kadın örgütlerinden tutun da, gazetecilere, öğrenci birliklerinden tutun da siyasal partilere kadar bu kötü ve iğrenç olay protesto edildi.

Ancak bu protestoların hiçbiri, ne tecavüz vakasının altyapısını sorgular, ne de sistemin teşhir edilmesine yarar bir nitelik taşıyordu.

Geliştirilen tepkiler, ilk etapta ve böylesi bir olaya karışılanlara en ağır cezaların verilmesi, güven içinde çocukların yaşaması ve böyle olayların bir daha tekrarlanmaması üzerineydi.

Değil 14, isterse 104 yaşında olsun, tecavüz, cinsel istismar sorunu günümüz burjuva toplumunun en büyük sorunlarından birisidir.

Bunun Kıbrıs'ta yeni yeni ve açığa çıkacak bir şekilde gerçekleşmiş olması, toplumsal tepkinin büyüklüğüyle doğru orantılıdır.

\*\*\*

Günümüz sistemine baktığımızda, sistemin sapkın bireyler yetiştirilmesine de el attığını gözlemleyebiliriz.

Bu sapkınlığın kökeninin ise özel mülkiyet dürtüsünün devamlı suretle kaşınmasından kaynaklandığı da aşikardır.

Televizyonlarda, gazetelerde yapılan yayınlar, gece kulüpleri, cinsel eğitim alanının gelişmemişliği ve yetersizliği, toplumda cinsel sorunların ve bu tür sorunlara bağıntılı olarak cinsel suçların artmasına neden oluyor.

24 saatlik bir yayın akışının neredeyse 20 saatinin sapkın programlarla doluluğu, bunun en temel göstergesi olsa gerek.

İnsanlar, bir meta gibi alınıp satılabilecek, günlük, gecelik sahip olunabilecek bir hale

sokuluyor, insanların beyinlerine bu düşünce empoze ediliyor.

İnsanlar da büyük oranda bu empozeden habersiz bir şekilde kendisine verilenler ve öğretilenler çerçevesinde hareket ediyor.

Tecavüz olayının tam da burjuva özel mülkiyet anlayışının zora ve şiddete yoluyla "kendine ait" birşeyleri elde etme mentalitesinin ta kendisidir.

Burjuva-emperyalistler zor ve şiddet yoluyla sömürgeler ve yeni sömürgeleri bu yöntemle elde etmiyorlar mı? Kıbrıs bu zor ve şiddet yoluyla emperyalistlerin cirit attığı alan değil midir?

Sonuç?

14 yaşındaki çocuğa tecavüz!!

\*\*\*

Burjuva basın ve örgütler bu olaya çok fazla eğildi.

Kimi burjuva gazeteciler, sanıkların avukatlığını üstlenen kişinin "bunun nesini savunacaksınız" türünden söylemlerle üzerine giderken,

Kimileri de "hukuka güvendikleri" ve "en ağır cezayı bekledikleri" söylemleriyle protesto gösterileri yaptılar.

Protesto gösterileri ve adliye çıkışında böyle iğrenç bir olaya karıştığı iddia edilen sanıkları linç etme girişimine de, günlerce olay üzerine yayın yapan ve yayınlarında bu tür suçların nedenlerini, kökenlerini irdelemek yerine "kötü kalpli birkaç sapık adamın faaliyeti" olarak hadiseyi aktaranların katkısı olsa gerek...

Tıpkı haklarını aramak için greve giden KTOEÖS üyelerini "paraacılar, hazıryeyiciler" türünden söylemlerle hedef tahtasına alıp, Başbakanlık önünde provokasyon yaratılması örneğinde olduğu gibi...

\*\*\*

Olayın iğrençliğini, insanlık düşmanlığını söyleyerek suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını istemek, sadece anlık ve günü kurtarmaya yarar bir tepkidir.

Her geçen gün daha fazla sapkın bireyin yetiştirildiği bir sistemde, bu tür suçların önüne ne onların savunma haklarını ellerinden alarak ne de onları idam ederek geçemezsiniz.

Ülkedeki bu tür sorunların nedenlerini, bu tür olaylara neden olan kapitalist-emperyalist üretim ilişkilerini sorumlu tutmadan, onu hesaba katmadan yapılan her tespit, altı boş, geçersiz, gündelik, temeli değil sonuçları yargılayıcı ve suçluları hedef tahtasına koyarak linç kültürünü ülkeye yerleştirme sonucuna varacaktır.

Sanıklardan birinin babasının kaçırılarak dövülmesi de, provokatörler tarafından bu hedef gösterme ve bu toplumsal olaya sözde tepki göstereceğim diye, sipere yatıp sistemi korumak için sistemin bizzat kendisinin neden olduğu suçlara imza atanlara ateş etmenin bir sonucu olmuştur.

\*\*\*

Sorun, özel mülkiyete dayalı, insanın bile metalaştırıldığı burjuva sistem sorunudur.

İnsanların bilinçlerini ve eylemlerini, içinde yaşadıkları ekonomik sistem belirler.

Özel mülkiyete dayalı, insan canının, onurunun bile satın alınabilecek veya gasp edilebilecek birer mal olduğu bu sistemde bu suçların önü alınmaz.

Tıpkı mafyanın, kumarın, uyuşturucunun, adam öldürmenin, kaçakçılığın, dolandırıcılığın önünün alınmadığı gibi...

E-mail: [KSPGB@yahoo.com](mailto:KSPGB@yahoo.com) Tel: (0392) 22 70 680 Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net>

## Soru

**CTP Gençlik artık neden ortak etkinliklerde yer almıyor?**

## Polemik

BKP kongresinin sonuçları, burjuva siyasetinin takipçisi olmanın adıdır. BKP kongresi, burjuva-emperyalist stratejisinden vazgeçmediği ve devrimci bir siyasete kavuşmadığı sürece, ülke işçi sınıfı hareketine verebileceği bir şeyi kalmayacaktır.

## Üniversite Günlüğü

**Yakın Doğu KÖB'e ne oldu?**

## ŞİİR KÜPÜ

⚡ Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın Maksim Gorki'nin "Ayaktakımı Arasında" adlı oyununu tebrik ederiz.

Uzun zaman sonra böyle bir oyunu sergilediler.

Oyunla ilgili eleştiriler başka bir tartışma konusudur.

Ancak, izleyicilere dağıtılan katalogta, Maksim Gorki'nin ölümünde Stalin'in parmağının olabileceği yönündeki kuru iddialar biraz ayıp kaçmış.

Tarihten konuşacaksak, tarihten konuşacağız!

Gorki'nin ölümüne Troçkist doktorların kasti yanlış tedavisinin neden olduğu belgelenmiştir.

Bizim belgelerimiz sosyalizmin belgelerine dayanıyor.

Ya sizin?

⚡ Elektrik kurumunu "ziyaret" ettim!

Gelen tüm elektrik müşterileri ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar.

Herkesin elinde 200-300-400 YTL'lik faturalar var!

Elektriğin en pahalı olduğu memleket burası olsa gerek!

2006'da karanlığa mahkum ettiniz be millet!

Santraliniz çalışmaz, çalışınca faturalar halka çalışır, halkın elektriği kesilir!

Yaktınız bizi be!

⚡ Ulus İrgat, gazetesinde KSP'nin Straw'u protesto eylemine tüm kinini kusmuş.

Sabah akşam "sokaklar sokaklar" diye feryat figan eden kahraman YKP neden katkı koymadı bu sokak eylemine?

Kurtar bizi AB, sev bizi İngiliz demekten gözünüz hiçbir şeyi görmez oldu be kardeşim...

Olsun, gene de biz sizi bu tür "sokak eylemlerine" bekleriz canlarım...

⚡ Arkadaşla konuşuyoruz;

- Okul açıldı, nasıl gidiyor?  
- Gitmiyor! Ev kirası 250 Sterling. Bu parayı karşılamak için evde 6 kişi kalmamız



gerekıyor.

- E, 6 kişi kalın?

- İki odalı evde 6 kişi kabile hayatı sürün diyorsun yani!! Hem yemek, elektrik, su faturası, kitap parası da derken, bizim ek iş bulmamız şart oldu!

- E, bulun. İşleyen demir işlidir.

- Çalışma izni, vatandaşlık olmadan kim iş veriyor artık?!

- E, çıkartın?

- Öğrenciye çıkartılmıyor!

- E, okulu bırakın?

Saçmaladığımı anlayıp konuyu kapattım. Ama çoğu öğrencinin sonu da benim saçma dediğim sonuç olacağı benzer!!!

**"Marksist-Leninist sınıf mücadelesi teorisi, başka şeylerin yanısıra proletarya diktatörlüğünün düşmanlarına karşı işçi sınıfını seferber etmeyi kolaylaşmasıyla sivrilir.**

**Kitap: Eserler Cilt 12**

**Yazar: J. Stalin**

**Sayfa: 44**

[www.ozgur.kibris.net](http://www.ozgur.kibris.net) **Özgür Bir Kıbrıs İçin mücadelenin, İnternetteki Adresi**

## Sovyet Ekonomistleriyle Beş Görüşme 1942-1952

**Bölüm: 8**

J.V. Stalin'in Ekonomistlerle Görüşme Tutanağı (29 Ocak 194)

**Ekonomi Politik Sorunları Üzerine**

**Ekonomi Politikinin Amacı**

**Faşizm üzerine**

Faşist felsefe üzerine birkaç gözlem. Sanki sosyalizmleri varmış gibi yazıyorlar. Bu ekonomik açıdan ifşa edilmeli. Hitler şunları söylüyor: "Devlet, halk! Kapitalistlerimiz sadece yüzde 8 alıyor. Bu onlara yeter!" Bu sorunun formülasyonuna ek olarak, kapitlaistlerin, ultra-emperyalizm teorisinin yardımıyla rekabetten kurtulma çabaları ile, üretimdeki anarşi ve rekabet sorununa ışık tutulmalı. Onların kör talihleri / kötü kaderleri gösterilmeli. Korporatif bir sistemi propaganda ediyorlar; sanki bu sistem sınıflar üstüymüş ve devlet işçilere bakıyormuş gibi. Hatta tek tek bazı kapitalistleri tutukluyorlar (Thyssen'in kaçabileceği doğrudur). Bütün bunların demagojiden ibaret olduğu, sınıf disiplinine uymak istemeyen tek tek kapitalistler üzerinde burjuva devletin bir baskısı olduğu belirtilmelidir. Kartelleşme ve planlamadaki başarısız girişimleri konusunda bunlar belirtilmelidir. Sosyalizm bölümünde bir daha belirtin. Sizin sisteminizde, sayın faşistler, üretim araçları kime aittir? Tek tek kapitalistlere ve ve kapitalist gruplara, ve bu nedenle de, ekonomi mülk sahipleri arasında bölüşüldüğü için küçük parçalar dışında gerçek planlama yapamazsınız.

SORU: "Faşistler" kelimesini kullanalım mı?

CEVAP: Kendilerini nasıl adlandırıyorlarsa siz de öyle kullanın;

İtalyanları faşistler, Almanları nasyonel-sosyalistler olarak.

Kabinede (H.G.) Wells ile görüşüm; bana ne işçilerin, ne de kapitalistlerin iktidarından yana olduğunu söyledi. Mühendislerin önderliğinden yanaymış. İyi tanıdığı Roosevelt'i desteklediğini ve onun saygıdeğer ve işçi sınıfına sadık bir kişi olduğunu söyledi. Küçük burjuvalar arasında, sınıf uzlaşması hakkında küçük fikirler var ve oldukça yaygın. Bu görüşler faşistlerle özel bir anlam kazandı.

Ütopyacıardan söz ettiğiniz kısımda, sınıflar arası uzlaşma fikrine de eleştirel olarak yer verilmeli. Elbette ütopyacıların sorunu koyuş biçimiyle faşistler arasında, ütopyacılar lehine bir farklılık vardır, ama bu konuda tuzağa düşülmemelidir. Faşistlerin safına konursa Owen kendisini çok kötü hissederdi, ama Owen da eleştirilmeli.

Tüm kitap bozuk stilden arındırılmalı. Ağız bozukluğuyla kimseyi ikna edemezsiniz. Aksi sonuçlar alabilirsiniz; okuyucu uyanık olacak ve "yazarın kötü bir dil kullanması herşeyin açık ve net olmadığı anlamına gelir" diye düşünecektir.

Onların sistemindeki herşeyin kötü ve bizim sistemimizdeki herşeyin ise iyi olduğu izlenimi vermeyen bir biçimde yazılmalı, pembe tablolar çizimemelidir.

NOT: L.M. Gatovsky, I.I. Kuzminov, I.D. Lapyev, L.A. Leontyev, K.V. Ostrovityanov, V.I. Pereslegin, A.I. Pashkov, D.T. Shepilov ve P.F. Yudin'in notlarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca Atlas, Arakelyan, Bolgov, Vasileva, Gusakov, Kozlov, Lyubimov ve Rubinstein'in notları da dikkate alınmıştır.

**Künye: Sosyalist Gençlik, Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi yayın organıdır. Ücretsiz olarak, Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek gazetesi eki olarak ve elden dağıtılır.**