

Doğa'yı Katleden Kumara ve Onu Savunanlara

Yazısı Sayfa 2'de

Kuş Gribinin Faturası İşçilere Kesiliyor

Yazısı Sayfa 9'da

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete

Mücadele



SOSYALİST GERÇEK

Dolu 10

Yıl...

10 Şubat Cuma 2006, Yıl 10, Sayı:190 Fiyatı:750,000 TL. -75 Ykr. (KDV dahil) İngiltere: 50 p.

Bu düzen insanlığa ancak hastalık yayar!

YA SOSYALİZM,

YA DA BARBARLIK!

Kumarhaneler ve bet ofislerle, gerek gençlerimizi, gerekse insanlarımızı kumar hastası yapıyorlar!

Yetişkinleri kumara yönlendirerek aileleri yokluğa itiyorlar,

Gençlerimizi intihara sürüklüyorlar!

Gece klüpleri insanın insana sevgisini öldürüyor!

Aşka dayalı ilişkileri yıkıyor!

Onun yerine paraya dayalı ilişkileri öne çıkarıyorlar!

Gençlerimize insan sevgisi yerine para ile ilişki öğretiliyor!

Aile ilişkilerinin dağılmasına neden oluyorlar!

Rusya'dan, Moldavya'dan, Uzakdoğu'dan gelenler insan değil mi?

Kâr uğruna insan eti satılır mı?

Kumarhaneler ve gece klüpleri kuzey Kıbrıs'taki kokuşmuş düzenin birer aynasıdır!

Buna derhal son verilmelidir!

Tüm casinolar, bet ofisler ve gece klüpleri derhal kapatılmalıdır!

İnsan yaşamına değer vermeyen ve maksimum kâr uğruna her türlü çirkinliğe baş vuran bu düzen yıkılmalıdır!

Ya Sosyalizm, Ya da Barbarlık!

**KSP Gençlik Birimi
Yayın Organı
"Sosyalist Gençlik"
Eki Gazetenizin
Ortasındadır.**

Neler Oluyor Neler
Sayfa 3'te

Londra Mektubu
Elif KARA
Sayfa 4'te

Özgür Düşünce
Evrin Mehmet
Sayfa 4'te

Nazlıca
Nazlı ŞAHİN
Sayfa 6'da

Parka
Ziya ÇELİK
Sayfa 7'de

Görüş
Ali YALÇINAY
Sayfa 9'da

Kavgamız
Yusuf ALKİM
Sayfa 11'de

OKU-OKUT-ELEŞTİR-ABONE OL
Bu Gazete Siz Emekçilerin...

Haftanın Laf Ebeliği...

'İlaçlı hali' krizi!"



"Kıbrıs Rum Yönetimi'nin "kuş gribi" virüsünü öne sürerek, Güney Kıbrıs'ta geçişlerde aldığı önlemler krize neden oldu.

Önceki gün, karma köy Pile'ye gitmek isteyen Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Rum yönetimi gümrük kontrol memurları tarafından "ilaçlı hali üzerinden geçiş yapmaya" davet edilince, küçük bir gerginlik yaşandı.

KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, olumsuz hava şartlarının verdiği zararlar konusunda inceleme yapmak için gittiği Pile'ye girişte, kuş gribi nedeniyle ıslak haliya basma uygulamasına fiili tepki göstererek, haliya basmayı reddetti ve geri döndü. Soyer "ırk ayrımına dayalı aşağılayıcı bir uygulama" diyerek, ıslak hali uygulamasını protesto etti."

KSG'nin Yorumu: Soyer karşı çıktığı bu uygulamanın aynı şekilde Kuzey'e geçişlerde de yapıldığını bilmiyor mu

acaba?!

Ama kendisi Kuzey'in "Başbakan"ı değil mi? Yoksa Soyer bu uygulamanın kendisine yapılmasına mı karşı çıkıyor?!

Kendisinin "hükümetinin"de aynı uygulamayı hayata geçirmesine onay veren ve eğer bu uygulama, tedbirler halkı aşağılamaksa, halkı aşağılayan Soyer, kendisini halktan daha üstün mü görüyor?

Güneyin egemenlerinin her fırsatı kullanarak tırmandırdığı şovenizmi, bir o kadar da Soyer "hükümeti" tırmandırıyor! Al birini, vur ötekine! İnsan sağlığını bile şovenizmi artırmak için karşılıklı olarak böylesi kullananlar nasıl barış yanlısı olabilir?!

Sosyalist Enternasyonal ve Kıbrıs Sorunu

Komünizm, kapitalizme karşı gerçek ve bilimsel bir alternatif olarak ortaya çıktıktan sonra, tüm dünya komünistlerinin ve işçilerinin merkezi, ortak bir birlikteliği sorunu gündeme geldi.

Komünizm mücadelesi, emperyalizm çağında tek ülkede zafere ulaşsa bile bu zaferin nihai bir zafer olmadığı, tüm dünyanın komünizme ulaşması ile sorunların ortadan kalkacağı gerçeğinden yola çıkanlar, dünya komünist hareketi üzerine ve bunun örgütlenme meselesine el atmanın zorunluluğunu gördüler.

1. Enternasyonal, Marx ve Engels'in izini vurduğu bir enternasyonal komünist birlik olarak tarih sahnesine çıktı, tarihe adını yazdırdı.

2. Enternasyonal ise, işçi sınıfı mücadelesinin birliği ve işçi sınıfı mücadelesinde izlenmesi gereken strateji ve taktikler konusundaki yanlışlıkları, işçi sınıfını burjuvaziye yedeklemeye kadar giden anti-komünist siyasi ve ideolojik hatları nedeniyle tarihe bir leke olarak geçti.

2. Enternasyonal'in ardından kurulan Komintern, gerçek Marksist-Leninist çizgiye uygun olarak hareket eden, tüm dünya işçi sınıfının birleşik, örgütlü gücü olarak yaşam buldu ve görevinin gereğini yerine getirdi!

Özellikle Sovyetler'in yıkılışından sonra tüm dünyayı saran gerileme ve burjuva saflara kayma, kendisini işçi sınıfı hareketi içinde de gösterdi.

Burjuvazi, işçi sınıfının kafasını bulandırmak, mücadelesini rotasından saptırmak ve kendi egemenliğini devam ettirmek için, işçi sınıfı hareketine dıştan saldırılarının yanı sıra, içten de oportünist akımları kullanır.

Ve gerek atılım dönemlerinde, gerekse gerileme süreçlerinde bu akımlar her daim görevlerini yaparlar.

Bugünkü Sosyalist Enternasyonal de bunlardan birisidir, 2. Enternasyonalin devamıdır.

Adına bakarak, kendilerini sosyalist sanmamamız için birçok geçerli nedenimiz vardır.

Sosyalizm, bir süreçtir. Burjuva iktidarının yıkılıp, yerine proletaryanın diktatörlüğünün kurulması sürecidir.

Bu süreç, burjuvazinin yaşamın her alanında tasfiye edilmesi ve komünizme doğru yürümek için katedilmesi gereken bir yoldur, komünizmin ilk aşamasıdır.

CTP, Sosyalist Enternasyonal'e üye oluyormuş...

Sosyalist Enternasyonal ve bunun üyelerinin hangisi proletarya diktatörlüğünü savunmaktadır?

Sosyalist Enternasyonal ve bunun üyelerinin hangisi ülkelerin emperyalist zincirden kopması için lafta değil de pratikte iş yapıyor?

Sosyalist Enternasyonal ve bunun üyelerinin hangisi emperyalizmin cicileşmediğini, yeni dünya düzeni, globalizm türünden lafların emperyalizmin ta kendisi olduğunu ve bunlara itibar edilmeyip, kafaların bulandırılmayıp emperyalist kurum ve kuruluşların tümüne birden karşı çıkılmasını, mücadelenin örgütlenip geliştirilmesini savunuyor?

Örneğin Sosyalist Enternasyonal üyesi, Türkiye İş Bankası'nın sahibi, Kemalizm'in "sadık takipçisi", NATO üyesi TC ordusunun baş şakşakçısı CHP, sosyalizmi nasıl savunuyor?

Bu soruların yanıtları CTP'de yoktur.

CTP, Marksizm'i, sosyalizmi, işçi sınıfının bilimini, kendi burjuva çıkarlarına göre değiştirmekten, kullanmaktan ve kitleler üzerinde sosyalizmin sempatisinden doğan enerjiyi değerlendirmekten başka bir iş yapmamaktadır.

CTP teorisyenleri, sosyalizmin artık değişmesi gerektiğini, çünkü dünyanın değiştiğini, Leninci ve Stalinci bir

sosyalizmin artık çağdaş, modern dünyaya uymadığını, burjuvazinin yıkılması meselesinin artık eskide kaldığını ve buna benzer birçok burjuva-emperyalist vaazı vermekten çekinmiyor.

Komünizmin önderlerine saldırmaktan, onlara iftiralara ve hakaretlere varan ithamlarda bulunmayı kendilerinde bir hak olarak görüyorlar.

Kıbrıs'ın ilk komünist örgütlenmesi olan Kıbrıs Komünist Partisi'ne saldırmaktan kendilerini alamıyorlar.

Kıbrıs sorununun çözümünde tüm askeri üslere, garantörlüklere, adada gözü ya da etkisi olan tüm emperyalistlere "defolun adamızdan" diyemiyorlar.

Katılmaya uğraştıkları Sosyalist Enternasyonal'in de bunlardan pek bir farkı yok.

Reformlarla günü kurtarmaya uğraşan ve arada sırada bir iki sol jargon kullanarak ruhlarını kurtaran sosyal-demokratların oluşturdukları, adı sosyalist kendi burjuva bir teşkilat...

CTP'yi sosyalist enternasyonale almamaları için de hiçbir bahaneleri yok gibi görünüyor...

Kimbilir, belki de emperyalistler, sosyalist enternasyonale Kıbrıs koşullarından dolayı "CTP'yi almayın" derlerse, işler karışır mı bilemeyiz ama, CTP'nin kendisine CHP gibi çok iyi yoldaşlar bulunduğu gerçeğinin altını çizmeliyiz...

Sosyal-Demokrat Enternasyonal üyeliğiniz kutlu ve de mutlu olsun CTP...



Yemek De Aynı, Nakarat Da...

Hristofiyas ile Soyer, güneyde bir balık lokantasında buluşarak, Kıbrıs sorununu yemekli bir ortamda tartıştılar.

Aynı nakaratın ister müzakere masalarında, ister meydanlarda, isterse balık lokantasında tekrarlanması ise, halkımızı sadece bunaltıyor.

Aşağıdaki söylemler çok bildik, çok tanıdık ve de fazlasıyla iflas etmiş, pratikle birbirini tutamayan söylemler değil mi?

Bakınız Soyer ne diyor;

"Kıbrıs'ın ortak yurdumuz olduğuna inanıyoruz. Hiçbir değer, maddi zenginlik ya da makam Kıbrıs'ta çözümün yerini tutamaz. Bu açıdan Kıbrıs sorununa çözüm bulma sürecinde AKEL'le işbirliğimiz ve diyalogumuz çok önemlidir"

Hristofiyas ne diyor?

"AKEL olarak, Kıbrıs sorununun yaşayabilir ve kalıcı çözümünü destekliyoruz"

Soyer nasıl devam ettiriyor?

"Kıbrıs sorununu çözme için parti programında temel amaç olarak bilen AKEL ile Kıbrıs sorununun çözümü için her türlü girişimi ve diyalogu yapmakta fayda görüyoruz"

Aynı nakarat, aynı söylemler değil mi bunlar?

İktidarda olan iki parti, madem tüm güç ellerindedir, neden kendi stratejileri üzerinde bile anlaşamıyorlar?

Örneğin sosyalist, geçtik sosyalisti komünist olduğunu iddia eden partilerimizin iktidarları koşullarında ülkede hala kapitalist üretim ilişkilerinin sürmesi bile, bu arkadaşların ne menem bir siyasi çizgiye sahip olduklarını bizlere göstermiyor mu?

Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve kalıcı çözüm, ortak vatan türü söylemlerin artık içinin boşaltıldığı ve izlenen siyasi hat ile ortak vatan yerine ayrılıkçılığın, yaşayabilir ve kalıcı çözüm yerine sorunun devam ettirilmesi ve kalıcılaştırılmasının geçtiğini kim inkar edebilir?

Kalıcı ve yaşayabilir bir çözüm ve ortak vatana ulaşmak isteniyorsa, izlenen hat değiştirilmeli, AB üyeliği ile, BM şemsiyesi altında, emperyalist garantörlerin adadaki varlıklarının korunması çerçevesi dışına çıkılmalı ve Kıbrıs sorununu çözme basiretine sahip yepyeni bir anti-emperyalist hat üzerinde yürünmelidir.

Aksi halde bir 50 sene daha aynı nakaratı farklı farklı mekanlarda dinlemeye devam edeceğiz!

Neler Oluyor Neler...

AMERİKA 1

Martin Luter King 1968'de öldürülmüştü.

Ne yaparken mi?

İrkçi yasaların kaldırılması için mücadele ederken.

SSCB'inde ise tüm böyle yasalar 1917 Ekim Devrimi'yle ortadan kaldırılmıştı.

Herhangi bir şahsa milliyeti, ırkı, cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık yapmak yasaktı. Sovyet insanının aklına böylesi deli saçması bir fikir asla girmezdi.

Siyah ırktan meşhur bir sanatçı (D. Robson) bir tek Sovyet

ülkesinde kendisini vatanında gibi hissettiğini ilan etmişti. Hem de sene 1930'larda!

Sene 1968'de ise AMERİKAN burjuvazisi eşitlik isteyen siyah insanları öldürmekle meşguldü!

Geçenlerde M.L. King'in eşi vefat etti.

Mr. Bush ve tüm AMERİKAN devleti saygı duruşunda duruyorlarmış!

Sen onu git de New Orleans'daki siyah ırktan insanlara anlat!

Hayvan oğlu hayvanlar!

AMERİKA 2

Küba'daki AMERİKAN elçiliği binasının önüne elektrikli tabela asıp Küba'da insan hakları yoksunluğu üzerine propaganda yazıları yazıyormuş. Kastro da her tarafa Mr. Bush'un resimlerini asmış. Vampir-faşist diyerekten ve de bahsi geçen bina önüne muazzam bir anıt yaptırmış. 1959 devrimi sonrası ABD'nin faaliyetleri sonunda öldürülen 3,400 Kübalı'yı anan bir anıt.

ABD devletine ne demeli?

Fistani yok giymeye, tahtaravalliyile gider sıçmaya!

Sahtekar herifler!

AMERİKA 3

ABD diplomatları ve 'bilim adamı' savunucuları vücutlarına bomba koyup kendileriyle birlikte başkalarını da öldüren bombacıların yaptıklarının ne kadar insanlık dışı, barbar bir iş olduğu konusunda ısrarlılar. Avrupa devletleri de aynı fikirdeler!

Yahu başkalarıyla birlikte kendini de öldüren adamınki barbarlık da, öldürdüğü de üç beş kişi, düğmeye basarak onbinlerce kişiyi öldüreninki niye barbarlık değil?

Barbarlık barbarlıktır.

Allah'ın barbarları!

AMERİKA 4

Şiddet yoluyla rejim değiştirmeye çalışmak demokrasiye uymazmış. İyi, güzel. Hiçbir itirazımız yok.

Irak'ta ne yaptınız siz?

Afganistan'da?

Dünyanın dört bir tarafında yaptığınız nedir?

Birde şunu cevaplasınlar baylarımız. Demokratik

yöntemlerle rejim değişikliği elde etmeye çalışanların başına gelenler nedir?

Sahtekar emperyalist pislikler!

AMERİKA 5

Bay Bush önümüzdeki sene için sunduğu bütçede askeri harcamaları

artırmış, (439.3 milyar dolar) yoksullara sunulan sağlık hizmetlerini kısıtlamış (5 yıl içinde 35.9 milyar dolar).

Pis herif. Barbar, insanlık düşmanı pis herif! Kaç yoksul AMERİKALI'yı öldüreceklerinin de hesabını yapmışlardır bu kararı alırken. Pislik herifler!

Askeri harcamaları AMERİKALILARı düşmanlarına karşı korumak için artırmış!

Gözleri yaşarmayan zengin olsun!

Öyle ya, petrol kaynaklarını güven altına almak hep AMERİKAN halkının güvenliği için yapılan bir iştir. Tevekkeli değil petrol şirketlerinin kârları katlanarak büyüyor!

AMERİKA 6

Yoksulları çok sevdiklerinden olsa gerek, bir yandan askeri harcamada artış, yoksullar için sağlık harcamalarında azalma ayarlarlarken, bir de tüm dünyaya, bekleyin efendim, açları doyurmak amaçlı olarak, genleri modife edilmiş yiyecek yedirmek istiyorlar. Sakın ha insanların yiyeceklerini de tekellerine alıp

hersene öldürdükleri 40 milyon insan sayısını artırmak istiyorlar, insanları tamamiyle, askeri tehdit yanında açlık tehdidiyle teslim almak istiyorlar falan gibi kötü şeyler düşünmeyeziniz.

Talat, Ferdi, Hristofyas kızarlar sonra!

Demokratlara laf yok!

Bu genetikli modifike edilmiş yiyeceği ülkesine sokan milli hainliği aşırıya vardırmış bir

rezildir!

Heryerdeki Türk efendilere duyurulur.

İNGİLİZ VE TÜRK

BP ve SHELL'in kârları rekor seviyeye çıktı!

Enayi Türkler sağ olsun!

Onlar olmasaydı Sovyetlerde, Türki cumhuriyetlerde bu kadar başarılı olamazlardı!

Hadi evlatlar, Türklük adına İngiliz uşaklığına!

Devam devam!

KARİKATÜR

Biliyor muydunuz ki bu sıralarda İslam dünyasını alt üst eden karikatürler meğersem 3 ay önce yayınlanmış, sonra bir Müslüman sever Müslüman bu karikatürlerin orijinallerini, ve de basılmayanlar da dahil, satın almış, ve de kampanyayı başlatmış!

Kimin eli kimin cebinde bilen haber etsin bize!

AMERİKALI godamanların eli herkesin cebinde. Ona şüphe yok. Onların elleri herkesin cebinde olduğu için, ceplerinden çıkarıp bazılarında da istedikleri işleri yaptırmak için birazcık veriyorlar.

Bu kadarını biliyoruz!

Ama kimin eli kimin cebinde bilen var mı!

SORUN VE ÇÖZÜM!

Dev-İş Genel Başkanı Mehmet Seyis Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay Adem'e sorun ve çözüm önerileri sunmuş!

Sonay Adem CTP'lidir. Değil mi! Kim bilmez CTP'nin Kıbrıs sorununa ha bu görüşmede çözüldü, ha şu görüşmede çözülecek diye bu ahaliyi yıllarca oyaladığını ve de sorunun hala daha çözülmediğini!

Mehmet Seyis bilmezse sebebi onun da CTP'li olmasındandır!

Yok eğer sendikacıysa, örgütlü işçinin örgütlü gücüne güvensin! Sendika diyen, hak diyen işçinin işinden atıldığını bu CTP'li Bakan gayet iyi bilir. Memet Seyis tüm devrimcilerle el ele

versin ve bu işçileri örgütleyerek onları işten atan işverene karşı mücadele etmeyi üstlensin -ve bakanına sorsun bakalım, işçileri örgütler ve haklarını savunursa işverenin zorba faaliyetleri karşısında bu bakan ne yapacaktır. Bu güne kadar bu zorba faaliyetleri seyretmiştir. Ama,

bir toplantı daha ayarla Mehmet ve sor bakalım ona ne yapacaktır. Bugüne kadar yaptığından hareket edersek işçileri savunmayacaktır!

Ve tabii sana da soralım Mehmet! PEO'yla da görüştün! Siz ne yapacaksınız? Örgütleyecek misiniz bu işçileri? Gerektiğinde grev dahil eylemlerle savunacak mısınız bu işçileri? Patronlar onları kapı dışarı ettiğinde ve de kayıt dışı ettiğinde sen ve bu Bakan nerelerdeydiniz ve nerelerde olacaksınız?

AHMET DERYA SAPITMIŞ!

"Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) Müdürü" Ahmet Derya Cenk'le yemek yerken : 'Ama en azından herkes, yemeyeceğimi, yedirmeyeceğimi, dürüstlüğümü teslim ediyor.' Demiş!

Hem de üç diplomalıymış Ahmet Derya! Ekonomi (evet evet yanlış duymadınız ekonomi!), hukuk (evet evet yanlış duymadınız

hukuk) mezunu ve de öğretmen imiş!

Hissedar sahibi bir şirketin başında, işçi çalıştıran bir şirketin başında, ve ne yapmayacakmış CTP'li ekonomi, hukuk uzmanı yoldaşımız?



Yemeyecekmiş, yedirmeyecekmiş ve de dürüst kalacakmış!

Şu öğretmenin öğrettiği şeylere bakar mısınız! CTP'li ekonomistler ve de hukukçular açıktır ki Marks'la olan bağlarını tümünden koparmışlar! Böylesi burjuva saçmalıklar öğretiyorlar!

Yemeyen, yedirmeyen ve de dürüst ve de kapitalizm şartlarında faaliyet yürüten bir şirket müdürü!

Kardeşim maaş almayıp da üste para bile versen senin yememen, yedirmemen ve de dürüst olman imkansızla işigaldır! Sömürü çarkının başındasın!

NE DEMİŞ CENK NE DEMİŞ!

Demıştim ben, 'rekabet' iyidir her zaman...

En fazla da 'yurttaş' yarar!..

KTHY ile bağıntılı olarak bunları söylüyor Cenk!

Öğretmeni Ahmet Dereya olanın sonu böyle olur işte!

Kapitalizmi savunmak!

Zavallı Cenk!

Zavallı YeniDüzen yazarları!

Bize ne kıızıyorsunuz kardeşim! Biz mi soktuk bu hallere sizi?

Londra Mektubu

Elif Kara

ILO'nun Raporu Ve...

Asgari ücret her ülkeye göre değişmektedir. Hatta bazı ülkelerde mesela Türkiye gibi doğusu ile batısı arasında ekonomik gelişme seviyesi farklı olan bazı ülkelerde bölgelere göre asgari ücret de belirlenme yoluna gidilebilir. Sanayinin geri olduğu, daha çok tarımın ön plana çıktığı, ilişkilerin daha çok ilkel bir düzeyde seyrettiği yerlerde çalışanların aynı asgari ücreti aldıkları takdirde harcama imkanlarının daha kısıtlı olmasını da hesaba katarak (göreceli olarak daha rahat olacaklarını burjuva devletler göz önünde tutarak) bu bölgelerdeki çalışanların daha düşük ücrete çalıştırılmasına ön ayak oluyorlar.

Asgari ücretin, kapitalist sistemde, belirlenmesinin esasını oluşturan çalışanın kendinin, yaşayabilmesi için gerekli gıda, giyecek vb. ile çalışıp tekrar üretebilecek durumda olması ve kendi üretiminin yani insan neslinin devamlılığını sağlama gereğidir. Bu gerekçeler bazı bölgelerde, ülkelerde kişilere daha ucuza sağlanabilmektedir. Aynı şekilde, burjuvalar kendi karakterleri dolayısıyla, bu gerekçeleri son sınırına kadar zorlarlar, çalışanın ölmeyecek kadar bir ihtiyacının karşılanmasına imkan verirler. Örneğin Afrika'da ve Asya'da insanlar açlık sınırının altında, 1 doların altında çalıştırılmaktadırlar. Dolayısıyla da, haliyle bu yaşam koşulları neticesinde çeşitli önlenebilir hastalık, bozuk beslenme gibi nedenlerle de erken erken ölmektedirler.

Uluslararası Emek Örgütü (ILO) 24 Ocak tarihinde yayınladığı senelik raporunda dünya çapında gayri safi hasıla yüzde 4.3'lük bir artış gösterdiği halde aşırı derecede çok kötü şartlarda çalışmak zorunda bırakılan 500

milyondan fazla çalışanın içinden 14.5 milyonun 1 doların altında ücretle çalıştırıldıklarını açıkladı. Bunlara ek olarak 2005 senesinde dünyada 2.8 milyardan fazla işçinin 1.4 milyarının hala açlık sınırının altında olarak günde 2 dolar kazanamadıkları ve bu durumun 10 sene öncesiyle aynı olduğu da aynı raporda yer almaktadır.

Bazı ülkelerde, bölgelerde ise tam tersi, asgari ücreti biraz esnek tutmaları, gene kendi çıkarlarını, iktidarlarını korumayla ilgili olarak, değişik sınıflar içerisinde değişik katmanlar yaratarak çıkarlarını devam ettirmenin aracı olarak devreye koyarlar. Örneğin

İngiltere gibi 'ileri' bir ülke kurduğu soygunculuk düzeninin sarsılmamasının, içeride çalışanların kendi başına kolayca bela olmamasının yöntemlerini geliştirmiştir. Şimdilerde bunun devamını getirmekte zorlanmaya başlamakla beraber II. Dünya Savaşı sonlarında bilhassa da Sovyetlerin bir güç olarak dünyada sahne aldığı dönemde 'sosyal devlet' anlayışını uygulama çabası içerisindeydi. Tekelleri vasıtasıyla sömürgelerinden, kendine bağımlı ülkelere yürüttüğü vurgunlarla (ILO'nun bahsini ettiği işçileri 1 dolar altında çalıştırarak, hammadde kaynaklarına -petrol, madenler, kereste- el koyarak vb gibi) kendi ülkesinde halkını değişik sosyal yardımlarla Sovyetlere 'özendirmeyi', kapitalist iktidara karşı eylemliliğin gelişmesini engellemeyi başarmıştır. Hiç bir şekilde daha iyiye gitmeyen yaşam koşullarını halkın büyük bir kesimine sunarken belli bir azınlık kesime de çok daha iyi şartlar sunarak yarattığı katmanlarla günü kurtarma politikalarını devrede tutmaya çalışmıştır ve çalışmaktadır. Ancak geline aşamada sanayinin, teknolojinin müthiş gelişimi, üretimin korkunç yoğunlaşmasıyla tekellerin, finans sektörünün gücü ile yani emperyalizmin dayatmalarıyla özelde İngiltere, genel olarak güçlü bir avuç emperyalist ülke kendi ülkelerinde de aynı durumu, yani durumu idare etme vaziyetlerini koruyamaz hale gelmişlerdir. Başka ülkelerle savaşmak kaçınılmazken kendi işçileriyle de önceden verdikleri, vermek

zorunda kaldıkları hakları her gün kısararak, geri alarak veya almaya çalışarak karşılıklı mücadeleye bayrak açar durumdadırlar. Buna bağlı olarak da işsizler ordusu da kaçınılmaz olarak artmaktadır.

Gene ILO aynı raporunda işsizliğin 2005'de en yüksek seviyeye ulaştığını, bu işsizlerin büyük çoğunluğunu da gençlerin oluşturduğunu açıkladı: Dünya çapında işsizliğin 2004 yılına göre 2.2 milyon, 1995 yılına göre ise 34.4 milyon arttığı ve dünya çapında 191.8 milyon 2005 sonu itibarıyla işsiz olduğu bu işsizlerin yarıya yakınının da 15-24 yaş arası gençlerden oluştuğu belirtildi.

Ne kadar barizdir ki Kıbrıs'ta da gençlerimiz arasında işsizlik sorunu hat safhadadır. Kıbrıs'taki bu sorun dünyadaki sorunun bir parçasıdır.

ILO'nun raporunda ayrıca bu yoksulluğa çare olarak daha iyi ve fazla işler yaratmak, bilhassa da BM'in 2005 zirvesinde açıkladığı gibi Afrika'da ekonominin ve sosyal politikaların merkezine çalışmayı koymakla varılacağı tespiti de vardır.

ILO işsizliği önlemenin ve ücretlerin artışında çareyi, sistemi koruyarak, böyle görmekte ve bunun propagandasını yapmaktadır.

Kapitalist sistemde ve her sistemde politikalar, ekonomik ve sosyal politikalar gücü elinde bulunduranın çıkarlarını koruyacak şekilde belirlenir. Kapitalist sistemde gücü elinde tutan tekeller ve finans sistemidir. Bu bir avuç azınlığın çıkarlarını korumayacak hiçbir hükümet iş başında kalamaz. İşte ILO bu gerçeği gözlerden gizleme sorumluluğu taşımaktadır. İş olanaklarının çoğalmasının ve ücretlerin artışının önündeki engelin kapitalist sistem değil de hükümetlerin olduğunu aktararak sömürülenleri etkisizleştirme ve yanlış yöne yönlendirme politikalarına hizmet etmektedir.

Bizim sorumluluğumuz ise bu bir avuç azınlığın çıkarları için geri kalan sömürülen çoğunluğun çıkarlarının korunmasının tek yolunun iktidar değişikliği ile sağlanabileceğini anlatmak ve mücadeleyi bu yöne çekebilmek için çalışmalar yürütmektir.

Özgür Düşünce

Evrin Mehmet

Bedava Provokasyon

Danimarka'da aylar önce çıkan ama üstünde durulmayan Muhammet'in karikatürleri Fransa, İtalya ve



vb gibi ülkelerde yerel günlük gazetelere taşınınca olayın büyüüp daha geniş bir alana, kitleye ulaşmasına yardımcı oldu. Provokasyonun başarıya ulaşmasını sağladı. Bugün biz Marksistler ateist olmamıza rağmen bu gibi iğrenç olaylara karşıyız. Herkesin inancı kendine ve bu gibi dinsel duygularla alay edilmez dalga geçilmez. Hele hele bu gibi dinsel duyguların provokasyon olarak kullanılmasının büyük olaylara yol açacağı düşünülmelidir. Zaten aşırı dindar Müslüman ülkeler son zamanlarda savaş içinde olmaları öfke saçmalarının üstüne onların dini peygamberlerini karikatür yapmak ne kadar doğrudur. Kaldı ki Müslümanlar Muhammet'in hiç bir resmini ne çizmiş ne de çıkarmıştır. Eğer böyle bir karikatürünü çıkartılırsa bu savaş içindeki dindarları provokasyona taşır. Onların halihazırda düşüncesizce davranmalarını, suçsuz insanlara zarar vermelerini sağlayabilir. Bu yüzden bu gibi emperyalist provokasyonları yapanları şiddetle kınarım. Bu olaya karşı dikkatli davranılmasını ve provokasyonlara gelinmemesini öneririm.

EMEĞİN RESMİ



Doğa'yı Katleden Kumara ve Onu Savunanlara

Canan Onurer

Yaşadığımız sistemde egemenlerin kâr elde etmek için kullandıkları bir çok sektör var. Örneğin inşaat sektörü. Bir inşaatta hiçbir sosyal hak tanımadan ucuz iş gücü kullanılıyor. Güneye giden işçiler aynı şekilde sömürülüyor.

Ama hiçbir gazetenin köşe yazarı bahsetmiyor bu sömürülen işçilerden.

Örneğin fuhuş sektörü. Alın elinize kağıdı kalemi çıkın sokağa. Sorun insanlara, hiçbiri bu sektörü destekleyici birşey söylemez. Herkes bu sektörün ne kadar kötü olduğundan ahlaksızlık olduğundan bahseder.

Ama hiçbir gazetenin köşe yazarı insan etinin satılmasına yol açan bir sistemin en büyük ahlaksızlık olduğunu yazmaz.

Kumar sektörü de kapitalistlerin sektörlerinden sadece bir tanesi. Kumar kapitalistlerin daha da zenginleşmesine, kara paralarının aklanmasına yarar. Sistemin çarkları da dönmeye devam eder.

Geçtiğimiz günlerde Çatalköy'de bir genç daha kumar yüzünden intihar etmiş. Kumar yüzünden intihar ettiği söylenen Doğa, ailesinden taksit ödemek için aldığı son parayı da orada kaybetmiş. Kaybetmenin üzüntüsüyle verilen bir anlık karar da bu gencecik insanın hayatına mal olmuş. Kumarhaneler burada, sözde Kıbrıslı Türkler'e yasal olmasa da aslında herkese yasal. Bunun örneğini Türkiye'de de görüyoruz. Yerin altından çıkan kumarhaneler buna tam örnek olur.

Kıbrıslı Türklere sözde yasak diyorum çünkü, 'yasak' olmasına rağmen kumarhanelere kurulan saklanma odaları ve polislin geleceğini ihbar edenler bunu kanıtlamaktadır.

Peki daha fazla denetim gelse veya cezalar daha fazla caydırıcı olsa ne olacak?

Hiçbir şey olmayacağı ortada.

Çünkü devlet kendi eliyle burjuvazinin, sermayedarının çöküşünü istemez. O yüzden göstermelik olur yapılacak her denetim.

Zaten devlet değil mi bu kumarhanelere

"eğlence sektörü" adı altında izin veren? Ya da sözde spor adına sosyal konutlara bile "bet ofis" açılmasına izin veren?

Sonrada övünerek stadyuma yapılan ışıklandırmanın parasının bu bet ofislerden gelen paralarla yapıldığını açıklıyorlar.

İşte bu örneklerden de göreceğimiz gibi bu adamlardan kumar, fuhuş gibi sektörlere yasal zorunluluklar veya caydırıcı cezalar getirilseler de yine birileri bir yerlerde yine aynı sebepten intihar edecek ve yine birçoklarının vücudu satılacak...

Çözümümüz ne olmalı peki?

"Alo kumar hattı" ne kadar çözüm olur sorunumuza?

Sami Özuslu yazmış köşesinde, kumarın nasıl bir illet olduğunu. Bu illetten kurtulmanın yolu ise Sami'ye göre

denetimlerin artırılması, cezaların daha da caydırıcı olmasını. Tabii bir de Kıbrıslı Türkler girmeyecekmiş kumarhanelere....

Eeeee İngiliz genç ne olacak? Ya Kıbrıslı Rum genç, ya Türkiyelisi?... Ama ne de olsa biz sadece kendi vatandaşımıza bakarız değil mi?

Başkaları bizi ilgilendirmiyor... Hatta kendi vatandaşımız da bizi ilgilendirmiyor aslında. Sami Özuslu

sevdiği birini kumar yüzünden kaybediyor ve çok üzülüğünü yazısında dile getiriyor. Daha fazla gencin de kumar yüzünden intihar etmemesi için de cezalar artırılmalı ve "alo kumar hattı" kurulup denetimler yapılmalı diyor.

Bu gerçek çözüm olamaz!

Bu çözüm önerisi kokuşmuş düzeni devam ettirmekten başka bir işe yaramaz.

Kumarhaneleri tümten ortadan kaldırmadan, kumarhaneleri yaratan sistemi ortadan kaldırmadan daha nice gençler kapitalizmin sektörlerinden dolayı intihar edecekler.

Evet ben cevaplayayım Sami Özuslu'nun yazısının sonunda not düşüp sorduğu soruyu...

Nasıl ki bir fabrikadaki işçiyi sömüren canını çıkararak patron kazandığı parayla ne kadar mutluyorsa ki çok mutludur, o kumarhane ve Doğa'nın kumar oynadığı yerin sahibi de çok mutludur. Bunun farkı yoktur. Kumar oynayanlar intihar etse de...



Okuyucu Mektubu

Selim Kurtuluş

Fuhuşu Dahı Caziplendiriyorlar

Kıbrıs gazetesinde tam sayfa bir ilan, ama bu sıradan bir ilan değil. Bir gece klübünün ilanı. Neymiş? Gece klübü yeni yerine taşınmış, bundan sonra "hizmetlerini" yeni ve muhtemelen daha konforlu yerlerinde vereceklermiş. Ve halkımızın "dörtgözle" beklediği bu yenilik bir ilanla halkımıza duyurulmuş, duyurulmakla yetinilmemiş kocaman puntolarla halkımız hizmetlerine açılacak yeni yerin açılışına davet edilmiş.



Güler misin ağlar mısın bu duruma? Traji-komik bir durum.

Herşey ne kadar doğal ne kadar meşru! Şu güzelim ada fuhuş ve kumarın merkezi yapıldı. Toplumun yozlaştırmanın, apolitikleştirilmenin ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını engellemenin en iyi yolları kullanıma sunulmuş durumda. Bir, iki değil kırkın üzerinde gece klübü var tüm (kuzey) Ada'da, aramanıza gerek yok çünkü hepsi anayol üzerinde ve koskoca ışıklandırılmış tabelalarıyla "biz buradayız" diyorlar.

Utaniyor insan hem Ada'nın böyle adının çıkmasından hem de insanlığından. İnsanlık kendi varoluş koşulları karşısında küçük düşürülüyor. Cinsellik bir ihtiyaçtır, fakat bizi diğer canlılardan ayıran hayatımıza bilinç katabilmemizdir, yani düşünen ve bilinçli hareket edebilen varlıklar olmamız. Bunun için cinsellik insanlar için hayvani ve içgüdüsel bir ihtiyaç değil, duygularını, düşüncelerini katabildiği, fiziki zevkin yanında duygusal dünyasını da tatmin ettiği bir aktivitedir. Fakat bu güzelim insana has duyguların ayaklar altına alındığını görmek üzüyor insanı.

İşin diğer bir yanı ise kadınların meta haline getirilmesi, para karşılığı vücutlarının bir kaç saatliğine satın alınması. Maalesef toplumun büyük denebilecek bir kesimi (içinde kadınlarında olduğu) erkeklerin gece klüplerine gitmesini doğal karşılıyor. Tabii ki bu yüzyıllardır topluma benimsetilen erkek egemen zihniyetin bir ürünü, yani tek başına sadece insanlarımızı suçlamak haksızlık olur.

Çevremizdeki tüm gelişmeleri doğru yorumlamak eğitim ve kültür işidir. Gelinek noktada gidişatın çok hoş olmadığı aşikar. İnsanı insan yapan özelliklerden bir çok nedenden dolayı çok hızlı bir şekilde koparılmaya başladık. Eğer bu gidişe dur diyenler çoğalmaz ise, yarınlara umutla bakmakta zorlanacağız...

Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



**Vergimizi
Ödüyoruz, Ama
Yine de Elektriksiz
Kalmaya Devam
Ediyoruz!**

Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



**Vergimizi
Ödüyoruz, Ama
Paralı Eğitim Daha
da Yaygınlaşıyor!**

Nazlıca

Nazlı Şahin

Dini Provokasyon

İslam dini ve Muhammet istismar edilebilir, sömürü aracı olarak kullanılabilir, onun için insan öldürülebilir ve hatta katliamlar yapılabilir ki zaten yapılıyor, ama asla karikatürize edilemez! Öyle mi!?

İslam dünyası birkaç gündür karikatürize edilmiş peygamberleri Muhammet'in görüntüleri bir gazetede yayımlandı diye ayağa kalktı.

30 Eylül 2005 gününde Danimarka gazetesi Jyllands-Posten tarafından

"Muhammet'in 12 yüzü" başlığı altında yayımlanmış 12 karikatür Müslümanlar arasında tepki ile Arap ülkelerinde ise öfkeyle karşılandı. Arap ülkeleri Danimarka'dan karikatüristleri "ağır biçimde cezalandırmalarını" talep etti. Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan ise hemen bir açıklama yaparak "Bu kabul edilmez bir şeydir, basın özgürlüğü dediğin şey sınırlı olmalıdır." dedi.



Türkiye'de demokrasinin varlığından bahsederek kendisi ile ilgili haber ve karikatürlere sürekli davalar açan bir başbakanın başka sözler de beklenemezdi.

Yayımlandığı tarihte bu kadar olmasa da tepki alan karikatürler aylar sonra başka gazetelerde de kullanılınca mı öfke doruğa çıktı? Neredeyse Danimarkalı gazetecilerin linç edilmesi istenecek kadar ileriye gidildi. Danimarka'nın içişlerine ve yargısına karışmaya başlayarak gazetecilere ne ceza verilmesi gerektiği sokaklarda öfkeyle haykırıldı. Bu öfkeli topluluğa sormak gerek: öfkenizi göstermek için neden aylarca beklediniz? Sadece bu

karikatürler mi İslam dinini ve Müslümanları aşağılıyor. ABD ve işbirlikçileri Irak'ta Müslümanları aşağılayıp, katletmiyor mu? Daha bir çok yoksul Müslümanın yaşadığı ülkelerde insan yaşamı hiçe sayılarak insanlar katlediliyor mu? Bütün bunlarda saygı duyduğunuz dininizi ve bu dinin mensubu insanların yaşamını istismar etmek değil mi?

Siz bir karikatür yüzünden sokaklara dökülürken Irak'ta ölümler devam ediyor.

Neden bu katliamlara bu sömürüye karşı sesiniz çıkmıyor? Sorulacak çok soru var ama olayın özü belli olduğu için uzatmayalım soruları.

İslam ülkeleri cephesinde durum böyle iken,

Avrupa ve İslami ülkeler dışındaki ülkeler bu sorunu bir basın özgürlüğü davasına indirgeyerek, kendilerini haklı çıkarmayı amaçlamaktadırlar.

Ancak sorunun basın özgürlüğü ile ilgili yanı yok denecek kadar azdır.

Asıl yanın İslam ülkelerinde ve batı ülkelerindeki İslami topluluklar içinde yol açacağı siyasi ve sosyal gelişmelerdir. Çünkü; Muhammed ve ona bağlı "dini değerler", İslam dünyasında her tür provokasyona malzeme olarak kullanılabilir özellikler taşımaktadır. Din üzerinden politika yapan çevrelerin şimdi de bu gelişmeleri kullanarak halk yığınlarını manüpile etmeleri en gerici güçleri harekete geçirerek İslamın etkisindeki geniş yığınları kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmelerini kolaylaştıracaktır.

Dünya hegemonyası mücadelesi veren emperyalist güç odaklarının oluşturduğu konsept; hem İslam'a ve onun değerlerine saldırının hem de bu saldırıya karşı İslami etkideki geniş yığınların şeriatçı bir mevziye doğru sürüklenmesinin olanaklarını barındırmaktadır.

Emperyalistlerin emellerini gerçekleştirebilmek için hazırladığı bu tezgah anlatılmalıdır.

Dünya ülkelerinin ilerici ve devrimci güçleri, halkın ve emekçilerin bu ikili oyuna çekilmemesi için emperyalizmin dini kullanımının altında yatan gerçekleri halka anlatmalıdırlar.



BULUŞ ENSTİTÜSÜ (DISCOVERY INSTITUTE)

Zeki Tasarım (İntelligent Design) görüşünü Amerika'da okullarda oluşturmak için faaliyet yürüten kuruluş bu; Buluş Enstitüsü. Zengin bir kuruluş.

Zeki Tasarım görüşü insanın Tanrı tarafından yapıldığını iddia etmiyor. Demek istediği canlı varlıkların cansızdan türemesi, ve bu canlıların evrimlerle insanı oluşturması fikrinin yanlış olduğu, canlıların evrimini izah edemediğini, bu izah için tabiatın dışında bir güce gereklilik olduğu şeklinde.

Bu amaçla bazı 'bilim adamları', 'filozoflar' ve de hukukçular el ele vermişler. Evrim teorisinde zaaf aramaya çalışıyorlar. Bu amaçla biyolojik ve matematiksel fikirler ileri sürüyorlar.

Evrim teorisinin savunucuları herbir önermelerinin ne kadar sahtekarca önermeler olduğunu tek tek ispatlamak zorunda kalıyor. Richard Dawkins bu işe fena bozuk çalışıyor. "Bu tiplerin" diyor R. Dawkins "işini gücü böyle sahtekarlıklar icad etmek. Biz bilim adamlarının bunlarla vakit harcamamız, bunlara cevap vermek tenezzülüne katlanmamız bile, bunlar bizim açımızdan zaman kaybından başka bir şey

intelligent design

değildir ve de bunlar açısından bir zaferdir. Ciddiyetle, bilimle alakası olmayan bu tiplerin, ciddiyet ve bilim yoksunu yaklaşımlarını ciddiye almak anlamına gelen, onlara zemin, tartışma zemini vermek anlamına gelen herşeyden uzak durulmalı."

Haklı. Ama alacağı yok. İster istemez bunların her bir bilim dışı sahtekarlığının bilimsel temelde teşhiri gerekli. Mesela Amerika'da bu Zeki Tasarımcılara karşı başlatılan mahkemede bunu yapmak şarttı. Bu yapıldı ve mahkeme bile Zeki Tasarımcıların önermelerinin işin aslında Tanrının insanı yarattığını iddia eden yaratım teorilerini okullarda okutturma çabası olduğunu ve de

bunun Amerikan anayasasına göre, yani laiklik ilkesine göre, yani okullarda sadece bilim öğretilebileceği, din okutulamayacağı prensibiyle çatıştığını kabullendi ve Zeki Tasarımcıların kendi bilim dışı fikirlerini okullarda okutma taleplerini reddetti.

Tabii ki ve aynı zamanda R. Dawkins de haklıdır. Çünkü bu teoriler, yani yaratılış teorileri arasında bilimsel olanın tespiti sorunu, bilimdeki her bir yeni gelişme karşısında Zeki Tasarımcılar veya benzerleri tarafından icad edilecek olan her bir yeni sahtekarlığı tek tek ele alarak sonuçlanacak bir tartışma değildir. İşin aslında bu tartışma

bitmiştir. Bilim bu konuda empirik ve teorik olarak, esas olarak doğru, ve ama sürekli gelişecek bir temele oturmuştur. Kendi içinde her bir yeni gelişmeyi hazmedecek, ve her bir yeni gelişmeyle kendisini mükemmelleştirecek bir konuma erişmiştir. Hele hele DNA'larla birlikte bu iş kesin ve tartışma götürmez bir şekilde bitmiştir.

Dolayısıyla R. Dawkins haklıdır ve de son tahlilde bilim adamlarının Zeki Tasarımcılara veya diğer bilim dışı yaratılış teorilerine karşı temel yaklaşımı bu olmalıdır. Ve bu tartışmayı bitirmelidir.

Ama R. Dawkins işin sadece ve basitçe bir bilimsel tartışma sorunu olmadığını, işin esasında siyasi bir tartışma olduğunu, dünyayı, insanlığı yönetme ve dünyanın ve insanlığın işlerini yürütme yeteneğinden yoksun ve tamamıyla gerici konumda olan burjuvazinin bu sorunu ele aldığını ve bu alanda bilime karşı gerici olan ne varsa desteklemekte kararlı olduğunu kavramalıdır. Discovery İnstitute'ün bu kadar zengin olmasının ardında yatan ona burjuvazi tarafından verilen destektir.

NASIL BİR ORDU?!



Pile'de askerlik yapan 19 yaşındaki Salih Demirtaş, nöbet kulübesinde kendini vurarak "intihar" etmiş.

Evet, bu artık sıradanlaşmaya başlayan askerdeki "intihar" olaylarının bir yenisi...

Günümüz askerlik sisteminin de bir aynası!

Gençlerimizin neredeyse tamamının "askerlikten nasıl kurtulurum" mücadelesi verdiğini bilmeyenimiz yoktur!

Bu yargı bile başlı başına askerlik meselesini sorgulamamız için yeterli bir delildir!

Gençlerimiz neden askere gitmekten çekiniyor ya da bunu yapmak istemiyor düşüneniniz var mı?

Ve bu niyet neden bu kadar yaygın?

Gençlerin silah kullanmayı öğrenmek istememesinden ya da sabah sporlarından korkmasından mı?

Yoksa askerlik kurumunun işleyişinden, yapılanışından, ilkelerinden dolayı mı?

Günümüz sisteminde askerlik kurumu, sert disiplin, düzen ve emir-komuta ilişkisine dayanıyor.

Bir bakıma doğru olan bu sistematik, sert disiplinin gaddarlığa, sadizme varmasıyla, düzenliliğin mekanikleşmiş bireyler (ölüm robotları), emir-komuta ilişkisini sorgulamayan, düşünmeyen ve sadece "önüne konanı yemek" zorunda bırakılan insanlar yetiştirilmesine neden olduğu sürece, askerlik kurumunun korkutuculuğunu, soğukluğunu ve antipatikliğini artırıyor.

Askerlik, disiplini, düzenliliği ve emir-komutayı içinde barındırır ancak bunun günümüz ordularındaki uygulanış biçimi, insani değerlerin ayaklar altına alınması, askere alınan gençlerin psikolojik ve fizyolojik varlıklarına zarar verilmesi ve faşizan düşüncelerle beyinlerinin yıkanması şeklinde seyrediyor.

Tüm burjuva ordularında, askerlik teşkilatlarında bu durum bu şekilde sürüyor.

Ve kaçınılmaz son olarak, burjuva ordulara alınan gençler arasında psikolojik rahatsızlıklar, kişilik bölünmeleri, ve en sonunda intihara varan sonuçlar ortaya çıkıyor.

"Devletin ve milletin koruyucusu ve sadık evladı" olduğu yalan propagandası devamlı suretle yapılan burjuva askeri teşkilatlarının dünyanın dört bir yanında gerek kendine bağlı hareket eden ve yasalarla bağlı olmayan yeraltı terör teşkilatları ile, gerekse de bizzat kendisinin yaptığı uygulamaların kimlerin halkın dostu ve koruyucusu, kimlerin düşmanı olduğunun da açık bir göstergesi oluyor.

Türkiye'de kontrgerillanın faaliyetleri, binlerce "faili meçhul" cinayetle, provokasyonla sonuçlanıyor.

Veya TC ordusunun Kürdistan topraklarındaki insanlığa sığmaz vahşeti, insanların kanını dondurmaya yetiyor da artıyor bile.

Askerin işkence tezgahlarında can veren insanların, askeri mahkemelerde yargılanıp da idam edilen devrimcilerin, sırf Kürt olduğu veya X teşkilata yardım etme "tehlikesi" taşıdığı için karnı süngüyle deşilen hamile kadınların, kulakları, burunları kesilen gerillaların örnekleri sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında, tüm burjuva ve emperyalizme bağımlı ülkelerde yaşanan gerçekliklerdir.

Irak'a giren ABD askerlerinin hayvanlıklarını canlı canlı izleme "şansına" bile sahip olduktan sonra, burjuva askeri teşkilatların faşist ve barbar yönleri, halkımıza yapılan "dost, vatan millet hamisi" propagandalarını kesin bir dille yalanlamaktadır.

Vatani koruyup milleti gözeten burjuva ordularının emperyalistlerin kontrolünde faaliyet göstermesi de burjuva askeri teşkilatların bir başka açmazı olsa gerek...

Askeriye teşkilatı, tüm süslü "vatan-millet-bayrak" edebiyatına rağmen, üstünde yeşerdiği temel bir üründür.

O da kapitalizmin ta kendisidir.

Kapitalizmin yaşamın tüm alanlarında barbarlık olduğunu aklımıza getirdiğimizde, onun bir üstyapı kurumu olan askerlik teşkilatının da barbarlık temelinde yükseldiğini ve barbarlığı koruyan silahlı bir ve yine barbar teşkilat olduğunu gözlemleyebiliriz.

Ancak her askeri teşkilatın kötü olduğu sonucuna da kestirmeden varmamak gereklidir.

Kapitalizm koşullarında, barbarlık koşullarındaki askerlik teşkilatı, yukarıda saydığımız özelliklere sahip olabilir, ancak insana yaraşan, emekçilerin, işçilerin sistemi olan sosyalizmdeki askeri örgütlenme, bunun tam tersi özellikler taşır.

Birinci olarak sosyalizmin askeri teşkilatı, bir avuç egemenin yoksul yığınları silah yoluyla baskı altında tutma aracı değil, ülkenin emperyalist ablukaya karşı savunulması aracıdır.

Bu bakımdan burjuva ordularından ayrılır.

Burjuva ordular, emperyalistlerin ve yerli burjuvaların çıkarlarını silah yoluyla savunan teşkilatlar olduğu oranda sömürünün katmerlenerek sürmesine yararlar. Sömürüyü yaşamın her alanında ortadan kaldırmanın adımı olan sosyalizmin ordusu, bu anlamda, anavatanı savunan işçilerin, emekçilerin ordusu olacaktır.

Kapitalizmin orduları insana değer vermek, insanlığa yakışır iş ve eğitim yapmak konusunda karnelerinde her zaman kocaman bir sıfır taşımışlardır.

Çünkü onları yaratıp yaşatan insanlıkla, insani değerlerle uyumsuzluk içinde olan kapitalizmdir!

Ancak insanlığın kurtuluşunun bilimi olan sosyalizmde ordu, üstünde yükseldiği ekonomik zeminin zorunlu ve kaçınılmaz bir gereği olarak iç ve dış işleyişinde insancıl yöntemler kullanmıştır/kullanacaktır!

Sadist, ruh hastası olduğu kuvvetle muhtemel kumandanların yerini, işçi sınıfının devrimci, insansever evlatları alacak,

disiplin, düzenlilik ve emir-komuta hadisesi, insanların psikolojik ve fizyolojik varlıklarına zarar verecek şekilde düzenlenmeyecek, uygulanmayacaktır!

Sosyalizmin ordusu, halkın gerçek ordusu olmuştur/olacaktır!

Sosyalizmin ordusu, burjuva ordular gibi sömürü ve eza-cefanın katmerleşmesine yarar değil, sosyalizmin, insanlık demek olan komünizmin inşasına yarayacak iş yapmıştır/yapacaktır!

Sosyalizmin ordusu, tüm dünyanın işçileri ve emekçileri ile ezilen halklarının dostu, kardeşi ve yardımcısı oldu/olacak, diğer burjuva ordularları gibi işgallerle, katliamlarla, soykırımlarla güvenilmez ve nefret edilen bir kurum olmamıştır/olmayacaktır.

Emperyalistlerin çıkarı uğruna halkı katliamlardan geçiren orduların yerini, faşizm belasını insanlığın üzerinden silmek için 25 milyon insanını feda edebilecek, insanlık dostu bir ordu olacaktır sosyalizmin ordusu!

Mesela İspanya'da faşizme karşı savaşan partizanlara yardım için gemilerini, gerilla savaşı uzmanlarını ve partizanlarını denizlerde veya cephede feda edebilecek kadar onurlu bir ordu olacaktır sosyalizmin ordusu!

Yoldaşlık, sevgi, saygı, demir bir disiplin ve insanlık yararına iş yapmanın haklı gururuyla dolup taşan, en modern tekniklere sahip bir ordu olacaktır sosyalizmin ordusu!

İnsanların korkmadığı, ürkmeyeceği ve gönüllü, bilinçli ve tüm fedakarlığıyla gittiği bir kurum olacaktır sosyalizmin ordusu!

Tüm dünyada insanın insan tarafından sömürsünün kaldırıldığı komünizmin kurulduğu bir ortamda da bu sosyalist ordu ortadan kalkacaktır askerlik tarihe karışacaktır.

Tarihimiz bir kez daha kanıtlamıştır ki, kapitalizm barbarlık, sosyalizm ise insanlıktır!

Kuş Gribinin Faturasası İşçilere Kesiliyor

Son günlerde ülke gündemini oluşturan konuların başında Kuş Gribi gelmektedir. Toplumun sağlığını ilgilendirdiği için herkes bu konu hakkında görüş ortaya koymakta ve kendince bazı araştırmalar da yapmakta. Bizler KSG olarak bu konuda pek görüş bildirmedik çünkü ülkedeki boyalı basın bu konuyu enine boyuna ele almış, hatta gereğinden fazla konuyu gündeme taşımış, öyle ki ülkenin tüm gündemlerini ikinci plana taşıyacak kadar etkili de olmuş.

Konu ile ilgili kurumlar gerekli çalışmaları yapıyor, nasıl tedbir alınacağı, alınan tedbirlerin ne şekilde hayata geçirileceği, toplumun nasıl bilinçlendirileceği hakkında tartışıyor ve tartışıyorlar. Bu hastalığın ülkeye ne şekilde geleceğinden tutun, hangi kanatlı hayvanlar sayesinde bir ülkeden bir başka ülkeye geçebileceğini, bu virüsün değişime uğrayarak insanlara da bulaşma tehlikesi olacağına kadar bir dizi

sosyal meselenin yanında, siyasi rant elde etmek kaygısı ile gerek iç siyasete, gerekse güneye sürekli göndermeler yapılmakta ve bir dizi konu gerek yazılı basında, gerekse de TV ekranlarında haftalardır tartışılmaktadır.

Tüm bu tartışılanlar bizim için anlaşılabilir, ancak anlaşılmayan bir konu var ki bu konuyu bu güne kadar hiçbir yetkili veya yetkisiz kurum veya kesim dillendirmedir:

Bu sorunla birlikte, krize giren tavuk üreticileri kendince bir dizi önlem aldılar ve bu önlemlerin başında da işçileri işten durdurmak gelmektedir. Ömrünü bu çiftliklerde çalışmak ile geçiren ve tavuk yetiştirmek, onların bakımını ve kesimini yapmaktan başka bir iş yapamayan ve buralarda emek harcayarak geçimini sağlayan işçiler, işlerinden birer birer durdurulmakta ve bu işçilere gerekçe olarak da "tavuk sektöründeki kriz" gösterilmektedir. Yani sözün kısası bu krizdeki faturada işçiye kesilmektedir.

Başbakanlığın, sağlık bakanlığının, çalışma bakanlığının, 'icazetli' basının bu konuyu hiçbir şekilde ele almamasının gerekçelerini biz

çok iyi anlıyoruz da, kendilerine her fırsatta işçi sendikası yakıştırmaları yapanların, işçilerin işten durdurulmasını tartışacaklarına, bu işçilerin ne şekilde haklarını savunacaklarının zeminini bulmak için mücadele başlatacaklarına, onlar da "akıntıya kapılmış çöp" gibi belli odakların tartışma zemininde o odakların belirlediği konuları tartışmaya gayret göstermektedirler, hatta onlar daha fazla "kraldan, kralcı" kesilmektedirler.

"Sayın" sendika yetkilileri sizlerin görevi bu olmamalı, sizler ülkedeki her kriz ortamında önce işçileri nasıl koruyacaksınız, onların haklarını geriletmemek için nasıl bir mücadele şekli yaratacaksınız buna kafa yormalısınız, diğer meselelerde zaten ilgili kurumlar kafa yorup önlem almaya çalışmaktadırlar, sizler sendikası sizlerin asli görevi işçilerin, üyelerinizin

haklarını korumak olmalı. Yoksa sendikanıza üye olmayan işçiler, size göre işçi değiller mi? Eğer böyleyse, o zaman da bu işçileri sendikanıza üye

yapmak için çalışın. Ama nafile. Bu konuda da hiçbir gayret göstermiyorsunuz, sizlerin tuzu kurudur. İşçiler işten durduruluyormuş boş verin, siz bu virüsün değişime uğrayıp uğramadığını tartışın veya hangi bölgede görüldü ve nasıl tedbir alınmalı onu ortaya koyun ki, sendikacılarımızın sosyal meselelere ne kadar duyarlı olduğunu anlayalım!

Çalışma bakanlığına gelince. Yabancı işçiler için yaptığı muhaceret yasası ile öğündüğünde "mangalda kül bırakmamakta"dır. Peki şimdi bu işçilerin büyük çoğunluğu işten durdurulmaktadır. Peki bu muhaceret yasası bu işçileri nasıl koruyacak? Sayın bakan sen de bu konuda sakın tek laf etme ki bu yasanın işçileri değil de patronları koruduğu ortaya çıkmassın.

Hep beraber bakanlıklar ve sendikalar olarak boş verin işçileri; "nasıl olsa bu işçiler burada çalışmazsa başka yerde iş bulacaklardır, açlıktan kim öldü ki bu güne kadar" diyerek rahatlayın da. Şimdilik!



Görüş

Ali Yalçınay

İnceden İnceye....

Merhabalar...

Hafta içi yaşadığımız şeyler ilginç ve çarpıcı...

Abdullah Gül'ün yaptığı 'ilginç' açıklamalar, İngiltere'nin AB'ye Papadopulos'u şikayeti ve Almanya'nın Türkiye'ye çektiği çok özel bir "Kıbrıs Sorununun çözümü konusundaki siyasi tavrına destek!" jesti!..

İlk olarak Gül'ün açıklamalarını ele alalım...

Ne diyor bizim Gül?

"Eylem Planında aceleci olmamak gerekir..."

Peki nedir bu eylem planı?

Neyin eyleminden bahsediyor sizce Gül? Senelerdir T.C. nin ve onun arkasındaki diğer emperyalistlerin yapmaya çalıştığı nedir?

Üstü kapalı adanın bölünmüşlüğü onları uluslararası hukukuna yönelik bir şekilde bölünmüşlüğü resmileştirecek eylemler değil midir?

Tahim etmek için kahin olmak gerekmiyor...

Kaldı ki T.C. hem AB'yle hem de ABD'yle beraber bu oyunu oynamayı çok çok iyi bir şekilde beceriyor...

Kısacası amacına ve hedefine, yani adanın bölünmüş kalması amacına çok çok hızlı bir şekilde yürümeye devam ediyorlar...

"Eylem Planı" dedikleri şey sizce bundan başka birşey olabilir mi?

Eylemi, zaten Osmanlı bu adaya ayak bastıktan önce yapmaya başladılar bana göre ...

Bu şimdiki plan ise onun yeni bir versiyonu...

Yeni bir talanın, yeni bir sömürü düzeninin ve bölünmüşlüğü farklı bir çerçevede önümüze koyacakları bir versiyonu...

Ya diğer taraftan İngiltere cephesi ne yapıyor?

Papadopulos'u AB'ye şikayet etmiş İngiltere...

"Keçi güldü koyuna" misali...

Papadopulos'un Kıbrıs Rum halkının halkının çıkarlarını asla savunmayan bir lider olduğu apaçık bir şekilde zaten senelerdir ortada...

Geçmiş malum, dünü, bugünü ve yarını malum, ait olduğu sınıf malum...



İngiltere ve AB de bizlere yabancı değil...

Yani bir şeytan üçgeni oluşturmuşlar...

Tam ortasında da Kıbrıs Halkı ve emekçileri var...

Akıllarınca bizim etrafımızda dönüp bizi oradan buraya çekip bizi meşgul ettirecekler, adanın bölünmüş bugünkü konumunun devamını sürdürecekler ve bölünmüşlüğü resmileştirecekler...

Yapılmaya çalışılan her zamanki gibi aynen bu...

İngiltere tam bir tiyatro başrol oyuncusudur...

Papadopulos'u AB'ye şikayet etmiş...

İyi güzel de İngiltere'yi ve AB'yi kim nere şikayet etsin?

BM'ye mi, yoksa NATO'ya mı?

Kısacası, bir danışıklı dövüş, bir

oyalama taktiği bir halkı susturma propagandası yapıyor herkesin önünde...

Umudum ne midir?

Umudum, daha fazla zarar görmeden, bizlerin, AB'nin de BM'nin de T.C., Yunanistan, İngiltere'nin de artık gerçek yüzlerini görüp

ilişkilerini bunlarla kismeleri ve devrimci bir cephede, anti-emperyalist bir cephede, birleşik cephede bu mücadeleyi vermemiz gerektiğinin farkına varmamızdır...

Zaman lazım...

Sabır lazım...

Özgüven, inanç ve çaba lazım...

Doğru ideolojik temelde, sağlam bir siyasi bilinçle hareket edebilmek ve her ne şartta olursa olsun, her köşede her noktada yadırlanmaya çalışılan sapkınlıklardan uzak durmamız lazım...

Yoldaşça, biribirimize sımsıkı sarılıp, bir adım ilerisini düşünerek, işçi sınıfı önderliğinde bütün halkımızı bilinçlendirmemiz lazım...

Bunları yapabildiğimiz zaman bilmemiz gerekir ki kazanan Kıbrıs emekçisi ve halkı olacaktır...

Asırlardır bizim adamızda yaşayan insanların yani bizim halkımızın çektiği bu kadar sıkıntının çözümü çok mu zor sizce? Bana söyleyin, dünyada hangi sorunun bir çözümü yok ki?

Yeter ki sıkıntıları aşmamız gerektiğinin farkında olalım ve hangi noktadan hangi noktaya gelmemiz gerektiğini iyi bir şekilde saptayabilelim...

Barış ve sevgi dolu günleri görmek dileğiyle...

HİNDİSTAN İŞÇİLERİ GREVLERİNDE KARARLI

Hindistan'da havayolları şirketleri ile havalimanlarını özelleştirilmesine karşı geçtiğimiz hafta grev başlatıldı. Özelleştirme nedeniyle işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan havayolu ve havalimanı işçilerinin iki ayrı havaalanında yapılan grevlerine polis saldırı düzenledi.



Hindistan Başbakanı Manmohan Singh, sendika yetkilileri ve özelleştirme karşıtı örgütlerin liderleri ile yaptığı görüşmede işçilere iş güvenliği garantisi önererek grevin sona ermesini istedi. Sendika yetkilileri ise özelleştirmenin durdurulmaması koşulunda çoğunluğunu temizlik ve yönetim işçilerinin oluşturduğu 22 bin havayolu ve havalimanı çalışanının başlattığı grevin devam edeceğini açıkladı.

Çöplerin toplanmadığı havaalanlarında temizlik işleri durdurulurken, Yeni Delhi'de işçiler

havaalanına giden yolu da kapattı. Uçuşlar ise ancak gecikmeli olarak yapılabilirdi.

Hindistan hükümeti başkent Yeni Delhi ve ülkenin finansal başkenti Bombay'daki havaalanlarını "modernize etmek" gerekçesiyle özelleştirmeyi planlıyor. Havaalanları Yönetimi Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Nitin Jadhav, "Bu binlerce havayolu çalışanının ailesinin sorunu. Hükümet yumuşayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diyerek işçilerin ne kadar kararlı olduklarını dile getirdi.

Hükümet iki havaalanının uluslararası standartların altına düştüğünü açıklayarak özelleştirilmelerine karar verdiğini açıkladı. Yeni Delhi Havaalanı için Hindistan'ın GMR adlı şirketine ve Alman havaalanı işletme şirketi Fraport'a ihale verildi. Bombay Havaalanı'nın ihalesi ise Hint GVK Industries Ltd. ve Güney Afrika Havayolu Şirketi'ne teklif yapıldı. Bu ihalelerin hayata geçmesinin ardından hükümetin yalnızca havaalanları hisselerinin yüzde 26'sına sahip olacağı basına sızan haberler arasında...

Grevdeki işçiler ise, işçilerin yüzde 60'ının güvencede olmadığını açıklayarak gelecekte korktuklarını söylüyorlar. "Özel şirketler şimdiden bizim sadece yüzde 40'ımıza iş vereceklerini açıkladılar" diyen havaalanları işçileri hükümetin tüm demecilerinin sahtekarlıkla dolu olduğunu söylediler.

NEPAL: Krallığa Karşı Grevler ve Eylemler Devam Ediyor



Bundan bir yıl önce 1 Şubat'ta Nepal'da Kral askeri yönetimiyle ülkeyi yönetmeye kalkışmıştı. Tüm ilerici, demokrat parti ve örgütleri kapatan ve liderlerini tutuklayan Kral rejimi ülkenin yönetimini kontrol altında tutamıyor.

Nepal polisi ve askerleri 21 Ocak'ta başkent Katmandu'da eylem düzenlenmemesi için öne çıkmış olanları tutuklayarak hapse atmıştı. Buna rağmen 30 bin işçi, emekçi ve aydın Katmandu sokaklarında protesto eylemleri düzenlediler. "Kral Gyanendrayı idam edin", "Hırsız Gyanendra, ülkeden defol" gibi sloganlar bu eylemlerde en yaygın sloganlardı.

Kral rejiminin Hindistan ve ABD'den aldığı askeri teçhizatlarla işçileri ve emekçilerin eylemlerini bastırmaya yetmedi. 26 Ocak tarihinde genel grev yapan işçi, emekçi, aydın ve demokratlar Kral'ın kontrol altında tuttuğu bölgelerde hayatı felce uğrattı.

Nepal'in 7 büyük muhalif partilerinin oluşturduğu ittifak eylemlerini durdurmayacaklarını açıkladılar. Kral 8 Şubat'ta kendisinin belirlediği adaylardan göstermelik bir seçim yapacağı halde seçimlere katılımı sadece Kral'ın taraftarlarının yer alacağı açıktır. Muhalif ittifak partileri şehirlerde bir haftalık genel greve giderek bu seçimleri boykot ediyor.

Muhalefet ittifak partileri köylülerin geniş desteğine sahip olan ve kırların büyük bir bölümünü, ülkenin yüzde 80'ini kontrolleri altında tutan Maoçu Nepal Komünist Partisi ile ortak programda anlaştılar. Program feodal monarşinin kaldırılmasını ve demokratik cumhuriyetin kurulmasını öngörüyor.

Maoçu Nepal Komünist Partisi kırlarda kendi askerleri ile Kral'ın saldırılarına karşı dururken aynı zamanda şehirlerde de gerilla eylemleri ile hapishaneden tutukluları kurtarma operasyonları düzenliyor. Ayrıca kitlelerin nefretini kazanmış ve kralın seçim adaylarını da saldırılarıyla öldürüyorlar.

Halihazırda köylüler özgür bölgelerde kendi yönetimlerini kurmuş, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar bir dizi hizmeti köylülere sağlamaya başlamıştır.

Son dönemdeki gelişmeler karşısında ABD rejimi Nepal'daki gelişmelerden kaygılandıklarını dile getirirken 27 milyonluk nüfusu ile Çin'e sınır komşusu olan Nepal'da şimdilik doğrudan askeri eylemler düzenlemiyor. Kral'ın askeri ekiplerine askeri danışmanlık yapıyor. ABD rejimi Nepal'da olası bir değişiklikte etkin olmak için de ittifak içinde yer alan bazı muhalif partilerle bağlarını koruyor.

Askeri Harcamaya Hay Hay Çalışana, Emekliye, Özürlüye ise Vay Vay

ABD başkanı Bush rekor seviyede askeri harcama ve sosyal programlarda geniş çaplı kesintiler içeren 2.77 trilyon dolar tutarındaki bütçeyi geçtiğimiz hafta Kongre'ye sevketti. Bu bütçe yarından fazlasını sağlığın oluşturduğu 65 milyar dolarlık bir kesintiyi de ihtiva ediyor.



Tasarı gündemdeki terörle savaş ve polis teşkilatına bolca para sağlarken çalışanlar, emekliler ve yoksullar için harcamalarda büyük bir kesinti getiriyor. Kongre'den onay aldığı takdirde bu bütçe tasarısı 1 Ekim 2007 itibarıyla geçerli olacaktır.

Burh'un önerisinde orduya harcama yüzde 4.8'lik bir artışla 439.3 milyar dolara yükselecektir. Savunma bakanlığı bütçesine

yüzde 6.9'lik bir artışla bütçesi 99 milyar dolardan 112 milyar dolara çıkacaktır. Aynı bütçe ABD Özel Kuvvetlerine de yüzde 15'lik bir artış getirecektir.

Vatan Güvenliği Bölümü'ne ise yüzde 9.8'lik bir artış önerilmektedir. Bu artış içerisinde Federal Olağanüstü Yönetim Ajansı için de para bulunmaktadır ve bununla 1,500 yeni sınır devriyesi ajansı temini öngörülmektedir.

Askere, polise bu akıl almaz harcamalar öngörülürken en büyük kesinti özürü ve emeklilere bakım veren sağlık kuruluşlarına getiriliyor. 36 milyar dolarlık kesinti ile hastaneler, bakım evleri, evlerde sağlık hizmeti veren kuruluşların paralarına el koymak planlanıyor. Bu sektördeki

çalışanların örgütlü oldukları birimler de açıklamalarda bulunarak böyle bir kesintinin sağlıkta büyük yara açacağını bildirdiler.

Bush yönetiminden yapılan açıklamalarda ise devletin vermek zorunda olduğu sağlık gibi hizmetleri keserek özel sektörü güçlendirme planları olduğu ortaya çıkmıştır. Sağlık Biriktirimi adı altında ekonomik durumları iyi olanların yatırım yapıp hizmet alacakları kuruluşlar devreye sokulacaktır. Kişiler buna göre üzerinden vergi alınmayacak bir hesaba para yatıracaklar. Amerikalıların büyük bir çoğunluğunun biriktirme imkanları olmadığı bilindiğinde Bush'un bu planlarıyla düşük gelirli insanların sağlık hizmeti almaları engellenmiş olacaktır.

Tekeller Kârları İçin Herşeyi Yapıyor

Hızlı yemek (Fast food) servisi yapan Yeni Gine'deki KFC, Pizza Hut ve Starbucks çalışanları 31 Ocak'ta yaptıkları toplantıda işverenin ücret artış önerisini reddettiler. Yaptıkları açıklamada 12 dolar saati ücret için mücadelelerine devam edeceklerini vurguladılar. Toplantının ardından 2 saatlik grev ve eylemde genç işçilerin çokluğu dikkat çekiyordu.

Dünyanın birçok ülkesinde şubeleri olan bu şirketler bilhassa gençleri çalıştırmaktadır. Özellikle üniversite eğitimi için çalışmak

zorunda olan öğrencilere ve bir şekilde eğitimini yarım bırakmış gençlere düşük ücretler vererek esnek saatlerde çalıştırmaktadırlar.

31 Ocak'taki grevin ardından 20 senedir KFC'de çalışan bir işçi işverenin önerdiği artışın kendisi için haftada sadece 20 dolarlık bir artış demek olduğunu, aynı şekilde Emek hükümetinin Mart'ta uygulamaya geçirme sözü verdiği saatte 75 centlik asgari ücret artışının da düşük ücretliler için pek bir fark yaratmayacağını açıkladı.



İşverenin önerdiği artış yetişkinler için asgari ücret olan 10.25 doların altında 8.76 dolardır.

Çalışanlar işveren bu önerisinde ısrar ettiği takdirde 12 Şubat'ta tekrar iş bırakıp büyük bir yürüyüş planladıklarını bildirdiler.

OKUYUCU MEKTUBU NE ZAMAN KURTULACAĞIZ?

Barış Reyhani

Merhaba Sevgili dostlar
Bu haftaki yazımda "Ne Zaman Kurtulacağımızı" soruyorum. Çünkü gazetemizi sattığımız yerlerde özellikle bu ve buna benzer sorular soruluyor. Bu soru benim kafamı kurcaladı. Kafamı kurcaladığı için bu yazımda bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım.

Bu soruya cevap verebilmek için geçmişe kısa bir yolculuk yapalım. Çok değil birkaç sene önce Annan Planı ortaya çıktığında büyük bir toplumsal hareketlilik yaşanmış, halkımız meydanlarda birleşik, özgür ve demokratik Kıbrıs taleplerini gür bir sesle haykırmaya başlamıştı.

Halkımızın meydanları doldurması egemenlerin gözünü korkutmuş ve bu plan referandumuna sunulmuştu. Bu plana Rumlar hayır, Türkler de evet demişti. Plan referandumuna sunulmadan önce her iki tarafta da plana hayır denilmesi için büyük bir kampanya başlatılmıştı. Türk tarafında kampanyaya ülkücü faşistler de katılmışlar,

Türkiye'den gruplar halinde gelerek kapı kapı dolamışlar, halkımızı plana hayır demeye çağırmışlardı. Bu çağrıyı yaparlarken evet kampanyası yürüten çevrelere de saldırmışlardı.

Rum tarafında ise gerici, faşist çevrelerin yanında birleşik, özgür bir Kıbrıs'tan yana olduğunu ve bunun için mücadele ettiğini iddia eden AKEL de plana hayır deme kararı almıştı. AKEL'in bu kararı halkımız arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmış, barış umutlarının sönmesine neden olmuştu.

Bu duruma iki tarafın şovenist çevreleri çok sevinmiş, referandumdan çıkan sonucu kendi lehlerine kullanmışlardır. Referandumdan çıkan sonuçtan memnun olduklarını her fırsatta ifade etmişlerdir. Kuşkusuz bu planın hazırlayıcıları emperyalistlerdir. Bu planı emperyalistler hazırladığı için Kıbrıs halklarının çıkarları değil, kendi çıkarlarını düşünmüşlerdir. Plan Kıbrıs'ın birleşmesini öngörmüyor, bilakis iki kurucu devletin

kurulmasını, belli miktarda askerin kalmasını, öngörüyordu. Yabancı üslerin kapatılacağına dair bir tek maddesi bile yoktu.

Plan kabul görmeyince "Rumlar barış istemiyor" diyerek yaygara yapan sosyal demokrat örgütler KKTC'ye sahip çıkmaya başlamışlardır. Çünkü bu örgütler garantörlüklerin kaldırılmasından yana olmamışlar, tersine garantörlerin haklarını savunmuşlar, emperyalist üslerin varlığına bile itiraz etmemişlerdir. Teslimiyetçi ve uzlaşmacı siyasetleri gereği sözde bile olsa barış istemekten vazgeçmişler, şovenist çevrelerle aynı koroyu tekrarlamaya başlamışlardır. - Eminim duyuyorsunuzdur zaman zaman CTP de halkın KKTC'ye sahip çıkması için vaazlar veriyor.

Halkımızın çok güvendiği sözde barış yanlısı sosyal demokrat örgütlerin teslimiyetçi, uzlaşmacı siyasetleri halkımızı umutsuzluğa düşürmüş, kara kara düşünmeye başlamıştır. "Bunların hepsi

aynı, başa hangisi geçerse geçsin bir şey olmaz" demeye başladılar. Gazetemizi sattığımız bölgelerde bazı esnaf veya işçiler bize ne olacağını, ne zaman kurtulacağımızı soruyorlar. Biz de umutlu olmalarını, kurtuluşun sabırla, azimle ve kararlılıkla sürdürülen bir mücadele sonunda başarıya ulaşacağını anlatmaya çalışıyoruz. Gazetemizi okudukları zaman kurtuluşun bir gün gerçekleşeceğini ve kurtuluşun teslimiyetçi ve uzlaşmacı siyasetlerle çözülemeyeceğini, kurtuluşun kendi ellerinde olduğunu göreceklidir. Kıbrıs sorununu çözüme kavuşturacak olan, emperyalizmi adamızda yok edecek olan ve bunun birleşik cephe siyasetiyle gerçekleşeceğini, bu siyaseti savunan tek yapının Kıbrıs Sosyalist Partisi olduğunu da göreceklidir

Siyasetimizin başarılı olabilmesi için, yığınlar içinde siyasetimizi yayalım ve onları bu siyasetin yegane savunucusu olan KSP'de örgütleyelim.



Kavgamız

Yusuf Alkım

E-mail: ykavgamiz@yahoo.com

Partizanlık mı Dediniz?!

YeniDÜZEN Genel Müdürü ve yazarı Cenk Mutluyakalı 6 Şubat Pazartesi günü yazısında kendisine yollanan bir mektubu yayınlamakla düşüncelerini belirtti.

Mektubun yazılış nedeni, Alaniçi köyünde yaşayan CTP'li bir ailenin, kendilerinin değil de, köylerindeki ileri gelen UBP'li gençlerin devlet işine alınmalarına isyan edişi! Mutluyakalı okurunun bu isyanına karşı çıkıyor ve yazısını şöyle bitiriyor:

"Mühalsiz, yarışmasız, hak eşitliği sağlamadan hala devlete işçi ya da memur alınıyor!..

Belki eskisinden çok daha az...

Ama... Suç 'hükümet' edenler kadar bunu talep eden her birimizde... Suç hala "şu anda UBP'liler işe girmesin" diyen zihniyette... Aynı, daha önce "CTP'liler memur olamaz" diyen zihniyet gibi...

Ne zaman değişecek bu kafalar!.. Ne zaman?"

Bu sorun sadece Kıbrıs insanının değil, tüm dünya insanların sorunudur.

Tüm ülkelerde ayrımcılık, kayırmacılık ve en önemlisi işsizlik vardır.

Bu sorunun en önemli yanı da işte budur, yani işsizlik!

YeniDÜZEN okuru haksız mı?

Bence değil!

O ve onun gibileri yıllarca görüşlerinden dolayı işsiz kaldı ya da bulabildiği başka işlerle yetinmek zorunda kaldı!

Bu sorun sadece devlet kurumlarında mı geçerli?

Hayır, özelde de aynı sorun yaşanmaktadır!

Özellikle devrimci bir siyasi görüşe sahip olanların iş bulması çok zordur!

Çünkü bu kişiler 'tehlikelidirler'! Belli mi olur onlara, bir bakarsın işyerindeki haksızlıklara, sömürüye, baskılara karşı çıkarlar, hele bir de iş yerinde çalışan diğer işçileri örgütlerlerse vay o işyeri sahibinin haline!

Bu nedenle bu tip iş arayanlar yerine, daha "uyumlu", yani daha kolay kontrol edilebilir kişiler tercih edilir işçi alımlarında!

Nasıl olsa dışarısı işsiz dolu kardeşim!

İş verenlerin de seçme hakkı olmalı değil mi?!

Öyle, öyle, ne de olsa düzen onların düzeni!

Her zaman işsiz insanlar olmalı ki rekabet de oluşabilin!

Rekabet olmayan yerde verim mi olur muymuş!!!

Böyle verim kime hizmet eder biz biliriz!

Sen getir Türkiye'den binlerce işsiz ve çaresiz emekçiye,

Bugün dahi ayda 600 YTL'ye haftada altı gün, çoğu yerlerde de yedi gün çalıştır!

Sigorta ve ihtiyaç sandığı yatırımlarını yapma!

Yapacağında da tüm harcamaları işçilerin bu 600 YTL'lik maaşından kes!

Bunun adına da "Emek en yüce değerdir!" de!

Mutluyakalı okuruna tavsiyede bulunuyor ve bu mentaliteden, "hani benim partim iktidarda, öyleyse ben işe alınmalıyım!" düşünce yapısından vaz geçilmesi gerektiğini söylüyor!

Doğru mu söylüyor bilinmez ama, Mutluyakalı'nın tüm insanların çalışacağı bir işinin olacağı ve bolluk içerisinde yaşayacağı komünist sistemden yana olmadığı belli!

Öyle olsa Mutluyakalı partisinin liberal politikalarına karşı bayrak açar ve okuruna da komünist sistemin kurulması için mücadele etme çağrısı yapardı!

İnsanlık bugün hem Kıbrıs'ta, hem de dünyanın tüm diğer ülkelerinde kapitalist barbarlık sisteminde yaşamaya mahkum ediliyor! Bunun sonucu olarak da her geçen gün tüm dünyada işsizlik, yoksulluk, eğitimsizlik, sağlıksız yaşam artıyor!

Her gün elli bin kişi açlıktan ölmeye mahkum ediliyor!

Her gün binlerce kişi işsizler ordusuna katılıyor!

Kapitalizm her geçen gün daha da çürüyor ve yıkılışa yaklaşıyor! Mutluyakalı ve onun gibiler ise Kapitalist barbarlığı biraz daha makyajlayıp ömrünü uzatmaya çalışıyorlar!

Onlar bu insanlık suçunun ve barbarlığın suç ortaklığını yapıyorlar!

Mutluyakalı soruyor "Ne zaman?" diye!

Çok uzakta değil Mutluyakalı, çok uzakta değil!

Sömürülenler, emekçiler elbet bir gün bu düzeni altüst edecekler!

Ve bu çok uzun sürmeyecek!

Çünkü sizin savunduğunuz bu çürümüş sistem her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor yıkılışa!

Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



**Vergimizi Ödüyorum,
Yine de Bozuk Yollarda
Gitmeye Devam Ediyoruz!**

Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek 10 Yaşında!

Emeğin, Sosyalizmin ve Komünizmin,
Anti- Emperyalist mücadelenin sesi KSG
10. yılını kutladı.

1996 yılında yayın hayatına büyük
zorluklarla başlayan KSG, 10. yılını okurları
ve ilerici demokrat dostlarıyla kutladı.

3 Şubat Cuma akşamı KTÖS Lokalinde
gerçekleşen kokteylde KSG'yi temsilen
Yusuf Alkım bir de konuşma yaptı. Canlı,
neşeli ve bir o kadar da gururlu
bir atmosferin hakim olduğu
gecede 10. yılın haklı sevinci
konuşmalardan, dinlenen
şarkılardan ve gözlerden
okunuyordu.

Kıbrıs gibi bir coğrafyada
komünist bir hareketin 10 yıl
boyunca istikrarlı, tutarlı ve
aynı zamanda ileriye küçük ama
önemli adımlar atarak yayın hayatını

sürdürüyor. KSG,
Kıbrıs'ta alternatif
devrimci bir siyaseti
kitlelere tanıtip kök
salma
mücadelesinde
geçmişte de
zorluklar ve sıkıntılar
yaşadı, ileride de
yaşayacaktır.



Ancak bu durum, 10 yılı geride
bırakan ailemiz için övünülesi ve
daha da fazla çalışarak
hareketimizin siyasetini ileriye
taşıma ve zafere ulaştırmada bir
moral unsurudur.

KSG'yi temsilen konuşma
yapan Yusuf Alkım, gazetenin bu
on yıl içerisinde sadece ileriye
doğru gelişme göstermediğini,
verilen bu mücadelenin verdiği sıkıntıdan

dolayı gerilemeler de yaşadıklarını söyledi.

Fakat gelişen ve güçlenen KSG'nin
Marksist-Leninist çizisinden asla taviz
vermediğini tam tersi bu süreç içerisinde
M-L çizgisini daha da sağlamlaştırdığını ve
Kıbrıs devrimci mücadelesine giderek
katkısını artırdığını vurguladı.

Gece Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek
Gazetesi'nin ilk yayınlandığı günden bu
güne gelişini içeren slayt gösterisinden
sonra sona erdi.



Okudunuz mu?



Kivılcım
Yayınları
No: 4

**Kıbrıs
Sorunu**

Fiyatı: 5 YTL.

Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek Gazetesi Abonelik Formu

İsim-Soyisim:

Adres:

Yaş:

Öğrenim Durumu:

Meslek:

Telefon Numarası:

İstenilen
Abonelik Süresi

- 13 Sayı (9,000,000 TL./ 9 YTL.)
 26 Sayı (17,000,000 TL./17 YTL.)
 52 Sayı (30,000,000 TL./30 YTL.)

Tarih:

Abonenin İmzası:

Bilgi için Abone Sorumlusu Yusuf Alkım Tel No: 0533 863 66 60

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



SOSYALİST GERÇEK

Sahibi: Kivılcım LTD.

Adres: Şht. İbrahim Yusuf Sok.

ATÖ Apt. No:5 K.Çiftlik/Lefkoşa

Tel: 0392 22 70 680

Fax: 0392 22 70 681

Basıldığı Yer: Toplumcu LTD.

Adres: Cengizhan Sok. No:7

K.Çiftlik/Lefkoşa

Tel: 0392 22 74 872

Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net> E-mail: info@KibristaSosyalistGercek.net

**ANTI-EMPERYALİST BİRLEŞİK KIBRIS
MÜCADELESİNE SEN DE KATIL!
KIBRIS SOSYALİST PARTİSİ
SAFLARINDA YERİNİ AL!**



SOSYALİST GENÇLİK

10 Şubat Cuma 2006, Yıl:2 Sayı:63

KSP GB Haftalık Yayın Organı

GENÇLİK GELECEK

GELECEK SOSYALİZMLE ÖZGÜRLEŞECEK



Kıvılcım

KSG'NİN 10. YILI

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın salonunda bir koşturmaca var.

KSG'nin 10. kuruluş yıldönümünü kutlamak için bir hazırlık başlamış sendika salonunda.

Etkinlikten birkaç saat önce salona giden arkadaşlar, konuklara ikram edilecek yiyecek-icecekleri hazırlıyorlar, koltuk düzenlemelerini yapıyorlar, eksik birşeyler olup olmadığını kontrol ediyorlar.

3 arkadaş başka bir yerde üzerlerine kokular sine sine "sigara böreği" kızartıyor.

"Ne koktu be arkadaş", "Kimse yanımıza yaklaşmayacak" muhabbeti, zaman zaman "ah, of, yandım" sesleriyle kesiliyor.

Sıçrayan yağlar arkadaşların ellerini yüzlerini yakıyor.

Börekler de hazır olunca kadro tamamlanıyor ve salona gidiliyor.

Salon تنها...

Etkinliğin başlama saati gelmiş olmasına rağmen gazete okuyucuları ve çalışanlarından başka kimse görünmüyor ortalıkta.

Küçük gruplar halinde sohbetler ediliyor, masalar hazırlanıyor, "acaba kimse gelmeyecek mi" diye bir köşede sigarasını çekiştiren iki arkadaş birbirlerine soran gözlerle bakıyorlar.

Etkinlik 19.30'da başlayacak ancak bunun bir de "Kıbrıs saati" var.

Başlama saatinden nereden baksanız bir yarım saat sonra gelir insanlar.

Ve öyle de oluyor.

Yoğun olmasa da gazete çalışanları ve emektarları dışındaki insanlar salona gelmeye başlıyorlar.

Salona hafif bir müzik veriliyor.

Kurulmuş olan sinevizyon, KSG'nin mitinglerdeki resimlerinden ve eski ve yeni sayılarından oluşan slayt gösterisini gece boyunca duvara yansıtıyor.

Gece daha yeni başlıyor.

"Eskilerden" bir arkadaş yanımıza yaklaşıyor ve "10 yıl olmuş ha? Daha dün gibi" diyor gözleri ışıdayarak.

189. sayının içinde ek olarak verilen o zamanki adıyla Sosyalist Gerçek gazetesinin ilk sayısına bakıyoruz.

4 sayfacık...

Biraz da amatör işi.

Ancak o döneme kadar konamamış farklı bir siyasetin ortaya konması anlamında tam bir profesyonel...

İlk sayıyı incelerken Yusuf yoldaş elinde konuşma metniyle öne çıkıyor.

Ne diyor?

Diyor ki, "KSG on yıl öncesine göre çok daha güçlü, çok daha deneyimli ve siyasi olarak daha etkin bir konuma ulaşmıştır."

Diyor ki, "KSG bugün, Kıbrıs'taki yayın organları içerisinde Anti-Emperyalist devrim mücadelesinin tek sesidir!"

Diyor ki, "KSG bugün, Kıbrıs'taki yayın organları içerisinde Sosyalizm ve Komünizm mücadelesinin tek sesidir!"

Diyor ki, "KSG Kıbrıs devrimci yayın mücadelesinde en uzun ve en istikrarlı yayın olarak şimdiden yerini almıştır."

Diyor ki, "Bugün KSG siz okurlarımızın ve bir grup yürekli sosyalistin paha biçilmez özverileri ve katkıları ile yayını

devam ettiriyor!

Doğru söze ne denir ki...

İşçi arkadaşlar, gençler,

Bu gazeteye sahip çıkmak zorundayız.

Gazetemizin ekonomik sorunlarına katkıda bulunmak zorundayız.

Ülke genelinde bir muhabirler ağını henüz oluşturamamış olmamız, en büyük eksikliklerimizden hatta tehlikelerden birisidir.

Her arkadaşımız çevresinde olup bitenleri, yaşananları gazeteye üç beş satırla bile olsa bildirmelidir.

Gazetemizi okumak, okutmak ve eleştirme görevimizi bir an için bile olsa bırakmamalıyız.

Unutmamalıyız ki gazete, kolektif bir örgütleyici de olmalıdır.

Dileğimiz odur ki, KSG bir zaman sonra gündemini başka şeylere yoğunlaştırsın!

Mesela adadan atılan emperyalistlere karşı ülke savunmasını tartışsın, tartıştırsın, çözümler üretsin!

Mesela sosyalizmi inşa ederken yaşanan sorunları tartışsın, tartıştırsın, çözümler üretsin!

Mesela komünizmi nasıl inşa edeceğimizi tartışsın, tartıştırsın, çözümler üretsin!

Yani tamamen değişen bir sistemde, yeni koşullarda KSG'nin sesi duyulsun!

Bunun yolu da harekete destek vermek ve örgütlenmekten geçer!

Nice 10 yıllara KSG!

Yepyeni bir Kıbrıs'ta nice 10 yıllara KSG!

E-mail: KSPGB@yahoo.com Tel: (0392) 22 70 680 Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net>

Soru

**AKEL'in izinden giden BKP,
yarın bir şekilde iktidara
getirilse tıpkı CTP gibi AKEL'le
sürtüşme yaşar mı?**

Polemik

**Nazım Beratlı Kıbrıs Komünist
Partisi'ne sövüp duracağına,
biraz etrafını görsün de
CTP'yi eleştirsin!**

Üniversite Günlüğü

YDÜ'de Bahar Şenlikleri bu sene de yapılmayacak görünüyor. Geçtiğimiz yıllardaki faşistlerin şenliği basma faaliyetinin ardından hiç Bahar Şenlikleri yapılmadı. Nedeni de "öğrencinin güvenliği"! Siz hem güvenliği sağlamak, hem de o kadar sosyal etkinlik adı altında aldığınız paraların bir kısmını olsun şenliklere harcamak zorundasınız baylar!

Şinir Küpü

⚡ Ankete göre halkın %79'u hayatından memnun çıkmış.

Nasıl oluyor bu iş?
Asgari ücretin 780 milyon olduğu bir memlekette,

İşgalcilerin cirit attığı bir coğrafyada,

Nükleer silahlarla donanmış iki İngiliz üssünün bulunduğu bir adada,

Siyasetin, ekonominin, her şeyin emperyalizme bağlı kıldığı bir yerde,

Nasıl oluyor da hayatımızdan memnun olabiliyoruz?

Ya anketi yapanlar burjuvalarla görüşmüşler,

Ya da büyük çoğunluğu asgari ücretle çalışanlara konuşmamışlar!

⚡ Kuş gribinden dolayı kapılar kapansın diyor güneydeki bazı tipler.

Bence siz bir mandıraya kapanın da böğürmeye devam edin.

Kapıyı kapatsan ne

yazar behey avanak!

Kuş bu!

Uçuyor ve kuzeyden güneye geçerken barikatta pasaport göstermiyor!

Nerde bir deli varsa beni bulur arkadaş!!!

⚡ CTP Sosyalist Enternasyonal'a katılmış.

Çok sosyalistmiş bu enternasyonal.

Sosyalizmin içine edenlerin bulunduğu bir enternasyonalmiş.

Bakın, komünistler sizlere kızmazlar, gelin kendinize uygun bir ad seçin!

Sosyal-demokrat enternasyonal deyin kendinize.

⚡ ABD, Kıbrıs'ta askeri üs inşa etmediğini söylemiş.

Etmene ne gerek var ki zaten!

Aha Türkiye, aha Yunanistan, aha İngiliz, aha BM!

Gak dersin ekmek, guk



dersin su gelir!

Hem etsen de ses çıkarmaz bizim solcular merak etme ABD!

Olacak olan şudur,

ABD deniz üssü inşa ederse KSP'li arkadaşlar buna da sessiz kalmayacak!

⚡ Yenidüzen "ENOSİS'e evet NATO'ya hayır" sloganını eleştirmiş.

Eleştirsün de, Yunanistan'ın NATO üyeliğini eleştirenler, TC'nin NATO üyeliğini de bir eleştiriverseler ellerine mi yapışır!

Yoksa bünyeleri bu eleştiriyi yöneltmeyi kaldırmaz mı?!

**"Ne var ki, bir gazetenin rolü,
yalnızca fikirlerin yayılması,
siyasi eğitim ve siyasi
müttefiklerin kazanılmasıyla
sınırlı değildir.
Bir gazete sadece kolektif
bir propagandacı ve
kolektif bir ajitator değil,
aynı zamanda
kolektif bir örgütleyicidir."
V. İ. Lenin**

www.ozgur.kybrs.net

**Ozgür Bir Kıbrıs
İçin mücadelenin,
İnternetteki Adresi**

Sovyet Ekonomistleriyle Beş Görüşme 1942-1952

Bölüm: 6

J.V. Stalin'in Ekonomistlerle Görüşme Tutanağı (29 Ocak 194)
Ekonomi Politik Sorunları Üzerine
Ekonomi Politikinin Amacı

Ücretler ve işgünü üzerine

Size iki olaydan söz edeceğim. Birkaç yıl önce kömür sanayinde, yerüstünde çalışanlar madenlerde çalışanlardan daha fazla gelir elde edince bir durum ortaya çıktı. Ofiste oturan mühendis, madende çalışan işçiden birbuçuk kat daha fazla kazanıyordu. Üst yönetim, en iyi mühendisleri kendi bölümlerine, kendi yanlarına çekmek istiyordu. Fakat işin ilerlemesi için, insanların orada kendi çıkarlarını görmesi lazım. Ancak yeraltında çalışan işçinin ücretini yükselttiğimiz zaman iş ilerledi. Ücretler sorunu esaslı bir öneme sahiptir.

Başka bir örnek: Pamuk üretimi. Son dört yıldır tırmanışa geçmesinin nedeni, prim ödeme sisteminin gözden geçirilmiş olmasıdır. Belli bir birim toprakta ne kadar daha fazla üretirlerse o kadar fazla kazanırlar. Şimdi burada bir çıkarları var.

Ukrayna'daki kolektif çiftçiler için prim yasaının özel bir önemi vardır. Eğer insanların çıkarları doğrultusunda hareket ederseniz, onlar da ilerler, yeteneklerini geliştirirler, daha iyi çalışırlar ve bunun kendilerine daha çok kazandırdığını görürler. Bir zamanlar, bir entellektüel ya da kalifiye işçi sadece toplumdaki yalıtılmışlığa uygun görülürdü. Bu bizim akılsızlığımızdı; o zaman

üretimin ciddi bir örgütlenmesi sözkonusu değildi.

İnsanlar, Stalin'in altı koşulundan söz ediyor. Bir düşünün - ne haber! Orada sözü edilen, bütün dünyada bilinen, ama bizimle unutulandırlar. İşçi için parça-başı, mühendislik ve teknik personele prim sistemi ve kolektif çiftçiye primler; bunlar sanayinin ve tarımın gelişmesinin kaldıraçlarıdır. Bu kaldıraçları kullanın, o zaman üretim artışının sınırı olmaz, ve bunlarsız hiçbir şey hallo olmaz. Engels bu konuda kafa karışıklığı yaratmıştır. Bir zamanlar teknik personelin ve mühendislerin kalifiye işçilerden daha fazla (ücret) almayacağını söylüyorduk. Engels üretim konusunda birşey anlamamış, bizim de kafamızı karıştırdı. Bu, yüksek yönetici personelin sık sık değiştirilmesi fikri kadar saçmadır. Bu şekilde yapsaydık herşeyi kaybederdik. Doğrudan komünizme sıçramak istiyorsunuz. Marx ve Engels tam komünizmi düşünerek yazdılar. Sosyalizmden komünizme geçiş oldukça karmaşık bir meseledir. Sosyalizm henüz etimize, kanımıza girmedir; sosyalizmde hala herşeyi iyi bir şekilde organize etmek, hala işe göre dağılımı belirlemek zorundayız.

NOT: L.M. Gatovsky, I.I. Kuzminov, I.D. Lapytev, L.A. Leontyev, K.V. Ostrovityanov, V.I. Pereslegin, A.I. Pashkov, D.T. Shepilov ve P.F. Yudin'in notlarına göre düzenlenmiştir. Lyrica Atlas, Arakelyan, Bolgov, Vasileva, Gusakov, Kozlov, Ayubimov ve Rubinstein'in notları da dikkate alınmıştır.

Künye: Sosyalist Gençlik, Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi yayın organıdır. Ücretsiz olarak, Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek gazetesi eki olarak ve elden dağıtılır.