

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete

Mücadele



**SOSYALIST GERÇEK**

Dolu 10

Yıl...

3 Şubat Cuma 2006, Yıl 10, Sayı:189 Fiyatı:750,000 TL. -75 Ykr. (KDV dahil) İngiltere: 50 p.



**Emeğin,  
Sosyalizm ve  
Komünizmin,  
Anti-Emperyalist  
Mücadelenin Sesi**

**KSG**

**10**

**Yaşında!**

**Başyazı**

**Emeğin, Sosyalizm  
ve Komünizmin,  
Anti Emperyalist  
Mücadelenin Sesi  
KSG 10 Yaşında!**

Değerli KSG okurları,

Gazetemiz Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek, bundan tam on yıl önce yayın hayatına başladı.

On yıl önce Yazın Emekçileri Derneği yayın organı olarak, Sosyalist Gerçek adı ile başlatmıştık. Ancak dördüncü sayımızdan itibaren bazı ayrılıklar dernekle bağlarımızı koparmamıza ve adımızı Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek olarak değiştirmemize ve mücadelemize Yazın Emekçileri Derneği'nden bağımsız olarak devam etmemize neden oldu.

On yıl önce çıkan ilk sayımız sadece dört sayfa idi.

On yıl önce yayınıımız ancak aylık, bazı zor dönemlerde ise iki aylık olmak durumunda idi.

.....

Devamı Sayfa 2'de



**Kat ettiğimiz yolu  
anlayabilmek adına,  
gazetemizin ilk sayısını  
ek olarak bir kez daha  
yayınliyoruz...**

**OKU-OKUT-ELEŞTİR-ABONE OL  
Bu Gazete Siz Emekçilerin...**



# Haftanın Laf Ebeliği... Neyin Fırsatı?!

Abdullah Gül diyor ki;  
"Yeni eylem planı büyük bir fırsat"

KSG'nin yorumu: Neyin fırsatı?

TC'nin Kıbrıs üzerindeki çıkarlarının yeniden şekillendirilmesinin fırsatı!

Neyin fırsatı?

Adanın bölünmüşlüğü'nün "birleşmiş Kıbrıs" lafazanlıklarıyla devam ettirilmesi fırsatı!

Neyin fırsatı?

Ada üzerindeki emperyalist tahakkümün devam ettirilmesi fırsatı!



Neyin fırsatı?

Emperyalizmin yeni yeni girişimlerle ada üzerindeki egemenliğinin çeşitli hukuki biçimlere büründürülmesi fırsatı!

Neyin fırsatı?

Euro-Taksim'in fırsatı!

Bu kaçınıcı "eylem planıdır"?!?

Bu kaçınıcı sahte umuttur?!

Bu kaçınıcı kandırmacadır?!

Sizler bu laf ebeliklerini yapmaktan bıkmadınız, biz bunu yazmaktan hiç bıkmadık!

Devam ediniz!

İşimizi kolaylaştırıyorsunuz!

## ELEKTRİKTE TEMEL SORUN; "TEKNİSYENLER İLE HÜKÜMETLERİN UYUŞAMAMASI"

"KKTC'de Kısa Vadede En İyi Enerji Yatırım Politikaları" paneli, konuyla ilgili akademisyen ve çalışanların katılımıyla Kıbrıs Türk Tabipler Birliği binasında yapıldı.

KIB-TEK YK Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, DAÜ Rektörü Halil Güven ve KIB-TEK Santraller Sorumlu Mühendisi Mehmet Salih Gürkan'ın da katıldığı panelde ortaya konanlar, mevcut sistemin elektrik üretiminde de ne kadar plansız ve günü kurtarmak peşinde olduğunu gösterdi.

Bakınız elektrik sorunuyla ilgili nasıl veriler konuyor;

Ahmet Hüdaoğlu, bu yıl için 70, 2007'de de başka bir 70 megavatlık ek santral gerektiğini söylüyor.

Halil Güven, sadece bugün için değil, gelecek için de ne kadar enerji ihtiyacının olduğu saptanmazsa, ileride de yine aynı sorunların ortaya çıkacağını belirtiyor.

Patlama gerçekleştiren inşaat sektörünün de elektrik talebini artıracaklarını belirten Güven, şu anda 5 bin konut inşa edildiğini ve bunları da elektrikleştirmek için ek santrale ihtiyaç olduğunu, ancak bunun olmadığını söylüyor.

Akademisyenler, enerji talebi ile kullanım ve dağıtımının kontrol altına alınmadığı sürece elektrik sıkıntısının devam edeceğini de kaydediyorlar ve rüzgar enerjisinin de kullanılması gerektiğine ve bunun belli miktarda elektrik ihtiyacını karşılayabileceğine dikkat çekiyorlar.

Varolan santralde periyodik bakımların bile yapılmadığı ve bunun arızalara neden olduğunun da belirtildiği panelde, günü kurtarma yolundaki kararların elektrik sıkıntısının temelini oluşturduğunun altı çiziliyor.

Panelin can alıcı noktasını ise, hükümetler ile teknikerlerin uyumsuz hareket etmesi noktası!

Panelde, konuyla ilgili kurum ve kuruluşların gereken uyarıları yaptıklarını, elektrik sorununa çözümler getirdiklerini ancak bunları hükümetlere uygulamadıkları belirtiliyor ve bunun da şu anda insanı canından bezdiren elektrik sorununun bir türlü çözülememesiyle sonuçlandığı aktarılıyor!

Meselenin can alıcı noktası da işte burasıdır.

Hükümetler, burjuvaların azami kârlarını tatmin edeceğimiz diye, ülkenin elektrik altyapısını kârlı olamayacağı için tamamlamıyor, eksik bırakıyor ve teknikerlerin, akademisyenlerin uyarılarını çöpe atıyor.

Kârlı olmayan alanlara yatırım yapmayan hükümetler, patronların kârlarını maksimuma çıkarabilmek için elektrik konusunda halen belirtilmekte olan ek santrallerin inşasına bir türlü yanaşmıyor.

Anavatanları TC'nin "yardımlarının" Kıbrıslı Türk emekçilere değil, başka yerlere gittiğinin bir başka örneği olan bu hadise, bizlere kapitalist sistemin en basit sorunları bile kârlı olmadığı için çözemediğini, halkı mum ışığına mahkum etmek pahasına da olsa, bir türlü ek santralleri inşa "edemediğini" açıkça ve bir kez daha gösteriyor.



## Başyazı

## Emeğin, Sosyalizm ve Komünizmin, Anti Emperyalist Mücadelenin Sesi KSG 10 Yaşında!

Değerli KSG okurları,

Gazetemiz Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek, bundan tam on yıl önce yayın hayatına başladı.

On yıl önce Yazın Emekçileri Derneği yayın organı olarak, Sosyalist Gerçek adı ile başlatmıştık. Ancak dördüncü sayımızdan itibaren bazı ayrılıklar dernekle bağlarımızı koparmamıza ve adımızı Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek olarak değiştirmemize ve mücadelemize Yazın Emekçileri Derneği'nden bağımsız olarak devam etmemize neden oldu.

On yıl önce çıkan ilk sayımız sadece dört sayfa idi.

On yıl önce yayınıımız ancak aylık, bazı zor dönemlerde ise iki aylık olmak durumunda idi.

Fakat KSG olarak sürdürdüğümüz mücadele geçen süre içerisinde gelişti, kökleşti ve bugünkü durumunu aldı.

Geçen on yıl içerisinde muhakkak ki sadece ileri doğru gelişme gösterdiğimiz dönemler yaşamadık.

Bu uzun mücadelede çoğu zaman sıkıntılı ve bizi kısmen de olsa geriye düşüren deneyimler de yaşadık.

Fakat bugün gelmiş olduğumuz noktaya baktığımızda, şu açık bir gerçektir ki, KSG on yıl öncesine göre çok daha güçlü, çok daha deneyimli ve siyasi olarak daha etkin bir konuma ulaşmıştır.

18 Mart 2005 tarihinden itibaren gazetemiz haftalık olarak yayınlanmaya başladı.

Gazetemizin haftalık yayına geçmiş olması ve bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmeyi başarması bizler için önemli bir ilerlemedir.

Geçtiğimiz yıllar içerisinde gazetemize katkı koyan yoldaşların sayısındaki artış, yavaş ama sağlam bir şekilde gazetemizin kitleler içerisinde yayılmaya başlaması dikkate alınması gereken gelişmelerdir.

KSG bu süreçte gelişirken ve güçlenirken, Marksist-Leninist çizisinden asla taviz vermedi.

Tam tersi bu süreç içerisinde M-L çizgisini daha da sağlamlaştırdı ve Kıbrıs devrimci mücadelesine giderek katkısını artırmayı bildi.

KSG bugün, Kıbrıs'taki yayın organları içerisinde Anti-Emperyalist devrim mücadelesinin tek sesidir!

KSG bugün, Kıbrıs'taki yayın organları içerisinde Sosyalizm ve Komünizm mücadelesinin tek sesidir!

KSG bugün, Kıbrıs'taki yayın organları içerisinde işçi sınıfı mücadelesinin tek sesidir!

Kıbrıs'ta devrimci basın tarihinin baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, KSG Kıbrıs devrimci yayın mücadelesinde en uzun ve en istikrarlı yayın olarak şimdiden yerini almıştır.

Ve KSG bugünden sonraki mücadelesinde de bu yerini öncelikli hedef olarak koruyacaktır!

Bugün KSG siz okurlarımızın ve bir grup yürekli sosyalistin paha biçilmez özverileri ve katkıları ile yayını devam ettiriyor!

Bu yürekli insanlara sonsuz teşekkürler! KSG'yi KSG yapan işte bu bahsettiğimiz özelliklerdir!

KSG olarak bu özelliğimizi yitirmemeye hayati bir önem vermeliyiz!

Bunu başarmalı ve ileriki dönemlerde işçi sınıfı içerisinde daha geniş okuyucu kitlesine ulaşmayı başarmalıyız!

Bunu başardığımız oranda mücadelemiz gelişecek, güçlenecek ve hedefe, Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti iktidarına ulaşılacaktır!

Bunu başarabilmek için önümüzdeki birincil görev işçi sınıfı ile gazetemizin bağlarını güçlendirmektir!

Gazetemizi gerçek bir işçi sınıfı gazetesine dönüştürmektir!

Ya bunu başaracağız, ya da günün sonunda geriye düşüp kaybetmeye mahkum olacağız!

Kaybetmemek için ileri dostlar!

İşçi sınıfının kurtuluşu için ileri,

Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti için ileri!

Devrim için, Sosyalizm ve Komünizm için ileri!

Yaşasın Kıbrıs işçi sınıfının devrimci mücadelesi ve onun devrimci sesi KSG!

**Neler Oluyor Neler...****HOŞ GELDİN VE DEFOL**

CTP, ve Yeni Düzen yazarları (mesela Cenk Mutluyakalı) Garantör İngiliz'e "hoş geldin" diyor. Garantörlüğünü hatırladığı için teşekkür ediyor.

Kıbrıs Sosyalist Partisi "defol" diyor.

Diğer partilerimiz ne diyor?

**IRAK'TA SOYGUN**

Irak petrolü satılıyor. Paralar Irak'ı yeniden inşa için kullanılıyor.

Sahiden mi?

Yok canım. Şaka, şaka!

Paralar yeni hırsızlar tarafından çalınıyor.

Amerikalıların mahkemeleri bile saklayamaz hale geldi yapılan hırsızlıkları.

Hırsızlar Amerikalı ve Iraklı.

Onca savaş ve katliam ve Irak'ta hala daha değişen bir şey yok desene!

Iraklı hırsızlarda zerre kadar milli gurur kalmadı, tek fark o!

**AMERİKAN ASKERİ GÜCÜ KIRILMA AŞAMASINA GELMİŞ!**

Amerikan raporları böyle diyor. Hükümet hadi canım sen de yok öyle bir şey diyor.

Dertleri asker sorunu. Askeriyenin kırılma aşamasına gelmesi sebebi asker bulmakta ve var olan askerlerin moralini sağlam tutmakta.

Bu işin çözümü var ama.

Mesela fazla askere ihtiyaç olmayan bombalama metotları kullanarak rakip ülkeyi 'barbarlık dönemine bombalamak' metodu kullanılabilir. Yani rakibin tüm askeri ve sanayi kuruluşları yerle bir edilir. Dolayısıyla ülke karasabana muhtaç bir teknik gerilik durumuyla karşı karşıya kalır. Bir de peşinden BM üzerinden o ülkeyle ticaret yasağı getirdin mi, bu iş hallolur.

İnsan Haklarını ve de İnsan Canını, ve de efendime söyleyeyim demokrasiyi savunmanın bundan iyi yöntemi olamaz.

Ne dersiniz. Nede olsa bunlar gomünist barbarlardan, katillerden değil ama değil mi?

Bu sorunu halletmenin diğer yolları mı?

Türkiye var....

Almanya'yla Japonya gözlerini dört açmış sırada bekliyorlar. Onlarda isterler insanlara daha fazla hizmet etsinler insanları bombalayarak! Onlar da var!

Yani dostlar sağ olsun. Baksanıza Afganistan'a İngilizler 5 binden fazla yeni asker gönderiyorlar.

Ha birde mecburi askerlik diye bir

kurum vardır. Milletin çıkarları büyük tehdit altına girdiğinde mecburi askerlik de devreye girer. Dünyayı yerle bir etmek de Amerikan ulusunun çıkarlarının korunması için bir gereklilik! O halde? Çok sıkıştırlarsa mecburi askerlik ilan ederler bu iş biter.

Amerikalılar dünyanın en gaddar, en barbar, en cani ulusu olarak tarihe geçmiş durumdadır. Bu rezil duruma son vermek de Amerikalıların görevi.

Amerikalılar görevlerini yapmazsa ne olacak?

Görelim bakalım, nice olursa olsun!

**STRAW'A FES GİYDİRMİŞLER!**

Güney Kıbrıs'taki protestocular Staw'a (saman demektir -ismiyle cismi bir olan ender adamlardandır Mr. Straw) fes giydirmişler.

Türk taraftarı olduğunu simgelemek için. Türkleri Fesli göstermeyi sever bazı batılılar. Anlaşılan bizim Güneydeki vatandaşların bazıları da bu dangalak, ırkçı rezillerden. Türkleri fes giydirecek aşağılayacak. Kuzeyde de vardır bu ırkçı rezillerden, onlar da lahmacun vb adı takarlar Türklere. Kendileri Türk değil ya??? Ne olduğunu bilmeyen zavallı ırkçı!

Tabii ki bu Güney'deki fes giydiren zavallıların esas zavallılığı ırkçı pislikler olmalarından kaynaklanan zavallılık. Bu ırkçı reziller kendilerini Türklere üstün görünürken, İngiliz'in karşısında ezilip bükülen tiplerdir. İngiliz ağa babalarına fazla kızdı. Onların her istediğini yaptılar. Üstlere laf atmadılar. Kıbrıs'ın dört bir tarafında dinleme istasyonu verdiler onlara. Ama gene de yaranamadılar İngiliz ağalarına. İngiliz'in ırkçı rezilinden ırkçı ve de ırkçılığı kullanma ustası adam yoktur dünyada! Straw'da onların sözcüsüdür. Utanmaz herife bakın yahu. Kıbrıs'ın bir olmasını, Kıbrıslıların bir arada barış içinde yaşamasını istemiş. Yahu utanmaz rezil sahtekar olur da adam bu kadar olamaz vallahi. Tüm bunlar bizzat BBC'de kendi yedikleri halfler saklanamaz bir şekilde ortaya konmaktayken edilen laflar. O kadar istersin Kıbrıs'ın birliğini? Defol git Kıbrıs'tan utanmaz ırkçı, katil adam!

Ama bizi ilgilendiren esas sorun işte bu İngiliz'e bel bağlayan Kuzey ve de Güney'in ve bu arada Türkiye ve Yunanistan'ın yönetici takımıdır. Hele hele bunların Kuzey ve Güney'deki kuyruk takımı!

Ayıp diye bir şey var. Utanın utanın. Hiç de mi utanma kalmadı sizde! Bu kadar da olmaz!

Hellen'miş? Türk'müş? Rumluğunu bilen Hellenliğinden, Türklüğünü bilen Türklüğünden utanır hale geldi sizin beş kuruşluk çıkarınız yüzünden! Herşeyin bir sınırı vardır. Satılmışlığın bu kadarı da fazla!

**SADDAM HÜSEYİN'DEN**

'Kahrolsun hainler, Kahrolsun Amerika!'

**BİZDEN**

'Kahrolsun Amerika'nın dünya sisteminde yer kapıp da Amerika tarafından mahkemeye çekilmeyenler!'

Ha, bir de Saddam'a soru, olur a belki ulaştırırlar: Komünistleri keserek ne elde ettin? Sen bir dangalak mısın değil misin? Yoksa sende mi bir hainsin?

Kahrolsun Amerika!

Kahrolsun İngiltere!

Kahrolsun AB!

Kahrolsun NATO ve AGİT

Komünistler iş başına!

**BUSH VE LÜBNAN**

Bush ne demiş ne demiş?

'Lübnan'ın özgür olmasını isterim -yabancı etkisinden özgür, Suriye'nin tehditlerinden özgür olmasını, kendi geleceğini kendisi çizmekte özgür olmasını isterim' demiş!

'Irak'a işte tamı tamına böyle bir özgürlük getirdim, Lübnan'a da böyle bir özgürlük getireyim mi?' diye de sormuştur herhalde? Yoksa böyle bir soru sormasına gerek yok mu? Yapıver de olsun bitsin be Bush! Utanmaz adam! Yüzsüzlüğün bu kadarı da olsa olsa bu burjuva tiplerde oluyor galiba! Bunlar muhakkak yüz kızarmama dersi alıyorlar. Başka türlü böyle konuşabilmek mümkün değil. Daha doğrusu bunların hayatı böyle bir yüz kızarmama okulu!

**DEMOKRASİ AMA...**

Demokrasi demokrasi derlerdi, Filistin'de demokrasi Hamas iktidarını üretti. Her ülkede demokrasi olmalı ve de demokratik olarak seçilen hükümetler seçim programlarına dürüstçe sahip çıkıp ülkelerini o programa uygun olarak yönetmeliydi.

Meğersem demokrasi demokrasimmiş ama daha fazlası da varmış! Demokratik olarak bir programla seçilsen bile eğer program bayların hoşuna gitmezse o programı değiştirmezsen olmazmış! Amerikalılar, İngilizler, İsraililer...hep bir ağızdan böyle diyorlar!

Hani demokrasi vardı?

Hani kim demokrasi düşmanı şimdi?

Hani kim karışıyor bir ülkenin vatandaşlarının demokratik olarak benimsedikleri bir programa ve de o programın değiştirilmesini talep ediyor?

Hitler de demokratik olarak seçilmişmiş meğersem!

Yani yani bu işler program sorunu yani! Demokrasi bir araç! Programdır belirleyici olan. Ne yapacaksın! Ve de yapmak istediğin bayların işine gelmezse oluverirsin Hitler! Hitler'i Hitler yapan kim diye de sormayasın sakın ha!

Demokrasi ha!

Programımız tüm büyük fabrika, işletme ve topraklara el konulmasını gerektiriyor. İngiltere'nin, NATO'nun, AGİT'in, dolayısıyla NATO'cu ve AGİT'çi oldukları müddetçe Türkiye ve Yunanistan'ın da def edilmesini gerektiriyor Biz demokratik olarak iktidara gelsek bu bayların tavrı ne olacak dersiniz??

Bu işi Kuzey'de becersek, AKEL'de hükümetteyken bile olsa Güney'in 'Milli Muhafız Ordusu' ne yapar dersiniz? Demokrasiye mi uyar, yoksa Hütler'de demokratik olarak seçiliydi, bu pis goministler demokratik olarak seçildi diye İngiliz üslerini mi kapatacağız yani deyip üstümüze mi gelir?

Program ve güç! Demokrasi işte güç olmak için ve ancak ve ancak bizim sonuna kadar kullanabileceğimiz bir yönetim metodudur. Çünkü biz gerçekten vatandaşlarına dayanan tek siyasetiz! Sadece ve sadece komünistler demokrasiyi yaşatabilir, gerçek kılabilir ve doğrudan demokrasi şekliyle mükemmelleştirebilir! Diğerleri için demokrasi kendi dar, insanlık düşmanı ve hain emellerini gerçekleştirme aracından başka bir şey değildir!

**NÜKLEER BOMBA VE GÜVENİLİR DEVLET**

Amerika, Fransa, İngiltere, İsrail'in nükleer bombası var. Olsun. Onlar güvenilir devlet kardeşim. Öyle olur olmaz yerde kullanmazlar bombayı!

O zaman Amerika Japonya'ya niye attı bombaları? Bulunan tek izah SSCB'ini tehdit etmek amacıyla atıldığıdır bu bombaların, çünkü Japonya teslim olmak için temas halindedir Amerika'yla bombalar atıldığında! İnsan canına zerre kadar değer vermeyen Amerika ve onun nükleer bombayı kullanma örneği işte böyledir. Daha 5-6 yıl kadar önce Clinton efendi

**Devamı Sayfa 4'te**



## Londra Mektubu

Elif Kara

### İngiltere'de Sistemin İflası

İngiltere'de Yeni Emek Partisi'nin en önemli propaganda malzemesi eğitimdi. Geçmiş hükümetlere en ağır saldırılar bu konuda yapılmıştı. Ve Yeni Emek Partisi eliyle İngiliz vatandaşı üniversite giriş parasıyla tanıştı. İlk olarak senelik 1,500 sterlin olarak belirlenen üniversite ücretleri giderek artırıldı, Eylül ayında da senelik 3,000 sterline çıkacak.

Teknolojinin aşırı bir hızla gelişerek kaba kuvveti gerektiren işlerde insan gücüne dayalı işlerde insan kasına ihtiyacın azalması, hiç bir kalifiye durum gerektirmeyen işlerde insan yerine robotların kullanılmasının artması, ucuz işgücünün var olduğu geri ülkelere sermaye transferiyle yatırımların yapılmasıyla vb dolayısıyla İngiltere gibi 'ileri' ülkelerde artan işsizlik de giderek turmanıyor. Bu konuda değişik ülkeler değişik yöntemlere giderken İngiliz Emek Partisi'nin yöntemlerinden birisi de gençleri üniversiteye yönlendirmek -gençlerin yüksek eğitim almasının, kafası açık gençlik yetiştirme burjuvazinin işine gelmediği halde-, özel kurslara çok az bir ücretle çiraklık yaptırmak gibi

günü kurtarıcı önlemleri devreye sokmak oldu.

1980'lere kadar belli bir tabakanın eğitimine önem vermiş olanların, yavaş yavaş tüm gençliği yüksek eğitime teşvik eder bir duruma girmesiyle üniversite ücretlerinin devreye girmesi de birlikte geldi -dolayısıyla teşvik etmek bir şey onlara bu imkanı sağlamak bir şey.

İşçi ve emekçi kesimlerinin ev ihtiyaçlarının iyi kötü belediyeler tarafından karşılanması tamamiyle durdurulup herkes ev almaya yönlendirilerek geçimleri için kazandıkları ücretlerin büyük bir kısmı burjuvalarca geri toplanırken bir de eğitim paralı yapılarak sömürülen kesim daha da zor bir duruma getirilmiş oldu, hem de Yeni Emek Partisi tarafından.

İngiliz işçi ve emekçileri tüm çalışma hayatları boyunca doğrudan sömürülmesinin yanında devamlı bir şeyler ödemek için dolaylı olarak da sömürülmektedirler. Sistem o şekilde çalışır ki alınan ücretin çok az bir kısmı eve boğaz için gelir.

Kira öder gibi ev borcu ödemesine şimdi bir de üniversite ücretlerini ödeme sorunu çıktı. Hükümetin belirlediği bir kurum, Öğrencileri Borçlandırma Şirketi, gelir seviyesi belli bir miktarın altında olan ailelerin üniversiteye gidecek çocukları için borçlandırma sistemini ayarlamaktadır. Bu şirket tarafından borçlandırılmaya uygun görülen gençler üniversite eğitimini bitirdiklerinde bu parayı gelirlerinin yüzde 9'unu vererek ödemekle yükümlüdürler. Son yapılan açıklamalara göre yaklaşık 1 milyon

öğrencinin herbirinin ortalama 12 bin sterlinlik borç sahibi olduğunu göstermektedir. Eylül'de okul ücretlerinin senelik 3 bin sterline yükseleceği bilindiğinde, bunun yanında ikamet ve masrafların da eklenmesiyle hali hazırda içinden çıkılmaz durumda olan öğrencilerin borçlarının korkunç seviyelere çıkacağını görmek zor olmasa gerek. Şu an için açıklanan 138 bin mezunun borçlarını ödeyemeyecek durumda oldukları. Öğrencileri Borçlandırma Şirketi'nin açıklamasına göre 2005 yılında 899 mezun borçları yüzünden iflas etmiştir. Hükümet ise hazırladığı kararnameyle her ne şekilde olursa olsun bu iflasları geçerli kılmamanın, gençlerin borçlarını bir şekilde geri almanın yollarını ayarlamaya çalışmaktadır.

Bir şekilde eğitimini devam ettiremeyenlerin de borçları geçerliliğini korumaktadır.

Diğer taraftan bu öğrencilerin bu borçlarla ev satın alamayacakları, borçlarını ödeyebilmek için düşük maaşlı işlerde ve kamuda çalışmak istemeyecekleri vb. bakımından -sisteme yarar getirmeyecekleri- bu konu burjuva medyayı meşgul eder duruma geldi. Aslında sistemleri, kapitalist-empyralist sistemleri iflas etmiş durumda. Özel mülkiyeti koruyarak zorla değişik değişik yöntemlerle krizleri idare etmeye çalışıyorlar. Ama nafiye. Bu tamiri imkansız sistemi kesip-söküp atmaktan başka çare yok. Bunu da ancak ve ancak bu sistemde bir avuç tekelin çıkarı için her türlü şekilde sömürülmekte olan işçiler, emekçilerin örgütlü iktidar mücadelesi başaracaktır.

## Neler Oluyor Neler...

### Sayfa 3'ten Devam

'kafamı kızdırmayın Kuzey Kore'yi haritadan silerim ha' dedi. Ona "vay sen nasıl böyle konuşursun" diyen olmadı. Geçenlerde de elinde nükleer bomba falan yokken İran Cumhurbaşkanı İsrail'i haritadan silmeli dedi! Vay efendim gördünüz mü şu herifin ettiği lafı! Böyle adamların eline nükleer bomba verilir mi, böyle adamların nükleer bomba edinmesine göz yumulur mu?...

Kendilerinde binlerce bomba, binlerce füze-hem de dünyanın dört bir tarafına ulaşabilen türden, öbürünün elindeki füzeler gitse gitse İsrail'e gider, ve de elinde nükleer bomba yok, ama bu adam kötü konuşuyor.

Bizce ve tabii ki tüm savaş yapıcıları ve de savaş tehdidi yapanlar gaddar ve de insanlık düşmanı burjuvalardır. Ama bu burjuvaların dünyasında da tutarsızlığın ve iki yüzlülüğün bu kadarı fazla olsa gerektir. Adamlar almışlar ellerine nükleer silah tekelerini, istemiyorlar başkası da edinsin nükleer bomba. Edinmesinler ki onlar başları sıkıştığında nükleer bombaları göndersinler herkesin tepesine!

Kuzey Kore'yi haritadan silerim ha!

Sil de görelim bay kitle katliamcısı!

Kuzey Kore'nin de var nükleer bombası değil mi!

SSCB Stalin döneminde tüm silahların, bu arada ama muhakkak nükleer silahların, kimyasal silahların, biyolojik silahların yasaklanmasını talep etti. Uydular mı? Asla! O şartlarda da işte SSCB hızla kendi nükleer silahlarını inşa

etti! Böylece Amerika'nın nükleer tekeli yıkıldı. Bu yapılmıyadı şimdiye kadar çok kereler kullanırdı bu Amerikalılar o silah!

İnsanlık düşmanları!

### HİNDİSATAN'A UYARI

Amerikalılar BM'de İran'a karşı tavır takınılırken Hindistan'ın İran'a arka çıkmamasını, Amerika'yla birlikte hareket etmesini öğütüyorlarmış. Amerikan Konsolosu David Mulford böyle laflar ettiği için Hindistan hükümetinin protestosuna maruz kalmış.

Bir büyük Amerikalı, bu meyanda ve Hindistan bağında şöyle demiş:

'Büyük köpeklerle birlikte koşmak istiyorsan, köpek yavrularıyla birlikte eşelemekten vazgeçmelisin'

'Bağımsızlar' hah yüzüne tükürürüm ben böyle siyasetin!!!

Bush'un dediği gibi, ya onlardan yanasınız ya da onlara karşı! Sadece 'terörizmde' değil, her işte!

Görelim bakalım Hindistan da kendi empyral amaçlarıyla bir yandan ABD ile birlikte (büyük köpek-bazen bu Amerikalı diplomatlar bile doğru laf edebiliyorlar vesselam) yürürken, öbür taraftan köpek yavrularıyla da birlikte eşemeye devam edebilecek mi??

Gün ola harman ola. Bir gün Hindistanlı komünistler kimin büyük köpek, kimin köpek yavrusu olduğunu öğretirler elbet ABD'ye!

Türkiye hükümetine de böyle laflar ediyorlar mı acaba Amerikalılar ve Avrupalılar? Yoksa TC hükümeti herşart altında büyük köpeklerle koşmakta kararlı mıdır dersiniz??

## Özgür Düşünce

Evrime Mehmet

### Fransa'da Gençlere Bir Darbe Daha

Fransa sağ hükümeti 26 yaş altındaki gençlere bir darbeye yeni model iş mukavelesi ile vurdu; CPE (Contrat Première Embauche - İlk çalışma kontratı) isimli yeni kontrat patronlara işe aldıkları şahısı istedikleri zaman atma fırsatı veriyor. Bu projeye göre, 26 yaşından küçük gençler iş hayatlarına bu anlaşma ile başlayacaklar. Gençleri işe almak karşılığında devletten teşvik adı altında onca rüşvet alan işverenler, bu yeni taslağa göre istediği anda gençleri kapı dışarı edebileceklerdir. Daha iyi koşullarda çalışmayı istemek, ücretin arttırılmasını talep etmek, hafta sonu çalışmaya karşı çıkmak, bedava mesai yapmayı kabul etmemek, sendikalı olmak, trafik sıkışıklığından dolayı işe geç kalmak, vb.. gibi yüzlerce nedenden dolayı işveren, hiç bir sebep göstermeye gerek duymadan, CPE ile çalışan bir genci kapı dışarı atabilir. Böyle "sonsuz" bir yetkinin işverene verilmesinin, hem gençlere hem de tüm işçilere ne kadar zarar vereceğini hepimiz kolayca anlayabiliriz. Hükümet işverenlere, istediği anda ve herhangi bir gerekçe göstermeden işçiyi işten atma hakkı tanıyarak, mevcut çalışma yasalarını ayaklar altına almış oluyor. Ve bunu da hiç utanmadan, gençlerin lehine bir adım olarak sunmaya çalışıyor. Bu CPE bütün emekçilere yapılan saldırıdır. Bundan bir kaç hafta önce Yargıtay (la Cour de Cassation), "tedbir maksadıyla işten çıkartmalara" (licenciement préventive) onay verdi. Yani bir patron, gelecek üç ay içerisinde üretimin düşebileceğini öngörürse, istediği işçiyi işten çıkartabilecektir. İşten kovmaları meşrulaştırmak için işverenlere sunulan açık çekten başka bir şey değildir bu. Tekrar işe almak istediğinde, işveren tercihinin geçici, daha ucuz ve daha fazla çalışmayı baştan kabul etmek zorunda olan CPE'li gençler olacağı açıktır. İşte bu durum bize ülkemizde AB ve AVRUPA aşkı ile yanıp tutuşanlara bir başka ispattır ki beklemedikleri AB hiç de bildikleri ve anlattıkları gibi değildir. Burası Avrupa'nın göbeği olmasına rağmen görüyoruz ki yaşanan olaylar hiç de iç açıcı değil. Bu yüzden AB'cilere bu konuyu bir kez daha düşünmelerini öneririm.



# ENFORMASYON OPERASYONLARI HARİTASI

2003 tarihli bir Pentagon raporunun başlığı bu. 1996'da da yazılmış böyle bir rapor. Bu onun yenilenmiş hali.

Raporun kompüterleri iletişim için kullananlara ve de gelecekte tam otomasyon için ve de doğrudan demokrasi için kullanma planları yapanlara verdiği gayet güzel uyarılar var.

Yaptırmayız çünkü biz hayvan oğlu hayvanız gibisinden!

Tabii ki burjuvazinin karakterini, finans oligarşisinin karakterini bilenlerin hali hazırda bildiği şeyler bunlar. Gel gelelim burjuvazinin gerçekleri komünistler tarafından ortaya konduğunda komünistlerin paranoyak olduğundan dem vuran 'sol' siyasiler-yazarlar vardır. Onlara komünistlerin paranoyak olmadığını, işte burjuvazinin bu tür faaliyetleri hazırladığını ve yaptığını ispat etmek için yararlı bir belge. Bizim değilse de onların, yani komünizm dışı bir sol olmanın mümküniyetinden dem vuran solların okumasında fayda var.

İyi ama o bahsi geçen anti-komünist solun neyin nesi olduğu burjuvazinin askeriyesinin ve de istihbarat örgütlerinin bu belgede de ortaya konan yaklaşımı nedeniyle sorgulanmak zorunda. Sol mu onlar yoksa Amerika vb.'nin Enformasyon Operasyonları faaliyetleri mi??

Onlara soralım mı? Söylerler belki de ha vallahi "biz Enformasyon Operasyonları faaliyetlerinin birer örneğiyiz" diye? Tabii ki bir de Enformasyon Operasyonlarının istediği işleri yaptıklarının farkında dahi olmayanlar vardır! Esas sorun da oradadır!

## AĞLA SAVAŞMALIYIZ!- WE MUST FIGHT THE NET!

Bilgisayar ağları saldırıya açık. Dolayısıyla kendilerininkini koruma altına almak ve de karşı tarafına saldırı için de hazırlık yapılmalıymış!

Karşı tarafın kararlarını etkilemek, kara mekanizmasını etkilemek, böylece de onların aldığı kararların kendilerine yaralı olmasını sağlamak için güçlü yayınlar yapmak lazım.

Elektromagnetik spektrum kontrol eder hale gelmek lazım.

Bu rapor sayesinde bilgisayar ağlarına saldırı yetenekleri artacakmış.

Evet evet Pentagondan bahsediyoruz -insanlığı savunmak ve de demokrasiyi korumak merkezi olarak bilinen Pentagondan!

Dahası da var. Bu işin planlanması ve uygulanmasının MERKEZİ olması konusunda ısrarlılar. Hani bizim dangalaklar vardır ya, merkezleşmenin kötülükleri üzerine nutuk sıkırlar.

Gitsinler de onu Pentagon'a anlatsınlar. Ne de olsa Pentagon onlara merkezleşmenin zararlarını anlatmış. Zavallı Enformasyon Operasyonu ürünü veya uygulayıcısı baylar-bayanlar!

Rakibin komuta (yönetim) ve amaç birliğini (merkezliliğini) yıpratmak, aksatmak vb., ve böylece yönlendirmek,

Rakibin planlarını yanlış yöne yöneltmek imkan ve yeteneklerini boşa harcamasını sağlamak,

Rakibin iletişim sistemini, bilgisayar ağını kontrol altına alarak rakibin örgütlü bir savunma yapma imkanını yerle bir etmek,

Rakibin iletişim sistemi ve kompüter ağını ele geçirerek, onların bu sistem ve ağla bağıntılı silah sistemlerini de ele geçirmek.

Tüm bunlar barış zamanında hazırlanmaya başlanmalı.

Karşı tarafın insan kaynağının, bilhassa da üst kademelerinin insan potansiyelinin karakteri analiz edilip belirlenmeli ki ona uygun iş yapılsın.

Barış zamanında karşı tarafa da Amerika'ya karşı böylesi hazırlıklar yapacağı için karşı tarafın da kendisi hakkında bilgisayar ağları vb. üzerinden aynı türden hazırlık yapmasına karşı da hazırlık yapmalı...

Bunlar için 5 temel yeteneğin geliştirilmesi gerekiymiş:

Elektronik Savaş, Kompüter Ağı Operasyonları, Psikolojik Operasyonlar, Askeri Kandırma, Operasyon Güvenliği.

Bunlar her geçen gün daha çok birbirine bağımlı hale geliyormuş. İstenen sonucu almak için entegre edilmeleri, yani birbirlerine bağlanmaları gerekiymiş. Elde edilmek istenen sonuçların örneklerini siyaha boyamışlar-okunamıyor.....rakibi kandırmak, kendi yeteneğine olan güvenini sarsılmak okunabiliyor.

Tabii ki bu 5 temel alan dışında pek çok alandan destek zorunlu imiş...fiziki güvenlik, kaşı istihbarat, fiziki hücum, lojistik, gözetleme, vb.

Sivil faaliyetlerle askeri faaliyetlerin birbirine desteği, psikolojik operasyonlarda sivil faaliyetlerin faydalarına değiniliyor.

Rakibin karar mekanizmasını zayıflatmak,

Rakibin merkezi karar mekanizmasını yıpratmak, yavaşlatmak, cesaretini kırmak, vazgeçirmek,

Rakibin planını yanlış yöne yöneltmek,

Rakibin iletişim sistemlerini ve ağlarını kontrol etmek.

Tüm bunlardan sonra Enformasyon Operasyonlarının tanımı yapılıyor:

Kendimizinkini korurken, rakiplerin insan ve otomatik karar verme mekanizmalarını etkilemek, kırmak, yıpratmak ve ele geçirmek için Elektronik Savaş, Kompüter Ağı Operasyonları, Psikolojik Operasyonlar, Askeri Kandırma, Operasyon Güvenliği temel alanlarının belirlenmiş destek ve bağıntılı yeteneklerle de birlikte entegre uygulanışı.

Yukarıda pek düzenli ve de tam olmayan alıntılar raporun esas temasını ortaya koyuyor. İşin aslında pek yeni bir şey yok. Ama yeni ele geçirilmiş ve de bilgisayar ağları konusundaki imalar kompüter ağları herkesin yaşamına da girdiği için günün konusu haline geliyor. Bu da güzel bir gelişme. Normal insanlar normal yaşamlarının normal bir parçası haline gelmiş kompüter ağlarının nasıl bir tehdit altında olduğunu ve de nasıl kötü amaçlar için kullanıldığını görüyorlar. Bu onların burjuvazinin aşırı gericilemiş bir sınıf olduğunu, günlük yaşamı tehdit ettiğini ve de geri tuttuğunu anlamalarına yardımcıdır.

Kompüter ağları, üretimin tamamıyla otomatikleştirilmesi aracı olmalı. Ama şu anda ancak savaşın bazı türlerinin tamamıyla otomatikleştirilmesinin aracı olarak hayat bulabilmekte. Nedeni basit: bu imkan burjuvazinin elinde gerçek karakterine uygun olarak kullanılamaz. Onu burjuvazi kendi varlığını korumak için ona kompüter ağlarında olmaması gereken bir karakteri bu ağlara yükler: savaş-yıkım-ölüm.

Kompüter ağları otomatik üretim üzerinden otomatik demokrasi aracı olmalıdırlar, yani doğrudan demokrasi aracı olmalıdırlar. Her bir vatandaşın yaşamın her bir alanında sürekli olarak fikir belirttiği ve kararların bu mekanizma üzerinden çoğunluk tarafından alındığı bir demokratik yapılanma aracı olmalıdır. Ama ele alınan raporun esas teması tamı tamına böyle bir gelişmeyi önlemektir. Koskoca Amerika'nın koskoca yetenekleri bu bilgisayar ağının kötü amaçlı kullanımı, insanları yanıltmak ve şaşırtmak için kullanımı, başkalarını ve başka ulusları bu mekanizmayı kullanamaz hale getirmek amacıyla kullanımı planlamaktadır. Amerika'nın tüm çabası kompüterleri ve kompüter ağlarını demokrasinin doğrudan demokrasiye dönüşmesi için kullanılması yerine savaş için kullanılması, yakmak yıkmak için kullanılması yönündedir.

Irak savaşında hatırlanacaktır. Koskoca generaller televizyona çıkıp da bombalarının ne kadar akıllı olduğunu, kompüterler ve de kompüterler ağları sayesinde

nasılda tam da bacadan içeri girerek patladıklarını zevkle anlatıyorlardı. "Üretimi otomatikleştirip insanların üretim için harcadıkları emek miktar ve zamanını azaltabilir, onlara bilgilerini geliştirmek için imkanları hazırlayabilir ve de onlara ülkelerini yönetme imkanını, bunun için gerekli zaman ve yeteneği verebilir, onlara doğrudan demokrasiyi verebiliriz" şeklinde bir konuşma yaptıklarını duydunuz mu siz bu generallerin??

Tabii ki hayır. Davos'ta da Bill Gates adlı tekelçi rezil böyle bir çaba ortaya koymadı. Ama ne kadar iyi kalpli olduğunu ispatlamak için 600 milyon dolar bağış yaptı hastalıklarla savaşmak için. Utanmaz herif. Sen dünyayı soy oturduğun yerden doğru, tüm o açıkların ve hastalıkların temel nedenlerinden biri ol, bir de bağış yap. Ve de doğrudan demokrasiye karşı da savaş yapmaktan geri durma. Hem de kompüter uzmanıymış! İşte burjuvazinin en ileri temsilcilerinden biri bu kadar gerici ve de geridir ve de rezil. Bizim Beratlı yoldaş çok sever o Bill Gates deneni mahlukatı! Hayrandır ona, hayran. Değil mi Beratlı'm. Ne de olsa meta olmayan mal satma işinde bir numara o adam? Adam mı? Hayvan oğlu hayvan kardeşim, hayvan oğlu hayvan!

Tabii ki bu Enformasyon Operasyonları sırasında herşeyi dikkate alan Amerikalılar Afganistan ve Irak savaşında dolarları bavullara doldurup Afgan savaş ağalarını ve de Iraklı generalleri satın alırlardı. Adamlar barış döneminden başlıyorlar üst tabakadaki insan malzemesinin zaaflarını araştırmaya. Bunlarda beş kuruşa vatani yanında anasını bile satacak karakterler olarak tespit edilip satın alınıyorlardı. TC'nin emekli generallerinden biri çok kızdıydı bu işe. "Böyle savaş yapılır mı, ayıp yani yani" falan diyerekten. Sanırım bu general Enformasyon Operasyonları hakkında cahil kalmış. Yoksa çok mu akıllı? Türkiye Genel Kurmayı gayet iyidir bu işte, ve bu iş parayla adam almayı da içerir tabii ki. Bunda yeni olan nedir ki? Sorun para ile adamını satın alabilecekleri bir yapılanmaya izin verecek misin vermeyecek misin sorunu. Sen para için her imkanı hazırlarsan, parası en çok olan da bu imkanını iyi kullanır. Bir de bunu kozmopolitizm kültürüyle birleştirdin mi, bir de 'ulus devlet de nedir yahu' ile birleştirdin mi, deme keyfine. Barış döneminde epey iyi hazırlık yapılmış demektir.

Herkes kendine sahip olsun.

Komünizmin zaferi için çalışsın!

Başka ne diyebiliriz ki!



# Nazlıca

## Nazlı Şahin

### Sermaye sınıfı Davos'ta Straw Kıbrıs'ta

Dünya ekonomisinin yöneten, yönlendiren ve yönlendirilenleri, 1971 yılından bu yana her yıl İsviçre Alpleri'nin tepesinde Davos'ta toplanırlar. Dünya Ekonomik Formu adı altında yapılan bu toplantılarda dünya ekonomisinin durumu konuşulur, engeller ve fırsatlar değerlendirilir.

Davos'ta kapitalist sistemin durumu değerlendirilir ve sistemin varlığını sürdürmesi için gerekli stratejiler belirlenir. Bu stratejilerde emeğin nasıl sömürülmesi gerektiği, yeni pazarlara nasıl ulaşılacağı ve kapitalizmin ötünde engel oluşturabilecek yoksulluk, terör gibi konularda izlenecek yol belirlenir. Belirlenen bu yol doğrultusunda da kapitalist sistemin uluslararası düzeyde temsilcisi olan Dünya Ticaret Örgütü, IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların yöneticileri ile ulusal düzeyde kapitalizmin temsilcisi olan devlet başkanı, başbakan ve bakanlara gerekli direktifler

verilir. Bazı ihaleler de bağlanır.

Sermaye sınıfının bu yılki toplantısı, 89 ülkeden 2 bin 340 kişinin katılımı ile her zamanki gibi yine Davos'ta gerçekleşiyor.

Bu yıl toplantıya katılan 2 bin 340 katılımcının 15'i devlet ve hükümet başkanı, 60'ı bakan, 23'ü ruhani lider, 13'ü uluslararası sivil toplum kuruluşu yöneticisi. Dünyanın en önemli şirketlerinden bin tanesi de Davos'ta temsil ediliyor. Uluslararası şirketlerin CEO'su ve şirket başkanı unvanıyla toplantıya katılanların sayısı ise 735.

Toplantıya katılan devlet ve hükümet başkanları arasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz de bulunuyor.

Sermaye sınıfı genel kurulunun esas aktörleri ise uluslararası şirketlerin yöneticileri. Örneğin, Microsoft, Coca-Cola, Renault-Nissan, Deutsche Bank, Volkswagen, Google, DHL Logistics, Nestle, Total, Mittal Steel gibi uluslararası tekellerin yöneticileri de toplantıda arzı endam ediyorlar.

Toplantının gündemine gelince. Bu yıl sermaye sınıfı temsilcileri, oldukça anlamlı bir başlık belirlemişler: "küresel sorunlar için yaratıcı güç". Evet, sermaye sınıfının temsilcileri yıllardır uyguladıkları politikalarla yarattıkları sorunlara şimdi çözüm arıyorlar. Tıpkı İngiltere'nin Kıbrıs'ta yarattığı ve yıllardır çözülmemiş sorunun çözümü

için Straw'u adaya yollaması gibi.

Öyle hemen heveslenmeyin. "Uyguladığımız politikalar sorunlar yaratıyor, hadi bundan dönelim, devlete sosyal işlevini yeniden kazandıralım, emeği daha az sömürelim, Kıbrıs'ı birleştirelim" falan demiyorlar elbette. Tam tersine, "küresel risklerin yönetilmesi ve etkin liderlik", küresel dünya için yeni iş imkanları ve Kıbrıs'ta bölünmüşlüğü kalıcılaştırılması" gibi alt başlıklar içerisinde dünyanın daha geniş alanlarının ucuz emek ve tüketim pazarı haline getirilmesinin yollarını arıyorlar. Yani emekçileri ve işçi sınıfını küresel düzeyde nasıl daha fazla sömürürüz sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyorlar.

Bu toplantıları Davos'ta dağın tepesinde yapmalarının nedeni ise küreselleşme karşıtları, anti kapitalistler ve sosyalistlerin gösteriler yaparak kendilerine ulaşmasını engellemek yani sermaye sınıfının emekçilerden korkusunun bir göstergesi.

Ama Kıbrıs'ta durum başka, İngiliz hesaplamamış Mr.Straw'u Kıbrıs'a yollarken Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin kendilerini protesto edeceğini ve bu protestonun ardından Kıbrıs Türk toplumunda ne çok insanın İngiltere'yi sömürgeci ve başbelası ilan ettiğinin ortaya çıkacağını. Bundan böyle hesaplasın artık. Kıbrıs'ın bir sosyalist partisi var ve garantör ülkelerin askerleri dahil olmak üzere tümünüze diyor ki, "Sömürgeci güçler adamızdan elinizi çekin ve defolup gidin!"

# Dostlar ve Siyasi Eleştiri!

## Arka Sayfadan Devam

Abdullah yoldaşın yazısına dönecek olursak, yoldaşın bize yönelttiği bir diğer eleştiri de, bizlerin Marksizm'i dogma olarak aldığımız, Stalin dönemine saplanıp kaldığımız ve günün, ülkenin koşullarına uygun siyaset belirleyemediğimiz için hitap ettiğimiz işçi sınıfı tarafından kabul görmeyip tabiri caizse "tabella partisi" olarak kalmamızdır.

İlk önce kısaca, Abdullah yoldaşın "KSP içerisinde kaç tane işçi vardır?" sorusunu yanıtlayalım ve "işçi sınıfına hitap etmeyen" siyasetimize değinelim. Yoldaş ilk olarak şunu öğrenmelidir, Marksizm'i kendisine kılavuz edinen hiç bir parti bugünden yarına kitleselleşememiştir. Tarihin her döneminde Marksist hareket ilk önce bir grup aydının teorik çalışması şeklinde başlar ve bu hareket kadrolarını oluşturup, ülkede işçi sınıfı hareketinin de geliştiği koşullarda bu iki hareketin buluşması durumunda kitlesel hale gelir. Ülkemizin bugün içerisinde bulunduğu koşullar, henüz kitlesel bir işçi sınıfı partisinin ortaya çıkmasına olanak sağlamamaktadır. KSP de bunun bilincinde, işçi sınıfının partisi olduğunu iddia etmeden, hedefini koşullar oluştuğu oranda tüm Kıbrıs işçi sınıfının partisi olarak belirlemiştir. Bugün partimizde

azımsanamayacak sayıda işçi üye ve sempatan bulunmaktadır. Bu bugünkü koşullara bakılacak olursa, bu sayı belki yeterli değildir ama çok da önemli bir miktardır. Ve KSP doğru siyaseti savunmaya devam etmesi durumunda, günü geldiğinde Kıbrıs işçi sınıfının partisi olmayı başaracaktır. Bunu başardığı gün, Kıbrıs'ın devrimin eşğine geldiği gün olacaktır. Yani Abdullah yoldaş bilmelidir ki, işçi sınıfı partisi kitlesel olarak ortaya çıktığı koşullarda, ülke devrim sürecine girdi demektir.

Gelelim yoldaşın siyasetimize yönelttiği "dogmatik" eleştirisine.

Abdullah yoldaş ve tüm diğer dostlar şunu gayet iyi kavramalıdır; ne KSG, ne de KSP yoktan var olmamıştır! Bizim temsilcisi olduğumuz hareket bundan çok uzun yıllar öncesine dayanır. Hareketimizin bugün savunduğu siyaset, sırf bir, iki yoldaşımızın canı böyle istedi diye oluşmamıştır. Bizim hareketimiz uzun yıllar, Marksist literatürü her yönü ile incelemiş, ortaya çıkan en doğru Marksist çizgi doğrultusunda, gerek Kıbrıs koşullarını, gerekse dünya koşullarını ele alarak adım adım, bugün savunduğumuz siyaseti ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma

henüz sonlanmış bir çalışma değildir. Bu çalışma asla sona ermeyecek olan bir çalışmadır. Çünkü yoldaşın da belirttiği gibi Marksizm bir dogma değildir, değişen dünya ve ülke koşullarına bağlı olarak siyasetimizi sürekli olarak ileri taşımak zorundayız. Fakat bunun anlamı, Abdullah yoldaşın sandığı gibi, Marksizm'i revizyondan geçirmek demek değildir! Yoldaşın bakış açısından yaklaşmak olsa olsa Marksizm'i piç etmektir! Yani dünyadaki bir çok "komünist" in yaptığı gibi, "dünya artık değişti" diye söze başlayıp, Marksizm'i rafa kaldırmak ve bunun adına da "Neo-Marksizm" demek!

Bizler Marksizm'i "yenilemek" sevdasında değiliz! Bizler Marksizm'i anlamak, kavramak ve günümüz koşullarına uyarlamak sevdasındayız!

Bunu şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarını kitaplaştırarak yapmaya çalıştık. Yukarıda bahsettiğimiz ve yoldaşa okuması için partisinin genel merkezine yolladığımız Kıbrıs Sorunu kitabı dışında, "Bir Önceliğin Ne Önemi Var Ki?", "İnternet'in Ağında", "Proletaryanın Emperyalizme Karşı Savaşımı ve Milli Mesele", "Kısa Dersler", "Stalin Komünizmidir, Stalin İnsanlıktır", Annan Planı

Strateji ve Taktik" kitapları bizim yıllardır süren çalışmalarımızın sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Bu kitaplar dışında, gazetemizde yayınlanan sayısız makale ve doküman bulunmaktadır. Yani Abdullah yoldaşın sandığı gibi bizler, bir iki aklı evvelin ortaya attığı ve günümüzden, ülke koşullarından kopuk olan siyasetler peşinde koşan maceraperestler değiliz! Yoldaşa ve tüm diğer dostlara tavsiyemiz bizim ortaya koyduğumuz bu çalışmaları incelemeleri ve işte o zaman eğer hatalı olan saptamalarımız varsa bizi eleştirmeleridir! Bizler bunu Abdullah yoldaştan ve tüm diğer dostlardan talep ediyoruz! Bunu gayet açık ve samimi olarak söylüyoruz; lütfen, bizim siyasetimizi inceleyin ve hatalı yönlerimiz varsa bunları en acımasız şekilde eleştirin! Çünkü eğer bizlerin hatalı siyasetleri varsa, bizler Kıbrıs'a ve dünya devrimci hareketine zararlı işler yapıyoruz demektir! Bizim zararlı işler yapmamıza izin vermeyin! Ve şunu da tüm dostlar bilsin ki bizler hiçbir kimsenin ya da yapının zararlı işler yapmasına izin vermeyeceğiz! Bunu gördüğümüz oranda, onları eleştireceğiz ve zararlı değil, yararlı işler yapmalarına yardımcı olacağız! Çünkü Marksizm bunu gerektiriyor!





# Park a

## Ziya Çelik

### STALİNGRAD

Ölüm kusan bir yazı yazma niyetinde değilim. İç karartıcı, korkutucu temalar vermek niyetinde hiç değilim.

Sadece somut gerçekler ve kimin ne olduğunu göstermek amacındayım.

Evet, Stalingrad savunmasından bahsediyorum. Stalingrad, 63. yılında...

\*\*\*

Neydi Stalingrad?

Stalin'in, kimilerine göre "diktatörlüğünün" sonucu olarak koca bir kente verilen isminden mi ibaretti?

Yoksa insanlık tarihinin dönüm noktalarından birisinin yazıldığı bir direniş şehri mi?

Gelin meseleyi biraz geriden alalım...

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan yeni koşullar, geri kalmış burjuva ülkelerin kendilerini geliştirmeleri ve emperyalist pazar kavgasındaki yerlerini almaları sonucunu doğurdu.

Avrupa'nın birçok ülkesinde ve Japonya'da faşist iktidarlar yönetime geldi.

Hitler'i, Mussolini'yi, Franco'yu iktidara getirenler, onu maddi ve manevi olarak besleyenler ise, emperyalist Avrupa ülkeleri ile ABD'nin kendisiydi.

Geçtiğimiz yıllarda, George Bush'un dedesinin Hitler'e önemli maddi yardımlar yapan bir büyük burjuva olduğu ispatlanmıştı.

Demokrasi havarisi kesilip de, SSCB'ye kurulduğundan itibaren anti-demokratik yaftası asmaya çalışanlar, faşistleri iktidara getirip kollamaya uğraştılar.

Bunu başardılar da...

Ama ellerindeki silah çok tehlikeliydi ve her an kendilerini de vurabilirdi.

Faşizmi besleyip desteklemelerindeki amaç, güçlenen emperyalist/faşist ülkelerin SSCB'ye karşı savaşa girişmesi ve onu yıkıma uğratmasıydı.

Ancak burjuvazi bir kere emperyalistleştikten sonra (ki bu durum onun doğasında vardır) diğer burjuva emperyalist ülkelerle de "rekabete" girecektir, ve öyle de olmuştur.

Avrupa ve ABD'nin SSCB'ye karşı Naziler'e yönelik tüm emperyalist savaş tahriklerine karşın bu silahları kendilerini de vurdu ve tüm dünyayı kasıp kavuran İkinci Dünya Savaşı başladı.

\*\*\*

SSCB'ye saldıran faşistler, geçici kazanımlar elde etmelerine rağmen, Marksizm-Leninizm ile yetiştirilmiş, 1936 Anayasası'na göre anavatanı korumanın bir yükümlülük ve insanlık için zorunluluk olduğunun bilincine varmış parti fonksiyonerlerinin, siyasi komiserlerin, yurtsever, devrimci Sovyet halkının, Kızılordu ve Kızıldonanmanın, hava kuvvetlerinin ve elbette ki SBKP(B) ile devlet başkanı Jozef Stalin'in üstün başarıları, askeri ve siyasi dehalaryla geri püskürtüldüler.

Stalingrad savunması, bu savaşın dönüm noktalarından birisi oldu.

Geriye tek adım bile atılmadı.

Şehir, karış karış, ev ev, mahalle mahalle savunuldu.

Sovyet partizanları, Kızılordu askerlerinin tarihe geçen kahramanlıklarını burada anlatmak yetersiz olacaktır.

Discovery Channel gibi mekanlardan Normandy çıkartmasının İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini tayin ettiğini sanan saftirikler, zahmet edip Sovyet belgelerini, o dönemi kapsayan kitapları karıştırsınlar, Stalingrad'ı incelesinler yeter...

\*\*\*

Alınan geçici başarısızlıklar, yerini muazzam bir anavatan savunmasına ve saldırıya bıraktı.

Stalingrad'dan Elbe'ye kadar Naziler "tavuklarına, horozlarına kadar" kovalandı ve yurttan atıldı.

Sadece SSCB'den mi?

Hayır!

Faşist mezalim altında inleyen Avrupa ülkeleri de SSCB sayesinde özgürlüklerine kavuştu.

Bu uğurda 25 milyon Sovyet insanı feda edildi...

Faşistler, inlerinde imha edildiler! Savaşın kaderi böyle değişti!

\*\*\*

Tüm bunlar tarihi gerçeklerdir!

Stalin önderliğindeki SSCB'nin insanlık adına 25 milyon insanını feda etmiş olması, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hadisedir!

Bu olay, sosyalist sanayinin ve tarımın kısa sürede ne derece güçlenebildiğinin ve yenilmezliğinin de kanıtıdır!

Engels, sosyalist devletin hayalini kurarken, askeri bir stratejisyen olmasının da verdiği bilgiyle, yeni sosyalist ülkenin ordusunun yenilemez olduğunu tasavvur ederken işte böyle haklı çıkıyordu!

\*\*\*

Komünistler, her bir insanın canının değerli olduğunu bilirler.

Ancak insanlığın yokoluşunu hedefleyenlerin, insanlık düşmanı canavarların kökünü kazımak konusunda da cıvık burjuva hümanizmine saplanmazlar!

Tüm insanlığın kurtuluşu, canından olmaması, insana yakışır bir şekilde yaşaması için, gerektiğinde Naziler'de olduğu gibi ölürlere ve öldürmesini de bilirler.

Komünistler, "her dilden" konuşmasını bilirler!

Tarihimiz bunu kanıtlamıştır!

Cephanesi kalmadığı için kartopları ve molotof kokteylleri ile Alman panzerlerinin üzerine atlayan partizanlarımızın,

Bir tek geri adım bile atmayan, anavatanı sonuna kadar savunan Kızılordu'nun kahraman askerlerinin, İnsanlığı faşizm belasından kurtaran Başkumandan Stalin'in anısı ışığında,

Stalingrad'ın 63. yıldönümünü kutluyorum!

İnsanlığı yaşatmak için can verip can alanları saygıyla bir kez daha anıyorum!

Stalin'in radyo konuşmasındaki sözlerinin hiç unutulmaması gerektiğini düşünüyorum;

**"Yurttaşlar, kardeşler ve kızkardeşler, ordumuzun ve donanmamızın erleri, dostlarım, yoldaşlarım size hitap ediyorum. Ölümün adamlarına ölüm. Ölümün adamlarına ölüm..."**



## KSG Bulmaca

### SOLDAN SAĞA

- Hukuki bir sorun nedeniyle tarafların yüzüze gelmeleri.
- Aşın titreme.
- Daha kötü, Bedir.
- Kıl, Tüy
- Yapı kerestesi.
- Asma kütüğü, Bağ kütüğü.
- Ayak.
- Düzgün, Onat.
- Eski Mısır'da insanoğlunun hayati dayanağı olan üretici güç./

yapmakta kullanılan yapım eki/ Vietnam krallık hanedanı.

- Ahırda hayvan yiyeceği konulan yer, Yemlik./ Derviş selamı
- Perde, Çit, Çeper, Revk, Mizar
- Aile halkı.
- Zehap, Zan.
- Eski tabiat bilgileri inancına göre, ejderhanın başında bulunan değerli taş.
- Borudan parça almakta kullanılan bağlantı parçası

- Mezopotamya'da kullanılmış eski bir hacim ölçüsü birimi.
- Metatez.
- Saf, Dizi.
- Nid.
- Çok ince ve uzun metal levha.
- Has, Özgü, Ait.
- Acı.
- İşaret, İm, Emare.
- Sim, Araz, Nişan, Bel, İsr
- Dinlenme.
- Gözlem, Tarassut.

- Avuçiçi.
- Komisyöncü, Alım-satım uzmanı.
- Kural dışı, Ayrık.
- Ab, Ma / Kenar süsü
- Ticari mal konan rihtim deposu.
- Dil devrimi yıllarında belediye'ye verilen ad.
- Baki, İrm, Elima, Pabyans, Cefr.
- Ayrı toteme tapan geniş kitle.
- Japonya ve Çin'de oynanan bir satranç türü.

- Eski Japon hacim ölçüsü./ Nazi hücum kıtası
- Kız çocuğu, Kerime, Nedime.
- Ayak izi.
- İlgi çekici değişik kimse, Tıp.
- Haymatlos.
- Valide, Ana, Anne, Ümm
- Bir kerede alınan ilaç miktarı, Doz.
- İslâm ülkelerinde kullanılan tahıl

- Galibiyet, Yengi, Galebe, Utku.
- Kadıköytaş.
- Balgamtaşı, Korindon.
- Kumtaşı.
- Peygamberleri Hud'u dinlemedikleri için Tanrı tarafından yok edilen kavim.
- Saraka, İstihza, Alarga, Matrak.
- Mizer.

### YUKARIDAN AŞAĞIYA

- Formen.
- Habeş piskoposlarına verilen ad.
- Diyagonal.
- Demir şiş.
- Çadırları, hizmetçileri, sürüleri ve mallarıyla birlikte

- bir Arap reisinin evi.
- Zurnapa.
- Şarkı, Türkü. (YIR.)
- Güzellik, Görk
- Ateş./ Bestelenmiş her tür şiire batıda verilen genel ad
- Bir eserin yazımında başvurulan kaynak.

- Değeri düşük akçe. Sahte para, Kalp.
- Yasaklama.
- Yanaktaki küçük çukurcuk.
- Telâfi, İzale, İfna.
- Küçük sel.
- Akit, Anlaşma, Mukavele.
- Çıplak vücut resmi.
- Adlan sıfat

### Geçen Haftanın Çözümü





# Kuş gribi komedisi

"Deneme-yanılma yöntemiyle sonuca varma" tarihin bilinen en eski araştırma metodudur.

İnsanlık tarihinin gelişme sürecinde, küçümsenemeyecek bir yer tutan bu yöntem sayesinde insanoğlu; yağmurdan ısladığını, güneş altında çok uzun zaman kalındığında yaktığını ve benzeri birçok olayın sonucu hakkında bilgi sahibi olabilmıştır.

İnsanoğlu, gelişim tarihi boyunca ve geliştirdiği oranda araştırma metodlarını da geliştirmiş ve bilgi birikimi çerçevesinde; çözümleyemediği, anlayamadığı olaylar ve şeyler karşısında bu bilgi birikiminden yararlanma yoluna gitmiştir. Bu yolla elde ettiği tecrübeleri ve bilgi birikimini daha sonraki dönemlerde karşılaştığı henüz çözülmemiş sorunları çözmek için kullanmıştır ve kullanmaktadır. Kısacası bilgi katlanarak çoğalan, çoğaldıkça insanlık adına daha faydalı bir üretkenlik içine giren bir gerçekliktir. Aksi bir durumda, bugün yaşadığımız teknolojik gelişmelerden söz edemez olurduk.

Aylardır tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kuş gribi ile ilgili gelişmeler kamuoyunun gündeminde ilk sıralardadır ve halkımızı tedirgin etmektedir. Uzunca bir dönem kuş gribinin ülkemizi etkileme riski tartışılırken, riskin azaltılmasına dönük önlem, avın yasaklanıp yasaklanmaması tartışmaları olmuştur. Yani, kuş gribine önlem, avın yasaklanıp yasaklanmayacağı dar tartışmaları içine hapsedilmiştir.

Geçen zaman içinde, Türkiye'de baş gösteren hastalanmalar ve ölümlü vakalar ülkemizdeki yöneten

sınıfın kafasına da balyoz gibi inmiş, takke düşmüş kel görünmüştür.

Olayın ciddiyeti ve boyutları, sorunu sadece avın yasaklanmasına indirgeyerek ele alınamayacağını ortaya koydu. Tabii ki avın yasaklanması önlemlerden sadece bir tanesi olabilir ancak yetersizdir.

Peki neydi de yönetenler bunca zaman olayı bu denli dar kapsamda tuttular?

Bu, cahillik, bilinçsizlik, bilgisizlik ya da ciddiyetsizlik denerek geçiştirilebilecek bir sorun değildir. Sorunu bu çerçevede ele almak, sorunu kapitalist üretim ilişkilerinden bağımsız düşünmek gerçekten uzaklaşmak ya da kapitalist sistem savunucuları açısından düşünülürse, sorunun saptırılmasından başka birşey değildir.

Kısa bir süre önce yapılan açıklamalarda, şu anda dünya nüfusunun yalnızca % 20'sine yetecek kadar grip aşısı stokunun olduğu ortaya konmaktadır. Ancak, büyüyen bu tehlike karşısında bırakın dünyayı, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Ortadoğu'ya yönelik önlemler kapsamında dahi aşı üretimi yapılmamaktadır.

Kapitalist sistemin insan hayatıyla ilgili zerre kadar hassasiyetinin olmadığı, kapitalistler açısından aslolanın her şart altında maksimum kâr olduğu unutulduğunda, bu durum pek de gariptenecek bir durum değildir.

Hükümet, Türkiye'deki ölüm vakaları üzerine açtıkları kümes hayvanlarını toplama yoluna gitmiştir. Hal böyle olunca, halkımızın da tavuk başta olmak

üzere kümes hayvanı tüketiminde önemli bir düşüş meydana geldi.

Dolayısıyla da bu durum, tavuk üreticilerinin satışlarında büyük bir düşüşe ve ekonomik sıkıntı içine girmesine yol açtı. Tavuk üreticileri düzenledikleri bir basın toplantısında ürettikleri tavukların hastaliksız olduklarını açıklarken, bunun ispatı için de kendi ürettikleri tavukları kameralar karşısında yiyerek, halkımıza, "bakın işte tavuklarımızda herhangi bir hastalık yoktur" dediler.

Geçtiğimiz günlerde ise, İncirli köyünde ortaya çıkan kümes hayvanı ölümleri köy halkı başta olmak üzere ülkemizde büyük bir panik başlattı. Acilen hastalıklı hayvan örnekleri, tahlil için Türkiye ve İngiltere'ye gönderildi. Hayvanlar toplatılıp imha edildi, köye giriş çıkışlarda kontroller başladı.

Ancak daha sonraki günlerde, köy halkını kuş gribi tehlikesinden başka sorunlar da tedirgin etmeye başladı. Civar köylerden çocuklarla aynı okula giden İncirli köyü çocukları arkadaşlarınınca dışlanmaya, diğer köylerdeki insanlarla ilişki içinde olan köylülere garipten bakılmaya, dışlanmaya başlandı. Günlük yaşam içinde olayın sosyal boyutu, hastalık riskinden daha fazla konuşulur olmaya başladı.

Tabii bununla beraber, imha edilen hayvanların zarar ziyarı da köylünün diğer bir sorunu olarak ortaya çıktı. Zarar ziyanın karşılanacağı açıklansa da, bu defa bazı uyanıkların sahip olduklarından fazla beyanda bulunarak haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları da gelen duyular arasındadır.



İncirli köylüsünün duyarlılığı sonucu ortaya çıkan hastalık tehlikesinin beraberinde getirdiği sosyal sıkıntılar, ama aslında büyük çiftlik sahibi üreticilerin içinde buldukları ekonomik sıkıntıların aşılması ve halkın tavuk tüketiminde yeniden güven ortamı yaratmak için birşeyler yapılması gerekiyordu ve yapıldı.

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, yanındaki heyetle beraber İncirli köyünde bir mangal partisine katıldı. Basında çıkan haberlere göre, köy halkı, yaşadığı sosyal sıkıntıların aşılması için bu etkinliği kendisi organize etmiş ve mangalda tavuk yiyerek tavuklarda herhangi bir hastalığın olmadığı mesajını vermeyi hedeflemiş.

Ancak, bu mangal partisinin yapıldığı günlerde, yurtdışına gönderilen hastalıklı hayvan örneklerinden henüz herhangi bir sonuç gelmemişti. O kadar ilginç ki, kendisi de bir doktor olan Bakan Vaiz, başta belirttiğimiz bilimin en ilkel metodu ile halkın sağlığıyla oynuyor. Yoksa 3-5 büyük çiftlik sahibi sermayedar tavuk üreticisinin kayıpları halkın sağlığından daha mı önemli?

Bu olay bizlere yıllar önce "Çernobil faciası" olarak bilinen patlamanın ardından, Türkiye'deki çay krizinin aşılması için Bakanın çay içerek halka çayın zehirli olmadığını anlatmaya çalışmasını anımsattı.

# MUHTAR VE FERDİ

İncirli köyünde ilk kuş gribi vakasına rastlanmasının ardından köy muhtarı Mustafa Yeşilleme'nin yaptığı açıklamalar ibret verici düzeyde!

Muhtar efendi, hükümetin aldığı tedbirlere güvendiklerini söyleyerek rahat olduklarını belirtiyor.

Ancak köylerinde kuş gribi vakasına rastlandığını köy kahvesindeki televizyondan öğrenmelerini, kendilerine bu konuda direkt bilgi verilmediğini belirtmekten özenle kaçınıyor.

İkinci bir nokta ise, Kıbrıs'ın büyük tavuk işletmelerinde yetiştirilen tavukları güvenle yediklerini belirten muhtar Yeşilleme, Hacı Ali gibi

tavukçulukla uğraşan burjuvaları aklama ve onların satışlarının düşmemesi için verilen bir demec olduğunu düşünüyor.

Bu hastalığın o tesislerde üretilen tavuklara bulaşmayacağını garantisini köy muhtarı nasıl verebiliyor?

Diğer bir nokta ise Başbakan Ferdi Sabit Soyer'in griple ilgili olarak güney Kıbrıs'ı eleştirmesi...

Güney Kıbrıs'ın griple ilgili olarak yeterli önlemi almadığını, belki güneyde de bu hastalığa rastlandığını ve gizlenmiş olabileceğini belirten Soyer, birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Ancak Soyer, hastalıktan dolayı ölümlere bile rastlanan ve ülkeyi

paniğe sokan hastalıkla ilgili yeterli önlemi zamanında almayan ve hatta hastalığı bir süreliğine gizlemeye çalışan TC'ye aynı eleştirileri yöneltmiyor, yöneltemiyor.

İnsan canıyla böylesine oynayabilen bir ülkeye Ferdi Sabit "anavatanı" olduğu için mi eleştiride bulunmaktan çekiniyor?

"Milli ve de tarihi" birlik ve de "anavatanın" kayıtsız şartsız egemenliği meselesinden dolayı mı Türkiye'de gripten ölen insanların canlarını TC yönetimine karşı savunamıyor?

Ferdi Soyer güney Kıbrıs'a sataşacağına öncelikle ölümlerin yaşandığı ve hala tehlikenin devam



ettiği TC'ye sataşsın ve eleştirilerini ona da yöneltsin!

İnsan canıyla oynayanların hangi ülke olursa olsun eleştirilmek zorunluluğu vardır!

İnsan canını burjuva çıkarlarına alet etmeyin!

Bu meseleyle ilgili gereken önlemleri zamanında almayanları ve ölümlere neden olan ülkelerin tamamını eleştirmeyi kendinize bir insanlık görevi olarak addedin!



# İşadamları Gençler Ateş Püskürdü!

Kıbrıs'ta ilk kuş gribi vakasına rastlanmasının ardından Güney ve Kuzey tedbirler almaya başladı.

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz'in kuş gribine karşı tavuk yiyerek tüm insanlara örnek (!) olmasının ardından, bu hastalık Güney ile Kuzey'i karşı karşıya getirmeye yetti.

Genç İşadamları Derneği, yaptığı bir açıklama ile kuzeyde görülen kuş gribi vakasından sonra kuzeyden güneye geçen araçlar ve insanların incelemeye alınmasını ve dezenfekte edilmesini, kuzeyin turizm sektörüne yapılan bir saldırı olarak niteledi.

Sınır kapılarında yapılan muamelenin Kıbrıslı Türkleri potansiyel virüs taşıyıcısı olarak görmek olduğunu belirten dernek, bunun onur kırıcı olduğunu ve 1974 öncesi barikat uygulamalarını hatırlattığını, yeniden yakınlaşma ve işbirliğinin önünün bu sayede tıkandığını belirtti.

İşadamları derneği, yazılı açıklamasının ancak sonlarında baklayı ağızından çıkardı. Güney yönetiminin bu uygulamalarla kuzeyin kuş gribiyle boğuşan bir yer olduğu imajını çizmeye çalıştığını ve esas hedefinin kuzey ekonomisinin can damarlarından olan turizm olduğunu söyledi.

İşte, esas çatışma noktası burasıdır.

Kuş gribi gibi tehlikeli ve öldürücü bir hastalığa kuzeyde rastlanması, Kıbrıs'ın küçük bir coğrafya olması ve hastalığın tüm adaya nispeten kolayca yayılma tehlikesi karşısında güneyin aldığı tedbirler, turizm sektörünü baltalamaya yönelik tedbirler olarak niteleniyor.

Araçların ve insanların dezenfekte edilmesi, araçların aranması gibi uygulamalar kuş gribinden sonra birçok ülkede ortaya çıktı.

İşadamları "gençler", İngiltere'deki havaalanlarında gelen yolcuların bavullarının didik didik aranmasını, bunların içinde tavuk olup olmadığını, geçtik tavuğu, tavuksuyunu bile aradıklarını neden belirtmiyor?

İngiliz'in yaptığı uygulama utanç



GIAD Başkanı Metin Arhun

verici, onur kırıcı değil de, güneyin yaptığı mı onur kırıcı oluyor?

Eğer bu adada onur kırıcı birşey varsa, o da, bu adanın bir yanından diğer yanına geçmek için kimlik ve pasaport göstermek zorunluluğudur.

Ve bu onur kırıcı uygulama, her iki tarafın işadamları "gençlerin" babaları ve dedeleri tarafından yürütülen burjuva çıkar çatışmaları nedeniyle ortaya çıkmıştır.

İşadamları "gençler" in Kıbrıslı Türkler'in onurlarıyla, gururlarıyla ilgili en ufak bir endişesi olsaydı, ülkeye yabancı sermayeyi davet etmezler, ülke üzerindeki üslere, garantörlere karşı çıkarlar, ayaklar altına alınan milli gururumuzu yüceltmeyi hedeflerlerdi.

Ancak onların onur ve gurur diyerek kendilerini maskeledikleri, bildirilerinin altında belirttikleri, kârlarının zarar görmesi tehlikesidir.

Güney'in gribe karşı aldığı tedbirleri turizm sektörüne yönelmiş saldırı olarak nitelerlerken, onur ve gurur kavramlarını buna maske yapmaktadırlar.

Onların otelleri, kumarhaneleri ve kerhaneleri kâr ettiği sürece memlekette kuş değil deve gribi bile vuku bulsa, onları etkilemeyecektir!

Aynı şekilde Güney'dekiler de her fırsatı kullanmakta, Kuzey'dekilerden geri kalamama yarışını sürdürmeyi ihmal etmemektedir.

İşte bunların halkları düşünmez sadece kendi çıkarları uğruna verdikleri bu uğraşlara karşı halklar da kendi mücadeleleri için adım atmak zorundadırlar. Güney Kuzey demeden ortak sınıf çıkarlarını burjuva sınıf çıkarlarına karşı örgütlenerek, yüceltmelidirler.

Görüş  
Ali Yalçınay

## Dönence...

Straw...

Yüce İngiltere'nin biricik Dışişleri Bakanı Straw...

Geçen gün ülkemize gelmiş ve saray'da bir görüşme yapmış...

Talat ile beraber...

Neydi bu görüşmede geçenler?

Amaç basın toplantısı sonrası dağıtılan kırmızı güller gibi halka umut ışığı dağıtmak ve Kıbrıs sorununun çözümüne hız verdirmek miydi?

Yoksa tam tersine, Kıbrıs sorununun daha da büyümesine ve AB ve BM çıkarlarına daha fazla dayalı başka bir burjuva diplomasisi için temel hazırlamak mıydı?

Bir düşünelim bakalım...

"Bayram değil seyrâm değil, eniştem beni niye öptü?"

Muhabet aynen bu muhabbet...

Senelerden beri üslerini, askerlerini, BM'nin ve AB'nin tekeli markalarının ve kodamanlarının ülkemizde bulunmasına en büyük desteği veren kan emicilerden biri olan İngiltere'nin üst düzey bir yetkilisi bizim ülkemizde...

Yahu ülkeyi bölen bu herifler...

AB, ABD ve BM'nin, NATO'nun patronları...

İşi gücü bırakacak, Kıbrıs'a gelecek, Saray'a gidecek ve Talat ile Kıbrıs sorununun çözümü konusunda bir fikir alışverişinde bulunacak...

Dedim ya hani...

"Eniştem beni niye öptü?"

Al işte!

Neden öptüğünü söyleyeyim...

Öyle çözüm mözum falan filan hikaye...

Sorunu yaratanlar mı çözecek bu sorunu ey valkim ve sınıfım?

Aslında Straw bence eksik gelmiş Kıbrıs'a...

Blair, Tayyip, Bush, Schüssel ve Annan Dayımız da eksikti...

Onlar da gelseydi yahu...

Cık cık cık...

Oldu mu böyle?

Kıbrıs sorununa temel hiç bunlar olmadan bulunur mu?

Vazgeçin yahu...!!!

Adamlar senelerdir zaten uğraşmıyorlar mı Kıbrıs sorununun çözümü için?

Bakın "izolasyonları kaldırmaktan!!" bahsediyorlar...

Çözüm müdür? Çözümdür evet...

Adanın bölünmüşlüğü onların hukuğunda resmileştiren, ada

halklarına senelerdir aşıladıkları düşmanlık tohumlarını daha da geliştirebilecekleri, onların işine gelebilecek en uygun çözüm modelidir bu çözüm...

AB'nin de BM'nin de diğer büyük emperyalistlerin de işbirliği ile bunları gerçekleştiriyorlar...

Türkiye Straw'un KKTC'yi ziyaret etmesinden sizce rahatsız olmuş mudur? Veya Kıbrıs Türk burjuvazisi veya Kıbrıs Rum burjuvazisi?

Olan biten bunun tam tersi...

Yani bırakın rahatsız olmayı, bütün iki taraftaki burjuvaların da emperyalistlerin de bu adada, Straw'un yaptığı ziyarete en büyük desteği yaptığını açık ve net bir şekilde gördük...

Yalnız küçük bir mesele daha var...

Aslında küçük dediğime bakmayın...

Mesele büyük ve gelecek açısından hiç de doğru hoş olmayan bir mesele...

Hani bizim ülkemizde de KSP dışında da "sosyalist" hatta devrimci olduğunu iddia eden örgütlerimiz var...

Hani şu "emperyalizm ile işbirliği yapmadan Kıbrıs'a barış gelmez!" diyen bizim büyük devrimciler...

Yanlış anlamasınlar yahu...

Onlar da "sol" örgütler...

"Sol devrimciler...!"

Neredeydiniz ya efendiler?

Neredeydiniz ya büyük devrimciler? Çıkaydınız da görelimdi o boyunuzu posunuzu...

Alaydınız birer şemsiyecik da geleydiniz...

Madem bu gadar soğuktan korkardınız...

Madem bu gadar da Straw karşı idiniz...!

Sağlam giyiniş gelseydiniz kış günü malum hava soğuk haklısınız...

Aslında Straw'un adaya gelmesine karşısınız, doğrudur...!

Protesto eylemine gelmeyişinizden belli...!!

Nerdeydiniz be yoldaşlar?

Hade neysa...!

Bunu da "es" geçelim ama her zaman da söylediğim gibi...

Gün ola devran döner, ne geçmiş ne gelecek unutulmaz, her şey bir köşeye yazılır ve hiçbir şey unutulmaz, o edilen sözler yüzlere vurulur, etekteki taşlar dökülür ve iyi olanlar, doğru çizgide olanlar, haklı olanlar kazanır ve ilerlemeye devam eder...

Tarih herşeyi yazar ve yazmaya da devam edecek...

Reha Muhtar'ın çok güzel bir lafı vardı...

"Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa!"

İşte aynen öyle...

Barış ve sevgi dolu günleri görmek dileğiyle...



## Bush Yönetiminden NASA Çalışanına Baskılar

ABD emperyalistleri demokrasi adı altında yalnız kendisine rakip olan ülkeleri etkisizleştirmeyi yeterli bulmuyor kendi ülke insanını da aynı şekilde etkisizleştirme yoluna gidiyor.

ABD'de NASA'da iklim üzerinde çalışma yapan bilim adamı NASA'nın kendisini susturmaya çalıştığını açıkladı.

1967 senesinden beri NASA'nın Goddard Institute for Space Studies'de yönetici olarak çalışmakta olan Dr. Hansen dünya çapında iklimi bilgisayarlarda gösterme çalışmaları yürütmektedir. 1988'den beri de yayınlarıyla atmosferdeki karbon dioksit oranının artmasıyla insanlık için tehlikeleri açıklamaktadır. Kömür, petrol vb yakılmasıyla



bu tehlikenin kaçınılmaz olarak dünyayı tehdit etmekte olduğunu gözler önüne getirme çalışmaları yürütmektedir. Hansen özellikle NASA'nın kuruluş gayesi olarak "evimiz dünyamızı anlamak ve korumak" demecini verdiğini hatırlatarak ses çıkarmamak sorumsuzluk olur diyerek devamlı surette gazetelerle röportajlar yapmaktadır.

NASA yönetimi ise halkla ilişkiler çalışanlarına verdiği talimatlarla Dr. Hansen'in

vereceği seminerleri, yazılı açıklamalarını, Enstitü'nün web sayfasında yayınladıklarını ve röportaj için gelen tekliflerin kontrol altında tutulmasını istedi. Hansen'in bu önlemlerin farkına varmasının ardından Halkla İlişkilerden yapılan açıklamada bu işlemlerin sadece Dr. Hansen'e özel olmadığı tüm çalışanlara karşı uygulandığını ve bunun da koordinasyon olduğunu bildirildi.

Bilindiği gibi ABD diğer emperyalist ülkelerin iklimle ilgili çalışmalarına destek vermemektedir. Bu yönde kendi ülkesinde de yapılan çalışmaların halka açıklanmasıyla halktan gelecek herhangi bir baskıyı önlemeyi hedeflemektedir.

## ExxonMobil Kârlarına Kâr Kattı

Exxon Mobil petrol şirketinin son 4 aylık kârının 10 milyar ABD dolarından fazla olduğu açıklandı. Bu 4 aylık kârla Exxon'un senelik kârı 36.13 milyarı geçmiş oldu. Bu da Dünya Bankası sıralamasındaki 184 ülkeden 125'inin ekonomilerinden daha fazla demektir.

Exxon ve Mobil firmalarının kökleri 19'uncu yüzyıla dayanmaktadır. Bir firmanın iki ayrı kolu olarak Exxon ve Mobil şirketleri olarak Amerika'da kuruldu. 1998'de her iki şirket bir anlaşma imzalayarak dünya çapında rekabetlerini artırmak için tek bir şirket olarak 1999'da hissedarlarının da onayıyla faaliyet yürütmeye başladılar. Yani rekabet yerine birlikte çalışarak diğer soyguncularla daha iyi rekabet edip dünyayı soymaya başladılar ki verilere bakıldığında başardılar da.

2005 senesinde ham petrolün fiyatı yüzde 40 arttı ve aynı dönemde Exxon Mobil'in kâr oranı da yüzde 42 arttı.

Dünya halkları bu tekeller tarafından her türlü şekilde sömürülmektedirler. Bu tekellere hizmette kusur etmeyenler üstüne üstlük bir de "açlıkla, hastalıklarla, yoksullukla savaşıyoruz" sözleriyle sömürdükleri halklarla dalga geçmektedirler.

## Brüksel'de Sağlık Çalışanları Kazandı

Ramuda çalışanların geçtiğimiz hafta 24 saatlik grevi ve Brüksel'de yaptıkları eylemleri birçok hastane ve bakımevlerini zor durumda bıraktı. Çalışanlar hükümetin bu sektöre para yardımını kısmak istemesine karşı çıkmışlardı.

Sosyal Yardım Dairesi kaç çalışanın greve gittiğini açıklayamaz duruma geldi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre ise grevin başarılı olduğu bildirildi.

Grevden en çok etkilenen 6,000-7,000 çalışanın bulunduğu Şehir Kamu Hastanesi oldu.

Bu arada 3,500 kadar çalışan da sabah Brüksel'de protesto eylemi düzenlediler.

Bunun üzerine öğle saatlerinde Sağlık Bakanı sendika temsilcilerini görüşmeye çağırdı. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada çalışanlara verdikleri sözleri tutacaklarını ayrıca bu sektör için bütçeyi de 79 milyon euro yerine 96 milyon euroya yükseltme kararı aldıklarını açıkladı.

2005 Mart ayında imzalanan anlaşmada çalışanlara ücret artışı, geliştirilmiş emeklilik ve daha çok personel temin edileceği vardı. Hükümet bir seneye yakın bir zaman geçtiği halde 70-80 bin çalışanın bulunduğu bu kamu sektöründe bu anlaşma hükümlerini yerine getirmedi.

## İngiltere Belediye Çalışanları Greve Hazırlanıyor

1.5 milyon belediye çalışanı, okullarda yemek servislerinde çalışanlar, öğretmen yardımcıları, kütüphanelerde sosyal servis çalışanları ve çöpçüler uzun bir süreden beri emeklilik konusundaki tartışmalar dolayısıyla geleceklerinin daha da karartılmaya çalışıldığını tespiti ile greve gidebileceklerini bildirdiler. 9 Sendikaya bağlı olan bu çalışanlar hükümetin emeklilik projesinde kesintiler planladığını ve hükümeti bu konuda uyarmak istediklerini açıkladılar. greve gidilip gidilmeyeceği kararının gizli oylama ile belirleneceğini ve Şubat sonunda açıklanacağını bildiren sendika yetkilileri oyların büyük bir ihtimalle grevden yana

olacağını ve böylece bu asrın en büyük grevinin yaşanacağını söylüyorlar.

Geçen seneden beri bu sorunu çözmek için yetkililerle temas içerisinde olduğu halde çalışanların yararına bir neticeye varılamamıştır. Belediyelerde işveren konumunda olan firmalar tüm çalışanların emeklilik planlarını korumaya almadan emeklilik haklarını kesmek istemektedirler.

İşveren 'rule 85' ismi ile bilinen kararnameyi kaldırmak istiyor. Bu kararnameye göre çalışanın yaşı ile çalışma süresinin toplamı 85'i gösterirse çalışanın emekli olma hakkı vardır. Mesela çalışanın yaşı 60 ise ve

25 sene de bu servislerde çalışmış ise toplamı 85 ettiği için emekli olmak için 65 yaşını beklemesine gerek yoktur.

Unison sendikası yaptığı açıklamada bu haktan yararlanmak için ücretlerinin yüzde 6'sını on yıllardır bu emeklilik planına yatırmış olan 1 milyondan fazla çalışanına şimdi "anlaşma bitti" dendiğini bildirdi. Devamla " belediye adına işçi çalıştıran firmalar ve de hükümet ne kadar ciddi olduğumuz konusunda şüphe etmesinler. Tek istediğimiz belediye çalışanlarına emeklilik planı konusunda adil bir şekilde muamele gösterilmesi -diğer kamu sektörlerinde olduğu gibi" dedi.

## Güney Afrika Liman Çalışanları Grevde

Güney Afrika'nın en işlek iki limanında demiryolu ve geri hizmetler sunan Transnet'in binlerce çalışanı 30 Ocak günü greve gittiler.

8,500 üyeli sendikadan yapılan açıklamaya göre işçiler 3 gün işbaşı yapmama kararını aldılar.

İlk günkü grevle Güney Afrika'nın en işlek limanının çalışamaz duruma geldiği görüldü.

Güney Afrika Taşımacılık ve Birleşik İşçiler Sendika'sından Joseph Dube limanlarda bütün taşımacılığın durduğunu ve yönetimin yalan bilgilerine



inanılmamasını söyledi.

İşçilerin greve gitmesine işverenin tekrardan yapılandırma adı altında 30 bin işçiyi işsiz bırakma girişimi neden oldu. Hükümetin sahibi olduğu bu işletmeler bazı çalışma alanlarını elden çıkarmayı planlamaktadırlar.

50 bin diğer işletmelerin ve Transnet'in 85 bin çalışanını temsil eden sendikalar da 13 Şubatta Doğu Cape bölgesinde grev çağrısında bulundu. Doğu ve Batı Cape bölgelerinde 14 Şubatta greve gidecek işçileri 20 Şubatta geri kalan bölge çalışanlarının takip edeceği açıklandı.

Hükümetin grev pek de başarılı olmamıştır açıklamalarıyla işçileri kaale almaz yaklaşım sergilemeye çalışmasının ardından sendikalar 6 Mart'ta ülke çapında bir grevi devreye koyacaklarını da bildirdiler.



## OKUYUCU MEKTUBU

Barış Reyhani

İNSANLIĞIN KURTULUŞU  
KOMÜNİZMDİR!

Merhaba sevgili dostlarım.

Hepinizin bildiği gibi AB Konseyi 25 Ocak'ta komünizmi insanlık suçu olarak mahkum



etmek için bir toplantı yaptı. Bu toplantının yapıldığı tarihte İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw adamıza gelerek iki tarafın temsilcileriyle sıcak temaslarda bulundu.

Bu Bakan'ın kuzeye geçip Cumhurbaşkanlığı sarayında Talat'la görüştüğü saatlerde Kıbrıs Sosyalist Partililer olarak bir eylem gerçekleştirdik.

Kuğulu Parktan Cumhurbaşkanlığı sarayına kadar gerçekleştirdiğimiz yürüyüşte çok ihtişamlı görünüyorduk. Sanki meydanı kızıl bayraklılar doldurdu.

Saraya vardığımızda önümüz polis amcalar tarafından kesildi. Bize daha ileri gidemeyeceğimizi söylediler. Polis amcalar saraya girmemize izin verselerdi Talat ve Jack Straw'a da sloganlarımızı şahsen söylemiş olacaktık.

Bir-bir buçuk saat kadar süren eylemimiz basın açıklamasıyla ve atılan sloganlarla sona erdi. Bu eylemde Jack Straw'un nezdinde komünizmi mahkum ederek insanlık suçu işleyen emperyalizm ve onunla görüşerek komünizmin insanlık suçu olduğunu kabul eden Talat'ı protesto ettik.

Eyleme katılmaları için çağrı yaptığımız örgütler, katılmayarak gerçek yüzlerini bir kez daha göstermiş oldular.

Emperyalizmin yaptığı bu alçaklığa Kıbrıs'ta karşı çıkan tek örgüt biz olduk. Bu alçaklığa sesini çıkarmayan örgütler artık ilericilik, demokratlık taslamaktan vazgeçmelidirler. Çünkü ilericilik, demokratlık her şeyden önce insanlığın yanında olmayı gerektirir. İnsanlığı kurtaran komünizmi suç sayan emperyalizme seslerini çıkarmayan ilericiler, demokrat maskeli örgütler emperyalizmin alçaklığına ortak olmuşlardır.

Artık iyice deşifre olmuşlardır. İnanırcılıklarını yitirmişlerdir. Artık ilericilik demokratlık taslayarak gerçek yüzlerini gizleyemezler.

Tarih bunu yazmıştır; Tarihin tozlu sayfalarında kara bir leke olarak kalacaklardır.

Eyleme katılım az olabilir. Ama bu eylemde verdiğimiz mesaj önemlidir.

Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin insanlığın kurtuluşu olan komünizme yaptıkları saldırılara sessiz kalınmayacak, Emperyalistler ve işbirlikçileri yok edilip komünizm kurulana kadar mücadele edilecektir.

İşte verdiğimiz mesaj budur.

Anlayana sivrisine saz...

## Kavgamız

Yusuf Alkam

E-mail: ykavgamiz@yahoo.com

İnsanoğlunun bilime olan merakı başına çok işler açmıştır.

Özellikle "karanlık çağ" olarak adlandırılabilir 16. ve 17. yüzyıllarda, Engizisyon mahkemeleri kararı ile meydanlarda yakıldı bilime baş koyanlar.

Çok değil sadece dört yüzyıl öncesi,

Plutarhos, Çiçero, Aristarkus, Kopernik ve Galileo Galilei!

Tümü de Aristo'nun teorilerine, İncil ve Tevrat'ın kurallarına karşı geldiler!

Aristo ve dini kitaplar dünyayı evrenin merkezi olarak kabul ediyorlardı.

Aristo'ya göre dünya, hareketsiz duran ve tüm evreni çevresinde döndüren en önemli yerdii!

İncil ve Tevrat da bunu destekliyordu!

Bunun tersini iddia edenler hatta düşünenler kilisenin hışımına uğruyor, kilise mahkemelerinde yani Engizisyonlarda ölüme mahkum ediliyorlardı!

Kopernik'in "Dünya evrenin merkezi değildir, dünya güneşin etrafında ve kendi etrafında dönen hareketli bir gezegendir." savunusuna sahip çıkan Giordano Bruno 1600 yılında, bu düşüncelerini inkar edip kiliseye ve onun savunularına inç belirtmemesi nedeni ile Engizisyon mahkemesi tarafından ölümle cezalandırılmıştı! Bruno meydanda toplanan kalabalığın önünde canlı olarak yakılarak katledilmişti.

Ardından çok bir zaman geçmeden Galileo Galilei diye bir bilim adamı daha aynı savunularla ortaya çıktı!

Galileo Hollandalı mucitlerin bulduğu dürbünü daha da geliştirerek gökyüzünü araştırmak amacıyla ilk teleskopu yaptı!

Bu bilim alanında geriye dönüşü olmayan bir gelişmenin habercisi idi.

Kopernik'in ve yaklaşık on yıl önce yakılarak katledilen Giordano Bruno'nun evren ile ilgili iddiaları artık kanıtlanabilirdi!

1610 yılında Galileo, aydaki dağlar, yıldız kümeleri ve Samanyolu üzerine ilk tespitlerini yayınladı ve Jupiter'in dört uydusunun olduğunu kanıtladı.

Bu gelişmeler ne egemen Aristocu görüşü, ne de kiliseyi memnun etmişti!

Çünkü Galileo bulduğu şeylerin "asiller"den çok halk tarafından

## Bilim ve İnsanoğlu

anlaşılmasını istiyordu.

Ve bu Galileo'nun çalışmalarını diğer bilim adamları gibi çok az kişinin bildiği Latince olarak değil halk dili ile yazmayı tercih etti.

Bunun sonucunda halkın her kesiminden insan Galileo'nun savunularını okumaya, okuma bilmeyenlere anlatmaya başladılar.

Halk bu yeni görüşlerle birlikte var olan tüm kuralların yerle bir olduğunu düşünmeye başlamıştı!

Eğer dünya kilisenin iddia ettiği gibi evrenin merkezi değilse ve gök yüzü başımızda asılı bir perde değilse o zaman yüzyıllardır kilise halkı kandırıyor demektir!

Demek ki kilisenin halkı kontrol edebilmek için yarattığı kaderci anlayış da safsatadan ibaretti!

Halk artık "asiller" in feodal düzenini sorgulamaya başlamıştı.

Derhal önlem alınmalıydı!

Galileo 1633 yılında Engizisyon mahkemesi tarafından yargılandı!

İşkence aletleri ile tehdit edilerek savunduklarından vaz geçmesi için kendisine baskı yapıldı!

Galileo'nun önünde iki seçenek vardı; ya kanıtladığı gerçekleri yadsıyacak ve kendi kendini yalanlayıp hayatta kalacaktı, ya da bu gerçekleri savunmaya devam edip ölüme mahkum edilecekti!

Galileo ilk seçeneği seçti!

Onun için yaşam daha önemli idi!

Çünkü henüz yapması gereken şeyler vardı!

Çalışmalarını tamamlamalı ve Aristo'nun savunularını yerle bir edip, kilisenin gücünü sarsmalıydı!

1633'ten 1642 yılında ölene kadar kilisenin göz hapsinde yaşadı. Bu süre boyunca kilise Galileo'ya çalışmalarına sürdürmesi için izin verdi. Fakat bu çalışmalarını halka ulaştırması yasaktı. Yani Galileo'nun yaptığı çalışmalar sadece kilisenin karanlık mahzenlerinde tutulacak ve belki de hiçbir zaman halk tarafından bilinmeyecekti!

Fakat o her zaman olduğu gibi çalışmalarını en önce halkın bilmesini istiyordu!

Galileo altı ay boyunca geceleri ay ışığında gizli bir şekilde çalışmalarının birer kopyasını hazırladı.

Çalışmaları bittiğinde ve bu çalışmalarını eski bir öğrencisi yardımı ile dışarı çıkarmayı başardığında Galileo'nun Engizisyon'da kendisini yadsımadığı ortaya çıktı!

O ölmek yerine yaşamayı ve mücadelesini sürdürmeyi tercih etti!

Ona göre ölmek kolayı seçmekti, zor olansa yaşamaya devam etmek

ve acılar yaşayarak sonuna kadar mücadele etmekte!

O zor olanı seçti!

Bugün Galileo ve onun gibilerin değer biçilemez çalışmaları sayesinde insanlık daha aydınlık bir çağ yaşıyor!

Fakat bugünün kapitalist dünyası, o günün feodal dünyasından geri kalmayacak kadar gerici olmaya, dinler arkasına gizlenerek insanoğlunu köleleştirmeye devam ediyor!

Sömürü düzeni dün olduğu gibi bugün de devam ediyor!

Galileo bilimin en önemli özelliğinin, insanın yaşamına olumlu etkide bulunması olduğuna inanıyordu.

İnsan yaşamına zarar veren çalışmalar bilimsel olamazdı!

Bugün dünya üzerindeki egemen düzen kapitalizmdir.

Ve kapitalizm insanın insan üzerindeki sömürsünün bir başka şeklidir!

Böylesi bir düzende yaşamayı kabul etmek ve buna karşı gelip mücadele etmemek, olsa olsa Galileo'ya karşı çıkıp onu yargılayanlarla benzer düşünce yapısını taşımak anlamına gelebilir!

Galileo gibilerin mücadelesi bizim verdiğimiz mücadeleden çok daha kolay bir mücadele değildi!

Tam tersi onlar yıkılması olanak dışı olarak görülen dini tabulara karşı mücadele ediyorlardı!

Ve onlar mücadelelerini sürdürüp insanlığı aydınlığa taşıdılar!

Bizlere hayalperest diyenler, mücadelemizi kazanılması mümkün olmayan bir çaba olarak görenler, Galileo gibilere karşı çıkıp onları ölüme mahkum etmeye çalışanlardan farksızdırlar!

Onlarda tıpkı yüzyıllar öncekiler gibi insanlığın gelişmesine, daha aydınlık bir yaşama ulaşmalarına engele oluyorlar!

Fakat bu boşuna bir çaba!

Nasıl ki yüzyıllar önce yakarak, hapsederek engelleyemediler insanlığın daha iyi bir yaşam mücadelesini,

Bundan sonrada engelleyemeyecekler, insanın insan üzerindeki sömürsünü ortadan kaldırma mücadelesini!



# Dostlar ve Siyasi Eleştiri!

20 Ocak tarihli Birleşik Kıbrıs gazetesinde, Abdullah Korkmazhan yoldaş köşe yazısında gerek KSP'ye, gerekse gazetemize bir takım "eleştirilerde" bulundu.

Yoldaşın "eleştirilerini" hem sevinerek, hem de üzülen okuduk!

Öncelikle sevindik, çünkü yoldaşın bu yazısı gerek kendisi, gerekse kendisi ile benzer düşüncede olan diğer dostlar ile bu konuda bir fikir alışverişinde bulunmamıza olanak sağlamıştır.

Biz KSG olarak gazetemizin ön sayfasından sürekli olarak şu çağrıyı yapıyoruz: "Okuyun, Okutun, Eleştirin...". Bizler bu çağrıyı kesinlikle samimi olarak yapıyoruz. Çünkü bizler, gazetemize, siyasetimize ve pratiğimize yapılan her bir eleştirinin, eğer hatalarımız varsa bunları fark etmemize ve onları aşmamıza yardımcı olacağına inanıyoruz. Aynı şekilde bu eleştiriler, eğer bizim değil de, bize eleştiri yönelten dostlarda hatalar varsa, onları uyarmamıza ve onları hatadan döndürmemize olanak sağlamaktadır.

"Neden bu dostları hatalarından döndürmek istiyoruz?" diye düşünen olabilir. Bunun nedeni gayet basittir, biz bu dostların Kıbrıs ilerici hareketi içerisindeki yerlerini önemsiyoruz, biz bu dostların doğru siyaseti savunmaları durumunda, bunun Kıbrıs halkının ve dolayısı ile bizim kurtuluşumuza katkı koyacağına bilincindeyiz. Bu nedenle bizim için hem Abdullah yoldaş, hem Abdullah yoldaşın Partisi ve üyeleri, hem de tüm diğer "sol" adıyla siyaset yapmaya çalışan birey ve örgütler hayati öneme

sahiptirler. Bu dostlar doğru siyaset yaptıkları ve halkın sömürüden, baskıdan, katledilmekten kurtarılmasına katkı koydukları oranda bizim yoldaşlarımızdır, bunun tersini yaptıkları oranda ise halkımıza ve dolayısı ile bize zarar veren konumdadırlar. İşte bu nedenle bu dostları doğru siyasete çekmek, onları karşımıza değil, yanımıza almak bizler için son derece önemlidir.

Bizlerin bu bakış açısı nedeni ile Abdullah yoldaşı ve onun gibi bizi eleştiren ve bizim eleştirilerimize de açık olan her bir dostu sevinçle karşılarız.

Abdullah yoldaşın yazısında bizi üzen şey ise, yoldaşın ne yazık ki bizlerin BKP ve BKP'lilerin siyasetlerine yönelik eleştirilerimizi, eleştiri olarak değil, "düşmanca saldırı", "küfretme", "iftira", "onursuzluk" vs. olarak algılamasıdır. Yoldaşın bu tutumu bizi

üzmektedir, çünkü bu tutum, yoldaşın bize karşı önyargılar geliştirmiş olduğunun ve bizim bilimsel bir şekilde eleştirmeye özen gösterdiğimiz yazılarımızı, bu önyargı nedeni ile algılayamaz durumda olmasına neden olmaktadır.

Abdullah yoldaş özellikle Özker Özgür ile ilgili olarak gazetemizin Sosyalist Gözlem köşesinde yayınlanan yazılara kızmaktadır. Yoldaş yazısında aynen şu kelimeleri kullanıyor: "Sadece söylemek istediğim tüm bu yazdıklarını hocamız hayatta olduğu dönemde neden yazmadıklarıdır. Kansere yenik düşmüş ve yaşamının son nefesine

kadar mücadelesini ısrarla sürdürmüş olan hocamıza, öldükten sonra arkasından yalan yanlış iddia ve iftiralarla saldırmak sizin devrimci ahlakınıza sığmıyorsa, bizimkine sığmıyor."

Yoldaş eğer bahsettiği yazıları önyargısız olarak, biraz daha dikkatli okumuş olsaydı, bu yazıların büyük bir bölümünün gazetemiz tarafından 1999'da yayınlanan "Kıbrıs Sorunu" isimli kitaptan alınmış olduğunu fark edebilirdi. Ve böylece, gazetemizin Özker Hocayı, o denemler Hoca'nın üyesi olduğu YBH'yi, yine YBH üyesi olan Alpay Duruduran'ı ve o dönemde "sol" adına siyaset yapan tüm diğer birey ve yapıları gayet açık bir dille eleştirmeye devam ettiğimizi fark edebilecekti.

Yoldaş her şeyden önce şunu samimi olarak bilmelidir ki, gerek 10 yıldır yayın yapan KSG, gerekse 3 yıldır siyasi sahnede yer alan KSP, ta ilk günlerinden itibaren aynı tavır içerisinde olmuştur; "Bizler her türlü ilerici yapı ile ilerici eylemliliklerde vs. varız. Ama bu bizlere, bu dostları eleştirmeme yasağı koyamaz. Tıpkı Lenin yoldaşın ve onun önderliğindeki Bolşeviklerin daima yaptıkları gibi." Bunun nedenini sanırsanız yukarıda yeteri kadar açık bir şekilde ortaya koymuş bulunuyoruz.

Bizim bu dostlardan beklentimiz, tıpkı bizlerin yaptığı gibi, onlarında bizleri eleştirmesi, hatalarımız varsa bu hatalardan dönmemize yardımcı olmalarıdır. Ülkemizin tepesinde oturan emperyalizm belasından kurtulabilmek için tüm

ilericilerin birlikteliği zorunludur. Eğer onlar birlikteliğe karşı duruyorsa, bu onların ister, istemez emperyalizmin adamızdaki egemenliğine katkı koymalarına neden olmaktadır. Bu nedenle tüm ilericiler birbirlerinin hatalarını eleştirmeli ve en geniş güç birlikteliklerini sağlamak durumundadırlar.

Bu noktada sürekli olarak sorulan şu soru akla gelmektedir:

"İyi ama, sizler hem birliktelikten, Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti'nden bahsediyorsunuz, hem de bu cephede yer alması muhtemel tüm yapıları eleştiriyorsunuz! Peki nasıl olacak bu iş?"

Bu iş ancak ve ancak gerek bizlerin, gerekse de ilerici yapıların birbirimizi eleştirmesi ve hatalı olan siyasetlerimizi düzeltmemizi sağlamamız durumunda mümkün olacaktır!

Bu olmadan bu yapıların hiçbirisi de bir araya gelemez! Olsa olsa BMBP ya da BDH gibi, yarını olmayan, ilkesiz ve geçici birliktelikler olur!

Yani hem bizler, hem de böylesi bir birlikteliğe sıcak bakanlar birbirimizin hatalı yönlerini eleştirmeyi ve var olan hatalarımızı düzeltmeyi öğrenmek durumundayız!

Kaldı ki bugün böylesi bir birlikteliğin kurulamamasının nedeni bizlerin eleştirel duruşumudur? Eğer öyle ise neden bizim dışımızdaki yapılar bir araya gelemiyorlar?

Gelemiyorlar, çünkü onların böylesi ilkel, anti-emperyalist bir birlikteliğe gitme hedefleri yoktur.

**Devamı Sayfa 6'da**

## Okudunuz mu?



Kıvılcım  
Yayınları  
No: 4

**Kıbrıs  
Sorunu**  
Fiyatı: 5 YTL.

## Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek Gazetesi Abonelik Formu

İsim-Soyisim:

Adres:

Yaş:

Öğrenim Durumu:

Meslek:

Telefon Numarası:

İstenilen

Abonelik Süresi

- 13 Sayı (9,000,000 TL./ 9 YTL.)  
 26 Sayı (17,000,000 TL./17 YTL.)  
 52 Sayı (30,000,000 TL./30 YTL.)

Tarih:

Abonenin imzası:

Bilgi için Abone Sorumlusu Yusuf Alkım Tel No: 0533 863 66 60

Kıbrıs'ta

Haftalık Siyasi Gazete



**SOSYALİST GERÇEK**

Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net>

E-mail: [info@KibristaSosyalistGercek.net](mailto:info@KibristaSosyalistGercek.net)

Sahibi: Kıvılcım LTD.

Adres: Şht. İbrahim Yusuf Sok.

ATÖ Apt. No:5 K.Çiftlik/Lefkoşa

Tel: 0392 22 70 680

Fax: 0392 22 70 681

Bastığı Yer: Toplumcu LTD.

Adres: Cengizhan Sok. No:7

K.Çiftlik/Lefkoşa

Tel: 0392 22 74 872



**ANTI-EMPERYALİST BİRLEŞİK KIBRIS  
MÜCADELESİNE SEN DE KATIL!  
KIBRIS SOSYALİST PARTİSİ  
SAFLARINDA YERİNİ AL!**



# SOSYALİST GENÇLİK

3 Şubat Cuma 2006, Yıl:2 Sayı:62

KSP GB Haftalık Yayın Organı

**GENÇLİK GELECEK**



## Kıvılcım

## EYLEM DEĞERLENDİRMESİ

Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin 25 Ocak'ta Saray önünde İngiliz Dışişleri Bakanı Jack Straw'un adaya gelişini ve İngiliz üsleri ile AB'nin komünizme kara çalan raporunu protesto ettiği eylem, deyim yerindeyse "cuk oturdu".

Eylem, hem zamanlaması, hem de önemi açısından yerini buldu.

Aşağı yukarı tüm basında eyleme yer verildi.

Bazı köşe yazarı arkadaşlar, eylemle ilgili olumlu tavır takınarak, eylemi kutladılar ve selamladılar.

Sonuçta, eylem küçük bir grupla yapılmış olsa bile, ses getiren, yerinde ve zamanında yapılmış akıllı bir eylem olarak adlandırılabilir.

\*\*\*

Eylem, öğrenci arkadaşların sınav haftası ile saatlerine ve çalışan arkadaşların da iş saatlerine geldiği için, düşük bir katılımı gerçekleştirildi.

Ancak böyle bir eylemi herkese uygun olan bir güne ertelemek demek, eylemin güncelliğini ve etkinliğini kısıtlamak anlamına gelecekti.

Eylem yeri ve günü, saati en uygun saatte yapıldı, ve bu sayede ses getirebildi.

Az katılımı gerçekleştirilmiş olması, eylemin etkinliğini baltalamadı, aksine az kişiyle de kimi zaman ve koşullarda etkin eylemlerin yapılabileceğinin kanıtı oldu.

Bu husus, Partimiz açısından bir durumdur.

\*\*\*

İkinci durum ise, eyleme davet ettiğimiz tüm sol, ilerici, demokrat teşkilatlardan ses çıkmamasıyla ilgilidir.

Bu türde bir eyleme taştan ses çıktı ama kendine sol, ilerici, yurtsever vs. diyen teşkilatlarımızdan ses çıkmadı.

Biz bu eylemi hangi talep ve sloganlarla yaptık?



İngiliz üslerine ve tüm garantörlere "hayır" dedik.

AB'nin komünizme kara çalan insanlık düşmanı raporuna karşı çıktık, "tarihimizi çarpıtamazsınız" dedik.

Böylesi talepler ve eylemlere dayalı bir eyleme duyarsız kalan örgütlerin tutumları, aklımıza sadece şu ihtimali getiriyor;

Bu teşkilatlarımız İngiliz üslerine ve tüm garantörlere karşı değillerdir,

Bu teşkilatlarımız AB'nin barbarlık raporuna onay vermektedirler.

Eğer aksi olsaydı, böyle bir eylemin birlikte organize edilmesine katkıda bulunurlar ve kitleleriyle birlikte eylem yerinde olurlardı.

YKP, Baraka, BKP türü örgütlenmelerin "sol" retoriklerle sağcılık oynamasının güzel bir örneği daha görülmüştür.

Onlar da çeşitli vesilelerle İngiliz üslerine sözde karşı çıktıklarını belirtmelerine rağmen, savundukları burjuva stratejiler ile İngiliz üslerinin pratikte adadaki varlığının devamına yarar iş yapmaktadırlar.

Onlar, süslü solcu laflarla sosyalizmden, devrimden, "başka dünyalardan" bahsetmelerine rağmen, çeşitli vesilelerle Stalin dönemi Sovyetleri'nin baskıcı, totaliter ve hatta bazen şirazyi aşip "faşist" olduğunu

ileri sürebilmektedirler.

Bu durum, onların sosyalizmi, emperyalizm karşıtlığını anlamamız için iyi bir fırsat olmuştur.

YKP'nin "sokaklara sokaklara" diyerek kendini yırtmasının ise, sokaklara çıkanları yalnız bırakmasıyla bir palavradan ibaret olduğu bir kez daha kanıtlandı.

CTP, sosyal-demokrat bir parti olarak, zaten böyle bir eyleme katılamazdı.

Cumhurbaşkanı Straw'la görüşme yaparken, sarayın önünde "Kahrolsun İngiliz Emperyalizmi" sloganı atanlarla birlikte eylem yapacak halleri yoktu!

TKP ve BDH'nın ise böyle bir eyleme ses vermemesi, onların ideolojik konumlanışlarının bir sonucuydu ve kesinlikle şaşırtıcı değildi!

Bu iki Avrupalı sosyal demokrat partinin sosyal demokrat ve de sözde İşçi Partisi iktidarındaki İngiliz'e karşı çıkması, ve de "Yaşasın Komünizm" sloganı atması kendilerinden beklenen en son şey olsa gerek...

\*\*\*

Sonuç olarak eylemimiz, düşük katılımı ancak başarılı bir eylem oldu.

Halkımız, bu vesile ile kimlerin komünizm saflarında, kimlerin komünizmin karşısında yer aldığını daha net bir şekilde gördü.

Halkımız, bu vesile ile kimlerin İngiliz üslerine gerçekten karşı olduğunu, kimlerin ise yanında yer aldığını daha net bir şekilde gördü.

Bundan sonraki görevimiz, stratejimiz doğrultusunda daha geniş katılımlarla daha güzel eylemlere imza atmak ve Partimizi geniş kitlelerin yığın partisi haline getirmektir.

Yoldaşlarımızda bu güç ve azim vardır ve bizlerin iradesi dışında gelişen koşulların da yardımı ve olgunlaşmasıyla, bu görevi yerine getireceğimize olan inancımız tamdır!

E-mail: [KSPGB@yahoo.com](mailto:KSPGB@yahoo.com) Tel: (0392) 22 70 680 Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net>



## Soru

İngiliz üslerine ve AB'nin  
ikiyüzlü raporuna karşı  
düzenlenen eyleme gelmeyen  
solcularımızın bahanesi neydi?

## Polemik

Kuş gribinin Kıbrıs'a da geldiği söylentisi  
üzerine derhal tavuk yiyen Eşref Vaiz'in  
tavrı, Çernobil'den sonra TV'de çay içen  
bakanın tavrıyla aynıdır! Hacı Ali'yi  
ürkütmeyin, kârını engellemeyin!

## Üniversite Günlüğü

# İyi tatiller...

## SİNİR KÜPÜ

Basında, KSP'nin  
son eylemine  
destek veren tüm  
çevrelere teşekkür ederiz.

Ali Osman abim,  
Afrika'nın "ideoloji ve  
sloganlarına pek  
katılmasam da" doğru  
olanı yaptın.

Arif Hocam, Afrika'nın  
"ideoloji ve sloganlarına  
pek katılmasam da" doğru  
olanı yaptın.

Umarım birgün Birleşik  
Cephe'de buluşuruz.

Birbirimizi eleştirmeye ve  
aynı zamanda doğru  
yönlerimizi ortaya koyma  
faaliyetine devam!

Tayyip'in malvarlığı  
merak konusu olunca,  
tüm politikacılar şeffaflık  
nutukları attılar.

Ama en heyecan  
vericisi, Mehmet Ağar'ın  
şeffaflık talebiydi.

Kendileri pek bir şeffaftır.

1000 operasyon yaptık  
deyip, hiçbirini açıklamaz,

Devrimci katliamlarının  
üstünü örter,

Kimi, neden, nasıl  
öldürttüğünü ve  
kemiklerinin bile  
bulunamayacağı yerlere  
gönderildiğini de söylemez  
bir türölü!

İnsanlığın tamamıyla  
dışına çıkmış bu faşist  
şeffaflık nutukları atmasın,

yemezler!

Şeffaf olduğunu  
kanıtlamak için, üstüne  
sadece tül giyse bile  
inanmazlar böyle adama!

Tüllü Memet!

Tülü hafif, kendi Ağar  
Memet!

Sağlık Bakanı, kuş  
gribinin olduğu köyde  
hapır hupur tavuk yerse,  
ben de gidip bir deve  
bulacam, dışından  
toynağına kadar hepsini  
çiğ çiğ yiyecem!

İmam gaz kaçırıldı,  
cemaat ne yapsın...

Deve gribi var mı acep?

Öyle bir grip çıkarsa, gel  
Memo Vaiz efendi, birlikte  
yiyelim deveyi.

Aha tutuyorum  
çanından, hiçbir yere  
bırakmam!

KSG, Kıbrıs sorununa  
yedi bilinmezli denklem  
der.

Ben de bundan sonra  
İngiliz'e "yedi kocalı  
Hürmüz" diyecem.

Kraliçe'nin ne çok  
hayranı varmış öyle bizim  
memlekette.

Straw geldi ortalık  
neredeyse kan gölüne  
dönüyordu "onu değil bizi  
sev" demekten...

Merak etmeyin can  
çiğerler, İngiliz hepiciğimize



yeter.

Öper, okşar, şefkatle  
omuzlarınıza masaj bile  
yapar. (Şişe çekmeyi biliyor  
mu acep?)

Şiir yazmanın zamanı  
geldi!

Yedi kocalı İngiliz,  
Her kocasını tahtalıköye  
gönderir biliniz,

Ma, hala bu gerçeği  
göremediniz?

E vallahi siz biraz  
enayisiniz!

Benden söylemesi  
canlar, ciğerler,  
Gerisini artık siz  
bilirsiniz!

Bolşevik Partisi Tarihi  
eğitim çalışması sona  
erdi.

Çalışmaya gelmeyen  
arkadaşların çok şeyler  
kaçırdıklarını  
düşünüyorum.

Darısı "Ekonomi  
Politik" in başına diyelim.

Ve de daha fazla  
katılımla!!!

"Marksist olabilmek için  
kuramı hayatla beslemek,  
günlük işleri kurama  
bağlamak gerekir.  
Yani Marksist olmak  
yaratıcı olmak demektir."

Kitap : Devrimci Eğitim

Devrimci Ahlak-

Sorun Yayınları

Yazar: M.I. Kalinin

Sayfa : 18

Sovyet Ekonomistleriyle  
Beş Görüşme 1942-1952

Bölüm: 6

J.V. Stalin'in Ekonomistlerle Görüşme  
Tutanağı (29 Ocak 194)

Ekonomi Politik Sorunları Üzerine  
Ekonomi Politik'in Amacı

Ücretler ve işgünü üzerine

Ücretler, işgünü ve işçilerin, kolektif çiftçilerin ve  
inteligensyanın gelirleri konusunda birkaç söz.  
Metinde, insanların sadece Marksistler iktidarda  
olduğu için ve planlı bir ekonomi sözkonusu olduğu  
için değil, aynı zamanda kendi çıkarlarına olduğu  
için işe gittiği ve bizim bu çıkarları yakaladığımız  
konu dikkate alınmamış. İşçiler ne idealisttir ne  
de ideal insanlardır. Bazı insanlar, eşitleme  
temelinde ekonominin işletilebileceğini düşünüyor.  
Bu tür teoriler ileri sürüldü: Kollektif ücretler, üretim  
komünleri, vb. Bunlarla üretimi ilerletemezsiniz.  
İşçi, planın gereklerini yerine getirir ve aşar, çünkü  
işçiler için parça-başı sistemi, denetlemeciler için  
prim sistemimiz ve daha iyi çalışan çiftçiler için de  
prim ödemelerimiz var. Bir süre önce yasayı  
Ukrayna'da kullanmaya başladık.

NOT: L.M. Gatovsky, I.I. Kuzminov, I.D.  
Laptyev, L.A. Leontyev, K.V. Ostrovityanov, V.I.  
Pereslegin, A.I. Pashkov, D.T. Shepilov ve P.F.  
Yudin'in notlarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca  
Atlas, Arakelyan, Bolgov, Vasilieva, Gusakov,  
Kozlov, Lyubimov ve Rubinstein'in notları da  
dikkate alınmıştır.

www.ozgurukibris.net

# Özgür Bir Kıbrıs İçin mücadelelenin, İnternetteki Adresi

Künye: Sosyalist Gençlik, Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi yayın organıdır.  
Ücretsiz olarak, Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek gazetesi eki olarak ve elden dağıtılır.





# ENTEGRASYON'UN FATURASI: YOKSULLUK - İŞSİZLİK - GÖÇ

\* ÖZELLEŞTİRME ADI ALTINDA, EMEKÇİLERİN MALİ TC'Lİ BURJUVALARA PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR.

Yazısı sayfa 2'de.

\* BİR YANDA STERLİN - DOLAR MİLYONERLERİ, DİĞER YANDA YOKSULLAŞAN ÜRETİCİLER, EMEKÇİLER.

Yazısı sayfa 2'de.

\* "İSTİKRARLI MUHASEBE BİRİMİ" ADI ALTINDA KAMU GÖREVLİLERİ'NİN MAAŞLARINA GÖZ DİKİLDİ.

Yazısı Sayfa 2'de.

BASMAZ

## BAŞLARKEN

Ülkemiz Kıbrıs, özellikle de Kuzey Kıbrıs ekonomik, politik ve bunlardan kaynaklanan sosyal ve kültürel alanlarda oldukça çalkantılı ve bunalımlı bir dönemden geçmektedir. Bozuk sosyo-ekonomik düzenin, halkın omuzlarına çöktüğü bu bunalım ağırlığı altında emekçi halk açıkça ezilmektedir. İşçi sınıfının politik örgütsüzlüğü ve önderlikten yoksun oluşu kapitalizmin saldırılarına karşı gerekli direnci ve savaşı vermemesine neden olmakta, bundan dolayı da egemenler düzenin dayattığı bunalımı doğrudan emekçi halkın omuzlarına yığabilmektedir. Kıbrıs sorunu ise Kıbrıs halkının ve işçi sınıfının hiçde yararına olmayan bir seyir izlemektedir. Savaş hala daha devam etmektedir. Heriki taraf hergün silahlanmaktadır. Şövenizm ve milliyetçilik hergün biraz daha turmandırılmakta, sivil faşist örgütlenmeler ve hareketler artmaktadır. Kuzey Kıbrıs, hali hazırda T.C devletinin kontrolü altındadır, ve yaşamın her alanında TC'ye entegre olmuş durumdadır. Bu durumun ve dolayısıyla de taksimin yasal zemini hazırlanmaktadır. Emekçi halk adına ortaya çıkan partiler ve sendika liderleri komprodor kapitalist düzenin birer parçası olduklarını kanıtladılar, ve halka karşı yürüttükleri ihanet politikaları yavaş yavaş kendi kendine teşhir olmaktadır.

Tüm bunlara karşın, sosyalistler, sosyalizme gönül vermiş insanlar, devrimciler, ilericiiler dağınık, herşeyi uzaktan seyreden birer seyirci konumunda, hatta yalınlık içinde, yaşamakta olan sürece herhangi bir şekilde müdahale edebilme irade ve gücünden yoksun olarak kendi kendilerine yakınmakla gün geçiriyorlar.

İşte Sosyalist Gerçek böyle bir ortamda yayın hayatına başlıyor. Sosyalist Gerçek'in gerekliliği bu ortamda kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Sosyalist Gerçek, sosyalizm bilincini temel alan siyasi bir gazete olacaktır. Kıbrıs ve dünya emekçi halklarının ve işçi sınıfının sorunlarını sosyalist ilkeler çerçevesinde ele alacak ve bu sorunlara sosyalist

(Devamı Sayfa 4)

SOSYALİST GERÇEK

## ÜLKÜ OCAKLARININ AÇILMASININ AMACI NE?

*Son günlerde sivil faşist örgütlenmelerinin hız kazanması birçok kesimde "faşizm geliyor" paniğine neden oldu. Ancak ifade edildiği gibi faşizm, hiçbir zaman bu adadan gitmedi ki gelsin hem de iktidarda olmak kaydıyla. Sivil faşist örgütlenmede artışın amacı nedir o zaman? İktidar buna niye gerek duymuştur?*

Yazısı Sayfa 3'te







## EMEKÇİLERE "FEDEKARLIK" ÇAĞRILARI ÜZERİNE

M.SÜLEYMANOĞLU

Ülkemizde yıllardır uygulanan soygun, talan ve sömürü düzeni, burjuva ekonomik sistemini dibe vurmuştur. Kriz derinleşmiş, ekonominin bir çok sektörü batma noktasına gelmiştir. "En yetkili ağzlar" bile "deniz bitti", "Ülke iflas etti" vs. propagandası yapmaya başladılar. Bu propagandanın esas özü emekçilere "özveri gösterin", "fedakarlık yapın", "ülke düze çıksın" mesajıdır. O zaman bu ekonomimizin nedenlerini araştırıp ortaya koymak, emekçilerin takımacağı tavrı da verdirecektir. Kapitalist sistemin özü, işleyişi, üretim ilişkileri bizaat bunalımın ana nedenidir. Kapitalist üretim, meta üretimi üzerine kuruludur, pazar için üretimdir. Kapitalizm'de üretim, tüketimin ihtiyaçlarına göre değil, azami kar için yapılır. Üretim sürecinde üretim araçları daha az kapitalistin elinde toplanır. Bu durum fiyatların belirlenmesinde tekellerin belirleyici olmasına yol açar. Kapitalizmde, aşırı üretim ve yığınların yoksulluğu olguları her biri diğerinin nedeni olarak birlikte var olur. İşte bu nedenlerle ekonomik ve siyasi krizlerin ana nedenini kapitalizmin bizaat var oluşunda aramak gerekir.

Tabii ülkemizin özel şartları gereği var olan krizlere ek olarak T.C.'deki krizlerden de etkilenmesi sorunu daha da çekilmez kılmaktadır. Ülkemiz T.C.'nin ekonomik, siyasal, sosyal, vs. her türlü tahakkümü altındadır. Bu durum ülke içindeki krizin nedenlerinin dışarda da aranmasının gerekli olduğunu ortaya koyar. T.C. ekonomisi emperyalizme bağlı, İ.M.F. direktifleri ile yön bulan bir ekonomidir. T.C.'nin Kürti başkaldırısına karşı tüm kaynaklarını seferber ettiği herkesce bilinmektedir. Burjuvazinin bir kesimi olan finans kapitalin (Bankacılık sektörü) astronomik faizlerle verdiği krediler sanayi ve ticaret burjuvazisini bunalımın sokmuştur. Kamu sektörü ise zaten doğudaki savaş sebebi ile krizdedir. "Çözüm" emekçilerin daha fazla sömürülmesi, ek vergiler, işten çıkarılmalar, özelleştirmeler olmuştur.

Ünlü 5 Nisan kararları tıkanan sistemin önünü açmak için sözde "acı fakat faydalı" reçete olacaktır. İki yıl geçti, kriz daha da derinleşti ülkemizde de "paketler" hazırlanıyor. Tıpkı 5 Nisan kararları gibi önlemler içermektedir. 5 Nisan kararlarını kısaca hatırlamak yararlı olacaktır.

- \* Kamu harcanmalarının kısıtlanması.
- \* Kamu yatırımlarından vazgeçilmesi, devam edenlerin durdurulması.
- \* Başta eğitim ve sağlık olmak üzere sosyal harcanmaların kısıtlanması.

Özelleştirme yoluyla bu alanda da devletin rolünün iyice azaltılması, devlet hizmetlerinin büyük ölçüde paralı hale gelmesi.

\* Kamu kesimi finansmanının iç borçlanmadan vazgeçerek, sağlıklı vergi kaynaklarına oturması. İşbirlikçi, tekeli burjuvazi dışında kalan sermaye, küçük üretici, işçi ve memurlar üzerindeki vergi ve fon yüklerinin artırılması.

\* "Devletin ekonomideki rolünün küçültülmesi." Özelleştirmenin hızlandırılması. KİT'lerin satılması.

\* Ekonomik sosyal konsey ve işsizlik sigortasının kurulması.

Yukardaki tedbirlerle ülkemizde yaşanan süreç arasında ne kadar da benzerlik var. T.C. bu "önlemleri" aldı. Sonuç emekçilerin daha da yoksullaşması, yaratılan kaynakların burjuvaziye aktarılması olmuştur.

5 Nisan kararları emperyalist kuruluşlar tarafından ( İ.M.F. Dünya Bankası ) Türkiye emekçi sınıflarına dayatılırken zaten aynı dönemde ülkemizde de D.P.C.T.P hükümeti paralel önlemler almıştır. 5 Nisan kararlarını ülkemizde gün be gün zaten yaşıyoruz. Kapitalist saldırı yetmiyormuş gibi daha da fedakarlık daha da özveri diyorlar. "Ekonomik önlemler paketi" dedikleri 5 Nisan kararlarının başlattığı saldırının devamından başka bir şey değildir.

Ülkemizde her renkten burjuva partileri ve basını, emekçi sınıfı kendi lehlerine fedakarlığa çağırıyor. Oysa fedakarlığa çağrılar işçi ve emekçiler zaten bu sistemde (Kapitalist) fedakarlık yapıyorlar. Burjuvazi ve onun uşakları çeşitli propagandalarla "toplumsal fedakarlıktan", "toplumsal uzlaşmadan" söz etmektedirler. Krizin yükünün her kesime " adil dağılımından" dem vurmaktadırlar. Kapitalizm " yükün eşit dağılımına " tümüyle aykırı bir sistemdir. Kapitalizmin içine girdiği bunalım dönemleri, "yükün eşit paylaşımı" lafazanlığı ardında işçi sınıfı ve emekçilerin daha fazla yük altına sokulduğu dönemlerdir. Ne yazık ki sorunu sınıfsal olarak ele almayan reformist sendikalar da "yükün eşit paylaşımından" söz etmeyi marifet saymaktadırlar. Ama "unuttukları" tarihsel gerçekler var. Ülkemizde kriz derinleştiği yıkım paketleri temcit pilavı gibi emekçilerin önüne her zaman konmaktadır. Sorun "sınıfa karşı sınıf" perspektifi ile ele alınma ve burjuvazinin, sendika ağalarının, burjuva parti sözcüklerinin propaganda ve baskılarını boşa çıkarma sorunudur.

# İşçiler ve Emekçiler Ayakta

Egemenler Silaha Sarıldı!

Bir yanda sterlin-dolar milyonları, diğer yanda yoksullaşan üreticiler-emekçiler. İşte ülkemizin acı tablosu.

Sıkıntı içindeki üreticilerin yüksek maliyet girdikleri ve astronomik kredi faizleriyle hızla yoksullaştırdığı artık gün gibi ortadadır.

Ülkemiz işçileri, özelleştirme ve ucuz işgücü nedeniyle işlerini kaybetmekte, daha da yoksullaşmaktadır.

Her iki kesim de çareyi direnmekte ve

mücadelede gördüler. 8 Ocak'da yüzlerce hayvan üreticisi yürüdü. 5 Ocak TARIM-SEN üyesi işçiler Leskoşaya yürüdü. Egemenler halkın karşısına silahlı güçlerini sürdüler. Düzenin koruyucusu polis silahına sarılıp, şimdilik havaya ateş etmiştir. Bu olay polisin kimlerin çıkarlarının koruyucusu olduğunu kanıtıyor. Bu silahlar emekçileri ne yıldırır, ne de sindirir.

Sıra şimdi kamu emekçilerindedir. Başkaldırı ve mücadele tüm emekçilerin birliğinden doğacaktır.

## ÖZELLEŞTİRİLME ADI ALTINDA EMEKÇİNİN MALI TC'Lİ BURJUVALARA PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR.

Asil Nadir'in borçları karşılığında ihtiyat sandığına devrettiği Sunzest narenciye fabrikası çok ucuza TC'li bir şirkete peşkeş çekildi.

Asil Nadir'den on milyon dolara alınan söz konusu tesisler K.K.T.C.'de iki milyar yedi yüz milyon TL sermayeli Menar firmasına beşbuçuk milyon dolara satılmıştır. İlgili firma beşüçbin doları hemen verecek. Geri kalan parayı beş yılda ödeyecek. Sunzest tesisleri önce ihale yolu ile kiraya çıkarılmış ve bu ihale doğrultusunda iki İsrail şirketine (USR ve paketleme) kiralanmış ve protokol imzalanmıştır. Bu aşamada birtakım güçler devreye girmişlerdir. Bunun üzerine K.K.T.C yetkilileri bu protokolü iptal ederek tesislerin satışına

karar vermişlerdir (!). İhaleye çıkılmadan tesisler Mener adlı TC. şirketlerine verilmiştir.

İşçinin emekçinin birikimi olan onmilyon doları Asil'e veren ihtiyat sandığı, hiçbir güvence vermiyor. TC'li Mener şirketine yan fiyatına (beşbuçuk milyon dolara) Sunzest'i satabilmektedir.

Özelleştirme adına ülkemizin birçok tesisi TC'li burjuvaziye yok pahasına peşkeş çekilmek istenmektedir. Bu fabrikalarda çalışan işçilerin geleceği, çalışma güvenceleri ayaklar altına alınmaktadır. Bu peşkeş çekmeye önyak olanlar çanak tutanlar, işçi sınıfı ve emekçiler tarafından lanetle anılacaklardır.

## Ve ... Nihayet, "Endeksleniyoruz!"

M. ONURER

Sendikaların, yıllardır, en büyük talebi olan " ücretlerin istikrarlı bir para birimine endekslenmesi" konusu, nihayet, hükümet tarafından, yani CTP-DP koalisyon hükümeti tarafından Şubat maaşlarına uygulanacağı açıklandı.

Hükümet adına bu açıklamayı bir "müjde" gibi açıklayan sayın Maliye Bakanı Salih Coşar "müjdesini" şöyle sürdürdü:

"Dolara endeksleme eşel-mobili gereksiz kular, dolayısı ile endeksleme yürürlüğe girdiği andan itibaren eşel-mobil uygulaması sona erecektir.

Ayrıca eşel-mobil kaldırılırsa o ana kadar verilmiş olan hayat pahalılığı (HP) ödeneğinin de sıfırlanması gerekir."

Bunlar ne anlama gelir?

1. Çalışanların maaşları dolara endekslediği andan itibaren doların değerindeki artışa bağlı olmayan hayat pahalılığı, yani doların değeri aynı kalsa bile TL üzerinden yapılacak zamlar karşılığında herhangi bir hayat pahalılığı ödeneği verilmeyecek, dolayısı ile çalışanların maaşları tüm 96 yılı boyunca sabit bir dolar miktarı karşılığı üzerinden ödenecek. Bu yüzden bir ay önce satın aldığımız bir ekmeğin fiyatı yükselse de dolarda bir artış olmadığı için reel olarak maaşımız gerilemiş olacak.

Sayın Coşar'ın ikinci olarak duyurduğu "hayat pahalılığının sıfırlanacağı" "müjdesinin" altında yatan ise şu, rakamlarla ele alalım:

Diyelim ki asli maaşınız 12.000.000.-TL'dir. Yıl içinde biriken ve geçen yıldan hayat pahalılığı olarak devreden hayat pahalılığı da, yaklaşık %300'dür. Yani 12.000.000.-TL'nin üzerine artı %300'lük bir oranda hayat pahalılaşmıştır. Bu hayat pahalılığını sıfırlamak demek 12.000.000.-TL'sini 4ile çarpmak demektir.

12.000.000.-TL X 4=48.000.000.-TL BRÜT

48.000.000.-TL/60.000.-TL= 800 Dolar BRÜT (-Dolar üzerinden vergi vs. kesintileri) 1996 yılı boyunca bu kişinin alacağı maaş 800 Dolar karşılığı TL'dir. Halbuki yıllardır yapılan uygulama şudur :

12.000.000.-TL +%150 = 18.000.000.-TL + 12.000.000.-TL=30.000.000.-TL yeni asli maaş

30.000.000.-TL +%150 = 45.000.000.-TL

30.000.000.-TL + 45.000.000.TL= 75.000.000.-TL Brüt

75.000.000.-TL / 60.000.= 1.250 Dolar BRÜT (- Dolar üzerinden vergi vs. kesintileri)

İŞTE oynamak istenen OYUN ...

ALDANMIYALIM!...



## PANEL:

## "KIBRIS'TA FAŞİZMİN TAHLİLİ"

-1-

*YED. Yönetim kurulu, ülkemizde yükselen sivil faşist örgütlemeye Halkın dikkatini çekmek bu örgütlemeye karşı işçi sınıfı ve halkın, demokratik kitle örgütlerinin, Sosyalistlerin, ilerici ve devrimcilerin nasıl örgütlenmesi ve mücadele etmesi gerektiği konusunun tartışılması amacı ile 6 Ocak 96 tarihinde Güzelyurt GÜSAD merkezinde "Kıbrıs'ta Faşizmin Tahlihi" adlı bir panel düzenlemiştir. Panel'e Arif Hasan Tahsin, Cemal Özyiğit ve YED adına Kazım Öngen konuşmacı olarak katılmıştır. Panelistlerin konuşmalarını sıra ile yayınlıyoruz. Aşağıda YED adına panel'de sunulan bildiriyi yayınlıyoruz.*

Kıbrıs'ta faşizmin tahlihi geçmeden önce faşizmin niteliğini, sınıfsal özünü, ve işlevini teorik olarak ortaya koymak gerekir. Faşizmden ne anlaşıldığı ve faşizmi tahlil ederken hareket noktasının ne olması gerektiği açısından herkesin kafasının açık olması gerekir. Burada teorik derken, aslında dünya sosyalist hareketinin toplumsal mücadele tarihi içerisinde, faşizme karşı verilen mücadeleden çıkardığı somut tesbitlerden söz ediyoruz.

Faşizmin sınıfsal niteliği nedir? Faşizm emperyalist mali sermayenin en gerici, en şövenist öğelerinin açık terörist diktatörlüğüdür. Yani faşizm toplum içerisinde, tüm sınıfların üzerinde duran bir genel gidişatından memnun olmayarak ayaklanan bir küçük burjuva hareketi de değildir. Faşizm doğrudan emperyalizmin iktidarının kendisidir. Bu bakımdan faşizmi

tahlil ederken, hareket noktası kaçınılmaz olarak faşizmin bu sınıfsal niteliği olmalıdır ve bu niteliği asla gözardı edilmemelidir. Aksi takdirde faşizm tahlillerinde ve anti-faşist savaşında ciddi hatalara düşülür.

Tek tek ülkelerin ekonomik, toplumsal, ulusal ve uluslararası yapılarındaki özellikler ve farklı tarihsel gelişmeleri farklı faşitleşme sürecine yol açmakta, ülkeyi faşist diktatörlüğün ve faşizmin değişik biçim ve yöntemlerine götürmektedir.

Bütünsel diktatörlük, örneğin Almanya, İtalya gibi, faşist askeri diktatörlük örneği Pinochet Şilisi, 74 öncesi Yunanistan, 12 Eylül dönemi Türkiye gibi, dinsel faşizm örneği İran, S. Arabistan, gibi, parlamentarizmin belli bir görünüm olarak kullanıldığı faşizm örneği Türkiye, Mısır, Pakistan, G.Kore gibi... Faşist diktatörlüğü sınıfsal niteliğinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın bu farklar, sol partilerin ve reformist veya sol sendikaların yasaklanmasından, rollerinin belli düzeyde sınırlandırılmasına kadar veya onların bazı guruplarından yararlanılması derecesinde kendini göstermektedir. Faşizmin iktidara gelişi bir burjuva hükümetin bir yenisiyle basit bir yer değiştirmesi değildir. Burjuvazinin, burjuva demokrasisinin sınıf egemenliğindeki devlet biçimini kaldırarak yerine bir başkasını, açık terörcü

Faşist diktatörlüğün kurulmasında kitle tabanına dayanmak zorunlu değildir. Ancak faşizm, tekeli sermayeye bir kitle tabanı yaratmak amacındadır. Kitle tabanının

faşizmin iktidara gelmesinden önce mi yoksa sonra mı gerçekleşeceği, ya da hangi kapsamda olacağı ülkenin somut koşullarına bağlıdır. 1920 ve 30 larda Almanya ve İtalya'da faşizmin iktidara gelmesinde kitle tabanı büyük rol oynamıştır. Ancak bugün, yarı sömürge ve bağımlı ülkelerdeki uygulamalar göstermiştir ki en gerici tekeller ordunun ve devlet aygıtının önem taşıyan kesimleri ile birlikte faşizmi kurabilmektedirler. Ondan sonradır ki ihtiyaç duyulduğu zamanda ve ölçüde, az ya da çok başarılı olsa da, kitle tabanının terör ve demagoji ile oluşturulması çalışılmaktadır.

Emperyalizm faşizme niye ihtiyaç duyar? Özellikle ekonomik ve sosyo-politik kriz dönemlerinde tüm krizi emekçi halkın omuzlarına yıkmak için ihtiyaç duyar. Yükselen devrimci işçi hareketlerini bastırmak ve sosyalizme karşı mücadele etmek için faşizme ihtiyaç duyar. Pazar sorunlarını çözmek ve dünyayı yeniden paylaşmak için, sömürge ve yarı-sömürge ülkelerde halkları sindirmek ve ülkeleri talan etmek için faşizme ihtiyaç duyar.

Özellikle 2.Dünya Savaşından sonra yeni-sömürgecilik döneminde emperyalist tekeller arasında dünyanın yeniden paylaşımı amacıyla kıyasıya bir rekabet ve mücadele başlamış ve halen sürmektedir. Yarı sömürge, sömürge ve bağımlı bütünlüğe ulaşmış olan yerel komprador sistem ve emekçi halk kitleleri arasındaki çelişkiler, metropol ülkelerdeki kapitalist-işçi sınıfı arasındaki çelişkilerden daha keskindir.

Komprador burjuvazi bu çelişkileri bastırmak için kah açık askeri, kah örtülü parlamenter düzen kurarak faşizmi uygular.

Faşizm kitleleri etkilemek ve tarafına çekmek için çeşitli yollar ve yöntemler kullanır. Kitlelerin en acil ihtiyaç ve taleplerine demagojik bir söylem tarzı ile yaklaşır. Kitlelerin geleneksel değerlerini, adalet arzusunu, hatta devrimci geleneklerini kullanır Kendini, mazlum ve ezilmiş ulusun kurtarıcısı olarak gösterir. Bütün komşu ülkeler düşmandır ve ulusu esaret altına almaya çalışmaktadır. Toplum içerisinde birtakım hainler de bunlara yardım etmektedir. Kapitalizmin, emperyalizmin ülkeyi işgal ettiği, ülkenin elden gittiği, ulusun sınıflara bölündüğü, ulusal değerlerin bozulduğu demagojisi ile özellikle ekonomik krizden bunalan küçük-burjuva kitleleri, işsizleri, hatta işçi kitlelerini etkiler. Kitleler faşist ideolojinin temelini oluşturan bu milliyetçi ve şövenist demagojinin tuzağına düşer. Faşizm kendini toplumsal devrimci bir hareket olarak tanıtmaya çalışır. Hatta Alman faşistler "sosyalist" kelimesini utanmazca kendilerine isim olarak kullanmışlardır. Birçok devrimci söylem tarzını da kullanır, fakat gerçekte en gözü kara karşı devrimcidir. Faşizm ulusal yeniden doğuştan, titreyip kendine dönmekten, yeni tür demokrasiden bahseder, fakat gerçekte tam bir yozlaşma, karanlık ve çürümeye götürür.

Faşizm ulusal bağımsızlıktan söz eder, fakat gerçekte esas misyonu ülkeyi ve halkı

(Devamı 4. Sayfada)

## DÜNDEDEN BUGÜNE KADIN SORUNU -1-

Hep böyle miydi? diye düşünüyor insan. Öylesine alışılmış ve kanıksanmış ki kadının bugünkü toplum içindeki yeri...

Sanki daha farklı bir tarzı hiç yaşanmamış veya yaşanmayacakmış gibi kabul görülmüyor.

Egemen güçler her konuda olduğu gibi alternatifini siliyor kitaplardan. Öyle ya, farklı bir arayış olmamalı, kendi sunduğu dışında.

Onlar için her şey "böyle gelmiş böyle gidecektir" bunu değiştirmeye çalışmak gerçek anlamıyla ham hayaldir. Kabul etmek ve usulünce akan dereye kendini kapılmak tek çıkar yoldur. Yoksa aç kalırsın, yalnızlaştırılır, işsizleştirilir, ailene bile öcü gibi tanıtılır.

Evet. Hep böyle miydi? sorusu ile ve herşeyin ekonomik koşullar doğrultusunda çağlar boyunca değiştiğine ve bu sonsuz değişimin hep varolacağına inançla KADIN SORUNU 'nu bir araştırılmalı dedik. Sonuçta hiç de şaşırmadığımız sonuçlar elde ettik. Bazıları elde edilen sonuçlara bazıları ise elde edilen sonuçları açıklama cesaretimize şaşırabilir. Ama dost kalplerin belli bir süreklilik kazanmasını hedeflediğimiz çalışmalarımıza destek olacağına inanıyoruz...

Yazımızı mümkün olduğunca kısa tutmak amacımız olduğundan anlatımlarımız özeldiğince özet olacak.

## İLK ÇAĞDA KADIN

İlk çağlardan itibaren insanlığı için topluluklar şeklinde yaşamak dışında bir alternatif olmamıştır.

Bu ilkel topluluklar bilindiği kadarıyla kadının çok eşliliği ile oluşturduğu meyve, çeşitli kök toplayıcılığı ile yine kadının büyük oranda beslediği topluluklardı.

İlkel topluluklarda erkeğin beslenme üzerinde herhangi bir belirleyiciliği yoktu. Son derece ilkel aletlerle ve çoğunlukla başarısız av girişimleri nedeni ile daha çok kadına bağımlı bir yaşam sürdürmekteydi.

Buna bağlı olarak ekonomik üstünlüğü elinde tutan kadın her konuda söz sahibi olmakla kalmıyor aynı zamanda eş seçimini veya erkeğin toplulukta kalıcılığını veya kovularak yalnızlaştırılmasını da o belirliyordu.

Kadının mal varlığı ki bunlar toplayıcılık için gerekli aletler ve çanak-çömlek kızlarına miras olarak geçiyordu. Erkek sadece kendi kullandığı ve pek de işe yaramayan ilkel av aletleri üzerinde söz hakkına sahipti. Ve kadın tarafından yeterli görülmemek topluluktan uzaklaştırıldığında bu aletleri alarak gidiyor.

Kadının çok eşliliği çocuklarının babalarının kim olduğu doğrultusunda bir netliğin olmaması nedeni ile çocuklar sadece anayı tanır ve ona ait olurlardı. Erkeğin çocuklar üzerinde hiç bir söz hakkı yoktu.

## ANALIK HUKUKUNUN YIKILIŞI VE ATAERKİL AİLEYE GEÇİŞ

Zamanla gelişen av aletleri, erkeklerin bazı hayvanların evcileştirilebileceğini keşfetmeleri ile kabilenin besin değeri, bitkilere göre çok daha yüksek olan, et ihtiyacını düzenli bir şekilde başlaması ile ekonomik üstünlük el değiştirmiştir. Kabileler arası savaşların yaşandığı bu dönemlerde erkeğin kas gücü daha da değerli hale gelmiştir. Ekonomik üstünlüğün erkeğe geçmesi kadın için çok eşliliğin tercih edilmeyen bir yaşam tarzı haline gelmeye başlamasını sağlamıştır.

Nevar ki erkeğin elde ettiği mal birikimi ANALIK HUKUKU gereğince karısına ve kendi çocuklarına değil kendi ana ve kızkardeşlerine miras olarak taşınmasını gerektiriyordu.

Kadın erkeğin mal varlığının dolaşımı üzerinde ANALIK kakkı dışında ne eş olarak ne de kızları olarak hak idda edemeyeceği konumu ortadan kaldırmak amacı ile mirasın babadan oğula geçmesi gerektiğini ve çocukların da babaya aitliklerini kabul ederek ANALIK HUKUKU'nu tarihe gömerek ATAERKİL AİLE DÜZENİ'nin başlamasını sağladı.

Bu süreç kadın için karanlık çağların da başlangıcı oldu...

Köleci toplum kadını farklı kabilelerden esir olarak elde ettiği köleler anlamında hor kullanmaya başladı. Öte yandan gittikçe dinin etkisi altında kalan topluluklarda kadın tamamen geri plana itilir. Bilindiği üzere din tarih boyunca hep efendisinin çıkarlarını emretmiş efendisine ters düşeni günah yazmış yasaklamıştır. Bu anlamda kadının sadakati ve itaati dinle garanti altına alınmış kadın çocuk yapmak dışında hiçbir önem taşımayan bir nesne haline gelmiştir. Kendi egemenliği olduğu varsayılan mutfağı ve çanak-çömleği üzerinde bile hak idda edemez konuma gelir.

Kapitalizme gelince kadar, yani feodal toplumda, köylü kadının yaşam tarzında ve haklarında gerileme dışında değişiklikler yaşanmamıştır.

## KAPİTALİZM VE YENİ AİLE İLİŞKİLERİ

Proleteriyada, monogamie ve erkek üstünlüğünün, kendisinin korunması ve mirasçılara geçmesi için kurulmuş olduğu hiç bir mülkiyet bulunmaz. Öğeler ise, bu sınıfta erkek üstünlüğünü yararlı hale getirmek için hiç bir uyarıcı yoktur. Üstelik hatta bunu sağlamak için gerekli araçlar bile eksiktir. Bu üstünlüğü koruyan burjuva

(Devamı 4. sayfa)



Girmesin örümcekler beynimize,  
Katletmesinler içinüzdeki  
Savgi, barış, kardeşlik ve mücadele  
Duygularınızı.  
Girmesin aramıza,  
Yaşamın ne olduğunu bilmeyenler  
Girmesin,  
Beynine kilit vurmuş zavallılar.

Yaralı bir güneş doğurur geceyi  
Dağ taş susar  
Gözlerin susar,  
Uzanır,  
Uzun ve çıplak bir yol  
İnançsız yüreklerin  
Hain saltanatını süren, soğuk ellerine.  
Alabildiğine uzar gece  
Bilinçsiz bir umudun  
Yazgısızdır soluklanan  
Gündüzde, gecede, yaşamada,  
Yaşam göğüslenemez bir çaresizlikle  
Doğar düşlere,  
Elini çırpsan yeter ellerime  
Dağılır karanlık  
Suskun gözlerinde.

Dikmen Özkan.

Analar ağlamasın,  
Zindan odalarında.  
Çocuklarını, işkencede ve katledilirken  
görmesin.  
Özgürlük zindan odalarında yok edilmesin  
Anaların, çocuklarının saçını doya doya  
okşamasına  
Vurulmasın kahrolası zincirler  
Bıraksınlar;  
Anaları ve çocuklarını  
Bıraksınlar;  
Bu baskıyı ve zulmü.  
Ama biz bırakmayalım,  
Analar ağlasın.  
Bırakmayalım işkencede katledilen  
çocuklarını  
Yani YOLDAŞlarımızı.

## KÜLTÜR VE SANATA DEVRİMCİ BAKIŞ

DİKMEN ÖZKAN  
YAVUZ TAMAKAN

Kültür ve sanat insanlığın varoluşundan bu yana onun yaşamsal süreci içerisinde var olmuş ve tüm ilişkilerinde bir birikim olarak insanın toplumsallığıyla bütünleşmiştir. İnsanın yaşama etkinliğinin bilincinde olması ve imgeleme yetkisinin bir ürünü olarak ortaya çıkar. Sanat onun nesnelere ilişkisinde sanatın estetik özünü ortaya koyar. Sanat estetik bir öze sahiptir. Çünkü insanın dışındaki hiç bir canlı, kaba maddeyi imgeleyerek ona estetik bir öz kazandırmaz.

Tarihsel ve toplumsal yaşayışın bütününde varolan kültür, insanın tüm etkinlik ve üretim süreçlerinde ortaya çıkan bir öz olarak kendini gösterir. Bu gün dünyanın her köşesindeki tüm toplumsal ve yapımsal yaşayışlarda, toplumsal ve bireysel hareketlilik içerisinde belirir. Kültür ve sanatın toplumsal yönü tüm biçimleri ve özlere nasıl ki toplumsal yaşayış tarafından belirleniyorsa yani insanın bilincini belirleyen toplumsal varlığıysa kültür ve sanat da toplum için olmalıdır. Bunun devrimci ve sınıfsal boyutu kültür ve sanatın devrimci ve dönüştürücü olmasıyla ilintilidir. Kültür ve sanat özellikle sanat, toplumsal dönüşüm eylemi içerisinde işçi sınıfının devrimci mücadelesinin bir aracı olarak ortaya konulur. Ve insanlığın eşit yaşadığı, insanın insan tarafından sömürülmediği toplumsal sistemde kimliğine ve özgürlüğüne kavuşur.

### BAŞYAZI (Devam)

çözümler üretecektir. Ülkemizde yaşanmakta olan sömürü ve baskı düzeninin gerçek yüzünü, yaşanan sosyo-ekonomik ve sosyo-politik zorlukların arkasındaki gerçek nedenleri emekçi halka göstermek amacındadır. Bugün ülkemizde var olan burjuva medya organları halka gerçekleri sunmamakta, tersine bu gerçekleri saptırmaktadır.

Sosyalist Gerçek , sosyalistler arasında siyasi - ideolojik iletişimi kurarak sosyalistler arasında ideolojik bilgi sağlamak amacındadır.

Sosyalist Gerçek , Ülkemizde, sosyalist hareketin sesi olamak amacındadır. Sosyalist hareketin gereksinim duyduğu sosyalist propaganda, ajitasyon ve örgütlenmenin aracı olmak amacındadır. Ülkenin her köşesine ulaşarak işçi sınıfımızın ve emekçi halkın komprador kapitalist saldırıya karşı direniş hareketlerinin yanında olmak, bu düzenin yıkılması yolunda, onların savaşımının önünde yer almak ve sosyalist hareketi işçi sınıfı hareketiyle birleştirme yolunda politik mücadeleyi yükseltmek amacındadır.

Gerek Kıbrıs, gerekse uluslararası işçisınıfı hareketi ve sosyalist hareket ile ilgili gelişmeleri haber ve yorum şeklinde halkımıza ulaştıracaktır. İçinde yaşanan sömürü düzenini, egemenleri ve onların arkasındaki güçleri halkın gözünde teşhir ve tecrit etmek için hertürlü olanığı kullanacaktır.

Sosyalizmin gerek Kıbrıs gerekse uluslararası alandaki siyasi-ideolojik sorunlarını ele alacak, çözümlenmeye ve sonuçlandırmaya çalışacaktır.

Sosyalist Gerçek , şimdilik ayda bir yayımlanacaktır. Sosyalist ilkeler temelinde, olmak kaydıyla, görüşlerini ve fikirlerini ortaya koymak isteyen herkese sayfaları açık olacaktır.

Tüm sosyalistlere, devrimci ve ilerici kesimlere, işçi sınıfımıza ve emekçi halkımıza, yaşamakta olan bu kokmuş düzende ezilen tüm kesimlere Sosyalist Gerçek'e sahip çıkmaya, onu beslemeye ve desteklemeye çağırıyoruz.

Sosyalist Gerçek sizlerindir. Geliniz Sosyalist Gerçek'e birlikte sahip çıkalım, insanın insan tarafından sömürülmediği, sınıfsız toplumu yaratmak için birlikte mücadele edelim.

### PANEL (Devam)

yabancı emperyalizme teslim etmektir.

Kısaca faşizm halkın bağımsızlık, özgürlük hatta devrimci duygu ve taleplerine demagojik bir söylem tarzı ile hitap ederek, sömürerek iktidarı kurar ve sürdürür.

Faşizmin kitleler üzerindeki bu zaferinin arkasında, işçi sınıfının zayıflığı, örgütsüzlüğü ve doğru bir sosyalist önderlikten yoksun oluşu, doğal müttefiklerinden kopuk oluşu, sözde sosyalist geçinip gerçekte burjuvazi ile işbirliği yaparak emekçi halka ve işçi sınıfına ihanet eden sol partiler ve sendikalar, burjuva sınıfının kendi içindeki iç çelişkiler ve bu çelişkiler nedeniyle demokratik yöntemlerle ülkeyi idare edememesi gibi faktörler yatmaktadır.

Faşizme karşı ideolojik, siyasi ve pratik yaşamın tüm alanlarında aktif ve sürekli bir mücadele verilmeden faşizmin iktidarı önlenemez, faşist iktidarlar yıkılmaz. Her kim ki burjuvazinin gerici uygulamalarına ve bunun giderek vardığı faşizme karşı aktif mücadele vermez, o , faşizmin zaferine omuz vermiş olur.

Anti-faşist mücadele, her ülkede, o ülkenin toplumsal mücadele geleneklerine, sınıfsal yapısına, sosyo-ekonomik yapısına göre yöntemde farklılıklar gösterebilir. Fakat çağımızda tüm anti-faşist mücadelelerin üzerine oturtulduğu temel ilkeler vardır.

Önce faşizme karşı mücadelenin içeriğinin faşizmin sınıfsal yapısından dolayı anti-kapitalist ve anti-emperyalist olması gerekmektedir. Emperyalizme karşı mücadele edilmeden faşizme karşı mücadele verilemez. Faşizmin zaferini önlemek için işçi sınıfının aktif ve militan mücadelesi gerekmektedir. Toplum içerisinde faşizme karşı dirençli ve sürekli mücadeleyi verebilecek, örgütleyebilecek, yönlendirebilecek ve zaferle sonuçlandırabilecek tek sınıf işçi sınıfı ve onun öncü güçleridir. İşçi sınıfı tek bir vücut olarak kapitalizmin ve faşizmin saldırılarına karşı durabilmelidir. İşçi sınıfı bunu gerçekleştirebilirse, toplum içerisinde faşist demagojiye açık diğer toplumsal sınıf ve katmanları ya kendi tarafına çeker ya da tarafsızlaştırır ve böylece faşizmin kitle tabanı oluşturması önlenir. İşçi sınıfına bu mücadelesinde siyasi ideolojik önderlik yapabilecek güçlü ve sağlam bir devrimci partiye gereksinim vardır. Bu şekilde örgütlenmiş ve donanmış bir işçi sınıfının, faşizmin iktidara yürüdüğü veya iktidarda olduğu ülkelerde faşizmin zaferini önlemek veya faşizmi iktidardan indirmek, emperyalizme ve kapitalizme karşı sürekli bir mücadele verebilmek için ilk yapacağı iş Anti-faşist Birleşik cephenin kurulmasına önderlik etmektir. İşçi sınıfının müttefiklerine karşı uygulayacağı politikanın doğruluğu bu mücadelede önem kazanmaktadır. (DEVAM EDECEK)

### KADIN SORUNU (Devam)

hukuku, sadece mülk sahipleri ve onların proleterle olan ilişkileri için mevcuttur: Öyle ise, para yokluğundan işçinin, karısı karşısındaki durumunda, koşullara göre, bambaşka kişisel ve toplumsal ilişkiler hüküm sürer. Ve üstelik büyük sanai, kadını evden kopararak emek pazarına ve fabrikaya gönderdiği ve onu, çoğunlukla ailenin desteği durumuna getirdiğinden beri proleterin evinde erkek üstünlüğünün son kalıntısı da temelini yitirmiş oldu.

Nevar ki "temelini yitirmiş olması" tamamen kalktığı anlamına gelmez.

#### PROLETER KADIN

Feodalizmde ham maddenin işlenişi daha çok evde yaşama geçiyordu. El emeği olmaksızın hammadde kullanılabilir duruma gelemiyordu. Bu da belli bir ev üretimini gündeme getirmişti. Ev kapitalist toplumdaki gibi işçinin yeniden yenilenecek bir sonraki iş gününe hazırlandığı bir yer değil belli bir geliri olan bir iş alanıydı. Gelir kaybı dışında bile kadınların ve çocukların emeği salçaya, kumaşa, ekmeğe yani gündelik tüketime dönüşüyor en az dışarıda çalışan kadar emek sarfediliyordu.

Bu nedenle feodalizm döneminde evde çalışanla ev dışında çalışan arasındaki emek farklılığı yoktu. Fakat kapitalizm şartları ile feodalizm şartları arasındaki farklılıklar, fabrikalarda ve diğer dış piyasalarda çalışan işçiye evde çalışandan daha fazla önem verildi.

Gündelik mutfak ihtiyaçlarından giyime kadar herşey fabrika üretimi haline gelmiş daha az emekle ve daha ucuza elde edilebilir hale gelmişti. Kapitalizmde artık evdeki üretim aciliyetini ve güncelliğini yitirmişti.

Sanayinin gelişmesi ücretli kölelik döneminin başlaması kadın emeğinin de kapitalistler tarafından ucuz iş gücü olarak değerlendirmeye tabi tutulmasına neden olur.

(DEVAM EDECEK)

## SOSYALİST GERÇEK

### AYLIK SİYASİ GAZETE

Sahibi: Yazın Emekçileri Derneği a.  
Kazım ÖNGEN

Adres: 3 Mescit Sokak Güzelyurt  
Tel.: 7141948

Basıldığı Yer: ATEŞ Matbaası  
Organize Sanayi Bölgesi Lefkoşa