

**İttifak Çalışmaları ve  
Anti-Emperyalist  
Birleşik Cephe  
Hükümeti Programı!**

Yazısı  
Sayfa  
5'de

**ŞOVENİZM  
YÜKSELİYOR!**

Yazısı Sayfa 2'de

**Kıbrıs'ta**

**Haftalık Siyasi Gazete**



**SOSYALİST GERÇEK**

21 Ocak Cumartesi 2006, Yıl 9, Sayı:187 Fiyatı:750,000 TL. -75 Ykr. (KDV dahil) İngiltere: 50 p.

**YAŞASIN ANTI-EMPERYALİST  
BİRLEŞİK CEPHE HÜKÜMETİ!  
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ  
ΑΝΤΙ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ  
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!**



**UMUT**

**TÜCCARLARI!**

✓ Kitlelerin daha iyi bir yaşam talebi için sesleri yükseldi mi, umut tüccarları hemen piyasaya çıkıyorlar!

✓ Talat-YeniDÜZEN ikilisi "ÇOK GİZLİ BİLGİLERE GÖRE" mart ayında kitlelerin rahatlayacağı safsatasını ortaya atıyor!

BDH Başkanı Mustafa Akıncı, 1960 Anlaşmalarından doğan hakların talebi ile Kıbrıs'ta barışa ulaşabileceği masalını okuyor!

UBP ise, mülkiyet yasaasının ret edilmesi ile Kıbrıslı Rum burjuvaların barışa zorlanacağı vaazını veriyor!

Serdar Denktaş da Cumhurbaşkanı Talat ile birlikte, bayram kutlamaları için köy, köy gezerek umut tacirliği yapıyorlar!

✓ Onlar bizlere karanlık ve soğuk geceler, çukurlarla dolu yollar, zehirli gazlarla ve çöplerle kirletilen bir çevre, kötü eğitim, kötü sağlık, uyuşturucu bağımlısı kumarbaz bir gençlik ve karın tokluğuna köle gibi bir yaşam vaad ediyorlar!

✓ İşçi, emekçi, memur kardeşler, umut tüccarlarına aldanmayalım!

Kendi geleceğimizi, kendi ellerimizle kuralım!

✓ Umut tüccarlarına aldanmayalım!

Tüccarlar her zaman kendi kârlarını düşünürler! Kendi kârları uğruna halkı aldatmaktan geri durmazlar!

Burjuva-Emperyalist çözüm planlarını savunanlar da umut tüccarlarıdır!

Onlar işçileri, yarı aç yarı tok yaşayarak çalışmak zorunda kalanları görmek dahi istemezler!

Onlar patronlara tüm olanakların kapılarını sonuna kadar açarken, işçilere, emekçilere ve memurlara daha iyi yaşam elde etmemeleri için her türlü kapıyı yüzlerine kapatırlar!

✓ Kıbrıs'ta işgale son vermedikçe, İngiliz, Türk, Yunan ve tüm yabancı askeri üslerini kaldırıp, garantörlüklere son vermedikçe ve büyüklü küçüklü emperyalistlerin adadaki hakimiyetine son vermedikçe, bize layık olan güzel yaşamı elde edemeyeceğiz!

✓ Sendikalarımıza sahip çıkalım ve Partimiz, Kıbrıs Sosyalist Partisi etrafında örgütlenip mücadelemizi yükseltelim!

**ÖZÜR  
DİLİYORUZ**

KSG: Kapitalist Modernleşme  
Bu Olsa Gerek!

Dünya kaynakları plansız, düşünmeden, sırf en yüksek kâr elde etme uğruna her geçen gün daha da kirletilip talan edilirken,

Bir yandan Kıbrıslı Rum vatandaşlarımızın malları üzerine inşa edilen binlerce mülkün yarattığı "kara" kaynaklar sayesinde ülke ekonomisini canlandırdığını iddia edenler,

Diğer yandan barbarlık düzeni olan kapitalist üretim ilişkilerinden kaynaklanan sorunları, sanki kendileri aynı düzenin idame ettiricileri değilmiş gibi, önceki "hükümetlere" atanlar,

Üstüne üstük milyarlarca liralık masraf yaparak sokakları ışıklandırıp evleri karartma altında tutanlar,

Bu halka masal anlatmaktan vazgeçsinler!

Günlerdir hiçbir programa bağlı kalmadan uzun saatlerce süren ve halkımızın dışından tırnağından keserek alabildiği elektronik aletlerinden tutun da, borç içindeki küçük esnaf ve zanaatkarın milyarlarca liralık kayıplara uğramalarına neden olan elektrik kesintileri nedeni ile gazetemiz bu sayı bir gün gecikmeli olarak çıkıyor.

Halktan özür bile dilemeyip, suçu eski "hükümetlere" atanlar utansınlar!

Biz onlardan kaynaklanan bu aksaklıktan dolayı siz okurlarımızdan özür diliyoruz. Keşke bu düzenin çarpıklığını hesaba katarak gazetemizi gününden önce baskıya verseydik!

**OKU-OKUT-ELEŞTİR-ABONE OL  
Bu Gazete Siz Emekçilerin...**

# Haftanın Laf Ebeliği...



Lefkoşa, 15 Ocak 06 (T.A.K.):

-Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Önderi Dr. Fazıl Küçük, 22'inci ölüm yıldönümünde Anıttepe'deki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

## TALAT: KKTC DAHA YASAL VE MEŞRU!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bağlı olduğunu söylediği anayasayı birçok noktada delik deşik ederken, KKTC'nin bağlı olduğu anayasayı tamamen uyguladığını anlatan Talat, "O yüzden yasallık tartışmasında Güney Kıbrıs'ın bizimle boy ölçüşmesi söz konusu değildir. Meşruiyet konusunda da KKTC daha sağlam bir zemindedir" dedi. Cumhurbaşkanı Talat, KKTC'deki kurumlar ve makamların Kıbrıs Türk halkı tarafından seçilen ve kurulan makamlar olduğunu; buna bağlı olarak da sadece Kıbrıs Türk halkını temsil ettiğini söylediğini anlattı. Güney

Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kurumları ve makamlarının ise Kıbrıs Rum halkı tarafından seçilmesine karşın, onların, bütün Kıbrıs'ı yönettiğini iddia ettiğine işaret eden Talat, bu nedenle Rum Yönetimi'nin meşruiyet konusunda da sınıfta kaldığını belirtti.

**KSG'nin Yorumu:** Talat'ın bu törende yaptığı açıklamaların birçok noktasının ele alınması gerek aslında. Fakat bu köşede Talat'ın sadece "Laf Ebeliği" yaptığı tek bir noktayı ele alacağız! Bu nokta KKTC'nin meşruluğu, hatta Kıbrıs Cumhuriyeti'nden daha meşru oluşu iddiasıdır! Talat doğru bir noktaya değinmiş, bugün Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın işlevselliğinin olmayışı ve kuzeyinin 32 yıldır askeri işgal altında oluşu nedeniyle meşruluğunu yitirmişti! Fakat aynı nedenden dolayı, yani Ada'nın kuzey yarısının askeri işgal altında oluşu kuzeyde meşru bir devletin olmasını imkansız kılar! Dahası durum Talat'ın iddia ettiği gibi olsa belki deriz ama, KKTC kurum ve makamlarının Kıbrıs Türk halkı tarafından seçilen ve kurulan makamlar olduğu safasızdan öteye gitmiyor! Buna kendisi bile inanmıyor fakat halkın inanmasını bekliyor! CTP'nin "hükümet" koltuklarına oturtulmasından sonraki süreçte, "Kıbrıslı Türkler kendi kendilerini yönetiyorlar!" şeklinde yaratılmaya çalışılan görüntüye uygun olarak yapılan bu açıklama bundan ibarettir! Ülkemizde egemenler nezdinde değil de halkın nezdinde meşru bir devlet kurmak isteyenler, Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti'nin kuruluşu için mücadeleye omuz vermelidirler!

## ŞOVENİZM YÜKSELİYOR!

CTP ile AKEL yine birbirlerine giriyor.

Hristofyas ile Talat'ın açıklamaları, barikatın iki yanından birbirlerine atılan bombalara benziyor.

Talat, Dr. Küçük'ün ölüm yıldönümünde yaptığı konuşmada KC'nin KKTC üzerinde hiçbir hakkı olmadığını, hiçbir söz söyleme hakkına sahip olmadığını belirtirken, Hristofyas da düğmeye basılmış gibi, "Kuzey bizimdir, işgal altındadır ama bizimdir" kabilinden demeçler veriyor. İki taraf da pozisyonlarını almış durumda.

İki taraf da ringin kenarında gongu bekleyen boksörler gibi taktik alıyorlar ağababalarından!

Güney KC'nin egemen olduğu tüm Kıbrıs'ı kapsayacak, bugünkü Kuzey hükümeti ise iki toplumun eşit burjuva siyasi haklara sahip olduğu ve kendilerinin egemen olduğu bir bölge türünden yapı ister. Talat ve Ferdi canhıraş bir şekilde "biz de varız, bizi de tanıyın, koskoca KKTC'yiz biz!" diye çılgınlık atarken, Hristofyas ve yoldaşları ve de Papadopoulos yoldaşı da "KC yasal olan devlettir, kuzeydeki toplum KC'nin bölünmez parçasıdır" diyerek nutuklar çekiyor. Birbirleri ile sürekli bir didişme halindeler anlayacağınız!

Peki bu iki kesimden hangisi, işçilerin patronları yoketmesi, onların iktidarının egemenliği konusunda çıkış yapabiliyor?

Ya da, "KC değil KKTC-KKTC değil KC" ikilemi yerine, "emperyalistlerin egemenliği değil, Kıbrıs halkının egemenliği" meselesine kim konsantre oluyor dersiniz?



Hiçbiri!

Onların tüm tartışmaları, didişmeleri ve halkımızı da bu temelde örgütleme

çabaları tamamıyla kendi burjuvalarının çıkarları, kendi emperyalist anavatanlarının çıkarları gereğidir!

Peki bu demeçler, bu polemikler neye yarıyor?

Kıbrıs'ın işçilerine yaramadığı kesin!

Kıbrıs'ın emekçilerine yaramadığı kesin!

Günümüzde devlet, -geçmiş sistemlerde olduğu gibi- egemenlerin, sömürücü sınıfların sömürdükleri sınıflar üzerindeki bir baskı aracıdır.

Sömürülerine devam etmeleri için kullandıkları bir mekanizmadır.

Ve sanıyoruz ki, pek Marksist CTP ve AKEL de bu tespite katılıyorlardır.

Peki bu derece güçlü olan bu partilerimiz, neden sömürücü sınıfların sömüren sınıflar üzerindeki bir baskı, dikta aracı olan devleti ortadan kaldırıp, işçilerin devletini yaratmak yerine bu devletlerine bu kadar hırsla sahip çıkıyorlar ve insanlarımızı da milli temellerde birbirlerine zit cephelerde örgütleme yoluna gidiyorlar?

Günün sonunda "sosyalistim" demekle sosyalist olunmuyor. Belirledikleri stratejileri emperyalizm temelinden ayrılmadığı için kaçınılmaz olarak kendilerini emperyalizmin bataklığına sürüklüyor.

**Küçük Kaymaklı Bölgesi sakinleri, semtlerine inşa edilmesi düşünülen elektrik trafosuna karşı Eylem Komitesi oluşturduklar. Komitenin açıklamasını aynen yayınlıyoruz:**

## Avrupa'da trafolar kent dışına kurular, Semtimizi kirletmeyin!

Semtimize Küçük Kaymaklı'da Atatürk Öğretmen Akademisi yanında kurulacağı açıklanan Trafo Merkezi (Şalt Alanı) biz bölge sakinlerini endişe dolu bir sürecin tedirginliğine itmiştir.

Küçük Kaymaklı Bölgesi sakinleri olarak, inşa edilmesi düşünülen trafo merkezinin yerinin değiştirilmesini ve AÖA yanına yapılmaktan vazgeçilip, kent dışındaki başka bir alana yapılmasının istiyoruz

Yaptığımız ön araştırmada bölgede var olan 66 bin voltluk yüksek gerilim hattının bir üst projeye 154 bin volta çıkarılmasının öngörüldüğü bilgisine ulaştık. Çağdaş dünyamızda bu tür trafo merkezleri iskan edilmemiş bölgelere kurulmaktadır

Kent içine kurulan trafo merkezleri, yarattığı görsel kirlilik yanında, çevresine yaydığı işitsel kirlilik ve oluşturduğu manyetik alan nedeniyle insan sağlığına olumsuz etkilemekte, bu yüzden bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimini öldürmektedir

Kaymaklı Bölgesi sakinleri adına, semt halkına sağlık, sosyal ve ekonomik yönden



büyük zararlar vereceği kesin olan trafo merkezinin AÖA yanına inşasına şiddetle karşı olduğumuzu belirtiriz

Kaymaklı Eylem Komitesi olarak, bölge halkının ortak arzusu doğrultusunda hükümeti, inşası düşünülen trafo yerini bir kez daha gözden geçirmeye ve kent dışında yerleşime açılmaması bir başka alan belirlemeye çağırırız.

Talebimize olumlu bir yaklaşım görülmemesi halinde hukuk yolu dahil, her türlü eyleme başvurarak karşı konacağımızı yetkililere duyurur, haklılığımızın tartışılmaz olduğu bu karşı çıkışımızda duyarlı halkımızın desteğini talep ederiz

**Kaymaklı Eylem Komitesi**

**Neler Oluyor Neler...**

Sayı 186'den devam...

**TÜM İNSANLARIN BİRLİĞİ**

Bugün dünyanın dört bir tarafını dolaştığımızda deyim yerindeyse binbir türden insanla karşılaşmaktayız. Beyaz, siyah, sarı, kahverengi, uzun, kısa, cüce, ince veya kalın kemik yapılı, gözleri çekik, gözleri tek veya katmerli kapaklı ve daha detaylarına gittiğinde binbir çeşit.

Bu çeşitliliğin insanların geçmişindeki bir tek türden türediğini, hele hele de bu türün Afrika'da ve de dolayısıyla siyah türden geldiğini ortaya koymak burjuva feodal gericiğin, bilim ve dolayısıyla gerçek ve dolayısıyla insanlığın tüm düşmanlarının ortak saldırı hedefi olmuştur.

Maymundan geldiğimizi iddia ettikleri yetmedi, şimdi de hepimizin büyük ana ve babasının siyah ve Afrikalı olduğunu iddia ediyorlar. Bu kadar da olmaz!

Olur olur. Nasıl ki Katoliklerin tüm inkârlarına ve reddine ve de yaptıkları tüm barbarlığa rağmen dünya güneş etrafında dönmekte olan bir küre ise, nasıl ki Galileo haklı ve doğru, Katolik kilisesi ve onun yaratıcılık teorileri haksız ve yanlış ise, bugün de gen teorisinin ortaya koyduğu insanlık tarihi haklı ve doğrudur.

Ve de bugünler ne güzel günlerdir! Hitler'in büyük annesinin ve büyük babasının simsiyah Afrikalılar olduğunu, ve bunun tartışma kaldırmaz bir kesinlikle ortaya konmuş olduğunu yüksek sesle haykırabilmek; siyah insanlara hala daha zulmetmekte olan, beyaz olduğu için kendini fasulye gibi nimetten sanan ırkçı burjuva dangalağın büyük anne ve büyük babasının simsiyah birer Afrikalı olduğunu suratına vurabilmek kadar zevkli bir iş düşünebilir misiniz?

Büyük annesi ve de büyük babası Afrikalı siyah birer insan olmayan bir tek insan yok bu dünyada!

Yakın geçmişte insan hücrelerindeki babadan geçen Y kromozomlarındaki DNA'lerin incelenişi, bununla bağıntılı olarak bizzat kendisi memeli hayvanlara dışarıdan bir bakteri olarak katılıp, hücrelerimize yerleşmiş olan mitokondri adı verilen yapıların (mitochondria), anneler üzerinden gelecek nesillere aktarılan bu yapıların DNA'lerinin incelenmesi; bugünlerde ise DNA'lerin bütünüünün incelenmesi üzerinden, bu DNA'lerde ortaya çıkan değişikliklerin tarihsel olarak incelenmesi üzerinden, kesin ve tartışma götürmez bir şekilde ortaya çıkan bilgi bundan ibarettir!

Hepimiz, bila istisna hepimiz, Afrika'da ortaya çıkan siyah renkli

insanlardan türemiş insanlarız!

Çatlada patla ırkçı arkabacığım!  
Kan kardeşim benim!

**BİR ÇOKTUR! ÇOK DA BİR!  
VE FARKLILAŞMA GELİŞMENİN  
TEMELİDİR!**

Bir tür insandan tüm bu farklılıklarıyla, insan türlerinin ortaya çıkması sorunsalının mekanizmasını, bir kere olmuş bu olayla izah etmek yanında hergün olan bir olayla paralellliğini kurarak rahatlıkla görebiliriz.

İnsanlar malum olduğu üzere çoğalırlar. Bu çoğalmanın biyolojik mekanizması detaylı bir şekilde tespit edilmiş durumdadır ve bu mekanizma hergün tekrarlanmaktadır. Nedir bu?

Annenin vücudundaki yumurta bir tek türden olan bir hücredir. Bir tek hücre! Bu hücre bir kere döllenmiş mi hızla bölünmeye başlar. Bölünme sırasında ortaya çıkan hücreler de aynı türden hücrelerdir.

Bir tek hücre (döllenmiş anne yumurtası), aynı türden pek çok hücre haline gelmiştir.

İş bu kadarıyla da kalmaz.

Hepsi aynı türden olan bu hücreler belirli yerlerini alırlar ve farklılaşmaya başlarlar. Farklı farklı hücreler ortaya çıkmaya başlar. Kemik, kas, beyin, göz.....bebek şekillenmeye başlar. Binbir türlü hücre türlerine sahip olan insan yapısı oluşmaya başlar. İşte tüm bu farklı hücre türleri bir tek hücre türünden, döllenmiş ana yumurtasından, onun önce farklılaşmadan çoğalması, sonra da çoğalmış hücrelerin farklılaşmasıyla ortaya çıkar. Tüm farklılıklarıyla vücudumuzdaki tüm hücreler annemizin rahmindeki bir tek hücre türünden, farklılaşma, değişim sayesinde oluşurlar. Bir tek hücre, bir insana dönüşür!

Herbirimiz anne karnında bir tek hücreydik bir zamanlar. Bu tespit artık tartışma götürmez bir gerçeklik olarak ortaya konmuştur. Videosunu seyretmek isteyenler mikro biyoloji çalışan bilimcileri arasın da anne yumurtasının gelişmesini inceleyenlerden istesinler. Veya BBC'ye baş vursunlar. Onlar da bile var!

Anne karnında tek hücreden, o hücrenin çoğalması ve farklılaşması sayesinde oluşan bireyler olduğumuz hergün tekrarlanan bir olay olarak hergün yaratıcılık teorisini savunmak isteyenlerin karşısına konabilir. Bu arada DNA'lerin incelenmesi üzerinden insanların en yakın akrabalarının maymunlar olması (bugün yaşayanlar arasından

şempanzeler), yani insanların maymun türlerinin bazılarının uğradığı değişikliklerin ürünü olduğu, bu değişikliğin Afrika'da ortaya çıktığı ve de ilk insanların siyah renkli oldukları yanında, ve nasıl ki anne rahminde tek hücreden türemekteyse, insan türünün tüm geçmişinin incelenmesi, onun yaşayan tüm varlıklarla olan 'akrabalığını', ve bir hücre haline gelmiş hayatın çoğalarak ve farklılaşarak çeşitli canlı yanında insanı da ürettiğini ispatlamaktadır. Tüm canlıların DNA'lerinin ortaklığı ve değişiminin ve böylece ortaya çıkan farklılığının incelenmesi bunu tartışma götürmez bir şekilde ortaya koymaktadır!

Solucan deyip ezme tanı,  
Akrabanı!

Bazıları diyalektiğin mambo cambo olduğunu iddia ederler. Anarşistler bu işin başını çekerler. Çok severler diyalektiğin mambo cambo olduğunu iddia etmeyi. Ne diyelim. Onlar da annelerinin karnındaki bir tek hücreden türeme olduklarına göre, ve onların gelişme ve bireyler olarak doğma süreçleri diyalektik bir süreççe,



insanların görevi bu süreci anlamak ve izah etmek olduğu oranda süreç

diyalektiktir. İnsanların oluşma süreçleri diyalektik bir süreçtir. Biz diyalektiğe uygun olarak oluşuyoruz. Ve bunu izah ediyoruz. Anarşistler diyalektiğe mambo cambo demekte ısrarlı oldukları oranda, ve de onlar da diyalektiğe uygun olarak doğmuş birer insan olduklarına göre, onların diyalektik konusundaki görüşlerini kabullenebilir ve onların birer mambo cambo gelişmenin ürünü olduklarını kabullenebiliriz!

Anarşistler seçsinler! Bayan Thatcher işçilere seçme hakkı verir de biz Marksistler anarşistlere seçme hakkı vermeyecektik? Olur mu öyle şey!

Bir de burjuva entelektüelleri var ki diyalektiğin olmadığını, hiçbir şeyin diyalektiğe göre hareket etmediğini, hiçbir diyalektik kanunun olmadığını iddia ediyorlar.

Onlar da seçsinler o zaman. Diyalektik yoksa, onlar da yoktur! Bayan Thatcher işçilere seçme hakkı verir de biz Marksistler diyalektiğin inkarcısı burjuva entelektüel bozuntularına seçme hakkı vermeyecektik? Olur mu öyle şey!

**DÜNYAYA YAYILMAK VE  
FARKLILAŞMAK**

Afrika'da ortaya çıkan ilk insanlar dünyanın dört bir tarafına yayıldılar.

Bu yayılma siyah insanın yayılmasıydı. Ana rahmindeki tek hücrenin çoğalması gibi.

Ana rahminde tek hücreden çoğalan ve aynı türden olan hücrelerin belirli yörelerdeki türlerinin belirli farklı türlü hücrelere yol açması gibi, dünyaya yayılan tek tür insanlar farklılaşarak bugün gördüğümüz insan türlerini oluşturdu.

Farklı türleriyle hücreler bir arada bir insanı oluşturur ve bu insan doğarak, anneye olan bağı kopartılarak yaşama başlar. Bebeklerimiz onlardır.

İşte ve yakın bir gelecekte insanlık bin bir farklı türleriyle bir tek insanlık olarak birleşecek, ve kendisine yol açan hayvanlar alemiyle olan sosyal bağına da koparıp atacak ve böylece insanlık alemine ulaşacak!

Ama anne rahmindeki çocuk hasta ise, bu hastalık o çocuğun başına binbir türlü belalar açar. Şu anda burjuva iktidarı ana rahminde debelenmekte olan insanlığa bulaşmış bir hastalıktır. Ne kadar kısa bir sürede yenilgiye uğratılırsa insanlığa o kadar çabuk ve daha az hastalık kalıntılarıyla varırız. Bu hastalık bugünlerde fazla güçlendi. Tüm insanlığı tehdit etmektedir!

İşçilerin ve komünistlerin görevi, ana rahmindeki insanlığı sarmış olan bu hastalığı yenilgiye uğratmak, insanlığı insanlık alemine taşımaktır. Burjuvazi tek tek insan vücudunu sarmış olan kanser gibi, hasta kıldığı insanla birlikte kendisi de yok olacak olan kanserli hücre gibi davranmaktadır. İnsanlığı ve dolayısıyla kendisini de sosyal olarak değil, fiziksel olarak yok etmekle tehdit etmektedir. Ve de bu hasta kafa ve yapısıyla acımasızca yoluna devam etmektedir.

Bu kanserin tek ilacı işçilerdir. Bu ilacı yerinde ve uygun bir şekilde hedefe yöneltmek ise komünistlerin görevidir! İnsanlığın doktoru ve de ebesi komünistlerin yönetimindeki işçilerdir!

Bundan 40 yıl kadar önce ABD başkanı Nixon kanserin yenilgiye uğratılacağını ilan etmişti. O gün bugündür epey savaşta epey insan canına girdi ABD ve de silah yapımına aktardı onca potansiyel ve bilgiyi. Kanser olduğu yerde duruyor. HIV-AIDS, bir de kus gribi, ve de burjuvazinin iş yapış tarzının ürünü olan pek çok hastalık almış başını gidiyor.

Ama bay Nixon haklı. Biz kanseri yeneceğiz!

## Londra Mektubu

Elif Kara

### Vatandaşlıklarda Yolsuzluk mu Oluyor?

Vatandaşlık yasası öyle bir hazırlanmış ki, Kuzey Kıbrıs'a gelen herkes kolayca vatandaş olabiliyor. Geçtiğimiz yılda vatandaşlık alanların sayısı rejim tarafından henüz açıklanmadı. Ancak mevcut yasayı kullanarak vatandaş olanların sayısının hayli yüksek olduğu, basına yansımaya da, malum.

İngiltere'ye göç edenler bu durumu çok daha iyi bilirler. 1960'larda ve 1970'lerde İngiltere'ye yerleşen aileler 1980'lerde ve 90'larda Kıbrıs'tan ya bir damat ya da bir gelin alıyorlardı kızlarına ya da oğullarına... İngiliz vatandaşları ile evlenen Kıbrıslılar 3 yıl sonra İngiliz vatandaşlığına başvurarak vatandaş oluyorlardı.

Kıbrıs'ta ise buna benzer bir durumu yaşadığımız gözlerden uzak cereyan ediyor. Kıbrıs'a 1970-90 arası yerleşen ve Kuzey Kıbrıs vatandaşı olan TC kökenliler şimdilerde TC mafyasının oyuncu oldular. Kıbrıs'ta doğan ya da büyüyen yeni neslin birçoğu kendilerine eş olarak Kuzey Kıbrıs'tan birilerini seçmek yerine TC'den kendilerine eş alıyorlar. Bu gençlerin bağımsız olarak bu seçimi yapmadıkları ve aileleri aracılığı veya baskısı ile yaptıkları da bilinen bir gerçek.

Londra'da yaşayan Kıbrıslı aileler çocuklarının

'yabancı' bir eş almasından korktukları için Kıbrıs'tan kendilerine bir damat ya da gelin almaları anlaşılır bir durum... Ancak Kuzey Kıbrıs'ta TC kökenlilerin buna benzer yola baş vurma ve özellikle de son dönemde bu olayın artışı ister istemez kafalarda soru işareti uyandırıyor. Hele hele hükümetin küçük ortağı Serdar Denktaş'ın "Rumlar aşk hayatımıza da karışmak istiyorlar" açıklaması kamuoyunun bilgisinden uzak cereyan eden olayları haklılaştırmanın işaretidir.

Kuzey Kıbrıs yasalarına göre Kuzey Kıbrıs vatandaşı ile evlenen yer yabancı bir yıl sonra Kuzey Kıbrıs vatandaşı olabiliyor. Bu vatandaşlık yasasını bilen TC mafyası Kıbrıs'a yerleşen ve vatandaş olan TC kökenlileri araç olarak kullanarak Kuzey Kıbrıs'a yoğun miktarda damat ve gelin ayarlıyor.

Gelen damat ve gelinlerin birçoğunun ikici evlilik yaptıkları ve birinci evlilikten olan çocuklarını da kendileri vatandaş olduktan sonra vatandaş yaptıkları TC kökenli kahvehanelerde konuşulan bir konu oldu.

TC'den gelen bu damat ve gelinlerle onların kayı aileleri birer oy potansiyeli... Serdar Denktaş bu oy potansiyelini çok iyi bildiğinden bu oy potansiyeli



kesimlere hitaben "Rumlar aşk hayatımıza da karışmak istiyorlar" açıklaması yaparak bir taşla iki kuş vuruyor. Hem TC kökenli oy potansiyeli olan kesimlerin mafya ile iş yapmasına göz kırpmıyor hem de Türk milliyetçiliğini körüklüyor.

Mevcut burjuva yasalarla vatandaş olanların yarın burjuva yasalarla vatandaşlıklarının elinden aynı kesimler tarafından alınacağını unutmazınlar.

Peki ama hükümet Kuzey Kıbrıs'ta vatandaş yapılanların profilini çıkaracak kadar beceriksiz mi? Kaldı ki hükümette yer alan partilerin yakın çevresi günde kaç kişinin vatandaş yapıldığını biliyor. Ne de olsa bu devlet dairesi İçişleri Bakanlığı'na bağlı...

Bunda iki yıl önce TC'den gelenlerin hızla vatandaş yapıldığından şikayet eden Başbakan Ferdi Sabit Soyer ve CTP yeni vatandaşlıkları durdurma hatta azaltma yönünde ne gibi önlemler aldı?

TC'nin izni olmadan sokakta bir adım dahi atamayacağı çok iyi bilen CTP hükümeti son bir yılda kaç kişinin vatandaş yapıldığını, bu vatandaş yapılanlarının vatandaş oldukları zaman kaçının Kıbrıs'ta 1,2,3,4 ve 5 yıldan fazla yaşadıklarını açıklamak zorundadır.

Ülkenin demografik yapısı mafya yöntemleri ile değiştirilmeye devam edilirken barıştan ya da şeffaflıktan söz etmenin iki yüzlülük olduğunu UBP gibi davranmak olduğunu hatırlatırız.

"Kıbrıs'a barış getirmek için" tıpkı inşaat sektöründe uygulanan 'yöntemler' gibi vatandaşlıkların golifa gibi dağıtılmasını da bir 'yöntem' olarak önümüze sunmaya çalışanlar tüm bu uygulamalarına rağmen Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümetinin vatandaşlık programı çemberinden geçmek zorunda kalacaklarını da bilmek zorundadırlar.

## Ve İzinli İşçi Sorunu

Son dönemde sermayenin yaptığı ve en çok tartışılan yasaların başında Muhaceret Yasası gelmektedir. Bu Yasayı yapanlar ve kendilerine iktidar diyenler de bu Yasanın tartışılması için ellerinden gelen gayreti göstermektedirler.

Yapılan bu yeni Muhaceret Yasası'yla sermayenin bir kesimi, işçilerin çalışma hayatında güvence altına alınacağından tutun da, daha iyi bir yaşam süreceklerine kadar bir dizi şeyler söylemekte ve bunları tartıştırmakta.

Kendilerine entelektüel diyenler ise, ülkedeki adı suçların duracağından cürümlerin artık azalacağından dem vurmakta ve bunları tartışmakta.

Halbuki sendikalar, bu yasanın ne getireceği ve ne götürüleceği tartışmalarına sermayenin penceresi yerine, işçilerin penceresinden baksaydı, bu yasayı daha farklı değerlendirme imkanları olabilirdi.

Bu yapılan yasayla, bir patron veya işveren yanında çalıştırmak için bir işçiye ihtiyacı olduğunda, önce çalışma bakanlığına başvuracak ve hangi nitelikte işçiye ihtiyacı olduğunu yazılı olarak bildirecek ve ilgili dairenin iznine bağlı olarak kaç tane işçi getireceği belirlenecek. Bu işçileri ülkeye "ithal" eden patron da üç ay içerisinde bu işçilere çalışma izni çıkartacak. Söz konusu yasa buraya kadar anlaşılırdır. Ancak sermayenin tüm yasalarında olduğu gibi, bu yasadaki şeytan bu satırların içinde gizlidir. Nedir bu şeytan ona bakalım?

Öncelikle ülkeye gelen ve çalışma izni patronu tarafında çıkarılan bir işçi herşeyi ile o patronun, deyim yerindeyse mali olmak zorunda, yani o patronun izni olmadan nefes bile alması mümkün değil gibi.

Hatta bu işçilerin yaptıkları işlerin kategorisine göre hangi ücretleri almaları gerektiği ve ne kadar vergi verecekleri maliye bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

Söz konusu işçi çalıştığı ortamdan daha iyi bir çalışma ortamı bulursa ve çalıştığı iş yerini değiştirmek isterse, önce patronu izin vermeli. İşçinin, yanında çalıştığı patron ile gitmek istediği patronun kendi aralarında anlaşmalı ve bu anlaşma ilgili bakanlığa bildirilmeli. Eğer patronlar kendi aralarında anlaşabilirlerse tamam, ya anlaşamazlarsa? İşte o zaman işçi ya eski işinde çalışmak zorundadır veya gemiye binip ülkesine dönmek zorundadır. Direnmek hakkına sahip değildir. Çünkü direnmeye de kalkarsa bu sefer de polis gücü onları torba gibi gemiye yükleyip gönderecek. Bu yasayla işçinin haklarını güvence altına aldığı iddia edenler, aslında patronların ellerine verdiği kozların farkındadırlar.

Bu yasa sizlere ne hatırlatıyor bilmem ama bize köleci toplumlara hatırlatmakta, işçilerin mal gibi alınıp satıldığı, örgütlenme haklarının olmadığı ve her işçinin (kölenin) bir fiyatının olduğu o dönemleri hatırlatıyor. Sendikalar ne yapıyor? Özellikle kendilerine "Devrimci İşçi Sendikası" diyenler ne yapıyor? Yoksa bu sendikalar ismine "yakışır" şekilde sadece işçilerin devrimci olan unsurlarını mı aramakta ve onları mı örgütlemeye çalışmaktadırlar?

Bu sendikacılarımız bilmiyorlar mı ki devrimcilik her işçinin doğasında vardır. Bu sendikacılarımız bilmiyorlar mı ki devrimcilik bu sınıfın tarihten gelen doğasında vardır. Bu sendikacılarımız bilmiyorlar mı ki işçi sınıfı dünyanın her yerinde işçi sınıfıdır, bunun dili, dini ve ırkı olamaz. Bu sınıfın kavgası sadece emek ve sermaye kavgasıdır, onların kavgasında ne Türkiyeli-Kıbrıslı, ne de Müslüman-Hıristiyan meselesi var.

Bu sendikacı yoldaşlara bir uyarıda bulunalım. İşçi sınıfının neler yapabileceğini eğer bilmiyorlarsa burjuva tarih kitaplarını okumadan vaz geçip işçi sınıfının tarihini okusunlar. Sanırım o zaman ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaklar.

## Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



Vergimizi  
Ödüyoruz,  
Yine de  
780 YTL  
Asgari Ücretle

Çalışmaya Mahkum Ediliyoruz!

## EMEĞİN RESMİ



# İttifak Çalışmaları ve Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti Programı!

Son günlerde "solda ittifak" tartışmaları tekrardan yoğunlaşmaya başladı.

Bir süredir aldığımız duyumlara göre, bir yandan BKP, diğer yandan BDH, CTP dışında kalan "sol" partiler arası bir ittifak arayışındalar.

Yine aldığımız duyumlara göre bu arayış sadece partiler arası değil!

Yapılan çalışmaların bazı sendikaları da kapsadığı ve oluşturulmaya çalışılan ittifakın kalıcı bir platform şeklinde ele alındığı kulağımıza gelen diğer duyular!

Bu platformun, CTP tarafından etkisizleştirilen Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP)'nin boşluğunu doldurması düşünülüyor da olabilir.

Bir kere şunu başından belirtelim ki, Kıbrıs Sosyalist Partisi'ne şu ana kadar böylesi bir ittifak önerisi gelmemiştir!

Belki de bunun nedeni KSP'nin ittifak konusundaki tavrının biliniyor oluşudur!

KSP'nin ittifak anlayışını yazımızın ileriki bölümünde ele alacağız.

Bundan önce bir konuya değinmek gerekiyor.

16 Ocak tarihli YeniDÜZEN gazetesindeki köşesinde Sami Özuslu bu konuyu ele almış.

Özuslu'nun konuyu ele alış biçimi çok ilginç!

Ona göre bu çalışmalar üç yönden çok yanlış!

Birincisi Özuslu'ya göre BDH deneyiminden sonra kitlelerin böylesi ittifaklara itimat etmemesi nedeniyle, şimdi kurulmaya çalışılan ittifakın başarısızlığa mahkum oluşu!

Yani Özuslu'ya göre böylesi bir çalışma kaybetmeye mahkum olduğu için hatalıdır!

İkinci hata ise, bu ittifakın "1960 Antlaşmalarından doğan haklara sahip çıkma!" anlayışdır.

Özuslu'ya göre böylesi bir yaklaşım hatalıdır.

Üçüncü hata ise, böylesi bir ittifak çalışmasının, BMBP'yi ortadan kaldırma anlamına geleceğidir!

Özuslu'ya göre BMBP, hala daha çalışan ve toplumun büyük bir bölümünü temsil eden bir yapıdır ve ortadan kaldırılmasına neden olacak kişiler hata işlemiş olacaklardır!

Özuslu'nun bu değerlendirmelerine kısaca değinecek olursak;

1. Kitlelerin barış güçlerinin



ittifakına olan desteği BDH deneyiminden değil ama CTP'nin son iki yılda sergilediği

tutumdan dolayı zayıflamış olabilir, fakat kesinlikle ortadan kalkmamıştır! Tam tersi barış yanlısı kesimler hala daha barış yanlısı örgütlerin birlikte hareket etmelerini arzulamaktadırlar. Eğer durum böyle değilse, Özuslu'nun üçüncü hata olarak gösterdiği BMBP tarzı bir güç birliğine duyulan ihtiyaç nedeniyle BMBP'nin yaşatılması kaygısı yersiz olurdu! Ama hayır bu kaygı yerindedir. Ancak özellikle Özuslu'nun bu kaygısı bugün içerisinde olduğumuz koşullarda biraz gülünç kaçmaktadır. Bunun nedenini birazdan belirteceğiz.

2. Özuslu'nun saptadığı ikinci hata konusunda ise, sanırız Özuslu iyi bir haberci değildir! Halbuki biz onu iyi bir burjuva habercisi olarak biliriz! Yoksa Özuslu'nun gelişmeleri bu şekilde ele alması onun burjuva haberci oluşundan mı kaynaklanıyor! Özuslu'nun çalıştığı YeniDÜZEN gazetesini "hükümet" in büyük ortağı CTP'nin yayın organı olduğuna göre, Özuslu da CTP'nin politikalarını gayet iyi biliyor olmalıdır. Peki CTP'nin son dönemde TC'den de aldığı "telkinler" yönünde 1960 Antlaşmalarından kaynaklanan haklara sahip çıkma politikası güttüğünü bilmiyor mu Özuslu?! Bizce biliyor, ama eminiz ki ona göre, CTP farklı bir amaç doğrultusunda bu politikayı güdüyor! Hangi politika için olursa olsun, hem CTP'nin, hem de tüm diğer örgütlerin bu yöndeki yaklaşımları bize göre temelde aynıdır! Bu temel burjuva siyaset temelidir. Yani sorunları çözmeye siyasetidir! Bu konuyu da KSP'nin ittifak anlayışı ile birlikte tekrardan ele alacağız.

3. Özuslu'nun üçüncü değerlendirmesine bakacak olursak, Özuslu'ya yönelttiğimiz burjuva habercilik eleştirisini daha da net bir şekilde açıklayabiliriz! Sanırız CTP'nin "iktidara" (piyonluğa) gelişi sonrasında kontrolü altındaki tüm örgütleri ve tabii ki BMBP'yi nasıl pasiflettiğini ve TC'den yollanan talimatları hiç itirazsız hayata geçirdiğini herkes kabul edecektir! Tüm bunlar yaşanırken ve özellikle

**BKP**

BMBP içerisindeki parti, dernek ve sendika dışındaki tüm diğer yapılar BMBP'den

dışlanarak BMBP dinamiklenirken ne yapıyordu Özuslu?! Eminiz ki bu ittifak çalışmalarından haberdar olan Özuslu tüm bu yaşananlardan da haberdardır! Peki tüm bunlara niye karşı çıkmadı Özuslu da şimdi soruyor, "Birileri BMBP'yi dağıtmaya mı çalışıyor?!" diye! Tüm bunlar Özuslu'yu burjuva habercisi, yani sermaye sınıfının iktidarını sürdürmesi için çalışan haberci yapmıyor da ne yapıyor?!

Özelde Özuslu'nun, ama aslında tüm burjuva habercilerin karakterine yönelik yaptığımız bu değerlendirmelerden sonra gelelim KSP'nin ittifak anlayışına ve buna bağlı olarak yukarıda bahsettiğimiz 1960 Antlaşmalarından doğan haklarımıza!

Öncelikle KSP'nin ittifak anlayışını kısaca belirtelim.

KSP, 24 Nisan Referandumu sonrasında yaptığı değerlendirme (1) ile ve daha sonra da Kasım 2004'te gerçekleştirdiği I Kongre'de (2) ortaya koyduğu kararlarla ve son olarak Ağustos 2005'de yayınladığı özeleştirme belgesi (3) ile ittifaklar konusundaki tutumunu ortaya koymuştur.

Bu tutum kısaca şöyledir: Kıbrıs sorunu diye adlandırılan sorunun burjuva-emperyalist planlar çerçevesinde çözülmesi mümkün değildir. Bunun yanında Annan Planı süreci ile yaşananlar bir kez daha ortaya koymuştur ki, burjuva-emperyalist planlar sorunu çözemeyeceği gibi, Kıbrıs gibi çok başlı çıkar çatışmalarının olduğu yerlerde burjuvalar arası bir antlaşma dahi bugün için mümkün değildir! Bunun anlamı Annan Planı tarzındaki girişimlerle sorunun çözülmesi mümkün değildir, ancak burjuvalar arası bir antlaşma mümkün olabilir. Fakat bugünkü koşullar böylesi bir antlaşmaya dahi olanak tanımamaktadır! Bu bağlamda KSP'nin Annan Planı sürecinde takınmış olduğu taktiki yaklaşım (Annan Planı Strateji ve Taktik Ağustos 2003) (4) artık gerekliliğini yitirmiştir. Bugün gelmiş olduğumuz noktada, KSP'nin Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti Programı (AEBCHP) oluşabilecek tüm ilerici ittifakların temel programı olmak

zorundadır. Aksi bir yaklaşım Kıbrıs halkına ihanet etmektir! Aksi bir yaklaşım Kıbrıs sorununu çözmek için, Kıbrıs sorununu yaratan güçlerin Kıbrıs'ta egemenliğini sürdürebilmesi için mücadele etmektir! KSP bunu yapmayacaktır ve böylesi bir tutum sergileyenleri en ağır bir biçimde teşhir edecektir!

KSP'nin bu tutumu, yukarıda bahsettiğimiz sorun yaratıcı güçlere garantörlük, Kıbrıs'a müdahale etme hakkı veren ve Kıbrıs halkının elinden bağımsız olma hakkını alan 1960 Antlaşmaları için de geçerlidir! 1960 Antlaşmaları demek, emperyalistlere adamızı satmak demektir! 1960 Antlaşmaları demek, bağımsız olma, kendi kendimizi yönetme hakkımızın ellerimizden alınması demektir! 1960 Antlaşmalarına sahip çıkanlar karşılarında ilk önce KSP'yi bulacaklardır! Tutsak alınmış ülkesini özgürleştirmek isteyenler, KSP'nin AEBCHP'na sahip çıkmalıdırlar!

Emperyalist tahakküm altına alınan ülkesini bağımsız kılmak isteyenler, KSP'nin AEBCHP'na sahip çıkmalıdırlar!

Bölünmüş ülkesini yeniden birleştirmek isteyenler, KSP'nin AEBCHP'na sahip çıkmalıdırlar!

Kıbrıs sorununu ortadan kaldırmak isteyenler, sorunu yaratanların planlarına değil, KSP'nin AEBCHP'na sahip çıkmalıdırlar!

KSP'nin AEBCHP mevcut mücadele seçenekleri içinde en zor olanıdır! Bu seçenek sorunu çözebilecek tek seçenektir! Tüm diğer seçenekler sorunun çözülmemesine dayanmaktadır! Sorunu çözmek için KSP'nin AEBCHP'nı hayata geçirelim!

Ülkemizi emperyalist barbarlıktan kurtarıp, geleceğimizi kendi ellerimizle kuralım!

**Yaşasın Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti!**

**Notlar:**

1: <http://www.kibrissosyalistpartisi.org/ksp/home/basinbildirileri.php?xmlid=.../XML/ksp.xml&id=46>

2: [http://www.kibrissosyalistpartisi.org/ksp/home/ksp\\_birinci\\_kongresi.php](http://www.kibrissosyalistpartisi.org/ksp/home/ksp_birinci_kongresi.php)

3: <http://www.kibristasosyalistgercek.net/EN/home/read.php?xmlid=.../XML/arsiv.xml&id=1085>

4: <http://www.kibristasosyalistgercek.net/EN/home/read.php?xmlid=.../XML/klasikler.xml&id=25>

# Nazlıca

Nazlı Şahin

## Sadece Ağca'nın mı elleri kanlı?

Türkiye'de kuş gribi ve bayramda kesilmekten kurtulmak için kaçan boğaların haberleri arasına sıkıştırılan bir haber de Türkiye'nin "milli katil" diye adlandırılan Ağca'nın cezaevinden çıkış haberi duyuldu.

İpekçi cinayetinden ve iki ayrı gasptan 36 yıl ceza almış olan Ağca sadece 5 yıl 7 ay yatmış oldu. Kendilerine Türkiye'nin aydını diyenler ise "Bu nasıl bir ülke, cezasını yatmadan katiller aramıza bırakılıyor ve karanfillerle karşılanıyorlar, esef duydum nasıl bir ülkede yaşıyorum ben" gibi laflar etmeye başladılar.

M.Ali Ağca 1979'da, kazara yakalandıktan üç ay sonra, askeri cezaevinden kaçırıp yurtdışına gönderenleri sorgulamak hiç akıllarına gelmemişti bu aydınların.

Ağca 36 yıl yatmış olsaydı İpekçi cinayeti defterini kapanmış mı sayacaklardı?

En özlü ifadeyle, devlet için cinayet işlemişliğiyle, kontrgerilla tetikçiliği yapmışlığıyla ilgili olan

Ağca'nın bırakılması meşru mu olacaktı o zaman. Herkes biliyor ki İpekçi cinayeti, 12 Eylül darbesi hazırlığının bir parçasıydı. Yani 12 Eylül gibi büyük çaplı bir Amerikancı devlet organizasyonunun toplumsal-psikolojik zeminini sağlamlaştırmaya yönelik bir operasyondur diğer benzerleri gibi.

Türkiye'de sokaklarda dolaşan "elikanlı" katillerden çok var. Parti başkanlığı yapan Susurluk aktörleri var ülkede, hatta bu katillerin bir kısmının Kıbrıs'ın kuzeyinde de görüldüğü zamanlar oldu ve bunlarla bağlantılı olarak bu ülkedeki uzantılarının bir çok eylemleri de oldu. Susurluk aktörlerinden biri olan Çatlı'nın Kıbrıs'a giriş çıkışları belgelendi bir zamanlar. Bunları haber yapanlar ise mahkemelerde yargılandı, bir kısım davalar hala bitmiş değil. Kendilerine aydın diyenlerin akılları yeni mi başlarına geliyor ki "nasıl bir ülkede yaşıyoruz" diye şimdi soruyorlar kendilerine. Geçin bunları bir kalemde anam babam, biz biliriz sizlerin nasıl aydın olduğunuzu...

Ağca, bu operasyonların zincirde rol almış bir figürandır sadece, o kadar!

Şimdi bu figürana, tıpkı Susurlukçulara, bin operasyonculara, faili meçhulcülere, toplu mezarlıklara ve daha bilmem kimlere çekilen "kıyaklardan" biri çekilmiş oluyor.

Bayraklarla, çiçeklerle, "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılayanlar, linçlerden, konferans ve sergi baskınlarından aşına olduğumuz "yumurtacı" zevatın Ağca türü bir kanlı katille gurur duyması gerekirdi tabii. Zira, Ağca ne yapmışsa devleti için yapmış, devleti için cinayet işlemiştir!

Sorun, Abdi İpekçi'nin katiline sahip çıkıp çıkmamak değil, bu cinayetin arkasındaki derin devlet organizasyonunun karşısında durup durmamaktır. Aynı karanlık mekanizma yani kontrgerilla bugün de iş başındadır. Özel Harp Dairesi, Özel Kuvvetler, Jitem ve bunların

sınırsız, sualsiz, dudak uçuklatan icraatları. Ve işte aynı mekanizmanın harekete geçirdiği açık olan Bayrak ayinleri, linçler... Bütün bu melanetleri, "devletin güvenliği" ya da "terörle mücadele" adına anlayışla karşılıyorsanız, uzun söze gerek yok, Ağca'yı da sahiplenmişsiniz demektir.

Bu gün, Kıbrıslıları da içine çeken Türkiye'de karşı karşıya olunan kirlilik, memleketin uğraştığı kuş gribiyle veya herhangi bir salgın hastalıkla kıyaslanmayacak derecede daha tehlikelidir. Yürek sızlatan masumiyetleriyle zavallı kanatlıların binler halinde kırımdan geçirilmesi pahasına kuş gribi atlatılmaya çalışılmakta.

Peki ya bu çeteleriyle, zulümüyle, yaşatılan yoksullukla yaşamımıza çöreklenmiş bu büyük örgütlü "devlet vebası"yla nasıl başa çıkmalı?

Kaçarak, saklanarak bu "veba"dan kurtulunamayacağını, bunun sonuçta bütün bir yaşamın "itlaf" edilmesine rıza göstermek olduğunu anlamak için daha neyi beklemeli Türkiye'nin ve Kıbrıs'ın aydını ve insanları.

Bütün bu olup bitenler karşısında sessiz kalmak istenmiyorsa halkların haklı mücadelesinden yana olmak ve emperyalizme karşı kavgayı yükseltmek gerekir.

# E-Devlet Gelmiş Neyime!

Memlekete E-Devlet geliyormuş.

Bundan böyle her iş otomatik kartlarla ve de bilgisayarlar üzerinden yapılacakmış.

Hastanelerde kuyruklar son bulacakmış.

Devlet dairelerindeki yavaşlık, beklemekten insanın anasını ağlatan bürokrasi artık tarihe karışacakmış.

Hele hele telefon, su, elektrik faturalarının yatırılması artık çile değil, tek tuşluk işler olacakmış.

Devletimiz ne güzel hizmetler getiriyor değil mi?



Elektronik ortamdaki günlük yaşam içinde bizi boğan, sıkan, zaman kaybettiren angaryalardan bizleri tek tuşla kurtarıyor artık!

Bir devlet dairesindeki işimizi halletmek için artık dosya kağıtlarından oluşan bavullar taşımayacağız, ne de güzel!!!

Peki bu tür uygulamalar, kimin işine yarayacak?

İlk bakışta çok büyük kolaylıklar getiriyormuş gibi görünüyor, ancak burjuva devlet mekanizmasının varlığını koruyup, onu daha etkin çalışmaya sevk etmeyecek mi?

Örneğin bu tür "büyük kolaylıklar" getiren devletimiz neden işçilerin makineleri köleleştirilmesiyle birlikte, neredeyse ellerini bile değdirmeden

üretim faaliyetinde bulunmasını sağlayamıyor?

Ya da neden tüm vatandaşların ülkenin yönetiminde alınacak kararların, devletin denetiminin kendilerine yine "tek tuşla" bırakılmasını sağlayamıyor?

Milletvekilliği meselesini bugünkü sistemin sahipleri ve uygulayıcıları ortadan kaldıracabilir mi dersiniz?!

Mümkün değil!

E-devlet denilen şey, sadece trafik plakası alırken sıra beklemekten kurtulmak değildir!

E-devlet, işçilerin yerini makinelerin alması ve insanlarımızın kendilerini yaşamın her alanında mutlu ve huzur içinde geliştirebilmesine olanak sunmaktır!

Bugünün sistemi, işçileri bir kenara bırakıp sadece makinelerin ürettiği bir sistem yaratamaz!

Buna yaklaşırsa bile işsizlik ve ucuz işgücünden faydalanma gibi konularda eksik kalacağı için makinelerin ürettiği, insanların ise kendilerini geliştirip ilerleyebildiği bir sisteme kesinlikle burun çevirir.

Son tahlilde günümüz devletin sahipleri için önemli olan azami kârdır.

Ve bizlerin E-Devlet anlayışımız ile, Yani işçilerin ve emekçilerin sömürsünü ortadan kaldıracak ve

yeni tipte insanı yaratacak koşulları sağlayacak olan e-devletimiz onlar için kârlı değil zararlıdır!

Özel mülkiyet devam ettiği sürece de onlar ne üretimin, dağıtımın, tüketimin ve yönetim ile denetlemenin doğrudan insanlarımızın verilmesini sağlayamazlar!

Onlar ancak kendilerine azami kârlar getiren, işlerini kolaylaştıracak ve rahatlatıcak olan teknolojileri kullanabilirler!

Bunun sınırı da özel mülkiyetin korunması ve yüceltilmesiyle belirlenmiştir!



Onların E-Devlet'i, sömürünün, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin daha rahat, daha işlevli sürdürülebilmesi amaçlıdır ve E-Devlet değil, B-Devlet yani burjuva devlet anlayışıdır!

## Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



**Vergimizi  
Ödüyoruz, Ama  
Yine de Elektriksiz  
Kalmaya Devam  
Ediyoruz!**

# Park a

## Ziya Çelik

### ASTRONOT TALAT

Küreselleşme adı ne çok kullanılıyor değil mi?

"Küreselleşen dünyadaki görevlerimiz", "küreselleşen yeni dünyamız" gibisinden terimler bol bol telaffuz ediliyor artık!

Küresel ne demek?

Adı üstünde, küreyle ilgili demek.

Dünya yuvarlaktır.

Bir küredir.

Eh, doğruya doğru, dünya küreseldir, küredir...

Bu bakımdan da dünyanın bir küre olduğunu ikide bir yinelemenin mantığı yoktur!

\*\*\*

Şaka bir yana, küreselleşmeyi kelime anlamı ile aldığımızda böyle tuhaf bir sonuç çıksa da kazın ayağı hiç de öyle değil.

Küreselleşme deyimi emperyalizmin elini kolunu sallayarak tüm dünyada istediğini yapabilmesi anlamına da geliyor.

Sovyetler Birliği'nde geri dönüşe neden olan rezil-

i rüsvaların faaliyetleri ve ardından Doğu Bloku'nun da çökmesinin ardından, emperyalizm çok rahat hareket etmeye başladı.

Mücadelelerle kazanılmış işçi hakları budandı, budanıyor ve dünyanın geri bıraktırlmış ülkelerindeki sefalet hızla arttı, artıyor "gelişmiş" ülkelerdeki kazanımlar, haklar, ekonomik-sosyal koşullar ağır darbe aldı, alıyor.

Dünya kan ve katliama "doydu", hala daha doyurulmaya uğraşıyor.

Kimi solcularımızın gözlerini kapattığı, burnumuzun dibindeki Irak meselesi bile kan kokusunu duymalarına yaramıyor.

Pervasızlık öylesine arttı ki, demokrasi timsali olarak addedilen AB tarafından komünizm ile faşizm aynı kefeye koyuluyor.

Kendi memleketinin yakın tarihinde olan bitenlere gözlerini kapatanlar, küreselleşmenin sefasını sürmek gerektiğini ve o kadar da korkulacak bir şey olmadığını iddia edebilecek kadar zavallılaşıyorlar.

\*\*\*

Bakınız Cumhurun Başı muhterem Talat ne diyor;

"Hedefimiz, daha mutlu, güvenli ve istikrarlı bir ülke yaratmak için bütünleşen dünyanın onurlu bir üyesi olmaktır"

İstikrarlı ülke kurmak istiyormuş Talat!

Mutlu ve de güvenli bir ülke kuracakmış Talat!

Dünya bütünleşmiş ve de biz onurlu yerimizi alacakmışız Talat'a göre!

Mutluluğun garantisini nasıl verecek bize Talat?

Komünizmi faşizmle bir tutan AB üyeliği ile mi?

Yoksa kendi gazetesinin yazarını evinin önünde kurşunlayarak öldüren TC kökenli teşkilatları ülkede barındırarak mı?

Kontrgerilla ile mi verecek bizlere huzuru ve güveni ve de mutluluğu?

Dünya bütünleşmiş, birbiriyle kaynaşmış Talat'a göre.

Eh, küreselleşme bu, adı üstünde.

İyi de bütünleşen güzelim küremizde tüm milletlerden halkların kanları birbirine karıştı!

Öylesine bütünleştik ki, sıkışa sıkışa nefes alamaz hale geldik!

Talat ve ekibi küreselleşen kürede mutluluk, güvenlik, istikrar istiyorsa, bunu bu dünya düzeninde aramasın.

Bakınız bilim teknik geliyor, pek çok yeni gezegen keşfediliyor, Talat ve ekibini bindirelim mekiğe, bir tarasınlar bakalım uzayı, oralarda böyle bir düzen kurabilecekler mi...

Ben kalıbımı basıyorum ki, bu dünya düzeninde güven, istikrar ve mutluluk bulamazsınız.

Başka galaksileri bir deneyiniz.

Başka gezegenlerde çalışmalar yürütmek, emperyalizmle birlikte mutluluk, güven, huzur aramaktan daha olasıdır.

Astronot elbisesi de Talat ve ekibine fevkalade yakışır.

## KSG Bulmaca

### SOLDAN SAĞA

- "Gelen" anlamına gelip Türk Kurtuluş Savaşında sıklıkla kullanılmış sözcük.
- Bir şeyin en yüksek, en sivri tepesi./ İlmek.
- Güzellik, Görk
- Çingeneleri oluşturan üç gruptan biri.
- Yumuşak yer.
- Kehle.
- Abartma.
- Renk körlüğü, Daltonizm
- Batı Samileri'nin en önemli totemi
- Erganun.
- Yankı, Akis.
- Bark, Ocak, Hanüman. Dar, Yuva, Mekân
- Cüzi-Mahdut-Nebze-Zerre.

- Sodyumun simgesi.
- Takan.
- Yapay reçine üretiminde temel gereçlerden beyaz billursu toz.
- Ahırda hayvan yiyeceği konulan yer, Yemlik./ Derviş selamı
- Becerikli, Eli işe yatkın.
- Pek az, en az.
- Zorba hükümdar.
- Usul, Tarz, Biçim, Üslup, Biçem.
- Örtü, Perde.
- Adın durum eklerinden biri.
- Bir kaza veya olayı karadakilere bildirmek

- İçin gemilerden denize atılan içinde mektup olan şişe.
- Bakırın simgesi
- Gökkuşağı.
- Borudan parça almakta kullanılan bağlantı parçası
- Örü, Refu.
- Çiçek tozu, Polen.
- Gerçek, Doğru.
- Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş.
- Malikane.
- Doğramaları kahverengine boyayan toprak boya.
- Cesim, Balaban.
- Kol, Fer, Şah, Seçen, Bal.
- Zaruret, İstirar.

### Geçen Haftanın Çözümü



### YUKARIDAN AŞAĞIYA

- Bir sayı.
- Koca-Zevçe-Zevce-Refika-Kan-Hatun-Emsal-Küfûv, Kül döken
- Kalıtım molekülü.
- Belli kurallara bağlı, iki kişi arasındaki, birinin ölümüyle sonuçlanan silahlı dövüş biçimi.
- Boya maddesi oluşmadığından doğuştan her yanı beyaz olan insan ye da hayvan.

- Simge, Alamenti farika.
- Satıcı.
- Bir tür mürekkep.
- Kafes şeklinde örülmüş sicim yada iplik.
- İkinci kez evlenen kadının beraberinde götürdüğü çocuklar.
- Deve dikenini./ Saçmalama.
- Kümeleşme, Toplanıp yığılma.
- Özyönetim.
- Bir tür yağ.
- Ağrı, Sancı.

- Arz, Sunu, Takdim, Lanse.
- Şekavet.
- İlgi çekici, Değişik kimse, Lir.
- Paye, Kadr.
- Perde, Çit, Çeper, Revk, Mizar
- Bir işin bitirilmesi için tanınan ek süre, Önel, Vade.
- Pulat.
- Faiz verip artırma.
- Pa, Kadem.
- Hububata karışmış

çöpler.

- Kum saati.
- İlgi çekici değişik kimse, Tip.
- Yapma, etme, yerine getirme.
- Bir nota.
- Kat-kat kum ve çakıldan oluşmuş yer kıvrımı.
- Kale hendeği.
- Adlan sıfat yapmakta kullanılan yapım eki/ Vietnam krallık hanedanı.

# Sosyalist Gözlem

Özdemir Göçer



## CTP Politikası: Salla Külahı, Ye Pilavı Politikası!

Domuzun kuyruğunu 40 sene mengineye koymuşlar yine de düzelmemiş. Hatta daha da eğrilmiş!

Geçtiğimiz 27 Aralık günü Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kuruluşunun 35. yıldönümüydü. Bu müstesna tarih vesilesiyle KKTC hükümetinin büyük ortağı CTP bir resepsiyon verdi.

CTP 1970 yılında, o yıllarda Kıbrıs Türk toplumuna hakim olan TC askeri komutanlığı (Bayraktarlık), TC büyükelçiliği ve geçici Kıbrıs Türk Yönetimi (Fazıl Küçük, Rauf Denктаş liderliği) ve bunların yasadışı kontrgerilla teşkilatı TMT terörünün yarattığı baskı ve tek seslilik ortamına karşılık Kıbrıs Türk burjuvazisinin bir kesimi tarafından, dernekler yasasına göre kurulmuş bir siyasi parti olarak ortaya çıktı.

Kurucuları arasında Ahmet Mithat Berberoğlu, vatan sairi Özker Yaşın, ülkücü ve Türk milliyetçisi Nevzat Karagil ve TMT diktasından bunalmış daha birçok 'demokrat' isim vardı. Bu kesimin o dönemde BEY (Bayraktarlık, elçilik, yönetim) faşizmi olarak (KTÖS tarafından yakıştırılan haklı bir nitelemedir) bilinen Kıbrıs Türk Yönetimi ile en önemli çelişkileri, yönetim makamlarına özellikle Denктаş'ın adamlarının seçimsiz olarak getirilmesi, TMT kadroları dışından adayların seçime aday olmasına müsaade edilmemesiydi.

BEY faşizminin idari makamlarına kendilerini de layık gören bu çevre, varolan anti-demokratik yapıya tepki göstermek için CTP'yi kurdu.

Zamanla, kararsız burjuvalardan oluşan ve zaten BEY yönetimiyle özde herhangi bir çelişkisi olmayan bu kesim TMT'nin baskı ve tehditleri karşısında da yılarak geri adım attı ve Parti'yi terketmeye başladı. Özellikle 1973 yılındaki Kıbrıs Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı yardımcılığı seçimlerinde CTP adayı A. Mithat Berberoğlu'nun TC elçiliğinin baskılarıyla adaylıktan çekilmek zorunda bırakılması bardağı taşıran damla oldu.

İşte bu dönemde CTP, Kıbrıslı Türkler arasında ilkeli çalışma yapmayı başaramayan, bunun yerine hep cevahiri kurtarmak için, "dostlar alışverişte görsün" tarzında çalışan AKEL'in de teşvikleri ile Türkiye'de eğitim görmüş ve sola sempati duyan öğrencilerin denetimi altına geçti.

Berberoğlu başkanlıktan çekildi ve öğrenci kökenli küçük burjuva demokrat kesimin temsilcisi Özker Özgür Parti Başkanlığına, Naci Talat da Parti

Genel Sekreterliğine getirildi.

Böylelikle CTP burjuva demokrat söylemden 'sosyalist' bir söyleme geçti. Yeni CTP kadroları ısrarla sosyalist olduklarını söylüyorlardı.

Ancak onların sosyalizmi o dönemde açıkça sosyalizm yolundan döndüğünü itiraf etmeyen SSCB yöneticilerinin revizyonist, çizgisinin kuyrukçuluğunu yapan AKEL'in çizgisiydi.

Her iki parti dış görünüşüyle birbirine paralel enternasyonal politikalar savunan revizyonist Sovyetler Birliği'nin Kıbrıs'taki temsilcileri idiler. Bu partiler Anavatanımız SSCB'nin dejenerasyon ve yıkımını seyrettikleri yetmezmiş gibi, bu dejenerasyona ve yıkıma katkı da yaptılar.

Daha o yıllarda bu iki partinin uluslararası politikalarının benzerliğine rağmen ulusal konularda her ikisinin de burjuva milliyetçisi bir çizgi izlediklerini ve birbirlerine ters düşeceklerini görmek mümkündür.

İşte şimdi her iki parti de iktidarda!

Bu arada SSCB dağıldı ve SSCB ve Doğu Avrupa ülkelerinde açıkça kapitalizme geçildi. Böylelikle uluslararası merkezlerinin de yok olduğu bir ortamda her iki parti de iyice dar milliyetçi politikaların batağına saplanmış durumda.

Güneyde AKEL Rum toplumunun çıkarlarını savunuyor görüntüsü altında başta AB olmak üzere emperyalist güçlerin çıkarlarına hizmet eden politikalar peşindeyken, Kuzeyde de CTP, Türkiye ve onun üzerinden ABD emperyalizminin çıkarlarını Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarını savunmak adına ileri götürmektedir.

Ancak, icraatlar tamamen bu yönde iken söylem yine aynı söylem!

CTP'nin 35. kuruluş yıldönümünde CTP Genel Başkanı ve Başbakan Ferdi Sabit Soyer'in konuşması tipik bir siyasi sahtekârlık örneğiydi.

Başbakan Soyer sürekli barıştan, insanlıktan, Kıbrıs adasında birlikte yaşamaktan, işçilerimizin, ve emekçilerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek için sendikalarla diyalog ve işbirliğinden bahsetti. Dinlerken doğrusu gözlerim yaşardı!

Ama ya icraat?

Politikanın bu denli iki yüzünü sadece 'solcu' eskilerinde görmek mümkün! Burjuva-emperyalist güruhunun ve onların partilerinin ve önderlerinin gerçek karakterini bildiğimiz, onların işçi düşmanı, emekçi düşmanı olduğunu bildiğimiz için, onlara karşı kendimizi korumamız daha kolay. Sahte sosyalistler ise, halkın kulağına hoş geleni söyleyelim, ama biz bildiğimizi yapalım havasında. Yani; "mademki herşeyi Ankara yönetiyor, ve durup da Ankara ile uğraşamayacağımıza göre, en iyisi sallayın külahı, yeyin pilavı be arkadaşlar" politikası...

Ankara ne emir verirse onu yapalım ama halka gene ilerilik barışçılık taslayalım; yalandan kim öldü?

İşte şimdiki CTP politikası bu!

Bu politika Ankara'yı da üzmez; "Bizim talimatlarımızı yerine getirsinler de varsın lafola solculuklarını sürdürsünler! Olacak o kadar! Nasıl olmasa oy tabanlarını korumaları lazım. Emperyalizmin çıkarlarını koruyabilmek için, emekçileri yanılıp, kontrol altında tutmamız lazım"

Ankara'nın emperyalist politikası, CTP'nin ikiyüzlü politikaları sayesinde Kıbrıs'ta en iyi şekilde ileri götürülebilir.

Barış istiyoruz ama izolasyonlar kalsın! Rumların mallarını tazmin için bir komisyon kurar gibi yapalım ama hedefimiz TC AB'ye girene kadar zaman kazanmak olsun!

Geçiş noktalarını açmak ister gibi yapalım ama açılmamasını sağlamak için her türlü sabotajı yapalım (Lokmacı barikatındaki köprü gibi)!

CTP'nin sahte barışçı yöneticileri değil kapı açmak, barış yapmak, UBP döneminde açılan kapılardan kimlik ve pasaport kontrolü yapmadan geçiş yapmayı bile sağlayamazlar. Türkiye kabul etmeden bunu yapamazlar. Rum yönetimi en azından kendi vatandaşını kapılardan işlemsiz geçiriyor. KKTC yönetimi için Rum'u da Türk'ü de kapılardan işlemsiz geçirmek hem daha kolay hem de daha fazla işlerine gelir. Ama sırf 'biz devletiz' aptalca kompleksleri yüzünden halkımıza kapılarda saatlerce işkence çekirtmeyi reva görüyorlar. Avrupa'da insanların bir ülkeden ötekine işlemsiz geçmesi Avrupa devletlerinin birbirini inkar etmesi anlamına mı gelir, yoksa kimlik ve pasaport kontrolü yapmakla devlet mi olunur?

Barışsever olduğu sahtekârlığını yapan CTP önce halkın işkence çekmeden dolaşım hakkını sağlasın sonra barışçı pozlarına bürünsün.

Sendikalarla emekçilerin çıkarlarını ileri götürmek dedikleri de herhalde sendikalara verilen sözleri, sendikaların kazanılmış haklarını, kontrolleri altında bulundukları sarı sendikacıları kullanarak geri almak, maaşları geriye çekmek, hakları budamak!

İşte KTOES grevi, işte DAÜ'deki grevler!

CTP tabanında sosyalizme gerçekten sempati duyan geniş bir kesim vardır. Bu kesim daha çok emekçilerden oluşmaktadır.

Artık bu kesimin CTP'nin kendileri adına, işçi sınıfı adına yürüttüğünü iddia ettiği politikaların işçi sınıfının politikaları olamayacağını görmeli, CTP yönetimini Kıbrıs'ın tamamında işçi sınıfının ortak çıkarları doğrultusunda birlikte mücadeleye zorlamalıdır.

CTP'nin böyle bir çizgiye çekilmesinin olanaksızlaşması halinde ise tüm işçi ve emekçilerin işçi sınıfının adamızdaki gerçek partisi olan Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP)'ne yönelmesi, KSP'yi güçlendirmesi ve sınıf mücadelesini doğru bir önderlik altında yürütmek için sendikalarda da bu yönde çalışma başlatmaları gerekmektedir.

## Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



# Vergimizi Ödüyüyoruz, Yine de Bozuk Yollarda Gitmeye Devam Ediyoruz!



## Tekellerin Haraç Toplamasına Örnek: Microsoft

Tekellerin bir dizi patentlere sahip olduğu herkes tarafından biliniyor.

Kapitalist-emperyalist dünyada patentler bireylerin ya da şirketlerin tekelindedir. Bu patentler aracılığıyla gerek bireyler gerekse şirketler ya haraç toplamakta ya da başkalarının bu patentleri kullanmasına izin vermemektedir. Yaygınlaşan patentler ise tekel firmaların ellerinde kalıyor. Bireyler buldukları icatları patent yapıldığı durumda onlar için iki seçenek vardır. ya patenti bireysel olarak pazarlayacaklar ve bundan gelir elde edecekler ya da patenti şirketlere satacaklar.

Petrol şirketlerinin ve araba şirketlerinin yeni makine tasarımlarını ya da petrol yerine alternatif enerji ile çalışan motorların patentlerini uzun yıllardır satın aldıkları ve ellerinde bu konularda milyonlarca patent biriktiği herkes tarafından biliniyor.

Yazılım sektöründe ise buna benzer uygulamalar hala hazırda devrededir. Ancak bir çok tekel patentleri patent dairesi tarafından onaylanmadan önce de bu bilgilerin yayılmasına da göz yumuyorlar.

Geçtiğimiz hafta ABD Patent Dairesi, Microsoft'un itirazı karşısında, geçirdiği bir kararla son 25 yıldır bilgisayar sektörü tarafından kullanılan FAT (File Allocation Table) patentini Microsoft'a verdi. Bu durum karşısında Microsoft FAT kullanan her elektronik cihazdan 25 cent hak iddia edebilecek. Dünyada üretilen dijital fotoğraf makineleri, dijital video kameraları, dijital müzik çalar ve USB belleklerin miktarı dikkate alındığında Microsoft'un



milyarlarca dolar haraç toplayacağı açıkça görülüyor. Böyle bir durumda bu ürünleri üreten firmalar bu haracı maliyeti ile beraber tüketiciye aktararak kârlarını koruyacaklardır. Bunun daha da önemlisi Microsoft'un son iki yıldır açıktan rekabete girdiği ve bedava olarak dağıtılan Linux işletim sistemidir. Bu işletim sisteminin dünyanın bir çok yerine yayılması nedeniyle ve gittikçe Microsoft'un windows programıyla rekabet edebilir noktaya ulaşmasıyla bu tekelin azami kârlarını tehdit eder duruma geldi. Microsoft bedava dağıtılan bu yazılımın daha da yaygınlaşmasını engellemek amacıyla FAT patentine başvurduğu burjuva ekonomistler tarafından da kabul ediliyor.

Yazılım sektöründe tüm dünyada standartlaşmaya doğru (hatta patentlerin bile standartların parçası durumuna geldiği) gidildiği dikkate alındığında Microsoft'un girişiminin bu standartları da reddettiği açıkça görülüyor.

Petrol, otomobil ve ilaç tekellerinin yanında yazılım tekelleri de patentler aracılığıyla azami haraç toplamaya karşı gelişen muhalefeti bu patentler sayesinde sindirmeye çalışıyorlar.

## Görüş

Ali Yalçınay

Merhaba dostlarım...

Soğuk ve yağışlı günlerden geçiyoruz...

Bayram, seyran, hayatımız içerisinde yaşadığımız zorluklar falan derken, ülkemizde de ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

Hafta içi BM'nin Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar için bir Kalkındırma Programı açıkladığı haberi geldi ve basına yansıdı...

Amaç neymiş?

İki taraf arasındaki "ekonomik eşitsizlik kalksın ve çözüm yolu daha fazla açılsın"mış...

Alâ...

Para geliyor para!...

Ne demiş 'büyük' Napolyon: "parra, parra parra..."

Yüce BM bizleri düşünmüş, Kıbrıs için, bizim ülkemiz için barış istemiş bize para gönderecek...

Nevar yani olamaz mı?

Adamlar bizi düşünüyor, fena mı? Ne olacak yani, BM "KKTC ve KC'nin ekonomik alanda eşitlenip barışı bulmaları için" yardım elini(!) uzatmışsa!

Ne fenalık var ?

Allah Allah...

Adamlar bizleri düşünüyor, kolay mı?

Koskoca Kofi Annan, Yüce NATO ve AB bizleri düşünemez mi?

Hem de bu Kalkındırma Fon'unun başında kim varmış biliyor musunuz?

Kemal Derviş...

Yüce adam Kemal Derviş...

Öyle basit bir adam değil...

Adı gibi "Derviş" bir dudağı yerde bir dudağı gökte bir bilge ül-fani!

Hani eskiden güneşe tapanlar vardı...

Yağmur duası falan edilirdi...

Ha işte bu yardım fonuna biz de böyle dua mı etsek ne?

"BM, Kıbrıs halkına barış getirsin" diye, "ekonomileri eşitleme yoluna gitmiş!"

Vay guzzum vay...

Helal sana Kofi Annan Baba'mın oğlu Kemal Derviş Baba...

Hani siz de olmasanız ne yapacak bu Kıbrıs halkı ve emekçisi değil mi?

Zaten siz mi böldünüz adayı?

Yooo!...

Hayatınızı bu adayı birleştirmeye siz adamadınız mı? Hatta onun için bu ekonomik planı hazırlamadınız mı?

KKTC'yi tanıtmak ve adanın bölünmüşlüğüne kesinleştirmek gibi bir derdiniz de yok aslında...

Tam tersi...

## "Fon" Bile Hazır...!

Birleştireceksiniz...

Hakkaten de birleştireceksiniz?

1979 Doruk anlaşmalarında, Gali fikirler dizinde, Annan planında da zaten birleştirmek için önümüze bu planları koymadınız mı?

Yüce AB de sizlere destek olmalı...

AB'siz, Türkiye'siz, Yunanistan'sız, İngiltere'siz ekonomik destek hiç olur mu?

Hani onlar nerde?

Ben onları da isterim...

Barışı, demokrasiyi, özgürlüğü onlar getirecek!!!!

\*\*\*

Ne günlere kaldık değil mi dostlarım?

Hani bir söz vardır...

"Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan!"

Bizim geminin kaptanları veya uzaktan kumandalı kaptanlar bizim gemiyi bakın hangi limana sürüklüyor...

Bu limanın adını hiç düşündün mü sen emekçi yoldaşım, sen esnafım, sen halkımın içinden çıkan umut dolu genç kardeşim ve güzel insanım?

Bu kaptanların götüreceği liman, göz yaşı limanı, "ekonomik anlamda kalkındırma" falan değil, sömürünün talanın limanı, kısacası bölünmüşlüğü kalıcılaşmasının limanıdır be dostum...

Elini hiç ateşe değdirdin mi ey halkım? Hiç yanmadın mı ey halkım?

Kaç kere elini yakacaksın be güzel halkım? Yetmedi mi bir kere iki kere üç kere?

Bu gemi meçhule gitmeye devam mı etsin? Bu geminin kaptanlarında, bu gemiyi yapanlarda, yaratılarda suç aramanın, bu gemiyi yönetenlerin ve onları peşinden sürükleyenlerin cezasını vermemiz gerektiğini hiç düşünmüyor musun sen güzel insanım?

Bunu yapamadığımız sürece uzaktan kumandalı kaptanlar ve onların ağaları bizleri yönetmeye devam edecek, ey halkım ve işçi sınıfım...

Gerçek olan budur...

Bir + Bir = İki...

Üç olmadı bugüne kadar...

Olmayacak da...

Boş vaatlere kapılmaksızın, yalan dolan işleri birkenara bırakarak, önümüze bakalım ve kendi yağımızla kavrulamadığımız sürece, bize ekmek olmadığını görmeye başlayalım sevgili dostlarım...

Barış ve sevgi dolu günleri görmek dileğiyle...

## Innovate in the Right Areas Industry Operating Income

Microsoft

\$62B

18%

2000

\$84B

23%

2005

2010

### 25 Top IT Industry Companies

Apple ORACLE IBM Microsoft SONY YAHOO! HP  
Google SAP ay Sun EMC Intel  
Novell symantec ADOBE NOKIA FORCIB PII SIEBEL EA

## Çin'in Yeni Pazarı Afrika

Geçtiğimiz hafta Çin Dışişleri Bakanı Li Zhaoxing Afrika'ya bir haftalık ziyaret düzenledi. Ucuz işgücü sayesinde büyük tekellerin yatırım merkezi haline gelen Çin enerji ihtiyacını karşılamak için Afrika'ya yatırımlar yapıyor.

Sudan petrol yataklarına hissedar olan Çin, Afrika'nın el değmemiş petrol yataklarını da kullanmak istiyor. Afrika'da İngiliz ve Amerikan petrol şirketlerinin

Afrika petrolünü devreye koymalarından önce Çin buraları kendi enerji ihtiyacı için bir an önce devreye koymak istiyor. Gabon, Cezayir, Angola ve Mısır'la yakın geçmişte petrol anlaşması imzalayan Çin Senegal, Liberya ve Nijerya'yla da petrol anlaşması yapmak istiyor. Çin Zambiya'nın tüm bakırını toplarken Güney Afrika'dan maden kömürü ve altın satın alıyor. Geçtiğimiz yıl Çin'in Afrika ülkeleriyle olan ticareti bu



sayede 3 misli arttı. ABD ve İngiltere ve Avrupa tekellerinin Çin'in Afrika'ya el atmasına karşı ne gibi önlemler alacağı önümüzdeki dönemde daha berrak olacaktır.

## Londra Metrosunda Grev

31 Aralık gecesi Londra metrosunda girişlerde, peron ve bilet satış yerlerindeki işçilerin 24 saatlik grevinin ardından 9 Ocak'ta 24 saatlik bir grev daha yaşandı.

Yeni vardiya listesi ve iş güvencesi eksikliği dolayısıyla 9 Ocak Pazartesi gün yapılan grevde 40 metro istasyonu kapandı. Yeni vardiya listesiyle işçiler işlerini kaybedeceklerini ve az işçi dolayısıyla iş güvencesinin de azalacağını belirterek London Underground (LU) yönetiminden bu kararından vazgeçmesini talep etmektedirler.

Aslef: "yönetimle iş ilişkileri ve güven ciddi olarak sarsıldı"

Metrolarda çalışan şoförlerin sendikası olan Aslef 13 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamayla LU yönetimini anlaşmaları gözardı ederek kendileriyle müzakere etmeden değişiklikleri işçilere zorla empoze ettirmeye çalışmakla suçladı.

Aslef ulusal örgütleyicisi Andy Rees ise iş ilişkilerinin düşmanlıktan kargaşaya kadar değiştiğini bildirdi. Devamla, Kasım 2002'de Londra Belediye

Başkanı Ken Livingston'un Aslef'e mektup yazarak LU Limited'in bezdirici prodesürünü gözden geçireceği sözünü verdiğini ancak 2 sene geçmesine rağmen LU Ltd'de bu konuda hiçbir gelişme olmadığını da söyledi. "Sendika temsilcilerine sendika işleri için izin verilmiyor. Transfer anlaşmaları düzenli olarak gözardı ediliyor. Bu durumun böyle devam etmesine müsaade edemeyiz" diyerek Sendika'nın 24 saatlik bir grev önerisi olduğunu açıkladı. 2.200 LU şoförlerine bu hafta gönderecekleri oy pusulasıyla grevi önereceklerini ve alacakları neticeyi 13 Şubat'ta açıklayacaklarını bildirdi.

Aslef ayrıca grev kararı durumunda RMT sendikası ile işbirliğine gideceklerini de duyurdu.

RMT grevlerin ardından yaptığı açıklamada grev günlerinde karışık bir durum yaşandığını, bazı istasyonların güvenliğinin olmadığını, çünkü LU'nun eğitim görmemiş işçilerle boşlukları doldurmaya gittiğini bildirdi.

LU'dan yapılan açıklamada ise 5



Şubat'ta yeni görev listelerinin yürürlüğe gireceğine vurgu yapılarak RMT'nin 2 grev yaptığını ve tesirinin çok az olduğunu iddia edildi.

İngiltere'de Thatcher döneminde metro çalışanları yaptıkları işlere göre bölünmüşlerdi. Şoförler ayrı, bilet satıcıları, peron ve girişlerde çalışanlar ayrı vb. Bu ayrımlara göre de LU özelleştirilmişti. Buna bağlı olarak düzenin korkulu rüyası sendikalar da bölünmüştü; Şoförler ayrı diğerleri ayrı...

İşte şimdi yaşananlar rejimin böl yönet politikalarının ürünüdür.

Ancak Alsef çalışanları bu hafta alacakları bir grev kararıyla RMT sendikasının yanında şerefli yerlerini aldıkları takdirde LU yönetimini işçilerin istedikleri yönde karar almaya zorlayabilir. Birlikten kuvvet doğar.

## AB Liman İşçileri Greve Gitti

Birçok AB üyesi ülkelerde liman işçileri AB yasalarıyla deniz taşımacılığını liberalleştirmeyi hedefleyen planları protesto amacıyla geçtiğimiz Çarşamba günü greve gittiler. Greve gidenlerin başında Almanya, Hollanda ve Kıbrıs dahil 50 bin liman işçisi vardı. Avrupa'nın ikinci büyük limanı olan Hamburg limanında hayat durdu. AB taşımacılıkla ilgili yeni yasalar geçirmek için girişimlerde bulunuyor. Özellikle liman taşımacılığında harcamaları kısmayı hedefleyen bu girişim aynı zamanda liman işçilerinin ücretlerini azaltmayı hatta işçi sayısını da düşürmeyi öngörüyor. Son 20 yıldır özellikle Alman ve Hollanda limanları gerek ihraç

gerekse de ithal ürünlerinin yoğunluğunu yaşıyor. Ticaret şirketleri mevcut ithal ve ihracattan kaynaklanan harcamaları kısarak azami kârlarını daha da artırmayı hedefliyorlar. Onlara kalsa liman işçilerini bedava çalıştıracaklar. Kıbrıs'ta da PEO ve SEK üyesi liman işçileri 24 saatlik grev yaparak AB üyesi ülkelerdeki yoldaşlarıyla beraber tek amaç için mücadele ettiler. Kıbrıs'ta grevle ilgili açıklama yapan PEO yetkilisi Larnaka'da 50 Limasol'da ise 100 liman işçisinin bu yasa ile işlerini kaybedeceklerini ve buna karşı mücadele verdiklerini açıkladı. AB Komisyonu gemilerin yüklerini indirme ve bindirme işlemlerinin sadece liman işçileri tarafından yapılmasını ortadan kaldırmayı



hedefliyor. Limana gelen gemilerin kendi işçilerinin yükleri indirmelerine bu yasa olanak sağlıyor. Gemilerde çalışan işçilerin bir çoğunun Filipinli ve Çinli işçiler olduğu dikkate alındığında ve bunların boğaz tokluğuna çalıştıkları, AB liman işçilerinden kat kat daha düşük ücret aldıkları bilindiğinde bu yasanın tekellere yaracağı ve liman işçilerinin ücretlerini de gemide çalışan düşük ücretli işçilerin seviyesine indirileceği açıkça görülüyor.

## Göçmen İşçilerin Ekonomisi



Küreselleşmeden söz eden dünya tekelleri dünyanın birçok yerinde ucuz işçileri çalıştırmaya büyük özen gösteriyorlar. Tekeller sadece geri bırakılmış ülkelere sermaye ihracı yapmakla ve fabrika kurmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu geri bırakılmış ülkelerden ucuz işçileri fabrikaların ve ihtiyaç olan sektörlerin bulunduğu yerlere taşıyarak onları yerli işçilerden çok daha ucuza çalıştırıyorlar. Göçmen işçi olarak adlandırılan bu işçilerin sayısı o kadar arttı ki Dünya Bankası'nın verilerine göre bu işçilerin çalıştıkları yerlerden ailelerine geçtiğimiz yılda 167 milyar dolar gönderdikleri ortaya çıktı. Bunların başında Hindistan, Çin, Meksika, Fransa ve Filipinler geliyor. Dünya Bankası'na göre tüm dünyada vatanlarından uzakta çalışan işçi sayısının 200 milyonun üzerinde olduğu bildiriliyor. Göçmen işçilerin önümüzdeki dönemde daha da artacağını açıklayan Dünya Bankası 2025 yılında bu işçilerin ailelerine gönderecekleri paranın 356 milyar dolara ulaşacağı da tahmin ediyor. Bu işçilerin bir çoğu ailelerine para yollamak için bankaları kullanıyor. Ve bankalar gönderilen her transfer için yüzde 10-15 işlem parası alarak kârlarına kârlar katıyorlar. Sadece geçtiğimiz yılda işçilerin sırtından bu şekilde bankalar ceplerine 20 milyar dolardan fazla para indirdiler. İşçiler çalıştıkları ülkelerde yarı aç yarı tok, her türlü olanaktan yoksun bir şekilde yaşayarak ailelerine para gönderiyorlar. Bunun en bariz örneği de Kıbrıs'taki inşaat işçileridir. Bu paralar sayesinde bir çok rejim göçmen işçiliği körükleyerek kendi döviz açıklarını da azaltmaya özen gösteriyor. Uzun yıllar Kıbrıslılar da yurtdışından kendi ailelerine para yollayarak yardımda bulundular. Kıbrıs'taki rejimler ise yurtdışındaki çalışanlara 'yolunacak kaz' muamelesi yaptılar ve yapıyorlar.

Kuzey Kıbrıs açısından bugünlerde 'yolunacak kazlar' güneyde çalışan ve Kıbrıs Lirası olarak ödenen işçiler oluyor.

# Kıbrıs Türk Basınında Sansür

Sayı 186'den devam...

TAK Ajansı tamamen devlet eliyle 1973'de kurulmuş bir kamu kurumudur. Günde ortalama 60-70 fotoğraflı, fotoğrafsız haber yayınlar.

TAK'ın görevleri arasında ise: "devletin dışta ve içte icraatlarıyla ilgili haberleri toplamak, diğer haber ajanslarla işbirliği yapmak, toplumsal çıkarların öngördüğü şekilde ajans hizmetlerini yürütmek, haberin toplanması, seçilmesi ve yayılmasında doğruluk, tarafsızlık ve hızlilik ilkeleriyle çağdaş habercilik yöntemlerine bağlı kalmak"...vs... dir.

Buradan da göreceğimiz gibi TAK'ın en öncelikli amacı devletin haberlerini yapmak.

Aslında bu olaya bu şekilde basit bir mantıkla bakıldığı zaman devletin elinde bir haber ajansı olması çok da olağan dışı değil. Olağan dışı olan ülkedeki tüm gazetelerin (muhalif, yandaş) bu tek yanlı haber akışından besleniyor olması.

Bu nasıl bir sansürdür?

Biz konumuza dönecek olursak yukarıda bahsettiklerimiz Kıbrıs Türk basınındaki yeni sansürün sonuçlarıdır. Devlet kendi haber ajansı ile herşeyi kontrol edebiliyor. Bu haber ajansını kullanarak kendi reklamını haberleştirip sunuyor. Hasır altı etmek istediği şeyleri rahatça gizleyebiliyor. Onun karşısında doğru enformasyon üreten bir yayın olmadığı için de gerekirse yalan yayın da yaptırabiliyor.

İşte bu günümüzde sansürün yeni adır.

\*\*\*

2002 yılında yapılan bir araştırmaya bakacak olursak,

Afrika Gazetesi, 1 ayda 768 haber yayınladı. Her gazetede ortalama 26 haberin 25'si TAK'tan alınmış.

Bunun anlamı haberlerin %96.6'sı TAK'a bağlı. Yayınlandığı manşetlerin de %16'sı özel, %46'sı TAK'ın.

Aynı dönem içerisinde YeniDüzen Gazetesi, %82.2 TAK ajansının haberlerini, %10 ise özel haberleri

yayınladı. Manşetlerinde ise manşet ve spotları 15 kez özel, 9 kez TAK'dan alınmış.

Diğer gazetelerin de rakamları hemem hemem aynı.

Bu aslında çok önemli bir tespittir. Gazetelerde köşe yazıları olmasa tamamem TAK Ajansı ile ayakta durduklarını söylemek mümkün olurdu.

Ülkede tek sesliliğin olduğunu görüyoruz. Bizim medyamız devlete bağımlı bir medya.

Ve bu bağlamda da basında sansür had safhada.

Bunu bir örnekle daha iyi açacak olursak, Lokmacı Barikatı'nın açılışını hatırlayalım. Bir gece saat 02:00'da yıkıldı duvar ve önüne hemen perde çekildi. Bir süre sonra Lefkoşa Belediye Başkanı sadece BRT



ve TAK muhabirlerini yanına alarak gitti kapiya ve açıklama yaptı. Bu iki kuruluş dışında hiçbir basın kuruluşunu çağırmadı ve perdeyi yine kapattı. Diğer yandan şov günü geldiğinde; hani Başbakanımız ve Başkan Yardımcımız ve yetkililer karanfiller içindeydi, o gün tüm basın çağrıldı barikata.

Alın size işte sansür. Devlet kendi reklamını hazır olduğunda yine kendi kuruluşlarına yaptırıyor.

Bu aslında garipsenecek birşey değil. Asıl garipsenen konu, kendini muhalif gazete olarak gören gazetelerin de tamamen, devletin tıplarını elinde bulundurduğu TAK havuzundan yararlanması.

Bu kabullenir birşey değil. Bu anlamda bizim basınımız da kendi elleriyle bu sansüre evet diyor.

Ülkedeki gazetelerin tümüne baktığımızda böyle. Haftalık olanlara baktığımızda ise onların da bir tanesi dışında diğerleri, hem TAK'dan hem de yurt dışındaki devlete bağlı haber ajanslarından yararlandığını görüyoruz.

Sadece tek bir haftalık yayın organı dışında. O da tabii ki bu gazete Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek.

Ülkemizde 12 tane günlük gazete var. Bu çok sesliliğin göstergesi sayılabilir. Fakat madalyonun diğer tarafına baktığımızda bizim ülkemizde 12 tane günlük gazete var ama tek bir ses çıkıyor. O da egemen iktidarın belirlediği ve istediği sestir.

## Ve sonunda Mehmet Ali Ağca serbest bırakıldı

Eli kanlı bir faşist, bundan sonra kanlı ellerini sallaya sallaya ilişkilerine devam edecek, kimbilir belki başka organizasyonlarda kendine "iş bulacak", çalışmalarına devam edecek!

Türkiye'ye hayırlı ve de uğurlu olsun!

Nasıl serbest kaldı bu Ağca?

Soyut ve sabitlenememiş "suçlardan" dolayı onlarca yıl hapislerde yatırılan, F tiplerinde öldürülmeye çalışılan yüzlerce devrimci, ilerici insan içerdeyken, bu adam nasıl oluyor da serbest bırakılabiliyor?

Devlet burjuvaların devleti.

Onlar, böyle bir mekanizmaya ihtiyaç duymayı sömürücü atalarından öğrendiler!

Ne işe yarıyor bu devlet denilen üstyapı kurumu?

Örneğin CIA destekli komando kamplarında faşist yetiştirip devrimci öldürtüyor.

Örneğin fabrikadaki grevci işçilerin üzerine polislerini, jandarmasını, sivil faşistlerini gönderip, ortalığı kana



buluyor.

Örneğin hukuk sistemini kullanarak sırf bildiri dağıttığı için insanları 30 yıllık hapisle yargılatıyor.

örnekleri daha da çoğaltalım mı?!

İpekçi'nin avukatı ağca'nın serbest bırakılmasından sonra açıklama yapıyor ve diyor ki;

"Resmen hukuk çiğnenmiştir"

Bay avukat yanılıyor.

Hukuk çiğnenmemiştir.

Bu adamların hakları bu işler için vardır.

Burjuvazinin çıkarlarını koruyacak, burjuvazinin çıkarları için belde tabanca dolaşım işçi önderlerini katledenleri, devrimcileri telle boğup öldürenleri, onları kaybedenleri koruyacak!

Bu hukuk sistemi bundan ibarettir ancak bay avukat bunu anlayamamış ne yazık ki...

Mevcut hukuk sistemi çiğnenmeye

değil, çiğnemeye yarar.

Emekçilerin iktidar mücadelesini her yolla çiğnemeye yarar.

Ve dolayısıyla Ağca gibi bir faşist piyonun serbest bırakılması, çok doğal bir durum olarak karşımıza çıkar!

Doğal ancak kabul edilemez bir doğallık olarak karşımıza çıkar.

Emekçiler, devrimciler bir kez daha bu olay aracılığıyla kapitalizmin hiçbir üstyapı kurumuna güven duyamayacaklarını görmeliler!

Devrimciler, komünistler emekçi halkımıza, işçi sınıfımıza bunu göstermeyi, kavratmayı başarmalıdır.

Kapitalizm her geçen gün kendini daha fazla deşifre ediyor. İstmeden de olsa bunu yapıyor!

Bunları kullanmayan komüniste, bunları kullanarak sistemi işçi sınıfına deşifre edemeyen komüniste aptal denir!

Elbirliği ile sisteme olan sınıfsal hincimizi örgütlü güce dönüştürelim!

## OKUYUCU MEKTUBU

Barış Reyhani

Ferdi'den İnciler

Ferdi abimizin Kıbrıs gazetesine yaptığı açıklamaları okumuşsunuzdur. Ferdi abimiz yine bomba (!) gibi açıklamalar yaptı. Ben yaptığı açıklamaları değerlendirecek değilim. Zaten onun ve diğer siyasilerin yaptığı açıklamaları değerlendirmek bizim işimiz değil. Bizim işimiz Ferdi ve onun gibi politikacıların yaptığı açıklamalardan kendi adımıza dersler çıkarıp mücadelemize devam etmektir. Ferdi bu açıklamalarında özetle şunları ifade etti: CTP'nin başarısız olmasını isteyenler varmış, CTP Kıbrıs Türk halkının 24 Nisan referandumunda ortaya koyduğu iradenin hizmetkarıymış.

Ferdi abimizin bu açıklamaları gerçeklerin üstünü örtmek olarak yorumlanabilir. CTP burjuva karakteri gereği gerçekleri halktan gizlemeye çalışacaktır. Halkta düzene karşı oluşan hoşnutsuzluğu bastırmak için bu ve buna benzer açıklamaları her zaman yapacaktır. Çünkü telaşlıdır, halkımız yavaş yavaş gerçekleri görmeye başlamıştır. Halkımız meydanlarda statükoyu yıkacağını, bu memleketi bizim yapacağını vaaz eden CTP'nin statükoyu yıkmak bir yana statükoya adapte olduğunu, adı KKTC olan bu ucubeye sınıksız sarıldığını (CTP'nin yetkili ağızları son dönemde KKTC'nin hukuk devleti olduğunu, KKTC'nin adanın bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak için kurulduğunu söyleyip gençlere KKTC'ye sahip çıkmaları için çağrı yapmaktadırlar) adımıza acı, gözyaşı ve kan getirmekten başka bir şey yapmamış olan emperyalizmin adadaki hakimiyetinin devam etmesinden yana olduğunu (CTP sosyalizmin yıkıldığını, günümüz koşullarında sosyalizmin kurulmasının mümkün olmadığını, tek kutuplu bir dünyada yaşadığımızı, emperyalizmle uzlaşmaktan başka bir çare olmadığını, Kıbrıs sorununun emperyalizmle uzlaşarak çözülmesi gerektiğini düşünüyor. Bu düşüncelerini kendi yayın organlarında ifade etmektedirler) görmeye başlamıştı. Sanıyorlar ki bu düzen devam edecek, sanıyorlar ki adamızı bölen emperyalizmin hakimiyeti devam edecek. Oysa hiçbir şey değişmez değildir. Her şey değişir, insanlar da değişir, toplumlar da değişir, eski düzenin yerini yenisi alır. Belki eski düzen savunucuları değişimi bir süre için ertelerler, ama yeni düzen savunucularının kararlı mücadelesi sonunda eski düzen yıkılır ve eski düzen savunucuları da tarihin çöplüğüne atılır. Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin gideceği yer de tarihin çöplüğü olacaktır...

# İşçilere Memurlar Para Yok, Patronlara Para Çok!



Son dönemde hükümet gerek memurların gerekse de işçilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi için ücret artışı taleplerini bütçede paranın olmadığı gerekçesini iddia ederek reddetti.

Ev kiralarının ayda 300 sterlin olduğu bu dönemde geçen haftalar toplanan asgari ücret belirleme komisyonu işçiye 780 YTL'lik bir ücreti münasip gördü. Açık ki iki çocuklu bir aileyi geçindirmek isteyen bir işçi bu asgari ücretle ancak ev kirasını ödeyebilir. Kaldı ki devlet dairelerinde çalışan işçilerin bile maaşları ailelerini geçindirecek oranda değildir. 1,500 YTL'lik maaşla bir işçi hem ev kirası verecek hem de ailesini geçindirmeye çalışacak. Okulların sürekli olarak çocuklardan dersleri, kitapları, özel gün kıyafetleri vb, hastane doktorlarının yazdığı reçetelerde olan ilaçların özelden karşılandığı bir ortamda 750 YTL bir sadaka durumuna gelir.

İşçiler yaşam kavgası verirken, açlıkla boğuşurken bankaların kapılarını borç için çaldıklarında kapılar yüzlerine kapatılıyor.

Kıbrıs'ta son iki yılda Rum arazilerini yerleşim bölgelerine açmak amacıyla yürütülen inşaatlaşma furyası sayesinde mantar gibi şirketler türedi. Bu şirket sahiplerinin böyle bir girişimi karşısında inşaat sektöründe çalışan bir dizi tüccar da ceplerini şişirdi. Bu şirketler arasında 2001 yılında kurulan ve bir dizi gösterişle

kendini pazarlayan North Cyprus Properties & Construction Ltd'in balonunun söndüğü Kuzey Kıbrıs Merkez Bankası'ndan tüm bankalara gönderilen 5 Aralık 2005 tarihli yazı ile belli oldu.

Rejimin Kıbrıs Rum burjuvazisinin mülkiyet taleplerini misilleme amacıyla teşvik ettiği ve daha fazla yabancı uyruklulara yönelik villalar alıcı bulamaz duruma geldi.

İnşaat sektörü ile övünen rejim işverenlerin işçilere verecek daha fazla parası olmadığını iddia eden işverenlerin imdadına can simidi gibi yetişti. Kooperatif Merkez Bankası'ndan

bu şirkete 3 ay önce 1 milyon sterlin sorusuz sualsiz borç verildi. Dibi olmayan bir kuyuya benzeyen bu şirketler halkın zorlukla biriktirdiği paraları emmeye devam ediyor.

CTP-DP hükümeti Kıbrıs sorununa yaklaşımı siyaseti nedeni ile bu inşaat sektörünün devamını sağlayabilmek için para vermektен geri durmuyor. Burjuva köşe yazarları inşaat sektörünün bir çok sektörü beslediği gerekçeleriyle işçileri amansızca sömüren ve krallar gibi yaşayan bu işverenlere destek vermektен geri durmuyorlar.

Basına yansıyan haberler arasında rejimin, balon gibi şişen North Cyprus Properties & Construction Ltd'i ayakta tutmak için 1.5 milyon sterlin daha harcamaya hazır olduğunu gösteriyor.

Sosyal adaletten söz eden CTP-DP hükümetinin bu girişimi işçilere hakaretten başka bir şey değildir.

600 villalık inşaat projesine soyunan böyle bir şirketin belli mercilerden destek aldığı açıkça görülüyor.

Kıbrıslı Rum burjuvalarla dalaşmasında CTP-DP hükümeti mülkiyeti koz olarak kullandığı sürece şirket sahiplerini bu şekilde takviye etmekten geri durmayacaktır.



## Okudunuz mu?



Kıvılcım  
Yayımları  
No: 4

**Kıbrıs  
Sorunu**

Fiyatı: 5 YTL.

## Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek Gazetesi Abonelik Formu

İsim-Soyisim:

Adres:

Yaş:

Öğrenim Durumu:

Meslek:

Telefon Numarası:

Bilgi için Abone Sorumlusu Yusuf Alkım Tel No: 0533 863 66 60

### İstenilen Abonelik Süresi

- 13 Sayı (9,000,000 TL./ 9 YTL.)  
 26 Sayı (17,000,000 TL./17 YTL.)  
 52 Sayı (30,000,000 TL./30 YTL.)

Tarih:  
Abonenin İmzası:

Kıbrıs'ta **SOSYALİST GERÇEK**  
Haftalık Siyasi Gazete

Sahibi: Kıvılcım LTD.  
Adres: Şht. İbrahim Yusuf Sok.  
ATÖ Apt. No:5 K.Çiftlik/Lefkoşa  
Tel: 0392 22 70 680  
Fax: 0392 22 70 681

Basıldığı Yer: Toplumcu LTD.  
Adres: Cengizhan Sok. No:7  
K.Çiftlik/Lefkoşa  
Tel: 0392 22 74 872

Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net> E-mail: [info@KibristaSosyalistGercek.net](mailto:info@KibristaSosyalistGercek.net)