

# Karşı Tarafı Çözümü Zorlamak!

Son dönemde Kuzey'deki hükümet tarafından sıkça kullanılan bir söylemdir;

"Karşı tarafı çözüme zorlamak!"

Özellikle CTP kanadının sıkça kullandığı bu söylemin dayandığı nokta, "Güney Kıbrıs'taki Papadopoulos yönetimi çözüm yanlısı değildir. İzolasyonların kaldırılması, KKTC'nin güçlendirilmesi vs. gibi gelişmeler Papadopoulos yönetimini çözüme zorlayacaktır. O nedenle bu yönde çalışmamız gerekmektedir!" Yazısı Sayfa 5'te

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



# SOSYALİST GERÇEK

23 Aralık Cuma 2005, Yıl 9, Sayı:183 Fiyatı:750,000 TL. -75 Ykr. (KDV dahil) İngiltere: 50 p.

**YAŞASIN ANTI-EMPERYALİST  
BİRLEŞİK-CEPHE-HÜKÜMETİ!**  
**ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ  
ΑΝΤΙ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ  
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!**

# KSP'den DAÜ-SEN Grevine Destek!

KSP yaptığı basın açıklaması ile vurguladı:

## DAÜ Bilim Emekçilerinin Mücadelesi Haklıdır!



Bildirinin tam metnini yayınlıyoruz.

### DAÜ Bilim Emekçilerinin Mücadelesi Haklıdır!

Uzun zamandır mali sorunlarla boğuşan DAÜ mali sıkıntılarından kurtulmak için DAÜ çalışanların ücretlerine el attı. Mali sıkıntıların bedelini çalışanların sırtına yıkan DAÜ yönetimi aradan uzun zaman geçmesine karşın sorunu çözmek yerine DAÜ çalışanlarının haklarını ellerinden almayı tercih etti.

DAÜ-SEN'in bilimsel-demokratik üniversite talebiyle başlattığı eylemler tüm toplumu ilgilendiren bir konudur. Bu hedefe ulaşabilmek için toplumun tüm ilerici, aydın ve demokrat kesimleri birlikte mücadele etmelidir. Bu mücadele ülkemizdeki yağma, talan ve baskı düzeninin yıkılması ile birlikte ele alınmalıdır.

Kıbrıs Sosyalist Partisi DAÜ'deki akademik personelin örgütlü sendikası olan DAÜ-SEN'in başlatmış olduğu grevi haklı bir grev olarak görüyor.

Ülkemizdeki baskı ve sömürü düzenini yıkmamanın yolu, ülkemiz üzerinde egemenlik kurmuş olan emperyalist düzenin yıkılmasından geçer. Bunu başarabilmek için ise ülkemizin tüm ilerici, aydın ve demokratik kesimleri işçi sınıfı önderliğinde birleşik bir cephede buluşmak zorundadır.

Ülkemizdeki emperyalist tahakküm ancak bu yolla kırılabilir.

Ülkemizde bilimsel ve demokratik bir eğitim ancak bu yolla oluşturulabilir.

Yaşasın bilim emekçilerinin bilimsel, demokratik eğitim mücadelesi!

Yaşasın ilerici, aydın, demokratik kesimlerin birliği ve emperyalizme karşı mücadelesi!

Kıbrıs Sosyalist Partisi  
Merkez Komitesi (a)  
Genel Sekreter  
Kazım Öngen  
21 Aralık 2005

**KSP Gençlik Birimi  
Yayın Organı  
"Sosyalist Gençlik"  
Eki Gazetenizin  
Ortasındadır.**

<b>Neler Oluyor Neler</b> Sayfa 2, 3ve 4'te
<b>Nazlıca</b> Nazlı ŞAHİN Sayfa 6'da
<b>Parka</b> Ziya ÇELİK Sayfa 7'de
<b>Sosyalist Gözlem</b> Özdemir GÖÇER Sayfa 8'de
<b>Görüş</b> Ali YALÇINAY Sayfa 9'da
<b>Kavgamız</b> Yusuf ALKİM Sayfa 11'de

**OKU-OKUT-ELEŞTİR-ABONE OL**  
**Bu Gazete Siz Emekçilerin...**

## Haftanın Laf Ebeliği...



21 Aralık 2005  
Türk Ajansı Kıbrıs

CUMHURBAŞKANI TALAT, YENİ MÜLKİYET YASASINI A.A'YA DEĞERLENDİRDİ:

**“YASA KIBRIS'TA MÜLKİYET SORUNUNU ÇÖZMEYİ HEDEFLEMİYOR”**

Yasanın bütün amacının, Rumların yapacağı mülkiyet başvuruları için “iç hukuk yolu” yaratmak olduğunu ifade eden Talat, şunları söyledi:

“Bu, Kıbrıs sorununun mülkiyet rejimini çözmeyi hedeflemiyor. Yani Kıbrıs'ta mülkiyet sorununu çözmeyi hedeflemiyor. Mülkiyet sorunu siyasi çözümle birlikte çözümlenmiş olacak. Ancak bireysel olarak mülkiyetle ilgili hukuki çare arayan kişilerin başvurabilecekleri bir iç hukuk yolu yaratmış oluyoruz.”

**KSG'nin Yorumu:** Yani Sn. Talat bu yasanın sırf TC'yi rahatlatmak için yapıldığını söylüyor!

Geçen sayımızda bu konuyu ele almıştık, yineliyoruz; ne TC'nin sözümlü ona “ilerici” AKP'si, ne kuzey Kıbrıs'ın sözümlü ona “çözümçü” CTP'si, hatta ve hatta güney Kıbrıs'ın sözümlü ona “komünist” AKEL'i veya sözümlü onlara dünyanın “demokrasi havarileri” AB-ABD, Kıbrıs sorununu çözme değil, burjuva düzenin devamı için ne gerekiyorsa onu yapma derdindedirler!

## Neler Oluyor Neler...

### BİR ÖZELLEŞTİRME HİKAYESİ VE TÜM ÖZELLEŞTİRMELERİN BİR HİKAYESİ

basinaciklamasi169@yahoo.com  
adresinden 'bizi  
yönetenlere bakın' konulu  
aşağıdaki e-mail elimize ulaştı.

Bu haber.analiz (?) 'Siyasi, Ekonomik, Sosyal Araştırmalar ve Strateji Geliştirme Merkezi' (SESAR) internet sitesinde yayınlanmış ve bahsi geçen bakanlar ve başbakanın mahkemeye itirazı nedeniyle site'den kaldırılmış durumda. Sitenin yazıyı kaldırırken değindiği bir nokta bu yazının kendi sitelerine konmadan önce internette tur atıyor olduğu tespiti. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilginiz dışında.

Gel gelelim ve malumu olduğu üzere KKTC bağımsız bir ülkedir. Cumhurbaşkanımız başbakanken ifade ettiği KKTC'nin bağımlılığı konusundaki fikrini değiştirdi malumunuz. KKTC Meclisi de bağımsızlığına toz kondurmuyor. Başbakanımız Ferdi yoldaştan tutun da başbakan yardımcısı Serdar Dentktaş'a kadar meclis ve hükümetteki herkes bağımsızlığımız konusunda hemfikir.

Biz de dedik ki, madem bağımsızız, bize ne TC'nin mahkemelerinin aldığı karardan. Yayınlayalım şu e-maili bir bakalım. Ve de biz de kendimize uygun yorumlarımızı ilave edelim. SESAR'ın derdi başka, bizimki başka ne de olsa!

E-Mail'deki giriş yazısı ve parantez içindeki ara notlar  
basinaciklamasi169@yahoo.com  
adresinden faaliyet yürüten kişi veya örgütlere aittir.

İşte e-mail!:

**'TELEKOMİSYON Skandalı!**

**Doğruysa Siz Yüce Divanlığımız**

Sesar.com.tr adlı internet sitesi,  
ilginç analizleriyle dikkat çekiyor. Söz

konusu site TELEKOM un özelleştirilmesi öncesinde yaşandığı iddia edilen diyalogları yayınladı.

İşte sesar ın analiz/haberini

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanımız Sayın Kemal Unakıtan ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım...

Yer ise off the record - kayıtdışı olması (hasır altı edilerek devlet kayıtları dışında tutulması) gereken tüm devlet meselelerinin görüşüldüğü tarihi bir mekan AKP Genel Merkezi!

[ Nihayetinde, AB ile müzakerelerin başlaması sürecinde yakinen görüldüğü üzere; devlet makamlarında yürütülmesi ve tutanaklara geçirilmesi gereken diplomasi trafiğinin çekildiği bu sota mekan için artık tarihi ifadesini kullanmak pek de yersiz olmasa gerek...]

Evet yer AKP Genel Merkezi ve hikayenin başkahramanları genel başkanlık makamında toplantı halindedir...

Toplantı konusu malumunuz olduğu üzere Türk Telekom un özelleştirilmesi...

Zaman mı?

Zaman, Baş Komisyonunun Lübnan ziyareti öncesi...

(AKP, bu diyalogun doğru olup olmadığını açıklamak mecburiyetindedir!

Soruyoruz!

Aşağıdaki konuşma AKP Genel Merkezi nde gerçekleşmiş midir?)

Ve artık perde!

**- Recep Tayyip Erdoğan:** Kemal Abi! (Unakıtan) Türk Telekom un özelleştirilmesi ile ilgili olarak Hikmetyar la (Gülbetin Hikmetyar, Ruslar ın Afganistan işgali esnasında direnen Mücahiliderlerden. Hani şu önünde diz çökerek fotoğraf verdiği yüce zaat!) bir görüşme yapacağım. Hikmetyar, Lübnan da Harriri Ailesi ile birlikte. Harririler büyüten o! Türk

Telekom u almalarını isteyeceğim. Ön temaslarda bize çok iyi çıkarlar sağlayacağına ilişkin kanaat hasıl oldu. Dubai deki ilk görüşmelerde Türk Telekom u alırız ama sizi de ortak ederiz . demişlerdi.

**- Kemal Unakıtan:** Parayı basan alır! İhalede kim yüksek rakam verirse o alır!

**- Recep Tayyip Erdoğan:** Bir sorun çıkar mı?

**- Kemal Unakıtan:** Niye çıksın? Bir defa Özelleştirme İdaresi Başkanı emrimde! Hikmetyar da en yüksek rakamı versin, kamuoyu anında susar. Medya bunu bir özelleştirme parası olarak verir.

**- Binali Yıldırım:** Kemal Bey doğru söylüyor! Türk Telekom'u kim alırsa aslında üste para alır. Fatura tahsilatı için bankalarla anlaşsa, ihalede ödediği paranın yarısını oradan çıkarabilir.

**- Recep Tayyip Erdoğan:** Nasıl yani?

**- Binali Yıldırım:** Telekom un ciro su çok yüksek! Her banka fatura tahsilatının kendi üzerinden yapılması için kuruma promosyon teklif ediyor. Türk Telekom un ciro su diyelim ki 17 milyar Dolar. Bankalardan ciro üzerinden % 10 - 15 promosyon alırlar. Hatta daha yüksek!

**- Recep Tayyip Erdoğan:** Yani çayın taşı ile çayın kuşu vurulacak. O zaman biz bunu kullanarak Türk Telekom a ortak olalım!

**- Kemal Unakıtan :** Sadece promosyon bizde kalsa köşe oluruz! Yılda 2 milyar Dolar a yakın elde edilir.

**- Binali Yıldırım:** Bence Hikmetyar la görüşürken; promosyonun yarısı, ortaklığın % 50 si üzerinden pazarlık

yapın.

**- Recep Tayyip Erdoğan:** Hikmetyar ne istersek verir. O Türkiye de İslamcı bir iktidar olsun yeter . diyor.

**- Kemal Unakıtan:** Anlaş gitsin Tayyip Bey!

**- Recep Tayyip Erdoğan:** Bu konuyu enine boyuna tartışalım. Bu işi kıvırırsak kimse bizi iktidardan indiremez! İstedikimizi yaparız. İş dünyasını, medyayı ve devleti susturmalıyız.

**- Kemal Unakıtan:** Beklenenin üzerinde bir rakam her tartışmayı bitirir. Hikmetyar da iki üç ton eroin fazla satıversin canım! (Sayın Maliye Bakanı mizah ve espri yeteneği açısından da gerçekten baba bir isim, vesselam...)

**- Recep Tayyip Erdoğan:** Bu işi bitirirsek en az iki dönem daha iktidarda kalırız. Herkesi para ile sustururuz. Uluslararası destek de sağlarız.

**- Binali Yıldırım:** En önemli şey istikrar! Herkesi krizle korkutabilirsiniz. İhale iptal edilirse AB süreci aksar, uluslararası piyasalar Türkiye ye güvenini yitirir, Dolar ve Euro patlar ! gibi bir kampanya yürütülebilir.

(Hızlı tren faciastıyla hızı kesilse de Sayın Ulaştırma Bakanı da oldukça hızlıymış doğrusu! Hem araştırmacı hem uyanık! Başımızda böyle gözü açık bakanlar oldukça Türkiye nin mümkünü yok sırtı yere gelmez!)

**- Kemal Unakıtan:** Çok yüksek bir rakam elde edilirse ihaleyi kim iptal edecek? Valla biraz sıkar!

**- Recep Tayyip Erdoğan:** Binali doğru söylüyor. Babacan la bir

**Devamı Sayfa 3'te**

## Neler Oluyor Neler...

### Sayfa 2'den Devam

görüşelim. O Cüneyt le (*Zapsu*) birlikte bir alt yapı hazırlasın. Biz burayı Hikmetyar a satarız. O konsorsiyumda bizi İtalyanlar'ın temsil etmesi için anlaşmıştık.

- **Kemal Unakıtan:** Valla Tayyip Bey, sen git anlaş. Hikmetyar da para bol! Harriri Ailesi ni bu kadar büyüten Hikmetyar ın uyuşturucu paraları değil mi? Hani Kürtler için diyoruz ya, 1 kilo toz, bir otobos! (*otobüs*) diye! Aynı öyle şey!

- **Recep Tayyip Erdoğan:** Kemal Abi valla yine günündesin! (*Daha ne günler gelecek ne günler!*)

- **Binali Yıldırım:** Sayın Başbakanım, burada (*Türk Telekom*) imkan çok! Şayet burayı Hikmetyar alacaksa Türkiye aslında üste para vermiş olacak. Türk Telekom un görünmez varlıkları var. Topladığı parayı devlete kaptırmamak için gizli hesaplardaki paralar. Onların da pazarlığını yapmalıyız. Bu gizli hesaplardaki paralar şu anda 3 milyar Dolar ı buluyor!

- **Recep Tayyip Erdoğan:** Binali sen ne diyorsun? Bu kadar var mı?

- **Binali Yıldırım:** Daha fazla da olabilir, araştırıyorum. (*Ne de olsa yüksek komisyonun yolu, detaylı araştırmadan geçer! Kemal Bey bilir.*) TÜPRAŞ ın gizli hesaplarda daha çok parası var. TÜPRAŞ ın gizli hesaplardaki parası en az 7 milyar Dolar!

- **Recep Tayyip Erdoğan:** Emin misin?

- **Kemal Unakıtan:** Doğru söylüyor Binali Bey. Valla Recep Bey, kimse bir şeyden anlamıyor! Devletin dışarıda çok büyük parası var. Gizli hesaplarda.

- **Binali Yıldırım:** Valla Hikmetyar ın kazanacakları iyi bilinirse çok şey istenebilir.

- **Recep Tayyip Erdoğan:** Eğer gerçekten öyleyse Türkiye de istediğimizi yaparız!

- **Kemal Unakıtan:** AB ile askerleri uyutuyoruz. Irak taki ABD varlığı askeri dut gibi yaptı. Sermayeyi de özelleştirme maması ile susturuyoruz. Medyayı da korkutuyoruz. Valla askeri dikta olsa bizim kadar korku veremezdi! (*Demek ki bu da yıkılan ikinci korku imparatorluğu olacak!*)

- **Recep Tayyip Erdoğan:** Kim kafasını kaldırırsa gönder abi müfettişleri yazsınlar cezayı. Bak Doğan a (*Aydın Doğan*)! 30 trilyoncuk ceza kesilince mum oldu!

- **Kemal Unakıtan :** Valla Tayyip

Bey, Türk Telekom u bağlarsan Türkiye nin Koç u olursun! Sırtımız yere gelmez! Homurtular için de iyi bir fon oluşturursak yırtarız!

**Elimize geçen e-mail bundan ibaret!**

**Gelelim bizim yorumumuza:**

### BİR KER DAHA BURJUVAZİNİN YÖNETİM METODLARI ÜZERİNE

#### 1. Dinleyen ve Dinleten!

Önce önemsiz birkaç nokta: e-mailin doğruluğundan hareket edildiği oranda sorulması gereken soru şu. AKP Genel Merkezi'ndeki konuşmaları kim dinleme-imkanına sahiptir? Ve bu dinleme işini yaptıktan sonra niye bu dinlemenin kayıtlarını internete koymuştur? Milli İstihbarat Teşkilatı mı desek? AKP'ye haddini bil deme operasyonu mu desek?

Bir de şu soru vardır: AKP merkezinin dinlenmekte olduğunu bilmeyecek kadar siyasi gerilikten muzdarip olabilir mi adı geçen başbakan ve bakanlar? Sanmıyoruz. "Onlar da siz yaptınız biz de yapıyoruz var mı bir diyeceğiniz" rahatlığı içindedirler anlaşılır. Konuşmalarda da bunun izleri vardır. Karşılıklı tehditler, ve temelinde milyarlarca dolar yatan çıkarlar etrafında dönen karşılıklı tehditler söz konusudur. Maili bize gönderenler bu konuya değinmek ihtiyacı hissetmiyorlar. Ne diyelim? Ne de olsa SESAR kaynaklı diyelim!! SESAR'daki bilgiler herkese nasip olmaz. Doğu Perinçek'in gözleri yaşıyor SESAR sitesini gördükçe! "Bana niye ulaştırmıyorsunuz bu bilgileri" diye birilerine sitem ediyordur. Yoksa bu site Doğu ile bağıntılı mıdır? Bilemeyeceğiz! Araştırma sitesi ama! İyi araştırıyor site çalışanları! İnternette alıp koyuyorlar aslında. Araştırmaya ve dinlemeye dahi ihtiyaç yok yani! Falan filan yani!

#### 2. Hikmetyar, Afganistan ve ABD-İngiltere:

Amerika ve İngiltere Afganistan'ı işgal etmeden önce Taliban hükümetine "bunlar eroin satan bir çete" diye bindiriyordu. İşgal nedenlerinden biri olarak Afganistan'ın eroinin ham maddesinin yetiştiricisi olduğu olgusunu gösteriyordu. Malum olduğu üzere bugünlerde de yine ikisi el ele verip Kolombiya köylülerinin üzerine zehir dökmektedirler uçaklarıyla. Hem koko bitkisini öldüren, hem de köylüleri zehirleyen bir faaliyet yürütüyorlar. Aynı zamanda 'kokaine karşı savaş' adı altında mevcut Amerikan uşağı hükümeti gerillalara karşı savunan bir savaş yürütüyorlar. İyi de bunlar Afganistan'ı işgal ettikten sonra

eroinin hammaddesinin Afganistan'daki üretimine ne oldu?

Bu üretim arttı!

Daha geçenlerde ve de BBC'deki bir programda Afganistan'da çalışmakta olan İngiliz memurları bu artışın kaçınılmazlığı, gerekliliği vb üzerine bilgi verdiler. Yani bizzat ABD-İngiltere yönetimi ve gözetimi altında eroinin hammadde üretimi ve dünyaya pazarlanması sürmekte. Hem de artarak!

Yani ABD-İngiltere dünya eroin ticaretinin başını çekmektedirler. Ki bu durum yeni bir olgu da değildir. Afganistan üzerinden SSCB'ine karşı savaş sürerken de durum buydu!

Sadece bunlar da değil. Dünya bankalarında dolaşmakta olan ve sözde illegal olan esrar kaçakçılığı parasının miktarı bundan beş sene kadar önce 800 bin milyon dolar olarak tespit edilmişti. Ve bir İngiliz yazar, esrar vb kaçakçılığına karşı gerçekten savaşmak istense bu sorunun gayet kolaylıkla çözülebileceğini, gerekli olan tek şeyin bankalar üzerinden para akışının önlenmesi olduğunu ortaya koymuştu. Ve de bankaların ve hükümetlerin bu işe yanaşmadıklarını, göstermelik esrara karşı mücadelelerle işi geçiştirdiklerini belirtmişti.

Malum olduğu üzere, terörizme karşı savaş adı altında 'teröristlerin' banka hesapları vb ne karşı büyük bir karşı saldırı örgütlendi. Onların hesapları kapatıldı, paralarına el kondu. Tabii ki ama bu teröristler 'onların olmayan' daha doğrusu 'onların olmaktan çıkmış' 'teröristler'di. Bu örgüt ve kişiler 'onların' iken, hem hesapları ve paraları güvendeydi, hem de para sahibi olmaları için uyuşturucu ticaretinden tutunuz her türlü gangsterizm üzerinden para kazanmalarına bir önlem getirilmezdi!

Kolombiya'daki kokain üretimine karşı savaş yürüttüğünü iddia eden ABD'nin Kolombiya'daki esas kokain üreticisi ve satıcısının kendi adamları olan 'ölüm tugaylarından' oluştuğunu gayet iyi bilir. Aynı zamanda kendi askerlerinin de bu işte aktif olduklarını da iyi bilir. Malum olduğu üzere son dönemde bazı ABD askerleri 'suç üstü' yakalanmıştı - böyle yanlışlar her zaman olur -, ve yine malum olduğu üzere Reagan hükümeti dönemindeki İrangate olayının ardında yatan kokain ticareti yürüten bir ABD generalinin mevcudiyetiydi!

Tüm bunlar temelinde şu açıkça ilan edilebilir ki, ABD-İngiltere ve onların ardında durmakta olan tüm Batı Avrupalı, Japon ve Rus hükümetleri bu tür zararlı faaliyetlerin doğrudan örgütleyicisi ve yönlendiricisidirler.

Bu hükümetlerin bu tür faaliyetlerde bulunma nedeni olarak yukarıda ele aldığımız yüksek miktardaki paralar, bu paraların dünya ekonomisinin

yürütülmesindeki yeri, ve de uyuşturucu ticareti üzerinden kendi ülkelerindeki işçi sınıfının din ve diğer gerici fikirler üzerinden uyuşturulmasının yetmezliği şartlarında bizzat uyuşturucularla uyuşturulması amaçlarına değinilir. Bunlar doğru ve olayın parçasıdır. Fakat ve bunların da yer aldığı bütüne bakılacak olursa, sorunun esas olarak günümüz burjuvazisinin toplumu yönetmedeki tam bir yetersizliği, yani toplumu yönetmemesi olayı ortaya çıkmaktadır.

ABD-İngiltere ve tüm güçlü güzsüz ortakları olan hükümetler kendi ülkelerini ve de dünyayı yönetmek için gangsterleşmişlerdir. Başka türlü yönetme imkanına sahip değillerdir. Emperyalist dünya düzeninin anavatanları olan ABD-İngiltere ve yandaşları ülkelerini yönetmek için gangsterleşmenin yanında, dünyayı yönetmek için de gangsterleşmeyi yaymaktadırlar. Bu gangsterleşme sadece ve basitçe rakiplerin katlinin örgütlenmesi olayı olarak kalmamakta, işler açıktan, ve bu öldürme olaylarıyla doğrudan bağıntılı olarak gangsterizmin tüm dallarında aktif olan yapılar, burjuva örgütlenmeler oluşturulmaktadır. Burjuvazinin tüm partileri, onların asker-sivil bürokrasisi doğrudan ve dolaylı olarak gangsterleştirilmektedir. Dünyada legal, demokratik vb yönetimlerle iş yaptığı iddia edilen hiçbir burjuva hükümet yoktur ki, işin ardında gangsterizm olmasın. Tekrarlıyoruz, gangsterizmin içinde olmadığı bir tek burjuva hükümet bulunamaz! Ve bunların hemen hemen hepsi de uyuşturucu satışı faaliyetine doğrudan veya dolaylı olarak bulaştırılmış durumdadırlar. Bulaştırılmış ve de bulaşmış!

#### 3. Hikmetyar, Afganistan ve Türkiye

1980 askeri darbesi sırasında sol muhalefetin hapsi yanında katli faaliyetlerinde legal imkanların kısıtlılığı (Türkiye'ye demokrasi ve hukukun fazla gelmesi) olgusu açıkça ortaya çıkmıştır. Hapisanelerde ve 'çatışmalarda' ortaya çıkan katliamların legal olarak askeri yönetim açısından sorunlar yarattığı açıktır. Bu sorunlar bugün bile kapanmamıştır. Darbecilerin mevcut anayasaya kendilerine karşı hukuksal işlem yapılmasını yasaklamaları, tüm dünyadaki darbecilerin aynı yöntemle baş vurmaları bu nedenledir. Yani sadece ve tüm kısıtlamalarıyla burjuva demokrasisi ülkelerin yönetimindeki yöneticilerin başına sorun getirmiyor. En gerici hukuk kuralları dahi sorun yaratıyor. Yani hukuksuzluk ülkeleri yönetmek için bir gereklilik haline geliyor. İşte Türkiye'de askeri darbe yönetiminin hukuksal ve demokratik bir yeni

**Devamı Sayfa 4'te**

## Neler Oluyor Neler...

### Sayfa 3'ten Devam

çehreye kavuşturulmasıyla muz cumhuriyetleri misali 'ölüm tugaylarının' oluşturulması da bu nedenle el ele gitmiştir. Bazı yorumcular Sususurluk olayına işaret ederek bu çetelerin artık kontrolden çıktıkları ve kontrol altına almak için yok edilmekte olduklarını ilan etmişlerdir. Bu bizce gerçek değildir. Sorun çetelerin kontrolü sorunu olduğu oranda gerekli tedbirlerle çetelerin kontrolü sağlanır ve sağlanmıştır. Sorun burjuva yönetimin çetelere olan ihtiyacının bitip bitmediğidir. Bu ihtiyaç bitmemiştir. Ve bu ihtiyacın AB çatısına girilmesi sayesinde biteceği ve çeteleşmeye bu sayede son verileceğini sananlar da büyük bir yanılgı içindedirler. Çünkü Türkiye'nin yönetimi sorunu sadece ve basitçe Türkiye burjuvazisinin ve onun asker-sivil ve dini bürokrasisinin sorunu değildir. Bu onlarla birlikte yabancı emperyalist anavatanların da bir sorunudur ve bu soruna birlikte çözüm bulunmaktadır.

Bugün hukuk taleplerinden kurtulmak için DYP başkanı ve milletvekili olan ve gelecek dönemde başbakan yapılması planlanan Mehmet Açar'ın 1000 operasyonu örgütlenmeden önce ABD'den izin almış olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Yani Türkiye gibi ülkelerde, bu arada kendi ülkelerinde de, çetelerin örgütlenmesi işinin başını çekenler, bu faaliyetlerin esas örgütleyicileri ABD başta olmak üzere, İngiltere, Avrupa ve Japonya emperyalistleridir. Bu basit olgunun üzerine sünger çekenler, batılı emperyalistlerin demokratiği konusunda, hukuka saygınlığı konusunda açıkça yalan söylemekte olanlar insanlığın katline katkı koymaktadırlar!

Ülkeyi yönetmenin bir alanı bu çetelerin örgütlenmesi ise, ve bu örgütlenmede MHP kökenli bir

çalışma yürütülmüşse, bir diğer alan da din alanıdır.

Askeri darbeciler Kemalizm üzerine bolca nutuk sıkarken aynı zamanda bizzat ABD planlarının bir parçası olarak ve de Suudi parasıyla hem ülke içinde her köye bir cami ve okullarda dini eğitimi devreye soktular, hem de yurtdışındaki Türkiye kökenli mülteciler arasında bu işi örgütlediler. İşler sadece dini eğitimle kısıtlı kalmadı. Yoksul kesimler saflarında, bu kesimlere sadece dini fikirlerle ulaşmanın yetersizliği bilindiği için (aç ayı oynamazmış!) bu kesimlere ulaşma, onlara yoksulluklarını kabullendirme yanında bu yoksulluğun aşırıya kaçan sorunlarına çözüm bulmak için, böylece bu kesimleri sol muhalefetin kontrolünden tamamen alabilmek için, dini kurumlar -vakıflar- oluşturuldu. Bu vakıfların maddi gücüne devlet katkı koydu. Ve tabii ki yavaş ve emin adımlarla dini örgütlenmesi böylece geliştirilerek ve daha da gelişmesi için belediyelerin yönetimi bunlara devredildi! Belediyelere aktarılan devlet yardımı üzerinden bir yandan bu kesim maddi olarak güçlendi, diğer yandan yoksullara 'yardım etmek' imkanları, yani onları örgütlemek imkanları geliştirilmiş oldu.

Bugün ortaya çıkan tablonun esasını bu yönetim tarzı oluşturur.

Fakat tüm bunlar kendi başlarına yeterli değildi. Bir yandan eski Sovyet ülkelerinin ve doğu Avrupa ülkelerinin yozlaştırılması faaliyetinin parçası olarak da geliştirilen Türkiye'deki yönetici gangsterizm, tüm bu faaliyetler için gerekli olan maddi imkanı da yaratmak zorundaydı. Bu dönemde işte, Afganistan üzerinden uyuşturucu -eroin- ticaretinde Türkiye dünya çapında yer sahibi oldu. Avrupa'daki eroin ticaretinin Türkiyeli gangsterler üzerinden yürütülmekte olduğunu, bu

ticaretin esas gücünü Türkiyeli gangsterlerin oluşturduğunu bilmeyen yoktur. İyi güzel de Türkiye kökenli bu çeteler Avrupa'nın göbeğinde nasıl oluşturulabilmişlerdir? Buna Fransa'nın eroin kaçakçılığından istediği, ama İngiltere'nin Fransa'ya vermeyi reddettiği, ve bir Türk eroin kaçakçısının varlığına değinirsek, ve bu olguyu herkesin bildiğini hatırlırsak, anlamak kolaylaşacaktır. Türkiye kökenli gangsterler gökten düşmemiştir. Avrupa'da oluşturulmuştur. Oluşturulmaları sürecinde Doğu Avrupa ve Sovyetlerin yozlaştırılmasında aktif rol almışlardır. Ve de maddi açıdan büyük bir zenginlik kaynağıdır.

Bazıları Türkiye ekonomisinin dış ticaret açısından bu kadar büyük para açığına rağmen niye batmadığını sorgularken, ve mesela bugünlerde bazı ekonomistler bu denge sorununu soru ederken, bazı daha iyi bilenler "ne para açığı. 50 tır göndeririz sorun çözülür" demişlerdir. Ve de bu açıkça yapılmıştır. Yukarıda okunan mailde değinilen birkaç kilo beyaza patlar o da mı dert yaklaşımı! Yani dini örgütlenmeler de bu çeteleşme işinin bir parçası haline getirilmişlerdir. Devlet ve yabancıların istihbarat örgütlerinin doğrudan maddi katkıları yanında, çeteleşme ve bu çetelerin, diğer faaliyetler yanında, uyuşturucu faaliyetiyle maddi katkı elde etmeleri işi de yabancı istihbarat örgütlerinin de katkısıyla örgütlenmiştir. Bu olgu o kadar gün ışığına çıkmıştır ki BBC'nin poliseye dizilerinde ele alınan bir konu haline bile gelmiştir.

Açıktır ki Kürtlere karşı savaş tüm bu çeteleşme, dini veya 'milli' çeteleşme faaliyetlerinin odak noktası olarak ilan edilir. Bu bizce görünüşte doğrudur. İşin esasını Kürt sorunu oluşturmaz. Kürt sorunu yerli ve yabancı burjuvazinin Türkiye'yi yönetim sorununun önemli ama belirleyici olmayan bir parçasını oluşturur. Bu yönetimi esas tehdit

eden unsur işçi sınıfıdır. Onun iktidar mücadelesidir. Dolayısıyla da komünizmin işçiler saflarında etkinlik kazanması sorunudur esas sorun.

Komünizmin zayıf olduğu, -Kürt milli hareketinin güçlü olduğu- ilan edilir ve bu doğrudur. İyi ama komünizm neden bu kadar yazıftır ve de zayıf tutulabilmektedir. Hem de dünyada komünizmin gerekliliği gayet açık ve kesin bir şekilde ortaya çıkmışken. Bir yandan mikro-çip teknolojisi, diğer yandan burjuvazinin dünyanın, ekolojik yapısına karşı, insanların biyolojik varlığına karşı vurdumduymazlığı bugünkü aşırı tehdit içeren boyutlara varmış iken nasıl oluyor da zorunluluğu kör göze bile malum olması gereken komünizm bu kadar zayıf ve güçsüz olabiliyor.

Bu sorunun cevabı komünistlerin becerisizlikleri yanında burjuvazinin toplumları yönetme beceriksizliği karşısında geliştirdiği pek çok yöntemler arasında ele aldığımız dini ve milli çeteleşme, tüm toplumu içine çekmekte olan böylesi bir çeteleşme faaliyetinde aranmalıdır. Bu faaliyetlerin toplumsallaştırılmasında ve bu toplumsallaştırılmış çeteleşimin yıkıcı etkisinde aranmalıdır.

Burjuvazi hakikaten bitmiş ve de tükenmiş bir sınıftır. İktidarını korumak için ortaya koyduğu her bir direniş tüm insanlığı açık ve kesin bir barbarlığa götürmektedir. Çeteleşme olayının geri ülkelerde yol açtığı sonuçları Afganistan yanında Irak, Lübnan, Somali, Sudan, batı Afrika ülkelerinde çok açık bir şekilde görebiliriz. Daha göreceğimiz de vardır!

Türk burjuvazisi ülkemizi yönetmek için yabancılarla birlikte, ülkeyi dünya emperyalist burjuva sisteminin parçası olarak tutmakta ve o sayede varlığını korumakta ısrar ettikçe -ki edecektir- ülkenin geleceği parlak değildir.

Gülme komşuna, gelir sbaşına!

## Lokmacı Barikadı Açılsın

Geçtiğimiz hafta güney Kıbrıs'ta aralarında çeşitli partilerden milletvekillerin de yer aldığı barış yanlısı bir grup Lefkoşa'nın güney yakasında Lokmacı barikatının açılması için bir eylem düzenledi.

"Ledra Caddesi'nin açılması Lefkoşa'nın birleştirilmesi ve iki toplumun uzlaşmasına yardım edecek" diyerek açıklamada bulunan Ledra Caddesi'nin Açılması için Mücadele Eden Vatandaşlar İnişiyatifi 17 Aralık günü güney Lefkoşa'daki Ledra Sokağında bir eylem gerçekleştirdi ve yayınladığı bir bildiriyle "Ledra Caddesi'nin açılması Lefkoşa'nın birleştirilmesi ve iki toplumun uzlaşmasına yardım edecek" görüşünü belirtti.

Bildirinin devamında "Hiç bir

mazeret mevcut durumun devamlılığını haklı gösteremez" diyen İnişiyatif üyeleri amaçlarının tüm askerlerin çekilmesi, ve Lefkoşa'nın duvardan arındırılarak geçiş sağlanması olduğunu belirterek, Kıbrıs Cumhuriyeti'nden acil olarak Ledra Caddesi'ni açmasını ve geçiş sağlamasını talep ettiler.

Bölünmenin ve barikatların Türk askeri tarafından zorla konduğunu ancak Rum resmi makamlarının bunların kaldırılmasına izin vermemesinin kabul edilemez olduğunu da vurgulayan İnişiyatif üyeleri "uygar toplumlar için serbest geçişlere engel olmak utanılacak bir şeydir" şeklinde görüş belirttiler.

Türk askeri tarafından zorla konan barikatın kaldırılması için Türk

tarafında da yürüyüş yapıldığını ve bu eylemi gerçekleştirenlere tümüyle destek verdiklerini, iki toplum arasındaki barikatların hiç bir şarta bağlı olmadan yıkılması ve arkadaşlık ruhunun yaratılması için Kıbrıs hükümetinin katkıda bulunması gerektiğini de vurguladılar.

İnişiyatif bildirisine "Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları Kıbrıs'ın yeniden birleştirilmesi için ortak mücadelede birliktedirler. Ledra Caddesi'nin acil olarak açılmasını talep ediyoruz!" sözleriyle son verdi.

Bizler KSG olarak bu ve bunun gibi eylemleri destekliyor ve her türlü katkıyı koymaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Ama bilinmelidir ki, Kıbrıs adasının yeniden birleştirilmesi ülkemizin emperyalist egemenlikten



kurtarılması ile mümkündür. Bunu başarabilmek için de ülkemizin tüm ilerici, aydınları, demokratları emperyalizme karşı birlikte mücadele vermek durumundadır. Bu nedenle KSG olarak bu eylemi düzenleyen ilerici arkadaşlarımıza çağırımız biran önce mücadelelerini örgütlü bir yapıya büründürmeleri ve ortak olan mücadelemizi ortak bir cephe ile devam ettirmemize olanak tanımalarıdır.

Ülkemizin yeniden birleşmesi için "Ortak Vatan, Ortak Mücadele!"

# DAÜ'de Grev

Uzun zamandır DAÜ bütçesinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara çözüm getireceğini açıklayan CTP-DP hükümeti diğer sorunlarda olduğu gibi bu sorunu da sürüncemede bıraktı. Geçtiğimiz son 6 aydır DAÜ çalışanlarından %8 kesinti yapan DAÜ yönetimi çalışanların sorunlarına el atmak yerine mevcut statükoyu devam ettirmek niyetinde. Buna karşı isyan eden DAÜ çalışanları sendikaları etrafında toplanarak 19 Aralık gününde grev başlattılar. İlk gün grev saat 08.00 da başladı ve tüm eğitim emekçileri ve okulun örgütlü personeli greve tam

destek verdi. Daha sonra DAÜ-SEN başkanı Ulaş Gökçe basın açıklaması yaptı. Gökçe grevin amacını açıklarken yasa çerçevesinde çalışanların aldıkları hakların gasp edilmesine son verilmesini, bu hakların geri verilmesini ve toplu iş sözleşmesi çerçevesinde DAÜ'de çalışanların haklarını garanti altına almak olduğunu söyledi.

Daha sonra yaklaşık 200 kişilik DAÜ çalışanı okuldaki öğrenci işleri bölüm binasından Mavi Salon'a kadar yürüdüler. Sadece sendika üyelerinin katıldığı ve b a s ı n mensuplarının fotoğraf çekmesine izin verildikten sonra kapalı bir toplantıya geçildi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada oy birliği ile "greve devam!" kararı alındığı açıklandı. Toplantı içerisinde ufak tefek

tartışmalar yaşandığı da dışarıya sızan haberler arasında.

19 Aralık günü eylemlerine öğleden sonra okul içerisindeki bir kafeteryada toplanıp Grup Yorum'un, Cem Karaca'nın müzikleri ile devam eden emekçiler, eylemi yağmurlu bir havada ve ağır koşullarda devam ettirdiler.

DAÜ-SEN grevini 21 Aralık günü Lefkoşa'ya taşıdı ve Meclis önünde bir eylem gerçekleştirdi. Eylemde DAÜ'lü akademisyenler meclis yoklama yaprak eyleme destek vermeyen milletvekillerine sert tepki gösterdiler.

**Grev hakkında DAÜ-BİRSEN Başkanı Teyfik Yoldaş, KSG'ye şu açıklamalarda bulundu:**

"Üniversitenin sorunları yeni değil ama mali sorunlar ile birleşince, üniversite sorunları aşılamayacak duruma geldi,

ve yaz ortasından beri de hem oradaki mali krize karşı (çünkü fatura çalışanlara çıkıyor) DAÜ-SEN ve DAÜ-BİRSEN, DAÜ-PERSEN yola çıktı. Ardından DAÜ-PERSEN üniversite yönetimi ile işbirliği yaptı. DAÜ-PERSEN üniversite ile bir anlaşma yaptı ve bütün bunlar hep bu anlaşmaya dayandırıldı. Tabii bu tavır bütün sendikaların mücadelesini yıktı. DAÜ-SEN ve DAÜ-BİRSEN mücadelesini sürdürmektedir. Mücadelenin hedefi çok yönlüydü. Sendika haklı mücadeleye yöneldi. Bunun yanında üniversitedeki yönetim sorunlarının çözümünü talep etmek ve demokrasi talep etmek ve de üniversitenin sağlıklı bir yapıya sahip olması için tedbir alınması taleplerimizin bütünüdür. Mali krizin sebebi kötü yönetimdir. Kriz 7 aydır devam ediyor ve tedbir alınamıyor. Onların tedbirleri

bizim paramızı kesmekti. İş güvencemiz yoktu. Bugün 7 ay önceki durum neyse odur. Bunun nasıl çözüleceği belli değil. Universtenin sorunları devam ediyor. Universte bu sorunlardan dolayı tükeniyor. Dolayısıyla tüm bu sorunların çözülmesi için bu yapılan grev en iyi cevaptır. Bugün tedbir alınmazsa çok kötü olacak. DAÜ-SEN ve DAÜ-BİRSEN'in kararlı duruşuyla bu sorun aşılanacak. Daha önce Maliye Bakanı maaşları %8 kesmişti. Bu hafta yapılan toplantıda bu paraların geriye dönük olarak bize verileceği söyleniyor ama bir samimiyet ortada yok. Biz mücadelemize devam edeceğiz..."



## KTÖS'ün Milliyetçi Girişimleri

KTÖS uzun zamandır Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi ile Kuzey Kıbrıs yönetimi arasında yaşanan Limasol'da Türk Okulu tartışmasına taraf oldu.

Güney'de Limasol bölgesinde yaşayan Kıbrıslı Türk ailelerin çocuklarının Türkçe ders hakkını savunma iddiası ile yola çıkan KTÖS "eğitimin temel insan hakkı olduğu" iddiası ile güney Kıbrıs yönetiminin eğitim bakanını mahkemeye verdi.

Bilindiği gibi kuzey Kıbrıs yönetimi Limasol'da yaşayan Kıbrıslı Türk öğrencilere Türk Okulu için gerekli öğretmenleri atama hakkı olduğunu savunmuştu. Kıbrıs Türk burjuvazisi ile Kıbrıs Rum burjuvazisi arasındaki bu dalaşmada KTÖS de yerini alarak "1960 anayasası hakkı"na dayanarak mahkemeye başvurmuştu. KTÖS bu çerçevede ne elde etmek istiyor? Çocukların Türkçe eğitimi için mi kavga veriyor yoksa kuzey rejiminin Limasol'da Türk okulu açma kavgasına katkı mı koymak istiyor? Gerek Kıbrıslı Rum gerekse de Kıbrıslı Türk çocukların milliyetçilik dar kafalılığı çerçevesinde eğitilmesini engellemenin tek yolu tüm öğrencilerin aynı okul ortamında kendi anadillerinde eğitim görmeleridir. Bu çerçevede



Limasol'da yaşayan Kıbrıslı Rum öğrencilerin Kıbrıslı Türk öğrencilerle beraber aynı okul ortamında anadilde eğitim görmelerini KTÖS'ün savunması gerekiyor mu? Bu gibi okullara gönderilecek öğretmenlerin atanmasını ya da öğretmen maaşlarını kimlerin vereceğinin KTÖS tarafından tartışma konusu bile yapılmaması gerekiyor mu? KTÖS'ün anadilde eğitimi savunması gerekiyor mu?

O zaman KTÖS özellikle İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk çocukların eğitimi konusunda ne düşündüğünü de açıklasın. Bu çocuklar ki İngiltere eğitim sistemi sayesinde cahil bırakılıyor. KTÖS bu öğrencilerin insan haklarını nasıl savunmayı planlıyor?

## Karşı Tarafı Çözüme Zorlamak!

Son dönemde Kuzey'deki hükümet tarafından sıkça kullanılan bir söylemdir;

"Karşı tarafı çözüme zorlamak!"

Özellikle CTP kanadının sıkça kullandığı bu söylemin dayandığı nokta, "Güney Kıbrıs'taki Papadopoulos yönetimi çözüm yanlısı değildir. İzolasyonların kaldırılması, KKTC'nin güçlendirilmesi vs. gibi gelişmeler Papadopoulos yönetimini çözüme zorlayacaktır. O nedenle bu yönde çalışmamız gerekmektedir!"

Bu söylem ilk bakışta masumane, hatta çözüm yönünde atılmak istenen adımlar gibi görünmektedir.

Fakat konuyu biraz daha ayrıntılı şekilde ele alacak olursak, bu söylemin altındaki ayrılıkçı ve gerici anlayışı görebiliriz!

Nedir bu anlayış?

Bir kere ortaya konması gereken birinci olgu; Kıbrıs'ta amaçlanan şeyet bir çözümse her şeyden önce bu ancak ve ancak iki toplumun desteği ile sağlanabileceğidir.

Bunun olması için ise bir tarafın zorlanması değil, kaygılarının ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Yani bizim sözde ilerici CTP bürokratlarımız, bu adımları sözde çözüm amacıyla yaparken, aslında kendilerinin de çok iyi bildiği gibi karşı tarafı

çözümünden uzaklaştırıcı yani ayrılıkçı adımlar atmaktadırlar.

Gerek Bostancı barikatı, gerek Lokmacı barikatı, gerekse de Mal-Mülk Yasa tasarısının yasalaştırılması ile yapılan budur.

Bu söylediklerimiz burjuva çerçevede sorunu çözme iddiasında olanların, aslında burjuva çerçevede dahi sorunu çözme niyetlerinin olmadığını anlatır niteliktedir.

Olayın bir diğer yönüne bakaçak olursak, tüm bu "çözüme zorlayıcı" olması için atılan adımlar ayrılıkçı olmasalar dahi, yani CTP, hatta ve hatta Papadopoulos ve daha da ileri giderek kuzeyin Derviş Eroğlu gibi gericileri ya da güneyin Matzakis gibi gericileri bile çözüm yanlısı adımlar atsalar Kıbrıs sorununun bu çerçevede çözümünü sağlayamazlar.

Çünkü Kıbrıs sorunu daha önce de belirttiğimiz gibi uluslararası bir sorundur!

Yani dünya emperyalist sisteminin Kıbrıs'a yansımalarıdır.

Dünya emperyalizminin Kıbrıs'ta yapabileceği ancak ve ancak 1960 antlaşmasıyla ölü olarak ortaya çıkardığı Kıbrıs Cumhuriyeti, ya da 2003 Kasım ayında Annan Planı şeklinde anlaşmazlık antlaşması olarak ortaya konan belgelerdir.

Dünya emperyalizmi Kıbrıs'ta milletler arası yarattığı sorunlar

gibi sorunları ortadan kaldıramaz.

Ancak o sorunları yaratabilir, tıpkı Kıbrıs'ta, Filistin'de, Yugoslavya'da, Hindistan'da, Ruanda'da ve onlarca yerde yarattığı gibi.

Bu sorunları ortadan kaldırmamanın tek yolu bu yerleri emperyalist hegemonyadan kurtarmaktır.

Yani kendi öz elimize dönecek olursak, Kıbrıs'ın dünya emperyalist zincirinden koparılmasıdır.

Hem Türkiye'nin, hem Yunanistan'ın, hem İngiltere'nin, hem ABD'nin, hem AB'nin ve tüm dünya kapitalist devletlerin Kıbrıs üzerindeki etkileri yanında Onların Kıbrıs'taki uzantıları olan burjuvaların da etkilerini kırmak!

İşte, "karşı tarafı çözüme zorlayacak" olan adımlar olmasa da, toplumların özgürce karar vermelerine ve ortak geleceklerini birlikte kurmalarına olanak tanıyacak tek adım budur!

Bunu yapmak muhakkak ki dünya emperyalizminin yerli uşaklarının işi değildir, bu iş ülkenin komünistlerinin, devrimcilerin ve ilerici aydınların işidir.

Ve bunu başarmak için, bu ülkenin komünistleri her iki tarafın işçi ve emekçilerini örgütlemek için mücadele etmeye devam edecektir.

# Nazlıca

Nazlı Şahin

## Pardon Ne Dediniz? Türkiye ve demokrasi mi?

İsviçre'de yayınlanan bir dergide yer alan röportajdaki sözleri nedeniyle "Türklüğü alenen aşağılamak" iddiası ile geçtiğimiz Cuma yargı önüne çıkan Yazar Orhan Pamuk'un duruşması olaylara sahne oluyor. Ülkücü bir grubun etrafında toplandığı İstanbul Şişli Adliyesi'nde tekme, tokat, yumurta ve taşlar havada uçuşuyor. Davayı izleyen Avrupa Parlamentosu (AP) heyeti üyeleri ve yurtdışından gelen gazeteciler şaşkına dönerken, polis "soğukkanlılığı" ve her zamanki gibi ülkücülere karşı gösterdiği tahammül de dikkatlerden kaçmıyor.

Şişli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Türklüğü alenen aşağılamak" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Pamuk'un davası mahkeme salonunun küçük olması nedeniyle 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne alınıyor, ancak bu salon da yetersiz kalınca birçok izleyici ve basın mensubu dışarıda kalıyor. Davayı yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun yanı sıra AP heyeti ile birçok kitle örgütü temsilcisi ve Pamuk'u destekleyenlerin izlemek istemesi yoğunluğa neden oluyor.

Adliye girişinde yolu kesen ülkücüler, konukları sloganlar ile tahrik ederken yolu da bir süre trafiğe

kapatıyorlar. Bir grup ülkücü, "Misyoner Çocukları O. Pamuk, H. Dink, H. Cemal, M. Belge, H. Şahin, E. Katircioğlu, İ. Berkan" yazılı pankart taşıırken, CHP Milletvekili Bedri Baykam'ın da içinde yer aldığı başka bir grup ise, "Lütfen Pamuk yargılanmasın. Onun yanıtını vermek bizim görevimiz. Yapay demokrasi kahramanları istemiyoruz" yazılı bir pankart açıyorlar.

Ülkücüler, "Vatan hainleri defolun", "Vatanını sevenler Türkler bizimle dursun geri kalanlar Yahudi olsun", "Hayasızlar" şeklinde konuşarak Pamuk'a destek verenleri taciz ediyorlar. Tacizler sırasında bazı konuklara tekme ve tokat atmayı ihmal etmeyen ülkücüler "Ya sev Ya Terk Et" sloganını da patlatmayı ihmal etmiyorlar.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önü yeniden karışıyor. Duruşmadan çıkanlar ülkücülerin tekme, tokat ve yumurtalı saldırısına maruz kalırken. Pamuk'un bindiği otomobil taşlanıyor, tartışmalar arbedeye döntüşürken ülkücülerin çevredekileri de "Vurun vurun" diye linçe davet etmesi dikkatlerden kaçmıyor.

Bu dava bazı şeylerin altını yeniden çiziyor. Türkiye'de söylenildiği gibi ifade özgürlüğünün ve basın özgürlüğünün olmadığı bir kez daha su yüzüne çıkıyor.

Ben Orhan Pamuk'u hiçbir zaman bir aydın olarak değerlendirmedim. Çünkü, Orhan Pamuk bugüne kadar ne bir toplumsal olaya, ne Irak Savaşı'na, ne de kökten dinciliğe karşı çıkmamıştır. Aksine toplumsal sorunlar karşısında hep süsümüştür. Bu nedenle Orhan Pamuk gerçek bir aydın olamaz ve AB'nin iddia ettiği gibi bir demokrasi kahramanı da değildir. Ancak bu onun yargılanmasına gerekçe değildir ve yargılanmamalıdır.

Türkiye'de gündemi bu olay aldı şimdi. Sanki başka bir sorun yokmuş gibi. Pamuk'un yargılanma olayı bilinçli bir şekilde büyütülerek ülke gerçeklerinin göz ardı edilmesi söz konusu.

Türkiye'de 21 Milyon insan aç, 1 milyon kişi de açlık sınırının altında yaşıyor.

Resmi rakamlara göre 11 milyon işsiz var.

Ülkenin % 40'ını oluşturan çiftçinin durumu içler acısı. Ürünü kendi maliyetinden daha aşağıda satıyor ve her yıl daha çok borçlanıyor.

Yeni yasal düzenlemeler ile emeklilik yaşı 68'e çıkıyor. Emekli olanlar şu anda maaşlarının % 75'ini alıyorlar ancak bu düzenleme ile bu oran % 50'ye düşüyor.

Üniversitelerde eğitim sistemi malum, özerk ve demokratik bir eğitim sistemi yerine baskıcı ve gerici bir eğitim sistemi var.

Ekonomi düzeliyor, Türkiye zenginleşiyor diyenler, bu yıl sonu itibarıyla 24 milyar dolar olması ön görülen cari açık sorulduğunda hiç sesleri çıkmıyor.

Ülkede bunca sorun varken günlerdir Orhan Pamuk davası tartışılıyor.

Tartışılmamalı demiyorum, elbette tartışılmalı ama ülkenin gündemine oturtulacak kadar olmamalı.

Günlerdir, "Rezalet, Türkiye'nin demokrasisi sarsıldı, AB'ye girmek hayal oldu" gibi başlıklar atarak gazetecilik yaptıklarını düşünen Türkiye'nin sözde gazetecileri, yukarıda belirttiğim ülke gerçekleri hakkında nedense hiç ses çıkarmıyorlar.

Çıkarmıyorlar, çünkü onlar, kalemlerini emperyalistlerin ve egemenlerin sofrasında bırakmışlar ve onlara hizmet için and içmişlerdir.

## Demokrasi Barış ve İnsanca Yaşam

17 Aralık Türkiye emekçilerinin mitingi.

Ankara Sıhhiye Meydanı'nda toplanan 25 bin işçi ve emekçi hükümeti uyararak, "demokrasi, barış ve insanca yaşam" talebini haykırdı.

KESK, DISK, TMMOB ve TTB'nin Ankara'da düzenlediği, "Demokratik Türkiye, Halk İçin Bütçe" mitingi için ülkenin dört bir tarafından yola çıkan işçi ve emekçiler sabah erken saatlerde Hipodrom'da buluştular. DISK, yürüyüş kortejinin önünde yer aldı. DISK'in arkasından KESK korteji gelirken, Eğitim Sen, katılımı ve attığı sloganlarla adeta 27 Kasım'da Ankara'ya sokulmayarak coplanmalarının rövanşını alıyor gibiydiler. Eğitim Sen'liler, baskı ve sürgünlere de tepki gösterdiler. Bölge illerinden gelen Eğitim Sen'liler sık sık, "Anadil haktır, engellenemez", "Anadil bölmez bütünleştirir" sloganları attılar. Öğretmenler, "Eğitimci burada, bakan nerede", "Bir harf öğretilene 40 cop" sloganlarıyla, 27 Kasım'da "Büyük Eğitimci Yürüyüşü"ne yapılan saldırıyı da protesto ettiler.

"Kimsesiz çocuklar vakıflara, cemaatlara ihale edildi", "Sağlık haktır satılmaz", "GSS aldatmacasına hayır" pankartları açan SES, Eğitim Sen'den sonra en

kitleysel grup olurken, coşku ve kararlılıklarıyla dikkat çektiler.

Saygı duruşunun ardından mitingi örgütleyen konfederasyon ve birlik başkanları ile EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel, ÖDP Genel Başkanı Hayri Kozanoğlu, SHP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Işıklar, SDP MYK üyesi Hüseyin Taka, ve DTP MYK üyeleri kitleyi selamladılar.

Mitingde, 19 Aralık cezaevleri operasyonu da sık sık anonslarla protesto edilirken, öğretmen evlerinin satılmasına da büyük tepki geldi. Kürsüden, "öğretmenevlerini satacağınıza, gücünüz yetiyorsa orduevlerini satın" anonsları yapıldı. DISK Genel Başkanı Süleyman Çelebi yaptığı konuşmada, AKP hükümetinin politikalarını, ABD'nin Irak işgalini eleştirerek, barış ve kardeşlik istediklerini ifade etti. KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul ise Türkiye'nin; F tipi cezaevlerini kuranların, gerici ırkçı hezeyanlarla gösterilere kalkışanların, CIA, FBI şeflerini karşılayanların, din bezirganlarının değil halkın olduğunu söyledi. Tombul, işyerlerini, alanları, emekçilerin birliğini hak etmek için çok çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Tombul, bütçenin yoksulların değil zenginler için oluşturulmasının bir

tercih olduğunun altını çizerek, "Halk bu bütçede kendini aramasın. Geleceğini bütçeye bakarak değil, alanlara, Sıhhiye Meydanına, buradaki onbinlere bakarak arasın" diye konuştu. Susurluk'tan Şemdinli'ye kurulmak istenen çete köprüsünü, yaratıcıların başına yıkma çağrısı yapan Tombul, Orhan Pamuk'un davasında yaşananları kınadı. Tombul, Pamuk'a sahip çıkmanın, demokrasiye, bu ülkenin aydınlığına ve aydınlık geleceğe sahip çıkmak olduğunu söyledi. Tombul, mitinge katılanlardan Kamu Personel Rejimi Yasa Tasarısı gündeme geldiğinde, hizmet üretmeme sözü aldı. TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı da eşit, parasız, demokratik, bilimsel eğitim ve üretim, istihdam temelinde politikalar istediklerini dile getirdi. Soğancı, kültürel kimliklerin baskı altında tutularak yok sayılmasına karşı çıktıklarını söyledi. Türkiye'nin IMF ve diğer uluslararası kurumlar eliyle yönetilmesine karşı, halkın her düzeyde yönetime katılmasını talep eden Soğancı, "Emek ve demokrasi güçlerine düşen, sermayenin yarattığı işsizliğin, yoksulluğun, savaşın, sömürünün dünyasına karşı, emekten, barıştan, adaletten, özgürlükten ve demokrasiden yana başka bir dünyayı kurmaktır" dedi. TTB İkinci Başkanı Metin Bakkalçı



ise bütçe adı altında oynanan tiyatro oyununda, sağlıktan, eğitimden, sosyal devletten, insandan eser olmadığını belirtti. Hükümetin, IMF ile imzaladığı niyet mektubunda, halkın haklarına göz dikildiğine dikkat çeken Bakkalçı, "Özgürlüklerimizi kısıtlayarak nefes almak istiyorlar. Nefes alamayacaklar çünkü bu ülkenin vicdanı ayağa kalktı. Şimdi ülkenin dört bir yanında çalışma arkadaşlarınıza, mahalledeki komşularınıza, sokaktaki işsizlere bunu anlatarak, insani ve kardeşlik duygularını çoğaltma zamanı. Eylem hazırlıklarına başlayın. Dönerken kullanacağız her otobüs, eylem komitesi olsun" diye konuştu. Konuşmaların ardından kürsüden okunan bir metinle, "özelleştirmeleri durdurmak, demokratik Türkiye'yi kurmak, halkçı bütçeyi oluşturmak ve çocuklara onurlu bir gelecek bırakmak" için and içirildi.

# Parka

Ziya Çelik

## DİLDE TÜY BİTTİ

Kıbrıs sorununu yaratanların emperyalist güçler olduğunu defalarca belirttik.

Tekrar etmek, öğrenmenin anasıdır prensibinden yola çıkarak, bazı temel ilkelerimizi tartışmaya açalım.

Kıbrıs sorunu, emperyalistler tarafından yaratılmış olan milli bir sorundur.

Kıbrıs, yabancı emperyalist devletlerin ve yerli emperyalistlerin iştahını kabartan bir coğrafyadır. (sanki dünya üzerinde iştahlarını kabartan coğrafya yok).

Defalarca getirilen çözüm önerilerine baktığımızda, bunlardan hiçbirinin Kıbrıs sorununu çözemediğini, aksine sorunu derinleştirdiğini, içinden daha da çıkılmaz hale getirdiğini görmekteyiz.

Bunun basit bir örneği, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti çözümüdür.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs sorununu çözmemiş, 63 ve 74 olayları ile ne menem bir çözüm türü olduğunu göstermiştir.

Kıbrıs sorununu burjuva çerçevede çözmek istemek, Kıbrıs üzerinde çıkarları olan yerli ve yabancı emperyalistlerin bu çıkarlarını uzlaştırmak demektir.

Yani İngiltere'nin, TC'nin, Yunanistan'ın, ABD'nin, AB'nin, hatta Rusya'nın ve Kıbrıs Türk-Kıbrıs Rum burjuvalarının çıkarları uzlaştırılmak

durumundadır.

Bunun mümkünatının olmadığı, her birini tatmin etmenin deveye hendek atlatmaktan da zor olduğu, burjuvaların kendi aralarında bir anlaşma bile yapamamalarından gözlemlenebilir.

74'ten sonra adanın durumu, burjuva çözümün, yani çözümsüzlüğün, yani burjuvazinin milli sorunları çözüm konusundaki basiretsizliğinin bir başka ispatıdır.

60 cumhuriyeti denendi olmadı...

En radikal çözüm olarak da ulusal devletler kurmak, yani bugünkü durum gerçekleştirildi.

Sorun çözüldü mü?

Hayır...

Peki bu çözümsüz çözüm ilelebet böyle devam mı edecek?

Bunu şimdiden kestiremeyiz.

Bunu değişen güç dengeleri belirleyecektir.

Ancak güç dengeleri ne kadar değişirse değişsin, büyük bir empoze olsa dahi, emperyalizmden kopuşu öngörmeden getirilen çözümün çözüm olmayacağı akıllarda tutulmalıdır.

\*\*\*

Burjuvalar, maksimum çıkar peşinde olduklarından dolayı kendi aralarında şu anki koşullarda bir anlaşmaya dahi varamıyorlar.

Halkımızın neredeyse 4 yıl boyunca sokaklara döküldüğü, emperyalistlerin Annan Planı'na imza koymaları talebinde bulunduğu süreci hatırlayalım.

Çıkarlarını uzlaştıramadılar, devasa bir empoze olmadığı taktirde de uzlaştırmaları mümkün değil.

Kıbrıs sorununun burjuva tarafları, milli sorunları çözemedikleri gibi, anlaşma yapma konusunda da basiretsizdirler.

Hangi birinin çıkarını tatmin edecekler?

Herkes pastadan en büyük payı almaya çabalarken,

Yunanistan'ı, Türkiye'si dışından tırnağına silahlanırken, Kıbrıs'ı da silahlandırırken,

AB, ABD, İngiliz, Rusya Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk egemenleri herşeye karşı hazırda beklerken,

Hangi birinin çıkarı tatmin edilebilir?

Görüşmeler, müzakere ettiler ama sonuç hüsrandan başka bir şey olmadı.

Çözemedikleri gibi anlaşamadılar da...

Emperyalistler, emperyalist oldukları için milletlerin kardeşliğine, el ve işbirliği ile gelişmesine olanak tanıyan çözümler üretemezler!

Bu böyle biline!

\*\*\*

Kıbrıs Cumhuriyeti bir "çözüm" değil mi?

"Barışçıl" metotlarla elde edilmiş bir burjuva çözümü...

74 neydi peki?

Savaş yoluyla elde edilmiş bir burjuva çözümü...

Aralarındaki benzerlik nedir?

İkisinin de burjuva-emperyalist çözüm türleri olması ve Kıbrıs'taki milli sorunu çözemesi...

Aralarındaki fark nedir?

Birincisinde kağıt üzerinde, savaşmadan emperyalistlerin çıkarları "uzlaştırıldı", ikincisinde Kıbrıs işçilerinin, emekçilerinin ve köylülerinin birbirine kırdırılmasıyla, yani savaş yoluyla soruna bir "çözüm" bulundu.

Bunlar arasında bir tercih yapmamız doğru olur mu?

Kıbrıs'ı emperyalizmden kurtarmak isteyenler, sorunu şu şekilde ele

alırlar;

Ya Kıbrıs emperyalizmden kurtarılacak, ya da emperyalizmin hakimiyeti Kıbrıs'ta devam edecek.

Emperyalizmin Kıbrıs'taki hakimiyetini devam ettirmeye yönelik "çözüm" önerileri arasında tercih yapmak gibi bir duruşumuz olmalı mıdır?

"Şu burjuva çözümü iyidir, bu burjuva çözümü kötüdür" diye bir tercih yapmalı mıyız?

Hayır!

Burjuva çözüm, burjuva çözümdür.

Burjuva çözümler arasında tercih yapmak ise, burjuvazinin kuyruğuna takılmak demektir.

Bizlerin, Kıbrıs sorununa çözüm önerimiz bellidir;

O da, Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti'nin kurulması.

Dolayısıyla X ya da Y burjuva çözümüne karşı alternatifimiz Z burjuva çözümü değil, Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti siyasetimizdir!

Ve dolayısıyla, bizlerin burjuva çözüm önerilerine karşı nötr kalmamız gerekliliği açık bir şekilde kendini belli etmektedir.

Burjuva çözümler arasında tercih yapmak, bizleri kaçınılmaz olarak emperyalistlerin çıkarlarını uyuşturmaları için yalvar yakar ABD kapılarında, TC, Yunanistan ve de BM kapılarında sıraya girip ağlayanlarla aynı torbaya koyacaktır.

Bizim amacımız bunların çıkarlarını uyuşturmaları için onlara akıl vermek, onları desteklemek değil, onları bu adadan nasıl kovacağımızın mücadelesini vermektir.



### YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Kamer-Mah.
2. Peygamberleri Hud'u dinlemedikleri için Tanrı tarafından yok edilen kavim.
3. Ahali, Halk, Toplum, Topluluk.
4. Batı Samileri'nin en

5. önemli totemi
6. Güzellik, Görk
7. Yaradılış yapısı özelliği.
8. Dürbün, Teleskop.
9. Abraş, Yılık.
10. Nazi polis örgütü
11. Müzahir, Zahir.
12. İkad.
13. Keşik, Sıra, Keşide,

14. Akse, Kriz.
15. Sim.
16. İçen, İçici.
17. Ayak.
18. Alım-satım.
19. Mehil, Meyus.
20. Lebis, Zanlı.
21. Lavabo, Banyo.
22. Karaca, Ceylan,
23. Ahu, Ece.

24. Sanma, Sam, Umu, Tahmin, Zehap, İhtimali.
25. Çekişme, Kavga.
26. Madeni ip.
27. Görevden çıkarma
28. Eski Japon hacim ölçüsü.
29. Koku

## KSG Bulmaca

### SOLDAN SAĞA

2. Matlup.
7. El, Dest.
8. Kabağı çatlayıp soyulan.
11. Araba okunun ekseni.
12. Hazırcevaplık.
13. Yeryüzü çatlağı, Yarık, Eşik.
14. "Düğün ziyafeti" anlamında eski bir sözcük.
17. Tarıma elverişsiz toprak.
19. Japonya ve Çin'de oynanan bir satranç türü.
20. Adın durum eklerinden biri.
23. Basiret, Anlayış.
24. Gün, Gündüz.
26. Utanma duygusu, Ar.
27. Doyma, Çoğaltma.
29. Ekin, Hars.

31. Şaman.
32. Koca-Zevç-Zevce-Refika-Kan-Hatun-Emsal-Küfuv, Kül döken
34. Eski Filistin'de bir kent
36. Çocuğu koruyan ve gözetken kimse.
37. Antik bir Japon parası / Saka Türklerinin ünlü destanı.
38. Borudan parça almakta kullanılan bağlantı parçası

39. Hastalık anlamında eski sözcük./ Rusça'da "Evet"
40. Pül.
41. Tartıda ağırlık.
43. Hayşum.
45. Ağır.
48. Ağaç dallarının tomurcuk yeri / Bir tür çuha
49. Melengiç, Çitlembik.
52. İslâm ülkelerinde kullanılan tahıl ölçüsü./ Nazi hücum kıtası

### Geçen Haftanın Çözümü



# Sosyalist Gözlem

Özdemir Göçer



## ÖZKER ÖZGÜR(1)

Kansere yenik düşmesinden sonra onu bir lidere yakışan bir cenaze töreni ile toprağa verildi...

Ama o nasıl bir liderdi? Kimlerin lideriydi?

İşçi sınıfının partisi olduğunu iddia eden AKEL'in genel sekreteri Hristofyas,

"Resmi, partimizdeki liderlerin fotoğrafları arasında yerini alacaktır" dedi.

Halbuki cenaze töreni bir proletarya önderinin değil, KKTC'nin saygın bir burjuva liderinin cenaze töreniydi.

Bir kere proleter bir liderin camide işi neydi? Acaba sağlığında camiye gider miydi? Yılda iki kez, bayramlarda olsun, gider miydi camiye?

Yoksa her Cuma, Cuma Namazı'na mı giderdi?

Belki de hiç biri!

Ama gelin görün ki cenazesi camiden kalktı. Cenaze Namazı kılındı ve hoca sordu;

"ey ahali, merhumu nasıl bilirdiniz?"

Kimse işçi sınıfının önderiydi diye yanıtlamadı hocayı!

Daha da ilginç tabutu Hem Türk hem de KKTC bayraklarına sarılıydı.

Etraftaki partililerine sordum? Neden böyle?

"Cami işi, geride kalan ailenin vicdani rahatlığı için" dediler.

Bayrakları da cenaze töreni için KKTC meclisine getirildiği zaman orada koymuşlar tabuta. "O ortamda, gerginlik yaratmamak için" yoldaşları ses çıkarmamışlar!

Haa, sahi bir de KKTC meclis töreni yapılmıştı, UBP'nin Genel Sekreteri'nin cenazesi ile birlikte!

Böylece iki burjuva liderin cenaze törenine tanık olduk.

Peki Özker Özgür bir burjuva mıydı?

Kendisine sorulsa acaba camide cenaze töreni yapılmasını kabul eder miydi? KKTC meclisinde tören ister miydi? Ya bayraklar?!

O bayrakları tabutunda ister miydi?

Belki de istemezdi?!

Belki de O, kendisini işçi sınıfının kurtuluşuna adanmış bir devrimci olarak kabul ediyordu.

Ama bir burjuva lider gibi gömüldü.

Peki neden böyle oldu.

Çünkü Özker Özgür'ün hayatı zaman zaman savunduğu "bilimsellik", "işçi sınıfı bilimi"ne rağmen, işçi sınıfı adına tutarsızlıklarla doluydu.

Her fırsatta TMT'ye hiç bir zaman üye olmadığını vurgulardı.

1972'de yapılan cumhurbaşkanı muavinliği seçimlerinde, başkanı bulunduğu KTOEÖS heyeti ile birlikte Denктаş'ı ziyaret ederek destek beyan etti.

20 yıl başkanlığını yaptığı CTP Marksizm-Leninizm'e karşı revizyonist ve sosyal emperyalist Krusçev-Brejnev revizyonizminin halk düşmanı çizgisini destekledi.

SSCB dağıldığı zaman bunun nedenlerini açıklayamadı. Bu konuda her hangi bir özeleştiride

yapmadı.

KKTC ilanına karşı çıkmayı göze alamadı.

Zaman zaman yer aldığı KKTC hükümetlerinde yürütülen halk düşmanı siyasetlere karşı çıkmadı. Bu konularda parti toplantılarında ve bazı röportajlarda zaman zaman dil ucuyla hatalarını kabul eden beyanları olsa da hiç bir zaman partisi adına ve partisi ile birlikte resmi bir özeleştiride yapmadı.

Sonuçta partisinin diğer yetkilileri tarafından, 20 yıl başkanlık yaptığı partiden ihraç edildi.

Yazdıklarını gerekçelendirmeden önce, bunların doğruluğunu teyit etmek için sizlere Özker Özgür'ün kaleminden bir yazıyı aktarmak istiyorum.

Aşağıdaki yazı, 24 Kasım Perşembe günü Afrika gazetesinin 9. sayfasında, Niyazi Ökten adlı köşe yazarının 'Özker Hoca' başlıklı yazısından aktarılmaktadır.

Niyazi Ökten'e göre, 28 Temmuz 1997 tarihinde, 1994-1996 CTP-DP koalisyon dönemini değerlendirmek gayesiyle CTP lefkoşa ilçe meclisinde bir toplantı yapılır.

İlçe yönetim kurulunun ilçe meclisine sunduğu aşağıdaki rapor Özker Özgür'ün kaleminden çıkmıştır.

"Bu gün 28 Temmuz 1997. Aradan bir yıl geçmiştir. Bu bir yıllık süre içinde ağızlı-yüzlü bir değerlendirme yapmalıydık. Hükümete geldiğimiz ocak 1995'ten dış güçlerle dışlandığımız Ağustos 1996'ya kadar neler yaptık, neler yapmadık?

"İyi ne yaptık kötü ne yaptık?Geride bıraktığımız bir yıllık süre içinde bu değerlendirmeyi yapabilmeliydik. Şu ya da bu nedenlerden ötürü yapamadık...

Ancak; her yapılan doğrudu demek, ne kadar yanlış ise, her yapılan hataydı demek de o kadar yanlıştır.

"...Ocak 1994'te hükümete girerken koalisyon protokolüne 'federal çözüm' sözcüklerini yazdırtmamıştık... "1977-79 üst düzey anlaşmaları çerçevesinde çözüm" deyince zaten federal çözüm anlaşılır, diyerek kendi kendimizi kandırdık. Bu entegrasyoncu güçlere verdiğimiz ilk ödündü...Hükümete girmek arzusu bizim için 'federal çözüm'ün önüne geçmişti. Kötü bir başlangıç yapmıştık...

"...29 ağustos 1994'te ortağımız DP, UBP ile dayanışma içine girerek, federal çözümü tek seçenek olarak gören meclis kararını değiştirdi. Mecliste karşı çıktık. Engelleyemedik. Koalisyon protokolü delinmişti.

'Bir defa delinmekle birşey olmaz' dedik. DP ile siyasal evliliğimizi sürdürdük...

Bu, dış ve iç egemen güçlere, yani rejime verdiğimiz ikinci ödündü.

"...Parti hükümette kalmak uğruna, barış, demokrasi, federal çözüm misyonundan uzaklaşmaya başlamıştı. Hükümete misyonumuzu gerçekleştirmek için girmiştik... Fakat hükümete girdikten sonra misyonumuz ikinci planda kalmaya başlamıştı. Hükümette kalmak tutkusu misyonumuzun önüne geçmiş, misyonumuzu bastırmıştı...Bu tutku öylesine güç kazanmıştı ki meclis başkanlığı bize devredilmeyince de hükümette kalmakta ısrar ettik.

"...TC kökenlilere tapu verilmesini öngören yasa değişikliğini Denктаş imzalamış fakat Güneylî göçmenin hakkını korumak güdüsü ile yapılan puan bankası yasasını imzalamamıştı. Biz ses çıkarmadık.

Hükümet ortaklığını sürdürdük...

"Kaçak işçi sorununda da ilerleme sağlayamadık.

Koalisyon protokolünde yurttaşlıklar konusu vardı, dokundurtmadılar.

St. Barnabas kilisesi asker tarafından basıldı, DAÜ öğrencileri sınır dışı edildi... Biz sadece bağırarak çağırdık... sonunda 'buna da razıyız' dedik.

Koalisyon ortaklığına devam ettik.

Polisi işçilerine bağlamaya yanaşmadılar, eyvallah, dedik...

İstikrarlı muhasebe birimi olmazsa olmazımızdır dedik, sonra da parantez içine aldık...

KDV kazığının halka atılmasına göz yumduk...

"Demokratikleşme ve sivilleşme gibi konularda hiçbir zaman elde edemeyeceğimiz iyice anlaşıldıktan sonra bile hükümette kalmakta sakınca görmedik.

Ne zamana kadar?

Dış güçler CTP'yi hükümetten dışlayana kadar.

"...Zamanında onurumuzla hükümetten çekilerek halka gitmek varken, dış güçlerce dışlanmayı bekledik... İç ve dış egemen güçler, CTP'nin hükümete girmesine yeşil ışık yakarken niyetleri, CTP'yi halkın gözünden düşürmekti... Amaçları, CTP'yi halkın umudu olmaktan çıkarıp, sıradan bir düzen partisine dönüştürmekti...

Başardılar mı?" (Afrika Gazetesinden)

Tüm bunları okurken içimden gayri ihtiyari Rumca olarak şu çığlıklar döküldü:

E siga re gumbare, gani!

Zamanında yapılmamış özeleştiride bence özeleştiride değildir. Halk önünde yapılmamış bir özeleştiride değildir. Hele yapılan, yapıldıktan ancak 8 yıl sonra kitlelere ulaşabiliyorsa (o da gayri resmi olarak ve tesadüfen) gene özeleştiride değildir.

Üstelik bu kadar üstüste hataya bulaşmış bir parti liderinin böyle bir özeleştiriden sonra yapması gereken bir tek iş vardır: istifa etmek. Bu burjuva demokrasilerinde bile böyledir. İşçi sınıfı adına hareket ettiğini iddia eden bir partide başka türlü düşünülebilir mi?

Ancak tüm bu yaşananlardan sonra Özker Özgür'ün başkanlığında devam eden CTP bir kez daha koalisyon ortağı olarak 1995 yılında hükümete girdi. Hem de bu kez 3. kez koalisyonu bozup kurmak pahasına. Bu bozup kurmalar esnasında Özker Özgür parti liderliğinden alaşağı edilerek, partiden de atıldı. Belli ki bu sıralarda da 'o kim olduğu' açıklanmayan iç ve dış güçler partiye kabul edilemeyecek dayatmalarda bulunuyorlardı.

Yeni CTP liderliği hacı yatmaz gibi her yediği tokatla yeniden ayağa kalkıp işgal rejiminin hükümetlerine ortak olmaya devam etti.

Özker Özgür ise, CTP den atıldıktan sonra o meşhur sözünü söyleyerek durumu eleştirdi:

"Davul benim boynumda, tokmak başkasının elinde"

Birçoğumuz bunu bir özeleştiride olarak kabul ediyoruz. Bence samimiyeti tartışılır.

Böyle bir özeleştiride gelene kadar Özker Özgür'ün geçmiş hatalardan dolayı zaten partiden istifa etmesi gerekliydi.

Ancak içinde bulunduğu koşulları doğru tahlil edemeyen Özgür, bu yalpalanma içerisinde ikinci bir hükümet deneyimi daha yaşadıkdan sonra kapağı önce YBH'ya (Yurtsever Birlik Hareketi), sonra da BKP'ye attı.

Peki tüm bu yalpalamaların tutarsızlıkların anlamı ne? Gelecek hafta da bu konuyu inceleyeceğiz.



## AB Telefonları Dinliyor mu?

AB ülkelerinde yaşayan insanlar telefon konuşmaları konusunda aşırı derecede hassas.

Teker teker AB üyesi ülkelerde telefonları dinleme yasası gündeme geldiğinde ülke vatandaşları buna karşı isyan eder noktaya gelirler.

Bu nedenle milli hükümetler telefon dinleme yasalarında diken üzerinde olurlar.

Milli hükümetler kendi ülkelerinde geçiremedikleri yasaları arka kapıdan geçirmeye başladılar.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu'nun onayladı bir yasa ile telekom şirketlerine telefon ve internet bilgilerini 6 ay muhafaza etme yükümlülüğü getirildi.

Böylece milli hükümetler kendi ülkelerinde geçiremedikleri bu yasayı Avrupa Parlamentosu vasıtasıyla geçirmiş oldular.

Avrupa Parlamentosu sözde terörizmi ve ciddi suçları araştırma amacıyla bu yasayı geçirdiklerini iddia ediyor.

Ancak geçmiş tecrübeler açıkça göstermiştir ki radikal aktif faaliyet yürüten kurum kuruluş ve bireyler hükümetin yeni geçirmek istedikleri yasalara karşı kampanya yürüttüklerinde kapıları polis tarafından kırılıyor. Örneğin Kıbrıs cumhuriyeti anayasasına göre bireyin hakkı



çerçevesinde mahkeme kararı olmadan telefonlar dinlenemez. Ancak ve ancak mahkeme kararından sonra telefon bilgileri bireyin suç işleyip işlemediği tespit edebilir.

Bu yeni yasaya göre polisin ve savcılığın mahkemeye başvurmasına gerek kalmadığı açıkça görülüyor.

Polis ve savcılık istediği zaman tüm Avrupa çapında bir bireyin 6 aylık telefon konuşmalarını (kimi aradığı, kiminle ne konuştuğu vb.) mahkeme emri olmadan inceleyebilir.

Bu da rejimlerin kitleleri baskı altında tutmanın, onların rejimi protesto etmek için örgütlenmelerini de kontrol altına almanın bir yolu olarak devreye girmiş oldu.

## Bir Fark Yok

AB Göçmen Yasasına göre AB'nin herhangi bir ülkesinde kaçak olanlar geldikleri ülkeye geri gönderiliyor. Ancak ikinci bir AB yasasına göre de 5 yıldan fazla kaçak kalanlar ülkeden uzaklaştırılmazlar. Böyle olmasına karşın güney Kıbrıs'ta AB yasalarını iddia eden hükümet göçmenlere karşı gelişmiş güzel uygulamalarda bulunuyor. AB vatandaşlarıyla Kıbrıs'ta evlenenlerin bazıları hükümetin keyfi uygulaması sayesinde ülkeden atılıyorlar. Örneğin Eylül ayında Litvanyalı bir bayanla evlenen Ürdünlü bir adam evlenip başvuru yaptıktan 24 saat sonra apar topar Ürdün'e geri yollandı. Kıbrıs'ta iltica için başvurup da Kıbrıslılarla evlenenlerin bazıları da muhaceret dairesinin keyfi



uygulamasına maruz kalıyorlar. Hükümet AB hukukunu uyguladığını açıklıyor. Bu ne müktedir bir hukuktur ki insan haklarından söz eden aynı AB'nin AB vatandaşlarıyla evlenenlere insanlık dışı uygulama yapıyor. AB sınırları içerisinde yabancı olduğu sürece tüm yasaları harfiyen uygulasan da AB rejimleri yabancılara karşı insanlık dışı uygulamadan uzak durmuyor

## Görüş

Ali Yalçınay

Merhaba...

Hafta içersinde ilginç bir haberle karşı karşıya kaldık yine...

Ne miydi bu haber?

"NATO, Türkiye'yi desteklemiş, Kıbrıs konusunda..."

Genel sekreterleri Scheffer ilginç mesajlar vermiş...

Versin...

Allah versin...

Ne Murat'ı varsa, ne müsibeti varsa...

Peki ne demiş Scheffer efendi biliyor musunuz?

Ankara ve Brüksel'in ortak atması gereken adımlar varmış Kıbrıs sorunu konusunda...

NATO da destek verecekmiş Brüksel-Ankara ikilisine...

Dediğim gibi..

Allah versin...

Demokrasi uzmanı Brüksel, Ankara ve NATO bu şekilde yürümeye devam etsin...

Yüce KKTC'yi tanıtacaklar...

Tanıtacaklar ki Türk, İngiliz, Yunan, AB ve NATO askerleri ülkemizde kazık çakmaya devam etsin...

Tanıtacaklar ki, buradaki piyonları bekçiliğini yaptıkları devlet yapısında davul çalmaya devam etsin...

Başka yolu mu var bu işin ?

NATO 'kardeş' ya, demokrasi getirecek ya, demokrasi getirecek!

Var mı alternatifi?

Seviyorum şu burjuvaziyi....

Hastasıyım...

Demokrasi getirmeye bayılırlar...

Mesela bakın yüce ABD'ye...

Özgürlük fenerimiz babamız Bush ve yüce ABD!

Irak'a öyle bir 'demokrasi' getirdi ki, öyle bir 'özgürlük' getirdi ki...

Müthiş...

Emekçiler 'bayram ediyor' Irak'ta...

Hele şu biricik 'anavatanımız' T.C. ve ABD ve AB'ye ne demeli...

40 bin tane yüce Türk askeri bizleri ne de güzel koruyor değil mi adamızda?

Peki bizim görüşümüz ne?

Bu mudur Demokrasi?

Bu mudur, özgürlük ve kendi kendini yönetme hakkı?

NATO çıkmış da Türkiye'ye ve AB'ye yani başka bir deyişle adamızın üzerinde gözü olan bütün yabancı emperyalistlere destek verecekmiş...

Kıbrıs sorunu çözülsün diye!

Sorunu yaratanlar çözsün diye!!!

## Destekle Onları NATO !!!...

Vay guzzum vay...

Yılbaşı ikramiyesi midir bu?

"NATO'nun hediyesi!..."

"Aç Mehmet Ali kardeş KKTC isimli evin bacasını! NATO amca hediye atacak bacadan!"

Geyik arabasıyla gelecekmiş Mr. Scheffer...

İşin geyiği de bu olsa gerek...

Hem de ne yüce geyik..

NATO geyiği...

Hey gidi günler hey...

50-60 sene öncesi olsaydı bugün...

Anavatan var olsaydı...

Ben gördüm NATO'nun soyunu sopunu...

Ben gördüm NATO geyiğinde boynuz mu kalırdı boyun mu...

Gerçi 1953'den sonra gelenler boynuzu baya bir cilaladılar zamanında...

Hedeflerine de ulaştılar...

Hani işin bir yanı var her zaman söylerim...

Kocakarı hikayesi...

Ha işte bundan sonraki hikaye artık daha değişik bir hikayedir...

"Biricik Anavatanımız T.C.'nin, yüce AB'nin, ve yüce ABD'nin Kıbrıs sorununu çözme hikayesi..."

Ve abileri NATO'nun sonsuz desteği...

Bir film çekeceğim...

Adı şu olacak...

"Gumandan Scheffer'in Demokrasi Mücadelesi ve Yüce Anavatan T.C."

Gişe rekorları kıracağım...

Başrollerde Tayyip, Mehmet Ali, Papadopoulos, Blair, Bush ve Scheffer...

Bu film tarihe adını altın harflerle yazacak...

Bir dram filmi olacak bu film...

Filmin sonunda maalesef başrollerde oynayan oyuncular hafif hafif okşanacak...

"Amerikan modeli!..."

Burjuvazi çok ağlayacak bu filmin sonunda...

Bir "trajik-dram" olacak bu film...

"Benim Scheffer'im ve dostları birer melekti" diyeceğiz filmin sonunda...

Ne demişler, "gün olur devran döner!..."

Herneyse, biz sabırla mücadeleye devam edelim...

İnançla, onurla, gururla, özgüvenle ve herşeyden önemlisi yoldaşça...

Barış ve sevgi dolu günleri görmek dileğiyle...

## BA İşçi Önderini İşten Attı

Geçtiğimiz yaz ayında Gate Gourmet işçilerinin greve gitmesi karşısında işçilerin haklılığını savunan bazı işçi önderleri British Airways (BA) uçuşlarında grev düzenleyerek başarılı bir mücadele örgütlemişti.

BA yaptığı açıklamalarda Gate Gourmet firmasını suçlarken işçilerin isyanını da yatıştırmayı hedefledi. Aradan geçen 4 aylık sürede Gate Gourmet firması kendine yeni işçiler aldı. BA şirketle anlaşmaya vardı. Ancak grevin bedeli de birine ödetilmeliydi. Bu da BA'de grevi örgütleyen önder işçilerin başına patladı. Sendika BA ile görüşmeler yaparken, hiç bir işçinin grev dolayısıyla işten atılmasına razı olmayacağını açıklarken son ayda yapılan uygulamalara sessiz kalarak şirketlerle yapılan gizli anlaşmaya katkıda sadık kalıyor. BA grevini 3 işçi başarılı bir şekilde örgütleyip yönetmişti. Bu 3 işçiden bir tanesi şirket tarafından "kurallara uymamanın önderliğini yapmak"tan



dolayı işten atıldı. İkinci işçi ise yazılı uyarı alarak işten bir aylığına ödeneksiz olarak uzaklaştırıldı ve şirketin kendi işçilerine sağladığı bazı imtiyazlardan da mahrum bırakıldı. Üçüncü işçi ise durumu şirket tarafından karar verilene kadar işten uzak tutuluyor.

Bilindiği gibi Gate Gourmet firması da aynı metotla grevi örgütleyen işçilerin önderlerini işten atarak şirket içerisinde işçileri örgütleyip harekete geçirecek herhangi bir önderin varlığına fırsat tanımıyor.

Tekeller bu sayede işçilerin ekonomik hakları çerçevesinde dahi eylem yapmalarına tahammül edemiyorlar.

## Yunanistan'da Genel Grev Devam Ediyor

14 Aralık Çarşamba günü Yunanistan'da iki büyük sendikanın önderliğinde yapılan genel grev hayatı tekrardan felce uğrattı. Yunanistan İşçileri Genel Konfederasyonu (GSEE) ile Kamu Çalışanları Yüksek Yönetim Konseyi (ADEDY)'nin ortaklaşa düzenlediği grev gerek işverenlere gerekse de hükümete yeni geçirdikleri yasalar konusunda muhalefetlerini dile getirdiler. Yeni yasaya göre kamu işletmelerinde çalışanların sözleşmeleri bir çırpıda değiştirilmiş oldu. Eskiden gerek devlet dairelerinde gerekse de kamu işletmelerinde çalışanların ömür boyu iş hakları vardı. Bu yeni yasa ile kamu işletmelerinde çalışanlar özel sektörde çalışanlar gibi muamele görecektir. Hükümetin bu girişimi kamu işletmelerinin özelleştirilmesi için hazırlık mahiyetini taşıyor. Kamu işletmeleri özel şirketler gibi devreye girince işçi sayısında azaltma yapabilecek, işçi ücretlerini istediği gibi kontrol edebilir duruma gelecek. Bu da sermaye çevresinin bu kamu işletmelerine iştahını artırıyor. Yunan sermayesi AB ve ABD sermayesiyle el ele Yunan kamu işletmelerini (Olimpic hava yolları, telefon daresi, elektrik kurumu vs) ele geçirmek için pusuda bekliyor.

Diğer yandan Yunanistan hükümeti işçi ücretlerinin yüksek olmasından şikayet ederken ülkede bulunan yarım milyon civarında kaçak işçiye de genel af sundu. Özellikle de Arnavutların yoğun olduğu ve günde 30 euroya işçi çalıştıran inşaat sektörü bu aftan



memnun görünüyor. 11 milyon nüfusu olan Yunanistan'ın 4 milyonu Atina'da yaşıyor. Atina'nın en büyük sektörü inşaat sektörü, Yunanistan'ın en büyük sektörü inşaat sektörü. Bilindiği gibi kaçak işçilerin bir çoğu geçtiğimiz yıllarda Atina Olimpiyat şehrinin inşaatında ucuz işçiler olarak çalıştırılarak inşaat tekellerinin ceplerini doldurmuşlardı. Yeni af yasasına göre Yunanistan'da bulunan kaçak işçiler Aralık sonuna kadar başvuruda bulunabilecekler. Ancak Yunanistan hükümeti Yunanistan'da kalmak isteyen kaçak işçilerden kaçak oldukları sürece şirketleri tarafından yatırılmayan sosyal sigorta ödeneklerini yatırmalarını talep ediyor. Bu da işçi başına ortalama olarak 2 bin euro tutuyor. Günde 30 euroya çalışan işçilerin 4 aylık kazancına denk gelir. Konu ile ilgili açıklama yapan Yunanistan Göçmen İşçileri temsilcisi "Yunanistan hükümeti hırsızdır, göçmen işçilerden çalmaya çalışıyor" açıklaması ile sosyal sigorta yatırımlarını yapan göçmen işçilerinin tümünün bu aftan yararlanamayacağını da dile getiriyor. Çünkü bazı kaçak işçiler Yunanistan'a gizlice pasaportsuz ve evraksız girmiştir. Bu da ülkeye giriş konusunda kanıtı olmayan kaçak işçiler için büyük sorun yaratıyor.

## Dünya Ticaret Örgütü

Hong Kong'da toplanan 149 ülkenin ticaret bakanlarının Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ile ilgili gerek tarım gerekse de endüstri ürünlerinin ticareti konusunda anlaşmaya varamadıkları ortaya çıktı. Tarım konusunda ABD ile AB arasındaki çatışmada geri bırakılmış ülkeler de kendi çıkarlarını savunarak dünya tarım ticaretinde değişiklikler talep ettiler. ABD emperyalistleri gerek pamuk gerekse de tahıl üretimlerindeki sübvansiyeler sistemleri korumak istedi. Diğer taraftan AB ise merkezini banana ticaretinin oluşturduğu tarım ürünleri konusunda mevcut imtiyazları korumak istiyor.



Bilindiği gibi geri bırakılmış yoksul Afrika ülkelerine yardım ayakları adı altında gerek ABD gerekse de AB ellerinde bulunan ve aşırı üretimden kaynaklanan tahılı doğrudan bu ülkelere gönderiyor. Sözde yardım için verilen paraların metropol ülkelerin tarım kapitalistlerine aktarıldığı bilinen bir gerçek. AB emperyalistleri geri bırakılmış ülkelere ürün yardımı yerine para yardımının doğrudan verilmesini talep ediyorlar. Böylece de AB elinde aşırı üretimden dolayı biriken ürünlerin elden çıkarılmasına ve yapılan mali yardımların bir bölümünün AB'ye kaymasını istiyorlar. ABD ise ürün bazında yardımlarda ısrar ediyor. Bu da bu ülkelerde tarımın gelişmesini sekteye uğrattıyor. Diğer yandan Afrika ülkeleri, ABD'nin pamuk üreticilerine yaptığı

büyük sübvansiyeler sayesinde kendi pamuk üreticilerinin iflas ettiğini vurguluyorlar.

WTO taslak karar önerisinde önümüzdeki 5 yılda tarımda sübvansiyeler kaldırılmak isteniyor. Tarımda sübvansiyenin aslan payını büyük, ileri gelişmiş ülkelerin kapitalist çiftçileri alıyor. Buna ek olarak tekstil ve giyim sanayiinde bazı geri bırakılmış ülkeler AB ve ABD ile özel imtiyaz anlaşmaları imzaladılar. Bangladeş ve Hindistan gibi çok ucuz işçiliğin olduğu ülkelerde yaygınlaşan tekstil ve giyim sektörü bu

imtiyazları kaybetme niyetinde değildir. Bu gibi ülkelere yatırım yapan büyük tekstil ve giyim şirketleri sağlanan imtiyazlar yerine yenisi konmadığı ölçüde buna itiraz ediyorlar. Özellikle Hong Kong'da gösteri yapan göçmen işçiler bunu açık bir şekilde dile getirdiler. Hong Kong'da bulunan büyük sayıda göçmen işçiler globalleşmenin daha da büyük göçler yarattığını ve göç eden işçilerin boğaz tokluğuna bile çalışamaz duruma geldiklerini açıkladılar. Globalleşme sayesinde yaratılan servetin yoksulluğu kaldıracağını savunanlar aslında globalleşmenin yoksulluğu daha da artırdığını gizlemeye çalışıyorlar. Son 10 yılda yaratılan servetin paylaşımında zenginlerin pay oranı artarken milyarlarca insanın pay oranı gittikçe azalıyor. Bu veriler globalleşmenin bir avuç zengin tekeller için devreye konduğunu açıkça gösteriyor.

## İngiliz Eğitim Bakanının Yeni Tekniği

İngiliz hükümetinin geçirdiği yeni yasa okul müdürlerine yetkileri artırdı. Aynı zamanda bu yasa ile okul müdürlerine okulda yapılan işlerin ve sorumlulukların tekrardan düzenlenmesi yetkisi de verildi. Bu yasa çerçevesinde okullarda okutma ve öğretme sorumlulukları adı altında ek ödenek ayrıldı. Ancak bu ek ödenekler tüm öğretmenlere aynı miktarda verilmiyor. İki değişik kategoride ödenen bu ek ödenekler öğretmenleri kendi içerisinde sınıflandırıyor. Özellikle uzun yıllar öğretmenlik yapanların bazıları bu yeni düzenleme ile gelir kaybına uğruyor. İngiliz eğitim bakanlığı ile el ele hazırlanan okul yönetmenliği ve öğretmen sorumlulukları sayesinde Londra'nın bazı okullarında bir çok öğretmenin maaşları azaltıldı. Bu durum



karşısında harekete geçen öğretmenler sendikası NUT bu sorunlarla karşılaşan öğretmenlerin okullarında greve giderek hükümetin yeni uygulamalarıyla öğretmen maaşlarını azaltamayacağını vurguladı. Bir çok okul yönetimi ise yeni düzenleme ile öğretmenlerin maaşlarını sabit tutarken ilerde maaş artışlarını kısıtlamaya girişti.

# Kavgamız

Yusuf Alkım

E-mail: ykavgamiz@yahoo.com

## "Birleşik Cephe"den Ne Anlıyoruz?! (Bölüm 3)

Son iki sayıdır ele aldığımız "birleşik cephe" konusuna bu sayı genel bir toparlama yapacağız.

Öncelikle Kıbrıs adasının dünya emperyalist dünya düzeninin bir parçası olduğunu tespit etmek gereklidir.

Dilimizden düşüremediğimiz bu emperyalizm denen şey nedir?

Sermaye sınıfının iktidarı anlamına gelen kapitalist sistem, 1800'lerin sonuna doğru en yüksek ve en barbar aşaması olan emperyalizm karakterine bürünmüştür.

Bu aşamanın temel belirleyici özellikleri, ulusal burjuvazinin uluslararası karaktere bürünmesi,

Uluslararası tekellerin ortaya çıkması ve yerel burjuvazinin yabancı ülkelere sermaye ihraç etmeye başlaması,

Bununla birlikte sömürge haline getirilen güçsüz ulusların hegemonya altına alınarak her şekilde sömürülmesi,

Kontrol altına alınmaya çalışılan bölgelerdeki farklı ulusları, dini grupları birbirine kırdırarak onları daha da güçsüzleştirip karşı koyamaz hale dönüştürmeleri,

Ve bu yapılırken ortaya ulusal sorunların çıkmasıdır.

Yani toparlayacak olursak,

Bugün emperyalizm denen olgu ulusal sorunları yaratan ve bu sorunlara muhtaç olan bir düzendir.

Bu sorunların çözülmesi demek emperyalizmin ülkedeki etkisini kırmak demektir.

Ülkemizde de başta "Kıbrıs sorunu" olmak üzere hemen hemen tüm toplumsal sorunların temelinde emperyalizm yatmaktadır.

Herkesin bildiği gibi, ülkemiz coğrafi olarak emperyalizm için çok önemli bir bölgede yer almaktadır.

Bu nedenle emperyalizm için ülkemizi kontrol altında tutmak önemli bir olgudur.

Bu nedendir ki, emperyalizm ülkemizde Kıbrıslı Rum-Kıbrıslı Türk kavgası yaratmıştır.

Bunun anlamı şudur; Kıbrıs sorununu çözmek demek, sorunu yaratan etkenleri ortadan kaldırmak demektir.

Bunu yapabilmek için de, yukarıda da belirttiğimiz gibi, ülkemizin emperyalist düzenden koparılması gerekmektedir.

Bu tespiti yaptıktan sonra emperyalizmin ülkemizdeki etkisini nasıl kırabiliriz ona bakmak gerekmektedir.

\*\*\*

Emperyalizmin ülkemiz üzerindeki etkisini kırabilmek, elbette çok zor bir olaydır.

Ülkemiz nüfus bakımından çok ufaktır.

Bundan daha da önemlisi, ülkemiz işçi sınıfı nüfusunun çok küçük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Bir kere neden işçi sınıfı?

Çünkü işçi sınıfı üretim ilişkilerindeki konumu ve sermaye sınıfı tarafından sürekli baskı ve sömürü altında tutuluyor oluşu nedeniyle, kapitalist düzen içerisindeki en ilerici ve devrimci sınıftır.

Kıbrıs'ta işçi sınıfının güçsüz olmasının başlıca nedeni, adamızdaki egemenliğini devam ettirmek isteyen emperyalizmin elindeki olanakları kullanarak Kıbrıs'ta küçük-burjuva ağırlıklı bir nüfusun oluşmasını sağlamasıdır.

Gerek güneyde, gerekse kuzeyde ekonomi dışı bağımlıdır.

Güneyde dış yardımlar ve turizm sektörü ile ekonomisi gelişmiş bir yapı oluşturulmuştur.

Kuzeyde ise Türkiye'ye bağımlı, daha çok memur ağırlıklı bir yapılanmaya gidilmiştir.

Bu tespit sonucunda ortaya çıkan olgular şunlardır;

- Kıbrıs işçi sınıfının bu koşullarda tek başına emperyalizmi adadan atıp, iktidarı alması mümkün değildir.

- Bu nedenle ülkedeki emperyalizm tarafından ezilen diğer sınıflarla ittifak yapması gereklidir.

- Ülkenin büyük burjuva sınıfı, yabancı burjuvazinin yerli işbirlikçisi konumundadır. Yani yerli büyük burjuva sınıfını böylesi bir mücadeleye çekmek olmazla istigaldır.

- Ezilen sınıflar ise sürekli olarak elindeki

birikimleri kaybetme, 1950'lerden sonra emperyalizmin adadaki faaliyetleri nedeniyle zarara uğramış küçük-burjuva ve küçük köylü sınıfları içerisindeki, aydın, ilerici, demokrat kesimlerdir.

- Bütün bu olguların ortaya çıkardığı sonuç; Kıbrıs'ta emperyalizmin etkisini kırabilmek için, işçi sınıfı önderliğinde, ezilen tüm sınıfların ittifakı, yani "Anti-Emperyalist Birleşik Cephe"si kurulmak zorundadır.

- Ancak bu ittifak tek başına yeterli değildir. Çünkü bütün bu ezilen sınıflar tümüyle birleşik bir cephede toplansa da, emperyalizm karşısında zayıf durumda kalacaktır.

- Bu olgunun ortaya çıkardığı sonuç ise; Kıbrıs işçi sınıfının dünyanın en tutarlı ve ilerici enternasyonalistleri olmak zorunluluklarıdır. Yani Kıbrıs'taki Anti-Emperyalist Birleşik Cephe, başta ülkemizle bağları olan İngiltere, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere, tüm dünyadaki anti-emperyalist sınıflarla ortak bir cephede buluşmalıdır.

Bu saptamalar ışığında ortaya çıkan mücadele şekli belki de yapılabilecekler içerisinde en zor ve en uzun mücadeleyi gerektiren seçenektir.

Fakat bu seçenek, başta Kıbrıs sorunu olmak üzere ülkedeki hemen hemen tüm sorunları çözebilmenin tek yoludur.

Yani önümüzde sadece iki seçenek bulunmaktadır;

Ya allanıp pullanıp bin bir türlü şekilde önümüze konulan ve sorunu çözmekten aciz olan çözümsüzlük yolları,

Ya da zor olan ama tek çözüm yolu olan Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti Programı'nı hayat geçirme mücadelesi!

Ne yazık ki bunun ortası yoktur!

Bizler "İlle de zoru başaracağız!" diye yola çıkan maceraperestler değiliz!

Bizler sorunları çözmek için mücadele eden gerçekçi devrimcileriz!

Gerçekçi olan ve sorunu çözecek başka bir seçeneği olan bunu derhal ortaya koymalıdır.

Hem bize, hem de ülkenin ezilenlerine yardımcı olmalıdır!

Bunu yapmayanlar ise ilericiликтen ya da devrimciliğinden bahsetmekten derhal vazgeçmelidirler!

## Kuzey Pahalı Güney Ucuz

Cyprus College tarafından yapılan araştırmaya göre 2004 yılında güneyden kuzeye geçenler 25 milyon Kıbrıs lirası harcarken kuzeyden güneye geçenler ise 25.3 milyon harcadılar.

Verilere göre Kuzeyden güneye geçenlerin alışveriş için 17.4 milyon KL harcadıkları ortaya çıktı. Buna ek olarak sigorta parası bir milyon KL olarak hesaplandığında yiyecek ve içeceğe 6 milyon KL harcadığını

gösteriyor. Kuzeyden güneye gidenlerin 2004 alışverişi için böyle yüksek bir rakam harcaması açıkça çok önemli bir durumu gündeme getiriyor. Kuzeydeki ihtiyaç maddelerinin güneye nazaran çok daha pahalı olduğunu gösteriyor. Kuzeyde yaşamın daha ucuz olduğunu iddia edenler bu yapılan araştırmayı kendi verileri ile kanıtlamak zorundadırlar.

Güneyden kuzeye geçenlerin

alışveriş için 12 milyon KL harcadıkları dikkate aldıklarında kuzeyden güneye geçenlerin kişi başına harcamalarının çok daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor.

Kuzeyden geçip de güneyde alışveriş yapanlar demek ki güneydeki fiyatları kuzeye nazaran daha makul buluyorlar. Bunların büyük çoğunluğunu da yiyecek ve giyecek eşyalarının oluşturduğu dikkate alındığında kuzeyde asgari



ücretle çalışanların günlük ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğunu da gösteriyor.

# Tanklı Toplu 'Barış Adası'!

Geçtiğimiz hafta kuzey Kıbrıs medyasında Papadopulos yönetimimin silahlanmaya ayırdığı bütçe haberi büyük yer buldu.

Bu haber güneydeki burjuva hükümetin barıştan ve insanca bir yaşam oluşturmaktan ne kadar uzak olduğunu göstermesi açısından kayda değerdi.

Fakat kuzey medyasında pek de yer almayan ve her yeni askeri törende gururla sergilenen kuzeyin yeni silahları da göz ardı edilemeyecek bir olgudur!

Güneyin silahlanma çalışmaları ne kadar gerici ise, kuzeyin silahlanma çalışmaları da o kadar gericidir!

Güneyin insana değil, silaha yatırdığı para ne kadar barbarca bir yaklaşımsa, kuzeyin insana değil de, silaha yatırdığı para o kadar barbarcadır!

Ne güneyin burjuva yöneticileri, ne de kuzeyin burjuva yöneticileri ilerici değillerdir!

Onlar insan yaşamını hiçe sayan, insana değil, kendi iktidarlarını ve çıkar düzenlerini devam ettirebilmek için milyon dolarları silaha yatıran barbarlardır!

Silah tekelleri sattıkları silahlardan elde ettikleri muazzam kârlarla zevk içinde yaşarken,

Bizler mevzilerde o silahlarla nöbet tutmaktayız!

Bizler onların kanlı iktidarlarının koruyucuları olmaktan



kurtulmalıyız.

Ne güneyin barbarları, ne de kuzeyin insanlık düşmanları istedi diye bizler bir birimizin boğazına sarılamayız!

Bunu 1955'te başardılar, bunu 1958'de, 1963'te, 1967'de ve 1974'te başardılar!

Ama bunu bir kez daha başarmalarına izin vermeyeceğiz!

Onların bu barbar düzenlerini yıkacağız ve ülkemizi yeniden birleştireceğiz!

Buna ne güneyin insanlık düşmanları, ne de kuzeyin barbarları engel olabilecek!

Değil milyon dolarlar, tüm dünyanın katliam makinelerini dahi alsalar buna engel olamayacaklar!

Belki o gün geldiğinde, onlar o silahları birbirlerine karşı değil, tıpkı geçmişte olduğu gibi birlikte bizlere karşı kullanmaya kalkacaklar,

Fakat bu ülkenin devrimcileri onları ve onların yabancı emperyalist efendilerini tümünü birden bu ülkeden söküp atmasının bilecekler!

Bu böyle biline!

# PARTİME

Aydın ADAMOĞLU

Gülen yüzün benim için çok önemli. Bu, mutlu olduğumu gösteriyor. Demek ki umutlusun daha benden.

Yanlışlık yapmadım mı? Yaptım tabii...Beni düzelttikçe büyüdün yüreğimde sevecen bir bilge gibi.

Aslında sen hep vardın. Hep oradaydın yanıbaşında. Ne zaman umutlarımı yitirmeye yakın, ne zaman çözülmeye an kala.

Başka nasıl görebilirdim doğruları? Nasıl bulabilirdim kurtuluşun apaydınlık yolunu karanlıklarda? Ben super zekâ mıyım? Hıhh...

Zavallı ben. Toprağımdan sökülmiş, bazan işsiz, bazan gündelikçi, bazan istenmeyen, dışlanmış, itilmiş kakılmış, ama inat değil mi, inat değil mi anasını satayım tek sermayem sömürüye karşı kinim?

Bana bir tek sen inandığın için teşekkür ederim. İnandıklarımı ilimle öğrettiğin için, açtığın için kör gözlerimi.

Yoldaşlar toplanıp doğum gününü kutlamışlar. Pastanda 3 mum olmalıydı. Üfürüp söndürdüğün anı penceredeki perde bana bildirdi. Aramızda kalsın ama tuttuğun dileği biliyorum. Çünkü onun benim de dileğim olmasını bana sen öğrettin.

Sensiz kaybolmak veya seninle sınıfsız yaşamak vardı. Orta yolu yoktu başka.

Katı disiplinin, çok çalışmanın, bilgiyi devamlı artırmanın, sanatın ufkunu

genişletmenin ve insan değerinin meta ile ölçülemeyeceği o güzel dünyayı

kurma hayalini bana verdiğin için sana teşekkür ederim. En büyük zenginliğim o.

Ben sana bir hediye bile getiremedim. Doğum günün kutlu olsun.

## Okudunuz mu?



Kıvılcım  
Yayımları  
No: 4

**Kıbrıs  
Sorunu**

Fiyatı: 5 YTL.

## Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek Gazetesi Abonelik Formu

İsim-Soyisim:

Adres:

Yaş:

Öğrenim Durumu:

Meslek:

Telefon Numarası:

İstenilen

Abonelik Süresi

- 13 Sayı (9,000,000 TL./ 9 YTL.)  
 26 Sayı (17,000,000 TL./17 YTL.)  
 52 Sayı (30,000,000 TL./30 YTL.)

Tarih:

Abonentin İmzası:

Bilgi İçin Abone Sorumlusu Yusuf Alkam Tel No: 0533 863 66 60

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



**SOSYALİST GERÇEK**

Sahibi: Kıvılcım LTD.

Adres: Şht. İbrahim Yusuf Sok.

ATÖ Apt. No:5 K.Çiftlik/Lefkoşa

Tel: 0392 22 70 680

Fax: 0392 22 70 681

Basıldığı Yer: Toplumcu LTD.

Adres: Cengizhan Sok. No:7

K.Çiftlik/Lefkoşa

Tel: 0392 22 74 872

Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net> E-mail: [info@KibristaSosyalistGercek.net](mailto:info@KibristaSosyalistGercek.net)

**ANTI-EMPERYALİST BİRLEŞİK KIBRIS  
MÜCADELESİNE SEN DE KATIL!  
KIBRIS SOSYALİST PARTİSİ  
SAFLARINDA YERİNİ AL!**



# SOSYALİST GENÇLİK

23 Aralık Cuma 2005, Yıl:2 Sayı:59

KSP GB Haftalık Yayın Organı

**GENÇLİK GELECEK**



## III. Gençlik Kurultayı Değerlendirmesi

Tüm ilerici kamuoyuna,

Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 13-16 Aralık tarihleri arasında düzenlenen III. Gençlik Kurultayı'nı değerlendirerek aşağıdaki görüşleri kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı hissetmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gençlik Kurultayı 6 yıllık bir aradan sonra gerçekleştirilmesi bakımından, Kurultay'a katılan tüm delegeler ve bizler tarafından bir olumsuzluk olarak değerlendirilmiştir. Yasaya göre beş yılda bir yapılması gereken kurultayın geçerli bir gerekçe olmadan bir yıl geciktirilmesi yanlıştır. Bununla birlikte kurultay üyelerinin büyük bir çoğunluğu bu kurultayın en fazla üç yılda bir yapılması konusunda hemfikirdirler. KSP GB olarak bakanlığı bu yönde adım atmaya çağırıyoruz.

Bunun yanında KSP GB olarak III. Gençlik Kurultayı sırasında yaşadığımız deneyimleri de aktarmak istiyoruz.

Öncelikle Kurultay'ın açılışında bir konuşma yapan Mehmet Ali Talat'ın dolaylı olarak gençleri KKTC'ye sahip çıkmaya çağırması ve Kurultay çalışmalarının bu konuşmaların gölgesinde gerçekleşmesini şiddetle kınıyoruz. Bu konuşmalarda verilen mesajlar göstermiştir ki, düzenlenen Gençlik Kurultayı'nın temel amacı dünya tarafından tanınmayan KKTC'nin, "tüm kurumlarıyla çalışan bir devlet olduğu!" mesajını vermektir!

Böylesi sorunlarla düzenlenen Kurultay'da bir takım başka

izlenimler de öne çıkmıştır.

Kurultay'a gerek doğal, gerek seçilmiş veya atanmış gerekse de davetli olarak çağrılan üyelerin bir çoğu çalışmalara katılmamışlardır. Katılan üyelerin Kurultay sırasındaki bazı tutumları ise kabul edilebilir değildir. Kurultay üyelerinin komisyon çalışmaları sırasında özelden gençliğin, genelde toplumun karşı karşıya kaldığı ciddi sorunlara karşı "bu sorunların çözülmesi şu an için mümkün değildir" şeklindeki yaklaşımları ve bu sorunların çözümlenmesi yönünde kararlı tutum sergilememeleri üzüntü verici ve düşündürücüdür.

Bu sorunların bazıları şunlardır:

1. Özel medya kuruluşlarının izlenmeyi artırıp, kâr elde etmeyi düşünerek topluma zarar veren (uyuşturucuyu özendirme, hızlı araba kullanılmasına teşvik vb.) yayınlara karşı denetim getirilmesi.
2. Kumar ve fuhuş yerlerinin azaltılması değil derhal kapatılması.
3. "Hız tutkunu gençlerin bu tutkularını giderebilecekleri, trafiğe kapalı hız pistleri yapılabilir" şeklindeki Kurultay kararının yerine "Şirketler tarafından kâr elde etme amaçlı, gençlere yönelik yaratılan "hız tutkusu"nun ortadan kaldırılmasını sağlayacak bilinçlendirme çalışmalarının yapılması."
4. Askerlik yapma konusunda herkese vicdani ret hakkı tanınması. Askerlik yapmayı



reddedenlere alternatif kamu hizmeti yapma hakkının tanınması.

Bu konularda KSP GB temsilcisi

öneri vermesine karşın Kurultay üyelerinin çoğunluğu buna karşı çıkmışlardır. Kurultayda bir çok olumlu kararlar alınmasına karşın, sorunların kaynağını ortadan kaldırma yönünde hiçbir önerinin karar olarak ortaya çıkmaması bizler açısından düşündürücüdür.

Örneğin "Çalışan Gençliğin Sorunları Komisyonu"nun hazırladığı önerilerin 8. maddesi aynen şöyledir:

"8- Yurt dışından ülkemize olan ve yerli iş gücünün iş piyasasından ayrılma nedenlerinden birini oluşturan kaçak iş gücünü önlemeye ve kayıt altına almaya yönelik çalışmaları taktikle karşılıyoruz. Bu çalışmaların daha da etkinleştirilerek devam etmesini ve ülkemizdeki çalışma koşullarının süreç içerisinde iyileştirilerek güneye gitmek zorunda kalan iş gücüne K.K.T.C 'de insan hayatına uygun iş koşullarında çalışabilme olanaklarının yaratılabilmesi konusunda çalışma başlatılmasını öneriyoruz."

Kurultay'da alınan bu tarz kararlar sorunu gözden kaçırıcı niteliktedir. Bugün ülkemizde emekçi olarak çalışan sayısız yabancı işçi çok ağır koşullar altında sömürülmekte ve hiçbir sosyal hakka sahip olmadan bu sömürüye mecbur edilmektedir.

KSP GB olarak bu Kurultay'dan edindiğimiz en önemli deneyim, Gençlik ve Spor Bakanı Özkan Yorgancıoğlu'nun Kurultay çalışmaları sırasında dile getirdiği "engelleyemediğimiz sorunlar (kumar, fuhuş vs.) karşısında yapacak bir şeyimiz yoktur" tarzındaki yaklaşımının gençliğin sorunlarını çözmek iddiasında olanların sorunların kaynağını ortadan kaldırmaktan ne kadar uzak olduklarıdır. KSP GB olarak Kurultay'ın açılışında da belirttiğimiz gibi, bugün gerek gençlerin, gerekse de tüm toplumun karşı karşıya olduğu sorunların tümünün de kaynağı dünya emperyalist sömürü ve yönetim biçimidir. Bu barbar düzenden kopulmadığı müddetçe sorunların ortadan kaldırılması mümkün değildir. Ancak ve ancak bu Kurultay'da yapıldığı gibi günü kurtarıcı önlemlerin hayata geçirilmesi mümkündür.

KSP GB olarak yaptığımız değerlendirme sonucunda, tüm ilerici gençlik ve demokratik kitle örgütlerine bir araya gelme ve sorunların kaynağını ortadan kaldırmak için birlikte mücadele etme çağrısında bulunmayı kararlaştırmış bulunuyoruz.

KSP GB bu yöndeki en ufak bir mücadele alanına dahi var gücüyle katkı koymaya hazırdır.

En devrimci mücadeleciler ruhumuzla, tüm kamuoyuna duyurulur.

**Kıbrıs Sosyalist Partisi  
Gençlik Birim(a)  
Kamil İNCİRLİLİ**

E-mail: [KSPGB@yahoo.com](mailto:KSPGB@yahoo.com) Tel: (0392) 22 70 680 Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net>

## Soru

**III. Gençlik Kurultayı sizce niçin yapılmıştı?**

## Polemik

**KTÖS Limasol'daki çocukların eğitim hakkını mı savunuyor yoksa Rum-Türk şovenizmini mi kışkırtıyor?**

## Üniversite Günlüğü

DAÜ-PERSEN DAÜ yönetimi ile anlaşma yapıp DAÜ-SEN ve DAÜ-BİRSEN'i desteklemediğine göre elde edilecek hakları almayı da ret mi edecek? Düşünüyoruz da en doğrusu bu onlar için...

## Şinir Küpü

İzzet abim devamlı AKEL'i ziyaret ediyor.

İyi ediyor etmesine de, İzzet abim Kıbrıs'ta çözümün BM kararları, 77-79 doruk anlaşmaları ve Annan temelinde iki toplumlu federal çözüm olduğu devamlı belirtiyor.

AKEL de aynısını diyor.

Ama İzzet abim iyice coşup, herkesin böyle bir çözüme katkıda bulunması gerektiğini de belirtebiliyor.

Daha neyin desteğini vereceğiz yahu!

Kaç senedir iflahımız kesildi bu burjuvalar çözsünler diye.

Çözemiyorlar işte.

Hatta anlaşma bile yapamıyorlar!

Sosyalizme selam, sosyalizme zararlı iş yapmaya devam!!!

Ah sizi sizi...

⚡ Ticaret Odası Başkanı Erdil Nami'ye göre

kalkınma hızımız Çin'den de, TC'den de ileri.

Çok şükür bir biz kalkınamadık bu memlekette...

Keyfiniz gıcır anlaşılır.

İşler tıkırında öyle mi?

Aslanım CTP sen nelere kadirsin.

Burjuvalar göbek atıyorlar sevinçten...

İşçilerin halini soran yok...

720 YTL'lik asgari ücrete talim...

⚡ Lokmacı'nın açılmasıyla ilgili Akıncı bakın ne öneriyor;

"Karşılıklı olarak askerler geri çekilsin"

Ne de dahiyane bir çözüm önerisi.

Günü kurtaralım mantığının tipik örneği.

⚡ Orhan Pamuk meselesinde kimin tarafını tutalım?



Adam "Bu memlekette 30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeni katledildi" dediği için ağzından salyalar aka aka saldıran faşist beyinsizleri mi?

Yoksa arada bir radikal çıkışlar yaparak AB'nin beğenisini toplayan, burjuva demokrati, keskin AB'ci Pamuk'u mu?

Bu sefer yanıt yok!

Siz bulun!

Herşeyi benden beklemeyin!  
Sobayı yakmışım, koltukta sıcaktan pamuğa dönmüşüm zaten, iki dakika kestirelim şurada...

[www.ozgur.kybrs.net](http://www.ozgur.kybrs.net)  
**Özgür Bir Kıbrıs İçin mücadele edin, İnternetteki Adresi**

**"KOMÜNİST GENÇLİK BİRLİĞİ'NİN DURUMU PARTİ'DEN BİRAZ DEĞİŞİKTİR. KOMÜNİST GENÇLİK BİRLİĞİ, İŞÇİ VE KÖYLÜ GENÇLİĞİN DEVRİMCİ ÖGELERİNİN GÖNÜLLÜ, ÖZGÜR BİR ÖRGÜTÜDÜR. KÖYLÜLER OLMAKSIZIN, KÖYLÜ GENÇLİK KÜTLESİ OLMAKSIZIN O BİR İŞÇİ-KÖYLÜ BİRLİĞİ OLMAKTAN ÇIKACAKTIR. AMA MESELE ÖYLE DÜZENLENMELİDİR Kİ, PROLETER ÖGE ÖNDER ROLÜ ELİNDE TUTSUN."**  
**J.V.STALİN.**  
**KOMÜNİST GENÇLİK BİRLİĞİ ÜZERİNE, 1926**

## Sovyet Ekonomistleriyle Beş Görüşme 1942-1952

**Bölüm: 5**

J.V. Stalin'in Ekonomistlerle Görüşme Tutanağı (29 Ocak 194)

**Ekonomi Politik Sorunları Üzerine  
Ekonomi Politik Amacı**

**Planlama üzerine**

Okuyucuya yeni birşey sağlamalıyız, üretim ilişkileri ile üretici güçler arasındaki karşılıklı ilişkinin sonsuz tekrarını değil. Bu hiçbir sonuç getirmez. Kendi sistemimizi övüp göklere çıkarmaya ve ona olmayan başarıları yüklemeye gerek yoktur. Değer vardır, diferansiyel rant vardır; fakat farklı bir biçimde kullanılırlar. Kar bölümünü düşünüyordum -onu çıkaralım mı, kalsın mı?

**GÖRÜŞ:** "Gelir" kelimesini kullanmak belki daha iyi olur.

**MOLOTOV:** Gelir farklı bir türdür.

**GÖRÜŞ:** (N.A. Voznesensky) Sosyalist birikim olabilir.

**CEVAP:** Kar sağlanmıyorsa o birikim değildir. Kar, üretimin bir sonucudur.

**SORU:** Kitapta, sosyalist toplumda artı-ürünün olduğunu belirtelim mi? Bu konuda Komisyon'da görüş ayrılıkları vardı.

**MOLOTOV:** İşçilerin, sadece kendi aileleri için değil, toplumun bütünü için çalıştıklarını bilmesi için onları eğitmeliyiz.

**CEVAP:** Artı-ürün olmadan yeni sistemi inşa edemezsiniz. İşçilerin, kapitalizmde, ellerine geçene ilgi duyduklarını anlaması gerekir. Fakat sosyalizmde kendi toplumlarına bakarlar / ilgilienirler ; ve işçiyi eğiten de budur. Gelir varolmaya devam eder, fakat başka bir karakter kazanır. Artı-

ürün oradadır; fakat sömürene gitmez, halkın refahının yükseltilmesi, savunmanın güçlendirilmesi, vb. için kullanılır. Artı-ürün dönüşür.

Ülkemizde dağılım emeğe göre gerçekleşmektedir. Kalifiye ve kalifiye olmayan emek var. Bir mühendisin işini nasıl tanımlamalıyız? O, çok yönlü basit emektir. Bizde gelirler emeğe göre dağılır. Bu dağılım değer yasaından bağımsız olarak gerçekleşmez. Tüm ekonominin plana göre işlediğini düşünürüz; fakat her zaman öyle olmaz. Bizde de birçok kendiliğinden durum vardır. Kendiliğinden değil, bilerek değer yasaına göre hesaplamalar yapıyoruz. Onların sisteminde değer yasaı kendiliğinden işler, yıkıma neden olur ve büyük fedakarlıklar gerektirir. Bizim sistemimizde ise, değer yasaının karakteri bir değişime uğrar, yeni bir içerik ve biçim kazanır. Biz bilerek, kendiliğinden değil, fiyatları saptarız. Engels sıçramalardan söz eder. Riskli bir formülasyondur; ama kabul edilebilir, eğer gereklilik aleminden özgürlük alemine sıçrayışı doğru bir biçimde anlıyorsak. İrade özgürlüğünü, gerekliliğin kabul edilmesi olarak anlamalıyız, ki burada sıçrama, kendiliğinden zorunluluktan, gerekliliğin kabulüne geçiş anlamına gelir. Onların sisteminde değer yasaı kendiliğinden işler ve geniş çaplı tahribata yol açar. Ama bizim herşeyi daha az fedakarlık gerektiren bir şekilde idare etmemiz gerekir. Değer yasaının işleyişinden kaynaklanan gerekliliği, biz bilinçli bir şekilde kullanmalıyız.

**NOT:** L.M. Gatovsky, I.I. Kuzminov, I.D. Lapytev, L.A. Leontyev, K.V. Ostrovityanov, V.I. Pereslegin, A.I. Pashkov, D.T. Shepilov ve P.F. Yudin'in notlarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca Atlas, Arakelyan, Bolgov, Vasileva, Gusakov, Kozlov, Lyubimov ve Rubinstein'in notları da dikkate alınmıştır.

**Künye: Sosyalist Gençlik, Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi yayın organıdır. Ücretsiz olarak, Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek gazetesi eki olarak ve elden dağıtılır.**