

OKU-OKUT-ELEŞTİR-ABONE OL Bu Gazete Senin...

Kıbrıs'ta



SOSYALİST GERÇEK



Haftalık Siyasi Gazete

22-28 Nisan Cuma 2005, Yıl 9 Sayı: 148 - Fiyatı: 750,000TL-75YKr (KDV dahil)-İngiltere: 50p.

**ORTAK
VATAN
ORTAK
MÜCADELE!**

YASAŞIN KIZIL I MAYIS!

**1 MAYIS TARİHİNDE SARAYÖNÜ MEYDANINDA
GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN 1 MAYIS İŞÇİ
BAYRAMINA SEN DE KATIL!
SÖMÜRÜYE VE BÖLÜNMÜŞLÜĞE KARŞI ÇIK!**

**KIBRIS SOSYALİST PARTİSİ 1 MAYIS KORTEJİ SAAT 18:00'DEN İTİBAREN PARTİ BİNASI ÖNÜNDE
TOPLANCAKTIR. TÜM EMEKÇİLER KIBRIS SOSYALİST PARTİSİ KORTEJİNE!**

KSP Merkezi Adresi: Şht. Tuncer İlkokul'u Arkası, ATÖ Apartmanı No:5

Bilgi için: 22 70 680 veya 0533 863 66 60

Başyazı

17 Nisan Seçimleri ve Sonuçları

Emperyalistlerin ve Ankara'nın desteği ile yaklaşık 40 yıl her türlü hukuksuzlukla ayakta kalan Denктаş Cuntası'nın "saraydan gidiş" beklentisi halk arasında çok beklenen bir durumdu. (...)

Devamı Sayfa 2'de



KSP

17 Nisan Seçimlerini Değerlendi

Sayfa 2'te



Yaşasın 1 Mayıs!

Sayfa 5'de

Neler Oluyor Neler?

Sayfa 3'de

Londra Mektubu
Ahmet Önal

Sayfa 4'te

Nazlıca
Nazlı Şahin

Sayfa 6'da

Parka
Ziya Çelik

Sayfa 7'de

Görüş
Ali Yalçınay

Sayfa 10'da

Kavgamız
Yusuf Alkm

Sayfa 11'de

Kıbrıs Sosyalist Partisi 17 Nisan Seçimlerini Değerlendirdi

Kamuoyuna ve Halkımıza,
17 Nisan 2005 seçim sonuçlarını değerlendiren Parti yetkili organlarımız aşağıdaki açıklamayı halkımızın gündemine taşımaya uygun bulmuştur.

Kıbrıs Sosyalist Partisi 17 Nisan Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde halkımız ve ülkemiz yararına olan politikaları, kısıtlı olanaklarla sizlerin gündemine taşımaya gayret etmiştir. Bu süreçte Partimiz, bu seçimlerin demokratik bir seçim değil, bir "atama" olduğunu ortaya koymuştur. Emperyalistlerin desteğini alan Ankara'nın bu dönemde Denktaş yerine Sn. Talat'ı atayacağı herkesin bildiği bir olgu olarak halka dayatılmıştı.

Kıbrıs sorununda emperyalist politikalarından çözümler umudu taşıyan adaylara karşı Parti adayımız halkın, emek güçlerinin, sosyalistlerin çözüm politikalarını ortaya koymuştur.

Onyıllardır yıkıcı bir despotizmle ülkeyi yöneten güçlerden bıkan halk, Sn. Talat'a yönelerek büyük beklentilere girmiştir. Halkın bağımsızlık ve barış istenci dikkate alındığında seçim sonuçları Sn. Talat ve partisine büyük görevler yüklemektedir. Fakat bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ankara ve

sömürgecilerin siyasetleri ile kolkola yürüten Sn. Talat ve partisinin halkın temel taleplerine cevap vermesi olanaksız olacaktır. Sn. Talat ve partisini halkın temel taleplerine uymaya çağırıyoruz.

Yaklaşık ikibuçuk yıl önce kurulan Kıbrıs Sosyalist Partisi, kendisine destek veren yürekli, aydın insanlara kucak dolusu teşekkürlerini iletir. Partimizin ortaya koyduğu politikaları benimseyip de, yine de, kazanma şansı olan Talat'a oy veren yığınları önümüzdeki süreçte parti saflarımıza çağırıyoruz. Partimiz 17 Nisan sonrası da tüm gücü ile inandığı değerler uğruna mücadele edecektir.

2002 İnsanlığın, barbarlar, sömürgeciler elinde tutsak kalmaması için, ortak vatan ve bağımsız bir ülke yaratmak için halkın tek seçeneği Kıbrıs Sosyalist Partisi olmaya devam edecektir. Sömürgecilerin, garantörlerin, işbirlikçilerin iktidarı sürdüğü süreçte Kıbrıs Sosyalist Partisi halkımıza kurtuluş yolunda umut ve önderlik edecektir.

**Kıbrıs Sosyalist Partisi
Merkez Komitesi (a)
Genel Sekreter
Kazım Öngen**

EKİM Kültür Sanat Merkezi Basın Bildirisi Yayınladı

2 yıldır binası olmayan EKİM Kültür Üretim Sanat Merkezi bir bildiri yayınlamaya M. Ali Talat'tan beklentilerini dile getirdiler. Altta yayınlıyoruz.

BASIN BİLDİRİSİ

17 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçimleri "kazanarı" önceden tespit edilmiş seçimlerden birisi daha olarak kayıt altına geçmiştir.

TC ve Anglo-Amerikan emperyalizminin istek ve çıkarları doğrultusunda en iyi hareket edecek olan kesimlere verilen paye, demokrasinin göstergesi olarak ifade edilemez.

Tam tersine bu durum, anti-demokratik müdahalelerin bir göstergesi olabilir.

Böylesi koşullarda seçimlere girerek ada üzerindeki emperyalistlere, garantörlere, yabancı üs ve askerlere açıkça hayır diyen ve söylenmesi gereken doğruları cesurca dile getiren Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin tavrını kendimize yakın buluyor ve destekliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı "kazanarı" M. Ali Talat ve CTP

hükümetinden ise beklentilerimiz var.

Bu beklentimizin, adanın emperyalistlerden, üslerden, işgalcilerden arındırılması olmadığı kesindir.

Çünkü CTP siyaseti buna izin ve olanak tanımamaktadır.

Bizim beklentimiz, kültür ve sanata her fırsatta destek verdiğini dilinden düşürmeyen CTP hükümetinin ve Kültür Bakanı'nın bu söyleminin arkasında durması ve yaklaşık 2 yıldır binası olmadığı için üretimi durma noktasına gelen EKİM Kültür Sanat Üretim Merkezi'nin bina sorununa çözüm getirmesidir.

Başta Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşları kültür ve sanatta alternatif üretme çabasında olan EKİM Kültür Sanat Üretim Merkezi'nin bina sorununa duyarsız kalmayacaklarını ümit ederiz.

**EKİM Kültür Sanat Üretim Merkezi
Yönetim Kurulu (a)
Canan Onurer
19.04.2005**



YEMİNE SADAKAT

Rauf Denktaş yeni seçilecek cumhurbaşkanına tavsiyelerde bulundu.

Talat'a tavsiyelerinde Denktaş, şöyle konuştu; "Cumhurbaşkanının halkı kucaklaması ve partizanlık yapmaması

gerekir. Türkiye ile işbirliği de şarttır. Cumhurbaşkanı, yemine sadık kalmalıdır."

Talat bu tavsiyelere uyacak mı?

Başbakanlığı döneminde uyduğu gibi, Cumhurbaşkanlıkta da uyacak.

Türkiye ile aralarında sıkı iş ve hedef birliği olduğunu söylemiyor mu Talat?

Söylüyor.

Partizanlık değil, tüm halkı kucaklayacağını söylemiyor mu Talat?

Söylüyor.(Gerçi tüm kadrolar CTP'li ama olsun)

KKTC'nin varlığını ve de "bağımsızlığını" koruyacağına dair yemine sadık mı Talat?

Baksanıza, güneyin KKTC'yi bir türlü tanımadığından, mahkemelerin ve polislerin birlikte iş yapmamasından ve bunun olumsuzluğundan bahsediyor...

Yani yemine sadık bir cumhurbaşkanlığı dönemi başlıyor...

Yeni dönem başladı dedikleri bu olsa gerek...

Denktaş ve Eroğlu ekibinden boşalan yere rengi değişik ama siyaseti aynı olanlar oturmuş durumda.

Denktaş hiç endişelenmesin...

Kendisinin bıraktığı yerden bayrağı devraldı Talat ve ekibi...

Bu ülkede emperyalizme bağımlılık ve işçi sınıfının iktidarına karşı olmak konusunda namus ve de şeref üzerine verilen yeminlere sadık kalacak yeni dönemin savunucuları...

Denktaş ve Türkiye'yi endişelendirecek bir durum söz konusu değil...

Denktaş'ın dediği gibi "yılan gibi soğukkanlı olacak yeni dönemin bekçileri ve sabırlarıyla Rum'u çatlatacaklar"

Aynı hamamda değişik taslarla bu tiyatro devam edecek...

Başyazı

17 Nisan Seçimleri ve Sonuçları

Emperyalistlerin ve Ankara'nın desteği ile yaklaşık 40 yıl her türlü hukuksuzlukla ayakta kalan Denktaş Cuntası'nın "saraydan gidiş" beklentisi halk arasında çok beklenen bir durumdur. Bu duruma "çözüm vaadini" de ekleyen Ankara ve CTP ikilisi hedeflenen sonuca kolay ulaştı.

Halkın, "değişim" arzusu, diğer etkenlerle birleşerek seçimlerde CTP, siyasette görülen "kendine ait en üst noktasına çıktı."

Bu seçimlere giren diğer sağ adayların Sn. Talat karşısında hiç bir şanslarının olmayacağı bilinen bir gerçeklikti. Hatta bu durumu en iyi bilmesi gereken Sn. Eroğlu olmalıydı. Çünkü bu gün Talat'a verilen destek, daha dün kadar kendilerine gidiyordu. Kendini solda addeden adayların da siyasi-ideolojik fark üretememeleri sonucu seçimdeki halleri hiç de iyi olmadı.

Bu seçimlerde herkesin dikkatini çeken durum ırkçı yaklaşımları benimseyen Yeni Parti'nin ciddi bir oy alması oldu. Özellikle Karpaz ve Mağusa yörelerinde TC kökenlilerin yoğun yaşadıkları yerlerde oy artışı yaşandı. Bu olgu rastlantısal değildir. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde bu ayrılıkçı parti oylarını daha da artırarak parlamento'ya girecek ve bu gün DP'nin üstlendiği "kontrol" görevini devralacaktır. Bu durum Ankara'nın orta vadeli planıdır.

17 Nisan seçimlerinde bunlar yaşanırken Kıbrıs Sosyalist Partisi de bu seçimlere taraf oldu. Kısıtlı imkanları ile kampanyasını yürüttü. Oy kaygısı ile popülizme prim vermeden kendi ilkelerini savundu. Halk yığınları içinden de "doğruları ortaya koyuyorsunuz" diyen destekler aldı. Fakat halkın 40 yıllık "saray despotizmini" değiştirme isteği halkın bu yaklaşımının sandığa yansımaları şimdilik engelledi. Tüm bu olgulara rağmen 439 yürekli insan KSP'nin net, berrak siyasetine büyük bir cesaretle oy verdi. KSP'nin ne savunduğunu, ne hedeflediğini bilen bu 439 yüreğe sosyalistlerin yürek dolusu teşekkür borcu var. Bu 439 yürek ülkenin her yanında KSP ile birlikte atmaya devam edecek.

Kıbrıs Sosyalist Partisi anti-emperyalist, sömürgecilere karşı duran bu yürekli insanlarla süratle örgütsel bağ kuracaktır.

Burjuvazinin ve onun işbirlikçisi sahte emek savunucularının gerçek yüzünü gören ve sosyalistlere destek veren herkese "safları sıklaştıran" çağrısı yapıyoruz. Onlarla mücadelemizin daha yükseklere çıkacağına yürekten inanıyoruz.

Önümüzdeki 4-5 yıl, burjuvaların planlarının mı yaşam bulacağı, yoksa sosyalistlerin, KSP'nin planlarının mı yaşam bulacağını ortaya koyacaktır. KSP'nin planlarının gerçekleşmesi, burjuvazinin planlarının ise yenilgiye uğratılması KSP'nin ve de sizlerin çabalarına bağlı bir süreç olacaktır.

Burjuva gericiliğin yenilgisi, işçi ve emekçi halkımızın zaferi kaçınılmazdır.

Neler oluyor neler?

DEMOKRASİ!

Demokrasi diye birşey var mıdır?

Tabii ki vardır! Demokrasi oy hakkına sahip olanların oylarını kullanarak karar vermesi, çoğunluğun kararının uygulanmasıdır! Hem devlet yönetiminde, hem de başka örgütlerin yönetiminde uygulanan bir yöntemdir! Devleti, örgütleri yönetmek, yani ne yönde iş yapılacağına, ne çerçevede iş yapılacağına karar vermek için kullanılan bir yöntem!

Bir gurup insanın, başka bir gurup insanı yönetme yöntemidir demokrasi! Bu nedendir ki genel olarak demokrasiden bahsetmek, mevcut şartlarda bu demokrasinin kimlerin kimleri yönetime aracı olduğunu gözlerden gizlemek aracıdır. Burjuvalar çok severler demokrasiden bahsetmeyi, ama bahsini ettikleri demokrasinin burjuva demokrasisi olduğunu, yani burjuva sınırlarının işçi sınıfı ve tüm diğer alttaki sınıfları yönetme aracı olduğunu, bu meyanda da bu demokrasinin burjuvazinin işçi sınıfı ve tüm diğer alttaki sınıflar üzerinde diktatörlüğü olduğunu gözlerden gizlerler!

Örgüt yönetimlerinde demokrasiyi bir kenara bırakır da devlet yönetiminde demokrasiye bir bakarsak, burjuva demokrasisinin klasik şeklinin sadece burjuva bireylerin -ki bunlar aynı zamanda erkektir- oy hakkına sahip oldukları bir demokrasi tarzı olduğunu görürüz. Burada bu demokrasinin burjuva demokrasisi olduğu gayet bariz bir şekilde ortaya çıkar!

İşçi sınıfı başta olmak üzere, alttaki sınıfların, ve de kadınların demokrasinin bu burjuva kısıtlanmasına karşı verdiği mücadelelerin zorlaması sonucunda bugünkü burjuva demokrasisi genel oy hakkını tanımak zorunda kalmıştır! Burjuva demokrasisinin var olduğu hemen hemen tüm ülkelerde genel oy hakkı, tüm sınıfların oy hakkı devreye girmiştir!

Genel oy hakkının devreye girmesinin bir nedeni işçilerin oy hakkı talebini, köylüleri burjuvazinin peşinden sürüklemeye imkanına sahip olan burjuvazinin köylüleri de kapsayan genel oy hakkı üzerinden işçilerin iktidara gelmelerini önlemek olmuştur. Gel gelelim, demokrasinin her bir gelişmesi, işçi sınıfının bu imkanları kullanarak alttaki sınıfları saflarına kazanması yönünde adımlar atmasının kolaylaşması anlamına da gelmiştir. Köylüleri de kazanmaya başlayan işçilere karşı başka metodların geliştirilmesi zorunlu olmuş ve bu metodlar geliştirilmiştir.

Bunlardan en barizi burjuva demokrasisini kesip atmanın imkanlarının oluşturulmasıdır. Faşizm olarak bariz ve bilinen şekliyle burjuva terörünün örgütlenmesi bunlardan herkesin bildiği bir imkandır. Bunlar askeri darbe şeklinde de ortaya çıkabilir -pek çok ülkede askeri bürokrasi bu iş için yedekte tutulur. Demirel ve Evren Paşa'nın 'derin devlet' adını takmaları olay esas olarak budur. Mesela Türkiye'de bu askeri darbeler sürekli ABD ile yakın ilişki içinde yapırlar -çünkü ülkeyi yöneten burjuvazi ABD (veya diğer) yabancı büyük emperyalist güçlerle birlikte yönetirler ülkeyi. Ülke ekonomisi, dolayısıyla ülke ekonomisinin başını çeken burjuvalar, dünya burjuva sistemine, dünya emperyalist sistemine göbekten bağlıdır, o düzen içinde vardır. Yabancı burjuvalarla birlikte iş yapmak zorundadırlar ve öyle yaparlar.

Bu yöntemlerden bir diğeri de muz cumhuriyetlerinde kullanılan yöntemdir. Genel oy hakkı üzerinden işçilerin ve köylülerin burjuvaziye (ve de onların yabancı burjuva şeflerine veya arkadaşlarına) karşı gelmelerini örgütleyen sınıfın ve alttaki sınıfların örgütleyici, bilinçli ve radikal kesimini açık açık katletme yöntemidir bu. Katliam üzerinden terör uygulanır, katliam üzerinden işçi ve köylü kitleleri öndersiz ve böylece örgütsüz bırakılır -ve o zaman genel oy hakkını kullanmakta ortaya çıkan sorunlar da ortadan kaldırılmış olur! 1980 sonrası Türkiye'sinde Kürt Milli Hareketi'nin karşılaştığı yığınsal katliam dışında binlerce devrimci, sendikacı vb., katledilmiştir. Katledilmeyenler hapselere tıklıp iş yapamaz hale getirilmiştir-şimdi onları tümünden iş yapamaz hale getirme yöntemleri devrededir. F tipi hapishane mantığının ardında bu yatar -AB demokrasisinin tüm bunları hasıraltı yaptığını bilmeyen yoktur sanırız.

Tüm bunlarla birlikte satın alma yöntemi de devreye sokulmuştur. Daha zengin ülkeler daha fakir ülkelerin burjuvalarını ve bu arada bürokrasisini (asker,sivil ve dini) satın alırlar, bu satın alma işlemi bin bir yollarla yönetilir. Bu bazen açıktan da yapılır; Irak ve Afganistan'a bavullarla taşınan dolarları hatırlayınız. Aynı şekilde tüm ülkelerde başta işçi sınıfı olmak üzere, alttaki tüm sınıfların burjuva hakimiyetinde örgütlenmesinin şartları hazırlanır. Ya bu sınıfların saflarındaki

önderler satın alınır, ya da bu sınıflara önderlik edecek kendi adamları ileri sürülüp işçiler ve köylüler onlar üzerinden örgütlenir!

Esas olan bu tür yöntemler, yani burjuvalar dışındaki sınıfların bağımsız örgütlenmesinin, burjuvaların kontrolünde örgütlenmelerle engellenmesidir. Türkiye gibi ülkelerde silahlı güçlerin bir gücü de buradan gelir. Evrensel askerlik üzerinden silahlı güçler ülkenin dört bir tarafında ve düzenli olarak örgütlü temel yapıyı oluşturur. Yani burjuvazinin her şart altında örgütlü, ve de bölünmediği oranda birleşik sınıf partisini oluşturmanın aracı olarak iş yaparlar! Derin devlet komedisinin temelinde yatan da budur! Ama bu durum kendi başına yeterli değildir. İşçi sınıfı ve de köylüleri askeri güçlerde örgütlemek, aynı zamanda başa belayı almaktır! Eğer

sınıf güçleri örgütlenme imkanına kavuşurlarsa -Demirel gibilerinin dert yandıkları olay, sokaklarda yürüseler dert olmaz ama, işte cam kırıp ortalığı karıştırıyorlar, o zaman da

derin devlet devreye giriyor dediği olay bunu yansıtır. Ve tabii ki cam kırılmalar dedikleri olaylar, esasta şiddet olayları

olan olayların temelinde yatan işçi ve köylülerin sınıf hareketlerinin cam kırması, şiddete başvurusu değildir, bu güçlere karşı burjuvazi tarafından örgütlenen şiddet tedbirleridir. Milliyetçi, dinci ve her ne hikmetse burjuvaziye karşı faaliyet gösterenlere karşı şiddete başvuran örgütler gökten düşmezler. Örgütlenirler. Hedeflenen basitçe işçi sınıfı ve köylülüğün bağımsız örgütlenmesini imkansız kılmaktır -polis ve askeriyenin bu gerici burjuva örgütlerin saldırıları karşısında onlara karşı iyimser, devrimcilere karşı gaddar duruşlarının ardında yatan basit ve herkesin bildiği gerçek de budur.

Burjuvazi genel oy hakkını tanıma yönünde zorlandıkça tedbirlerini de alır yani. Bu tedbirlerin yukarıda ele alınanları dışında tüm kitlelesel iletişim araçlarından tutunuz, tüm eğitim araçları (okullar vb) de burjuvazinin düzeninin korunması için iş başı yaparlar. Burjuva yaşam tarzında yaşamak zorunda olan kitlelerin burjuva düşünce tarzı dışında bir düşünce tarzına ulaşmaması için tüm bu tür imkanlar da kullanılır. Bu imkanların burjuva çerçevesi bile artık yeterli olmaktan uzaktır. Burjuvazi tüm bu imkanları ortaçağ barbarlığına ait fikirleri yay-

mak için kullanmaya başlamıştır.

İşte burjuva demokrasisi, genel oy hakkı ile birlikte bu şekilde yönetilir, bu şekilde -ve burada ele almadığımız bir sürü diğer yöntemler de kullanılarak (mesela devrimci örgütlere, bağımsız işçi örgütlerine ajan sızdırmak, onları içten baltalamak vb dahil) işler kılınır.

Ve tüm bu işlerliğin sonucu, ülkenin zenginliği nedeniyle şiddet yöntemlerinin kullanılmadığı burjuva demokrasilerinde dahi kitlelerin bezginliği, bu tür demokrasilerin ortaya çıkardığı yönetimlerin işe yaramazlığı -ve de bu süreçte yer alarak yaşamlarını değiştirme imkanlarının olmadığı sonucunu doğurur. Bugün vatandaşlarının demokratik sürece katılımının kısıtlılığı sorunuyla karşı karşıya olmayan bir tek burjuva demokratik ülke (dünyanın emperyalist yöneticisi, esasta katiller ülkesi) bulamazsınız!

KKTC DEMOKRASİSİ

Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde genel oy hakkına dayalı olan demokratik bir seçim yapıldı! Bu seçimler öncesinde yukarıda ele aldığımız genel yöntemler Kuzey Kıbrıs'ta da devrede miydi? Devrimci güçlerin açık katliamı yöntemi dışında tüm yöntemlerin KKTC'de de devrede olduğunu göreceksiniz. Bunun dışında KKTC'ye özel yöntemler de vardır. Mesela kimlerin oy hakkına sahip vatandaş olduğu, bunun nasıl olduğu bilinmeyen bir çerçeve vardır. Türkiye kökenli ve oy hakkına sahip vatandaşların özel bir tehdit altında tutuldukları, onların gerek ideolojik yöntemlerle, gerekse doğrudan örgütlenme, ve de gerekse tehditlerle belirli partilere oy vermelerinin garanti altına alındığı söylenir. Bu da KKTC özeli bir yöntemdir.

KKTC'nin varlığı yokluğu, uluslararası hukuka uygunluğu uygunsuzluğu, polisinin TC askeriyesine bağlılığı veya çok 'özgür' olması vb. faktörleri dikkate almadan şu sonucu açıkça görebilmekteyiz. Genel oy hakkı çerçevesinde burjuvazinin elinde komünizme karşı binbir türlü silah vardır. Ve bunlar kullanılarak genel oy hakkı şartlarında da istenilen sonuçlar elde edilebilir.

Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu gerçek bir kere daha ispatlanmıştır.

Devam edecek...

LONDRA MEKTUBU

A. ONAL

Evet, Kıbrıs'ta bir seçim dönemi sona erdi. İngiltere'de ise yeni başlıyor. Son 5 yılda Kıbrıs'ta verilen mücadelenin sonunda Ankara'nın Kıbrıs'taki tahakkümü son bulmadı. Tam tersine 5 yıllık mücadele ile kitlelerin dinamizmi, özgürlük ve bağımsızlık özlemi ince ayarlar ve rejimin toplum mühendisliği ile arzu edilen noktaya getirildi.

Statüko devam ettirildi yatay geçişle...

Denecek ki CTP-DP hükümeti Talat ile beraber hiç birşey yapmadı mı? Elbette yaptı. Uzun yıllar Ankara'nın uygulamaları ile kitlelerin nefretini toplayan rejim makyaj değiştirdi. Hani derler ya "yontulmamış"lar gitti onun yerine "Avrupai", "çağdaş" tarzı benimseyenler yönetime geldi.

İyi de "yontulmamışlar" ile "Avrupai" yöneticiler arasında fark yok mu?

Fark vardır elbette...

Biçimsel olarak vardır. Burjuvazinin kitleler önünde teşhirini azaltacak, onların saygınlığını artıracak uygulamalar devreye sokuluyor. Bu uygulamalar eskisi gibi bariz veya aleni olmayacak. Tam tersine "modern", "global", "dünya standartları", "çağdaş" lafları ile süslenerek kitlelere sunulacak. Ne olup bittiğini anlayana kadar kitleler bunlarla meşgul edilecek. Sonra da yine "değişen şartlar" teranesi söylenecek.

İyi de "yontulmamışlar" ile "Avrupai" yöneticiler arasında fark yok mu?

Fark yoktur.

Değişiklik biçimsel olarak fark gösterse de ÖZDE fark eden birşey yoktur.

Kapitalist-emperyalist sömürü azami kârlar için gerekeni yap-

Değişen Ne?

maya devam ediyor. Ankara ile uyum içerisinde hareket eden yeni bir kadro Kuzeyde yönetimi devraldı. Ne kadar da Talat "barış elimiz daima uzanmış kalacak" dese de o meşhur "AMMA" kelimesi yerine "ANCAK" kelimesini eklemekten kendini alıkoyamıyor.

"ANCAK Türkiye ile beraber", "ANCAK Annan Planı'nın kabulü için" sözlerinin arkasında TC, ABD ve İngiliz emperyalistlerinin çıkarları yatmaktadır. ABD, AB, Denktaş ve TC boşuna memnuniyet mesajları göndermediler Talat'a...

CTP ve Talat'a haksızlık etmeyelim. Kitleler otuz yıllık Denktaş ve TC'nin baskı, tecrit ve asimilasyon politikalarına karşı baş kaldırmıştı. Kitleler burjuva çözüm uğruna sokaklara dökülmüş CTP'ye bunun için destek vermiştir. CTP bu kitlelere burjuva emperyalist çözüm sözü vererek ve onları bu emperyalist çözümün peşinden

sürükleyerek seçimleri kazanmışsa sözünün eri olmalı.

Hep beraber "dinamizm", "çağdaşlaşma" laflarının ne kadar çağdaş olduğunu göreceğiz. Ankara ile bu kitlelere karşı işbirliği yapanların akıbetinin ne olduğunu hep beraber gördük. Bundan sonra da Ankara ile işbirliği yapanların akıbetini hep beraber göreceğiz.

İngiltere'de de 5 Mayıs'ta genel seçimler yapılıyor. İngiliz Emek Partisi, eskiden Blair'ı en değerli varlığı olarak gösterirken onun yerine "ekip çalışması" sloganı ile Irak savaşındaki yalanları ile rezil olmuş Blair'ı arka plana itiyor. Yeni ekip hazırlıyor İngiliz emperyalistleri... Her yerde, örneğin Kıbrıs'ta olduğu gibi, azami kârların devamı için ne gerekirse o yapılıyor.

O zaman değişen ne?

TÜRKİYE'DE FAŞİST SALDIRILAR YOĞUNLAŞIYOR

Türkiye'de son dönemde kamuoyunu sıkça meşgul eden bayrak yakma provokasyonunun ardından, sol, devrimci, ilerici güçlere karşı sivil faşist güçlerin saldırıları artıyor.

Trabzon'da 6 Nisan tarihinde, F tipi cezaevlerindeki tecritin durdurulması için bildiri dağıtan TAYAD'lı gruba, "bayrak yakıyorlar" yalan iddiasıyla 2,000 faşistten oluşan kitle linç girişiminde bulundu.

Olayın, sivil polisin yarattığı bir provokasyon olduğu da söylentiler arasında.

Zeynep Erduğrul, Emrah Bakır, Nurgül Acar, İhsan Özdi ve Çetin Güven adlı gençlerin darp edildiği provokasyonun ardından, DİSK, KESK, TÜMTİS, TMMOB, Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali



Müşavirler Odası, İHD, PSAKD, ÇHD, Ankara 78'liler Derneği, Halkevleri, Kızıllırmak köy Dernekleri Federasyonu, EMEP, ÖDP, TKP, SDP ve ESP Ankara Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaparak Trabzon'da yaşanan

linç girişimi ve provokasyonunun sorumlularını hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türkiye'de yoğunlaşmaya başlayan faşist provokasyonlardan birisi de İstanbul'da yaşandı.

Bağcılar'da EMEP üyesi 2 genç, Ülkü Ocakları binasına zorla götürülüp darp edildiler.

Erhan Batga ve Hüseyin Kıyak adlı gençlerin yaralanmasıyla sonuçlanan faşist saldırı karşısında yaptıkları açıklamada, kendilerinin ülkücüler tarafından bir araca zorla bindirilerek, Güneşli Ülkü Ocağına

götürüldüklerini ve orada tekme, tokat ve sopalarla dövüldüklerini söylediler.

Polisin olayı görmesine rağmen müdahale etmemesi de, bu tür provokasyonların kimler tarafından tezgahlandığını görmek için iyi bir örnektir.

İstanbul'daki olayın ardından çeşitli örgüt ve kurumlar bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptılar.

Türkiye'deki bu tür faşist provokasyonlara karşı devrimci güçler birliktelik kurmak ve kurulan birliktelikleri ileriye taşımak durumundadırlar.

Faşist teröre karşı mücadelenin yolu, devrimcilerin, ilericilerin, yurtseverlerin birleşmesinden geçmektedir.

Buradan Türkiye devrimci güçlerine destek ve dayanışmamızı gönderiyor ve birleşik cephe için uğraşacaklarını umut ediyoruz.



YAŞASIN 1 MAYIS!

İşçilerin burjuvalara karşı mücadelesi şu veya bu fabrikada, şu veya bu

patrona karşı mücadele olarak başladı. İşçiler birbirlerinden habersiz farklı farklı patronlara, burjuvalara karşı

mücadele ediyorlardı. Bu dönemde burjuvazi ülkeyi yönetmekte, veya ülkeyi yönetenlerle birlikte hareket etmekteydi. Yani ülke çapında, milli çapta örgütlüydü. Kendi saflarındaki tüm rekabete rağmen ortak çıkarlarını, işçilere karşı ortak çıkarlarını, bir yığın patronlar örgütlenmesi yanında devlet olarak örgütlenerek de korumaktaydı. Burjuvazi kendisi için sınıf haline gelmişti!

Burjuvazi kendi gelişmesi içinde hem fabrikaları, yani işçileri geliştirdi, hem de taşımacılık ve haberleşme imkanlarını. Bu durum işçilerin birbirleri hakkında, ayrı ayrı yürütülen mücadeleler hakkında haber sahibi olma imkanlarını, ve de bu mücadelelerin temsilcilerinin birbirleriyle buluşup işçilerin ortak örgütlenmelerini oluşturmaları imkanlarını da sağladı. İşçiler aynı meslek dalında ama tüm ülke çapında, yani milli çapta örgütlenmeye başladılar. Tüm mesleklerdeki sendikalar ülke çapında, milli çapta bir araya gelip tüm işçiler birleşmesini sağladılar. İşçi sınıfı da artık kendisi için bir sınıf olmuştu. Bu sınıfsal çıkarları siyasi arenada savunacak siyasi partilerini kurmaya başlamaları fazla zaman gerektirmedi!

Bu dönem işçi sınıf hareketlerinin

tümünde Marksizm'in zaferi dönemiyle çakışır. Buda anlaşılır bir şeydir. İşçi sınıfına, burjuva sınıftan ayrı olarak, ona zıt olarak, kendi sınıf çıkarlarının bilimsel izahı Marksizm'in oluşmasıyla mümkün olmuştur!



Ve tabii ki bu aynı zamanda işçi sınıfının şu veya bu ülke ile sınırlı olmadığını, sınıfsal çıkarlarının şu veya bu ülkede, şu veya bu milli burjuva iktidarı devirmek ile tam olarak

elde edilemeyeceğinin, burjuva iktidarının tüm dünyada devrilmesinin, işçilerin iktidarının tüm dünyada muzaffer olmasının kaçınılmazlığının kavranmasına da denk düşer. İşçiler için enternasyonalizm olmazsa olmaz bir ilkedir! Yüce Sovyet Anavatanımızın uğradığı tüm saldırıların ardında yatan işte bu anavatanı yöneten Stalin önderliğindeki Bolşeviklerin bu prensibin zaferini örgütlemek konusunda gösterdikleri muazzam başarılar olmuştur. Anavatanımız içten ve dıştan düşmanlarımızın saldırıları altında yenilgiye uğratılmıştır, ama onun öğretileri, onun enternasyonalizmi ilelebet yaşayacaktır!

İşçi sınıfın mücadelesinin kaçınılmaz enternasyonal içeriği, ilk başta onun temsilcilerinin kaçınılmaz enternasyonal örgütlenmelerine yol açmıştır. Bu

durum işte 1 Mayısın tüm dünyada işçilerin 8 saatlik iş günü için mücadele etrafında şekillenen ve tüm sınıfı kapsayan enternasyonal mücadele gününün doğmasına, işçi sınıfının bayram gününün doğmasına yol açmıştır! 1 Mayıs'ta tüm işçiler

mücadele içinde bayram ederler ve hem birbirlerine biz her yerde işçileriz ve birliğimiz derler, hem de burjuvalara, patronlara onların yakın olduğunu duyururlar!

Bu şanlı günü, sınıfımızın enternasyonal bayramını AKEL yönetimi ve PEO 24 Nisan'da kutlamaya karar verdi. Anlaşılan 1 Mayıs

Hıristiyanlık bayramına denk düşmekteymiş! Kuzeydeki CTP ve sendikalarda Müslümanlık bayramına denk düşen 1 Mayıs'ı başka günlere aktarırsa şaşırmayınız! Çünkü burjuvazi işçi sınıfı hareketinin mücadele ruhunu, bu mücadele ruhunun esas içeriğini oluşturan enternasyonalizmi yok etmek için her türlü metodu ve

bahaneyi kullanacaktır. İşçi yoldaşlar bu yöndeki herşeye karşı direnmelidirler. Türkiye'de, ve dünyanın pek çok ülkesinde, işçi kardeşlerimiz burjuvazinin 1 Mayıs'ı işçilerin bayramı olarak kabullenmeyi

reddederken bile 1 Mayıs'ta sokaklara dökülürken Kıbrıslı Rum kardeşlerimizin ve hem de biz-zat kendi Parti ve

Sendikalarınca 1 Mayıs'ı kutlamalarının önlenmesi kabul edilemez bir durumdur. Kıbrıslı Rum işçi yoldaşlar. 1 Mayıs'ta Paskalyayı kutlama, 1 Mayıs'ı kutla! Ve onu, Rum ve Türk burjuvalarının suratına tükürdüğünü ispatlamak için Türk kardeşleriyle birlikte kutla!

Kıbrıslı Türk ve Türkiyeli göçmen işçi yoldaş, 1 Mayıs kutlamalarına tüm gücünle katıl, bu kutlamayı kendi başına yapmak istemediğini Rum kardeşleriyle birlikte yapmak istediğini bu 1 Mayıs'ta KSP saflarında yer alarak yüksek sesle haykır!

Kıbrıslı Rum işçi yoldaş, bu 1 Mayıs'ta Kuzey'e geç ve bize katıl. KSP saflarında enternasyonalizmini, sınıf kardeşliğini haykır!

Burjuva-emperyalist güçlerin milli ve toprak temelinde böldüğü ülkemizde bizi bölemediklerini, Kıbrıs'ın işçilerinin sınıf kardeşi olduklarını tüm o barbarlara gösterelim!

Uzun yıllardır, hele hele son üç yıldır işçi sınıfımızın 1 Mayıs bayramının ortak kutlanmasını, tek sınıf tek bayram olarak kutlanmasını örgütlemeyen tüm sol parti ve sendikaları lanetliyoruz. 1 Mayıs'ın tüm Kıbrıs çapında, tüm sınıf kardeşlerimizin ele ele vererek, hep birlikte kutlamasını gerçekleştirmek için KSP ve taraftarı sendika temsilcilerinin ellerinden geleni yapacaklarını ve birgün mutlaka tüm

Kıbrıs'ta tüm milliyetlerden işçi yoldaşların komünistlerle el ele 1 Mayıs kutlayacağını ilan ediyoruz!



Yaşasın Kızıl 1 Mayıs!
Kıbrıslı Rum ve Türk işçilere bin selam!
Dünya işçilerine bin selam!
Yaşasın bayramımız!
Yaşasın bayramınız!

17 NİSAN'IN ARDINDAN

NAZLIÇA Nazlı Şahin

Erçakıca'dan İnciler

Seçimlerin sonuçlarının açıklandığı gece BRT, stüdyosuna "misafirler" de davet ederek seçimlerle ilgili yorumlara yer verdi. Bu arada Kıbrıs sorunu da konuşuldu.



Hasan Erçakıcı'ya yöneltilen bir soruda CTP'nin işadamları ile ilişkisi ele alındı. CTP'nin işadamlarının desteğini de alarak seçimlerden başarılı çıktığı belirtildi. Bu çerçevede Kıbrıs acil bir çözüm beklemektedir. Rumların tutumu ise malum. Bu durumda, çözüm olmadığında bir zamanlar UBP'yi destekleyen bu aynı işadamları CTP'yi de terk etmeyecek mi?

Erçakıca bu iddiaya, yani CTP'nin hem genel hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısının işadamlarının desteği ile elde edildiğine karşı çıkmadı. Hatta "işadamları desteklediler ama biz halkımızın bize olan inancıyla bu yerlere geldik" de demedi. Bunu ima bile etmedi. Tek üzerinde durma gereği duyduğu konu işadamlarının kendilerini terk etmeleri için sebep yaratmayacakları oldu. AB, ABD, İngiltere ve TC'nin buna çare üreteceğinden dem vurdu. Anlayacağımız dış güçlere ne kadar güvendiğinden söz etti.

Korkulu Rüyalari:KSP

Seçimler için adayların açıklandığı günden itibaren Kıbrıs Sosyalist Partisi adayı Zehra Cengiz'in üstüne basa basa belirttiği en önemli konulardan bir tanesi de şuydu. "Kıbrıs sorunu dış güçlere güvenilerek çözülemez. Bu sorun işçi, emekçi Kıbrıs halkının mücadelesi ile çözülebilir". Diğer 8 aday ise tam tersi. Her biri dış güçleri nasıl ikna edip de Kıbrıs sorununu çözdüreceğinden bahsetti. "o beceremez, ben becerebilirim beni seçin" teraneleri okudular. Açıkçası Kıbrıs sorununun burjuva çerçeve dışında çözülebileceğinin hiç lafını etmeden, 8'i de birbirlerinden daha

akıllı ve becerikli olduklarının propagandasını yaptılar.

Talat son günlere gelindiğinde "ben Kıbrıs'ı satmam" lafını boşuna etmemiştir. Bütün bu tilki kuyruklarını uc uca getirmek öyle durduk yerde olabilecek bir iş mi? Kıbrıs sorununa taraf olup da bir yerinden birşey elde etmeye çalışan bu emperyal güçlerin çıkarları karşılmalıdır. Bu arada birisi çıkar elde ederken diğeri de etmemelidir. Veya en azıyla yetinmelidir. Burjuva dünyada kanun bu. Kıbrıs sorununu bu dünyadakilere terk ettikleri müddetçe bir zamanların "üslerden arınmış, bağımsız, bağlantısız Kıbrıs" şiarı atanların "ben Kıbrıs'ı satmam" sözleri KSP'yi kabus olarak görmeye başladıklarının işaretidir.

Al Birini Vur Ötekine

Kıbrıs Sosyalist Partisi ilk defa bir seçime kendi adayı ile katıldı. 20 Şubat seçimlerinde de çalışmalar yürüttü ama aday göstermemiştir. 20 Şubat seçimlerine 4 sağ kanattan, BKP'yi TKP ile birlikte katıldığı için saymazsak, 3 tane de "sol" kanattan toplam 7 parti katılmıştı. Bir kaç kez BRT ekranlarında biraraya geldiler doya doya seyretme fırsatı da bulduk.

17 Nisan seçim propaganda döneminde bir tek kanal dışında, o da bir defaya mahsus olmak üzere, tüm adayları birlikte dinleme fırsatımız olmadı. Şeklen tabii. Şimdi düşünüyorum da Kıbrıs Sosyalist Partisi Adayı Zehra Cengiz'in



bu durumu sadece yazılı ve sözlü protesto ile cevaplamasının ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha görebiliyorum. Hani diğerleri gibi protesto ediyorum ve katılmıyorum da diyebilirdi. Yapmadı.

Doğru da yaptı. Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin karşısına bu sekiz adaydan bir tanesinin çıkarılmış olması yetti de arttı bile. Birbirlerinden farklı siyasetleri olmadıktan sonra...

Kıbrıs'ta "Sol" Parti Kuracaklarmış

CTP-BG 17 Nisan seçim sonuçlarına göre oylarını %65'e çıkardı. "Sol" parti olarak BDH ve BKP'nin katılmadığı sadece TKP'nin katıldığı bu seçimlere biraz bakalım. Bilindiği gibi BDH üç parti (KSP, TKP ve BKP), bazı sendikalar (Çağ-Sen, BES gibi) ve de demokrat, ilerici bireylerin ittifakı ile 2003 Aralık seçimlerine giderken 26 Aralık Deklarasyonunu temel olarak kurulmuş bir hareketti. Seçimler bittikten sonra Akıncı hareketi par-



tileştirdi. Partiler ve sendikalar da çekilmek zorunda kaldılar. O dönemde BDH tabanını TKP'lilerin oluşturduğu söylenmekteydi. BDH, aynı şekilde

BKP'nin de seçime katılmadığı bir dönemde TKP'nin oyları daha da geriledi... Artık halk da bunların siyasetlerinin birbirinden farklı olmadığını farkına vardı. Tüm siyasetlerini burjuva düzenden kopmama üzerine kurmuş olan bu partilere halk rağbet etmiyor.

CTP yönetimi de aynı siyaseti gütmektedir. Burjuva çerçeveden çıkmadan Kıbrıs sorununa çözüm bulacağını iddia etmektedir. Arkasını da işadamları ile TC'ye dayamıştır. Kıbrıs işçi sınıfının ve emekçilerin çıkarlarını değil de büyük işadamları ile dış güçlerin çıkarlarını sağlamaya çalışmaya devam ettiği müddetçe bu %65 nereye kadar gidecektir?

"Sol", emperyalistleri karşısına almayı kabul etmeyen bir sol, görüldüğü gibi ya eriyip gitmiştir ya da sol olmaktan çıkmıştır.

KSP sadece medya üzerinde propaganda aracılığı ile katıldığı ilk seçimde 439 oy aldı. Emperyalizme karşı Birleşik Cephe yaratma mücadelesine devam ettiği müddetçe de bu oylar artacaktır.

"Demokratik ve sessiz devrim"

Bu sözler yeni Cumhurbaşkanı M.Ali Talat'a ait sözler. Seçimler sonrasında Saray Otel'de yaptığı basın açıklamasında zaferini kutlarken "demokratik ve sessiz bir devrim yaptık" diyen Sayın Talat, halkın her kesiminden insanlarla görüşmeler yapacağını ve kapısının açık olduğunu da sözlerine ekledi. Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin zaferi olarak gösterdiği seçim sonuçlarını, çözüm için atılmış bir adım olarak ta değerlendiren, başta Türkiye ve daha sonra da Denktaş'ın deneyimlerinden yararlanarak çözüm ve barış konusunda müzakerelere gideceğini söyledi. Başta Türkiye diyerek çözüme gideceğini söyleyen Sayın Talat, bu güne kadar ki politikaların Türkiye'den kaynaklanmadığını mı düşünüyor acaba? Ve literatürümüze "sessiz devrim" diye yeni bir sözcük daha ekleyen Sayın Talat, devrimlerin asla sessiz olmayacağını bilmez mi ki? Devrim, kanlı ya da kansız olabilir ama asla sessiz olmaz. Hele de bu ülkede yapılan seçimleri demokratik olarak değerlendirmesi nemenem bir şeydir, anlamış değilim. Hangi demokrasiden ve nasıl bir devrimden bahsediyorsunuz Sayın Talat. Emperyalist güçlerin elinde oyuncak olan Türkiye ve Yunanistan gibi ülkelerin müdahalesi ve politikaları ile yönetilen bir ülkede siz hangi demokrasiden ve hangi devrimden bahsediyorsunuz?

CTP'nin yayın organı YeniDüzen gazetesinde bir köşe yazarının seçimler sonrası yazısında, "Kıbrıs sorununu nasıl çözmeyiz diyenlerin tarihe havale edildiği bir sabaha uyandık, çözümsüzlüğü çözüm görenlerin emekli edildiği yeni günde, Beşparmaklar ile Trodoslar arasında selam çaktık tüm dünyaya... Yeni bir Kıbrıs olacak... Bu yeni Kıbrıs Birleşecek inatlarına... Bu adada, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar, Yunanistan halkları ve Türkiye halkları işbirliği yapacak... Ve inadına barış, inadına birleşik Kıbrıs..." diyerek barışı istediğini ve barışa susadığını dile getirirken, yazısının sonunu şöyle bağlıyordu, " Ne olur Sayın Talat, seviyoruz seni ve inanıyoruz... Utandırma bizi..." Sanırım bu köşe yazarı arkadaşımız Sayın Talat'ın Saray Otel'de yaptığı basın açıklamasını dinlemedi ya da anlamadı. Sayın Talat Türkiye'nin AB sürecinde önünü açmak boynumuzun borcudur derken ne kadar kendi halkını düşünerek söylemişti bu kelimeleri?

Aslında Kıbrıs'ın kuzeyinde ciddi değişiklikler olacağını Talat'ın Cumhurbaşkanlığı ve CTP-BG hükümetinden beklemek hayaldir, sosyalistlerin söylemlerine "hayal içindediniz" diyenlerin kendileri hayal dünyasında yaşıyor. Ama çok fazla değil, yakın bir tarihte hayal dünyasında olduklarının farkına varacaklar, bakalım o zaman söylemleri ne olacak bu arkadaşların?

Seçimler öncesi de dediğimiz gibi emperyalistlerin uygulattıkları kapitalist politikaları savunanlar ve uygulayanlar sorunu çözemezler. Sorunun çözümü halkların ortak vatan için kararlı bir şekilde emperyalizme karşı mücadelesiyle olacaktır.

Parka

Ziya Çelik

Dörtyüz Otuzdokuz'a

Kıbrıs'ın kalıcı bölünmüşlüğü ve bunun "hukukileştirilmesine" doğru gidildiği bu gerici dönemde, Kıbrıs Sosyalist Partisi'ne Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 439 tane oy çıktı.

Bu seçimlerde KSP'ye verilen oylar bazı noktaları aydınlatmaktadır.

Bunlardan birincisi, KSP hakkında ortaya atılan ve yıllardır sürdürülmekte olan yalan propagandaların yıkılmış olduğudur.

Yani, KSP'nin bir avuç maceracı marjinal insandan oluşan ufacık bir tabela partisi olduğu yalan propagandası, bu sonuçlarla yıkılmıştır.

İkincisi, KSP siyasetine verilen destek, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda KSP dışındaki partilerin çözüm üretmeyeceğine 439 kişinin inanıyor oluşunu ispatlamıştır.

Yani, Kıbrıs sorununun çözümünün emperyalizmi yıkarak gerçekleşeceği politikasına 439 kişinin inandığını söyleyebiliriz.

KSP'yi siyasi arenadan silmeye çalışanlara inat, KSP'nin 439 tane insanı var dedik bu seçimlerde.

KSP, iki yıllık bir parti olarak ve çok kısıtlı mali imkanlarla girdiği bu

seçim sürecinde 439 insanın beynine ve kalbine ulaşabildiyse, bu bir başarıdır.

Alınan oy oranı çok mu düşük?

Diğerleri onbinlerde gezerken, siz hala 439'dasınız demeyin bana...

İçinden geçmekte olduğumuz gerici duruma bir göz atınız.

Emperyalistlerin desteğini almış ve onların sözünden çıkmayan 35-40 yıllık partilerin içinde, gencecik bir parti, KSP, gözünü karartıp seçimlere girmiş...

Kıbrıs Komünist Partisi'nden sonra ilk defa bu adada söylenmesi gerek de söylenemeyenler dile getirilmiş.

Emperyalizmi yıkmaktan, işçi sınıfı iktidarından bahsetmek, garantörlere, yabancı üs ve askerlere hayır demek, bu dönemde herkesin harcı olmasa gerek...

KKK (Kıbrıs Komünist Partisi)'nden sonra bunlara karşı çıkan, emperyalizme karşı birleşik cephe kurmaktan bahsedilen bir parti çıktı mı bu adada?

Bu söylemleri dile getirmek, hele de unutturulmaya çalışılan gerçeklerin

üzerine basa basa her fırsatı kullanarak halka anlatmaya çalışmak, başlı başına önemli bir iştir!

Ve böylesi gerici bir propaganda döneminde dezenformasyona tutulan halktan 439 kişinin KSP'ye kulak vermesi, önemli bir başarıdır.

Bunu daha da ileriye götürmek, daha geniş kitlelerce siyasetimizin sahiplenilmesini sağlamak zorundayız.

Gerçekten özverili ve azimli bir seçim dönemi geçirildi.

Bu başarı için canla başla çalışan, gecesini gündüzüne katan, ter döken, emek veren tüm KSP'li yoldaşlara tebriklerimi iletiyorum.

Ve KSP'ye oy veren,

Onun devrimci politikasını sahiplenen, onay veren 439 kişiye, oyları alıp köşesine çekilenler gibi teşekkür etmek istemiyorum.

Onları takdir ediyor ve saygıyla selamlıyorum.

KSP'yi destekleyen 439 insanımızın bu sayıyı yükselteceğine olan inancım tamdır.

KSP'yi adanın dört bir yanında

bölge bölge, mahalle mahalle örgütlemek görevi var şu an önümüzde...

Akıntıya karşı kürek çekebilene,

Ters esen rüzgara karşı direnebilene 439 insanımız, diğer insanlarımızın da gerçekleri görmesine ve partisinde örgütlenmesine yardımcı olacaklardır.

Bunun ilk adımı da bence 1 Mayıs eylemi olmalıdır.

Partimize gönül veren tüm üye ve sempatanlarımız, 1 Mayıs'ta KSP'nin kortejinde birleşmelidirler.

Dosta düşmana KSP'nin var olduğunu, tüm uğraşlara rağmen onu siyasi arenadan silmeyeceklerini göstermek durumundayız.

Bunun ilk adımı, seçimde verilen oylarla gerçekleştirildi.

Önümüzde, işçi sınıfının birlik ve mücadele günü olan 1 Mayıs vardır.

Tüm KSP'liler,

1 Mayıs'ta KSP kortejinde birleşelim.

Bırakalım onlar saraya saraya yürüsünler!

Biz iktidara yürümeğe istiyoruz!

DÜNYA BURJUVALARI SONUÇTAN MEMNUN

17 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde M. Ali Talat'ın cumhurbaşkanı seçilmesi dünya çapında etki uyandırdı.

Dünyanın ve de özellikle AB'nin etkin ülkeleri, Talat'ın cumhurbaşkanlığını kazanmasını olumlu söylemlerle yorumladılar.

Alman Birlik Partileri Dış Politika Sözcüsü Friedbert Pflüger seçim sonuçları üzerine yaptığı açıklamada, bu sonucun Kıbrıs'ta iki halk arasındaki yakınlaşmaya katkı sağlayacağını söyledi ve Talat'ın tekrardan müzakerelere başlayacağına olan inançlarını belirtti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Ursula Plassnik de, Alman sözcüyle aşağı yukarı aynı mesajı vererek, Kıbrıslı Türkler'in Kıbrıs sorununun çözümünü ve Avrupa'ya katılmak istediklerini kanıtladığını kaydetti.

İki toplum arasında, BM himayesinde barış sürecinin yeniden başlamasını dileklerini de ileten Plassnik, adanın kuzeyindeki olumlu sinyallerin adadaki tüm sorumlular tarafından dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Lüksemburg da seçim sonuçlarına sessiz kalmadı.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarının Kıbrıs'ta yeni bir dönem açtığını belirterek, Türklerin bu aşamadan sonra Gümrük Birliği Ek Protokolü'nü imzalamalarının önünde

artık hiçbir engelin kalmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yuri Fedotov da yaptığı açıklamada Talat'ın cumhurbaşkanı seçilmesini olumlu bulduklarını ve çözüm için adımlar atılmasını beklediklerini ve bu adımlar sayesinde adada kalıcı çözüm ve barışa ulaşılmasını arzu ettiklerini söyledi.

ABD de seçim sonucuna sessiz kalmayanlardan...

Talat'ı kutlayan ABD, bu sonucun Kıbrıslı Türklerin adanın birleşmesi ve kapsamlı bir çözüm yönündeki taahhütlerini yinelemeleri olduğunu belirterek, ABD'nin çözüm için tüm taraflarla çalışmayı umduğunu kaydetti.

Bu açıklamalar şaşırtıcı mı?

Seçim sonuçlarının hemen ardından dünyanın dört bir yanından kutlama mesajları geliyor.

Bunların hepsi de emperyalist ülkeler...

Dünyayı kana bulayan barbar devletlerin Talat'ın cumhurbaşkanı



seçilmesini bu kadar sevinçle karşılamasının ardında bir neden yok mu?

Dünyanın altını üstüne getiren devletler, halkları ezen, köleleştiren eli kanlı bu devletlerin Kıbrıs konusunda barışa bu kadar sev-

dalı olmaları size samimi geliyor mu?

Bugün Irak'ın altını üstüne getiren ABD, nasıl oluyor da Kıbrıs'ta kalıcı barıştan, çözümden bahsedebiliyor?

Barış düşmanı devletler barışçıl olmazlar.

Doğaları gereği savaş yöntemini kullanmaya başvurmak zorunda olan devletler, bizlere barış veremezler.

Talat'a kutlama mesajları yollayan ülkelerin hepsi de, "BM gözetiminde, iki bölge, iki toplumlu, federal, AB üyesi Kıbrıs" siyasetinin yaratıcılarıdır, destekleyicileridir.

Çünkü bu siyaset, onların ada üzerindeki çıkarlarını, emellerini

koruyup geliştirmeleri için uygun bir siyasettir.

Emperyalistlerin çıkarlarını koruyup kollayan bu siyasetin ülkeye barış getireceğini sanıyorsak,

Bu siyasetin Kıbrıs sorununu çözeceğine inanıyorsak,

Hele de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra emperyalist ülkelerin böylesi sevinçli mesajlar iletmesine "Dünyayla Bütünleşme" adı altında inanıyorsak,

Fena yanılıyorz demektir.

Dünyayla bütünleşmenin gerçek anlamı, dünya emperyalist sisteminde kalmaya devam etmektir.

Dünyayla bütünleşmenin gerçek anlamı, emperyalistler arasında tercih yapmak demektir.

Gözümüzün önünde, canlı yayınlar da dünyayı kana bulayan emperyalistlerin bizlere verebilecekleri bir barış olmayacağına göre, "dünyayla bütünleşme" sloganı/siyasetini de, ülkelerin seçimlerin hemen sonrasında yolladıkları kutlama mesajlarını da dikkatli analiz etmeliyiz.

Sadece görüntüyü değil, kapılar arkasında Kıbrıs halkına karşı yapılan pazarlıkları da görmeliyiz.

Dünyadan... Dünyadan... Dünyadan... Dünyadan

Uzakdoğu Kaynamaya Başladı

Ortadoğu, Orta Asya, Afrika, Latin Amerika derken Uzakdoğu'da da gerginlik tırmanıyor. Uzakdoğu'nun iki ezeli rakibi Çin ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkiler ne kadar gelişse de bölgede hakimiyet kurmak isteyen bu iki güç arasında değişik yollardan mücadele durmak bilmiyor



buralarda ABD emperyalistleri ile çatışıyor. Ancak piyasaya yeni bir rakibin gelmesiyle beraber Çin'in Uzakdoğu hakimiyeti sorgulanır noktaya geldi.

Buna ek olarak

Çin Denizinin Japonya ve Çin tarafından henüz daha parsellenememesi bu bölgede mevcut petrol ve doğal gaz yataklarının devreye konulmasında sıkıntı yaşanmaktadır. Son dönemde japonların Çin denizinde doğal gaz araştırmaları karşısında Çin'in itirazlarını gündeme getirmesi Çin'deki anti-Japon gösterilerinin sadece kitaptan kaynaklanmadığını açık bir şekilde sergiliyor.

Geçtiğimiz hafta Japonya'nın yeni tarih kitaplarında İkinci Dünya Savaşı'nı "üstünlük" geçmesi Çin'de büyük protestolara neden oldu. Her dört yılda Japonya Eğitim Bakanlığı okullarda kullanılacak kitapları onaylamaktadır. Ancak son dönemde İkinci Dünya Savaşı ile ilgili onaylanan tarih kitaplarında Çin'e karşı uygulamalarını örtbas edilerek geçirmesi bardağı taşıran son damla oldu. 1937-38 döneminde Japon emperyalistleri Nanjing katliamını düzenleyerek 250-300 bin kişinin hayatına kıymıştı. Japon emperyalistleri tarihi yeniden yazarak Uzakdoğu'da yeni bir hakimiyet için harekete geçti. Uzun yıllardır Uzakdoğu'ya hakimiyet kurmak isteyen Çin



Ekvator Krizinde

Aylardır açlığa karşı protesto yapan Ekvator kitlesi başkan Lucio Gutierrez'in istifasını talep ediyorlar. 1997'den bu yana iki Ekvator başkanı kitlelerin bu protestoları karşısında zorlanarak istifa edilmesinden sonra Lucio Gutierrez değişik bir uygulama ile kitlelerin protestolarını söndürmeyi amaçladı. Geçtiğimiz hafta anayasa mahkemesinin görevine son verdiğini ve başkentte olağanüstü hâl ilan ettiğini açıkladı. Ekvator devlet başkanı daha sonra televizyonlara çıkarak bu uygulamalarında askerin de desteğinin bulunduğunu bildirdi. Hükümetin bu uygulamaları karşısında on binlerce kişi Başkent Quito'da gösteriler düzenleyerek hükümetin bu uygulamalarını reddettiler ve devlet başkanının yine istifasını talep ettiler.



işimle burjuva kanattaki dağınlığı toparlamayı hedeflediğini de açıklama ilan etti.

IMF Ekvatora uyguladığı sıkı denetimlerin bir parçası olarak bir dizi devlet sektörünün de özelleştirilmesini talep ediyor. Hükümet anayasa mahkemesini mazeret gösterse de su, elektrik, petrol ve emeklilik sektörünü özel sektöre IMF politikaları çerçevesinde devretmek için harekete geçti. Ancak 71 Kongre Üyesinden 68'i IMF'nin kemer sıkma özelleştirme politikalarına karşı oy kullanarak hükümeti IMF'ye karşı zor durumda bıraktı. Bu gelişmeler ışığında Quito'da olağanüstü hâl ilan edilmesi meseleyi bilenler arasında sürpriz olarak karşılanmadı.

Ekvator'daki açlığa karşı protestolara olan duyarlılığı dağıtmak için devlet başkanı Gutierrez eski devlet başkanı Abdala Bucaram için yolsuzluk davası açmıştı. Ancak Gutierrez anayasa mahkemesini görevden alarak eski devlet başkanını da aklamış oldu.

Ekvator'da bu durumlar yaşanırken ABD emperyalistleri de derhal devreye girerek eski başkan ile yeni başkan arasında arabuluculuk yapmaya başladı. ABD emperyalistleri bu gir-

"Yiyecek İçin Petrol Skandalı"

1990'daki Körfez Savaşından sonra Irak'a ambargo uygulanmaya başlandı. Ancak BM programı çerçevesinde Irak petrolüne karşı yiyecek ve ilaç satılması da kararlaştırılmıştı. 10 yıllık dönem içerisinde 60 milyar dolarlık ticaret BM programı çerçevesinde yapılmıştı. Bu ticaretin kaymağını kimler yemişti?

Açıklanan BM raporunda bir ABD petrol şirketi (Bayoil of Texas), bir İngiliz Firması ve bir de Bulgar firması kendi aralarında işbirliği yaparak Saddam rejimini petrol karşılığı beslediler. Bu şirketler gerek yiyecek gerek ilaç gerekse de petrol fiyatlarını önceden belirleyerek 60 milyar dolarlık parayı ceplerine indirdiler. Yapılan incelemeler bu skandalın İngiliz ve Amerikalıların gözlemci olduğu

dönemde olduğunu da ortaya çıkardı. Bilindiği gibi BM'nin ambargoyu uygulamaya görevi değişik dönemlerde değişik ülkelere verilmişti. Saddam rejimine büyük düşmanlık beslediklerini açıklayan İngiliz ve Amerikalıların tam da onların gözlemci olduğu dönemde böyle büyük bir vurgunla Saddam rejimini beslemeleri onların Saddam düşmanlıklarının sadece sözde olduğunu işin ucunda kâr olduğunda da böyle bir siyaseti pratikte uygulamadıkları bir kez daha gün ışığına çıktı.



Stalin adı tekrar gündemde

Evrensel Gazetesi'nin 16 Nisan tarihli sayısında yayınlanan bir haberine göre Rusya'nın batısındaki Oryol kentinin temsilcileri, kent sokaklarına tekrar Joseph Stalin'in adının verilmesini ve Stalin anıtlarının yeniden dikilmesini talep ettiler. Temsilcilerin bu hamleyi, Nazilerin Sovyet ordularını karşısındaki bozgununun 60. yıldönümünün yaklaştığı bugünlerde yapması dikkat çekici bulunuyor. Oryol Belediyesi Sözcüsü Olga Patenkova, "Başkomutan Stalin'in oynadığı tarihsel rol ile ilgili olarak

adaletin yeniden tesis edilmesi çağrısını destekliyoruz" diye konuştu. Belediye Meclisi de, meydanlara Stalin heykelleri dikilmesi ve sokaklara onun adının verilmesi çağrısında bulundu.



Yale ve Columbia'da Grev

Yale ve Columbia Üniversiteleri'nde öğretim görevlisi olarak çalışanlar sendikalaşma haklarının ellerinden alınması dolayısıyla iki günlük greve gideceklerini açıkladılar. Amerika tarihinde ilk defa iki üniversite öğretim görevlilerinin ortak hareket etmesi dikkati çekiyor. George Bush rejiminin oluşturduğu Ulusal İş İlişkileri Kurumu çalışanlara saldırısını artırdı. Bu kurum aldığı bir kararla üniversite öğretim görevlilerinin sendika oluşturarak toplu iş sözleşmesi hakkının ABD iş yasaları tarafından koruma altına alınmayacağını açıkladı. Buna karşı çıkan Yale ve Columbia Üniversite görevlileri 18-22 Nisan tarihleri arasında iki günlük greve giderek "sendika kurma hakkının uluslararası

insan hakkı" olduğunu açıklayarak öğretim görevlilerinin bu hakkının verilmesini talep ediyorlar. İki günlük grevin yanı sıra gerek üniversite kampüslerinde gerekse de onun dışında eylemler de yapılıyor. 16 yıldır çalışmaya yürüten Yale ve Columbia Üniversitesi öğretim görevlileri sendikası bu haklarının ellerinden alınmasına karşı mücadelelerini yükseleceklerinde ısrarcı olduklarını açıkladılar. Yapılan açıklamaya göre Yale Üniversitesi'nin "global üniversite" çalışmalarıyla Çin, Hindistan, Güney Kore ve Latin Amerika piyasalarına yoğunlaştığı bildiriliyor. Bu çerçevede Bush rejiminin üniversitenin daha fazla kâr yapması için bireysel sözleşmeyi yeğlediği bildiriliyor.



EMPERYALİZME KARŞI OLAMAYANLAR NUTUK ATAMAZLAR

17 Nisan seçimlerinde iki adayın yarıştığını söylemiştik hep.

KSP'nin anti-emperyalist adayı Zehra Cengiz ve diğerleri şeklinde de bir ayırım yapmıştık.

Sağcılar, faşistleri bir kenara bırakarak kendisine sosyalist, sol, devrimci, anti-emperyalist diyenler ise seçimlerde takındıkları tavırla, Kıbrıs'ın kurtuluş hareketine bir darbe daha vurdular.

Her fırsatta, her TV, radyo programında, her basın bildirisinde ada üzerinde bulunan tüm garantörleri, yabancı üs ve askerleri reddettiğini ve bunun mücadelesini verdiğini söyleyen

KSP'ye karşı özellikle Afrika takımının tavrı, Zeki Beşiktepel'i desteklemek olmuştur.

Ve bunu da "Kıbrıs'ta gerçek sol yoktur" laflarının arkasına saklanarak yapmışlardır

KSP'yi görmezden gelmişlerdir.

Bu, affedilmez bir hatadır.

Çünkü, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geri dönüşü, dolayısıyla da garantörleri, yabancı üslerin varlığını savunan Zeki Beşiktepel'i verilen oylar, ancak ve ancak gerçek hayalciliğe yaramıştır.

Dolayısıyla da ülkedeki anti-emperyalist mücadelenin önüne çekilen bir set olmuştur.

Zeki Beşiktepel'i'nin zaman zaman araya serpiştirdiği anti-TC söylemlerine (aslında bu söylem de sözde anti-TC'dir, çünkü savunulan, TC'nin 1974'teki müdahalesinin doğru olduğu ancak bu müdahaleden sonra çekilmesi gerektiğidir) sarılan bu kesim, suyun altındaki buzdağını görmemiş, görmemiş, görmek de istememiştir.

Seçim süreci boyunca Zeki Beşiktepel'i istediği kadar anti-TC söylemleri, (ki biz buna da inanmıyoruz) KC'ye geri dönüş gibi burjuva bir politikayı sol adına savunduğu için, garantörlere de, yabancı üs ve askerlere de evet demiş olmaktadır.

Bu siyasete destek veren kesimler de, dolayısıyla garantörleri, yabancı üs ve askerleri desteklemişlerdir.

Ve bunu ne yazık ki sol adına yapmışlar, anti-emperyalist mücadelenin önüne dikilmişlerdir.

Bu aşamadan sonra kimsenin anti-emperyalist nutuklar atmasının alemi de yoktur.

Çünkü, açık açık TC'ye, ABD'ye, AB'ye, Yunanistan'a, BM'ye hayır diyenleri desteklemeyenler, emperyalizme karşı olmaktan bahsedemezler.

Anti-CTP'ci bu takım, üzerinde kafa yorulduğu anlaşılan bir senaryo ile siyasi arenada kendi çaplarında ince

bir ayar çekmişlerdir.

Zeki fanatizminin varacağı yer, KC'ye geri dönüş, AB üyeliği ve sözde TC işgaline karşıtlık temelinde, "solu toparlayacak ve sola yeni bir soluk getirecek" bir siyaset çerçevesinde bir parti yapılanmasına gitmek olacaktır.

Zeki Beşiktepel'i de bunun sinyallerini zaten vermektedir.

Beşiktepel'i seçim sonrası yaptığı açıklamalarda sol bir hareketin kurulmasından yana olduğunu belirtiyor.

Beşiktepel'i, ada üzerinde gerçek anlamda bir sol partinin bulunmadığına vurgu yapıyor, boşluğu dolduracağını söylüyor.

Ada üzerindeki solun farklılık koya- madığına değiniyor, tüm solun CTP ile aynı olduğundan dem vuruyor.

Bunlar çok açık sinyaller değil mi?

Afrika da buna destek atışları ile, yeni kurulabilecek bir partinin alt yapısını hazırlamak görevini yerine getiriyor.

Bu durumun "usta" stratejisini kim acaba?

Esin kaynağının emperyalist burjuvazi olduğu kesin ama, böyle bir siyasetle ortaya çıkmak, hem de bir parti örgütlenmesi ile ortaya çıkmak, amacın ciddi olduğunu ve alternatif sol adı altında CTP'nin yaptığının tersten

ve aynı amaca hizmet edecek şekilde yapılacağını işaretler veriliyor.

Şimdi Zeki ve ekibi köpürecek bizlere, biz CTP ile aynı değiliz diyerek.

Hemen aynı amacın ne olduğunu söyleyelim;

CTP'nin de, diğerlerinin de, ve sizin de ortak amacınız, ülkeyi emperyalist zincirden koparmak değil, aksine emperyalist egemenlik ilişkilerinin ülke üzerinde devamını tesis etmektir.

Siz bunu KC formülasyonu ve de biraz daha "sol" söylemler ile yaparken,

CTP bunu "küçük Türkiye" formülasyonu ve biraz daha "sağ" söylemler ile yapıyor.

Yani birbirinizden farkınız yok.

Amacınız ortak.

Ve adanın kurtuluş hareketine, KSP'ye, anti-emperyalist mücadeleye verdiğiniz zarar konusunda da ortaklaşmanız, birbirinizden farkınızın olmadığını kanıtı olarak önümüzde duruyor.

Sizlere, "yeni" ve de "sol" partinizde, siyasetinizde centilmenlik gereği başarılar dilemiyoruz.

Sizin başarınız, bizim zararımızdır.

KSP, anti-emperyalist mücadelesine devam edecektir!

TÜRKİYE'NİN AĞIRLIĞI

Eski cumhurbaşkanı R. Denktaş, 17 Nisan seçimleri üzerine yaptığı açıklamada, Erdoğan hükümetinin Talat'ın seçilmesine dönük desteğinin olmasını, bu yönde açıklamalar yapmamasını tercih ettiğini belirtti.

Denktaş'ın tercihleri de sık sık değişmeye başladı son dönemde...

Denktaş, Kıbrıs'taki seçimlerde dışardan müdahalelere karşı mı çıktı acaba?

Söyleme bakılırsa, karşı çıkmış...

Peki kendisinin seçimlere katıldığı dönemlerde, TC'nin seçimlere müdahalelerine, hem de tepkiler uyandıran müdahalelerine ses çıkartmayan, ses çıkartanları da hainlikle suçlayan Denktaş'a ne oldu da birden Erdoğan Hükümeti'ne serzenişte bulundu?

Bir ülkedeki seçimlere müdahale edilmesine ya karşısındır, ya da değildir.

Bunun orta yolu olabilir mi?

Kendisi lehine müdahaleler olduğunda ses çıkartmayan, ve de ses çıkarttırmayan Denktaş,

TC'nin Talat'ı desteklemesine fena içerlemişe benziyor.

Bu ne çelişkidir Denktaş?

Bir yandan TC'yi incitmemeye, arasını bozmamaya çalışırken, diğer yandan da içine oturan uygulamalara cılız sesler yükseltmenin anlamı nedir?

TC'nin Denktaş'ı bir köşeye çekmesi ve yerine "yeni yüzleri", "yeni renkleri" sahneye sürmesi mi?

Geçmiş seçim dönemlerinde TC'nin seçimlere müdahale etmesine feryat figan itirazlar yükselten CTP'nin, bu seçimlerde TC'nin kendisini desteklemesine, yani seçimlere müdahalede bulunmasına ses çıkartmaması da bir başka ilginç nokta olarak kayıtlara geçmiş durumdadır. Anlaşılan bu müdahale meselesi, çıkarlara göre

değişen bir şey...

Düne kadar TC'nin müdahalelerine karşı çıkanlar, bugün arkalarına aldıkları TC'nin kendi lehlerine olan müdahalelerine ses çıkartmazken,

Yine düne kadar TC'nin müdahalelerine işlerine geldiği için ses çıkartmayanlar, bugün kendilerini sahne arkasına iten TC'nin kendi aleyhlerine olan müdahalelerine sesler çıkartabiliyorlar...

Bu is kâr is, çıkar işidir derken yanılmıyorduk!

Bunlar, çıkarları varsa, ne yapılsa yapılsın demokrasi, adalet gibi kavramları hasır altı ederler!

Ama yapılanlar çıkarlarına dokunduğunda da, adalet, demokrasi, eşitlik gibi kavramları dillerinden düşürmezler!

İşte burjuvaların gerçek yüzü budur!



MEDYA SAVAŞI, EROĞLU'NUN ÜZÜNTÜSÜ VE SEÇİMLER

Seçim dönemi boyunca yoğun bir medya bombardımanı gerçekleşti.

Özellikle Kıbrıs gazetesi ve medya grubu, bu bombardımanın içinde etkin bir şekilde yer aldı.

Cumhurbaşkanı, seçimlerden önce seçilmiş olarak lanse edildi medya ve burjuva kalemşörleri tarafından.

Önceden seçilen bu kişi de elbette Talat'tı...

Talat'ın cumhurbaşkanı seçileceğini tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok elbette.

TC ve diğer emperyalistler tarafından atama çoktan yapılmıştı.

KSP de bunu seçim döneminde açıkça ortaya koymuştu.

Ancak eleştirilmesi gereken nokta, basının bu atamayı desteklemesi ve hep bahsini ettikleri "objektif gazetecilik" prensibine ters hareket etmeleriydi.

Yaşanılan sistemde tarafsızlık elbette olamaz, ya burjuvazinin yanındadır ya da işçi sınıfının.

Ancak bu durum da, elbette haksızlıkları beraberinde getirmektedir.

Tüm parti temsilcilerinin katıldığı kaç tane TV programı yapıldı seçim boyunca?

"En güçlüler" ile "şansı olmayanlar" arasında yapılan gruplamalar kime hizmet etti?

Atamaya mı, yoksa komünistlerin,

diğerleriyle ekranlarda tartışarak onları canlı yayınlarda karşı karşıya deşifre etmesine mi?

Elbette atamaya hizmet etti.

Türkiye'deki medya da bunun takipçisi ve destekçisi oldu.

Kıbrıs'taki medyanın hali ise içler acısıydı.

Halka öyle bir propaganda ile gidildi ki, yeni cumhurbaşkanının kesinlikle Talat olacağı ve oyların Talat'a akması gerekliliği vurgulandı.

Buna TC desteği de eklenince, Eroğlu gibiler gücendiler.

Eroğlu, seçim sonrasında yaptığı basın açıklamasında, "dış müdahaleler"e veryansın ederek, medyaya da çatmayı ihmal etmedi.

Seçimlerde emperyalistlerin müdahalelerinin olduğu tartışılmaz bir gerçektir, ancak buna itiraz edebilecek en son kişilerden birisi de Eroğlu'dur.

Medyaya çatacak en son kişilerden birisi de Eroğlu'dur.

Yıllarca bu yöntemlerle iktidarlara gelenlerin müdahalelere ve medya operasyonlarına karşı çıkmasının abes olduğu bir gerçektir.

Bu dönem artık, CTP'nin dönemidir.

Bu dönemde artık medya da CTP için çalışacaktır, çalışıyor.

Gün gelir, rüzgar döner, TC yine UBP'yi sahaya sürmek isterse, o zaman Eroğlu'nun mızımızlanmaları



GÖRÜŞ

Ali Yalçınay

Ankara Ankara Güzel Ankara !!!

"Ankara, Ankara Güzel Ankara, Seni Görmek ister her bahtı Talat" ... Evet "her Bahtı Talat" dedik. Neden mi? Nedeni açık. İçerisinde yaşadığımız burjuva düzende bir cumhurbaşkanlığı seçimlerini daha geride bıraktık ve Talat Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı. Peki bu bize neyi gösterir? CTP'lilerin ve Talat'ın söylediği gibi bir "Saraya saraya !" muhabbeti mi? Yoksa "Ankara'dan alınacak talimatlarla yönetilmeye devam!" düzenine bir "eyvallah!" daha mı çekildi?

Evet aynen öyle. Talat'a kulak vermek demek Ankara ile yönetilmeye devam demektir. Ha Denktaş yerinde kalsa daha mı iyi olurdu diyeceksiniz?

O zaman; bir sorgulayalım: Denktaş'ı yöneten kimdi, Denktaş kimden emir alarak KKTC yi yönetiyordu?

Cevabı bizdedir: Ankara, Ankara güzel Ankara...

E peki şimdi Talat Cumhurbaşkanı seçildi. Talat kimden emir alıp halkı yönetecek? Halkı mı dinleyecek yoksa Ankara'yı mı?

Buyrun düşünün bakalım. Gelip geleceğiniz en son cevap noktası gene bizdedir...

"Ankara, Ankara Güzel Ankara..."

Yani giden Ankara'cı oldu, gelen gene Ankara'cı oldu. Yani bir memur

gitti ve yeni bir memur geldi...

KKTC adındaki devlete hayırlı olsun...

Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra yapılacak olan şey bellidir. Halk Talat'ın da Denktaş gibi aynen Ankara talimatları ile bu devlet düzenini yöneteceğini görecektir.

CTP liler Talat'ın seçilmesine "sessiz devrim" diye nitelendiriyormuş!! Ankara'dan talimat alarak hareket edip buzdolabı siyaseti uygulayan, ülkemizi emperyalistlerden, işgalcilerden temizlemek gibi bir derdi olmayan bir adamın devlet başkanı olmasının adı ne zamandan beri "devrim" oldu ki?

Devrim olacaktır evet doğru. Ama devrimi Ankara'dan talimat alıp hareket etme derdinde olanlar değil, gerçekten barışı, gerçekten özgürlüğü ve sosyalizmi hedef alan liderler yapacak bu devrimi. Öncüsü de elbette ki KSP olacaktır...

Önemli bir nokta vardır ki her zaman için halkımıza aktarıyoruz. Emperyalistler ile hareket ettiğimiz sürece ister Talat başa geçse, ister Eroğlu başa geçse isterse Denktaş başa geçse ülkemize barış gelmeyecektir. Veya burjuva emperyalist çözüm önerileri üzerinde durduğumuz sürece kendi çözüm şekillerimizi üretmediğimiz sürece adımıza özgürlük ve bağımsızlık gelmeyecektir...

Herşey biryana; bundan sonra sosyalizme gönül vermiş tüm devrimcilere, komünistlere ve tüm işçi sınıfına büyük iş düşmektedir. Toplumun en devrimci sınıfı olan işçi sınıfı artık dişini göstermeli ve tüm adanın sahibi olduğunun farkına varmalıdır.

Adamızın derhal birleşmesi için, sömürüden ve içerisinde yaşadığımız talan düzeninden kurtulmak için hem cumhurbaşkanlığını, hem başbakanlığı hemde içerisinde yaşadığımız devletin her makamını sorgulamalı ve dönen "Ankara Dolabını" yerle bir etmeli ve kendi iktidarını kurmak için harekete geçmelidir.

Bunu işçi sınıfı KSP çatısı altında yapması gerekir. KSP ye gönül veren her birey, barışa, özgürlüğe ve sosyalizme gönül veren her birey ve bu burjuva devletin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde KSP ye oy veren her birey parti ile kucaklaşmalı ve parti ile ortak harekete geçmelidir...

Seçimlerden çıkan sonuç ise hiçbir KSP li yoldaşımızı psikolojik anlamda sıkıntıya sokmamalı ve moralsiz bir düşünceye getirmemelidir. KSP nin her gün adım adım büyümesine hiçbir güç mani olamaz ve olamayacaktır. Sosyalizme giden yolda parti emin adımlarla yolunda yürümeye devam edecektir ve yolun sonunda zaferi elbet kazanacaktır. Bunun bilinci içerisinde tüm KSP gönüllüleri gayretle yolunda

daha güçlü bir şekilde devam edecektir...

Barış ve sevgi dolu günler anti-emperyalist mücadele ile devrimle ve sosyalizmle gelecektir. Birleşik Cephe siyasetimiz en geçerli siyaset olma konusunda en ilerici en devrimci tutarlılığını ve doğruluğunu göstermektedir. Bu siyasetimiz Kıbrıs'ta barışın, özgürlüğün, işçi sınıfının ve tüm yoksul halklarımızın barış ve özgürlük siyasetidir.

Bunu bilelim ve yolumuzdan sapmadan, en devrimci duygularımız ve örgütlülüğümüzle çizdiğimizde yola devam edelim.

Bilelim ki Marksizm-Leninizm ideolojimiz her zaman bizi ayakta tutan olacak. Bilelim ki Stalin yoldaşın bizlere gösterdiği bu ışıklı yol hiçbir zaman bizi yanlış yönlere çekmeyecek ve her zaman bizim pusulamız olacak. Bilelim ki partimiz KSP zaferi elleri ile kucaklayacak...

Herşey Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti İçin!!!

TKP GİDİŞATTAN ŞİKAYETÇİ

TKP yayın organı Ortam gazetesi 16 Nisan tarihli sayısında manşetinde "Yeni Diktaya Hayır" diyor.

Ortam'ın "Yeni Dikta"dan kastettiği nedir?

Türkiye destekli Denktaş döneminin bittiğini, yerine TC yanında Anglo-Amerikan destekli başka bir dikta döneminin dayatılmak istendiğini ve Kıbrıs Türk halkının buna izin vermemesi gerektiği...

Tespit doğru mu?

Doğruya yakın...

Denktaş'ın destekçisinin sadece TC olmadığı, diğer emperyalist güçlerin de Denktaş'ın arkasında olduğu tespiti eksik olsa da, doğru yönler yok değil bu tespit.

Kaldı ki, bu tespitteki hata, zaten Denktaş'a karşı mücadelede, diğer emperyalist güçlere sığınmak sonucunu getirmiştir TKP'ye, o ayrı mesele...

Dinime söven müslüman olsa diye bir deyim vardır.

Yani TKP/Ortam CTP'ye kızıyor kızmasına ama, kendi stratejik duruşu nedir, ona hiç değinmiyor.

Anglo-Amerikan emperyalizmine karşı Kıbrıs Türk halkının karşı çıkması gerekliliğini mi söylüyor TKP/Ortam?

Hiç sanmıyoruz...

O sadece CTP'ye kızıyor...

CTP'nin yerinde kendisinin olması gerekliliğinden bahsediyor.

Hem de partisinin temel stratejisine bakmaksızın bu tespitleri yapıyor.

"Önce Kıbrıs Türkü" şeklinde şoven söylemler ile seçim arenasına giren TKP'nin emperyalizme karşı çıkması, ve de emperyalistlerle işbirliği içinde

olanlara karşı halkı örgütlenmesi mümkün mü?

Bizce hayır.

Çünkü TKP'nin kendisi de, şu anda nüanslarla

CTP'nin savunduğu stratejiyi savunuyor.

Nedir bu strateji?

İki bölge, federal, BM gözetiminde, AB üyesi Kıbrıs stratejisi...

Bu strateji, Anglo-Amerikan emperyalizminin çıkarlarına hizmet eden bir siyaset değil mi?

TKP bu siyaseti savununca devrimci, CTP savununca karşı-devrimci mi oluyor?

Ya da, CTP yerine TKP iktidara gelseydi, cumhurbaşkanlığını da alsaydı, CTP'nin tersine, tüm garantörlere, yabancı üs ve askerlere hayır diyebile-

cek miydi?

Şu anda bile diyemeyen TKP, başa geldiğinde bunu nasıl yapacak?

Varsa yoksa, Talat'ın pısrıklığı, çekingenliği, uzaktan kumanda ile idare edilmesidir sorunun kökeni TKP'ye göre...

Savunulan siyasetin sonuçlarıdır bunlar TKP...

Siz de aynı siyaseti savunuyorsunuz ve siz de başa gelseniz, şu anda Talat'ın yaptığını yapmak zorunda kalacaksınız.

Çünkü sizin siyasetiniz bundan fazlasına elvermeyecek bir siyasettir.

O yüzden, pısrıklık, çekingenlik gibi subjektif olgularla uğraşmak yerine, siyasetler üzerine yoğunlaşınız.

Bu iş, stratejiyi doğru kurmakla orantılı bir durumdur.

Sizin siyaset olarak CTP'den farkınız yoktur.

O yüzden, CTP'ye eleştirileriniz de içi boş, kuru muhalefetten ibarettir.

Kendimizi kandırmayalım.



KAVGAMIZ
ykvagimiz@yahoo.com Yusuf ALKİM

Bir Seçimin Ardından

Bugün 18 Nisan 2005,
Yani 17 Nisan Seçimleri'nin hemen sonrası.

Yaşanan bir aylık propaganda dönemi ve bunun sonucunda ortaya çıkan tablo.

Seçimler beklenildiği gibi, daha doğrusu birileri tarafından önceden belirlendiği gibi CTP adayı Talat'ın I. turdan seçimleri kazanması ile sona erdi.

Beklenilmeyen bazı sonuçlar ise şunlardır; % 30 dolaylarında sandığa gitmeyen bir kitlenin ortaya çıkışı, Zeki Beşiktepelî'nin %1.7 civarında oy alması, TKP adayı Angolemlî'nin ancak %1 civarında oy alabilmesi, Nuri Çevikel'in bazı %4.7 oya ulaşması ve tabii KSP Adayı Zehra Cengiz'in %0.44 oy alması.

Öncelikle seçimleri kazanan CTP adayı Talat'a bakacak olursak, CTP hedeflediği %65 e ulaşamadı, hatta CTP'nin 20 Şubat seçimlerinde almış olduğu oy sayısına, 17 Nisan'da almış olduğu oy sayısına hemen hemen eşit durumda. Yani CTP aradan geçen bir aylık dönemde oylarını artırabilmiş değil. Katılımda gerçekleşen düşüş ise CTP'nin oran olarak artmasını getirmiş durumda.

Bundan çıkarılabilecek sonuç, CTP'nin 20 Şubat seçimleri sonrasında destek bazında kayda değer herhangi bir artış yada düşüş yaşamamış

olmasıdır.

Seçimlerin göze çarpan bir yönü de, %30'a varan "Boykot"tur. Keşke bu "Boykot" YKP'li arkadaşların savunduğu tarzda bir boykot olsa ve bugün sokakta alternatif bir halk iktidarı oluşabilse. Ama maalesef işin aslı böyle değil. Görünen o ki, "Boykot" oylarında meydana gelen bu artışın ana nedeni, Denktaş ve UBP taraftarlarındaki dağılıma, moral bozukluğuna ve tepkidir. Elbet bunun içinde düzene, düzenin sahte demokrasi oyunlarına tepki duyanlar da vardır. Eğer ciddi oranda böyle bir kesim varsa, en kısa zamanda örgütlenmeli ve düzene karşı mücadele başlatmalıydılar. Aksi halde ortaya koydukları tavır sadece düzenin devamına yarayacaktır.

Bağımsız aday Zeki Beşiktepelî'nin aldığı 1,700 civarındaki oy, kayda değer bir sayıdır. Demek ki Beşiktepelî'nin düşüncelerini savunan böylesi bir kesim vardır. Zaten sayın Beşiktepelî'nin bu seçimlerde başta Afrika Gazetesi ve YKP, BKP, BDH hatta bazı TKP üye ve sempatizanları tarafından desteklendiği biliniyordu. Beşiktepelî seçim sonrasında yaptığı açıklamada "sol" bir parti oluşumuna gitmeyi ve solu toparlamayı düşündüğünü belirtti. Kendisine başarılar. Umarız kendi "sol" anlayışı çerçevesindeki "sol" partileri biraraya

getirmeyi başarabilir. Ama seçim dönemindeki söylemlerine bakılacak olursa, sayın Beşiktepelî de adanın emperyalizmden kopuşunu öngörmemektedir. Dahası burjuva bir yapı olan Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönüşü savunmaktadır. Belli ki Beşiktepelî de diğer "sol" politikacılar arasındaki yerini almışa benziyor.

TKP konusunda ise söylenebilecek tek şey; ülkemizdeki "sol" partilerden farklılık üretemeyen TKP giderek erimektedir. Yani bu "sol" partilerin tabanları onları birleştirmektedir.

Nuri Çevikel'in almış olduğu %4.7 oranındaki oya gelince. Bu gerçekten de kaygı verici bir sonuçtur. Çünkü Nuri Çevikel giderek milliyetçi, gerici hatta zaman zaman ırkçı, faşist söylemlerle halkın karşısına çıkmaktadır. Toplumun Türkiyeli-Kıbrıslı diye etnik olarak bölerek yapılan bu tarz siyasetler topluma zarardan başka bir şey veremez. Ne denilebilir ki, onu siyaset sahnesine çıkaran ve meclise sokup güçlenmesine katkı koyanlara helal olsun! Türkiye kökenli insanların oyunu alma uğruna, böylesi birisinin sahneye çıkmasına katkı koymak, heralde bu topluma yapılabilecek en büyük kötülüklerdendir.

Son olarak ise Kıbrıs Sosyalist Partisi adayı Zehra Cengiz'in aldığı %0.44'lük oy oranına, yani 439 oya bakacak olursak, karşımıza çıkan

tablo bu ülkede hala daha emperyalizme, garantörlüklere, askeri üstlere ve sömürüye karşı çıkmaya cesaret edebilen 439 kişinin olduğudur.

Bu kesinlikle küçümsenecek bir sayı değildir. Parti kuruluşundan henüz iki buçuk yıl bile geçmeden ve bu seçimler öncesi toplumun çok büyük bir kesimi tarafından adı bile duyulmamış olan bir Parti için bu sayı çok önemli bir destektir.

Şimdiye kadar kadro partisi olarak devam eden çalışmalar, ilk kez bu denli geniş bir kitle tarafından destek bulmuştur, bu kitleselleşme alanında büyük bir adımdır.

Böylesi bir dönemde, bu kadar az tanınan ve ortaya koyduğu siyasetler toplum için çok yeni olmasına rağmen KSP 17 Nisan seçimlerini iyi bir sonuçla tamamlamıştır, hemde hertürlü medya ambargosuna, siyasi manipülasyonla, baskıya ve çarpıtmalara rağmen.

Şimdi KSP'nin önünde duran en önemli görev Kıbrıs'ta Anti-Emperyalist bir siyaseti destekleme yolunda ilk adımı atmış bu 439 kişiden, mümkün olan en fazla sayıda kişiyi mücadeleye katmak olmalıdır.

Gelecek KSP'nin ortaya koyduğu Anti-Emperyalist Birleşik Cepe Hükümeti siyasetinde şekillenecektir!

Gelecek bu siyaseti destekleyenlerin katılımını artırarak aydınlanacaktır!

KIBRIS'TA SOSYALİST GERÇEK ABONELİK FORMU

İsim:

Soyisim:

Adres:

Yaş:

Öğrenim Durumu:

Meslek:

Telefon Numarası:

ABONELİK SÜRESİ (Uygun olanı işaretleyiniz)

13 Sayı (9,000,000 TL. / 9 YTL.)

26 Sayı (17,000,000 TL. / 17 YTL.)

52 Sayı (30,000,000 TL. / 30 YTL.)

Tarih:

Abonenin İmzası:

Not: Abonelik formu doldurulduktan sonra, seçilen abonelik süresine bağlı olarak, abonelik ücreti Kıbrıs Türk Öğretmenler Bankası Kıvılcım LTD. (Güzelyurt) hesabı No: 09-3656 yatırılıp dekontla birlikte form (0392) 22 70 681 numaralı telefona faks çekilmektedir. Faksımız elimize ulaşır ulaşmaz yetkili bir kişi sizi arayıp bağlantı kuracak ve aboneliğiniz başlamış olacaktır.
Tel: (0392) 22 70 680
Abone Sorumlusu:
Yusuf Alkim
(0533 863 66 60)

yurттаşım gardaşımı 77

Aydın Adamoğlu

- 2005 cumhurbaşkanlığı

propaganda konuşmalarındaki KSP'nin marşı üzerine.-

(3)

işçi yoldaş

derdimiz oy değil

seni sandık maskarası yapmak da değil

seçilip de cumhurbaşkanı, soğanbaşı olma tutkumuz da yok

bizim derdimiz başka

Tv'yle, gazeteyle, şiirle

ve elimize geçen herşeyle, her fırsatı kullanarak

bilinçli bir işçinin neler yapabileceği bilinciyle

bizim derdimiz sana ulaşmak.

yarımın yeni insanı senden doğacak bil

onu sen yaratacaksın

bilgili, sevecen, özverili, çalışkan, yurtsever ve özgür

paylaşmasını bilen, emekten yana, eşitlikçi

ve o düzenin koruculuğunu da sen yapacaksın.

bütün söylemlerin özeti bu.

bu açık cezaevinde

görüşme süremiz 10 dakika.

hep biz konuşacağız sen öğreneceksin

bir gün hep sen anlatıp, biz dinleyene kadar

kuracağın gül bahçesinde:

OKUDUNUZ MU?

KIBRIS
SORUNU

İNTERNETİN
AĞINDA

STALİN
KOMÜNİZMDİR

SBKP-B MK
KARARI



Kıvılcım Yayıncılık tarafından yayımlanan kitaplar tüm kitap evlerinde... Kitaplarımıza elden ulaşmak isteyen okurlarımız, 0392 22 70 680 numaralı telefonu arayarak, ya da st-cypru@st-cyprus.co.uk e-mail adresinden bize ulaşabilirler. Kitabımız en kısa sürede sizlere iletilecektir.

Zafer özgürlük için mücadele veren Kıbrıs Emekçi halkının olacaktır

Zehra Cengiz'in BRT'den yaptığı propaganda konuşmasının sonuncusunu aşağıda yayınlıyoruz:

Değerli Halkım,

Bir seçim ve propaganda sürecinin de sonuna yaklaşıyoruz. Sizlere bu güne kadar Partimin birçok temel konuda görüşlerini anlatmaya çalıştım. Ülkemizin yakın tarihini, bu yakın tarih içinde yaşananları ve çözüm yollarını sizlerle paylaştım.

Yurtsever Kıbrıslılar,

Ashında Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin sizlere söylediklerini, sizler yaşayarak görüyorsunuz. Söylediklerimizi bizzat yaşıyorsunuz. Bu nedenle partimizin sizlere sunduğu çözüm önerilerini de tek çıkış olarak benimsemek gerektiğini söylemek istiyorum.

Bu süreçte sizlere propaganda yapan tüm siyasilere bir bakınız sevgili halkım. Sizlere 17 Nisanda yaşanacakları "Kuzeyin seçimi" olarak sunuyorlar. Propagandaları "Kuzeydeki koltuk seçiminde bize oy ver" olmaktadır. Oysa sizler, 17 Nisan'da bir seçim olmayacağını, özgür ve demokratik bir seçim olmayacağını çok iyi biliyorsunuz.

Ve yine biliyorsunuz ki 17 Nisan'da yaşanacak olan Emperyalistlerin desteğini alan Ankara'nın "yeni memurunu" atayacağı bir süreçtir. İşin özü bu sürece "seçim süreci" demek mümkün değildir. Bu süreç Ankara'nın "memurunu değiştirme" sürecidir. Yıllar önce Dr. Küçük'ten "memuriyeti" alıp Sn. Denktaş'a veren güç, şimdi de bu memuriyeti büyük bir şaşaa ile Sn. Talat'a vermektedir. 17 Nisan'da yaşanacak olan bu durumdur.

Partimizin bu tespitlerine kızanlar olacaktır elbet. Hatta bizlere yakıştırmalar olacaktır. Fakat tüm bunlar Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin politikalarını asla değiştirmeyecektir.

Sevgili Halkım,

Kıbrıs Sosyalist Partisi, "memur atamasının" yapılacağı bu 17 Nisan sürecinde niye yer aldı? Doğal olarak bu soru sorulabilir. Partimiz, halkımıza gerek ülkemizde yaşanan, gerekse dünyada yaşanan sömürü ve zulmün sebeplerini ve çıkış yollarını anlatmak için 17 Nisan sürecine dahil oldu. Kıbrıs Sosyalist Partisi 17 Nisan sürecine katılmamış olsaydı, diğer adaylar hep bir ağızdan, emperyalist barbarların, sözde anavatanların çizdiği çözüm yolunda gideceklerini koro halinde söyleyeceklerdi. Nitekim söylüyorlar.

Görüyorsunuz Kıbrıs Sosyalist Partisi dışındaki diğer siyasetler ve adaylar

ülkemizi ve halkımızı on yıllardır birbirine kırdıran güçlerin planlarını kabul edip çözüm arıyorlar. "Kıbrıs sorununu çözüme iddiası" ile planlar hazırlayan emperyalist sömürgecilerin bu planlarına "evet" diyenler, bu kan emici emperyalistlerin Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da neler yaptıklarını unutuyorlar. Son 50 yılda bizlere neler yaşattıklarını unutuyorlar. Gerek Kıbrıslı Türkler arasında, gerekse Rumlar arasında faşist terör örgütlerini yaratan, besleyen bu güçler değil miydi? Petrol için, daha fazla kâr için birçok ülkede darbe üstüne darbe organize edenler bu güçler değil mi? Bu saldırılar, bu operasyonlar, bu katliamlar demokrasi ve refah için mi?

Evet sevgili kardeşlerim,

ABD ve yandaşlarının bu saldırıları demokrasi ve refah içindir; bu demokrasinin adı burjuva demokrasidir. Bu refahın adı da ABD-İngiltere gibi ülkelerle, uluslararası tekellerin refahıdır.

İşte Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin katılmayacağı bir süreçte bu haydutlardan medet uman bu koronun sizlere verebileceği ne vardı?

Aralarındaki ufak tefek söylem farklarının öneminin de olmadığını sizler de görüyorsunuz.

Değerli halkım,

İşte tüm bu gerçekleri bilen ve sizlerle paylaşmak isteyen ve sizlerden kendi politikalarına destek isteyen Kıbrıs Sosyalist Partisi kendi adayını sizlere seçenek olarak sundu. 17 Nisan'ı "emperyalist, sömürgeci politikalara destek verenler" ile "barış, demokrasi ve sömürgecilerden bağımsızlık diyen KSP" olarak görmemiz gerektiğini ısrarla vurgulayarak sizlerden destek istiyoruz. Sizler de görüyorsunuz ki seçim diye bir konu yok. Atama var. Atamayı yapanların bu gün için bunu başaracak güçleri maalesef hala vardır. Ama sizlerin de önlenemez, engellenemez bir gücünüz vardır. Bu gücünüzü "sömürgecilerden ve işbirlikçilerinden kurtulma mücadelesi" yönünde Partimize destek vererek kullanmalısınız. Bu gücü hiç yabana atmayın. Hiç küçümsemeyin. Kendinizi ve vereceğiniz her desteği çok önemseyin.

17 Nisan sonrası ortaya çıkacak olan

tabloda Kıbrıs Sosyalist Partisi'ne vereceğiniz her oy, her destek, sömürgecilere, onların işbirlikçilerine bir şamar olacaktır. Onların alacağı her destek sömürü, talan ve zulmün zaferi olacaktır. Oysa Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin alacağı her destek "artık yeter -bu memleket bizim-sömürgeciler dışarı" diyen ve Ankara'nın ve diğer tüm emperyalistlerin dayatmalarını reddeden siz onbinlerin gerçek zaferi olacaktır.

Sevgili halkım,

Emeğin iktidarını savunan, işçi sınıfı ve emekçilerin kurtuluşunu savunan Kıbrıs Sosyalist Partisi, milliyetçiliğin ve faşizan anlayışın baş düşmanıdır.

Sen işçi-emekçi kardeşim;

17 Nisan'da sandığa giderken emeğinin sömürülmesine karşı olan hıncınla git.

Sen 17 Nisan'da sandığa giderken, grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarına karşı olduklarını bildiğin güçlere ders vermek için git. Sen bir Rum emekçiyle aynı sendikada örgütlendiğin için

katledilen devrimci sınıf kardeşlerini bağrına basarak sandığa git. Bu düzenin patronların-hortumcuların düzeni olduğunu ve bu düzeni değiştirmek

isteyen Partimize oy vermek için sandığa git.

Sen eşini, kardeşini, babasını katliamlarda kaybeden kardeşim;

Sana yaşatılan bu acıların kaynağında emperyalistlerin, "böl ve yönet" politikaları güdenlerin ve eli kanlı yerli işbirlikçilerin payı vardır. Sizlerin canları, cananları katledilirken Rum ve Türk faşistler on yıllarca "bir elleri yağda, bir elleri balda" yaşadılar. Bunları düşünerek, sandığa giderken bu kan emicilerin ekmeklerine yeniden yağ sürmemek için oyunu Kıbrıs Sosyalist Partisine verin.

Hepimize yaşatılan bunca acılardan kendilerine lüks içinde yaşamlar kuran Kuzeyin ve Güneyin eli kanlı faşistlerine bir daha asla bu imkanı tanımamak için oyunu KSP'ye ver.

Sen, evi, köyü, geçmişi zorla elinden alınan göçmen kardeş,

Emperyalistlerin çıkarı için, sözde anavatanların çıkarı için, Kuzeyin ve Güneyin kan emicilerinin çıkarı için hepimizi acımasızca evlerinizden, doğduğunuz yerlerden sürdüler.

Bu sömürücü-çeteler sizleri sürerken gerek Kuzeyde, gerekse Güneyde "hak gaspları" yaparak sizlerin herşeyine sahip olmak istediler. Bunları bilerek sandığa git göçmen kardeşim. Bunları hatırlayarak oyunu bu kan emicilere değil Kıbrıs Sosyalist Partisi'ne ver.

Sen, canlarını yollarda bırakan evlatların anası, sen canlarını kansere kurban veren yürekler;

Her şeyin kâr ve para olarak ölçüldüğü bu düzende, tüm değerlerin ayaklar altına alındığı bu düzende canlarımız gidiyor. Canlarımız yanıyor. Kâr için on yıllarca sol direksiyona izin verdiler. Toplu taşımacılığı öldürüp ticari araç satışından elde edilecek kârlara baktılar. Onlar için her şeyin üstünde daha fazla kâr vardır.

Savaşlarda kullanılan bombalar, halen süren askeri tatbikatlar, tüm zehirli gıdalar ve sizlere yaşattıkları üzüntü ve stresler dönüp hepimizi "kanser" olarak vurmaktadır. İnsanı insan eli ile göz göre göre ölüme gönderen bu düzene hala daha destek verecek misiniz? 17 Nisanda sandığa giderken sadece para için hepimizi ölüme gönderen bu kan emicilere bir ders verme zamanı gelmedi mi?

Sen değerli halkım,

Yaşadığı coğrafyanın neredeyse tümünün "askeri bölge" kabul edildiği ve senin tüm demokratik taleplerinin "başçavuşların" iki dudağı arasında olduğunu bilen halkım. Sana her gün milliyetçilik nutukları atanların, kimler olduğunu çok iyi bilen ve bunları tanıyan halkım, 17 Nisan'da tüm bunlara "dur" diyebilecek o cesur ve kararlı tavrını sandığa yansıt. Yansıt ki sosyalistler ve Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin politikalarının sahiplenildiği dostu düşmana gösterilsin.

Sevgili halkım,

17 Nisan ne ilkdir ne de son olacaktır. 17 Nisan'dan sonra da tüm işçi-emekçi ve barış güçlerini çok çetin mücadeleler beklemektedir. Fakat sizler 17 Nisan'da Kıbrıs Sosyalist Partisi'ne destek verirseniz bu düzeni ayakta tutmak isteyen düşmanlarımız gereken ilk dersi alacaklardır.

Sizlere yürekten çağrımızdır sevgili halkımız,

Bu seçimlerin "bir atama" olduğunu bile bile 17 Nisan'da sandığa git ve desteğini Kıbrıs Sosyalist Partisi'ne ver.

Sizleri sahsım ve Kıbrıs Sosyalist Partisi adına sevgi ve saygıyla kucaklıyorum.

Zafer özgürlük için mücadele veren Kıbrıs Emekçi halkının olacaktır.

Kıbrıs'ta
SOSYALIST GERÇEK

Sahibi: Kıvılcım Ltd.

Adres: Şht. İbrahim Yusuf Sok. ATÖ Apt. No:5 K.Çiftlik/Lefkoşa
Tel: 0392 22 70 680 Fax: 0392 22 70 681

Baskı: Toplumcu Ltd.

Cengiz Han Sok. No:7 Köşklüçiftlik/Lefkoşa Tel: 22 74 872

<http://www.st-cyprus.co.uk>

e-mail: st-cypru@st-cyprus.co.uk

ANTI-EMPERYALİST BİRLEŞİK KIBRIS MÜCADELESİNE SEN DE KATIL, KIBRIS SOSYALİST PARTİSİ SAFLARINDA YERİNİ AL!

2002



SOSYALİST GENÇLİK

22-28 Nisan 2005 Cuma, Yıl:1 Sayı:29

KSP GB Haftalık Yayın Organı

GENÇLİK GELECEK

GELECEK SOSYALİZMLE ÖZGÜRLEŞECEK



YDÜ-KÖB TÜM ÖĞRENCİLERE MERHABA DİYOR

Üniversite öğrencilerinin geçmişten beri bilimsel ve demokratik üniversite talebiyle birleşebilmeleri için önemli bir çekim noktası olması gereken, fakat şimdiye kadar arzu edilen hedeflere ve öğrencilerin kenetlenmesini sağlayacak olan birlikteliğe ulaşamayan Yakın Doğu Üniversitesi - Kıbrıslı Öğrenciler Birliği(YDÜ-KÖB), geçtiğimiz aylarda yeniden yapılanarak Yakın Doğu Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin demokratik mücadelesinin yükseltilebilmesi için yola çıktığını açıkladı.

Yeniden yapılanan YDÜ-KÖB, belirlediği hedefleriyle üniversitelerdeki öğrencilerin demokratik kazanımları ve birliktelikleri için şimdilik doğru yolda ilerleyecek gibi görünüyor. Umarız geçmişte YDÜ-KÖB yönetimlerinin

düştükleri hatalara bu sefer düşülmez.

YDÜ-KÖB, tüm öğrencilerin akademik sorunlarına çözümler üretmek, bilimsel ve demokratik bir üniversite ortamı yaratmak için yola çıktığını belirtiyor. Birliğin amaçları arasında; "YDÜ'de öğrenim görüp demokratik ve bilimsel üniversite yaratma çabasında olan tüm Kıbrıslı öğrencileri bir çatı altında toplamak, buna inanan tüm yabancı uyruklu öğrencilerin kendi birliklerini kurmaları ve okul içerisinde ortak bir mücadele vermek



için teşvik etmek, Kıbrıslı gençliğin öz değerlerine sahip çıkmasını sağlamak, her türlü din, dil, ırk, cinsiyet ve bu gibi ayrımcılığa ve insanın insan üzerindeki her türlü sömürüsüne karşı çıkmak, bu amaçlara ulaşabilmek için her

türlü eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif, sosyal çalışmalarını hayata geçirmek" yer alıyor.

Bunlara inanan ve öğrencilerin bilimsel ve demokratik üniversite talebiyle kenetlenmelerini sağlamak için mücadele edecek olan herkese YDÜ-KÖB, "E, Hade" sloganıyla çağrıda bulunuyor.

YDÜ-KÖB yetkililerinin yaptıkları açıklamaya göre, kısa bir zaman içinde geniş öğrenci kitleleriyle buluşulacak, birliğin amaçları ve görüşleri üniversite öğrencilerine aktarılacak.

Kasım ayına kadar bir dizi etkinlikte beraber YDÜ içindeki öğrencilerin birliğini sağlamayı hedefleyen YDÜ-KÖB, Kasım ayında 1. Olağan Kongresi'ni yapacak.

Sosyalist Gençlik olarak biz de bilimsel ve demokratik üniversite mücadelesi için yola çıkan üniversite öğrencilerine çalışmalarında başarılar diliyor, Yakın Doğu Üniversitesi içinde ayakları yere basan bir demokratik öğrenci birliğinin kurulmasını umut ediyoruz.

KIVILCIM

Seçim sonuçları bizim için şaşırtıcı olmadı.

Emperyalistlerin desteğini arkasına alan Talat, cumhurbaşkanı oldu.

Seçim sonuçlarından sonra aklımıza takılan noktalar var.

Bunlardan birincisi, CTP'nin zirveye çıkışıyla ilgilidir.

Cumhurbaşkanı: CTP

Başbakan: CTP

Meclis Başkanı: CTP

Büyük şehirlerin belediye başkanları: CTP

Bürokratlar: CTP

Kadrolar: CTP

Yemyeşil oldu etraf değil mi?

Nasıl oldu bu iş?

Bütün makamlar 3 yıllık bir süre içinde nasıl

CTP'lileşti/CTP'lileştirildi?

CTP'nin "Türkiye'nin AB yolunu açmak, TC ile işbirliği, TC ile siyasette tam uyumluluk" söylemleri ve pratikte de TC-ABD ile birlikte

hareket etmek, tüm kurumların "CTP'lileşmesini" sağlamıştır.

Yani TC, adanın kuzeyinde bir dekor değişikliğine gitmiştir.

Denktaş ve Eroğlu takımını yedek kulübesine alan TC, yerine CTP'yi oyuna sokmuştur.

Aklımıza takılan ikinci nokta ise, "çözüm, barış" gibi kelimeleri ağzından düşürmemeye gayret eden CTP hanedanlığının bunu başarabilme ihtimalidir.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı, Belediye Başkanlarının hepsinin "sosyalist" olduğu bir ülke yoktur sanırsınız...

Böylesi koşullarda memlekette sosyalizmin hüküm sürüyor olması gerekli...

Peki Kıbrıs sorunu neden çözülüyor?

Çünkü tüm makamları ele geçirenler sosyalist değiller.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Çünkü bu arkadaşlar Kıbrıs sorununu hala daha emperyalistlerle birlikte çözmeye çalışıyorlar.

Kıbrıs halkını rehin vermek, onun geleceğiyle oynamak gibi günahların altından nasıl kalkacaklarını bilemiyoruz.

Bildiğimiz tek şey var ki, tüm kurumlar şu anda yeşile boyanmış olsa da, bu ekibin de Kıbrıs sorununu çözemeyeceğidir.

Peki Kıbrıs nereye doğru gidiyor?

Talat ve ekibinin hükümete geldiği günden itibaren söylemlerine ve tutumlarına bakalım.

Gittikçe milliyetçi hale gelen söylemler değil mi?

Ve gittikçe güney Kıbrıs'a yönelik olarak "KKTC'ye sahip çıkarım, KKTC vardır!" politikası değil mi?

Türk tezlerine, TC'ye sarılmanın sonucu değil mi gelinek nokta?

Eğer öyleyse, kahinlik yapmayalım

ama, bu iş bölünmüşlüğü tüm dünyaca tanınması ve "hukukileştirilmesine" doğru gidiyor.

Ada üzerinde "bağımsız" ve de tanınmış KKTC ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nin varlığına doğru bir plan işliyor.

Euro-Taksim Planı dedikleri bu olsa gerek...

Eğer CTP bu planı bizzat uygulayacak güç olacaksa, ki öyle görünüyor, halkımız bu ihaneti unutmayacaktır.

CTP'ye verdikleri desteğin hesabını soracaklardır.

Bu hesap da, KSP'nin anti-emperyalist siyasetine destek vermek ve onu onaylamak ve bu siyasetin zaferi için mücadele etmek suretiyle gerçekleşecektir.

"Yeni Dönem" gerçekten başladı...

Adanın bölünmüşlüğü'nün "hukuki" zemine oturtulması süreci başladı.

Emperyalistlerin ada üzerindeki

E-mail: kspgb@yahoo.com TEL: (0392) 2270680

Soru

Seçimlere katılım %70 civarında. Demek ki boykotçu YKP, %30 ile CTP'den sonra en büyük parti! YKP kitlesini döksün sokaklara ve istediklerini elde etsin. Yapabilir mi? Yoksa bu %30 YKP'ye ait değil mi?

Polemik

Son genel seçimde 55 bin oy alan CTP %45 oy alırken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine 55 bin oy alan CTP oyların %55'ini aldı. Oyunu artırmadan oy oranını yükselten tek parti CTP olsa gerek...

Üniversite Günlüğü

İnsanın insan üzerindeki sömürsüne karşı çıkan YDÜ-KÖB'ün faaliyetlerine başladığını ve örgütlendiğini biliyor musunuz?



Sinir küpü - Sinir küpü - Sinir küpü

⚡ Denктаş'ın Talat'ı kutlama mesajına bakınız; "Yılan gibi soğukkanlı adamsın" Doğru ama eksik. Talat yılan gibi soğukkanlı ve bir o kadar da kıvraktır. Kolay mı AB'yi,

TC'yi, ABD'yi, İngiliz'i bir arada idare etmek!
Kıvrıl allah kıvrıl!!!

⚡ Yenidüzen'in seçim öncesi karikatürü de pek fenaymış. Talat elinde AB çantasıyla başkan oluyor, Zehra Cengiz de makyaj yapıyor. Bayanın makyaj yapması doğaldır da, Talat'ın suratına sürdüğü boyalara ne demeli? Biraz sosyalist, biraz devrimci, biraz AB'ci, biraz TC'ci...

Kızılderili şefi gibi oldu Talat haberi yok! Kafasında bir tüyü eksik! Amman, tüylerim diken diken oldu!!

⚡ Yer gök yeşile kesti arkadaş! Tüm kurumlar CTP'nin elinde artık. Bu emperyalizm nelere kadirmiş, vay be!

Yakında bizim apartmanın yöneticiliğine de atayacaklar birini de görecez günümüzü!

⚡ Geçen 1 Mayıs'ı "Mayıs'ta Çözüm ve AB şenliği" diye geçiştirdiniz! Bu 1 Mayıs'ı da "Yeni Dönem" ve de "3 Ekim'e Kadar Çözüm" diye geçiştireceksiniz kesin!

Bu uyduruk tarihlere takıla takıla bu gidişle bize 1 Mayıs'ları içeriğine uygun kutlattırmamak niyetindesiniz herhalde! Bir 40 yıl daha zırt tarihinde çözüm, birt tarihinde çözüm diye, bayram da kutlatmayacaklar adama be! Biz KSP olarak kızıl bayrakla giriyoruz alana, var mı itirazı olan?

www.ozgurkibris.net

Özgür Bir Kıbrıs Mücadelesinin İnternetteki Adresi



"LENİNİZM,
GENEL OLARAK
PROLETER DEVRİMİN
TEORİ VE TAKTİĞİ,
ÖZEL OLARAK
PROLETARYA
DİKTATÖRLÜĞÜNÜN
TEORİ VE TAKTİĞİDİR"
J. STALİN

Politik Ekonomi Ders Notları

Ders No: 31

KAPİTALİZMİN GENEL BUNALIMI

1. Kapitalizmin genel bunalımı, tüm kapitalist dünya sisteminin çok yönlü bir bunalımıdır. Bu, hem iktisadi, hem de politikayı kapsar. Bunun temelini, bir yandan kapitalist dünya sisteminin artan çöküşü ve diğer taraftan kapitalizmden kopmuş ülkelerin artan iktisadi gücü oluşturur.

2. Kapitalizmin genel bunalımı, içeriği kapitalizmin çöküşü ve dünya çapında sosyalizmin zaferi olan tüm bir tarihsel dönemi kapsar. Kapitalizmin genel bunalımı, Birinci Dünya Savaşı döneminde ve özellikle de Sovyetler Birliği'nin kapitalist sistemden kopuşuyla başladı.

3. Büyük Sosyalist Ekim Devrimi, dünya tarihinde eski kapitalist dünyadan yeni sosyalist dünyaya doğru temel bir dönüm noktası oldu. Dünyanın bu iki sisteme -kapitalizmin sistemi ve sosyalizmin sistemi- bölünmesi ve bunlar arasındaki mücadele, kapitalizmin genel bunalımının temel özelliğini oluşturur. Dünyanın iki sisteme bölünmesiyle birlikte ekonomik gelişmelerin iki çizgisi ortaya çıktı: kapitalist sistem gittikçe daha çok çözülmez çelişkilerin içine batarken, sosyalist sistem, bunalımlar ve felaketler olmadan, aralık-

sız olarak yükselen bir çizgi boyunca ilerliyor.

4. Kapitalizmin genel bunalımının bir bileşeni, emperyalizmin sömürge sisteminin bunalımıdır. Bu bunalım, emperyalizmin sömürgelerdeki temel direklerini sarsan ulusal kurtuluş hareketinin gelişmesinden ibarettir. Ezilen halkların ulusal kurtuluş mücadelesinin başında işçi sınıfı durmaktadır. Büyük Sosyalist Ekim Devrimi, ezilen halkların devrimci eylemliliğini uyandırdı ve proletaryanın önderliği elinde bulundurduğu sömürge devrimler çağını başlattı.

5. Kapitalizmin genel bunalımı koşullarında, tek tek ülkelerin emperyalizm sisteminden kopuşu, emekçilerin ortan yoksulluğu ve sömürgelerde kapitalizmin gelişmesi sonucu, pazar problemi keskinleşir. Kapitalizmin genel bunalımının karakteristik özelliklerinden birisi, işletmelerin kronik bir şekilde kapasitelerinin altında çalıştırılması ve kronik kitlesel işsizliktir. Bunun etkisiyle, iktisadi bunalımlar gittikçe derinleşir ve kapitalist devrede özsel değişiklikler olur.

Kaynak: SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi, POLİTİK EKONOMİ Ders Kitabı Cilt: I-II

KÜNYE: Sosyalist Gençlik, Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi Yayın Organıdır. Para ile Satılmaz.